

# ACTIVITEITENOVERZICHT 2015/2016



**PROTESTANTSE GEMEENTE**  
te **FRANEKER**

Beste gemeenteleden,

Het is een voorrecht om te geloven en bij de kerk te horen. Geloof opent de ogen voor wat we zelf niet bedenken en zelf niet maken. Het raakt nooit op, het wordt alleen maar meer als je het met elkaar deelt. Daarom komen wij op zondag bij elkaar in de Martinikerk.

Kerk-zijn houdt niet op na de kerkdienst. Wij geloven dat we ons geloof mogen en moeten uitdragen. We zijn verbonden met elkaar, binnen en buiten onze gemeente. We willen ruimte scheppen voor iedereen, op zondag, maar ook door de week. We willen er zijn voor elkaar, elkaar helpen vanuit het geloof dat Jezus ons vraagt de wereld in te gaan om het goede te doen. We zijn met elkaar zoekend en tastend op weg.

Voor u ligt het overzicht van de activiteiten voor de komende winter. We hopen dat we door het meedoen aan de activiteiten het gevoel krijgen dat we samen gemeente zijn en dat het ons mag inspireren.

Bij elke activiteit staat aangegeven bij wie u zich kunt opgeven. Voor de huiskameravonden en -ochtenden kunt u het losse inlegvel invullen en inleveren op de aangegeven plaatsen.

Franeke, oktober 2015

## **"EEN AANSPREKENDE EN TOEGANKELIJKE KERK- DIENST"**

Graag gaan we het komend winterseizoen in gesprek over de vorm en inhoud van de kerkdiensten te Franeker. Na het verschijnen van het eindrapport van de Commissie Kerkdienst "Waar een kerk is, is een toren vol hoop" is de Taakgroep Eredienst begin dit jaar begonnen met de werkzaamheden. De leden van deze Taakgroep zijn benieuwd naar de mening van de gemeenteleden over allerlei onderdelen van de kerkdienst, zoals: de ontmoeting en gemeenschapszin, de aandacht voor het dienende aspect, voorkeur voor muziek en liederen, de mening over wat een goede preek is. Tevens zal er bij deze ontmoetingen in het winterseizoen aandacht zijn voor de liturgische achtergrond van onze kerkdiensten. Kortom we leren met elkaar en luisteren naar elkaar. De Taakgroep heeft een opzet voor de avonden en morgens ontwikkeld.

De ontmoetingen zijn ook geschikt voor gemeenteleden die niet (meer) geregeld op zondag de kerkdiensten bezoeken.

Namens de Taakgroep Eredienst,  
ds. Wim Andel

Meer informatie op het losse inleg-  
vel, daarbij zit ook de opgavestreek.

## **GELIJKENISSEN**

Afgelopen seizoen hebben we twee gespreksgroepen gehad. Het is goed om elkaar te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan over wat ons bezig houdt in ons geloof en in ons leven. Komend seizoen willen we het hebben over de gelijkenissen die Jezus heeft uitgesproken. Een gelijkenis kun je altijd op je eigen leven betrekken, juist daarom zijn ze zo interessant om daarover met elkaar te praten. Er is een gespreksgroep op de donderdagmorgen en een op de donderdagavond. We komen driekeer in 2015 bij elkaar en drie keer in 2016.

8 oktober: Anna Marike Dijkstra.

12 november: Roger Wind.

3 december: Lieuwe Bergstra.

Voor 2016 moet het nog ingevuld worden.

Op donderdagmorgen kunnen er geen mensen meer bij, voor de donderdagavond is er nog plaats om mee te doen. Eventueel, wanneer er genoeg aanmeldingen zijn, is een nieuw te starten groep op woensdagmorgen ook mogelijk.

We hopen weer op mooie bijeenkomsten.

Contactpersoon:

Haike Bijlsma

Tel.: 0517-395768

Mail: hbijlsma@solcon.nl

## **"Jezus en Josefina"**

In een viertal avonden gaan we de 24-delige videoserie "Jezus en Josefina" bekijken. Per avond bekijken we 3 delen voor de pauze en 3 delen na de pauze. Een deel duurt ongeveer 20 minuten.

Het thema van deze serie gaat over de fictieve vraag: Stel; dat Jezus zijn Heilswerk voor deze wereld niet gedaan zou hebben en dus niet gestorven zou zijn en weer opgestaan. Dus geen Pasen. Hoe zou de wereld er dan uitgezien hebben. We willen over deze vraag nadenken op de volgende dinsdagavonden in de Rank, telkens te beginnen om 19.00 u. De avonden zijn op 1, 8, 15 en 22 december.

Contactpersoon:  
Arjo Osinga  
Tel.: 06-22267219  
Mail: arjo.osinga@gmail.com

## **BELIJDENISGESPREKSGROEP**

Tijdens de belijdenisgespreksgroep praten we met elkaar in een open sfeer over het belijden van het geloof en het leven. Wat bedoelen we als we zeggen dat we "gelooven" of dat we "een geloof belijden"? Bij deze gesprekken willen we de Bijbelse verhalen en het kerkelijk leven betrekken. We delen ook onze beleving met elkaar. De gesprekken kunnen ertoe leiden dat je ervoor kiest belijdenis te doen. Het is aan jou hoe je hierover beslist. Je legt je niet bij voorbaat vast. De belijdenisgespreksgroep staat onder leiding van een dominee en begint na de jaarwisseling. Het afgelopen seizoen heeft

de gespreksgroep uit Franeker in samenwerking met mensen van de Protestantse gemeente van Harlingen plaats gevonden onder leiding van ds. C. Glashouwer en van mij. En dat was heel fijn! Er komt tijdig een oproep in "De Binding".

Contactpersoon:  
Ds. L.A. Bergstra  
Tel.: 0517-393457  
Mail: f2hlabergstra885@hetnet.nl

## **Vragen voor het DAGELIJKS LEVEN**

Wie heeft geen vragen in het leven? Iemand die zich veel en intens met vragen over het leven heeft bezig gehouden is de kerkvader Augustinus. Er is enige jaren gelden een prachtig boekje verschenen met de titel "Zeven vragen aan Augustinus – Augustijnse spiritualiteit voor het dagelijks leven", geschreven door Paul van Geest en Monic Slingerland. De schrijvers leggen Augustinus zeven vragen voor en laten hem daar nu op antwoorden. De antwoorden op de vragen komen voort uit zijn levende zoektocht. De boodschap die Augustinus ons op elke bladzijde meegeeft is: "heb lief en doe wat je wil". Gedurende drie avonden gaan we nadenken over drie vragen.

Wij worden toehoorder van Augustinus en we komen zelf tot antwoorden. Er vindt een wisselwerking plaats tijdens de gespreksavonden. Op de eerste avond is er eerst een korte inleiding op Augustinus en stellen we vervolgens de vraag aan de orde: Hoe word ik gelukkig? Op de tweede avond denken we na over de vraag: Wie ben ik

eigenlijk? Op de derde avond is er de vraag: Hoe leven wij goed samen? De avonden beginnen om 19.45 uur met inloop en koffie en eindigen om 21.30 uur, met tussendoor nog een korte pauze.

Data: 2 november, 23 november en 14 december, in De Rank.

U kunt zich aanmelden (tot uiterlijk 30 oktober) bij:

L.A.Bergstra  
Tel.: 0517-393457  
Mail: f2hlabergstra885@hetnet.nl

D.N. van Houten  
Tel.: 0517-390662  
Mail: d.vanhouten@planet.nl

## **50 PLUS GROEP**

Wij, een 10-tal 50-plussers, komen eens in de 4-6 weken bij elkaar. We praten over geloof, maatschappelijke onderwerpen en wat ons zo verder bezighoudt in het leven. Wat soms erg verrassend kan zijn dat er meer mensen zijn met dezelfde vragen, problemen en ideeën. Deze avonden worden door één of twee leden van de groep voorbereid. We houden dit bij elkaar thuis, onder het genot van een kopje koffie of thee. De groep bestaat uit een 10-tal leden. Omdat we niet altijd compleet zijn, willen wij er graag enkele nieuwe leden bij hebben, iedereen is welkom, maar wees snel want vol is vol !!

Contactpersoon:  
Korstiaan van Tilburg  
Tel. : 0517-396228  
Mail: korstiaan\_vantilburg@hotmail.com

## **OECUMENISCH LEERHUIS**

Een gesprekskring van de Doopsgezinde gemeente, waar we graag oecumenisch in gesprek gaan: het leerhuis. Het is een leer en geloofsgespreksgroep. We bespreken aan de hand van Bijbelteksten en andere informatiekanalen en ons eigen gezonde verstand onderwerpen die verbonden zijn met de levenspraktijk, vrede en geloof.

Dit jaar komt als eerste aan de orde ons voedsel. Het is bijzonder dat er in het Oude Testament allerlei regels zijn opgenomen, die we nu als Joodse voedselwetten beschouwen, terwijl wij zelf steeds met ons voedsel bezig zijn: biologisch, superfood, genetische manipulatie. De eerste avond gaan we in gesprek naar aanleiding van een aantal van die teksten. We breiden het onderwerp uit naar het handelsverdrag tussen Europa en de VS waarin ook met betrekking tot ons voedsel van alles wordt geregeld, dat ons beangstigt. Een systeem krijgt macht die wij niet eens aan onze regering toevertrouwen zouden. In het voorjaar gaan we in gesprek over geweldloze communicatie.

Data: 1 oktober en 22 oktober, 18 februari en 10 maart in de Vermaning (Hofstraat 1, achter de blauwe deur), 20.00 uur.

Contactpersoon:  
ds. Flora Visser -van Enkhuizen  
Tel: 0515-232415  
Mail: flora.visser@gmail.com

## **THEMA-AVONDEN "IDENTITEIT"**

De Protestantse Kerk in Nederland kennen we als een pluriform kerkgenootschap. De verschillen tussen de gemeenten kunnen enorm groot zijn, maar ook binnen een plaatselijke kerk is het lang niet altijd koekoek een zang. Het is in bepaalde opzichten de kracht van onze kerk; we kunnen vele zielen herbergen. Aan de andere kant tekent het soms onze zwakte; we doen wat water bij de (op zich zo smakelijke goede) wijn. Hoe kunnen we opbouwend omgaan met verscheidenheid in de gemeente? Dat is de hoofdvraag van het boek van Piet Schelling met de titel "Mijn gelijk en ons geluk" (Boekencentrum 2012). De methode van ds. Schelling wil ik gebruiken in een serie avonden over identiteit. We gaan verschillen in geloofsvisie benoemen en proberen zo te ontdekken waar we onszelf bevinden, als kerkelijke gemeenschap(pen) en als individuele gelovige. Met daaraan gekoppeld de vraag: waar komen we vandaan en waar gaan we naartoe?

In twee à drie avonden gaan we, op een veelzijdige manier, ons samen bezinnen. Of er nog een derde avond komt, wordt in onderling overleg bepaald.

Contactpersoon:  
Ds. W.L. Andel  
Tel.: 0515-469506  
Mail: [intpr.andel@gmail.com](mailto:intpr.andel@gmail.com)

## **LEERHUIS 'HEBREEËNBRIEF'**

Voor de kerkdiensten van de Veertigdagentijd 2016 stelt het Oecumenisch Leesrooster voor om uit Hebreeënbrief te lezen. Maar wie schreef deze brief eigenlijk, wanneer en met welk doel?

Wat zijn de hoofdthema's?

Het leerhuis is bedoeld om samen wijzer te worden. Niet om te blijven hangen bij 'interessante materie' en 'leuk om te weten', het gaat ons uiteindelijk om vragen als: Wat kunnen wij als lezers anno 2016 (nog) met deze brief? Wat betekent het voor ons als gelovigen van de 21e eeuw? Wat inspireert ons, waar hebben we moeite mee?

U leest het: een stukje met veel vraagtekens. Samen hopen we tijdens onze twee avonden sporen van antwoorden te vinden.

Data: maandag 15 februari  
+ maandag 14 maart 2016

Tijd: 19.45 tot 21.30 uur

Locatie: 'Bovenzaal' kerkgebouw  
VEG, Noord 41

Organisatie: Werkgroep Leren VEG

Leiding: ds. Dorette van Houten

Opgave: uiterlijk 10 februari 2016  
bij de contactpersonen:

Skelte van Houten  
Tel.: 0515-333583  
Mail: [sentvanhouten@hetnet.nl](mailto:sentvanhouten@hetnet.nl)

Gerrie Vis  
Tel.: 0517-397041  
Mail: [gerrievis@planet.nl](mailto:gerrievis@planet.nl)

## JEUGD EN JONGEREN

Helaas ontbreekt het aan vrijwilligers om alles weer op te starten zoals we gewend waren! Misschien is het tijd voor enige verandering! Je kunt je afvragen: Is club, catechesatie etc...nog van deze tijd?! Zo zijn er veel meer vragen waar we ons mee bezighouden, alle activiteiten weer eens tegen het licht houden, en bedenken hoe we dingen anders kunnen invullen!

In de loop van dit winterseizoen hoort u er meer over, we houden jullie op de hoogte!

Groeten van de jeugdouderlingen Ackelien van der Pol, Anneke van der Veen en JOP-per Erzsébeth Thomasse.

### **CLUB XL IS ER WEL !!!**

Club XL is voor tieners van 12 tm 16 jaar oud, de eerste avond is geweest op vrijdag 2 oktober om half 8 's avonds bij de Martini kerk! Daar is overlegd over: wat we willen, hoe vaak, welke avond, hoe laat, inhoud etc...dus voor informatie ...houd de Binding in de gaten!!

Onze steekwoorden zijn: gezelligheid, samen zijn, ontdekken, dingen delen, van elkaar leren, geloofsbelevens, spel, activiteit, een uitje, een hapje en een drankje en nog veel meer...kom zelf CLUB XL ontdekken!!

Contactpersoon:  
Ackelien van der Pol  
Tel.: 0517-395245  
Mail: ackelienvdpol@live.nl

## **OPPAS 0-4 JAAR**

Tijdens de ochtenddienst is er kinderoppas voor kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. De oppas is aanwezig in de Botniastins. Ook is er tijdens de KerkSchool-Gezinsdiensten in de Toermalijn oppas. Voor de kinderen staat het speelgoed klaar!

Contactpersoon:  
Frouwkje Bartlema  
Tel: 0517-269291  
Mail: s.bartlema@kpnplanet.nl

## **KINDERNEVDIENST VOOR ALLE KINDEREN VAN DE BASISCHOOL**

Iedere zondag tijdens de reguliere ochtenddiensten is er kindernevendienst voor alle kinderen van de basisschool, leeftijd ±4-12 jaar. De kindernevendienst vindt plaats tijdens de kerkdienst in het gedeelte rondom de overdenking. In deze tijd gaan de kinderen met twee leidsters naar hun eigen ruimte in de Botniastins. De kinderen worden opgedeeld in twee leeftijdsgroepen, te weten groep 1 t/m 4 en groep 5 t/m 8.

De kindernevendienstleiding bestaat uit een groep van zo'n 12 enthousiaste dames die er iedere zondag voor zorgen dat kinderen op hun eigen manier en niveau en in eigen ruimte de verhalen kunnen horen over God, de Bijbel en de kerk. Er wordt met de kinderen gepraat en nagedacht over wat het geloof of een Bijbelverhaal betekent voor ons in ons dagelijks leven, alles afgestemd op de leeftijd van de kinderen. Tevens hebben we

bij de kindernevendienst ons eigen spaardoel waarvoor we iedere zondag collecteren. Kinderen kunnen hiervoor een kleine bijdrage meenemen naar de kindernevendienst. Dit jaar is ons spaardoel Bartiméus Sonneheerdt; een non-profit organisatie die zich inzet voor blinde en slechtziende kinderen. Het geld dat wij sparen zal ten goede komen aan leer- en schoolmaterialen voor deze kinderen.

Ieder jaar wordt door de kindernevendienstleiding een paas- en adventsproject georganiseerd en verlenen we medewerking aan Paas- en Kerstdiensten, afscheidsdienst voor en door de kinderen uit groep 8, jeugddiensten, oogstdiensten, diensten in het teken van de ziekdienst enzovoorts. Waar mogelijk worden de kinderen ook gevraagd een rol te spelen in deze diensten en projecten, bijvoorbeeld door het lezen van een gebed of verhaal. Zo maken we diensten voor én door jong en oud!

Wees welkom! We zien je graag tijdens de kindernevendienst! Kom je ook?

Contactpersoon:  
Afke Nynke Elting-Dijkstra  
Tel: 0517-852328  
Mail: afkenynke.dijkstra@hotmail.com

## **KERK-SCHOOL-GEZINSDIENST**

Twee keer per jaar worden KSG-diensten gehouden, samen met de twee p.c. basisscholen van Franeker: de Korendrager en de Toermalijn. De Korendrager is te gast in onze gemeente of in de Vrij Evangelische Gemeente.

De Toermalijn houdt de dienst in het eigen schoolgebouw. De KSG-diensten worden door leerlingen, leerkrachten en predikant samen voorbereid. Het Bijbelverhaal dat in de dienst centraal staat wordt in de voorafgaande week op de scholen verteld en besproken, de liederen en toneelstukjes worden geoeffend. Op allerlei manieren bereidt de school zich voor om de kinderen te betrekken bij de dienst en hen een goede inbreng te laten leveren. Hoewel de dienst is afgestemd op de kinderen, is de dienst ook voor ouderen een hele belevenis. Als gemeente een kans om elkaar als leerkrachten, kinderen, ouders en gemeenteleden te ontmoeten en ons geloof samen te vieren en te delen.

Contactpersoon:  
Ds. L.A. Bergstra  
Tel: 0517- 393457  
Mail: f2hlabergstra885@hetnet.nl

## **JEUGDBAND 40.7**

Onze kerk heeft ook een jeugdband, 40.7 geheten, waarin ook jongeren van andere kerken meezingen en spelen. De band heeft twee zangeressen en bestaat uit zes leden. Het repertoire, meest bestaand uit opwekkingsliederen en andere liederen, is passend in een kerkdienst. De band heeft al in verschillende kerken opgetreden.

We repeteren meestal op zondagmorgen om 11 uur in het Swetshok (achter de Zilverstraatkerk). Lijkt het je leuk? Kom vooral eens langs!





### **SAXENOORD/ SAXENSTATE**

De koffie-ochtenden zijn in september weer begonnen: Elke 2e en 4e donderdag-ochtend van de maand: in de "Zonnebloem", in Saxenoord (behalve in de maand december). U krijgt hiervoor steeds een schriftelijke uitnodiging. De leiding is wisselend in handen van pastor H. Giliam en pastor A.M. Dijkstra-v.d. Woude

Weeksluitingen zijn er het hele jaar rond: elke 1e en 3e vrijdagavond, om 19.00 uur. Voorgangers zijn de predikanten en pastores van alle kerkgenootschappen van Franeker. In een aantal van deze weeksluitingen wordt het H.A. gevierd. Bovendien is er een H.A.-viering op Goede Vrijdag, 25 maart 2016, 's middags om 16.00 uur.



### **FROONACKER**

Gespreksavonden op woensdagavond om 19.00 uur in de grote zaal. Op 28 oktober en 9 december 2015. En op 3 februari en 23 maart 2016.

Weeksluitingen zijn er op elke laatste vrijdagavond van de maand, om 19.00 uur. Voorgangers zijn de predikanten en pastores van alle kerkgenootschappen van Franeker.

### **MARTENAHIEM TE TZUM**

Heeft zijn eigen programma.

### **SJAERDEMASTATE/ PARKSTATE EN PARKBUURT**

Koffie-ochtenden op 20 oktober, 24 november, 1 december, 26 januari en 23 februari

Weeksluitingen op 6 november en 5 februari

Avondmaalsvieringen op 8 januari en 18 maart

Bij al deze activiteiten zijn ook gemeenteleden die NIET in deze huizen wonen van HARTE WELKOM.

## **VROUWENGROEP "DE SCHAKEL"**

Onze groep bestaat uit plm. 40 leden. We vergaderen plm. één keer per maand op maandagavond om 19.45 in de Botniastins. Een greep uit ons programma: We zijn 21 september weer gestart.

We hadden ds. Johannes van der Meer uitgenodigd die ons over de Amish in Amerika en Canada onderhoudend heeft verteld. Op 19 oktober komt Wissete Bollen ons vertellen over de stichting "Doe een wens".

Verder komt de heer Bob Akkerman met Fryske verhalen. Zoals we dat gewend zijn de Kerst- en paasvieringen zitten vast in het programma. Aan het einde van het seizoen bestaat "De Schakel" 40 jaar! Dat vieren we 11 april in de Rank.

In de Binding worden de avonden aangekondigd meestal met een bericht en in de agenda. Gasten en nieuwe leden zijn van harte welkom.

Contactpersoon:  
Ymkje Santema-Hogendorp  
Tel.: 0517-392242  
Mail: santefra@outlook.com

## **BIJBELS KOKEN**

Bijbels koken bestaat dat? Koken, samen eten en samen delen is wel erg Bijbels en daar gaat het om bij deze activiteit.

Tijdens het eten leer je anderen kennen en spreek je met elkaar over zaken die ons allen beroeren en aangaan. Ook is het mogelijk om, als de groep daarvoor kiest, iemand uit te nodigen die dan deel neemt aan het gesprek. Dit kan maar hoeft niet de groep bepaalt dit zelf. Hoofdzaak is altijd de onderlinge ontmoeting van de groep. In de winterperiode kom je zo één maal per maand bij elkaar.



Het idee is simpel: Zeker voor alleenstaanden is het fijn anderen te ontmoeten bij de maaltijd zodat je een keer niet alleen hoeft te eten. Je kunt als groep praten over jezelf, kerk en maatschappij. Praktisch gezien betekent dit dat we in niet al te grote groepen bij elkaar op bezoek gaan onder het genot van een maaltijd. Ergens gaan eten en ook één maal in de zoveel tijd zelf voor een klein groepje koken. En dat koken doe je op je eigen niveau net wat je zelf leuk vindt en waar je jezelf goed bij voelt. Niets moet veel kan. En als je wilt krijg je hulp van anderen van de groep. Afhankelijk van de aanmelding worden één of meerdere groepen gevormd.

Contactpersoon:  
Henk Verduyn  
Tel.: 0517-396051  
Mail: hendrikverduyn@kpnplanet.nl

## KERKENTOCHT

In de maanden april en mei van 2016 houden we een kerkentocht op diverse avonden. Op iedere avond bezoeken we één kerk (of 2), waar de predikant/pastoor of iemand anders uitleg zal geven over het eigene van zijn of haar kerk.

Zaken die de aandacht krijgen zijn o.a. : gebouw, gemeenschap, liturgische voorwerpen. De volgende kerken denken we te gaan bezoeken: PGF: Martinikerk, RKK, Geref.K.V, Christ. Geref. Kerk, Doopsgezinde Vermaning, V.E.G., GGZ: de Stipe, Baptisten Holwerdastraat) .

T.z.t zult u nader geïnformeerd worden over hoe en ander zal plaats vinden.

## TOP2000-KERKDIENTST

Wie kent hem niet? De TOP2000 die in de laatste week van het jaar wordt uitgezonden op NPO Radio 2? In verschillende gemeenten werd er al eens een TOP2000-kerkdienst gehouden.

De reacties zijn zo positief, dat het ons leuk lijkt om dat ook eens in Franeker te organiseren.

De landelijke kerk heeft materiaal waarmee zo'n dienst samengesteld kan worden.

In een TOP2000-kerkdienst worden in plaats van psalmen en gezangen toepasselijke liederen uit de populaire popmuziek gespeeld en gezongen. De nummers wordt zo gekozen dat ze passen bij de Bijbellezingen, preek en gebeden. In 2013 deden zeven gemeenten mee, in 2014 waren dat er al veertig. Wie mee wil helpen een dergelijke dienst te organiseren kan zich aanmelden bij:

Contactpersoon:  
Maaïke van Dijk  
Tel.: 0517-384464  
Mail: [maaikevdiijk@hotmail.com](mailto:maaikevdiijk@hotmail.com)





**PROTESTANTSE GEMEENTE**  
te **FRANEKER**