

**KERKBLAD VOOR DE PROTESTANTSE  
GEMEENTE TE FRANEKER**

24 ste jaargang, nummer 11  
vrijdag 10 november 2017

Loop met mij mee

Als je niet weet wat ik bedoel,  
Loop dan met mij mee.  
Over het losse zand,  
De route van mijn gevoel.

Als je niet weet wat ik wil,  
Loop dan met mij mee.  
In de richting van mijn hart,  
En hoor mijn stille gegil.

Als je niet weet wat ik zeg,  
Loop dan met mij mee.  
Over die hele lange weg,  
Doen we het samen, met z'n twee.

Als je niet weet waarom ik moet huilen,  
Loop dan met mij mee.  
Naar het verleden, naar mijn jeugd,  
Misschien kunnen we even ruilen?

Als je niet weet waarom ik zwijg,  
Loop dan met mij mee.  
Naar mijn verwarde gedachten,  
En probeer mijn pijn te verzachten.

Als je niet weet waarom ik niets meer wil,  
Loop dan met mij mee, over de gangen.  
Sla je arm om mij heen,  
En laat me naar vroeger verlangen.

*Monika Eberhart*

Dit gedicht is voorgelezen door Ackelien van der Pol in de dienst van 15 oktober j.l.  
Op verzoek hierbij de tekst.

**De kopij voor de volgende nummers  
inleveren uiterlijk donderdag 30 november (nr.12)  
en donderdag 4 januari 2018 (nr.1)**



**MEDITATIE DOOR:**  
Ouderling Haike Bijlsma

## **BARMHARTIG**

Op een verjaardag, na de Tweede Kamer verkiezingen, spraken we over het CDA.

Iemand gaf aan dat hij het fijn zou vinden wanneer de barmhartigheid in deze partij meer zichtbaar zou worden.

Natuurlijk is dit belangrijk, maar het zal dan wel bij onszelf moeten beginnen.

Barmhartigheid, het woordenboek geeft aan dat hier medelijden, mededogen mee wordt bedoeld.

Een mooi voorbeeld is de gelijkenis van de verloren zoon.

Rembrandt heeft dit prachtig in een schilderij weer gegeven en Henry Nouwen heeft naar aanleiding van dit schilderij een boek geschreven: 'Eindelijk thuis'

Op wie lijk ik/ lijk jij het meest? We zijn heel snel geneigd om ons met de jongste zoon te vergelijken.

Op dit schilderij is de oudste zoon het meest onbarmhartig, hij straalt een grote minachting uit zowel naar zijn broer als naar zijn vader.

De oudste zoon doet alles volgens het boekje, is nooit uit de band gesprongen en lijkt het perfecte leven te leiden.

De oudste zoon was gekwetst en er was veel wrok in zijn hart omdat hij vond dat zijn vader het niet goed deed. Hij was jaloers en zei tegen zijn vader: "Waarom heb ik nooit gekregen wat ik verdiende?"

De jongste zoon had veel meegemaakt en kwam er achter dat vrijheid ook een keerzijde heeft.

Hij zette de bloemetjes buiten op een manier die we allen afkeuren.

Eerst de minachting voor zijn vader omdat hij zijn erfenis opeiste en daarna deed hij alles wat niet betamelijk was.

Toen hij zich dat ging realiseren was zijn eigenwaarde tot een dieptepunt gedaald, hij had immers alles verprutst.

Dit was de reden dat hij naar zijn vader terugkeerde en op zijn knieën ging....

Het verschil tussen de jongste zoon en de oudste zoon is groot.

De oudste, in zijn mooie kleding, blijft rechtop staan en kijkt minachtend naar zijn jongste broer die in schamele kleding, op zijn knieën, voor zijn vader ligt.

De vader heeft lang gewacht en in zijn blik zie je veel mededogen.

Ook zien we toeschouwers op het schilderij die duidelijk wat op afstand staan.

De vraag is: "Wie zijn wij, wie willen we graag zijn?"

Uiteindelijk is dit een vraag die over ons innerlijk gaat.

Lijk je op de oudste, die alles keurig volgens de regels doet, maar erg kritisch is, met veel wrok in zijn hart leeft en niet wil veranderen.

Of lijkt je op de jongste die bereid is om te knielen en te erkennen dat hij alles fout heeft gedaan.

Zijn hart is totaal veranderd en hij heeft veel geleerd in zijn leven.

Misschien lijkt je wel op de omstanders die lekker op afstand blijven en geen keuze maken, wel zo gemakkelijk.

Nouwen schrijft in zijn boek dat we geroepen zijn om uiteindelijk de vader te worden.

Hoe kunnen we zover komen?

De jongste zoon en de vader laten dit in het schilderij zien.

De jongste knielt voor de vader en de vader vergeeft en omarmt zijn kind.

De harts gesteldheid van deze 2 mannen is duidelijk anders dan die van de oudste zoon en de omstanders.

Gelukkig hebben we een mooi boek, de bijbel, waarin ons veel wordt aangereikt om ons hart te veranderen, met vallen en opstaan.

Ook lezen we van grote mannen, zoals David en Petrus, die het goede probeerden te doen maar daar niet altijd in slaagden.

Ze vielen soms diep maar hun hart was gericht op het goede.

Hoe je ook in het leven staat, voor God zijn we allen gelijk, Zijn geliefde kinderen.

## **KERKDIENSTEN**

### **Zondag 12 november**

9.30 oere Martinitjerke: pastor H. Giliam, Fryske Tsjinst

9.30 uur Reginakerk Zweins: mw. A. Spanjer-Oosterloo

10.30 uur De Stipe GGZ-Fr.: ds. W. Doornenbal

19.00 uur De Rank: ds. D.N. van Houten

### **Zondag 19 november**

9.30 uur Martinikerk: ds. J. Kamerling

9.30 oere Niklaas Tsjerke Hjerbeam: dhr. H. Wiersma, Skearnegoutum

9.30 uur Walburgakerk Ried: ds. J.C. Dondorp

10.30 uur De Stipe GGZ-Fr.: ds. D.N. van Houten

15.30 uur Martinikerk: Martinitiid

19.00 uur De Rank: ds. L.A. Bergstra

### **Zondag 26 november**

9.30 uur Martinikerk: ds. L.A. Bergstra, ds. S. Ypma en pastor A.M. Dijkstra-van der Woude

- 9.30 uur Walburgakerk Ried: ds. J.C. Dondorp
- 10.30 uur De Stipe GGZ-Fr.: pastor H. Anema
- 19.00 uur De Rank: geen dienst i.v.m. Gouden Korallen Concert Advendo

### **Zondag 3 december**

- 9.30 uur Martinikerk: ds. S. Ypma
- 9.30 oere Niklaas Tsjerke Hjerbeam: pastor H. Giliam
- 9.30 uur Donatuskerk Dongjum: mw. ds. Y. Hiemstra, viering Heilig Avondmaal
- 10.30 uur De Stipe GGZ-Fr.: mw. M. Knaap
- 19.00 uur Martinikerk: Oecumenische viering m.m.v. Ichtus Cantorij Harlingen
- 19.00 uur De Rank: geen dienst

### **Zondag 10 december**

- 9.30 uur Martinikerk: ds. L.A. Bergstra
- 9.30 oere Donatustsjerke Dongjum: dû. K. Visbeek, Fryske Tsjinst
- 10.30 uur De Stipe GGZ-Fr.: dhr. H.D. van Egmond
- 19.00 uur De Rank: ds. S. Ypma

### **BIJ DE DIENSTEN**

#### **Snein 12 novimber 2017**

#### **Martinitsjerke 9.30 oere:**

**Foargonger:** pastor Herke Giliam

**Alderling fan tsjinst:** Lies Benders

**Lektor:** Griet Adema

**Oargelist:** Kees Stal

**1<sup>e</sup> Omgongskollekte:** diaconie

**2<sup>e</sup> Omgongskollekte:** kerk

**Bernenjonkentsjinst:** Lysbeth Bijlsma

**Oppastsjinst** (yn de Botniastins): Opjaan sneon o/m 8 oere jûns: Sophie en Julia Bartlema tel. 0517 397955

**Koster:** Harry van der Werk

**Beamer:** Arjo Osinga

**Kofje skinke:** Annie en Jaap Osinga en Aukje van Nimwegen

**Kofjedrinke nei de tsjinst**

Tsjerke 2025. Faaks wolris wat oer lêzen yn 'e krante of sa. Op 'e tsjerkerie en ien it âlderlingenoerlis hawwe wy it dêr wol gauris oer. Ien fan de slogans is: Back to basics. Mar wat is dan dy basis? It is hieltiid wer spannend en aktueel dêr by stil te stean en oer nei te tinken. De preek fan snein situeart Jezus op 'e dyk fan it libben, mei 't Er troch Jericho rint en dêr in blinde bidler moetet. Op de Him sa eigen en unyke wize leit Er de basis foar syn Ryk.

Herke Giliam.

#### **Zondag 12 november 2017**

#### **De Rank 19.00 uur:**

**Voorganger:** ds. Dorette van Houten

**Pianist:** Kees Stal

**Ouderling van Dienst:** Maaike van Dijk

**Rondgangscollecte:** diaconie

**Koster:** Jan Barkhof

#### **Zondag 19 november 2017**

#### **Martinikerk 9.30 uur:**

**Voorganger:** ds. Jetze Kamerling

**Ouderling van Dienst:** Sjoerd Jorritsma

**Lector:** Hanneke Roelofsen

**Organist:** Kees Stal

**1<sup>e</sup> Rondgangscollecte:** kerk

**2<sup>e</sup> Rondgangscollecte:** diaconie

**Kindernevendienst:** Nanda Reitsma

**Oppasdienst** (in de Botniastins): Opgeven tot zaterdagavond 20.00 uur: Yteke, Marthe en Marijke de Boer, tel. 06 22337395

**Koster:** Arjen de Boer

**Beamer:** IJsbrand de Haas

**Koffie schenken:** Lies Benders, Lienie Geertsma en Matty Tasma

**Koffiedrinken na de dienst**

Wat gebeurt er in een kerkdienst en wat doe je er het liefst als je er bent ? Veel is mogelijk. Er zijn, wat rondkijken, maar zien wat er gaat gebeuren. Verbondenheid beleven met anderen. De onderdelen van de liturgie meevieren. Luisteren naar het orgel, dat speelt en de samenzang van de liederen in de eredienst begeleidt. Of zing je zelf misschien graag mee ? Dat is voor de morgendienst het onderwerp: de lofzang gaande houden !

J. Kamerling

*Martinitijd*  
Ontmoeting & bezinning

Op zondag 19 november 2017 bent u van harte welkom om elkaar te ontmoeten, om te zingen en te bezinnen in de Martinikerk. We beginnen om 15.30 uur met het aansteken van een kaars en we eindigen rond 16.00 uur. Daarna staat de koffie en thee klaar in de Skûle.

## **Zondag 19 november 2017**

**De Rank 19.00 uur:**

**Voorganger:** ds. L.A. Bergstra

**Pianist:** Jitse de Jong

**Ouderling van Dienst:** Akke van Tilburg

**Rondgangscollecte:** kerk

**Koster:** Tjerk Fokkema

In deze avonddienst lezen we de bekende gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus (Lucas 16: 19-31). De gelijkenis spreekt over het thema rijkdom en armoede, dat altijd actueel blijft. Hoe wordt in de gelijkenis over dit thema gesproken? Rijkdom en armoede worden hier tegenover elkaar gesteld, maar waar ligt precies de tegenstelling? Verschillende opvattingen komen naar voren, maar waar draait het nu eigenlijk om?

L.A. Bergstra

## **Zondag 26 november 2017**

**Martinikerk 9.30 uur: Laatste zondag van het kerkelijk jaar**

**Voorgangers:** ds. Lieuwe Bergstra, ds. Sytze Ypma en pastor Anna Marike Dijkstra-van der Woude

**Ouderling van Dienst:** Anja van Marrum

**Lector:** Hanneke Vlietstra

**Organist:** Fred Veenstra

**1<sup>e</sup> Rondgangscollecte:** diaconie

**2<sup>e</sup> Rondgangscollecte:** kerk

**Kindernevendienst:** Anneke Politiek

**Oppasdienst** (in de Botniastins): Opgeven tot zaterdagavond 20.00 uur: Ietie Jaarsma tel. 0517 395724 en Anneke de Vegt e-mail: aemiedema@home.nl

**Koster:** Arjen de Boer

**Beamer:** Berend Bosgra

**Koffie schenken:** Anneke en Frits van der Veen en Jellie Banga

**Koffiedrinken na de dienst**

*De mensen van voorbij  
wij noemen ze hier samen.  
De mensen van voorbij  
wij noemen ze bij name.  
Zo vlinderen zij binnen  
in woorden en in zinnen  
en zijn wij even bij elkaar  
aan 't einde van het jaar.*

Deze strofe uit het gedicht De mensen van voorbij van Hanna Lam blijft ontroeren in zijn schoonheid, eenvoud en zachte toon. Ook geeft het zo mooi en stijlvol weer wat we op de laatste zondag van het kerkelijk jaar doen: wij noemen ze bij name, de mensen van voorbij. Van de gemeenteleden die dit kerkelijk jaar zijn overleden, noemen wij deze laatste zondag van de kerkelijke kalender nog een keer de namen waarna familieleden een kaars aansteken.

Ds. L. Bergstra, pastor Anna Marike Dijkstra en ds. S. Ypma leiden deze dienst. Na de dienst is er gelegenheid, voor wie dat wil, met elkaar koffie te drinken en bij elkaar te zijn. We lezen deze zondag onder meer het verhaal uit Prediker 3, dat er voor alles een tijd is. Deze morgen zal er een tijd en ruimte zijn om te gedenken.

U bent van harte uitgenodigd.

ds. L.A. Bergstra, A.M. Dijkstra-van der Woude en ds. S. Ypma

### **Zondag 3 december 2017 1<sup>e</sup> advent**

#### **Martinikerk 9.30 uur: Viering Heilig Avondmaal**

**Voorganger:** ds. Sytze Ypma

**Ouderling van Dienst:** Willem Koopmans

**Lector:** Liepie van der Wal

**Organist:** Jochem Schuurman

**1<sup>e</sup> Rondgangscollecte:** kerk

**2<sup>e</sup> Rondgangscollecte:** diaconie

**Kindernevendienst:** Liesje Haanstra

**Oppasdienst** (in de Botniastins): Opgeven tot zaterdagavond 20.00 uur: Anneke Akkerman tel. 06 13560125 en Linda Schinkel e-mail: lindaschinkel1999@gmail.com

**Koster:** Harry van der Werk

**Beamer:** Kees Stal

**Koffie schenken:** Freerkje Zijlstra, Leny Verheul en Klaas Tijtsma

**Koffiedrinken na de dienst**

Op deze eerste adventszondag lezen we teksten vol belofte en verwachting. We slaan het boek van de profeet Jesaja open op hoofdstuk 40 en lezen vers 1-11. Uit de Evangelieën lezen we Lucas 1: 5-25. Tijdens deze dienst vieren we het Heilig Avondmaal.

ds. Sytze Ypma

### **Zondag 3 december 2017, 1 advent**

#### **Martinikerk 19.00 uur: Oecumenische Viering Festival of Lessons and Advent Carols**

**Koster:** Arjen de Boer

Festival of Lessons and Advent Carols  
Deze viering wordt verzorgd door de Ichtus Cantorij uit Harlingen.  
Dirigenten zijn Sjouke en Geke Bruining.  
De adventslezingen worden verzorgd door voorgangers uit Franeker.

Ds. Sytze Ypma

## BERICHTEN UIT DE GEMEENTE

### WIJK NOORD

Predikant: ds. L.A. Bergstra

*Onder Wijk Noord vallen de buurten:*

**Kaatsersbuurt** ouderling: vacant  
**Het War** compagnon: R. Doevendans-Schraa  
**Keningspark**  
**Sexb. Vaartplan** ouderling: vacant  
**Witzens 1 en 2** compagnon: R. Doevendans-Schraa

coördinator Sexbierumervaatplan: B. Sijbesma-Wesselius

**Hamburgerrak** ouderling vacant  
compagnon: J. Speelman

**Professorenbuurt** ouderling: vacant  
compagnons: H. en G. Corporaal-van der Heide

**Schalsumerplan** ouderling A.J. Osinga  
coördinator S. Borgman-Braaksma

### Voorkeurleden:

Leeuwarden  
Bolsward

### Pastoralia:

De tijd lijkt de laatste maanden van het jaar in een versnelling te komen. We zijn op weg naar de laatste zondag van het kerkelijk jaar, gevolgd door Advent en Kerst. Het einde van het jaar 2017 nadert met rase schreden. Gevoelens die misschien anders minder een rol spelen in ons leven laten zich in toenemende mate gelden. Gevoelens van voorbijgaan en afscheid. De herfst is er met de koude en de verkoudenheid of griep. We voelen ons kwetsbaar. Een gang van zaken die zich ieder jaar herhaalt. En eigenlijk kunnen we niet zonder herhaling in ons leven, die gedragen mag worden door onze hoop met betrekking tot de toekomst, het leven en het rijk van God. In de herhaling vernieuwt zich ons leven en ons geloof.

Augustinus zegt: “de tijd, dat zijn wij”. Zoals wij zijn, zo zullen de tijden zijn. Laten we goed leven en de tijden zullen goed zijn. Slechte mensen maken de tijden slecht. Wij mogen vooruit gaan, verder trekken, onderweg zijn. Niet stil staan maar vooruit komen. Als reizigers zijn we onderweg als gemeente van de Heer, in gebed met elkaar verbonden, in vreugde en verdriet.

Tenslotte:

Een hartelijke groet aan u/jullie allen vanuit de pastorie.

L.A. Bergstra

## **WIJK ZUID**

predikant: ds. S. Ypma

*Onder Wijk Zuid vallen:*

**Binnenstad** ouderling H. Bijlsma

**Vliet / Tuinen**

**Herbayum** compagnon: H.E. Bron

**Kiesterzijl**

**Catsbuurt / Frisia**

**Dongjum en Boer**

**Schalsum, Peins**

**en Ried**

**Parkbuurt** ouderling: Sj. Jorritsma

**Noorderbleek**

**Oostwoudbuurt**

**Bangabuurt** ouderling vacant

**Watertorenbuurt** ouderling vacant

compagnon: H. Nijkamp

coördinator: Mw. T.F. Stellingwerf

**Plan Zuid en** ouderling vacant

**Over de Brug** compagnon: A. Kooistra-Drijfhout

### **Voorkeurleden:**

De Batting, Achlumerdijk 2, 8862 AJ Harlingen

De Spiker, Saltryperlaan 1, 8861 VD Harlingen

### **Verhuisdatum**

Op 1 december is het zover, dan komt (eindelijk) de verhuisauto voorrijden op de Legedyk 14 in Scharnegoutum om onze 'boel' in te laden. We zijn in termen van oogst meer dan rijp om te vertrekken naar Franeker. Woon-werk-verkeer is prima, afstand en nabijheid, scheiding tussen werk en privé vergemakkelijkt erdoor, maar echte integratie bleef de afgelopen maanden in de steigers staan. Nu is het dan zover. De schilders, de aannemer en 'Colors at Home' hebben schitterend werk verricht en niet onvermeld mag de naam van onze rentmeesters voorzitter blijven, Dick Tolsma, die vele uren heeft gestoken in het managen van het proces van gereedkomen van de nieuwe pastorie. Daarvoor vanaf deze plek onze hartelijke dank.

Familie Ypma-Meiners

## **WIJK OUDERENPASTORAAT**

**Pastores:** A.M. Dijkstra-van der Woude



*Saxenoord, Saxenstate, Parkstate, Sjaerdemastate, Froonacker*  
Voorkeurleden Martenahiem, Dekemastraat 34, 8804 RA Tzum:

H. Giliam

*Saxenoord, Saxenstate, Theresia, Roordastate, Botniahuis*

**Ouderlingen:** *Saxenoord, Saxenstate:*

L. Benders-v.d. Wal

Compagnon K. de Vries

*Serviceflat Froonacker:*

A. Douma-Miedema

*Parkstate, Sjaerdemastate:*

P. Sieperda-Breidenbach

*Roordastate:*

Ouderling vacant.

P. Sieperda-Breidenbach

*Theresia:*

L. Benders-v.d. Wal

Compagnon mw. S. Oosting

*Botniahuis:*

L. Benders-v.d. Wal,

Compagnon: L.G. Visser-Attema

**Pastoralia**

Het winterwerk is weer op gang gekomen; het is goed elkaar daar te ontmoeten. Het zijn vaak plekken waar de verhalen elkaar ontmoeten: verhalen van oudsher, die zich kruisen met onze levensverhalen. Als we op verhaal komen, gebeurt er soms van alles. Herinnering van lang geleden klopt aan de deur van het heden. De tussenliggende tijd valt weg. Verhalen kennen hun eigen dynamiek en roeren soms lagen aan in ons menselijk bestaan die ons dagelijks denken ver te buiten gaan. We dromen van verdriet en van hoop, zien het Licht aan gene zijde en weten van een Vriend, die in de hemel is en tegelijk in ons hart. Zo mogen we elkaar ontmoeten, wetend van onze eenheid in de Heer.

**Afscheid**

Tot slot nog het volgende. Aan een aantal heb ik reeds persoonlijk verteld dat mijn tijd in de PGF er bijna op zit. Per 30 november zwaai ik af. Om in de PKN van Parrega/Hieslum gemeentewerk te gaan doen. Negen jaar ben ik in de PGF werkzaam geweest. Graag zeg ik hierbij dank voor gesteld vertrouwen. Overall bekeken was het een tijd met een dikke plus. Graag wens ik jullie allen een door Liefde bloeiend leven.

Herke Giliam, pastor.

**Pastoraat Wijk Ouderen**

Wat is het ondertussen al snel donker 's avonds. Nu de wintertijd is ingegaan, lijken de dagen plotseling veel korter. Herfststormen hebben we al gehad, maar nu gaan we op naar de winter en zijn benieuwd wat die ons zal brengen. De herfst heeft mij nog een kadootje gebracht, op 21 oktober ben ik weer beppe geworden, van Jildau Nienke, in Groningen. Een prachtig meisje, opnieuw een wonder. Elke keer bij een geboorte wordt je weer stil van verwondering; hoe teer, en hoe bijzonder. Nieuw leven, dat compenseert de rouw bij overlijden, waar we in onze Ouderenwijk vaak mee te maken hebben. Maar zo is het leven. Vreugde en verdriet wisselen elkaar af.

Ik wens u allen een goede tijd toe, en graag tot ziens.

Pastor A.M.Dijkstra-v.d.Woude ( tel.0515-331868 )

## UIT DE KERKENRAAD

## UIT DE KERKENRAAD

Voorzitter : mw. M. van Dijk

Secretaris: W. van der Meer

Oktober is al weer voorbij, de wintertijd is ingegaan. De boeren halen de laatste gewassen van het land en de natuur maakt zich op voor de winterslaap. Maar wij, als Protestantse Gemeente Franeker, doen dat bepaald niet. De hele week gonst het in de Rank van activiteiten: Jesus Christ Therapie, Immanuël (druk aan het repeteren voor de jubileumuitvoering), Passage, kerkenraad en nog veel meer. Als we willen kunnen we als gemeente-avond bij wijze van spreken iedere avond wel ergens naar toe. En natuurlijk zien we elkaar op zondag in de Martinikerk tijdens de ‘gewone’ kerkdiensten en na afloop bij het koffiedrinken. Voor mij als voorzitter is dat behalve een gezellig moment ook een moment waarop jullie mij regelmatig ergens op wijzen of naar vragen. Ik vind het fijn, dat we zo informeel in contact met elkaar komen.

### Terugblik op de diensten.

In de maand oktober mochten we weer bijzondere diensten samen beleven: op 1 oktober hadden we de wisseling van de wacht bij de ambtsdragers en namen we als gemeente afscheid van onze hulpkoster Durk Geertsma. Prachtig moment voor hem en zijn vrouw, maar ook voor ons als PGF. Gelukkig blijft Durk actief als vrijwilliger, want Durk en de Martini, die horen gewoon bij elkaar. Een bijzonder man, dat vonden ze ook bij Omrop Fryslân, die de HEA-ploeg naar Franeker stuurde om een prachtige reportage over Durk Geertsma (en Arjen de Boer) te maken. Voor wie dat nog niet heeft gezien: het is terug te vinden [www.omropfryslan.nl](http://www.omropfryslan.nl) (zoeken op útstjoering mist, it giet om HEA fan 12 oktober).

Op 15 oktober ging de dienst over ‘als de geest dooft’, wat doet Alzheimer met een mens, met zijn familie, met ons? En welke rol speelt God daarin? En de kerk? Lastige vragen over een ernstig probleem, dat eigenlijk geen familie voorbij gaat. En niet alleen oude mensen treft het, maar ook jonge, zoals mijn collega Dirk Baron en zijn gezin met twee jonge kinderen. We hoorden een prachtig gedicht in deze dienst, het staat elders in deze Binding afgedrukt.

En op zondag 29 oktober ging het natuurlijk over Luther, dit in het kader van 500 jaar Reformatie. En afgelopen zondag vierden we de oogstdienst. We mogen met dankbare handen aannemen wat onze arbeid opbrengt. De fruitbakjes symboliseren deze dankbaarheid, waarvan we dan weer delen met gemeenteleden, door hen een bezoekje te brengen. Met een fruitbakje!

### Ofskied Herke Giliam

Us pastoraal meiwurker Herke Giliam hat per 1 desimber in baan oannommen yn Parregea, dêr wurdt hy tsjerklik wurker. Dat betsjut dat syn wurk yn ús gemeente ophâldt. Hast njoggen jier hat hy aktyf west yn ús gemeente. Yn de tsjinst fan 12 novimber giet hysels noch in kear foar en is der gelegenheid om ôfskied fan him te nimmen. Ek op dit plak sprekke we ús dank út oan Herke foar alles dat hy foar de PGF dien hat. Ek it skoftke dat hy foarsitter west hat fan de tsjerkeried – yn in hiele drege perioade – sille wy net ferjitte. Dank dêrfoar. En it giet dy goed Herke!

### Van de vergadertafel

Op 1 november vergaderde de kleine kerkenraad. Wie zitten daar ook alweer allemaal in? Dat zijn beide predikanten, Dick Tolsma, Lies Benders, Sjoerd Jorritsma, Ackelien van der Pol, Poppe de Beer, scriba Wouter van der Meer en ik als voorzitter. En natuurlijk onze notuliste Tineke de Vries is erbij. Het was deze keer een intensieve, maar ook vruchtbare en constructieve vergadering. Soms zijn het meer zakelijke onderwerpen waar we het over (moeten) hebben, maar deze keer ging het meer om beleid en toekomst van onze PGF. En daar is een kerkenraad natuurlijk ook voor. Nu zijn jullie natuurlijk benieuwd waar we het dan over hebben gehad! Zonder nog teveel in details te kunnen treden (de grote kerkenraad bepaalt uiteindelijk het beleid): het ging over de welkomstprocedure van nieuw ingekomen leden, de begroting 2018 en de avonddiensten. Wordt vervolgd.

### It roer giet om.

De measten fan jim witte grif wol dat ik op de nijsredaksje fan Omrop Fryslân wurkje. Dêr komt per 1 desimber in ein oan, nei hast 17 jier nim ik ôfskied fan de Omrop. Ik haw noch gjin oar wurk, mar bin yn septimber wol úteinsetten mei de HBO-opleiding Social Work. Mei dy oplieding kinst yn in hiel breed wurkfjild wurkje: gebietsteam, ferslavingssoarch, jeugdsoarch, buertwurk, gehedikeptesoarch en noch folle mear. It roer giet om dus..... spannend, mar ik fyn it oant no ta hiel leuk en nijsgjirrich. De earste toetsen stean op it programma, benijd oft myn grize sellen it noch like goed dogge as 40 jier lyn.....

Oant safier dizze kear,  
Mei hertelike groetnis

Maaïke van Dijk, foarsitter

### **COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS**

Voorzitter: D. Tolsma

Secretaris : T. Bouwmeester-Brouwer

Penningmeester: S. Douma

### **INCASSOKALENDER**

#### **FONDS:**

27 november

27 november

#### **INCASSODATUM:**

Actie Kerkbalans

Zending

### **COLLECTEN EN GIFTEN**

22 september	Wilde Ganzen	€ 33,85
1 oktober	diaconie	434,32
	diaconie	25,90
	kerk	345,65
8 oktober	diaconie	183,17
	kerk	191,45
15 oktober	diaconie	374,32
	kerk	324,20
22 oktober	diaconie	244,72
	diaconie	67,07
	kerk	215,27
	kerk	67,08
29 oktober	diaconie	282,75
	kerk	297,15

### **Hierbij de giften die de diaconie via de bank heeft ontvangen.**

15-5 € 50, gift

1-6 € 50, gift

Met vriendelijke groet,

Diaconie Protestantse Gemeente Franeker

## Ziekendienst Protestantse Gemeente Franeker.

Verantwoording van de ontvangen giften in het 3<sup>e</sup> kwartaal van 2017.

Ontvangen via de busjes bij de uitgang van de Martinikerk:

juli 2017	€ 25,85	bonnen€	6,50
augustus 2017	€ 22,35	bonnen€	3,--
september 2017	€ <u>28,65</u>	bonnen€	<u>6,50</u>
	€ 76,85	€	16,00

Ontvangen giften:

april 2017:

via mevr. J. Travaille € 40,-- van N.N.

Ontvangen via de bankrekening:

augustus 2017 € 20,-- van N.N.

Hartelijk dank voor alle giften.

De Ziekendienst PGF.

**Collectebonnenverkoop:** Kerkelijk Bureau, Zilverstraat 36 (tijdens kantooruren). Er zijn drie soorten bonnen (€ 0,50; € 1,00; € 2,00 per bon); op een kaart zitten 20 bonnen.  
Betaling bij voorkeur per bank NL37 RABO 0320 4020 29 o.v.v. het aantal bonnen.

## DIACONIE

Voorzitter: P. de Beer

Secretaris: D. de Boer-Boutsma

### Avondmaalscollecte 3 december 2017

In onze tijd zijn 65 miljoen mensen op de vlucht. De helft is kind, net als Jezus, toen Jozef en Maria met hem als baby moesten vluchten. Ook de helft van de vier miljoen Syriërs die de bloedige oorlog in hun land ontvluchtten, is kind.

De diaconie heeft besloten om in de adventstijd de kerstcampagne van Kerk in Actie te steunen. We staan stil bij kinderen die alles achter moesten laten en nu in grote onzekerheid en angst leven. Op iedere zondag staan vluchtelingenkinderen uit een ander land centraal.

Op 3 december deelt de diaconie een folder uit met informatie over de projecten in Nederland, Griekenland, Libanon en Syrië. Deze kerstcampagne is een samenwerking van Kerk in Actie, EO, Dorcas en WorldVision. Wij hopen dat u meedoet. Geef hoop aan een kind op de vlucht. Alvast hartelijk dank!

Djoke de Boer

## MUTATIES:

Doorgeven aan:

Kerkelijk Bureau, Zilverstraat 36, 8801 KC

's morgens van 9.00-11.30 uur

## BERICHTEN VAN ACTIVITEITEN

### 60+ MIDDAG

Zondag 12 november is er een 60+ middag in de Rank van 15.00 - 17.30 uur.

Dit wordt georganiseerd door de diaconie en de jeugdclubs.  
Er komt iemand en die gaat iets vertellen en er is ook tijd voor ontspanning.  
Dit alles onder het genot van een hapje en een drankje.  
We kunnen u ophalen en/of naar huis brengen.  
Heeft u een dieet dan dit graag vermelden.

Aanmelden (vóór 10 november) bij :  
Ackelien van der Pol- Zijlstra, tel 0517 395245  
e-mail: ackelienvdpol@live.nl

of bij Akke van Tilburg-Wartena, tel 0517 396228  
e-mail: akke\_vantilburg@hotmail.com

Namens Akke van Tilburg, Willem Koopmans (diaconie) en Ackelien vander Pol (jeugdouderling)

### **STERKE BIJBELSE VROUWEN**

Ada Magré geeft begin volgend jaar een kring over sterke Bijbelse vrouwen. In de activiteitengids ontbrak daarover een deel van de informatie. Daarom vindt u hier nogmaals de tekst van haar kring. Wilt u hieraan deelnemen, dan kunt u zich bij haar opgeven.

In drie bijeenkomsten neemt Ada Magré ons mee naar sterke Bijbelse vrouwen:

1° bijeenkomst gaat over de jonge vrouw uit Hooglied én over Debora, moeder van Israël (Richteren 5).

2° bijeenkomst gaat over Jaël, die de taak van Debora overneemt én over Maria, de lofzang van Maria en de politieke betekenis van haar moederschap (Lucas 1, 46-55).

3° bijeenkomst gaat over Maria uit de stad Magdala, kroongetuige van de dood van Jezus, de graflegging, het lege graf, de ontmoeting met de tuinman (Johannes 20, 11-18)

Datum : dinsdag 16 en 30 januari; 13 februari.

Tijd: 20.00 - 22.00 uur

Plaats: De Rank Leiding : Ada Magré

*Opgave bij Ada Magré; ajmagre@kpnplanet.nl T 0517.390660*

### **OUD PAPIER**

In het weekend van 1 en 2 december staat de oud papiercontainer op de P.J. Troelstrastraat 24 (C.B.S. De Toermalijn).

Het oud papier graag **zaterdags voor 12.00 uur** bij de container brengen, deze wordt kort na 12.00 uur opgehaald. Bent u een keer te laat, neem uw oud papier dan s.v.p. weer mee.

**In de maanden oktober t/m maart niet op vrijdagavond.**

De volgende heren staan voor u paraat:

vrijdagmiddag: G. Harmelink

zaterdagmorgen: H.A. Bos

**Opbrengst september € 282,63**

afb. N.B.G.

**VANDAAG LEZEN WIJ...**

**LEESROOSTER**

	do 9	Matteüs 23:1-12	Het gaat niet om uiterlijke vormen
	vr 10	Matteüs 23:13-26	Waarschuwendende woorden
	za 11	Matteüs 23:27-39	Lokroep in harde woorden

	zo 12	Jesaja 48:1-11	Nieuws
	ma 13	Jesaja 48:12-22	Vluchtweg
	di 14	Jesaja 49:1-13	Uitgekozen
	wo 15	Jesaja 49:14-26	Gods moederliefde
	do 16	Psalm 88	Absolute duisternis
	vr 17	Matteüs 24:1-14	Wachten op goed nieuws
	za 18	Matteüs 24:15-28	Wees klaar
	zo 19	2 Tessalonicenzen 1:1-12	Volhouden
	ma 20	2 Tessalonicenzen 2:1-17	Herken de vijand
	di 21	2 Tessalonicenzen 3:1-18	Werkhouding
	wo 22	Psalm 128	Genieten
	do 23	Matteüs 24:29-44	Les van de vijgenboom
	vr 24	Matteüs 24:45-51	Verwachting
	za 25	Psalm 85	God is rechtvaardig
	zo 26	Matteüs 25:1-13	Oliecrisis
	ma 27	Matteüs 25:14-30	Talentedjacht
	di 28	Matteüs 25:31-46	Scheiding
	wo 29	Jeremia 24:1-10	Rijp en rot
	do 30	Jeremia 25:1-14	Nog niets geleerd
<b>december</b>			
	vr 1	Jeremia 25:15-26	Straflijt
	za 2	Psalm 19	Duidelijke taal
Advent I	zo 3	Jesaja 5:1-7	Zorgzame vriend
	ma 4	Jesaja 5:8-17	Afloop
	di 5	Jesaja 5:18-24	Brand
	wo 6	Jesaja 5:25-30	Angstbeeld
	do 7	Jeremia 25:27-38	Geen ontkomen aan
	vr 8	Jeremia 26:1-9	Slecht nieuws
	za 9	Jeremia 26:10-24	Wat doe je met de boodschapper?

## ALLERLEI



## Minisymposium Franeker Reformatiestad

Vrijdag 10 november 2017  
14.30 – 17.30 uur  
De Doelen, Breedepaats, Franeker

# Thema: De moed om vrijuit te denken

Het minisymposium op 10 november besteedt aandacht aan Franeker als universiteitsstad in de geschiedenis, maar ook in het heden, en aan die identiteit van vrijuit denken die zich nog steeds manifesteert.

Sprekers op het symposium zijn Eduard van Zuijlen, burgemeester van Franekeradeel en namens de Franeker Kunst Stichting (FKS) Michiel van Bussel (voorzitter) en Lodewijk Nell (bestuurslid).

Het symposium staat onder leiding van dagvoorzitter Lútsen Kooistra, voorheen hoofdredacteur van het Friesch Dagblad. Na de inleiding van beide sprekers, die zal uitmonden in een stelling, is er ruimte voor dialoog. Afsluitend is er een rondleiding door de Martinikerk. Hierna is er de mogelijkheid om napraten in De Doelen.

Wij nodigen u van harte uit bij dit symposium aanwezig te zijn! De toegang is gratis.

## Programma

14.30 uur	Inloop en opening
15.00 uur	Spreker Burgemeester Eduard van Zuijlen
15.30 uur	Kleine pauze
15.35 uur	Sprekers Michiel van Bussel en Lodewijk Nell (FKS)
16.05 – 16.30 uur	Grote pauze
16.30 – 16.45 uur	In groepen discussiëren over de stellingen
16.45 uur	Dialoog met sprekers over stellingen o.l.v. Lútsen Kooistra
17.00 uur	Rondleiding Martinikerk (Johan Oudendag)
17.30 uur	Napraten in De Doelen

**Informatie over het minisymposium is verkrijgbaar bij Flora Visser op tel. 06-46112678, lid van de Werkgroep Franeker Reformatiestad.**

## "FRIESE KORENSLAG ZATERDAGAVOND 11 NOVEMBER IN DE MARTINIKERK."

Een maand na het succesvolle 'Korenfestijn', kunnen koorliefhebbers in de Noord Westhoek, wederom hun "muzikale" hart ophalen in Franeker. Want:

Op 11 november a.s. is er namelijk in "onze" **Martinikerk** de 3e Friese Korenslag. Een battle onder de 6 beste popkoren van Friesland. Deze 6 popkoren zingen elk zo'n 4 popnummers die door hen prachtig zijn bewerkt. Niks geen lawaai en instrumenten, maar mooie meerstemmige koren. Een deskundige jury beoordeelt vervolgens wie zich voor de komende 2 jaar, het beste popkoor van Friesland mag noemen. De eerste Friese korenslag was in 2013 in de Gertrudiskerk in Workum. De 2e korenslag was in 2015, net als nu in de Martinikerk in Franeker. Zowel de koren als het publiek waren destijds zeer enthousiast. De top 3 van de eerste 2 edities doen ook deze keer weer mee, aangevuld met popkoren uit geheel Friesland! De entourage en akoestiek zijn natuurlijk ook in de Martinikerk super. Kortom, voor jong en oud die van zingen houdt, net stinne mar hinne!

De avond begint zaterdag 11 november om 19.30 uur. De deuren van de Martinikerk zijn **vanaf 18.30 uur** geopend. **Kom dus niet te laat!** Wilt u graag voorin zitten? U kunt entreekaarten bestellen, dan reserveren we voor u een mooi plekje. Kaarten kunt u bestellen via de mail: [nenomonique@ziggo.nl](mailto:nenomonique@ziggo.nl) De entree is €10 p.p. maar dit gaat volledig naar Stichting Beautiful Kidz Namibia (BKN) vertelt Neno van der Schaar. Hij is de organisator van de Friese Korenslag, en is bestuurslid van Stichting BKN. Stichting BKN is een relatief kleine Christelijke organisatie die in Namibië in de sloppenwijk Katatura en in de bergen bij Ovitoto 3 eigen centra hebben, hier worden jonge kinderen opgevangen door het aanbieden van onderwijs, kleding en eten. In Namibië is Aids/HIV helaas de oorzaak dat veel jonge kinderen hun ouder(s) moeten missen. Met financiële steun vanuit Nederland is er ook voor deze kinderen een mooie toekomst. Ook de EO steunt BKN. Voor informatie over deze bijzondere stichting, zie: [www.beautifulkidznamibia.nl](http://www.beautifulkidznamibia.nl)

## **CONCERT**

“In See fan Lûden”

Zondag 19 november 2017 geven het mannenkoor de West Aleta Singers uit Terschelling en het Chr. Fanfareorkest Concordia uit Wjelsryp een concert in de R.K. Kerk te Franeker.

Dit gezamenlijke optreden begint 's middags om 16.00 uur. Algehele leiding: Sjoerd de Boer

## **KOOPVAARDIJ KERKDIENST**

In meerdere steden wordt ook dit jaar weer een Koopvaardij-kerkdienst gehouden waarin o.m. de omgekomen zeevarenden van koopvaardij en visserij alsmede hun families herdacht zullen worden.

Namens de Nederlandse Zeevarenden Centrale wordt U uitgenodigd om in Harlingen deze dienst bij te wonen.

De dienst wordt gehouden op zondag 26 november a.s. in de Geref. Kerk, Midlumerlaan 24, Harlingen.

Voorganger is pastor C. Bos, aanvang 15.00 uur

Muzikale medewerking verleent het koor “de Skúmkoppen” en organist D. Huurman.

J. Zorgdrager.

## **GOUDEN KORAAL CONCERT**

Op zondagavond 26 november geeft CMV Advendo Franeker in het kader van haar 95-jarig jubileum na het succes van afgelopen jaar wederom een Gouden Koraal Concert in de Martinikerk. Het concert start om 19.00 uur en zal ongeveer om 20.30 uur afgelopen zijn. We spelen die avond alleen maar koralen en bewerkingen hiervan. Ook is er die avond ruimte voor samenzang. Om de kosten te dekken hanteren we een toegangsprijs van € 7,50. De kaarten zijn op de avond zelf verkrijgbaar voorafgaand aan het concert. Donateurs krijgen met een kortingsstrookje € 1,- korting op de toegangsprijs. Wij hopen op uw komst!

## **UITNODIGING:**

### **40 JARIG AMBTSJUBILEUM DS. HAN DONDORP**

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Ried-Skingen. c.a nodigt u van harte uit tot het meevieren van dit jubileum op zondag 3 december 2017, 15.00 uur in de Sint Donatuskerk te Dongjum.

### **CHORAL EVENSONG First Sunday Advent**

Gezongen door de Ichthuscantorij uit Harlingen

o.l.v. Geke en Sjouke Bruining.

Orgel: Sjouke Bruining

Harmonium: Klaas Hoek.

Na afloop gelegenheid tot ontmoeting en felicitatie in Dorpshuis “de Boppeslach”

(parkeren bij het dorpshuis. Ingang en parkeren tegenover Dorpsstraat 20)

Namens de kerkenraad:

Geertje de Vries (preses), Onny Fokkema (scriba)

## **PROJECT KERSTENGEL**

Waar Present Noordwest Friesland normaal werkt via groepen vrijwilligers die zich inzetten voor een ander, gaan wij nu op zoek naar **kerstengelen** in Noordwest Friesland. Een Kerstengel bemoedigt iemand, desgewenst anoniem. Die bemoediging kan bestaan uit een kaartje, (zelfgebakken) lekkers, een bloemetje, een tekening; wat de engel zelf ook maar bedenkt. Daarbij gaat het om het gebaar (niet om de hoeveelheid en zeker niet om geld), bijvoorbeeld een keer per week. Een engel is in functie van 3 december tot 24 december 2017.



Doel van dit project: het stimuleren van het omzien naar elkaar en het vergroten van de onderlinge verbondenheid tussen mensen in Noordwest Friesland, zowel voor jong en oud.

Hoe werkt het? In de maand november kan iedereen, kind of volwassene, zich aanmelden als Kerstengel via onze website of email adres

<https://stichtingpresent.nl/noordwestfriesland/aanmelden/kerstengel/kerstengel@presentnwf.nl>

Maar u mag ook iemand aanmelden die wel eens de aandacht van een Kerstengel verdient.

Aan wie kunt u daarbij denken? Eigenlijk gewoon iedereen.... ouderen, jongeren en kinderen, zieken en gezonden, stille peinzers en drukke baasjes, verdrietige en opgewekte types.

Begin december koppelt Present Noordwest Friesland de kerstengelen die zich hebben opgegeven aan mensen die een kerstengel nodig hebben, mensen naar wie wij om willen zien. De kerstengelen ontvangen vervolgens specifieke informatie over iemand die een kerstengel nodig heeft. De kerstengelen weten dan precies waar ze, in principe anoniem, hun attentie kunnen brengen. Een keer in december, of elke week een keer. De kerstengel bepaalt zelf wanneer, hoe en hoe vaak.

Voor meer informatie over deze actie en het werk van Present Noordwest Friesland, kijk op

<https://stichtingpresent.nl/noordwestfriesland/>

Via Present omzien naar de mensen om ons heen... Doet u mee?

Hartelijke groet ,

Kerstengel team

**Project Kerstengel Noordwest Friesland**

Volg ons ook via facebook: <https://www.facebook.com/kerstengel>



## **GEZOCHT: MAKKERS EN ANDERE VRIJWILLIGERS**

Sinds afgelopen januari is er in Franeker een ‘**Makkersplak**’. Dit is opgezet door Stichting AanZet en de Skûle. Vanaf de start zijn ook de kerken betrokken via ‘Zin in Franeker’.

Op dinsdagmorgen, donderdagmiddag en een keer per maand op zondagmiddag kun je in het Makkersplak terecht voor koffie, thee en gezelligheid. Soms is er een speciale activiteit, vaak worden er spelletjes gedaan of wordt er geknutseld. Op de zondagmiddagen is er -voor wie wil- ‘Martinitijd’, een kleine viering in het koor van de Martinikerk.

Inmiddels hebben redelijk wat mensen met een klein sociaal netwerk het Makkersplak kunnen vinden. Er wordt zelfs gedacht aan uitbreiding van de openingstijden en meer ‘samen eten’.

Al veel langer geleden is vanuit de Voorhof ‘**Open Maaltijd**’ opgezet. Op de eerste dinsdagavond van de maand wordt gekookt en gegeten met mensen die vaak alleen moeten eten. Hiervoor is grote belangstelling.

Beide activiteiten worden gehouden in de Skûle.

Voor deze activiteiten zoeken we nog enkele vrijwilligers die

- het leuk vinden om te koken en dat zo nu en dan ook samen met en voor anderen willen doen

- koffie- en thee schenken achter ‘de bar’ van het Makkersplak
- een spelletje willen doen of een gesprekje willen aanknopen met bezoekers
- hand- en spandiensten verrichten rondom een maaltijd (± tussen 16 en 19 uur)

Wat we bieden:

- een hartelijke onderlinge sfeer
- een korte introductie van de werkzaamheden of – op aanvraag - een meer uitgebreide training
- de aanwezigheid van een beroepskracht van de Skûle of AanZet
- ruimte voor eigen inbreng / ideeën
- een mogelijkheid om samen de eenzaamheid in onze stad tegen te gaan

De frequentie van je inzet gebeurt in goed overleg.

Voor meer informatie:

ds. Dorette van Houten  
0517-390664 / 06-22972598  
[ZininFraneker@gmail.com](mailto:ZininFraneker@gmail.com)

Marion van Wijnen-Klapwijk (Open Maaltijd)  
06-23478724  
[mariondingeman@hetnet.nl](mailto:mariondingeman@hetnet.nl)

**Arjo Osinga vond onderstaand artikel in het archief.**

**IT FLEURIGE FLITTERGAT**

Lang geleden had Franeker een bloeiend kerkelijk Jeugdblad: It Fleurige Flittergat.

Uit het archief diepten wij op: nummer 18 van de derde jaargang van 13 mei 1967. Hier schreef de Franeker’ predikant van de Zilverstraat kerk , ds. J.M.R. Diermanse het volgende:

Het is allemaal echt waar!



Dat hebben jullie toch óók wel af en toe, dat je bij jezelf denkt: als het nu eens een sprookje was, die hele Bijbel ! Gewoon verzonnen, door de één of andere fantast. Zo’n idee kan ineens door je heen gaan. Maar veel vaker gebeurt het nog, dat je het heel best gelooft, het staat immers alles in de Bijbel nietwaar, en de Bijbel is het woord van God; dat is je met de paplepel ingegoten. En tòch - hoewel je dat weet, zegt het je zo weinig, je weet het met je hersens, maar verder niet. En dan wordt de Bijbel een onleesbaar boek, er is geen doorkomen aan. En bidden..... hoe doe je dat eigenlijk? Het wordt allemaal zo moeizaam en traag. Je kunt de woorden niet vinden. Je kunt je gedachten er niet bijhouden.

Pinksteren, het wonder van de Heilige Geest is dit, dat die grauwe Bijbel, die ik al jaren meesjouwde naar de kerk, en weer naar huis – de ritssluiting goed dicht, want het was een duur cadeau - ineens uit mijn jaszak springt en begint te leven ! Pinksteren is dit, dat ik, wanneer ik weer eens heel bang ben, dit vers hoor: “ Als g’ in nood gezeten, geen uitkomst ziet, wil dan nooit vergeten: God verlaat u niet” ..... Misschien heb je dat altijd een sentimenteel huilvers gevonden, maar nu zeg je het zo maar na en tot je stomme verbazing merk je: Het zijn woorden van graniet.

Dat doet de Heilige Geest. Al die opschudding in Jeruzalem: storm, vuur, andere talen: het was niets anders dan deze geweldige ontdekking door de apostelen: Het is allemaal echt waar !!

Tot Hemelvaart toe zaten ze nog knopen te tellen: Is het nu wel zo? ( Matth 28 : 17 ). Toen plotseling zagen ze het !

“Kom Schepper - Geest”, zingen wij. Dat betekent: laten wij alstublieft diezelfde ervaring mogen opdoen. Ik denk dat je je erover verbaast, dat het Christendom blijkbaar zó kan zijn, zó wild, zó vurig, zó stormachtig, want wij ondervinden meestal het omgekeerde: De woorden die wij horen van de preekstoel, lijken ons wel heel eerbiedwaardig en plechtig, maar ook dood. Het is niet te geloven dat er eens vuur in zat en storm. Toch moet het vroeger iets van geweldige kracht zijn geweest, want voor oude, dode liturgieën laat een mens zich niet op de brandstapel slepen. Niettemin is dat duizend maal gebeurd. Dan moet er dus inderdaad in het hart van die mensen een vuur hebben gebrand. Dat vuur in ons hart, dáár vragen wij om als wij zeggen: “Kom, Schepper - Geest”. De Bijbel met die ritssluiting daar staat

alles in. Alles, wat wij allang wisten, maar waar wij overheen lazen, alles over Jezus. Die Heilige Geest wijst het ons aan en zegt: Zo is het; Jezus redt. Het is allemaal echt waar. Het vuur gaat branden..... En als je dat gezien hebt, dat Jezus echt de Opstanding is en het leven, dat wie in Hem gelooft eeuwig leven heeft, en nooit sterven zal,, dat dat gewoon echt heus wáár is, wie zou dan niet omvallen van verbazing ?

### **VROUWENGROEP “DE SCHAKEL”**

Maandag 20 november om 19.45 uur in de Rank.

De stichting FamtoFam is uitgenodigd om te vertellen over hun vrijwilligerswerk in Armenië. De jaarlijkse gift voor het goede doel is voor deze stichting. Er is ook een cadeau-shop, dus de beurs meenemen.

Namens het Schakelbestuur,

Ymkje Santema-Hogendorp

### **AFB.**

#### **PASSAGE**

Dames van de Passage. We hebben 27 november weer onze Passage avond.

Dhr. Lousma oud meteoroloog van de vliegbasis Leeuwarden,

Hij neemt u mee naar een aantal bekende zaken over het weer hoe een satelliet werkt en hoe komt de buienradar tot stand. De zin en onzin van weerspreuken. Het wordt vast een interessante avond.

We vergaderen in De Rank om kwart voor acht.

Gasten zijn van harte welkom.

Groeten het bestuur.

### **AFB.**

#### **FR. C.P.B.**

Op donderdag 16 nov. is weer onze C.P.B. avond.

Deze keer hebben we uitgenodigd Dhr. Gosse Haga,

Hij is een paddenstoel kenner en gaat er deze avond van alles over vertellen.

Plaats van samenkomst Noord 41 en het begint om 19.45 uur.

Namens het bestuur

Riemy Prins.



### **PCOB Franeker en Omstreken:**

Op 9 november jl. was er weer de maandelijkse ledenbijeenkomst van de PCOB. Dominee Hille Vlasman uit Gytsjerk besprak die middag twee van zijn eigen geschreven boeken.

De letters PCOB staan voor Protestants Christelijke Ouderen Bond. Omzien naar elkaar, rentmeesterschap en rechtvaardige verhoudingen staan bij ons hoog in het vaandel. Sinds kort wordt er landelijk nauw samen gewerkt met de Katholieke Bond voor Ouderen (KBO). De KBO-PCOB heeft nu in ons land een kwart miljoen leden en is daarmee de grootste ouderenbond. De directeur, mevrouw Manon Vanderkaa is geregeld te zien en/of te horen in de media. Onze afdeling telt nog steeds een groot aantal leden, maar dat is hoger geweest. Daarom zijn wij op zoek naar senioren die lid willen worden, zodat wij met elkaar een actieve seniorenbeweging worden die aansluit bij de behoeften van de senioren nu en in de toekomst. Bij lidmaatschap ontvangt u sowieso 10 keer per jaar het KBO-PCOB Magazine met daarin heel veel informatie en verder zijn er nog meer zaken die voor u van belang kunnen zijn. Heeft u belangstelling, neem dan geheel vrijblijvend contact op met:

Jaap Osinga, ledenadministratie  
Telefoon: 394124 email: [jaap.osinga@hetnet.nl](mailto:jaap.osinga@hetnet.nl)  
Ditta Burggraaff-Siebesma, secretaris  
Telefoon: 391733 email: [hjburggraaff@hotmail.com](mailto:hjburggraaff@hotmail.com)

## **AGENDA**

### **donderdag 9 november**

De Rank 20.00 uur: J.C. Therapie

### **vrijdag 10 november**

Theresia 19.00 uur: weeksluiting

### **zondag 12 november**

Radio "Eenhoorn" 9.30 uur: PKN Gemeente Vrouwenparochie

### **woensdag 15 november**

De Rank 20.00 uur: Liberaal Christendom

### **donderdag 16 november**

Noord 41 19.45 uur: Fr.C.P.B.

### **zondag 19 november**

Radio "Eenhoorn" 9.30 uur: Vrije Evangelische Gemeente Franeker

### **maandag 20 november**

De Rank 19.45 uur: Vrouwengroep De Schakel

### **vrijdag 24 november**

Sjaerdemastate 16.30 uur: weeksluiting

Roordastate 19.00 uur: weeksluiting

Serviceflat Froonacker 19.00 uur: weeksluiting

### **zondag 26 november**

Radio "Eenhoorn" 9.30 uur: Walburgakerk Ried

Evangelisatie Rehoboth Peins 19.00 uur: Maj. F. van der Werf, Leeuwarden

### **maandag 27 november**

De Rank 19.45 uur: Passage

### **dinsdag 28 november**

Bloemketerp 14.00 uur: Passage bowlen

### **woensdag 29 november**

De Rank 10.00 uur: Koffieochtend 70+

### **vrijdag 1 december**

oud papier

Saxenoord 19.00 uur: Viering Heilig Avondmaal

### **zaterdag 2 december**

oud papier

**zondag 3 december**

Radio "Eenhoorn" 9.30 uur: Vrije Evangelische Gemeente Oude Bildtzijl  
Evangelisatie Rehoboth Peins 19.00 uur: Evang. B. Ottens, Leeuwarden

# Jongge

**JEUGDOUDERLINGEN:** Ackelien van der Pol-Zijlstra

Nynke-Aly Miedema-Kamstra



## **ADVENTSPROJECT 'EEN BOEK VOL VERWACHTING'**

Het adventsproject heeft als titel: 'Een boek vol verwachting'. We lezen met elkaar een heel bijzonder boek, waarin het om de verwachting gaat. Zo komt het kerstfeest dichterbij. Wat gaan we allemaal lezen in dat boek, dat voor in de kerk komt te liggen? We verklappen alvast een paar hoofdstukken.

**Zondag 3 december**, 1<sup>e</sup> advent: 'Ik zorg voor jou'

God zorgt voor de mensen, zoals een herder voor zijn schapen.

**Zondag 10 december**, 2<sup>e</sup> advent: 'Stel je voor....'

Het verhaal van Jesaja die een visioen heeft over de tijd die komen zal.

**Zondag 17 december**, 3<sup>e</sup> advent: 'Bloemen in de woestijn'

Jesaja gelooft in wonderen, een bloem die in de woestijn kan groeien.

**Zondag 24 december**, 4<sup>e</sup> advent: 'God komt dichtbij'

Op deze zondag sluiten we het Adventsproject af in de kerk. In de kindernevendienst vieren we dan alvast ons eigen kerstfeest. Daar moeten jullie bij zijn!

Beste kinderen, jullie zijn vast wel nieuwsgierig geworden naar het boek. We hopen dat jullie allemaal komen om dit boek te lezen, knutselwerkjes te maken en om met elkaar uit te kijken naar Kerst!

**Hulp nodig!**

We hebben nog wel hulp nodig tijdens de Adventsweken. Lijkt het je leuk om een keer wat te doen, dan kun je hieronder kiezen wat je zou willen doen en wanneer je kunt! Je mag dit mailen naar Nanda Reitsma, emailadres: [germennanda@home.nl](mailto:germennanda@home.nl)

**Naam:**

***Ik wil graag meedoen met:***

- 0 opzegversje
- 0 gedicht/tekst voorlezen
- 0 kaars aansteken met tekst

***Ik kan op de volgende zondag(en):***

- 0 3 december
- 0 10 december
- 0 17 december
- 0 24 december
- 0 25 december

Groeten van de Adventsprojectgroep van de kindernevendienst,

Afke Nynke, Lysbeth, Nanda en Liesje

**VAN DE JEUGDOUDERLINGEN:**

**Gespreksgroep 20 tm 30 'ers**

Als het goed is hebben alle leden die in deze leeftijdscategorie vallen een uitnodiging gehad voor 'Gesprekken in kleine kring', er zijn drie data waar je een uit kunt kiezen nl: 10,14 en 27 November . Opgeven kan nog bij : [ackelienvdpol@live.nl](mailto:ackelienvdpol@live.nl) of [s.ypma@hetnet.nl](mailto:s.ypma@hetnet.nl)

**16 plus**

Ds. Ypma en Marije Miedema zijn in Oktober van start gegaan met de 16 plus met 2 begonnen maar afgelopen maandagavond met 6 jongeren. Volgende avond staat gepland op 13 November van 19.00 uur tot 20.00 uur in de Rank

Meedoen kan altijd, je bent welkom! Opgeven niet nodig!

**Gebruik kindermeubeltjes**

In de kerk staan kindermeubeltjes die makkelijk te verplaatsen zijn. Schroom niet om dezen voor uw (klein)kinderen te gebruiken tijdens de vieringen! Wel is het handig om het tafeltje en stoeltje aan de buitenzijde van de kerkbank waarin je zit neer te zetten en niet in het gangpad!

Hartelijke groet van de jeugdouders

**HERFST**

De herfst komt aan met regenweer,  
de blaadjes dwarrelen langzaam neer;  
We scheppen ze in grote hopen.  
Om lekker doorheen te lopen!

Zie je de kastanjes aan de bomen,  
Zie je alle eikels op het mos?  
Nu is het herfst,  
De blaadjes vallen,  
nu is het herfst in ieder bos!

## CLUB XS

Vrijdag 20 oktober hebben we de eerste clubavond van het nieuwe seizoen gehad.

We verzamelden om 19.00 uur in De Rank en konden ruim 20 enthousiaste kinderen begroeten. We hebben spelletjes gedaan in groepjes zoals: krantenmep, liedjes raden, drama (toneelstukje). Tussendoor een korte pauze voor drinken en een koekje. Het was zomaar weer 20.30 uur en tijd om naar huis te gaan.

**Club XS** is er voor kinderen die in **groep 6, 7 of 8** van de basisschool zitten. Ben je deze keer niet geweest, kom gerust de volgende keer een kijkje nemen. De eerstvolgende avond is op **vrijdagavond 17 november om 19.00 uur in De Rank**. De avond duurt tot 20.30 uur.

Voor andere info, stuur een mailtje naar [yteke@hotmail.nl](mailto:yteke@hotmail.nl)

Tot ziens allemaal op **17 november!**

Mei freonlike groetnis,  
Club XS clubleiding:

Jacco, Nynke-Alie, Geeske, Jurjen, Inge, Anouk, Linda, Yteke

## Basics, catechese voor 12-16 jaar

Op zondagmorgen 29 oktober waren we met z'n negenen bij elkaar gekomen voor 'Basics'. Anders dan aangekondigd gingen we niet helemaal terug naar de Basics (het scheppingsverhaal), maar wel een heel eind: het verhaal van Abraham en Sara. In dat verhaal horen we dat zij 'de stem van God' achterna gaan. Dat gaat niet zonder vallen en opstaan. Het valt niet mee om altijd maar vertrouwen te houden in God en in de toekomst.

Om dat te ervaren gingen we in duo's geblinddoekt over de Voorstraat, langs fietsenrekjes en andere obstakels. Degene zonder blinddoek moest aanwijzingen geven aan degene met de blinddoek om. Beide viel nog niet mee. Kon je echt vertrouwen op de aanwijzingen van de ander en hoe kon je de ander in woorden (dus zonder vast te houden) duidelijk maken wat hij of zij precies moest doen? Tussendoor hoorden we steeds een stukje van het bijbelverhaal van Abraham en Sara.

De volgende keer gaan we verder met de verhalen van Abraham, Sara en Izaäk. We gaan dan een proefje doen! Dat is op zondagmorgen 19 november onder kerktijd (van 09.30 tot uiterlijk 10.30 uur). Iedereen tussen 12-16 is van harte welkom.

'Basics' wordt gehouden in de kerk van de VEG, maar is nadrukkelijk ook bedoeld voor jongeren van de Protestantse Gemeente.

Wil je meedoen? Geef je op via: 06-22972598 of [d.vanhouten@planet.nl](mailto:d.vanhouten@planet.nl)

ds. Dorette van Houten

Deze foto van een schitterende, reusachtige zonnebloem komt van een trotse Esther Anema. Zij heeft de zonnebloemzaadjes die zijn uitgedeeld in de kindernevendienst tijdens de 40-dagentijd opgekweekt in een potje en daarna geplant in de tuin. Esther heeft er heel goed voor gezorgd, want de zonnebloem is maar liefst 4,80 meter hoog geworden! De zonnebloem, het lijkt bijna een zonnebloem-boom, heeft is de hele zomer doorgegroeid en is uiteindelijk in oktober gaan bloeien. Heel mooi Esther en bedankt voor het toesturen van je foto.



Zijn er meer zulke mooie zonnebloemen gaan bloeien? Mail je foto dan naar de kindernevendienst of het kerkelijk bureau.