

**KERKBLAD VOOR DE PROTESTANTSE  
GEMEENTE TE FRANEKER**

25 ste jaargang, nummer 1  
vrijdag 12 januari 2018

Wat te zeggen op zo'n avond  
verwacht geen rijm nu  
noch zoete kerstgedachten of  
oude wijn in nieuwe zakken

Lenig als mijn kleine kat  
buigt heimwee zich naar ons-  
een kind dat wegrent van de vader,  
voorgoed op reis, de horizon op scherp -  
notarisappels ruik je,  
de linnenkast van moeder,  
verregend hooi en onweer in de lucht-  
Bachakkoorden van de blinde man,  
een ziener in de verte en  
fanfares laten koper schallen

Je tast gezichten af, in sepia en zwart en  
tijd gestold, voorgoed geborgen in  
het meer van de herinnering  
Je mist een stem, je mist  
het wegstrijken van angst,  
de lichtheid die je overvalt.

Stilte en duisternis zijn schaars en  
ook de grutto heeft het moeilijk,  
ik loop in zijn gedroomde weiland-  
hier verwoeste Yezidivrouwen zonder anker  
daar kindsclaven met volwassen ogen-  
maar zie! een kleine soldaat!  
Malalla die ten strijde trekt!  
Ze gaat haar weg door een kapot Palmyra,  
het hoofd omhoog in de zoek van Aleppo  
Ze wil genoeg hebben om te zijn en  
te worden van wat over is.

We lopen. Heb je het koud, vraag ik en  
probeer te horen wat je niet zegt  
Geluid van stemmen in de woestijn:  
hier móet water zijn! Honger vraagt  
om brood, macht om tegenmacht.  
Sterren volgen de wetten van  
het universum, wij strooien  
wat sporen in het zand, de trampoline  
van de tijd buigt mee en door.  
De orde van de dingen dringt zich op  
en rijgt ons in het harnas, legt ons aan  
het infuus van de informatiestroom  
die ons boetseert en stuurt.

Zomaar tussen moederschoot en dood  
keer je in jezelf-  
de diepte van de leegte- niets  
zo stil, zo wit, zo los van  
zwart en rood en zwaar  
zo groot, zo ongehoord  
een niet te peilen eeuwigheid-  
het spreekuur van de Ongekende.

Vuurtorens beschijnen het wad en  
het mantrazingende water-  
voetstappen uitgewist  
namen gelost in de wind.

Fré Bijker (gelezen in de Kerstnachtdienst)

Wijziging/aanvulling Colofon

**De kopij voor de volgende nummers  
inleveren uiterlijk donderdag 1 februari (nr.2)  
en donderdag 8 maart (nr.3)**

#### **MEDITATIE DOOR:**

Henk van Egmond

De HEER houdt de wacht.

Het is 2018 geworden. Een nieuw jaar ligt vóór ons. De gewone dagen wachten weer. Zo gewoon, dat velen die maar saai vinden. Voor je gevoel is er niets meer om naar uit te kijken. En ik kan me voorstellen dat er lezers zijn die tegen het nieuwe jaar opzien. En dan denk ik aan mensen die hun baan hebben verloren. Of die te horen hebben gekregen dat ze ernstig ziek zijn. Of die iemand hebben verloren die hun zo dierbaar was. Ja, dan kun je er tegenop zien als tegen een berg.

Bergen spelen ook een rol in Psalm 121. Het gaat hier, naar aller gedachten, over een pelgrim die een godsdienstig feest in Jeruzalem heeft meegemaakt. Hij heeft prachtige dagen gehad, maar hij moet nu weer naar huis. De weg terug gaan, lopen langs een weg tussen de bergen door. Een weg die niet alleen vermoeiend is, maar ook gevaarlijk. Want er waren nogal eens rovers die je vanuit hun schuilplaats overvielen. En we kunnen ons voorstellen dat de pelgrim opziet tegen de terugreis. En misschien ook wel tegen de gewone dagen thuis. De dagen van werken en zorgen.

En zo staat hij daar op de avond van de laatste feestdag aan de rand van die mooie, hoog gelegen stad. Hij kijkt en dan zegt hij hardop tegen zichzelf: "Ik zie allemaal bergen. Waar komt mijn hulp vandaan?" En dan geeft hij zelf het antwoord en zegt: "Mijn hulp is van de HEER, die hemel en aarde gemaakt heeft."

En dan .... ineens, komt er, ongemerkt, iemand naast hem staan, en die legt een hand op zijn schouder. Is het een priester? Of gewoon een inwoner van Jeruzalem? We weten het niet. Maar die woorden "Mijn hulp is van de HEER" hebben hem geraakt. Hij begrijpt dat de pelgrim opziet tegen de terugreis en dat hij zichzelf moed wil inpraten. Maar hij weet ook dat een mens wel eens te snel te grote woorden gebruikt.

En dan is die onbekende, een engel van God, een mens door de HEER gestuurd. Want heel onverwacht steunt hij de pelgrim en zegt: "Hij zal niet toelaten, dat je voet wankelt, Hij zal niet sluimeren, je wachter. De HEER is je wachter, de HEER is de schaduw aan je rechterhand". Ja, ook een schaduw, want de zon kan op die weg overdag erg heet zijn. En aan je rechterhand. Daar ben je immers het kwetsbaarst? Maar hij zegt nog meer: "De HEER behoedt je voor alle kwaad. Hij waakt over je leven. " En dat laatste

roept de vraag op : Kan een pelgrim dan niets ergs overkomen? Nou, die bode van God weet wel beter. En wij ook, trouwens. Maar zelfs als het kwaad je overkomt, bedoelt hij, val je niet uit de handen van de HEER, zelfs niet in de dood.

Wat een bemoediging krijgt de pelgrim mee . Zo rond de jaarwisseling , en trouwens het hele jaar, is het goed deze bemoedigende woorden wat vaker tegen onszelf te zeggen. Misschien hardop, zoals de pelgrim, of zachtjes. Als we opzien tegen een nieuw jaar, een nieuwe dag of iets anders. Soms zelfs tegen onze twijfels in.

Met die woorden in het achterhoofd zal de pelgrim de volgende dag vertrokken zijn. Daarmee durfde hij de reis aan. En met die woorden mogen ook wij onze levensweg vervolgen. Wij zijn toch ook pelgrims? Op weg naar een stad van licht, vrede en vreugde. Niet door mensen gebouwd : het hemelse Jeruzalem.

Henk van Egmond

## KERKDIENSTEN

### Zondag 14 januari

- 9.30 uur Martinikerk: ds. S. Ypma
- 9.30 uur Dionysiuskerk Slappeterp: mw. ds. H. van Twist
- 10.30 uur De Stipe GGZ-Fr.: ds. D.N. van Houten
- 19.00 uur Martinikerk: Top 2000 dienst

### Zondag 21 januari

- 9.30 uur Martinikerk: ds. S. Ypma
- 9.30 oere Niklaas Tsjerke Hjerbeam: Dhr. G. van der Veen, De Lemmer
- 9.30 uur Reginakerk Zweins: mw. M. Gort
- 10.30 uur De Stipe GGZ-Fr.: pastor A.M. Dijkstra-van der Woude
- 17.00 uur De Rank: Vesper Reformatiewandeling

### Zondag 28 januari

- 9.30 uur Martinikerk: ds. L.A. Bergstra, ds. D.N. van Houten en dhr. D. Hutten Oecumenische dienst.
- 9.30 uur: Reginakerk Zweins: ds. J.C. Dondorp m.m.v. De Brulloftsbern
- 10.30 uur De Stipe GGZ-Fr.: mw. ds. W. Doornenbal
- 19.00 uur De Rank: ds. J.C. Dondorp

### Zondag 4 februari

- 9.30 uur Martinikerk: ds. S. Ypma
- 11.00 oere Niklaas Tsjerke Hjerbeam: ds. H. Wagenaar, Jorwert
- 9.30 uur Mariakerk Boer: ds. J.C. Dondorp
- 10.30 uur De Stipe GGZ-Fr.: mw. M. Knaap
- 19.00 uur De Rank: ds. J. Kamerling

### Zondag 11 februari

- 9.30 oere Martinitsjerke: dû. S. Ypma, Fryske Tsjinst
- 9.30 uur Mariakerk Boer: mw. C. Akkerboom
- 10.30 uur De Stipe GGZ-Fr.: dhr. D. Hutten
- 19.00 uur De Rank: ds. S. Ypma

## BIJ DE DIENSTEN

### Zondag 14 januari 2018

#### Martinikerk 9.30 uur:

**Voorganger:** ds. Sytze Ypma

**Ouderling van Dienst:** Piety Sieperda

**Lector:** Hanneke Vlietstra

**Organist:** Jochem Schuurman

**1<sup>e</sup> Rondgangscollecte:** kerk

**2<sup>e</sup> Rondgangscollecte:** diaconie

**Kindernevendienst:** Afke Nynke Elting en Anna Weidenaar

**Oppasdienst** (in de Botniastins): Opgeven tot zaterdagavond 20.00 uur: Anneke Akkerman 06-13560125 en Linda Schinkel lindaschinkel1999@gmail.com

**Koster:** Harry van der Werk

**Beeldpresentie:** Bas van Reeuwijk

**Koffie schenken:** Lienie Geertsma, Auke van Nimwegen en Matty Tasma

**Koffiedrinken na de dienst**

Deze zondag heet Kana-zondag. De klassieke lezing is Johannes 2: 1-11. Altijd actueel, want de grote vraag blijft telkens weer hoe we waterig leven in wijn kunnen (laten) veranderen. Het luistert nou. We spiegelen dit verhaal van de bruiloft te Kana aan Numeri 20: 2-13, waar Mozes op de rots bij Meriba (twist, ruzie en strijd) slaat. Hij moet, zo blijkt, leren spreken in plaats van slaan.

Ds. Sytze Ypma

**Zondag 14 januari 2018**

**Martinikerk 19.00 uur: TOP 2000 dienst**

**Rondgangscollecte:** diaconie

**Koster:** Arjen de Boer



*Wat is het geheim van het succes van de Top 2000? Is het die combinatie van nostalgie, herinneringen, het 'weet-je-nog-wel' gevoel, gecombineerd met de mooiste muziek die ooit gemaakt is? Op zondag 14 januari willen wij u meenemen op een reis door de tijd met mooiste liedjes ooit gemaakt. In navolging van de succesvolle TOP2000 kerkdiensten van de afgelopen jaren, is er dit jaar ook weer een mooie dienst gepland. Een nieuw thema met nieuwe prachtige liedjes uit de Top 2000. U bent van harte welkom.*

Thema van de dienst is: **"Berichten van hoop"**

Aan de dienst zullen meewerken

- dominee Gerard Rinsma,
- zangeres Kirsten Kievit en
- Rockband Grace.

**Kijk ook op: [www.gerardrinsma.nl/top2000](http://www.gerardrinsma.nl/top2000).**

Kom op tijd, want vol is vol! Vanaf 18.30 uur is de kerk open.

**Zondag 21 januari 2018**

**Martinikerk 9.30 uur: Viering Heilig Avondmaal**

**Voorganger:** ds. Sytze Ypma

**Ouderling van Dienst:** Sjoerd Jorritsma

**Lector:** Liepie van der Wal

**Organist:** Jochem Schuurman

**Avondmaalscollecte:** diaconie (toelichting onder Kop Diaconie)

**Rondgangscollecte:** kerk

**Kindernevendienst:** Sienetta Talma

**Oppasdienst** (in de Botniastins): Opgeven tot zaterdagavond 20.00 uur: Ingrid Hiba 0517 393443 en Jolanda Westra 0517 394262

**Koster:** Arjen de Boer

**Beeldpresentatie:** Klaas Jan Hofstra

**Koffie schenken:** Martha Burggraaff, Anneke en Frits van der Veen  
**Koffiedrinken na de dienst**

Twee prachtige lezingen vol geestelijk vuur, dat ontstoken wordt in mensen. Mozes ziet die struik bij de Sinaï, die wel brandt maar niet verbrandt, Exodus 3: 1-6. Vissers kunnen niet anders dan hun netten laten vallen, als Jezus hen roept. Wat is zijn geheim, dat ze die roep niet kunnen weerstaan?

Ds. Sytze Ypma

### **Zondag 21 januari 2018**

#### **De Rank 17.00 uur: Afsluitende Vesper Reformatiewandeling**

**Voorganger:** ds. Dorette van Houten

**Pianist:** Kees Stal

**Ouderling van Dienst:** Martha Burggraaff

**Rondgangscollecte:** kerk

**Koster:** Peter Tigchelaar

**Verdere info onder Kop Berichten van Activiteiten**

### **Zondag 28 januari 2018**

#### **Martinikerk 9.30 uur: Oecumenische Viering Eenheid van Gebed**

**Voorgangers:** ds. Lieuwe Bergstra, ds. Dorette van Houten, Dina Mol en Dinant Hutten

**Ouderling van Dienst:** Haike Bijlsma

**Organist:** Jochem Schuurman

**1<sup>e</sup> Rondgangscollecte:** kerk

**2<sup>e</sup> Rondgangscollecte:** diaconie

**Kindernevendienst:** Nanda Reitsma

**Oppasdienst** (in de Botniastins): Opgeven tot zaterdagavond 20.00 uur: Ans Koopmans 0517 395826 en Bettie Vlieger 06 13601872

**Koster:** Arjen de Boer

**Beeldpresentatie:** Berend Bosgra

**Koffie schenken:** Maaïke van Dijk, Trijntje Stellingwerf en Jan Havenga

**Koffiedrinken na de dienst**

De Week van Gebed wordt gehouden van zondag 21 januari tot en met zondag 28 januari 2018. In Franeker sluiten we deze week samen af in een oecumenische viering op zondag 28 januari om 09.30 uur in de Martinikerk.

Deze dienst wordt voorbereid door ds. Lieuwe Bergstra, Dinant Hutten, Dina Mol en ds. Dorette van Houten. Elders in dit blad vindt u meer informatie over de achtergrond van het thema van dit jaar: 'Recht door zee'.

### **Zondag 28 januari 2018**

#### **De Rank 19.00 uur:**

**Voorganger:** ds. J.C. Dondorp

**Pianist:** Andries Schotanus

**Ouderling van Dienst:** Arjo Osinga

**Rondgangscollecte:** kerk

**Koster:** Jan Barkhof

### **Zondag 4 februari 2018**

#### **Martinikerk 9.30 uur:**

**Voorganger:** ds. Sytze Ypma

**Ouderling van Dienst:** Nynke Aly Miedema

**Organist:** Jochem Schuurman

**Lector:** Griet Adema

**1<sup>e</sup> Rondgangscollecte:** diaconie

**2<sup>e</sup> Rondgangscollecte:** kerk

**Kindernevendienst:** nog niet bekend

**Oppasdienst** (in de Botniastins): Opgeven tot zaterdagavond 20.00 uur: Sophie en Julia Bartlema 0517 397955

**Koster:** Harry van der Werk

**Beeldpresentatie:** Kees Stal

**Koffie schenken:** Marie Steinfort, Matty Tasma en Jeanet Veenstra

**Koffiedrinken na de dienst**

Twee lezingen: 2 Koningen 4: 18-2; 32-37 en Marcus 1: 29-39. Het gaat in beide verhalen over troost. 'Preken is troosten', zei Frits de Lange ooit. Wat zo troostrijk in deze beide verhalen is, dat in uitzichtloze situatie God een kentering brengt. Die troost proberen we deze zondag nader onder woorden te brengen.

Ds. Sytze Ypma

## **Zondag 4 februari 2018**

### **De Rank 19.00 uur:**

**Voorganger:** ds. Jetze Kamerling

**Pianist:** Siebout Akkerman

**Ouderling van Dienst:** Hieke Joustra

**Rondgangscollecte:** diaconie

**Koster:** Tjerk Fokkema

Er is een Messias verwacht en er is een kind geboren. Dit kind ging als Messias een eigen, unieke weg door Israël, als een "woord, dat daad werd, als een mens van hoofd tot voeten". Op deze weg riep hij leerlingen tot zich, nodigde hij volgelingen uit, maar ontmoette hij ook meelopers en tegenstanders. Op welke weg eigenlijk? Op welke weg bevinden wij ons als zijn spirituele leerlingen en volgelingen in onze dagen?

J. Kamerling

## **BERICHTEN UIT DE GEMEENTE**

### **WIJK NOORD**

Predikant: ds. L.A. Bergstra

*Onder Wijk Noord vallen de buurten:*

**Kaatsersbuurt** ouderling: vacant

**Het War** compagnon: R. Doevendans-Schraa

**Keningspark**

**Sexb. Vaartplan** ouderling: vacant

**Witzens 1 en 2** compagnon: R. Doevendans-Schraa

coördinator Sexbierumervaartplan: B. Sijbesma-Wesselius

**Hamburgerrak** ouderling vacant

compagnon: J. Speelman

**Professorenbuurt** ouderling: vacant

compagnons: H. en G. Corporaal-van der Heide

**Schalsumerplan** ouderling A.J. Osinga

coördinator S. Borgman-Braaksma

**Serviceflat Froonacker:**

ouderling: A. Douma-Miedema

**Voorkeurleden:**

Leeuwarden

Bolsward

**Pastoralia:**

Een nieuw jaar, waarin we hopen en verlangen gezond te zijn en te blijven. Een jaar, dat we misschien al (ernstig) ziek zijn binnen gegaan.

Gezond zijn staat heel hoog op ons verlanglijstje, maar kan plotseling of geleidelijk verslechteren gepaard met grote gevolgen.

We denken aan onze zieken en ook aan hen die als partner, gezinslid of familie direct met hen verbonden zijn. We denken aan hen die verzorging of verpleging thuis, in ziekenhuizen of op andere plaatsen met grote inzet verrichten. We bidden om kracht voor hen allen.

Ergens las ik de volgende woorden naar aanleiding van Psalm 23:

*U die de schaduwkant van mijn bestaan*

*Bergt in uw licht,*

*En leidsman bent van ons die,*

*Broos en sterfelijk als wij zijn,*

*Leven in de schaduw van de dood;*

*Leid ons, leid mij*

*Langs paden van behoud*

*Naar waar bronnen van het leven zijn.*

Tenslotte:

Ik dank u/jullie allen hartelijk voor de wensen die ik per kaart en per email heb ontvangen. Een hartelijke groet aan u/jullie in de eerste maand van het nieuwe jaar 2018.

L.A. Bergstra

**WIJK ZUID**

predikant: ds. S. Ypma

*Onder Wijk Zuid vallen:*

**Binnenstad** ouderling H. Bijlsma

**Vliet / Tuinen**

**Herbayum** compagnon: H.E. Bron

**Kiesterzijl**

**Catsbuurt / Frisia**

**Dongjum en Boer**

**Schalsum, Peins**

**en Ried**

**Parkbuurt** ouderling: Sj. Jorritsma  
**Noorderbleek**  
**Oostwoudbuurt**

**Bangabuurt** ouderling vacant  
**Watertorenbuurt** ouderling vacant  
compagnon: H. Nijkamp  
coördinator: Mw. T.F. Stellingwerf

**Plan Zuid en** ouderling vacant  
**Over de Brug**

**Theresia:** ouderling: L. Benders-v.d. Wal  
compagnon mw. S. Oosting

**Roordastate:** ouderling P. Sieperda-Breidenbach  
**Botniahuis:** ouderling L. Benders-v.d. Wal,  
compagnon: L.G. Visser-Attema

**Voorkeurleden:**

De Batting, Achlumerdijk 2, 8862 AJ Harlingen  
De Spiker, Saltryperlaan 1, 8861 VD Harlingen

**Uit de Frisia-pastorie**

We wonen inmiddels al ruim een maand op de Frisia 22. Terwijl ik dit schrijf (donderdagavond 4 januari) giert de wind om huis en even verderop door de masten van de boten in de haven. Dat masten op orgelpijpen lijken wist ik wel, maar wat het verschil is wist ik nog niet. Wel, de masten brengen een oergeluid voort dat het midden houdt tussen het geluid van walvissen of wolven. Het klinkt oer en dreigend ineen. Door die klanken ervaar ik het huis als extra knus en beschuttend. Vanmiddag, toen de wind nog uit een andere hoek waaide, viel het geluid van de windmolens op het dak van de studeerkamer.

Eind december vielen er dagelijks vele kerstkaarten op de deurmat. Dat ervoer ik als weldadig. Langs deze weg willen we iedereen van wie we uit de gemeente een kaart ontvingen daarvoor hartelijk bedanken. Dat bevordert het gevoel thuis te zijn.

De tuin ligt in winterslaap te wachten. Ik voel een zeker ongeduld om te ontdekken wat er straks allemaal groeit en bloeit.

Hartelijke groet,

ds. Sytze Ypma

**WIJK OUDERENPASTORAAT**

**Pastor:** A.M. Dijkstra-van der Woude  
*Saxenoord, Saxenstate, Parkstate, Sjaerdemastate,*  
Voorkeurleden Martenahiem, Dekemastraat 34, 8804 RA Tzum:

**Ouderlingen:** *Saxenoord, Saxenstate:*  
L. Benders-v.d. Wal  
Compagnon K. de Vries

*Parkstate, Sjaerdemastate:*



## Wijk Ouderenpastoraat

### Folle lok en seine

Alderearst wol ik jim allegear in heel goed en gesegend 2018 tawinskje. Ik hoopje dat jim de Krystdagen goed fiere kinnen ha en sa mei nije hoop it nije jier yngien binne. Want sa hoopje we ek foar inoar der wer wêze te kinnen.

### Ferdieling Wijk ouderenpastoraat

No 't pastor Herke Giliam in nije baan krigen hat yn Parregea, feroaret der fansels foar ús wyk wol it ien en oar. Ds. Bergstra, ds. Ypma en ik hawwe in nije yndieling makke fan ús pastorale wijken. Sa kamen wy ta de folgjende ferdieling:

1. It pastoraat fan de huzen: Roordastate, Theresia en Botniahûs: giet nei wijk **Zuid** en komt dan bij ds. S. Ypma.
2. It **hele** pastoraat fan Saxenoord en Saxenstate: komt ( en bliuwt) bij **Ouderenpastoraat** bij pastor A.M. Dijkstra-v.d.Woude.  
It pastoraat fan Parkstate/ Sjaerdema : bliuwt bij Ouderenpastoraat ( pastor A.M. Dijkstra)  
It pastoraat fan ús leden yn Martenahiem: bliuwt bij Ouderenpastoraat ( pastor A.M. Dijkstra )

Omdat dan myn wijk misskyn wol wat te dreech wurde soe, binne we ta de folgjende beslissing kommen:

3. It pastoraat fan de Froonackerflat: giet nei wijk **Noord** en komt dan bij ds. Bergstra.  
Dat wol net sizze dat ik daalk noait wer yn de Froonackerflat komme sil. Ik hoopje der noch wol in oantal kearen te kommen, ek om jim gedach sizze te kinnen en ôfspraken te meitsjen.

Mei freonlike groetnis,

Pastor A.M.Dijkstra-v.d.Woude

## UIT DE KERKENRAAD

Voorzitter : mw. M. van Dijk

Secretaris: W. van der Meer

Een nieuw jaar ligt voor ons: 365 dagen om iets voor elkaar te betekenen, te vieren, te zingen, stil te zijn, gemeente te zijn. Namens de kerkenraad wens ik iedereen heil en zegen toe in het nieuwe jaar. Ook al weten we dat het geen 365 dagen vol zonnenschijn en voorspoed zullen zijn: ook dan mogen we elkaar tot zegen zijn.

Terugkijkend op de afgelopen weken is de conclusie dat het weer een periode was met veel prachtige diensten. Het adventsproject was een succes, dat was onder andere te zien aan het groeiend aantal kinderen dat mee naar de Botniasins ging. Ook op deze plek onze dank aan de kindernevendienst, die het project handen en voeten heeft gegeven. Omdat oudejaarsdag op een zondag viel, was er alleen een ochtenddienst. Met koffie en oliebolletjes hebben we de laatste dienst van 2017 gevierd. Op de eerste zondag van het nieuwe jaar werd er gedoopt. De ouders van Fimke Aafke van der Wal en Emma Rianne Brander hielden hun dochters ten doop. Tijdens de dienst hoorden we het lied Welkom van

Stef Bos. Prachtige woorden, helemaal passend bij dit bijzondere moment in het leven van de doopouders en bij ons als Protestantse Gemeente van Franeker. Een kort stukje uit dat lied:

*Op een dag ben je geboren,  
uit samengaan ontstaan.  
Uit een lange rij van mensen,  
die nog diep in jou bestaan.  
Met hun angsten en verlangens,  
met al hun liefde en hun pijn  
Daar ver in het verleden.  
ligt de bron van wie wij zijn.*

### **Van de vergadertafel**

De kleine kerkenraad kwam op 6 december en de grote kerkenraad op 20 december bij elkaar. Enkele punten daaruit:

- Annemarie van den Berg-Rodenbrug uit Tzum komt vanaf februari 2018 stagelopen in onze gemeente, gemiddeld één dag per week. Annemarie studeert theologie aan de universiteit van Groningen. Ze zal zich binnenkort wel aan ons voorstellen.
- In het weekend van 27 en 28 januari is de start van Culturele Hoofdstad 2018. In het kader daarvan zullen tussen 21.30 en 22.00 uur de klokken van de Martinikerk worden geluid. Dit is een onderdeel van de uitzending op NPO1.
- In de KSG-diensten was verschil in het aantal collecten. Dit wordt nu gelijkgetrokken naar één collecte. De diaconie gaat overleggen met de scholen of er gecollecteerd kan worden voor een bepaald doel.
- De begroting van de diaconie voor 2018 is goedgekeurd.
- Het preekrooster voor 2018 (met grote dank aan Sep Twerda) is vastgesteld.
- Het voorstel om de vergaderstructuur is besproken in de kerkenraad. Kort samengevat houdt de wijziging het volgende in: De kleine kerkenraad wordt omgevormd tot moderamen en bestaat uit de voorzitter, scriba, predikanten, één ouderling, één diaken, één kerkrentmeester en één jeugdouderling. Zij vergaderen maandelijks. Een agendacommissie (voorzitter, scriba en beide predikanten) bereiden de vergaderingen voor. De huidige grote kerkenraad wordt voortaan kerkenraad genoemd en vergaderen vier keer per jaar. Een aantal taken/bevoegdheden zullen worden gedelegeerd aan het moderamen. De geledingen en het moderamen informeren elkaar via voorstellen en notulen. Omdat het voorstel gevolgen heeft voor de plaatselijke regeling, wordt er nog wel advies gevraagd of een en ander niet in strijd is met de kerkorde.
- Het redactiestatuut voor de redactie van de website is goedgekeurd en vastgesteld.

En zo gaan we ook in januari weer verder met het besturen van onze gemeente. De vergaderingen van de kerkenraad verlopen plezierig en we voelen ons gesteund door het goede gevoel dat we allemaal hebben in de zondagse erediensten. Een volle kerk geeft inspiratie en enthousiasme in alle geledingen. We voelen ons daardoor gezegend en bemoedigd.

Mei groetnis

Maaïke van Dijk, foarsitter van de tsjerkeried.

### **COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS**

Voorzitter: D. Tolsma

Secretaris : T. Bouwmeester-Brouwer

Penningmeester: S. Douma

### **2018**

Een nieuw jaar geeft een moment van reflectie, van terugkijken naar wat er is gebeurd en wat we allemaal hebben beleefd. En dat is nogal wat.

**terugblik**

Het jaar begon met de zoektocht naar een nieuwe pastorie \* De Zilverstraatkerk en kosterwoning zijn verkocht en kort daarna is ook het orgel van de Zilverstraatkerk verkocht. De kosterwoning is ondertussen volledig gerenoveerd en wordt verhuurd. Het orgel ligt nog in opslag maar er zijn nieuwe gesprekken met een gemeente ergens in Nederland \* Sebastiaan Douma heeft de taak van penningmeester op zich genomen \* We zijn gestart met een proef voor een nieuw beeld systeem. Inmiddels draaien we al een periode met nieuwe LED displays. Wij zijn zeer tevreden met het resultaat en de vele positieve reacties zeggen dat u dat ook bent \* We hebben de huurtarieven voor De Rank en Martinikerk geharmoniseerd \* de asbestdaken van de fietsenhokken zijn gesaneerd en er is een professioneel ophangstelsel in de Martinikerk aangebracht.

Ook hebben we verdrietige dingen meegemaakt. Na aflopende gezondheid is onze organist Jan van Beijeren op 25 april overleden. Nog vaak denken wij aan hem en zijn muzikale klanken terug.

In het gemis gaan we als gemeente verder en onder leiding van Kees Stal is een sollicitatieprocedure gestart voor een nieuwe organist. Bewust is er gezocht naar een professionele organist met de juiste papieren. Ondertussen weten wij dat deze zoektocht meer dan geslaagd is. Jochem Schuurman, één van de beste organisten op dit moment, is ondertussen benoemd tot organist van de Martinikerk! \* De Pastorie aan de Zilverstraat is verkocht \* Durk Geertsma heeft na 30! Jaar afscheid genomen als hulpkoster van de Martinikerk. Vandaar ook dat er is gezocht naar hulpkoster ter ondersteuning van Arjen de Boer, ondertussen zijn daar ook nieuwe ontwikkelingen \* De preekstoel zakte scheef en toch ook weer niet \* Er is een nieuw calamiteitenplan opgesteld \* De nieuwe pastorie is uiteindelijk gevonden. Sytze en Anneke wonen nu al een aantal maanden aan de Frisia 22 \* Ook wij zelf zijn verhuisd en wonen vanaf 15 februari niet meer aan de Zuiderkade maar aan de Klaas de Jagerlaan nummer 12 \* En o ja, wij hebben als kerk een intentieovereenkomst getekend om de Botniasins te gaan gebruiken als locatie voor "de Franeker Academie". Een prachtig initiatief dat wij graag ondersteunen.

Er is veel werk verzet. Veel om dankbaar voor te zijn. De druk ligt soms hoog maar wij hebben een fijn team en een hele goede onderlinge samenwerking en daarnaast draait een kerk niet zonder al haar vrijwilligers.

Vanaf deze plek willen wij iedereen een gezegend 2018 toewensen. Een jaar waarin we als gemeente verder kunnen groeien en bloeien, om elkaar heen mogen staan en er gewoon voor elkaar mogen zijn.

### **AKB**

De actie Kerkbalans heeft het afgelopen jaar in totaal 270000 opgebracht waarvoor onze hartelijke dank! Ondertussen zijn we al weer ver met de voorbereidingen voor Actie Kerk Balans 2018. U zult binnenkort de vernieuwde folder ontvangen. Actie Kerk Balans is een van de belangrijkste inkomsten van onze gemeente. Met uw toezeggingen hebben we een solide financiële basis voor de komende periode. Vanaf hier wil ik alvast alle vrijwilligers van harte danken voor het rondbrengen en ophalen en uiteraard u allen voor uw bijdrage!

### **Vrijwilligers oud papier**

De heren T. Siderius en C. Wildschut hebben aangegeven te stoppen als vrijwilliger bij het inzamelen van oud papier. Hartelijk dank voor jullie inzet de afgelopen jaren!

### **Oproep EHBO**

Afgelopen jaar is er een oproep gedaan voor de inzetbaarheid van EHBO. Hier is door gemeenteleden op gereageerd echter zijn de formulieren helaas (door de verhuizing) weggeraakt. Excuses hiervoor. Bij deze het verzoek om u nogmaals bij het kerkelijk bureau kenbaar te maken.

Dick Tolsma

### **NIEUWE ORGANIST**

U heeft al het één en ander over mij als uw nieuwe organist kunnen lezen in dit kerkblad, maar het leek mij mooi om zelf ook nog een persoonlijk stukje te schrijven. Toen ik 7 jaar oud was, kreeg ik mijn eerste

orgellessen van Johan Koers aan de muziekschool in Drachten. Johan heeft mij les gegeven totdat ik naar het conservatorium in Groningen ging, dus ruim 10 jaar! We hebben nog steeds veel contact en nu ik afgestudeerd ben, neem ik weer regelmatig een les bij hem en bespreken we de stukken die ik op concerten speel. Op het conservatorium heb ik onder anderen 6 jaar les gehad van Theo Jellema, één van mijn voorgangers als organist in de Martinikerk. In mijn woonplaats Drachten heb ik inmiddels zelf ook een aardige lespraktijk opgebouwd met orgel- en pianoleerlingen. Dat is ook de reden dat ik voorlopig nog in Drachten blijf wonen. Als ik ook in Franeker een aantal leerlingen kan krijgen, kan het zijn dat ik in de toekomst wel in Franeker ga wonen. Dus, mocht u belangstelling hebben voor orgel- of pianolessen in Franeker, of u kent iemand die dat heeft, dan houd ik mij van harte aanbevolen!

Ik ben al een tijdje met veel plezier repetitor van Christelijke Oratorium Vereniging Gloria Deo in Drachten (dat houdt in dat ik tijdens de repetities de orkestpartijen op de vleugel speel) en ik ben heel blij dat ik inmiddels ook repetitor van C.O.V. Immanuël in Franeker heb mogen worden, eveneens als opvolger van Jan van Beijeren Bergen en Henegouwen, de vorige organist van de Martinikerk.

Het was al een aantal jaren mijn wens om organist te worden van een grote kerk met een mooi orgel. Met het organistschap van de Martinikerk is deze wens uitgekomen! Door velen van u ben ik al op een hele positieve en gastvrije manier ontvangen en daar ben ik zeer dankbaar voor. Ik hoop samen met u onder Gods zegen een goede tijd te mogen hebben in Franeker. Ik blijf wel middagdiensten spelen in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt in Drachten, de kerken waar ik tot nu toe altijd als organist werkzaam was, maar alle ochtenddiensten speel ik in Franeker.

Op zaterdag 3 februari aanstaande om 20.00 uur is mijn presentatieconcert in de Martinikerk. Tijdens dit orgelconcert presenteer ik mijzelf aan het orgelpubliek als de nieuwe organist van de Martinikerk. Ik hoop van harte dat ik bij die gelegenheid u als gemeenteleden ook mag begroeten!

Jochem Schuurman

## INCASSOKALENDER

### FONDS:

Zending

### INCASSODATUM:

27 januari

## COLLECTEN EN GIFTEN

12 nov.	diaconie	€ 137,48
	diaconie	40,30
19 nov.	kerk	40,20
24 nov.	diaconie	52,00
	Wilde Ganzen	40,00
26 nov.	diaconie	504,71
	kerk	486,28
1 dec.	kerk	106,25
3 dec.	KIA	776,00
	kerk	326,32
10 dec.	KIA	286,72
	kerk	258,62
17 dec.	KIA	509,50
	kerk	362,71
24 dec.	kerk	481,66
	kerk	898,73
	KIA	537,95
25 dec.	KIA	456,07
	kerk	342,65

Ontvangen giften:

14 november via de Rabobank een gift van € 100,00 voor de zending

30 november via de Rabobank een gift van € 50,00 voor de kerk

4 december via de Rabobank een gift van € 50,00 voor de kerk  
 15 december via de Rabobank een gift van € 50,00 voor de kerk  
 21 december via Kerkelijk Bureau een gift van € 100,00 voor de kerk, een gift van € 100,00 voor de diaconie en een gift van € 100,00 voor de ziekdienst

Hartelijk dank.

**HIERBIJ DE GIFTEN DIE DE DIACONIE VIA DE BANK HEEFT ONTVANGEN.**

13-11 € 200,-  
 14-11 € 500,-  
 29-11 € 100  
 30-11 € 50  
 15-12 € 50  
 20-12 € 20  
 21-12 € 100 (via kerkelijk bureau)

Met vriendelijke groet,

Diaconie Protestantse Gemeente Franeker

**ZIEKENDIENST PROTESTANTSE GEMEENTE FRANEKER.**

Verantwoording van de ontvangen giften in het 4<sup>e</sup> kwartaal van 2017.

Ontvangen via de busjes bij de uitgang van de Martinikerk:

oktober 2017	€ 17,85	bonnen	€ 12,--
november 2017	€ 20,40	bonnen	€ 4,50
december 2017	<u>€ 23,45</u>	bonnen	<u>€ 5,--</u>
	€ 61,70		€ 21,50

Ontvangen giften:

oktober 2017:	€ 15,--	van N.N.
	€ 20,--	van N.N. via Kerk.bureau en via mevr. Sieperda
december:	€ 40,--	van N.N. via Kerk.bureau en via mevr. Van der Schaar
	€ 20,--	van N.N. via mevr. Postma
	€ 100,--	van N.N. via Kerk.bureau.

Ontvangen via de bankrekening:

november 2017:	€ 10,--	van N.N.
	€ 25,--	van N.N.
	€ 50,--	van N.N.
	€ 30,--	van N.N.
december 2017:	€ 100,--	van N.N.
	€ 20,--	van N.N.
	€ 125,--	van N.N.

Opbrengst collecte 5 november 2017 € 374,47

Hartelijk dank voor alle giften.

De Ziekendienst PGF.

**Collectebonnenverkoop:** Kerkelijk Bureau, Zilverstraat 36 (tijdens kantooruren). Er zijn drie soorten bonnen (€ 0,50; € 1,00; € 2,00 per bonn); op een kaart zitten 20 bonnen.  
Betaling bij voorkeur per bank NL37 RABO 0320 4020 29 o.v.v. het aantal bonnen.

## **DIACONIE**

Voorzitter: P. de Beer

Secretaris: D. de Boer-Boutsma

## **AVONDMAALSCOLLECTE**

De opbrengst van de diaconiecollecte tijdens het Avondmaal op 21 januari a.s. wordt besteed aan de Stichting Stype Tadzjikistan.

De diaconie van de kerkelijke gemeente Burgwerd-Hartwerd- Hichtum is in 2007 in contact gekomen met een internaat voor gehandicapte kinderen in Hisor, dat ligt niet ver van de Tadzjiekse hoofdstad Dusjanbe. Tadzjikistan ligt in Centraal-Azië, het land behoorde in het verleden tot de Sovjet-Unie. Het land bestaat voor meer dan 90% uit hooggebergte en is het armste land van Azië.

Kinderen met een handicap worden dubbel getroffen. Hun familie is niet in staat om hen adequaat te verzorgen. Daarom moeten ze verhuizen naar een internaat, waar de omstandigheden vaak zeer schrijnend zijn. Hygiëne, goed voedsel, zorg en enig perspectief – het was er in 2007 helemaal niet.

Na enige jaren samengewerkt te hebben met de Stichting Sviatoslav is er een eigen stichting opgericht, nl. de Stichting Stype Tadzjikistan. In de eredienst van 21 januari hoort u er meer over.

Djoke de Boer

## **MUTATIES:**

Doorgeven aan:

Kerkelijk Bureau, Zilverstraat 36, 8801 KC  
's morgens van 9.00-11.30 uur

Wilt u liever niet dat uw jubileum of verjaardag vermeld wordt, geef dat dan even door aan het kerkelijk bureau.

Wanneer uw naam niet wordt genoemd dan staat uw huwelijksdatum niet in ons bestand en is bij ons niet bekend. Neem ook in dat geval contact op met het kerkelijk bureau.

## **BERICHTEN VAN ACTIVITEITEN**

### **AANMELDEN REFORMATIEWANDELING**

Voor wie nog mee wil doen met de Reformatiewandeling op zondag 21 januari: *aanmelden is nog mogelijk tot 13 januari.*

Praktische informatie

15.00 uur: vertrek bij De Rank

16.30 uur: koffie & thee in De Rank

17.00 uur: afsluitende korte vesper(dienst) in De Rank.  
In De Rank staat een bus waarin u een kleine vrijwillige bijdrage kunt doen.  
Aanmelden bij Roaske Doevendans: [j.doevendans@hetnet.nl](mailto:j.doevendans@hetnet.nl). / 0517-395521.

Werkgroep 11-Kerkentocht

## HERINNERING KRING STERKE BIJBELSE VROUWEN

Plaats: De Rank van 20.00-22.00 uur  
1<sup>e</sup> en 2<sup>e</sup> bijeenkomst op 16 en 30 januari  
3<sup>e</sup> bijeenkomst op 13 februari  
Opgave [ajmagre@kpnplanet.nl](mailto:ajmagre@kpnplanet.nl)  
Tel. 0517-390660

Ada Magré

## Oecumenische Viering Eenheid van Gebed

### Cariben

Dit jaar komt het materiaal uit het Caribisch gebied. De kerken daar hebben het thema van de bevrijding van het volk Israël uit de slavernij centraal gesteld. De tekst komt uit Exodus 15:1-21.

### Achtergrond

Het koloniale verleden met zijn onmenselijke uitbuiting heeft diepe sporen nagelaten in het huidige Caribisch gebied. De kolonisten gebruikten beestachtige methodes door mensen te verhandelen en te dwingen tot werk uit puur winstbejag. Deze praktijken zorgden er voor dat de inheemse bevolking in slavernij terecht kwam, gediscrimineerd werd en in sommige gevallen werd uitgeroeid. Daarna werden mensen uit Afrika geïmporteerd en tot slaaf gemaakt en werden mensen uit India en China 'gecontracteerd'.

Het tot slaaf maken van Afrikaanse mensen hield niet alleen het vervoeren van werkkrachten van de ene naar de andere plaats in, maar het maakte de mens tot koopwaar, het bezit van een ander, wat een belediging is van de door God gegeven menselijke waardigheid. Door de acceptatie van de tot slaaf gemaakte mens als bezit, ontstonden er praktijken die de verdere ontmenselijking van de Afrikaner bevorderden. Daarbij inbegrepen was de ontkenning van het recht op de eigen cultuur en godsdienst en de ontkenning van het recht om te trouwen en het hebben van een eigen gezin.

### De dubbele rol van de Bijbel

Jammer genoeg was de christelijke zending in dit gebied nauw verbonden met deze onmenselijke praktijken, enkele uitzonderingen daargelaten. Zij praatten het systeem goed en versterkten het gedurende vijfhonderd jaar kolonialisme en slavernij. Degenen die de Bijbel naar deze streken brachten, gebruikten de Schrift ook om de onderdrukking van een geknecht volk te onderbouwen.

In handen van degenen die in slavernij gebracht waren, werd de Bijbel echter een bron van inspiratie, een zeker weten dat God aan hun kant stond en dat God hen zou leiden naar de vrijheid.

### Slavernij anno 2018

Tegenwoordig zijn er nieuwe bedreigingen die mensen in slavernij brengen. Armoede, (huiselijk) geweld, onrechtvaardigheid en verslaving, zorgt ervoor dat de menselijke waardigheid in het geding komt.

### Kerk in de Cariben

De rechterhand van God die het volk Israël uit de slavernij haalde, gaf telkens hoop en moed aan de Israëlieten. Zo geeft het ook nog steeds hoop aan de christenen van de Cariben: ze zijn geen slachtoffer



van de omstandigheden. Als getuigen van deze gezamenlijke hoop werken de kerken samen om aan alle mensen uit het gebied hulp te verlenen, maar vooral aan de meest kwetsbare en genegeerde mensen.

## **KOFFIEMORGEN 70+ IN DE RANK**

Bent u iets jonger dan 70 en hebt u zin in een Psalm bij de koffie, dan bent u ook van harte welkom op deze koffieochtend waarin we iedere keer een Psalm bespreken. Deze keer zelfs twee Psalmen, één voor de ochtend en één voor de nacht, Psalm 90 en 91. We beginnen op 31 januari om 10.00 uur en ronden om 11.15 uur af.

Ds. Sytze Ypma

## **VERVOLGAVOND LIBERAAL CHRISTENDOM**

Zoals afgesproken komt er nog een avond over het boek Liberaal Christendom. We gaan dan in op de hoofdstukken over Jezus en de Heilige Geest. Deze avond is op 24 januari om 20.00 uur in de Rank. Was u de vorige keer niet in de gelegenheid, weet u deze keer ook van harte welkom.

Ds. Sytze Ypma

## **GEWELD IN DE BIJBEL.**

Laat ik u nog even herinneren aan de drie avonden die we over bovenstaand onderwerp hebben gepland op 1, 8 en 15 maart a.s. Ze staan wat achteraan in het activiteitenboekje vanwege de spreiding van het aanbod van activiteiten over de tijd, maar ook omdat dit onderwerp lijkt te passen bij de veertigdagentijd. We gaan uit van de Bijbelse verhalen om samen na te denken over geweld in ons en onze wereld. Hoe kunnen we het begrijpen? Hoe kunnen we ermee omgaan? Hebt u belangstelling laat het mij dan weten het liefst per e-mail en met uw adres en telefoonnummer. Graag tot ziens!

Pier Magré  
e-mail: [p.magr@kpnplanet.nl](mailto:p.magr@kpnplanet.nl) [dus zonder 'e' aan mijn naam!]  
tel. 0517 390660

## **BELIJDENISGESPREKSGROEP**

Tijdens de belijdenisgespreksgroep praten we met elkaar in een open sfeer over het belijden van het geloof en het leven. Wat bedoelen we als we zeggen, dat we “geloven” of dat we “een geloof belijden”? Bij deze gesprekken willen we de Bijbelse verhalen en het kerkelijk leven betrekken. We delen ook onze beleving met elkaar. De gesprekken kunnen ertoe leiden dat je ervoor kiest om belijdenis te doen, maar het hoeft niet. Het is aan jou hoe je hierover beslist. De belijdenisgespreksgroep staat onder leiding van de dominees en begint in februari. Je krijgt nog te horen op welke datum en waar het is.

**Aanmelding: ds. Lieuwe Bergstra: E [f2hlabergstra885@hetnet.nl](mailto:f2hlabergstra885@hetnet.nl) / T 0517 39345 of ds. Sytze Ypma: E [s.ypma@hetnet.nl](mailto:s.ypma@hetnet.nl) / T 0517 234084**

## **ORGELCONCERT DOOR JOCHEM SCHUURMAN**

Op zaterdag 3 februari zal Jochem Schuurman in zijn positie als nieuw benoemde organist zijn eerste orgelconcert geven in de Martinikerk.

Hij speelt dan een gevarieerd programma met muziek van o.a. Reger, Bach, Kellner, Kittel, Mendelssohn (sonate VI) en Franck (3<sup>e</sup> Koraal), waarin hij alle facetten van ons orgel goed kan demonstreren. Het concert begint om 20.00 uur.



Gedurende de rest van 2018 zal hij nog een aantal concerten geven o.a. in het kader van LF 2018. Via de website van de Stichting Orgel Franeker en berichten in de Binding wordt u daarover geïnformeerd.



De geldstroomcommissie van ZWO-Franeker heeft onlangs vergaderd. Voor de tweede helft van 2017 is € 3.125,= verdeeld:

Eenmalige giften waren voor:

- Beautiful Kids € 1.000,=,
- voor Little Libraries € 125,=,

en voor Kerk in Actie de volgende projecten:

- Voedselzekerheid Rajshaki Kia projectnr. W002047 € 750,=,
- Syrische kerken als een baken van hoop Project nr Z00400 € 750,=,
- Beroepsondersteuning Accra Ghana Project nr. K00500 € 500,=.

Daarnaast steunt de ZWO structureel de stichting 'Op de Hoogte van Bolivia' voor het tweede jaar en via ZWO-Classis Franeker een viertal door de Classis uitgezochte projecten.

De ZWO-Classis Franeker steunt gedurende drie jaar diverse projecten. Eind dit jaar/ begin volgend jaar zal de Classis weer één of meerdere projecten uitkiezen die de komende periode wordt ondersteund.

#### **40 DAGENKALENDER 2018**

Beste mensen,

Graag wil de ZWO-commissie Franeker, ook dit jaar, uw aandacht vragen voor de 40 dagenkalender. De tijd voor Pasen (40 dagen) is een tijd van bezinning en inkeer. Deze kalender wil daarbij een steuntje in de rug zijn met elke dag een gedicht, spreuk, overweging, cartoon of andere tekst. De kalender draagt als titel: 'Onvoorwaardelijke liefde'. Met dit thema sluit de kalender aan bij de 40 dagentijdcampagne 2018 van Kerk in Actie.

De kalender kost € 5,00 en kan besteld worden via een intekenlijst die vanaf begin januari 2018 in de kerk zal liggen. Er zal ook een kalender als voorbeeldexemplaar aanwezig zijn. Er kan t/m 21 januari 2018 besteld worden. De kalender wordt in de periode van 29 januari t/m 10 februari bij u thuis bezorgd en u kunt dan ook betalen. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om te bestellen via de intekenlijst of heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met Aukje van Nimwegen, tel. 0517-417469.

De opbrengst van de kalenderverkoop is voor de uitzending van Eman en Hillie Telaumbanua-Veneman en hun gezin. De voorbereiding op hun toekomstige uitzending is reeds begonnen.

Voor u een mooie kalender, voor Eman en Hillie geldt voor hun uitzending!

Alvast bedankt voor uw steun.

Jeanet Veenstra, ZWO-commissie Franeker  
Elizabeth Schaaf, PKN-gemeente Bitgum, Bitgummole, Ingelum, Marsum

## oud papier

In het weekend van 2 en 3 februari staat de oud papiercontainer op de P.J. Troelstrastraat 24 (C.B.S. De Toermalijn).

Het oud papier graag **zaterdags voor 12.00 uur** bij de container brengen, deze wordt kort na 12.00 uur opgehaald. Bent u een keer te laat, neem uw oud papier dan s.v.p. weer mee.

De volgende heren staan voor u paraat:

vrijdagmiddag: T. Buurstra

zaterdagmorgen: H.A. Bos

afb. N.B.G.

## VANDAAG LEZEN WIJ...

### LEESROOSTER

donderdag	11 januari	Romeinen 3:9-20	Schuldig
vrijdag	12 januari	Romeinen 3:21-31	Wet van het geloof
zaterdag	13 januari	Romeinen 4:1-12	Vader van gelovigen
zondag	14 januari	Romeinen 4:13-25	Niet zien, maar toch geloven
maandag	15 januari	Psalm 66	Wereldwijde uitnodiging
dinsdag	16 januari	Spreuken 16:1-15	De HEER en de mens
woensdag	17 januari	Spreuken 16:16-33	De koning en de wijze
donderdag	18 januari	Psalm 3	Beschermheer
vrijdag	19 januari	1 Korintiërs 5:1-13	Tucht om ontucht
zaterdag	20 januari	1 Korintiërs 6:1-11	Christelijk recht
zondag	21 januari	1 Korintiërs 6:12-20	De ware tempeldienst
maandag	22 januari	Spreuken 17:1-15	Vrede bewaren
dinsdag	23 januari	Spreuken 17:16-28	Recht
woensdag	24 januari	Spreuken 18:1-11	Zeggen en zwijgen
donderdag	25 januari	Spreuken 18:12-24	Toegankelijk
vrijdag	26 januari	Psalm 5	Gebed om recht
zaterdag	27 januari	Marcus 1:1-15	Water in de woestijn
zondag	28 januari	Marcus 1:16-31	Ontzag voor gezag
maandag	29 januari	Marcus 1:32-45	Beterschap!
dinsdag	30 januari	Spreuken 19:1-12	Arm en rijk
woensdag	31 januari	Spreuken 19:13-29	Opvoedkunde
donderdag	1 februari	Spreuken 20:1-9	Betrouwbaarheid
vrijdag	2 februari	Spreuken 20:10-21	Scherpe waarnemingen
zaterdag	3 februari	Spreuken 20:22-30	Spiegels
zondag	4 februari	Psalm 142	Gebed in een grot
maandag	5 februari	Jesaja 55:1-13	Gratis drank
dinsdag	6 februari	Jesaja 56:1-8	Vreemdelingen welkom!
woensdag	7 februari	Spreuken 21:1-12	Eerlijk duurt het langst
donderdag	8 februari	Spreuken 21:13-21	Verstand en gevoel
vrijdag	9 februari	Spreuken 21:22-31	Let op je woorden!
zaterdag	10 februari	Joël 1:1-14	Zwijg niet over ellende

## ALLERLEI



## VICTORY4ALL NIEUWS

Het jaar 2017 ligt achter ons. We kunnen terug kijken op een geslaagd jaar. Hier een overzicht van inkomsten voor Victory4all:

Oud ijzer € 2255,00

Appeltaart € 358,00

Giften en collectes € 1144,00

Diverse markten € 1930,00

Actie Toermalijn €1600,00

Het Rainbow Centre heeft € 1400,00 ontvangen voor de aanschaf speciale computers en Kings College heeft een bijdrage ontvangen van € 6364,00 voor de bouw van de nieuwe basisschool.

Het jaar 2018 ligt voor ons en we hopen in juli met 10 volwassenen naar Zuid-Afrika te vertrekken om mee te helpen op de projecten.

**Zaterdag 10 februari organiseren wij een diaconaal diner.**

U kunt dan gezellig uit eten en tegelijkertijd de projecten financieel ondersteunen.

Er wordt een 4 gangen menu gepresenteerd voor jong en oud.

Zie voor meer info de speciale uitnodiging in deze Binding.

We hopen u te ontmoeten!

Wilt u appeltaart/bokkenpootjestaart bestellen?

U kunt ons altijd bellen.

Heeft u oud ijzer op voorraad?

Wij zijn ermee gebaat!

Met vriendelijke groet,

Sieds en Saskia de Jong  
Tel 0517-641957 [siedsensaskia@hetnet.nl](mailto:siedsensaskia@hetnet.nl)

**Zaterdag 10 februari 2018**

**Diaconaal diner  
opbrengst voor Victory4all  
Zuid-Afrika**



**V4All 4 gangen menu:**

**Stokbroodplankje  
met kruidenboter**

\*\*\*

**Romige wortelsoep**

\*\*\*

**Zuid-Afrikaanse Bobotie  
(gehaktgerecht met groentes)**

**Rijst**

**Hollandse Zuurkoolschotel**

**met speklapje en rookworst  
Diverse rauwkost salades**

\*\*\*

**V4All surprise**

**Datum** : Zaterdag 10 februari 2018

**Locatie**: De Rank Zilverstraat 36 Franeker

**Inloop** : 17.30- 18.00 uur

**Aanvang diner** :18.00 tot.....

**Prijzen** : €15.00 p.p.

Kinderen t/m. 14 jaar €10.00

**Consumpties voor eigen rekening.**

Met diëten/vegetarisch wordt rekening gehouden! (wel doorgeven)

Opgave : U kunt zich opgeven tot 8 februari

Bel of mail ons

0517-641957 of [siedsensaskia@hetnet.nl](mailto:siedsensaskia@hetnet.nl)

-

**VROUWENGROEP “DE SCHAKEL”**

De Rank 15 januari 19.45 uur

Bregtje Langhout uit Franeker is consulente van Foodwellness. Zij komt vertellen over voeding die goed is voor duurzaamheid, milieu en ook dierenwelzijn bevordert.

Namens het Schakelbestuur,

Ymkje Santema-Hogendorp

**AFB.**

**PASSAGE**

Dames van de Passage: 2018 is alweer begonnen.

Onze eerste Passage avond is op 29 januari in De Rank .

Dhr. Frits Visser komt vertellen over zijn belevenissen als touringcarchauffeur.

Het wordt vast een gezellige avond.

Gasten zijn ook welkom.

Groeten het bestuur.

**AFB.**

**FR. C.P.B.**

Op dond. 11 jan. is onze eerste bijeenkomst in 2018. Het is een jaarvergadering.

Naast de zaken die bij een jaarvergadering horen, gaan we het jaar 2018 onder het genot van een hapje en een drankje op een gezellige manier inluiden. Ruth de Jong vertelt ons deze avond iets over haar reis naar China, waar ze vrijwilligerswerk heeft gedaan. We hopen op een goede opkomst. Dond. 25 jan. is er weer een creatieve ochtend het begint om 9 uur, u kunt zich opgeven bij Antje de Jonge tel. 393550.

Namens het bestuur

Riemy Prins



Ledenbijeenkomst op donderdag 25 januari 2018 om 14.30 uur in “De Rank”.  
Voor deze middag hebben we de heer H. Dillerop uit Leeuwarden uitgenodigd.  
Hij was directeur van de gevangenis in Heerhugowaard en gaat ons daarover  
vertellen. De titel van zijn lezing is: “Mijn leven in de gevangenis”. Graag tot ziens en gasten zijn  
welkom.

Namens het bestuur,

Ditta Burggraaff-Siebesma, secretaris  
Tel. 391733

## **AGENDA**

### **donderdag 11 januari**

Noord 41 19.45 uur: Fr.C.P.B.

### **vrijdag 12 januari**

Theresia 10.00 uur: avondsluiting

### **zondag 14 januari**

Radio “Eenhoorn” 9.30 uur: PKN Gemeente Bitgum  
Evangelisatie Rehoboth Peins 19.00 uur: Maj. F. van der Werf, Leeuwarden

### **maandag 15 januari**

De Rank 19.45 uur: De Schakel

### **vrijdag 19 januari**

Saxenoord 19.00 uur: avondsluiting  
De Rank 19.30 uur: Start Actie Kerkbalans

### **zondag 21 januari**

Radio “Eenhoorn” 9.30 uur: CGKV de Voorhof, Franeker

### **donderdag 25 januari**

De Rank 14.30 uur: PCOB

### **vrijdag 26 januari**

Serviceflat Froonacker 19.00 uur: avondsluiting  
Roordastate 19.00 uur: avondsluiting

### **zondag 28 januari**

Radio “Eenhoorn” 9.30 uur: Prot. Gem. Menaam  
Evangelisatie Rehoboth Peins 19.00 uur: Evang. B. Ottens, Leeuwarden

### **maandag 29 januari**

De Rank 19.45 uur : Passage

### **vrijdag 2 februari**

oud papier  
Sjaerdemastate 16.30 uur: weeksluiting  
Saxenoord 19.00 uur: avondsluiting

### **zaterdag 3 februari**

oud papier

Martinikerk 20.00 uur: presentatieconcert Jochem Schuurman

**zondag 4 februari**

Radio "Eenhoorn" 9.30 uur: Bordenakerk Vrouwenparochie



## **JEUGDOUDERLINGEN**

Ackelien van der Pol-Zijlstra

Nynke-Aly Miedema-Kamstra



### **CLUB XS**

Vrijdag 15 december hadden we weer club XS.

Er waren heel veel kinderen.

Deze keer hadden we een kerstdiner.

We moesten allemaal wat meenemen voor een paar mensen:

Eén groepje het voorgerecht, één groepje het hoofdgerecht en één groepje het nagerecht.

Ik had het hoofdgerecht en dat waren kleine quiches.

We hebben heel lekker gegeten.

De clubleiding deed een schimmenspel. Daarmee beeldden ze het kerstverhaal uit.

Dat vond ik leuk.

Het was een gezellige avond.

Groetjes,



**16 + GESPREKSGROEP: 15 JANUARI OM 19.00 UUR IN DE RANK**