

KERKBLAD VOOR DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE FRANEKER

25 ste jaargang, nummer 3
vrijdag 16 maart 2018

Gebed

God,
wat zou het geweldig zijn
als de wereld niet langer
verscheurd werd door
brandhaarden en aanslagen.

Wat zou het geweldig zijn
als toekomstdromen
van jonge mensen nooit
meer in scherven zouden vallen.

Wat zou het geweldig zijn
als mensen niet meer gepest
of op een andere manier
beschadigd zouden worden.

God, komt er ooit een wereld
waar mensen heel blijven ?
Help ons daarin geloven
en er met elkaar aan te werken.

Bron : Oase

**De kopij voor de volgende nummers
inleveren uiterlijk donderdag 29 maart (nr. 4)
en woensdag 25 april (nr. 5)**

MEDITATIE DOOR:

ds. L.A. Bergstra

PASEN: VEERTJES OP DE WIND

*Drie dagen al
Ligt hij daar
Het dode lichaam
Dat wat overblijft van heel een mensenleven
Nog één keer aanraken
De geur van de dood verdrijven
Weer, een laatste keer
Vasthouden die al vertrokken is
Koud- verstijfd - zonder leven.*

*Ze staan voor het lege graf
De drie vrouwen*

*De handen vol specerijen en mirre.
De steen is weggerold
Het lichaam verdwenen.
Waar is hun geliefde gebleven
Wie heeft hem weggenomen?
Hoe tastbaar
De leegte van zijn afwezigheid
Onomkeerbaar – nu – echt.*

*Alleen wat windsels
Stille getuigen van zijn verhaal*

...

*Een **veertje**
Twee, drie, meer!
Een aanwijzing
Teken van leven?
“Waarom zoeken jullie de levende bij de doden?
Hij is hier niet – Hij is opgestaan”.*

*Ook zij staan op
De vrouwen keren
Keren zich om
Om het anderen te vertellen.
Lieten ons hun sporen na
Gaven ze door
Woorden van leven.
Niet meer dan **veertjes op de wind**
Maar sterker dan de dood.*

Deze tekst is geschreven door Alexandra Breukink, studentenpredikant in Straatsburg. Al mediterend kwam ze tot de woorden die we lazen. Treffend is dat zij spreekt van veertje, veertjes op de wind, die ik *vet cursief* beklemtoond heb.

Mediteren hangt samen met rust en stilte. In dit gebeuren, onder Gods oog, komt het hart van de mens tot rust. Je innerlijke onrust komt tot rust. Je komt op een zuivere manier tegenover jezelf en tegenover God te staan. Een goede relatie van de mens met zichzelf, met zijn eigen innerlijk, en met God. Voor Augustinus horen de relatie met jezelf en met God bij elkaar: “U stond gewoon vóór me, maar ik was van mezelf weggelopen en kon mezelf niet meer vinden en nog minder u!” (Confess. 5,2). En toch kan via het eigen innerlijk de weg naar God opengaan. Als de mens ontvankelijk wordt, schenkt God hem de gave van de Heilige Geest.

Vrouwen gingen op weg naar het graf van Jezus, zonder enkele verwachting. Wat ze te zien en te horen krijgen gaat ver boven hun bevattingsvermogen uit. In hun gedachten waren ze bezig met een zware grafsteen en met specerijen en zalf, met balsemen. In plaats daarvan zien ze een engel en horen ze de boodschap, dat Jezus is opgestaan en hen voorgaat naar Galilea. Het ene past slecht bij het andere. Zo slecht, dat Pasen begint met verwarring in ons leven te stichten. Maar daarin schuilt hoop voor ons. Drie vrouwen en vier evangelisten vertellen ons in een zekere verwarring van wat zij gezien en gehoord hebben. Maar zij voegen nieuwe dingen toe aan onze ervaringen. Dit geeft een nieuwe dimensie aan ons leven dat onlosmakelijk met de dood verbonden is. Wij hebben moeite met die dimensie. Zij is voor ons een mysterie. De apostel Paulus vindt het geloof in de opstanding geen vanzelfsprekende zaak. Hij zegt: “Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren, ik wil delen in zijn lijden en aan hem gelijk worden in zijn dood, in de hoop misschien ook zelf uit de dood op te staan”. (Filip. 3: 10, 11). Paulus noemt dit een jagen naar, of hij het ook grijpen mocht. (Filip. 3: 12). Het kost hem moeite zich te bewegen in de nieuwe dimensie.

En toch klinkt ook het halleluja in de viering op de Paasmorgen. De Heer is opgestaan. Hij is waarlijk opgestaan. Halleluja! “Kijk, wanneer wij ‘halleluja’ horen zingen, verandert er iets in ons, zou je kunnen zeggen...”, naar de woorden van Augustinus. De vreugde in het samen zijn en in het samen zingen.

L.A. Bergstra

KERKDIENSTEN

Zondag 18 maart

- 9.30 uur Martinikerk: ds. L.A. Bergstra
- 9.30 oere Niklaas Tsjerke Hjerbeam: da. S. de Vries, St. Jansgea
- 9.30 uur Dionysiuskerk Slappeterp: dhr. P. Vermaat
- 10.30 uur De Stipe GGZ-Fr.:dhr. J. Korf
- 19.00 uur De Rank: ds. J. Kamerling

Zondag 25 maart

- 9.30 uur Martinikerk:ds. S. Ypma
- 9.30 uur VEG: Basics 12 – 16 jaar
- 9.30 uur Dionysiuskerk Slappeterp: ds.J.C. Dondorp, Viering H.A.
- 10.30 uur De Stipe GGZ-Fr.: pastor A.M. Dijkstra-van der Woude
- 19.00 uur De Rank: geen dienst

Donderdag 29 maart

- 19.30 uur Martinikerk: ds. S. Ypma

Vrijdag 30 maart

- 19.30 uur Martinikerk: ds. L.A. Bergstra
- 19.30 uur Walburgakerk Ried: ds. J.C. Dondorp

Zaterdag 31 maart

- 21.00 uur Martinikerk: ds. S. Ypma

Zondag 1 april

- 10.00 uur Martinikerk: ds. L.A. Bergstra
- 9.30 oere Niklaas Tsjerke Hjerbeam: dhr. L. v.d.Ven, Aldeboarn
- 9.30 uur Walburgakerk Ried: ds. J.C. Dondorp, m.m.v. Walburgasjongers
- 10.30 uur De Stipe GGZ-Fr.: ds. S. Ypma
- 19.00 uur De Rank: geen dienst

Zondag 8 april

- 9.30 uur Martinikerk: ds. F. Buitink
- 9.30 uur Walburgakerk Ried: dhr. D. Hutten
- 10.30 uur De Stipe GGZ-Fr.: pastor H. Anema, Schrift en Tafel
- 19.00 uur De Rank: Filmavond

BIJ DE DIENSTEN

Zondag 18 maart 2018

Martinikerk 9.30 uur:

Voorganger: ds. Lieuwe Bergstra

Ouderling van Dienst: Piety Sieperda

Lector: Hanneke Vlietstra

Lezing van de zondag: Johannes 12: 20-33

Organist: Jochem Schuurman

1^e Rondgangscollecte: Kwetsbare kinderen in de textielstad Tirupur in India

(zie toelichting onder kopje ZWO)

2^e Rondgangscollecte: kerk

Kindernevendienst: Anneke Politiek

Oppasdienst (in de Botniastins): Opgeven tot zaterdagavond 20.00 uur: Anneke de Vegt
aemiedema@home.nl en Ietie Jaarsma 0517 395724

Koster: Arjen de Boer

Beeldpresentatie: Sybe Swart

Koffie schenken: Lies Benders, Lieny Geertsma en Matty Tasma

Koffiedrinken na de dienst

Jezus spreekt over zijn sterven als over een graankorrel die moet sterven en die juist daardoor vrucht zal dragen. Ook zegt hij dat een mens om het eeuwige leven te krijgen zijn leven niet moet liefhebben. Woorden die hij in zijn doodsangst uitspreekt. Op deze manier karakteriseert hij zijn leven en zijn roeping. Leven met de dood voor ogen. Bijzondere woorden die niet gemakkelijk door ons in de mond kunnen worden genomen. Gaat de liefde voor het leven bijna niet boven alles uit?

L.A. Bergstra

Zondag 18 maart 2018

De Rank 19.00 uur:

Voorganger: ds. Jetze Kamerling

Pianist: Andries Schotanus

Ouderling van Dienst: Ackelien van der Pol

Rondgangscollecte: diaconie

Koster:

In het kerkelijk jaar werd de Paaskring als de periode vóór Pasen in het verleden wel de tijd van de lijdensweken genoemd. Tegenwoordig heet ook in de protestantse kerken deze periode in "de adem van het jaar" de Veertigdagentijd. Na de carnavalsdrukte is het vanaf "de zegening van de as" op Aswoensdag een tijd van inkeer en bezinning - soms ook zelfs weer met een terugkeer van het vroegere vasten ! -als voorbereiding op de viering van de Stille Week en Pasen. In deze voorbereidingstijd wordt in verkondiging of meditatie, ook in de spiritualiteit van spel en muziek, heel in het bijzonder de passie van Jezus, de Christus, zijn weg van lijden en sterven in Jeruzalem gevolgd, met grote betrokkenheid, gepassioneerd haast. Waaraan heeft hij tijdens zijn leven geleden ? Wat is hem in zijn terechtstelling aangedaan ?

J. Kamerling

Zondag 25 maart 2018

Martinikerk 9.30 uur:

Voorganger: ds. Sytze Ypma

Ouderling van Dienst: Arjo Osinga

Lector: Djoke de Boer

Organist: Jochem Schuurman

1^e Rondgangscollecte: De moeders van de Oegandese samenleving

(zie toelichting onder kopje ZWO)

2^e Rondgangscollecte: kerk

Kindernevendienst: Afke Nynke Elting

Oppasdienst (in de Botniastins): Opgeven tot zaterdagavond 20.00 uur: Linda Schinkel
lindaschinkel1999@gmail.com en Anneke Akkerman 06-13560125

Koster: Sikke Dijkstra

Beeldpresentatie: Kees Stal

Koffie schenken: Martha Burggraaff, Jaap en Annie Osinga

Koffiedrinken na de dienst

Deze zondag vieren we Palmpasen en versieren de kinderen met de leiding van de Kindernevendienst Palmpasestokken. We lezen het verhaal van de intocht van Jezus in Jeruzalem uit Marcus 11: 1-11. Het is een verhaal boordevol betekenis, een verhaal dat zijn schaduw vooruitwerpt naar wat komen gaat. Het draait om de mentaliteit van koning Jezus.

Palmpasen heeft twee gezichten. Twee gezichten: opgetogen en ingetogen. Bij die beide gezichten staan we stil. Deze dienst gaat het over gezichten.

Ds Sytze Ypma

Donderdag 29 maart Witte Donderdag Martinikerk 19.30 uur: Viering Heilig Avondmaal

Voorganger: ds. Sytze Ypma

Organist: Jochem Schuurman

Lector: Griet Adema

Ouderling van Dienst: Hieke Joustra

Avondmaalscollecte: diaconie

Beeldpresentatie: Sybe Swart

Koster: Arjen de Boer

Op Witte Donderdag herinneren we ons het laatste avondmaal, we doen dat met de kinderen van groep 6, 7 en 8 die kindercatechese hebben gevolgd. Zij helpen met het vieren van het avondmaal. Ik vind dit een mooie intieme avond, waarbij er ook voor de kinderen iets lichts is. Deze keer gaan we de voetwassing uitbeelden (de kinderen mogen wel schone sokken aandoen). We lezen Johannes 13: 1-15.

Ds Sytze Ypma

Vrijdag 30 maart Goede Vrijdag

Martinikerk 19.30 uur:

Voorganger: ds. Lieuwe Bergstra

Organist: Jochem Schuurman

Lector: Sophie Bartlema

Lezing: Johannes 19: 17-37

Ouderling van Dienst: Akke Douma

Rondgangscollecte: kerk

Beeldpresentatie: Klaas Jan Hofstra

Koster: Arjen de Boer

De kruisiging en het sterven van Jezus staan in het middelpunt in deze avonddienst. Het wordt een sobere viering, waarin we proberen te luisteren en stil te staan bij de onheilspellende weg van de Messias, die gekomen is tot heil van de wereld. In stilte zullen we de kerk verlaten. Alle woorden schieten tekort. We moeten zwijgen en van daaruit ons richten en voorbereiden op Pasen.

Ds.L.A. Bergstra

Zaterdag 31 maart Stille Zaterdag

Martinikerk 21.00 uur: Paaswake

Voorganger: ds. Sytze Ypma

Organist: Jochem Schuurman

Lector: Liepie van der Wal

Ouderling van Dienst: Haike Bijlsma

Rondgangscollecte: kerk

Beeldpresentatie: Sybe Swart

Koster: Arjen de Boer

Dit is de viering van het waken. Deze viering heet dan ook de Paaswake. Tijdens deze wake werden vroeger de dopelingen gedoopt en legden zij geloofsbeloften af. Tijdens deze dienst gebeurt dat ook. Iemand uit ons midden zal gedoopt worden en belijdenis afleggen van zijn geloof in Christus. Het is Amir Shayan Baqeri Qahani. Hij is drie jaar geleden gevlucht uit Iran. Na het AZC in Hoogeveen kwam hij in Franeker terecht. Al meer dan een jaar komt hij bij ons in de kerk. Samen met iemand uit Harlingen heeft hij zich op dit moment voorbereid.

Het is verheugend dat in deze dienst het vrouwenkoor Frominae onder leiding van Jannie de Groot deze wake opluisteren zal. Zij zingen samen met ons als gemeente een aantal liederen, én als koor zingen zij: Stabat Mater van Tartini en Adoramus Te van Palestrina.

Ds Sytze Ypma

Zondag 1 april Paaszondag

Martinikerk 10.00 uur:

Voorganger: ds. Lieuwe Bergstra

Ouderling van Dienst: Ackelien van der Pol

Organist: Jochem Schuurman

Lezing van de zondag: Johannes 20: 1-18

1^e Rondgangscollecte: JOP

2^e Rondgangscollecte: kerk

Oppasdienst (in de Botniastins): Opgeven tot zaterdagavond 20.00 uur: Ingrid Hibma 0517 393443 en Jolanda Westra 0517 394262

Koster: Arjen de Boer

Beeldpresentatie: Berend Bosgra

Koffie schenken: Matty Tasma, Sjoerd en Griet Damstra

Koffiedrinken na de dienst

DE HEER IS OPGESTAAN, JA HIJ IS WAARLIJK OPGESTAAN! Het feest van Pasen, van de opstanding, van de liefde die de dood overwint. Maria uit Magdala, Petrus en de andere leerling gaan naar het graf waarin Jezus begraven ligt. Ze begrijpen nog niet uit de Schrift dat Jezus uit de dood moest opstaan, lezen we. Maria ontmoet de opgestane Heer, terwijl ze huilt. Engelen spreken haar aan. Ze ziet Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was. Woorden die spreken van verwarring maar ook van hoop, leven en toekomst. Kunnen wij deze beweging volgen en meemaken? Samen met de leiding van de kindernevendienst wordt de dienst voorbereid.

Ds. L.A. Bergstra

BERICHTEN UIT DE GEMEENTE

WIJK NOORD

Predikant: ds. L.A. Bergstra

Onder Wijk Noord vallen de buurten:

Kaatsersbuurt ouderling: vacant

Het War compagnon: R. Doevendans-Schraa

Keningspark

Sexb. Vaartplan ouderling: vacant

Witzens 1 en 2 compagnon: R. Doevendans-Schraa

coördinator Sexbierumervaatplan: B. Sijbesma-Wesselius

Hamburgerrak ouderling vacant
compagnon: J. Speelman

Professorenbuurt ouderling: vacant
compagnons: H. en G. Corporaal-van der Heide

Schalsumerplan ouderling A.J. Osinga
coördinator S. Borgman-Braaksma

Serviceflat Froonacker:
ouderling: A. Douma-Miedema

Voorkeurleden:

Leeuwarden
Bolsward

Pastoralia:

De griep heeft de afgelopen tijd veel mensen gevelde. Longontsteking kwam bij sommige mensen aan het licht. Er kon zelfs enkele dagen geschaatst worden. Koude en warmte wisselden elkaar met grote temperatuurschommelingen af. De zomertijd staat voor de deur. En velen verlangen naar het voorjaar om nieuwe, vernieuwde krachten op te doen. Deze zaken herhalen zich voortdurend in ons leven, zou Prediker samen met ons zeggen. Ergens las ik de volgende woorden van een gebed: “God, u die de leidsman bent van ons die, broos en sterfelijk als wij zijn, leven in de schaduw van de dood; leid ons, leid mij langs paden van behoud naar waar de bronnen van het leven zijn”.

Tenslotte:

Ik wens u een goede voorbereiding op Pasen, Stille Week, en gezegende Paasdagen. En een hartelijke groet.

L.A. Bergstra

WIJK ZUID

predikant: ds. S. Ypma

Onder Wijk Zuid vallen:

Binnenstad ouderling H. Bijlsma
Vliet / Tuinen
Herbayum compagnon: H.E. Bron
Kiesterzijl
Catsbuurt / Frisia
Dongjum en Boer
Schalsum, Peins
en Ried

Parkbuurt ouderling: Sj. Jorritsma
Noorderbleek
Oostwoudbuurt

Bangabuurt ouderling vacant

Watertorenbuurt ouderling vacant
compagnon: H. Nijkamp
coördinator: Mw. T.F. Stellingwerf

**Plan Zuid en
Over de Brug** ouderling vacant

Theresia: ouderling: L. Benders-v.d. Wal
compagnon mw. S. Oosting

Roordastate: ouderling P. Sieperda-Breidenbach

Botniahuis: ouderling L. Benders-v.d. Wal,
compagnon: L.G. Visser-Attema

Voorkeurleden:

De Batting, Achlumerdijk 2, 8862 AJ Harlingen

De Spiker, Saltryperlaan 1, 8861 VD Harlingen

**Even voorstellen: Predikant in opleiding / stagiaire
Annemarie Rodenburg**

Mijn naam is Annemarie Rodenburg (voluit van den Berg-Rodenburg), 41 jaar jong, en de komende anderhalf jaar, tot en met juni 2019, zal ik stage lopen in de Protestantse Gemeente Franeker. Ds. Sytze Ypma is mijn begeleider, maar ik zal ook zo nu en dan met ds. Bergstra meelopen. Ik studeer fulltime Theologie aan de PThU in Groningen en zit nu in het eerste jaar van mijn predikantsmaster. De master is een duaal traject waarbij we naast één dag stage ook twee dagen per week les krijgen op de PThU. Ik hoop in 2020 af te studeren. Ik ben blij en dankbaar dat ik in uw gemeente mijn stage kan doen, en zie ernaar uit!

Iets over mijn achtergrond: Ik woon sinds 2000 met mijn man Ditmar in Tzum. Oorspronkelijk komen wij uit Bergschenhoek (bij Rotterdam) en we zijn als jonge twintigers naar Friesland gekomen als avontuur, op zoek naar rust, ruimte, polders en een oud huis. Dat hebben we hier gevonden! Inmiddels hebben we ook drie prachtige kinderen: twee dochters (15 en 9) en een zoon (bijna 14).

Wat werk en studie betreft: ik heb twintig jaar geleden Religiewetenschappen gestudeerd aan de VU in Amsterdam en ben lange tijd als docent levensbeschouwing en identiteitsmedewerker werkzaam geweest in het MBO onderwijs, bij ROC Friese Poort. Daarna heb ik drie jaar een kleine baan gehad als jeugdwerker in PKN gemeente De Lege Geaën en heb ik als zelfstandige gewerkt voor scholen en kerken. Als vrijwilliger heb ik ook altijd jeugdwerk gedaan in de kerk, in Tzum ben ik op dit moment voorzitter van de kindernevendienst. Al sinds mijn studietijd is er het verlangen om 'ooit nog eens predikant te worden' en nu ben ik op weg!

Verder heb ik opleidingen gedaan op het gebied van bibliodrama ('stap in een bijbelverhaal') en toegepaste psychologie en spiritualiteit. Ik houd van kloosters en retraites, en ben ook betrokken bij Nijkleaster in Jorwert.

Mijn hobby's zijn onder andere lezen, popmuziek luisteren, films kijken, reizen, samen koken en eten, tijd doorbrengen met familie en vrienden, en op z'n tijd even lekker naar buiten. Ik houd ook van zingen. Kerkelijk ben ik opgegroeid in een Hervormde kerk met een vrij behoudend karakter en tegelijk ook veel jeugdwerk. Mijn ouders, - en met name mijn moeder-, waren juist wat vrijzinniger, dus ik heb van beide kanten wat 'meegekregen'. Ik omschrijf mijzelf graag als 'gelovig met een open blik': Mijn eigen wortels en geloofsbasis liggen in de Bijbel en de Christelijke traditie, maar ik heb ook interesse in-, en nieuwsgierigheid naar mensen die niet geloven of anders-geloven, en naar zinzoekers en 'twijfelaars'. Ik vind het mooi om Bijbelverhalen en begrippen als hoop, vergeving en genade te verbinden met ervaringen van mensen van nu, en mensen perspectief te bieden.

Tot ziens in de gemeente!



U kunt mij bereiken via annemarirodenburg@hotmail.com

WIJK OUDERENPASTORAAT

Pastor: A.M. Dijkstra-van der Woude
Saxenoord, Saxenstate, Parkstate, Sjaerdemastate,
Voorkeurleden Martenahiem, Dekemastraat 34, 8804 RA Tzum:

Ouderlingen: *Saxenoord, Saxenstate:*
L. Benders-v.d. Wal
Compagnon K. de Vries

Parkstate, Sjaerdemastate:
P. Sieperda-Breidenbach

Wijk Ouderenpastoraat.

Dat wie wol wat, de foarige kear; it hele stik fan it Ouderenpastoraat wie der net yn kommen: in kompjûterfout? Dat docht der ek net ta, mar it wie wol spitich. Mar no dus dûbeld nijs. Wie it de foarige kear noch winter, yn febrewaris, no ha we tink de lêste snie en it lêste iis wol hân. Wat wienen it prachtige plaatsjes: op de iisbaan en op sommige fearten. Mar no brûze de krokussen en narcissen ta de grûn út, en stean al folop yn bloei. De maitiid komt!

Foar jim allegear: in hele goede tiid tawinske, en genietsje mar fan de dagen dy 't lenge en dy 't wer wat waarmte bringe.
En fansels: hele goede Peaskedagen tawinske.

Pastor A.M. Dijkstra-v.d.Woude

UIT DE KERKENRAAD

Voorzitter : mw. M. van Dijk

Secretaris: W. van der Meer

Beste mensen.

De omgeving van onze Martinikerk ondergaat momenteel een grote verandering. Bomen zijn weggehaald, nieuwe paden worden aangelegd. Hier en daar worden de contouren al zichtbaar van hoe het zal worden. Verandering, soms vinden we het prima, soms hebben we er moeite mee. Als ik de tekeningen goed bekijk, wordt het een mooi geheel, maar ja, over smaak valt natuurlijk niet te twisten. Eén ding blijft gelijk: de Martinikerk blijft het herkenbare middelpunt van de Breedplaats en het Martiniplantsoen, zoals hij dat in alle eeuwen en bij alle veranderingen is geweest.

De veertigdagentijd is alweer op de helft, Pasen komt steeds dichterbij. Ik volg de kalender over 'onvoorwaardelijke liefde' en ook nog die van Anselm Grün en Clemens Bittlinger 'Langzaam door de snelle tijd' en probeer daar iedere dag bewust even tijd voor te nemen. Dat lukt niet altijd moet ik eerlijk bekennen, maar ik blijf het proberen.

Koning Winter liet zich de afgelopen periode ook nog even zien, dat leverde prachtige plaatjes van onze stad op en natuurlijk voor de liefhebbers een paar dagen 'iiswille'. Als liefhebber moest ik deze keer de ijspret aan me voorbij laten gaan, maar daar stond veel Oostenrijkse sneeuwpret met kinderen en kleinkinderen tegenover. Nu lijken we in één keer het voorjaar in te duiken en dat is ook wel heel fijn.

Aan tafel!

Een paar weken terug werd ik door Akke Bruinsma uitgenodigd om aan te schuiven bij hun 'bijbels-koken-groepje'. Ik was verbaasd over de uitnodiging, maar ben samen met mijn moeder aangeschoven. Met de andere tafelgenoten Henk Verduyn en Djoke Travaille hebben we een bijzonder gezellige, smakelijke en inspirerende avond gehad. Dus als u eens mee wilt eten, neem contact met hen op en schuif aan. Van harte aanbevolen!

Van de vergadertafel

Zaterdag 10 februari zijn we met een deel van de kerkenraad naar Nijkleaster Jorwert geweest om te brainstormen over 'het kind in ons midden'. Een groot deel van de leiding van de Kindernevendienst heeft namelijk aangegeven te willen stoppen en er heeft zich tot nu toe niemand gemeld om de openvallende plekken in te vullen. Taak voor de kerkenraad om samen met de Kindernevendienst na te denken en plannen te bedenken voor de toekomst. We hebben nog geen concrete afspraken gemaakt, maar binnenkort hopen we dat wel te kunnen doen.

In de afgelopen periode is alleen de kleine kerkenraad bijeen geweest. Op 7 maart was ook stagiaire Annemarieke Rodenburg aanwezig. We hebben de meeste tijd gepraat over vacatures: de vacatures in de kerkenraad en de vacature die ontstaat na het vertrek van ds. Lieuwe Bergstra. Zoals bekend zijn er veel wijken die al heel lang geen ouderling (meer) hebben. Gelukkig zijn er wel veel compagnons en contactpersonen actief.

Over de invulling van het pastoraat na het vertrek van Lieuwe Bergstra hebben we lang gesproken. Het voorstel gaat nu eerst naar de grote kerkenraad van 14 maart en daarna is de gemeente aan de beurt om erover te praten. Dat zal zijn op donderdag 5 april, de uitnodiging staat elders in de Binding.

Er ligt een voorstel om het welkom van nieuw ingekomen gemeenteleden te veranderen. Het ouderlingenberaad gaat dit nu bespreken met de contactpersonen en daarna hopen we dat het in werking kan gaan. Jullie horen er nog wel meer van.

Bij de dag dat deze Binding wordt bezorgd, hoort het volgende gedicht van de Veertigdagenkalender:

Bloei

Als wij ons tot doel stellen
te leven vol mededogen en
onvoorwaardelijke liefde,
dan zal de wereld werkelijk
veranderen in een tuin
waar alle soorten bloemen
kunnen groeien
en tot bloei kunnen komen

Door: Elisabeth Kübler-Ross

Met een hartelijke groet namens de kerkenraad,

Maaïke van Dijk, voorzitter

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Voorzitter: D. Tolsma

Secretaris : T. Bouwmeester-Brouwer

Penningmeester: S. Douma

AKB

De actie kerkbalans is weer achter de rug. Al eerder is gemeld dat dit een van onze belangrijkste inkomsten zijn en dat dit alleen mogelijk is door de inzet van al onze vrijwilligers. Wij kunnen u melden dat de stand van toezeggingen op dit moment een bedrag is van € 270.118,43. Hier kunnen wij als gemeente erg blij en tevreden mee zijn!

Calamiteitenplan

Er is een vernieuwd Calamiteitenplan welke ter inzage ligt achter in de kerk. Het calamiteitenplan zal worden doorgenomen met de ouderlingen (van dienst) en met de vrijwilligers tijdens de openstelling. Hiervoor worden twee aparte sessie gepland.

Heel bijzonder

Voor in de kerk, bij het koor, staat nu een klein orgeltje. Het is een origineel pijporgel welke uitermate geschikt is als koor orgeltje. Wat het zo bijzonder maakt is dat dit kistorgel eigendom was van Jan van Beijeren en aan ons is geschonken door zijn vrouw Martine van Beijeren Bergen en Henegouwen – Riemersma. Wij zijn hier zeer blij mee en zullen het orgel met eerbied onderhouden. Zo blijft een deel van Jan van Beijeren verbonden aan onze kerk.



Beeldpresentatie

Zoals u allen kunt zien, is er iedere zondag een beeldpresentatie. En zeker nu met de nieuwe schermen is dit helder en scherp. Maar dat doen vrijwilligers. We zijn met 8 vrijwilligers, maar Stefan Zijlstra en wegens verhuizing Ysbrand de Haas hebben afscheid van ons genomen. Nogmaals onze dank voor de jarenlange bijdrage.

We zouden er dus graag weer een aantal nieuwe vrijwilligers bij willen hebben.

Als je denkt, het lijkt mij wel wat om een aantal malen per jaar een presentatie te maken en te presenteren, meld je dan aan.

Dit kan bij het Kerkelijk Bureau tel. 0517 393200, e-mail: pkn-franeker@hetnet.nl. Wil je eerst meer weten over hoe het werkt, dan kun je ook contact met mij opnemen: Tjerk Fokkema tel. 06 51190327.

De Beeldvrijwilligers.

INCASSOKALENDER

FONDS:

Actie Kerkbalans	27 maart
Zending	27 maart
Abonnement De Binding	27 maart
Kerkomroep	27 maart

INCASSODATUM:

COLLECTEN EN GIFTEN

7 jan.	diaconie	€	20,75
14 jan.	diaconie		334,06
	diaconie		324,95
	kerk		322,15
21 jan.	diaconie		685,45
	kerk		257,00
	kerk		106,50
28 jan.	kerk		30,15
	diaconie		525,32
4 febr.	diaconie		352,61
	diaconie		22,50
	kerk		302,88
11 febr.	diaconie		259,26
	kerk		305,15
	kerk		49,35
18 febr.	diaconie		398,95
	kerk		210,50
	kerk		17,00
25 febr.	diaconie		433,40
	kerk		311,23
4 maart	diaconie		297,63
	kerk		197,20

Collectebonnenverkoop: Kerkelijk Bureau, Zilverstraat 36 (tijdens kantooruren). Er zijn drie soorten bonnen (€ 0,50; € 1,00; € 2,00 per bonn); op een kaart zitten 20 bonnen.

Betaling bij voorkeur per bank NL37 RABO 0320 4020 29 o.v.v. het aantal bonnen.

DIACONIE

Voorzitter: P. de Beer

Secretaris: D. de Boer-Boutsma

MUTATIES:

Doorgeven aan:

Kerkelijk Bureau, Zilverstraat 36, 8801 KC

's morgens van 9.00-11.30 uur

Wilt u liever niet dat uw jubileum of verjaardag vermeld wordt, geef dat dan even door aan het kerkelijk bureau.

Wanneer uw naam niet wordt genoemd dan staat uw huwelijksdatum niet in ons bestand en is bij ons niet bekend. Neem ook in dat geval contact op met het kerkelijk bureau.

BERICHTEN VAN ACTIVITEITEN

Koffiemorgen 70+ in De Rank 28 maart 2018

Bent u iets jonger dan 70 en hebt u zin in een Psalm bij de koffie,

dan bent u ook van harte welkom op deze koffieochtend waarin we iedere keer een Psalm bespreken.

Deze keer vertel ik u iets over de langste en geheimzinnigste psalm 119.

We beginnen om 10.00 uur en ronden om 11.15 uur af.

Ds. Sytze Ypma

**Vrijdag 20 april om 19.30 uur is de gezellige avond voor de vrijwilligers in De Rank.
Voor iedereen die een steentje bijdraagt aan het werk in onze gemeente.**



U/jij komt toch ook?

**Graag wel even aanmelden. Dat kan bij Maaïke (maaïkevdijk@hotmail.com of 384464)
of bij Hiltsje (pkn-franeker@hetnet.nl of 393200)**

Van harte aanbevolen!



Collecte zondag 18 maart 2018.

De grote textielstad Tirupur in het zuiden van India, telt meer dan 10.000 kinderen in de knel. De meesten zijn samen met hun ouders naar de stad gemigreerd in de hoop op een beter leven. De realiteit is dat de kinderen, in het bijzonder de meisjes, moeten werken in de textielsector en niet meer naar school kunnen. Ze lopen het risico slachtoffer te worden van geweld of andere vormen van uitbuiting. De organisatie SAVE doet er alles aan om deze kwetsbare kinderen op school te krijgen.

Samen met de gezinnen werken de bevlogen medewerkers van SAVE aan onderwijs voor alle kinderen om zo de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken. SAVE is een stevige organisatie met een groot netwerk van vrijwilligers. Veldwerkers sporen werkende kinderen en straatkinderen op. Zij begeleiden hen naar school en bieden zo nodig tijdelijk onderdak. Ook zorgen de medewerkers dat de thuissituatie verbetert.

Collecte zondag 25 maart 2018.

Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese samenleving, maar armoede, ziekte en huiselijk geweld maken hun leven zwaar. Door de jarenlange oorlog zijn vrouwen en mannen getraumatiseerd, konden kinderen niet of nauwelijks naar school en kunnen gezinnen moeilijk rondkomen.

Moeders hebben moeite hun kinderrijke gezin iedere dag weer van eten te voorzien, zeker als hun mannen door overmatig drankgebruik gewelddadig zijn. Medewerkers van Mothers' Union, het vrouwennetwerk van de Orthodoxe Kerk, bezoeken deze vrouwen en bouwen een vertrouwensband op. Wat zijn hun grootste uitdagingen? Geweld, gebrek aan inkomsten of isolement? Samen werken ze aan verbetering. Zo zorgt Mothers' Union voor zaaigoed, zodat moeders zelf in hun inkomsten kunnen voorzien en maken zij moeilijke onderwerpen als huiselijk geweld en drankgebruik bespreekbaar. Zo worden kwetsbare gezinnen in Noord-Oeganda sterker.

40dagenkalender 2018

Beste mensen,

Middels dit schrijven willen wij iedereen bedanken die een 40dagenkalender met als thema: 'Onvoorwaardelijke liefde' heeft aangeschaft. In totaal zijn er zo'n 210 kalenders verkocht (in Beetgum, Beetgumermolen, Engelum, Marssum, Berlikum, Franeker en Nieuwe Pekela) en dat betekent een mooi bedrag voor de toekomstige uitzending van Eman en Hillie Telaumbanua-Veneman en hun gezin.

We gaan op weg naar Pasen! We laten ons inspireren door het voorbeeld van Jezus die Zijn onvoorwaardelijke liefde deelde. Laten we samen in actie komen en anderen tot zegen zijn met onze gaven, gebed en tijd.

Wij wensen u en de gemeente een gezegende tijd toe in de periode voor Pasen.

Hartelijke groet,

Jeanet Veenstra, ZWO-commissie Franeker
Elizabeth Schaaf, PKN-gemeente Beetgum, Beetgumermolen, Engelum en Marssum

OUD PAPIER

In het weekend van 6 en 7 april staat de oud papiercontainer op de P.J. Troelstrastraat 24 (C.B.S. De Toermalijn).

Het oud papier graag **zaterdags voor 12.00 uur** bij de container brengen, deze wordt kort na 12.00 uur opgehaald. Bent u een keer te laat, neem uw oud papier dan s.v.p. weer mee.

De volgende heren staan voor u paraat:

vrijdagmiddag: R. Schiphof

zaterdagmorgen: G. Harmelink

Opbrengst januari 2018 € 176,81

OUD PAPIER OPROEP!

Wij zoeken een aantal vrijwilligers die op vrijdagmiddag of zaterdagochtend willen helpen met het oud papier. De groep vrijwilligers bestaat nu nog maar uit vier man, dus er is dringend versterking nodig.

Hebt u een paar uurtjes over en wilt u dan actief zijn voor de kerk en oud papier in ontvangst nemen?

Neem dan contact met ons op. We stellen uw hulp zeer op prijs.

Dat kan telefonisch met:

G. Harmelink, vrijwilliger bij de oud papier ploeg, tel. 391535 of met Hieke G. Joustra, ouderling-kerkrentmeester, tel. 235105

afb. N.B.G.

VANDAAG LEZEN WIJ...

LEESROOSTER

donderdag	15 maart	Jozua 7:16-26	Straf op de zonde	
vrijdag	16 maart	Jozua 8:1-13a	List	
zaterdag	17 maart	Jozua 8:13b-29	Overwinning	
zondag	18 maart	Jozua 8:30-35	Voorleesdag	
maandag	19 maart	Jozua 9:1-15	Misleid	
dinsdag	20 maart	Jozua 9:16-27	De eed blijft geldig	
woensdag	21 maart	Jozua 10:1-15	De zon blijft schijnen	
donderdag	22 maart	Jozua 10:16-28	Verlagen koningen	
vrijdag	23 maart	Jozua 10:29-43	Veldslagen	
zaterdag	24 maart	Jozua 11:1-15	In opdracht van God	
zondag	25 maart	Marcus 11:1-11	Hooggespannen verwachting	Palmzondag
maandag	26 maart	Marcus 11:12-25(26)	De kracht van het gebed	
dinsdag	27 maart	Psalm 7	Tegenstellingen	
woensdag	28 maart	Marcus 14:1-11	Weet je wel wat dat kost!	
donderdag	29 maart	Marcus 14:12-52	Maaltijd en meer	Witte Donderdag
vrijdag	30 maart	Marcus 14:53-15:47	Gods Zoon lijdt	Goede Vrijdag
zaterdag	31 maart	Genesis 1:1-2:4a	Dagwerk	
zondag	1 april	Marcus 16:1-8	De eerste getuigen	Eerste Paasdag
maandag	2 april	Sefanja 1:1-13	Waarschuwing	
dinsdag	3 april	Sefanja 1:14-2:3	Oproep	
woensdag	4 april	Sefanja 2:4-15	Vijanden gestraft	
donderdag	5 april	Sefanja 3:1-8	Recht voor een onrechtvaardige stad	
vrijdag	6 april	Sefanja 3:9-20	Barmhartigheid voor een onbarmhartige stad	
zaterdag	7 april	Genesis 2:4b-17	Paradijselijk	

ALLERLEI

KEUNSTKRITE FRANEKER.

Schilderen, tekenen en viltten.

Creativiteit zit in alle mensen, dus ook in onze gemeente. En wat is er mooier dan samen bezig te zijn met je hobby.

Zo heeft een groepje van zes gemeenteleden elkaar in hun hobby gevonden. Ze noemen zich Keunstkrite Franeker.

Ze zijn in hun hobby bezig met uitbeeldingen in kleur, vorm en materiaal.

Zij maken olieverfschilderijen, aquarellen, gewassen pentekeningen, of objecten van vilt.

Onder het motto: "Iedereen is creatief" wil deze Keunstkrite Franeker de gemeenteleden graag iets van haar creaties laten zien.

Daarom hangt haar werk in de periode maart/april in de Martini Kerk.

De Keunstkrite Franeker hoopt u een mooie en creatieve kunstbeleving te geven.

U vindt in de kerk werk van:

Fokke de Boer.

Leny Verheul,

Harry Span

Thea Kroeze.

Jan Meijers

Bauke van Wieren.

JOHANNES-PASSION

COV Immanuel voert op zaterdagavond 24 maart de Johannes-Passion van J.S. Bach uit in de Martinikerk in Franeker.

De Johannes-Passion was Bachs eerste en daarom meest revolutionaire passie. Deze klonk tijdens de Goede Vrijdagdienst in 1724 in Leipzig voor het eerst. Met zijn grote bezetting, en contrastrijke, dramatische stijl betekende dat destijds een revolutie.

De passie begint meteen met Judas' verraad. De rol van Christus is die van een koning: "Herr, unser Herscher", zo opent het koor het lijdensverhaal van Christus. Het stuk eindigt met het heel ingetogen, troostrijke koraal: "Ach Herr, lass dien lieb Engelein".

COV Immanuel wordt begeleid door het Luthers Bachensemble. De solisten zijn Fardau van der Woude(sopraan), Jochum Baas (altus), Albert Jan de Boer (bas), Bert van de Wetering(bas) en Edward Leach(tenor). Het geheel staat onder leiding van dirigent Jeroen Helder.

Het concert begint om 20.00 uur. Entreekaarten zijn verkrijgbaar bij de leden van Immanuel, Mollemamusic en via de website www.cov-immanuel.nl à € 25,00 Kaarten aan de kerk € 27,50.

BACH-ESTAFETTE

Graag willen wij u attenderen op het openingsconcert van de Bach-estafette 2018 dat op zaterdag 24 maart a.s. in de Grote of Jacobijnerkerk te Leeuwarden zal plaatsvinden.

Deze estafette, een officieel evenement in het kader van Leeuwarden-Fryslân culturele hoofdstad van Europa in 2018, is georganiseerd door Stichting Organum Frisicum in samenwerking met de orgelstichtingen c.q. -commissies in Bolsward, Franeker, Harlingen, Leeuwarden en Sneek.

Als onderdeel van dit concert zal de voorzitter van Organum Frisicum, de heer Bearn Bilker, het eerste exemplaar van de Friese Orgelkrant 2018 aanbieden aan de algemeen directeur van Leeuwarden-Fryslân 2018, de heer Tjeerd van Bekkum.

Het concert begint om 16.00 uur en het orgel zal worden bespeeld door Theo Jellema.

Na afloop van het concert is voor de bezoekers de Friese Orgelkrant 2018 beschikbaar.

KINDERBEURS

Zaterdag 7 April van 9.30-11.30 u. in de kantine van de A.M.S. Een groep vrijwilligers verkopen voor u nette 2e hands dames- en kinder-ZOMER kleding en kinderartikelen van speelgoed tot fietsjes etc. Wilt u spullen verkopen, dan kunt u lijsten + kaartjes halen bij de "Skûle" in de Dijkstraat tijdens kantoor uren (vrijdagmiddag gesloten) Vrijdagavond 6 April; inbreng van spullen in de AMS vanaf 18.30 uur (Ingang t.o. Spar buurtsuper) Er is een gezellige koffiehoek, kinderhoek, grabbelton en schminken. Bovendien is er een draaiend rad met leuke prijzen.

Een percentage van de opbrengst gaat deze keer naar Stichting "Hoogvliegers" De overgebleven spullen mag u achterlaten voor Dorcas

Iedereen is van harte welkom.

Info-facebook-kinderbeurs franeker

Sylvia Boersma - v.d. Wal

KOFFIEOCHTEND VOOR VROUWEN

De laatste koffieochtend van dit seizoen wordt gehouden op dinsdag 10 april a.s.

Ds. Bernard Terlouw uit Zwaagwesteinde komt spreken over: Geroepen tot dienstbaarheid.

Zoals altijd wordt de bijeenkomst gehouden in de koffiezaal van de Vrije Evangelische Kerk aan het Noord 41 in Franeker.

We beginnen om half 10.

Namens de werkgroep,

Ineke Duinkerken-Meijndert

WESTLANDS MANNENKOOR IN APRIL NAAR FRANEKER!

Het bekende Westlands Mannenkoor luidt het voorjaar in met een korte tournee door Friesland. Het koor zal twee avondconcerten geven, te beginnen op vrijdag 20 april 2018 in Trinitas in Heerenveen. Een dag later, op zaterdag 21 april, zal het te horen en te zien zijn in de Martinikerk in Franeker. Onderweg zullen de Westlandse zangers korte optredens verzorgen in Sloten, Rottum, Oranjewoud en Sint Annaparochie. Het koor heeft zijn naam en faam gevestigd in de jaren zestig en zeventig met de televisieserie De Glazen Stad. Ruim een halve eeuw zijn de meer dan 150 mannen actief met een divers repertoire van geestelijke, klassieke en moderne werken. Zo stonden zij, kort na hun laatste kerstconcerten, eind december nog in Ahoy met de Pioniers van de Pop met Johan Derksen.

Beide concerten zijn representatief voor het repertoire van het koor dat onder leiding staat van dirigent Hans de Wit, met daarnaast de vaste pianist Martin van Broekhoven. Tijdens de concerten zal ook een bijdrage worden geleverd door de bekende Drentse organist Ronald Ijmker.

Het Westlands Mannenkoor prijst zich gelukkig met een speciale gast op beide concerten, namelijk de bekende Friese zangeres Anneke Douma. Zij zal met haar combo een aantal van haar succesnummers ten gehore brengen en natuurlijk samen zingen met het Westlands Mannenkoor.

Een prachtige gelegenheid om opnieuw kennis te maken met dit bijzondere koor uit 't Westland. Voor degenen die eerder willen kennis maken verwijzen we naar You Tube.

Kaarten à €17,50 bestellen bij vanplan.nl



Diaconaal diner voor Victory4All groot succes!

Zaterdag 10 februari werd er in de Rank aan de Zilverstraat een diaconaal diner gehouden t.b.v Stichting Victory4All.

Er waren maar liefst 88 gasten, De Rank zat helemaal vol.

Er werd een viergangen menu geserveerd voor € 15,00 p.p.

Tussen de gangen door was er live muziek van Sjaak Weiland, Wally Joostema en Dirk Jan Zoodsma.

Het was een zeer geslaagde en gezellige avond !

De diaconie nam de onkosten voor hun rekening waardoor de opbrengst maar liefst € 1856,50 was.

Collectes

In de vorige Binding zijn we vergeten te vermelden dat er 14 januari in Tzummarum tijdens de 4 Dorpen dienst een collecte is gehouden voor Victory4All . De opbrengst hiervan was € 541,60

In de kerkdienst bij de GGZ, op 18 februari , bracht de collecte voor Victory4All €39,80 op.

Acties

In de week van 19 februari t/m 22 februari was er een tulpenactie.

Tulpen werden huis aan huis verkocht in Berlikum en in Franeker/Bolsward op bestelling. Deze actie bracht € 695,00 op.

In Tzum werd op 23 februari een speelgoed/boeken markt gehouden Opbrengst € 225,00.

Voor het bestellen van appel/ bokkenpootjes taart kunt u ons altijd bellen
Oud ijzer is ook van harte welkom.

Met vriendelijke groeten

Sieds en Saskia de Jong

siedsensaskia@hetnet.nl tel:0517 641957



VROUWENGROEP “DE SCHAKEL”

In De Rank maandag 16 april om 19.45 uur.

Roaske Doevendans kent iedereen als onze presidente, maar vanavond vertelt ze ook over haar meerjarenplan om de pelgrimsreis te voet naar Santiago de Compostella te voltooien.

Namens de “Schakel,

Ymkje Santema-Hogendorp

AFB. PASSAGE

26 maart is het weer onze Passage avond.

Tegen Pasen komt het lijden en sterven van Christus in beeld.

Dhr. G. Vriens uit Franeker vertelt ons hier over in woord en in beeld.

Gasten zijn van harte welkom.

Groeten,

het bestuur.

AFB. FR. C.P.B.

Onze eerstvolgende bijeenkomst is op donderdag 15 maart om 19.45 uur.

Locatie: Noord 41.

Mevr. Eelkje de Boer uit Franeker komt vanavond in Fryske klederdracht, om daar van alles over te vertellen.

Namens het bestuur Riemy Prins.



P.C.O.B. afdeling Franeker en Omstreken

Ledenbijeenkomst op donderdag 22 maart 2018 om 14.30 uur in “De Rank”.

Achter uithangborden en gevelstenen zitten soms hele verhalen. De heer Visser uit Sneek heeft zich daarin verdiept. Hij vertelt deze middag over zijn bevindingen en laat ons natuurlijk ook beelden zien. Ook nieuwsgierig geworden? Dan is het zeker de moeite waard om te komen.

Namens het bestuur,

Ditta Burggraaff-Siebesma, secretaris

AGENDA

donderdag 15 maart

Noord 41 19.45 uur: Fr.C.P.B.

vrijdag 16 maart

Sjaerdemastate 16.30 uur: viering Heilig Avondmaal

Saxenoord 19.00 uur: avondsluiting

zondag 18 maart

Radio “Eenhoorn” 9.30 uur: Vrije Evangelische Gemeente Oude Bildtzijl

donderdag 22 maart

De Rank 14.30 uur: P.C.O.B.

vrijdag 23 maart

Roordastate 19.00 uur: avondsluiting

Serviceflat Froonacker 19.00 uur: avondsluiting

zaterdag 24 maart

Martinikerk 20.00 uur: C.O.V. Immanuël

zondag 25 maart

Radio "Eenhoorn" 9.30 uur: Prot. Gem. Menaam

Evangelisatie Rehoboth Peins 19.00 uur: evang. B. Ottens Leeuwarden

maandag 26 maart

De Rank 19.45 uur: Passage

vrijdag 30 maart

Saxenoord 16.00 uur: Viering Heilig Avondmaal

Radio "Eenhoorn" 19.30 uur: Prot. Gem. Tzum

zondag 1 april

Radio "Eenhoorn" 9.30 uur: Alde Wite Dronryp

dinsdag 3 april

Bloemketerp 14.00 uur: Passage Bowlen

vrijdag 6 april

oud papier

zaterdag 7 april

oud papier



JEUGDOUDERLINGEN

Ackelien van der Pol-Zijlstra

Nynke-Aly Miedema-Kamstra



40-DAGENPROJECT “ IK ZORG VOOR JOU!”

Beste kinderen en ouders,

We zijn al even een paar weekjes onderweg met het project van de 40-dagentijd van de kindernevendienst.

Het thema is: ik zorg voor jou. Via de zorgkoffer leren we elke week een manier waarop je voor iemand kan zorgen. Hier hoort ook elke week een werkje bij, in de kerk hangen we deze in de grote Paastak.

Jullie eigen werkjes sparen we op en op Palmzondag ga je de Palmpasestok hier mee versieren. Heb je een zondag gemist dan is dat niet erg. Dus we zouden het leuk vinden jullie de komende weken te zien in de kindernevendienst. Tot dan!

Anna, Sienetta, Anneke en Yvonne - kindernevendienst.

CLUB XS

Hallo allemaal,

Vrijdagavond 23 februari was het weer de Club XS avond.

We waren met zo'n 30 enthousiaste kinderen.

Er was onder andere een quiz met Bijbelse vragen via een video en we hebben drama gedaan.

Daarna was het de bedoeling om per 2 kinderen met behulp van 4 A4 blaadjes een zo hoog mogelijke toren te maken.

Er mocht alleen tape en een schaar gebruikt worden. De tape mocht niet aan de tafel geplakt worden. De kinderen waren erg creatief in het bedenken van oplossingen. Om 20.30 uur was het helaas alweer afgelopen.

De volgende clubavond is op **vrijdagavond 23 maart om 19.00 uur in De Rank**. Het thema zal zijn: Pasen

De clubavond in april is op 20 april.

We verwachten iedereen de 23ste! Mocht je in groep 6, 7 of 8 van de basisschool zitten, dan ben je welkom om langs te komen.

Groetjes Club XS clubleiding:

Jacco, Nynke-Aly, Geeske, Anouk, Jurjen, Inge, Yteke