

expositie : “Verstilde weefsels” van Rita Kok

28 april – 25 augustus 2018

Het lijkt op een afstand misschien niet onmiddellijk een voor de hand liggende combinatie, maar de fragiele, transparante en verstilde weefsels van Rita Kok harmoniëren wonderwel met de eeuwenoude pilaren, stenen en zerken van de monumentale Martinikerk in Franeker.



De bezoeker kan hierover met eigen ogen oordelen tijdens een speciale solo-expositie die op zaterdag 28 april a.s. in de Martinikerk wordt geopend in het kader van “Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa 2018”.

Ritme is een herkenbaar begrip in de weefwerken van Rita Kok. Vaak blijken de patronen er van dichtbij toch net weer wat anders uit te zien dan je in eerste instantie zou denken. De lijnen bewegen door de ruimte, raken elkaar of vallen juist over elkaar heen. Dat werkt prikkelend op de nieuwsgierigheid om de composities wat beter te bekijken.

De kunstenaar heeft in de loop der jaren een geheel eigen stijl ontwikkeld met een karakteristiek handschrift. Aan enkele van de geëxposeerde werken is die ontwikkeling ook duidelijk te zien. Haar weefsels worden steeds ijler en speelser. Bij dit alles is de kleurkeuze heel belangrijk en in lijn met de diversiteit van het gebruikte materiaal: stille, tere werken worden afgewisseld door objecten waaruit een forse muzikaliteit spreekt.

Rita combineert soepele, natuurlijke garens met weerbarstiger materiaal, waarbij zij voortdurend grenzen opzoekt en verlegt. Haar weefsels zijn het resultaat van een creatief en intuïtief zoekproces naar de werking van kleuren en materialen. De aantrekkingskracht van materialen, de structuur van weefsels en het kleurenpatroon zijn haar voornaamste inspiratiebronnen.

Zelfs de schaduw effecten op de wand maken deel uit van het verstilde geheel. Maar geen schaduw zonder licht natuurlijk. Rita Kok plaatst zonlicht op een voetstuk: “Het is een cadeautje van de natuur wat we elke dag zo maar voor niets aangeboden krijgen. Ik geniet van de vier jaargetijden en ook van de uiteenlopende lichtval in de loop van de dag, met ieder moment weer een andere wisselwerking tussen licht en schaduw. Alleen al daarom is mijn werk nooit statisch; het leeft!”

Martinikerk Franeker
Bredeplaats

Openingstijden:
maandag: 14.00 - 17.00 uur
dinsdag t/m zaterdag: 11.00 - 17.00 uur