

**KERKBLAD VOOR DE PROTESTANTSE
GEMEENTE TE FRANEKER**

25 ste jaargang, nummer 4
vrijdag 5 april 2018

BEN ALI LIBI

Op een lijst van artiesten, in de oorlog vermoord,
staat een naam waarvan ik nog nooit had gehoord,
dus ik keek er met verwondering naar;
Ben Ali Libi. Goochelaar.

Met een lach en een smoes en een goocheldoos
en een alibi dat-ie zorgvuldig koos,
scharrelde hij de kost bij elkaar.
Ben Ali Libi, de goochelaar.

Toen vonden de vrienden van de Weduwe Rost
dat Nederland nodig moest worden verlost
van het wereldwijds joods-bolsjewistisch gevaar.
Ze bedoelden natuurlijk die goochelaar.

Wie zo dikwijls een duif of een bloem had verstopt,
kon zichzelf niet verstoppen, toen er hard werd geklopt.
Er stond al een overvalwagen klaar
voor Ben Ali Libi, de goochelaar.

In 't concentratiekamp heeft hij misschien
zijn aardigste trucs nog wel eens laten zien
met een lach en een smoes, een misleidend gebaar,
Ben Ali Libi, de goochelaar.

En altijd als ik een schreeuwer zie
met een alternatief voor de democratie,
denk ik: jouw paradijs, hoeveel ruimte is daar
voor Ben Ali Libi, de goochelaar.

Voor Ben Ali Libi, de kleine schlemiel,
hij ruste in vrede, God hebbe zijn ziel.

Willem Wilmink, uit Verzamelde liedjes en gedichten
Volzin december 2017

Wijziging/aanvulling Colofon

Het bankrekening nr. van de Ziekendienst (onderaan) verwijderen.
Toevoegen : ziekendienst bij het bovenste bankrekening nr.

**De kopij voor de volgende nummers
inleveren uiterlijk woensdag 25 april (nr.5)
en donderdag 31 mei (nr.6)**

MEDITATIE DOOR:

ds. Sytze Ypma

Als het leven zich voor ons opent

Naarmate ik ouder word, opent het leven zich steeds meer als een groot wonder. Nou, eigenlijk is het nog anders: in mij opent zich steeds meer oog hiervoor. Ik rijd door de onze mooie provincie. Op een stuk akkerland staan, terwijl de boer het land bewerkt, zo'n acht brandganzen te grazen. Als ik vaart minder om de vogels gade te slaan, strekken ze eerst hun halzen, even later slaan ze hun vleugels uit en vliegen in colonne weg. Ik zie van dichtbij iets van adembenemende schoonheid. Het was een moment dat mijn ogen open waren voor dat wat er is aan wonder.

Ik lees de Psalmen, iedere dag een of een paar, als boterhammen bij het ontbijt en als slaapmutsje voor de nacht. Regelmatig lees ik Psalm 91, die, zo weet ik uit betrouwbare bron, de kans op een goede nachtrust bevordert. Dat heb ik geleerd van de monniken. Een broeder zei het mooi: door de Psalmen dag in dag uit te lezen – ook al zeggen ze ons in het begin nauwelijks iets – wordt de harde grond in je binnenste op den duur omgeploegd en geopend. En als je die oerteksten leest, lezen die teksten steeds meer jou op je diepere lagen. Dan kan het 'Heerlijk is het te loven de Heer' (Ps 92:1) ervaring worden. Dan kan 'Ook al ga ik door een dal van diepe duisternis, Gij zijt bij mij' je dragen. In ons hart kunnen we al lezend gewaar worden dat de duisternis verdreven wordt.

Tijdens een kloosterbezoek met als thema het Evangelie van de heilige Paulus vertelde broeder Standaert merkbaar bewogen het volgende verhaal.

Gilles M. leed aan kanker. Na enkele weken in diepe coma kwam hij weer tot bewustzijn. Amper zeventien of achttien jaar verraste hij iedereen door zijn helderheid van geest. Op een dag, enkele weken voor zijn dood, zo vertelt zijn moeder, riep hij: 'Bossuet! Geef mij Bossuet!' Dat was de titel van een boek met preken van Jacques-Bénigne Bossuet. De moeder vond het boek met preken waarom de jongen riep en zij bladerde erin. 'Paulus, Paulus', wist de stervenszieke jongen uit te brengen. En inderdaad, de moeder vond een preek over Paulus. Daarin vond ze de uitdrukking die de jongen bezighield terug. Die preek werd door één vers gedragen en dat luidde: 'In mijn zwakheid, ben ik sterk.' (2 Kor.12:10) Wanneer ik zwak ben, dan ben ik sterk. Die tekst had Gilles een jaar eerder op school vanbuiten moeten leren. Nu ging die tekst helemaal open en leven. In grote letters werd die tekst voor hem aan het voeteneinde van zijn bed opgeschreven: met dit woord is hij lichtend de dood ingegaan, aldus broeder Standaert.

Dankzij het opengaan van deze woorden van Paulus werd het sterven van deze jongen te dragen. Zo brengen de teksten van de Bijbel Pasen in ons leven, ook in het grensgebied van de dood. Het waren deze woorden die hem droegen. Zo kunnen verhalen en woorden hun geheim prijsgeven en ons kracht schenken.

Ik ben nog iets op het spoor gekomen als het om 'zich openen' gaat. Dat kan over woorden gaan, maar dat kan ook over ons hart gaan. Ons tweede hart. Allemaal hebben we een hart dat klopt. Maar we hebben nog een tweede hart. Dat is ons geestelijk hart. In dat hart klopt wie we diep van binnen zijn, hoe we ons eigenlijk voelen. In dat hart zijn we kwetsbaar en naakt. In dat hart bewaren we ook onze geheimen, hartsgeheimen.

Als wij met elkaar in gesprek zijn en van hart tot hart ons tot elkaar wenden, dan gebeurt het dat onze harten zich voor elkaar openen. Dat het hart in ons zich opent voor de ander.

Ds Sytze Ypma

KERKDIENSTEN

Zondag 8 april

- 9.30 uur Martinikerk: ds. F. Buitink
- 9.30 uur Walburgakerk Ried: dhr. D. Hutten
- 10.30 uur De Stipe GGZ-Fr.: pastor H. Anema, Schrift en Tafel
- 19.00 uur De Rank: Filmavond

Zondag 15 april

- 9.30 uur Martinikerk: ds. L.A. Bergstra
- 9.30 oere Niklaas Tsjerke Hjerbeam: mfr. S. Aardema, Menaam
- 9.30 uur Reginakerk Zweins: da. E.Rooseboom
- 10.30 uur De Stipe GGZ-Fr.: dhr. D. Hutten
- 19.00 uur De Rank: ds. L.A. Bergstra

Zondag 22 april

- 9.30 uur Martinikerk: ds. S. Ypma
- 9.30 uur Reginakerk Zweins: drs. J. de Haan
- 10.30 uur De Stipe GGZ-Fr.: ds. L.A.Bergstra
- 19.00 uur De Rank: ds. J.C. Dondorp

Zondag 29 april

- 9.30 uur Martinikerk: ds. S. Ypma
- 9.30 oere Niklaas Tsjerke Hjerbeam: dhr. H. Wiersma, Skearnegoutum
- 9.30 uur Mariakerk Boer: dhr. D. Hutten
- 10.30 uur De Stipe GGZ-Fr.: ds. D.J. van Bochove
- 19.00 uur De Rank: pastor A.M. Dijkstra-van der Woude

Zondag 6 mei

- 9.30 uur Martinikerk: ds. S. Ypma
- 9.30 uur Mariakerk Boer: da. G. Muilwijk-Huis
- 10.30 uur De Stipe GGZ-Fr.: dhr. R. Wolfs
- 19.00 uur De Rank: ds. S. Ypma

BIJ DE DIENSTEN

Zondag 8 april 2018

Martinikerk 9.30 uur:

Voorganger: ds. Ferry Buitink

Ouderling van Dienst: Lies Benders

Lector: Margje Bijlsma

Organist: Jochem Schuurman

1^e Rondgangscollecte: kerk

2^e Rondgangscollecte: diaconie

Kindernevendienst: Anna Weidenaar

Oppasdienst (in de Botniastins): Opgeven tot zaterdagavond 20.00 uur: Ans Koopmans 0517 395826 en Bettie Vlieger tel. 06 13601872

Koster: Appie Reitsma

Beeldpresentatie: Berend Bosgra

Koffieschenken: Maaïke van Dijk, Trijntje Stellingwerf en Jan Havenga

Koffiedrinken na de dienst

Het is Pasen geweest. Of liever: we hebben de eerste paasmorgen gevierd, Pasen vieren we nog tot en met de vijftigste dag. De evangelist Marcus is op het eerste gezicht maar heel karig met zijn paasbericht. Bij hem geen verschijningen, geen Emmaüs, geen Thomas. Op 8 april slaan we dan het evangelie van Johannes open en lezen over Thomas, de man die we allemaal maar al te goed kennen. Twijfelaar? Ongelovige? Of gewoon heel nuchter: eerst zien en dan geloven?

Ik zie ernaar uit jullie weer te ontmoeten.

Ferry Buitink

Zondag 8 april 2018

De Rank 19.30 uur: Zondagavondfilm: The Way

Inloop vanaf 19.00 uur

Leiding: ds. Sytze Ypma

Rondgangscollecte: kerk

Koster: Jan Barkhof

Een film die prachtig bij het jaarthema past.

Tom, een Amerikaanse dokter, reist naar St. Jean Pied de Port in Frankrijk om de stoffelijke resten van zijn zoon op te halen. De jongen is tijdens een storm in de Pyreneeën omgekomen, terwijl hij de Camino de Santiago aan het lopen was. Deze route staat ook wel bekend als de Weg van Sint Jacob. Gedreven door overweldigend verdriet en het verlangen om zijn zoon beter te begrijpen, besluit Tom om ook aan de historische tocht te beginnen.

Zondag 15 april 2018

Martinikerk 9.30 uur:

Voorganger: ds. Lieuwe Bergstra

Ouderling van Dienst: Poppe de Beer

Lector: Arjo Osinga

Lezing van de zondag: Johannes 21: 15-24

Organist: Jochem Schuurman

1^e Rondgangscollecte: kerk

2^e Rondgangscollecte: diaconie

Kindernevendienst: Nanda Reitsma

Oppasdienst (in de Botniastins): Opgeven tot zaterdagavond 20.00 uur: Anneke de Vegt
aemiedema@home.nl en Julia Bartlema 0517 397955

Koster: Arjen de Boer

Beeldpresentatie: Klaas Jan Hofstra

Koffieschenken: Hanneke Roelofsen, Marie Steinfort en Matty Tasma

Koffiedrinken na de dienst

Na de opstanding heeft Jezus een indringend gesprek met de leerling Simon Petrus. Jezus vraagt Simon Petrus of hij hem lief heeft. En hij roept Simon Petrus op hem te volgen. Liefhebben van de Heer en hem volgen is blijkbaar niet vanzelfsprekend en zet ons grondig aan het denken. Laten wij ons bevragen op de navolging van de Heer? En wat zijn onze antwoorden?

ds. L.A. Bergstra

Zondag 15 april 2018

De Rank 19.00 uur:

Voorganger: ds. Lieuwe Bergstra

Lezing van de zondag: Lucas 16: 1-8

Pianist: Alina Pennaertz

Ouderling van Dienst: Akke Douma

Rondgangscollecte: kerk

Koster: Peter Tigchelaar

Vanavond lezen we een derde gelijkenis in het evangelie naar Lucas over rijkdom en armoede. Eerder hebben we ons bezig gehouden met de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus (Lucas 16: 19-31) en de gelijkenis van de rijke dwaas (Lucas 12: 16-21). Het thema rijkdom en armoede speelt een belangrijke rol in het evangelie naar Lucas. De gelijkenis die nu aan de orde is heet: de gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester. Ook in dit verhaal gaat de evangelist verrassend te werk. We proberen de gelijkenis met ons dagelijkse leven te verbinden.

Zondag 22 april 2018

Martinikerk 9.30 uur:

Voorganger: ds. Sytze Ypma

Ouderling van Dienst: Arjo Osinga

m.m.v.: C.M.V. Advendo o.l.v. Siemen Hoekstra

Lector: Hanneke Vlietstra

1^e Rondgangscollecte: diaconie

2^e Rondgangscollecte: kerk

Kindernevendienst: Yvonne Hellinga

Oppasdienst (in de Botniastins): Sophie Bartlema en Ietie Jaarsma

Koster: Harry van der Werk

Beeldpresentatie: Bas van Reeuwijk

Koffieschenken: Jellie Banga, Leny Verheul en Klaas Tijtsma

Koffiedrinken na de dienst

Eén van de iconische beelden van Jezus is dat van de goede herder. Deze zondag staat in het teken van de goede herder (Johannes 10:11-16). In de Bijbel is de herder als woord verwant aan zien en inzien.

Wij mensen kunnen elkaar 'herderen'. Dat noemen we hoeden. Als het er echt op aan komt gaat hoeden over in behoeden. Ook teksten kunnen ons als goede herders hoeden en behoeden. Dat ook muziek ons kan hoeden, zou deze zondag zomaar kunnen blijken.

Ds Sytze Ypma

Zondag 22 april 2018

De Rank 19.00 uur:

Voorganger: ds. Han Dondorp

Pianist: Andries Schotanus

Ouderling van Dienst: Maaïke van Dijk

Rondgangscollecte: diaconie

Koster: Anneke de Jager en Annie Osinga

Zondag 29 april 2018

Martinikerk 9.30 uur:

Voorganger: ds. Sytze Ypma

Ouderling van Dienst: Piety Sieperda

Lector: Hanneke Roelofsen

Organist: Jochem Schuurman

1^e Rondgangscollecte: kerk

2^e Rondgangscollecte: diaconie

Kindernevendienst: Anneke Politiek

Oppasdienst (in de Botniastins): Opgeven tot zaterdagavond 20.00 uur: Linda Schinkel

lindaschinkel1999@gmail.com en Anneke Akkerman 06 13560125

Koster: Arjen de Boer

Beeldpresentatie: Berend Bosgra

Koffieschenken: Anneke en Frits van der Veen en Freerkje Zijlstra

Koffiedrinken na de dienst

Deze zondag lezen we Johannes 15: 1-8. Dit deel gaat over de ware wijnstok. Deze dienst gaan we in op het beeld dat Jezus hier gebruikt om zichzelf en ons te beschrijven: Ik ben de ware Wijnstok en mijn Vader is de Wijngaardenier. En wij? Wij zijn de ranken en als wij in Hem blijven, dragen we veel vruchten. Het gaat over snoeien en groeien in geloof op deze lentezondag.

Zondag 29 april 2018

De Rank 19.00 uur:

Voorganger: pastor Anna Marike Dijkstra-van der Woude

Pianist: Jitse de Jong

Ouderling van Dienst: Sjoerd Jorritsma

Rondgangscollecte: kerk

Koster: Arjo Osinga

Schriftlezing: Genesis 6: 5-22

Op de 5^e zondag van Pasen lezen we ook het verhaal van de ark van Noach.

Gods wereld is niet geworden wat God er van verwacht had. Hij heeft zelfs spijt van zijn schepping. Hoe kunnen we dit lezen als een Paasverhaal? En hoe helpt het ons zelf verder?

Voor bij deze dienst ben ik nog op zoek naar een zanger/gitarist of iets dergelijks.

pastor A.M. Dijkstra-van der Woude

BERICHTEN UIT DE GEMEENTE

WIJK NOORD

Predikant: ds. L.A. Bergstra

Onder Wijk Noord vallen de buurten:

Kaatsersbuurt ouderling: vacant

Het War compagnon: R. Doevendans-Schraa

Keningspark

Sexb. Vaartplan ouderling: vacant

Witzens 1 en 2 compagnon: R. Doevendans-Schraa

coördinator Sexbierumervvaartplan: B. Sijbesma-Wesselius

Hamburgerrak ouderling vacant

compagnon: J. Speelman

Professorenbuurt ouderling: vacant

compagnons: H. en G. Corporaal-van der Heide

Schalsumerplan ouderling A.J. Osinga

coördinator S. Borgman-Braaksma

Serviceflat Froonacker:

ouderling: A. Douma-Miedema

Voorkeurleden:

Leeuwarden

Bolsward

Voorkeurleden:

Leeuwarden
Bolsward

WIJK ZUID

predikant: ds. S. Ypma

Onder Wijk Zuid vallen:

Binnenstad	ouderling H. Bijlsma
Vliet / Tuinen	
Herbayum	compagnon: H.E. Bron
Kiesterzijl	
Catsbuurt / Frisia	
Dongjum en Boer	
Schalsum, Peins	
en Ried	
Parkbuurt	ouderling: Sj. Jorritsma
Noorderbleek	
Oostwoudbuurt	
Bangabuurt	ouderling vacant
Watertorenbuurt	ouderling vacant
	compagnon: H. Nijkamp
	coördinator: Mw. T.F. Stellingwerf
Plan Zuid en	ouderling vacant
Over de Brug	
Theresia:	ouderling: L. Benders-v.d. Wal
	compagnon mw. S. Oosting
Roordastate:	ouderling P. Sieperda-Breidenbach
Botniahuis:	ouderling L. Benders-v.d. Wal,
	compagnon: L.G. Visser-Attema

Voorkeurleden:

De Batting, Achlumerdijk 2, 8862 AJ Harlingen
De Spiker, Saltryperlaan 1, 8861 VD Harlingen

Op 6 mei is er een doopdienst.
Aanmeldingen bij ds. Sytze Ypma

Foto's Kindercategese**Kindercategese in de 40-dagentijd**

Vier keer kwamen we in deze weken in de Martinikerk samen, 14 kinderen van tussen de 10 en 12 jaar, onze koster Arjen en onze jeugdouderling Ackelien. De koster klom met gevaar voor eigen benen en die van ons naar de klokken in de toren. (Ik weet weer wat hoogtevrees is.) Twee keer hadden we een of meer gasten. Zo was onze organist Jochem er. Hij nam de kinderen mee naar het orgel. En de laatste keer

waren drie van onze diakenen erbij. Zij bereidden met ons het avondmaal voor voor de Witte Donderdag. Ieder van hen die meewerkte, vanaf hier nog mijn hartelijke dank daarvoor.

Ds Sytze Ypma

WIJK OUDERENPASTORAAT

Pastor: A.M. Dijkstra-van der Woude
Saxenoord, Saxenstate, Parkstate, Sjaerdemastate,
Voorkeurleden Martenahiem, Dekemastraat 34, 8804 RA Tzum:

Ouderlingen: *Saxenoord, Saxenstate:*
L. Benders-v.d. Wal
Compagnon K. de Vries

Parkstate, Sjaerdemastate:
P. Sieperda-Breidenbach

We mogen terugzien op een Vrolijk Pasen, voorafgegaan door een stemmige Stille Week, waarbij we in het bijzonder Goede Vrijdag hebben gevierd. Hopelijk vervuld van een nieuwe geest, de geest van Opstanding en Bevrijding, vervolgen wij onze weg. Terwijl de voorjaarsnatuur ontwaakt, mogen we weer genieten van Gods schepping.

Met een hartelijke groet,

Pastor A.M. Dijkstra-v.d.Woude

UIT DE KERKENRAAD

Voorzitter : mw. M. van Dijk

Secretaris: W. van der Meer

Bêste minsken.

Veertig dagen lang waren we onderweg naar Pasen, veertig dagen van uitkijken naar wat komen ging. En wat hebben we een prachtige stille week beleefd als gemeente. Witte Donderdag met een voetwassing, een geweldige inbreng van de catechisanten en matses als brood bij het Heilig Avondmaal. Een ingetogen Goede Vrijdag en een Paaswake op zaterdag die we niet snel zullen vergeten. Velen van ons waren tot tranen geroerd tijdens deze dienst. En uiteindelijk kwamen we uit bij het feest van de opstanding in een uitbundige, vrolijke en bloemrijke viering op Eerste Paasdag.

Toekomst

Als deze Binding wordt bezorgd, is de gemeenteavond geweest. Ik kijk ernaar uit en hoop op een goede, inspirerende en toekomstgerichte vergadering. Behalve de invulling van de 'vacature-Bergstra' ligt ook een ander punt op tafel: het grote tekort aan ouderlingen. Maar liefst zeven wijken hebben geen ouderling, in sommige wijken zijn ook geen compagnons. Dat is zorgelijk. Het is te simpel om dat op het bordje van de kerkenraad te leggen, het omzien naar elkaar is een verantwoordelijkheid van alle gemeenteleden. Het is fantastisch dat we het op zondag tijdens de diensten zo goed met elkaar hebben en dat er dan zoveel mensen in de kerk zijn, maar we zijn toch niet alleen kerkelijke gemeente op zondagmorgen? Wie voelt zich geroepen en heeft tijd om samen met de andere ambtsdragers als een fijn team een periode mee te doen?

Van de vergadertafel

Op 14 maart kwam de grote kerkenraad bij elkaar. In deze periode staan de jaarrekeningen op de agenda. Penningmeester Sebastiaan Douma had een hele praktische cursus boekhouden gemaakt, zodat we de jaarrekening nu nog beter begrijpen. Voor sommigen gesneden koek, maar voor anderen zeer leerzaam! De jaarrekening is door de grote kerkenraad goedgekeurd en op de gemeenteavond aan de gemeente voorgelegd.

Een ander belangrijk punt was de invulling van het pastoraat na het vertrek van ds. Lieuwe Bergstra. Het voorstel van de kleine kerkenraad is door de grote kerkenraad overgenomen en is zo op de gemeenteavond aan jullie voorgelegd. In de Binding van mei natuurlijk meer hierover.

Vergaderstructuur

Al een paar keer heb ik iets geschreven over de vergaderstructuur van de kerkenraad. Doel is om zo efficiënt (en niet te lang) te vergaderen. Het idee dat we hadden hebben we voorgelegd aan de gemeenteadviseur van de PKN, ds. Klaas Dijkstra. En we zijn blij dat we dat hebben gedaan, zijn adviezen en opmerkingen gaven ons weer nieuwe inzichten. Zijn advies wordt nu verwerkt in een aangepast voorstel, dat in april in de kerkenraad zal worden besproken. Wordt vervolgd dus!

Ut namme fan de tsjerkeried,

Maaike van Dijk, foarsitter

KINDERNEVENDIENST

Bêste minsken.

Tiden hawwe tiden, seit in bekend Frysk sprekwurd.

En dat geldt voor veel dingen, ze komen, blijven een periode en verdwijnen dan soms weer. Zou dat dan ook voor de kindernevendienst gelden? Zoals bekend stopt een groot deel van de leiding aan het eind van dit seizoen. Jarenlang hebben ze zich ingezet en nu willen ze daar een punt achter zetten. En dat mag ook. Maar ook is bekend dat er geen opvolgers klaar staan.

In de kerkenraad, in de kindernevendienst en samen hebben we nagedacht over hoe nu verder. Hoe geven we de kinderen een goede plek in de dienst? En daar komen we niet echt uit. Aan de ene kant is het spijtig dat het ophoudt, maar we vertrouwen erop dat er nieuwe dingen zullen ontstaan.

Het is ook niet dat de werkwijze van de kindernevendienst niet meer werkt, de kinderen komen nog steeds graag, mar zonder leiding houdt het op. Dat dwingt ons tot nadenken over nieuwe vormen. En daar vragen we de hulp van de gemeente bij. Onze vraag is dan ook: leven er ideeën over hoe we verder kunnen gaan? Misschien hebben jullie in een andere gemeente iets gezien of meegemaakt wat ook hier kan werken? We hoeven het wiel ook niet opnieuw uit te vinden immers?

Maar.... Misschien zijn er toch nog mensen in onze gemeente die de kindernevendienst een doorstart willen geven? Dat kan natuurlijk ook.

We zijn benieuwd welke ideeën er komen! Succes met nadenken!

De kerkenraad en de kindernevendienst.

NIEUWE COLLEGA'S GEZOCHT M/V.

Wij zijn nog maar aan het begin van de lente, maar de kerkenraad blikkt vooruit. In oktober van dit jaar zullen weer enkele ambtsdragers aftreden. Daarom gaan we nu al op zoek naar mogelijke opvolgers. Omdat het werk wat moet gebeuren door steeds minder mensen gedaan moet worden, zullen wellicht in de nabije toekomst bepaalde zaken blijven liggen. Dat zou wel erg jammer zijn. Daarom doe ik een dringende oproep aan iedereen om ons te komen helpen ons werk op een verantwoorde manier te blijven doen. Vacatures zijn ervoor zowel ouderling, diaken en kerkrentmeester. Maar ook als u compagnon wilt worden of andere werkzaamheden op u zou willen nemen, bent u van harte welkom. Mogelijk kunt u ons namen noemen van personen die volgens u geschikt zijn om de genoemde werkzaamheden te verrichten. Graag horen we van u. U mag mij bellen op 394104 of mailen naar scribapgf@kpnmail.nl. Uiteraard mag u het ook doorgeven aan het Kerkelijk bureau.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Voorzitter: D. Tolsma

Secretaris : T. Bouwmeester-Brouwer

Penningmeester: S. Douma

OPENSTELLING MARTINIKERK

Op 28 april start de expositie met werk van Rita Kok, zij is de echtgenote van oud politicus Wim Kok. Er komen in de expositie veel van haar prachtige weefwerken.

Zij is altijd op de achtergrond gebleven vanwege de positie van haar man.

Het is heel bijzonder dat zij nu in de Martinikerk komt exposeren.

Maar vanwege het culturele hoofdstad jaar heb ik haar over kunnen halen.

Anita van Os
Galerie de Roos van Tudor

INCASSOKALENDER

FONDS:

26 april

26 april

INCASSODATUM:

Actie Kerkbalans

Zending

COLLECTEN EN GIFTEN

Opbrengst Eindejaarcollecte 2017 per acceptgiro € 6.591,50

Hartelijk dank.

Hieronder de bedragen van het 1e kwartaal 2018 en 1x gift voor de ziekdienst

Bedrag 1e kwartaal 2018 busjes ziekdienst :

	Euro's	Bonnen
Januari	18,50	11,50
Februari	13,85	5,00
Maart	24,60	9,00
	-----	-----
	56,95	25,50

Gift van € 20,00 via Mw. Travaille van N.N. Bedankt!

OPGELET:

De Ziekendienst heeft een nieuw rekeningnummer:

De rekening is vanaf nu ondergebracht bij de Kerkrentmeesters

Bankrekeningnummer: NL37 RABO 0320 4020 29

o.v.v Ziekendienst

Staat nu ook vermeld in de Colofon !

Hartelijke groet van de Ziekendienst

Collectebonnenverkoop: Kerkelijk Bureau, Zilverstraat 36 (tijdens kantooruren). Er zijn drie soorten bonnen (€ 0,50; € 1,00; € 2,00 per bonn); op een kaart zitten 20 bonnen.
Betaling bij voorkeur per bank NL37 RABO 0320 4020 29 o.v.v. het aantal bonnen.

DIACONIE

Voorzitter: P. de Beer

Secretaris: D. de Boer-Boutsma

Wilt u liever niet dat uw jubileum of verjaardag vermeld wordt, geef dat dan even door aan het kerkelijk bureau.

Wanneer uw naam niet wordt genoemd dan staat uw huwelijksdatum niet in ons bestand en is bij ons niet bekend.
Neem ook in dat geval contact op met het kerkelijk bureau.



BERICHTEN VAN ACTIVITEITEN

VRIJWILLIGERSAVOND

Vrijdag 20 april om 19.30 uur is de gezellige avond voor de vrijwilligers in De Rank. Voor iedereen die een steentje bijdraagt aan het werk in onze gemeente.



U/jij komt toch ook?

Graag wel even aanmelden. Dat kan bij Maaïke (maaïkevdijk@hotmail.com of 384464) of bij Hiltse (pkn-franeker@hetnet.nl of 393200)

GAAT U MEE OP (FILOSOFEN)PAD ?

Een aantal filosofen in spé zijn in maart op pad gegaan om te filosoferen over het thema VRIJHEID. Dit hebben we gedaan m.b.v. een aantal schilderijen rond het verhaal van “De verzoeking in de woestijn”. Dit leverde verrassende inzichten op!

We willen het een vervolg geven door het voeren van een socratisch gesprek n.a.v. het verhaal van de Grootinquisiteur van Dostojevski.

Heeft u zin om mee op pad te gaan? Kom dan op woensdag 30 mei naar de Bogt van Guné. We starten om kwart voor 8 en ronden om half 10 af.

Belangstelling? Meld u dan aan door te mailen naar a.heerma@gmail.com

Hartelijke groet van

Annemiek Heerma

OUD PAPIER

In het weekend van 6 en 7 april en 4 en 5 mei staat de oud papiercontainer op de P.J. Troelstrastraat 24 (C.B.S. De Toermalijn).

Het oud papier graag **zaterdags voor 12.00 uur** bij de container brengen, deze wordt kort na 12.00 uur opgehaald. Bent u een keer te laat, neem uw oud papier dan s.v.p. weer mee.

De volgende heren staan voor u paraat:

vrijdagmiddag 6 april: R. Schiphof

zaterdagmorgen 7 april: G. Harmelink

vrijdagmiddag 4 mei : G. Harmelink

zaterdagmorgen 5 mei : H.A.Bos

OUD PAPIER OPROEP!

Wij zoeken een aantal vrijwilligers die op vrijdagmiddag of zaterdagochtend willen helpen met het oud papier. De groep vrijwilligers bestaat nu nog maar uit vier man, dus er is dringend versterking nodig.

Hebt u een paar uurtjes over en wilt u dan actief zijn voor de kerk en oud papier in ontvangst nemen?

Neem dan contact met ons op. We stellen uw hulp zeer op prijs.

Dat kan telefonisch met:

G. Harmelink, vrijwilliger bij de oud papier ploeg, tel. 391535 of met Hieke G. Joustra, ouderling-kerkrentmeester, tel. 235105

afb. N.B.G.

VANDAAG LEZEN WIJ...

LEESROOSTER

donderdag	5 april	Sefanja 3:1-8	Recht voor een onrechtvaardige stad	
vrijdag	6 april	Sefanja 3:9-20	Barmhartigheid voor een onbarmhartige stad	
zaterdag	7 april	Genesis 2:4b-17	Paradijselijk	
zondag	8 april	Genesis 2:18-25	Schaamteloos gelukkig	
maandag	9 april	Genesis 3:1-24	Gevallen	
dinsdag	10 april	Spreuken 22:17-29	Raadgevingen	
woensdag	11 april	Spreuken 23:1-14	Anti-materialisme	
donderdag	12 april	Spreuken 23:15-25	Laat je onderwijzen	
vrijdag	13 april	Spreuken 23:26-35	De kater komt later	
zaterdag	14 april	Psalm 4	Slaaplied	
zondag	15 april	Genesis 4:1-16	Het leven gaat (niet) verder	
maandag	16 april	Genesis 4:17-26	Wie is de sterkste?	
dinsdag	17 april	Spreuken 24:1-9	Wijsheid boven alles	
woensdag	18 april	Spreuken 24:10-22	Zoete woorden?	
donderdag	19 april	Spreuken 24:23-34	Eerlijkheid en vlijt	
vrijdag	20 april	Psalm 10	Sterkte voor zwakken	
zaterdag	21 april	Genesis 5:1-24	Leef-tijden	
zondag	22 april	Genesis 5:25-6:4	Gemengde gevoelens	
maandag	23 april	Spreuken 25:1-15	Spreken is zilver en Spreuken is goud	
dinsdag	24 april	Spreuken 25:16-28	Over maat houden en maten houden	
woensdag	25 april	Spreuken 26:1-12	Doe niet zo dwaas	
donderdag	26 april	Spreuken 26:13-28	Vergelijkenderwijs	
vrijdag	27 april	Spreuken 27:1-11	Het is een vriend die mij mijn feilen toont	
zaterdag	28 april	Spreuken 27:12-27	Omgangswijsheid	
zondag	29 april	Genesis 6:5-22	Scheepsbouw	
maandag	30 april	Genesis 7:1-24	Bootvluchtelingen	
dinsdag	1 mei	Spreuken 28:1-16	Tegenstellingen	
woensdag	2 mei	Spreuken 28:17-28	Van rijkdom word je niet wijzer	
donderdag	3 mei	Spreuken 29:1-14	Wijsheid duurt het langst	
vrijdag	4 mei	Spreuken 29:15-27	Opvoedkunde	
zaterdag	5 mei	Spreuken 30:1-9	Wijs en bescheiden 1	

ALLERLEI

UITNODIGING

Bij deze wordt u uitgenodigd tot het meevieren van de aanstaande GEZINSDIENST, welke zal worden gehouden op zondag 22 april in de Chr. Geref. Kerk De Haven N.O. Singel 67 te Harlingen

Aanvang : 10 uur

Voorganger: ds. H.H. Meerveld

Muzikale medewerking wordt verleend door: Reprice in Time

Wie zelf een muziekinstrument heeft kan dit meenemen.

Ook zijn er aan het eind van de dienst instrumenten beschikbaar zodat we allemaal kunnen mee kunnen doen.

DE ZONNEBLOEM

De "Zonnebloem"afd. Franeker e.o.organiseert ;

Vrijdag 4 mei een Dagboottocht met "de Waterpoort"uit Sneek varen we door de Zuidwesthoek van Friesland van 10 uur tot ongeveer 16 uur

kosten; 35 euro all in!

Info/Opgave t/m 20 April :

Sylvia Boersma 0517 396367 / 06 52163965

Siny Lageveen 0517 395706 / 06 30103067

WESTLANDS MANNENKOOR IN APRIL NAAR FRANEKER!

Het bekende Westlands Mannenkoor luidt het voorjaar in met een korte tournee door Friesland. Het koor zal twee avondconcerten geven, te beginnen op vrijdag 20 april 2018 in Trinitas in Heerenveen. Een dag later, op zaterdag 21 april, zal het te horen en te zien zijn in de Martinikerk in Franeker. Onderweg zullen de Westlandse zangers korte optredens verzorgen in Sloten, Rottum, Oranjewoud en Sint Annaparochie. Het koor heeft zijn naam en faam gevestigd in de jaren zestig en zeventig met de televisieserie De Glazen Stad. Ruim een halve eeuw zijn de meer dan 150 mannen actief met een divers repertoire van geestelijke, klassieke en moderne werken. Zo stonden zij, kort na hun laatste kerstconcerten, eind december nog in Ahoy met de Pioniers van de Pop met Johan Derksen.

Beide concerten zijn representatief voor het repertoire van het koor dat onder leiding staat van dirigent Hans de Wit, met daarnaast de vaste pianist Martin van Broekhoven. Tijdens de concerten zal ook een bijdrage worden geleverd door de bekende Drentse organist Ronald IJmker.

Het Westlands Mannenkoor prijst zich gelukkig met een speciale gast op beide concerten, namelijk de bekende Friese zangeres **Anneke Douma**. Zij zal met haar combo een aantal van haar succesnummers ten gehore brengen en natuurlijk samen zingen met het Westlands Mannenkoor.

Een prachtige gelegenheid om opnieuw kennis te maken met dit bijzondere koor uit Westland. Voor degenen die eerder willen kennis maken verwijzen we naar You Tube.

Kaarten à €17,50 bestellen bij **vanplan.nl**

VROUWENGROEP “DE SCHAKEL”

In De Rank, maandag 16 april om 19.45 uur.

Roaske Doevendans kent iedereen als onze presidente, maar vanavond vertelt ze ook over haar meerjarenplan om de pelgrimsreis te voet naar Santiago de Compostella te voltooien.

Namens de “Schakel,

Ymkje Santema-Hogendorp

AFB.

PASSAGE

Op 30 april 19.45 uur in De Rank. Onze laatste avond van het seizoen. In april komt langzaamaan alles weer uit de winterslaap, plant en dier. Dhr. Van Geel komt ons vertellen over de natuur in onze omgeving.

Hij verzorgt bij div. scholen educatieve programma's over de natuur.

Gasten zijn ook welkom.

Groeten het bestuur.

AFB.

FR. C.P.B.

Onze laatste bijeenkomst van dit seizoen is op donderdag 12 april in het gebouw van de V.E.G. aan het Noord 41 aanvang 19.45 uur.

Spreker deze avond is dhr. J Slot uit Tzummarum. Hij vertelt over zijn pastoraal werk in het stiltecentrum van de luchthaven Schiphol Amsterdam.



Ledenbijeenkomst op donderdag 19 april 2018 om 14.30 uur in “De Rank”.

De dames Boukje Jäger en Tine Nieuwland uit Hindeloopen gaan ons op de laatste middag van seizoen 2017-2018 vermaken met schetsjes en zang. Hun stadje Hylpen speelt een belangrijke rol. Het jaarlijkse reisje is op 23 mei a.s. Opgave en inlichtingen bij Jaap Osinga, tel. 394124.

Namens het bestuur,

Ditta Burggraaff-Siebesma, secretaris

AGENDA

vrijdag 6 april

oud papier

zaterdag 7 april

oud papier

zondag 8 april

Radio “Eenhoorn” 9.30 uur: Sixtuskerk Sexbierum

Evangelisatie Rehoboth Peins 19.00 uur: Evang. B. Ottens, Leeuwarden

donderdag 12 april

Noord 41 19.45 uur: Fr.C.P.B.

vrijdag 13 april

Sjaerdestate 16.30 uur: weeksluiting

Theresia 19.00 uur: avondsluiting

zondag 15 april

Radio “Eenhoorn” 9.30 uur: geen uitzending

maandag 16 april

De Rank 19.45 uur: De Schakel

donderdag 19 april

De Rank 14.30 uur: P.C.O.B.

vrijdag 20 april

Saxenoord 19.00uur: avondsluiting

Serviceflat Froonacker 19.00 uur: avondsluiting

zondag 22 april

Radio “Eenhoorn” 9.30 uur: CGKV de Voorhof Franeker

Evangelisatie Rehoboth Peins 19.00 uur: Maj. F. van der Werf, Leeuwarden

zondag 29 april

Radio “Eenhoorn” 9.30 uur: PKN Bitgummole

maandag 30 april

De Rank 19.45 uur: Passage

vrijdag 4 mei

Saxenoord 19.00 uur: avondsluiting



JEUGDOUDERLINGEN

Ackelien van der Pol-Zijlstra

Nynke-Aly Miedema-Kamstra

CLUB XS

Vrijdag 23 maart hadden we weer een avond van Club XS.

De avond stond in het thema van Pasen.

Bij 3 tafels kon geknutseld worden aan allerlei leuke dingen, zoals een paasmandje, een pompoen of een stuk oase versieren met paasknutsels. Bij een vierde tafel kon je puzzels maken over Pasen.

Het was een gezellige, drukke avond met meer dan 30 enthousiaste kinderen.

De volgende Club XS avond staat gepland voor vrijdagavond **20 april**. Om **19.00 uur** verzamelen we dit keer bij de **Botniastins**. Het is de bedoeling dat we een speurtocht gaan doen.

De eindavond van Club XS zal in mei zijn.

Mei freonlike groetnis,

de clubleiding