

Lieve mensen, gasten, gemeente van Christus,

Vandaag is het 11 november, de dag van het feest van lichtjes en snoep. Weten jullie welk feest ik bedoel? Sint Maarten, van de heilige Martinus. Sommige kinderen hebben gisteren al gelopen. Deze kerk, onze kerk ook, is naar sint Maarten vernoemd: Martini kerk. Martinus, zo heette sint Maarten vroeger. Wie was Martinus en hoe werd hij heilige Martinus? Dat zal ik jullie vertellen.

Martinus werd geboren in 317, in Hongarije. Dat hoorde toen bij het Romeinse rijk. Zijn vader was officier in het Romeinse leger.

De naam Martinus betekent 'Hij die hoort bij de oorlogsgod' (mars). De oorlogsmans. De strijder. Martinus werd inderdaad soldaat, dat moest van zijn vader, en hij deed zijn naam zo eer aan. Hij streed niet alleen in het leger, ook in hem zelf speelde zich een strijd af. Martinus wilde eigenlijk helemaal geen soldaat zijn. Hij wilde veel liever christen worden en zich laten dopen.

Wat gebeurde er?

Het was op een winterdag,
Martinus rijdt op zijn paard van het leger de stad Amiens binnen.

Bij de poort zit een arme naakte bedelaar
Hij heeft nauwelijks kleren aan, hij heeft het koud.
Maar iedereen loopt hem voorbij.

Dan steekt de bedelaar zijn hand uit naar Martinus op zijn paard.

Maar Martinus heeft geen geld op zak.

Hij ziet wel, dat de bedelaar het heel koud heeft.
Dan pakt hij zijn zwaard,
doet zijn mantel uit en snijdt die – hups - met het
scherpe zwaard in tweeën
En dan geeft hij de ene helft van zijn mantel aan de
bedelaar.
En dan rijdt hij weer verder op zijn paard, hij moet weer
naar het legerkamp.

's Nacht krijgt Martinus een droom.
Christus komt bij hem,
gekleed in een stuk van zijn mantel.
Er is ook een engel. Christus zegt tegen die engel:
“Martinus die nog niet gedoopt is, heeft mij gekleed.”

Deze droom maakt zo'n indruk op Martinus, dat hij zich
de volgende dag laat dopen.
En hij wil geen soldaat meer zijn.

Tegen de keizer zegt hij:
“Ik ben uw soldaat geweest
Maar nu wil ik aan God gehoorzamen
Ik wil niet meer vechten.”

En zo ging Martinus zijn droom achterna.
Hij bouwde een klein huisje, een eenvoudige kloostercel.
En de mensen zagen wat hij deed en zij vonden het heel
bijzonder.
Martinus viel op bij de mensen.

En toen wilden ze, dat hij hun bisschop werd.
Maar Martinus verstopte zich in een ganzenstal. Hij zag
ertegen op om ineens bisschop te worden. Hij kroop

weg. Toen begonnen de ganzen in de stal waar hij zich verstopte geluid te maken. Weten jullie hoe dat klink? Gak Gak Gak... met hun gegak verraadden de ganzen waar Martinus verstopt zat.

En de mensen vonden hem en zeiden: kom Martinus, wij hebben je nodig, word alsjeblieft onze bisschop. Weten jullie wat een bisschop is?

Er is ook een liedje van, Sint Martinus bisschop...

**Sint Martinus Bisschop
Met zijn hoge hoed op
Met zijn lange slipjas aan
Daar komt Sinte Maarten aan.**

Sint Martinus is nog heel lang bisschop gebleven, en de mensen hielden van hem.

En toen hij 80 jaar was, is hij overleden.

Dat was op 8 november 397.

En op 11 november werd hij begraven.

En sindsdien is 11 november de gedenkdag van Martinus, de heilige Martinus die wij Sint Maarten noemen.

Wat kunnen wij leren van het leven van Sint Maarten?

Wat voor goede dingen hebben we gehoord?

Martinus leert ons, dat je als mens kunt veranderen. Je kunt eerst een oorlogsgod volgen, met vechten en soldaat zijn, en daarna kun je ook veranderen, geraakt worden door de geest van God en de liefde en vrede van Christus. Dat je lief en aardig wilt zijn in plaats van vechten, dat je je spullen deelt met anderen die het nog meer nodig hebben dan jij.

Dat gebeurt niet zo vaak, dat iemand zo verandert. De mensen vonden het bij Martinus ook heel bijzonder. Daarom heeft de kerk gezegd: wij vinden dat Martinus een heilige is. Wij noemen hem van nu af aan : heilige Martinus.

Wat is dat, heilig? Heilig is eigenlijk dat je schoon gewassen bent.. Je bent anders dan wat mensen van je maken of tegen je zeggen. Je bent anders dan de beelden die je van jezelf hebt. Je bent in wezen kind van God, geliefd en mooi. Hoe je geest of je lichaam ook is, voor God ben je een wonder van volmaaktheid, heilig, zoals God.

Daaraan worden we in de kerk herinnerd, dat God zoveel van ons houdt. Daarom komen we hier iedere zondag, om daaraan te denken en om de woorden van God te horen, en om te bidden. Lieve God, wij zijn geen heilige boontjes, maar alstublieft, help ons elke dag een beetje heilig te worden zoals Sint Maarten.

AMEN