

KERKBLAD VOOR DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE FRANEKER

27 ste jaargang, nummer 2
vrijdag 7 februari 2020

**De kopij voor de volgende nummers
inleveren uiterlijk donderdag 27 februari (nr.3)
en donderdag 2 april (nr.4)**

Herken je mijn heilige grond?
Sta je stil, trek je je schoenen uit?

Ik ben
die ik ben

In de angst
in de ander
uit de aarde
vlam ik op

zend ik je een metgezel

Anneke Meiners

MEDITATIE DOOR: JOCHEM SCHUURMAN

“U bent de Heilige, die op Israëls lofzangen troont.”
(Psalm 22: 4)

Wat heeft de Binding dit jaar toch een prachtige foto op de voorkant staan! En ik heb er zelf helemaal geen invloed op uitgeoefend, mocht u dat soms denken, het was voor mij ook een verrassing. Maar ik moet zeggen: ik had het zelf niet beter kunnen doen!

Het orgel als instrument neemt bij mij bijna mijn hele leven in beslag. Elke week geef ik les en begeleid ik koren; en af en toe geef ik een concert. Maar het belangrijkste en mooiste om te doen is het orgelspel tijdens de kerkdiensten. Zeker sinds ik organist van deze gemeente ben in de Martinikerk in Franeker is dat geweldig om te doen. Het orgel is heel geschikt voor de kerkdienst: je kunt er goed liederen bij zingen en al naar gelang de sfeer kun je de kerkruimte vullen met heel verschillende klankkleuren. Mijn persoon is heel erg verbonden met het orgel als instrument in het algemeen, maar ook met het prachtige orgel in de Martinikerk in het bijzonder!

Ik ben heel blij met het orgel in de Martinikerk, omdat het echt in de eerste plaats gemaakt is als instrument om de gemeentezang goed te kunnen begeleiden. De belangrijkste klankkleuren van het orgel en ook de totaalklank is daarop gericht. Dat in combinatie met de heel goed zingende gemeente in de Martinikerk maakt dat het veel voldoening geeft om de kerkdiensten zo mede invulling te mogen geven.

Het zingen en de muziek is niet maar iets dat aan de rand van de liturgie ligt, maar het is een heel belangrijk onderdeel van de kerkdienst. Je kunt als individu, maar ook gezamenlijk, je gevoelens en je geloof uiten in een mooi lied. Wat is er mooier dan om dat als gemeente samen te doen, in aanbidding, lofprijzing en verkondiging? Misschien zou je zelfs kunnen zeggen, dat een kerk eigenlijk móét zingen! God wil immers tronen op de lofzangen van zijn volk (Psalm 22: 4). Ik weet zeker, dat wij in de Martinikerk daar een hele goede bijdrage aan leveren; zeker als Gerlof er ook is, om de rest van de gemeente mee te nemen in het gaande houden van de lofzang!

Het bijzondere is ook, dat wij als gemeente van de Martinikerk te Franeker niet de eersten of de laatsten zijn die de lofzang gaande houden, maar dat we zijn opgenomen in een lange reeks van geslachten die gaan en zullen komen. Je stemt in met voorgaande generaties en voegt daar je eigen stem op je eigentijdse manier aan toe!

Misschien niet heel eigentijds, maar ik zou graag willen afsluiten met een stukje uit Psalm 150 in de berijming van 1773:

*“Laat zich 't orgel overal
Bij het juichend vreugdgeschal,
Tot des HEEREN glorie, paren.”*

KERKDIENSTEN

Zondag 9 februari

- 9.30 uur Martinikerk: ds. M.R. Veen
- 9.30 uur Reginakerk Zweins: past. A. Stork

Zondag 16 februari

- 9.30 uur Martinikerk: ds. S. Ypma
- 9.30 oere Niklaas Tsjerke Hjerbeam: mw. N. Kanis, Lelysted, kofje nei
- 9.30 uur Reginakerk Zweins: mw. M. Gort

Zondag 23 februari

- 9.30 uur Martinikerk: ds. E. Zwerver, Schettens e.o.
- 9.30 uur Mariakerk Boer: mw. C. Akkerboom

Aswoensdag 26 februari

- 19.30 uur RK St. Franciscuskerk: ds. M.R. Veen, pastoor M. Conijn,
m.m.v. de Ichtuscantorij o.l.v. Sjouke Bruining

Zondag 1 maart

- 9.30 uur Martinikerk: ds. S. Ypma
- 9.30 oere Niklaas Tsjerke Hjerbeam: dhr. L. vd Ven, Aldeboarn
- 9.30 uur Mariakerk Boer, ds. J.C. Dondorp, viering Heilig Avondmaal

- 19.00 uur Interkerkelijke Evangelisatiedienst: ds. J. van Olffen, Menaldum

Zondag 8 maart

- 9.30 uur Martinikerk: ds. M.R. Veen
- 9.30 uur Stevenskerk Skingen: past. A. Stork

Zondag 15 maart

9.30 uur Martinikerk: ds. S. Ypma
9.30 oere Niklaas Tsjerke Hjerbeam: dhr. P. Speelman, Folsgeare
9.30 uur Stevenskerk Skingen: past. S. Aardema

BIJ DE DIENSTEN

Zondag 9 februari 2020

Martinikerk 9.30 uur:

Voorganger: ds. Margarithe Veen

Ouderling van Dienst: Akke Douma

Lector: Griet Adema

Organist: Jochem Schuurman

1^e Rondgangscollecte: kerk

2^e Rondgangscollecte: diaconie

Kindernevendienst/Oppas: Nynke Roelofsen, Bettie Vlieger

Koster: Appie Reitsma

Beeldpresentatie: Anne Pieter Kooistra

Koffieschenken: Jan Havenga, Sjoerd en Griet Damstra

Koffiedrinken na de dienst

“Julie zijn het zout van de aarde”

De lezingen voor deze zondag komen uit het boek Exodus, hoofdstuk 1: 8-21 en uit het Evangelie van Matteus, hoofdstuk 5: 13-16. In de tekst uit het Evangelie van Matteus klinkt de roep om ‘het zout der aarde te zijn’. Wat wil dat zeggen? Waar verwijst dat zout nu naar? Hopelijk kunnen we elkaar zondag 9 februari één en ander laten proeven van de roep uit Exodus en Matteus waarin wij ook de roep of die visies verstaan die vandaag vol van smaak zijn. Ja, beide teksten uit Exodus en Matteus dagen ons uit om daar zondag 9 februari verder bij stil te staan, met liederen, gebeden, aandacht voor de kinderen, u en jou, orgelspel en meer. Uitzienende naar een inspirerende en gezegende viering.

Ds. Margarithe Veen

Zondag 16 februari 2020

Viering Heilig Avondmaal

Martinikerk 9.30 uur:

Voorganger: ds. Sytze Ypma

Ouderling van Dienst: Liesje Haanstra

Lector: Sophie Bartlema

Organist: Jochem Schuurman

Rondgangscollecte: speciaal doel: Agape Home Nikki's Place

Kindernevendienst/Oppas: Dirk Jan Dekker, Sophie Bartlema

Koster: Arjen de Boer

Beeldpresentatie: Sybe Swart

Koffieschenken: Sjoerdsje Stellingwerf, Sita Haitisma, Freerkje Zijlstra

Koffiedrinken na de dienst

De collecte in deze dienst wordt toegelicht door Wessel Veenstra en de opbrengst is bestemd voor het kindertehuis waar Wessel het afgelopen najaar drie maanden als vrijwilliger heeft gewerkt.

Deze zondag lezen we uit het boek van de Uittocht (Exodus) hoofdstuk 2: 1-10. Dit deel gaat over de geboorte van een kind in het geslacht van Levi. Dat kind is zo mooi, dat het van zijn ouders de naam Mozes meekrijgt, zou ik opschrijven. Bijna automatisch. Maar het kind krijgt helemaal geen naam, het wordt drie maanden verborgen gehouden. Eer het die naam wel krijgt gebeuren er de meest bizarre dingen.

Ds. Sytze Ypma

Zondag 23 februari 2020

Martinikerk 9.30 uur:

Voorganger: ds. Edna Zwerver, Schettens e.o.

Ouderling van Dienst: Seerp Broersma

Lector: Djoke de Boer

Organist: Jochem Schuurman

1^e Rondgangscollecte: kerk

2^e Rondgangscollecte: diaconie

Kindernevendienst/Oppas: Ilse Douma, Linda Schinkel

Koster: Sikke Dijkstra

Beeldpresentatie: Berend Bosgra

Koffieschenken: Jikke Kooistra, Martha Burggraaff, Marie Steinfort

Koffiedrinken na de dienst

Woensdag 26 februari 2020

Rooms Katholieke St. Franciscuskerk 19.30 uur:

Aswoensdag

Oecumenische Viering

Voorgangers: ds. Margarithhe Veen, pastoor Marco Conijn

Woensdag 26 februari is het Aswoensdag, het begin van de 40 Dagentijd op weg naar Pasen. Het is een dag waarop iedereen uitgenodigd is samen te komen in een oecumenische viering in de Rooms Katholieke Franciscus van Assisëkerk aan de Godsacker. Het is een dag waarop we opgeroepen worden weer te beginnen bij het begin: te beginnen wij het stof; een verwijzing naar ons fysieke bestaan dat kwetsbaar is. Zes weken lang klinkt de uitnodiging om terug te keren naar wat er leeft in ons hart. Zoals een RK collega ooit eens zei: 'Vasten en liefdadigheid zijn niet voldoende volgens de Bijbelse profeet. Het moet een beweging van je hart zijn. "Keer nu terug tot mij met heel je hart en begin te vasten." (Joël 2: 12) Keer terug tot de Heer, jullie God, want hij heeft jullie lief. Het is een beweging van buiten naar binnen.' O.a. deze lezing klinkt ook in de oecumenische viering waar mensen uit verschillende kerken bijdragen aan de liturgie. Ook zullen er prachtige liederen gezongen worden door de Ichtuscantorij o.l.v. Sjouke Bruining. Voorgangers zijn pastoor Marco Conijn en ds. Margarithhe Veen. Aanvang 19.30 uur. Welkom!

ds. Margarithhe Veen

zie ook tekst elders in deze Binding

Zondag 1 maart 2020

1^e zondag van de veertigdagentijd

Martinikerk 9.30 uur:

Voorganger: ds. Sytze Ypma

Ouderling van Dienst: Marije Miedema

Lector: Liepie van der Wal

Organist: Jochem Schuurman

1^e Rondgangscollecte: kerk

2^e Rondgangscollecte: diaconie KIA

Kindernevendienst/Oppas: Dirk Jan Dekker, Yteke Waltje

Koster: Arjen de Boer

Beeldpresentatie: Klaas Jan Hofstra

Koffieschenken: Matty Tasma, Lies Benders, Aukje van Nimwegen

Koffiedrinken na de dienst

Het verhaal waar je hart van in vuur en vlam kan raken, is dat van de brandende braamstruik. Het is bekend, het verhaal van de roeping van Mozes. Er zit nog een verborgen laag in, die we deze zondag aan het licht laten komen. De Bijbelse verhalen zijn stuk voor stuk zo rijk, dat er altijd wel nieuw licht uit straalt. Het klassieke verhaal van de 1^e zondag van de 40-dagentijd is dat van de verzoeking van Jezus in de woestijn.

Ds. Sytze Ypma

Zondag 1 maart 2020

Martinikerk 16.30 uur

Zondagmiddagvesper in de stijl van Taizé

Voor de tweede keer bent u van harte welkom op de maandelijkse vesper in de namiddag. Vesper betekent avondgebed, in die geest houden we deze viering. We zijn verstild bij elkaar en zingen van daaruit voornamelijk liederen uit Taizé, onder muzikale begeleiding van dwarsfluit en piano. De duur van de vesper is ongeveer 45 minuten.

Ds. Sytze Ypma

Zondag 1 maart 2020

Interkerkelijke Evangelisatie Dienst

Martinikerk 19.00 uur:

Voorganger: ds. J. van Olffen, Menaldum

Ouderling van Dienst: Piety Sieperda

Met medewerking van: Fanfarekorps Concordia uit Wjelsryp

Uitgangscollecte

De diensten worden uitgezonden via www.kerkomroep.nl

WIJK NOORD

predikant: ds. M. Veen

Onder Wijk Noord vallen:

Kaatsersbuurt	ouderling: vacant
Het War	ouderling: S. Broersma
Sexb. Vaartplan	ouderling: S. Broersma
Keningspark ,Witzens 1 en 2	ouderling H. Dijkstra-van der Zee
Hamburgerrak	pastoraal werker: J. Speelman
Professorenbuurt	pastoraal werkers: H. en G. Corporaal-van der Heide
Schalsumerplan	ouderling A.J. Osinga
Saxen Noord en Saxenstate	ouderling b.t.: L. Benders-van der Wal pastoraal werker: K. de Vries
Froonacker	ouderling A. Douma-Miedema

VAKANTIE

Van maandag 17 februari tot en met zondag 23 februari zal ik een aantal vakantiedagen opnemen. Mocht er in deze week pastorale zorg nodig zijn in Wijk Noord, kunt u contact opnemen met ds. Sytze Ypma.

TOT SLOT ...

Tot slot heb ik onlangs de film ‘The Two Popes’ gezien. In deze film hebben paus Benedictus, de voormalige paus, en paus Franciscus een centrale rol. Die rol laat zich vooral beschrijven als een boeiende dialoog tussen beiden. Een dialoog waarbij de één misschien niet in de voetsporen van de ander zou passen. Toch geven zij beide vorm aan hun visie op het ambt, de Bijbel, christelijke ethiek, op de kerk als die ene gemeenschap in relatie met de wereld, de context hoe je wilt leven als paus etc. Aan de ene kant een paus, paus Benedictus, omringd door institutionele machtsuitingen en daar niet altijd lijkt uit te komen als mens, persoonlijk, in de film. En aan de andere kant een paus, paus Franciscus, die, zo menselijk als hij is, ook weer een weg moet vinden om op die dag waarop hij als paus wordt gekozen al moet bepalen hoe hij die *witte* mantel om zich heen zal willen plooien. Het is niet het uiterlijk, maar vooral zijn woorden die in alle eenvoud beginnen: ‘Buona sera!’, goedenavond. Ja, een mooie film om als kijker ook zelf de vraag te stellen, wat uw of jouw reactie zou zijn in het gesprek tussen de ene paus en de andere, tussen de traditie en de context, tussen het institutionele en de mens. Het mooie van de film is misschien wel dat de regisseur beide pausen in hun waarde laat.

In deze maand waarin de kinderen en jongeren uitzien naar hun rapporten en vakantie en waarin we opgaan naar het begin van de 40 Dagentijd – en misschien voor sommigen wel Carnaval ... – wens ik u en jou allemaal veel moois, bezinning en waardevolle gesprekken toe. In een waardevol gesprek met de redactie van De Binding, werd mij de titel voor het kerkblad toegelicht; dat De Binding ook de verbinding tussen de gemeenteleden en gemeente vorm wil geven. Mooi! En ik dacht eraan hoe de woorden van de redactie aansloten bij mijn gedachten erbij aan de verbinding in de gesprekken, ontmoetingen en vieringen in en met de gemeente. Dat zo de binding en de verbinding in De Binding en onze gemeente, met allen wie wij daarbij op ons pad tegenkomen, mag blijven groeien.

Met een hartelijke groet en vrede,
ds. Margaritha Veen

WIJK ZUID

predikant: ds. S. Ypma

Onder Wijk Zuid vallen:

**Binnenstad
Vliet / Tuinen**

ouderling H. Bijlsma
compagnon: H.E. Bron

Catsbuurt / Frisia

ouderling R.H. Bremmer

**Parkbuurt
Noorderbleek
Oostwoudbuurt**

ouderling: P. Sieperda-Breidenbach

Bangabuurt

ouderling: mw. L. Haanstra

Watertorenbuurt

pastoraal werker S. Osinga-Boersma

**Plan Zuid en
Over de Brug**

ouderling mw. J.H. Roelofsen

Roordastate

ouderling mw. L. Haanstra

Theresia

pastoraal werker: mw. S. Oosting

Botniahuis

pastoraal werker L.G. Visser-Attema

Dorpen

ouderling H. Bijlsma
pastoraal werker H. Bron

Tzum

ouderling b.t.: L. Benders-van der Wal

UIT DE KERKENRAAD

Voorzitter : mw. M. van Dijk
e-mail: voorzitter.pgf@hotmail.com

Secretaris: H. Haitsma
e-mail: scriba@pkn-franeker.nl

Beste minsken,

En voor je het weet is de eerste maand van het jaar 2020 alweer bijna voorbij. Een maand waarin we afscheid hebben genomen van onze ouderenpastor Anna Marike Dijkstra. Dat wurdt foar ús allegear wol wennen, se wie sa'n trouwe wurker yn de wyngerd fan tsjerklik Frjentsjer. Ik trof har koartlyn en doe joech se ek al oan dat it wol nuver wie, dat se no moandeis en tiisdei net nei Frjentsjer hoegde. Mar ik tink net dat se har ferfele sil, dêrfoar is se noch fierstente aktyf en belutsen by alles.

In januari stond er geen kerkenraadsvergadering in de agenda, de geledingen kwamen wel bij elkaar en de kerkenraad vergadert op 5 februari weer over de inbreng van die geledingen.

Januari is daarentegen wel de maand van de Actie Kerkbalans. Vele vrijwilligers hebben de enveloppen rondgebracht en zijn ze nu weer aan het ophalen. Ik heb ook twee wijken op me genomen, ik vind het mooi om bij het rondbrengen en ophalen contact te hebben met gemeenteleden. Sommige zie je bij wijze van spreken iedere week in de kerk, anderen ken je helemaal niet. Een mooie reactie kreeg ik deze week: de mevrouw die de deur opendoet, kijkt mij zeer verbaasd aan als ik zeg dat ik kom voor de reactie op Actie Kerkbalans. Ik ken haar wel van gezicht, maar niet uit de kerk. Ze kan zich niet herinneren dat ze de envelop heeft ontvangen. Ze haalt een stapel post uit de keuken en gaat op de trap zitten om die door te nemen. Maar nee, de bewuste envelop zit er niet tussen. Wat nu? Geen probleem, zeg ik, we draaien wel even nieuwe formulieren uit. Ze voelt zich een beetje bezwaard dat ik nu nog een keer moet komen. Maar, zo zegt ze, we geven ieder jaar en dat willen we dit jaar ook zeker weer doen! Fijn toch, betrokkenheid zit niet alleen in de kerkgang op zondag. Ik kom met alle liefde nog een keer terug mevrouw!

Mei groetnis!

Maaïke van Dijk, foarsitter tsjerkeried.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Voorzitter: D. Tolsma

Secretaris : T. Bouwmeester-Brouwer
e-mail: secretaris.krm.pgf@outlook.com

Penningmeester: S. Douma

INCASSOKALENDER

FONDS:

Actie Kerkbalans

Zending

INCASSODATUM:

27 februari

27 februari

Collectebonnenverkoop: Kerkelijk Bureau, Zilverstraat 36 (tijdens kantooruren tussen 09.00 uur en 12.00 uur). Er zijn drie soorten bonnen (€ 0,50; € 1,00; € 2,00 per bon); op een kaart zitten 20 bonnen. Betaling bij voorkeur per bank NL37 RABO 0320 4020 29 o.v.v. het aantal bonnen.

DIACONIE

Voorzitter: W. Koopmans

Secretaris: D. de Boer-Boutsma

OUDERENMIDDAG

Op **16 februari** a.s. wordt in De Rank een ouderenmiddag georganiseerd door de diaconie. Het begint om 15.00 uur en duurt tot ongeveer 17.30 uur.

Ds. Margaritha Veen zal een inleiding houden en daarna krijgt Wessel Veenstra de gelegenheid om te vertellen over zijn vrijwilligerswerk in het Agape Home Nikki's Place in Thailand. Aan het eind van de middag wordt er gecollecteerd en de opbrengst is voor dit project bestemd.

We hopen op een gezellige middag met elkaar, met natuurlijk wat lekkers bij de koffie/thee en een hapje en drankje.

U kunt zich opgeven bij Willem Koopmans of bij Akke van Tilburg. Zit u moeilijk met vervoer en wilt u opgehaald worden, dan kunt u dat bij opgave vermelden.

Djoke de Boer

NIEUWE DIAKENEN

In oktober van dit jaar leggen drie diakenen na een termijn van 8 jaar hun ambt neer. Dat betekent dat de diaconie naarstig op zoek is naar gemeenteleden, die bereid zijn om het ambt van diaken in onze gemeente op zich te nemen.

Als u meer informatie wilt kunt u contact opnemen met de voorzitter van de diaconie Willem Koopmans.

Djoke de Boer

STUDIEBEURS "Sjaerdemaleen" 2020

Dit jaar kan de Stichting Beheer Diaconale Goederen Franeker weer kandidaten voordragen voor een pensie van de stichting "Sjaerdemaleen".

Deze studiebeurs bedraagt € 1.364,00 per jaar en hoeft niet te worden terug betaald. Toekenning duurt tot je studie is afgelopen of tot je de leeftijd van 24 jaar hebt bereikt.

Je kunt voor een beurs in aanmerking komen als je momenteel studeert of gaat studeren aan een onderwijsinstelling voor HBO, VWO of WO.

Je moet minimaal 16 jaar oud zijn en niet ouder dan 24 jaar.

Wat moet je doen om hiervoor in aanmerking te komen?

- Schrijf een brief waarin je motiveert waarom jij in aanmerking zou moeten komen voor deze studiebeurs.
- Voeg daarbij een verklaring van je ouders dat je niet in het bezit bent van één of meerdere studiebeurzen (de studiefinanciering van overheidswege niet meegerekend).
- Voeg hierbij een origineel uittreksel (geen kopie) van het bevolkingsregister.
- Voeg een kopie van een geldig legitimatiebewijs toe.

Je schriftelijke reactie moet uiterlijk 3 maart aanstaande binnen zijn bij;

P. de Beer

ZIEKMELDINGEN / ZIEKENDIENST

Voor **ziekmeldingen** en **ziekenbrief**, de **ziekendienst** contacten. Zij zorgen voor een attentie thuis, informeren de predikanten en verzorgen de ziekenbrief

mw. L. de Beer-Dijkstra

mw. N. Ferwerda-Dotinga

mw. A. van Nimwegen-Vlietstra

mw. T. Palma-de Vries

KERKELIJKE STAND MUTATIES:

Doorgeven aan:

Kerkelijk Bureau, Zilverstraat 36, 8801 KC

's morgens van 9.00-11.30 uur

Wilt u liever niet dat uw jubileum of verjaardag vermeld wordt, geef dat dan even door aan het kerkelijk bureau.

Wanneer uw naam niet wordt genoemd dan staat uw huwelijksdatum niet in ons bestand en is bij ons niet bekend. Neem ook in dat geval contact op met het kerkelijk bureau.

Tel: 0517-393200 maandag tm vrijdag 08.00 uur tot 12.00 uur.

E-mail: pkn-franeker@hetnet.nl

De eerste opgaven komen al binnen, maar u en jij komen toch ook? Vrijdag 27 maart om 19.30 uur willen we al onze vrijwilligers weer bedanken in de



vorm van een gezellige avond in De Rank.

Graag wel even aanmelden. Dat kan bij Maaike of op het kerkelijk bureau bij Yteke (pkn-franeker@hetnet.nl of 393200)

Net stinne, mar der allegear hinne!



Voor Pasen organiseren we drie kapelkuiers **Van harte uitgenodigd!**

Op stap met een goed verhaal

Onthaasten en verstillen in een kerkje.

Samen kuieren door een Fries landschap.

Mediteren over een verhaal.

Ruimte voor een goed gesprek en stiltemomenten.

Ons laten aanraken door de goedheid van God.

Spreekt dit u aan?

Dan nodigen we u van harte uit om mee te doen met een aantal bijzondere wandelingen.

De wandeling ziet er als volgt uit:

9.45- 10.00 : Inloop met koffie in de Rank

10.00-10.20 : Start met een lied en voorlezen van een verhaal in het Bolwerk-kerkje

Tijdens de wandeling krijgen we een vraag mee die uit het verhaal komt.

10.30-11.30 : Wandelen in de structuur van Nij kleaster, stilte, bezinning en verbinding.

11.30- 11.40 : Afsluiting in het Bolwerk-kerkje

Plek: Het Bolwerk-kerkje “de Mouterij “ te Franeker

Adres: Zilverstraat 46 (ingang naast de RANK)

Datum: zaterdag 14 maart, zaterdag 28 maart en zaterdag 11 april.

Opgave niet nodig! We kijken naar u uit!

Hartelijke groet,
Roaske Doevendans en Annemiek Heerma

Welkomstdienst 1 maart

Op **zondagavond 19.00 uur** wordt er weer een welkomstdienst in de Martinikerk in Franeker gehouden.

De voorganger is deze keer ds. J. van Olffen uit Menaldum. Fanfarekorps Concordia uit Wjelsryp zal ons begeleiden bij het zingen van bekende en mooie liederen. Alvast even noteren.

De organisatie berust bij de Interkerkelijke Evangelisatie Commissie.

A. Osinga

KRINGEN VOOR VORMING EN TOERUSTING

HALIK Groep: Dinsdag 11 februari hopen wij elkaar als Halik-groep op de dinsdagochtend weer te zien. De andere data zijn: dinsdag 17 maart en dinsdag 7 april.

ds. Margarithhe Veen



ZWO

Voorzitter: Jeanet Veenstra

Penningmeester: Pieter Walinga

Bankrekeningnummer: **NL07 RABO 0313 2032 29**



oud papier

In het weekend van **7 en 8 februari** en **6 en 7 maart** staat de oud papiercontainer op de P.J. Troelstrastraat 24 (C.B.S. De Toermalijn).

Het oud papier graag **zaterdags voor 12.00 uur** bij de container brengen, deze wordt kort na 12.00 uur opgehaald. Bent u een keer te laat, neem uw oud papier dan s.v.p. weer mee.

De volgende heren staan voor u paraat:

vrijdagmiddag 7 februari: R. Schiphof

6 maart: J. Breidenbach

zaterdagmorgen 8 februari: H.A. Bos

7 maart: K.J. Hofstra

Opbrengst december € **143,64**

afb. N.B.G.

VANDAAG LEZEN WIJ...

LEESROOSTER

donderdag	6 februari	Deuteronomium 28:1-14	Zegen
vrijdag	7 februari	Deuteronomium 28:15-26	Vloek
zaterdag	8 februari	Deuteronomium 28:27-44	Zinloos zwoegen
zondag	9 februari	Deuteronomium 28:45-57	Ellende voor wie zich van de HEER afkeert
maandag	10 februari	Deuteronomium 28:58-69	Wees gewaarschuwd ...
dinsdag	11 februari	Psalm 31:1-14	Paria in nood
woensdag	12 februari	Psalm 31:15-25	Veilig bij de HEER
donderdag	13 februari	Deuteronomium 29:1-14	Verbonden
vrijdag	14 februari	Deuteronomium 29:15-28	God duldt geen andere goden naast zich
zaterdag	15 februari	Deuteronomium 30:1-10	Er is altijd een weg terug
zondag	16 februari	Deuteronomium 30:11-20	Kies
maandag	17 februari	Psalm 18:1-16	Een gebed met grote gevolgen
dinsdag	18 februari	Psalm 18:17-35	Wederzijdse trouw
woensdag	19 februari	Psalm 18:36-51	God maakt je sterk
donderdag	20 februari	Exodus 1:1-14	Bang voor aansluitingsproblemen
vrijdag	21 februari	Exodus 1:15-22	Verlos-kundigen
zaterdag	22 februari	Exodus 2:1-10	Adoptieplan
zondag	23 februari	Exodus 2:11-22	Leven als een prins?
maandag	24 februari	Spreuken 5:1-14	Een gewaarschuwd man telt voor twee
dinsdag	25 februari	Spreuken 5:15-23	Wees trouw
woensdag	26 februari	<i>Aswoensdag</i> Matteüs 6:1-18	Niet voor de bühne
donderdag	27 februari	Matteüs 6:19-34	Denk en geloof niet te klein
vrijdag	28 februari	Matteüs 7:1-12	Inzicht
zaterdag	29 februari	Psalm 51	Schuldbewust en vernieuwingsgezind

zondag	1 maart	Exodus 2:23-3:10	Klagen helpt
maandag	2 maart	Exodus 3:11-22	Ja, maar ...
dinsdag	3 maart	Exodus 4:1-17	En als ... Ga!
woensdag	4 maart	Exodus 4:18-31	Net op tijd
donderdag	5 maart	Exodus 5:1-18	Werkoverleg mislukt
vrijdag	6 maart	Exodus 5:19-6:13(-25)	Verzwarend
zaterdag	7 maart	Matteüs 7:13-23	Kennen en herkennen
zondag	8 maart	Matteüs 7:24-8:1	Hogere bouwkunde
maandag	9 maart	Prediker 1:1-11	Kringloop
dinsdag	10 maart	Prediker 1:12-2:11	Onderzoeksmethode
woensdag	11 maart	<i>Biddag</i> Prediker 2:12-26	Wat maakt het verschil?

ALLERLEI

In rûntsje om mei de hûn....



Op in moaie sinnige sneintemiddei sil ik in moai blok om. Ik ha my opjûn foar de Slachtemaraton, dus elke meter telt. De rinskuon oan, de hûn oan de line en de doar út. Mei in ombocht kom ik op de Suderkade en as ik it bushokje foarby rinne sil, wurd ik oanroppen: ‘Hé Maaike, do hast toch lêsten nei Rwanda west en hawwe jim dêr ek net in jûn oer hâlden?’ Ik sjoch ferheard op en sjoch wa’t dêr sitte. Ik ken se wol, ik ha by ien fan harren bern yn de klasse sitten en kaam doe wolris by har oer de flier. “No ju”, giet se fierder, “ik soe hieltyd wat by dy bringe, foar jim reis al en it kaam der mar net fan, mar no sjoch ik dy en no sil it wêze”. De man moat de beurs lûke en sy bepaalt dat der 10 euro oan my jûn wurdt. Foar Rwanda! No, is dat net prachtich? En sa giet it ferhaal fan Fryslân foar Rwanda hieltyd troch! En sa fiel ik wer even de ferbining mei minsken hjir yn Frjentsjer en de minsken fier fuort yn Rwanda. It wie wer in prachtich loopke, ik kaam bliid en tankber wer thús.

Maaike van Dijk

UITNODIGING

Bij deze wordt u uitgenodigd tot het meevieren van de aanstaande **GEZINSDIENST**, welke zal worden gehouden op zondag 16 februari in de Jacobikerkerk, Terp 19, Wommels.

Aanvang 10.00 uur
Voorganger: ds. Wijmenga
Muzikale medewerking wordt verleend door Duo Eaglefield

Wie zelf een muziekinstrument heeft kan dit meenemen.
Ook zijn er instrumenten beschikbaar zodat we allemaal kunnen meedoen.

F. vd Berg-Kremer



Nieuws 2020

Op 14 december stonden wij op de kerstmarkt in Boksum welke €101.40 opbracht.
15 december waren we uitgenodigd bij een jongerendienst in De Ontmoeting in Damwoude. Hier werd een collecte gehouden voor Victory4All die €531.35 heeft opgebracht.

Van een gemeentelid kregen we een gift van €10 en een gift van €100.

In december mochten wij giften ontvangen van de Prot.Gem. Ried €250 en van de diaconie Prot.Gem. Achlum/Hitzum €75.

Ook is het leuk te vermelden dat een gemeentelid druk aan het sjaal-breien is voor V4All.
Hiervoor onze hartelijke dank.

Financieel overzicht 2019

Het afgelopen jaar is er voor €1493 oud ijzer opgehaald en de opbrengst van de taarten was €268. Aan giften, collectes ontvingen wij €2609.30 . Verkoop via marktplaats en markten bracht €561.40 op.

Er is in totaal €4470 overgemaakt naar Victory4All voor diverse projecten.

Diaconale maaltijd 25 januari

Zaterdag 25 januari was het zover. Er waren 74 gasten die zich hadden opgegeven voor deze maaltijd en daarnaast waren 14 vrijwilligers vanuit de gemeente en diaconie actief in de voorbereiding/bediening. Hierbij willen wij de tieners Fardau, Sofie, Emma, Gert Jan en Egbert van de groep "tieners in gesprek" van ds Margarithe Veen speciaal bedanken! Het was een zeer geslaagde avond met een leuke sfeer mede door de muziek die belangeloos verzorgd werd door Martin Hiemstra uit Ried. Verder werd er gratis vlees aangeboden door Sjoerd en Frouwkje Bartlema en Gerard en Tiny Harmelink hadden gratis appelmoes en stoofperen gemaakt.

De diaconie nam de onkosten voor hun rekening . Door deze sponsoring en bijdrage van de deelnemers werd een fantastisch bedrag opgehaald van **€1500!**

Hiervoor een hartelijke dank ook namens Johan en Astrid Vos van Victory4All!

Natuurlijk kunt u nog steeds appel- en bokkenpoot taarten bij ons bestellen a.€9.50 en ook oud ijzer is van harte welkom.

Sieds en Saskia de Jong

saskiaensieds@gmail.com

Agape Home Nikki`s Place

Beste lezers, jong en oud,

Enkele maanden geleden vertelde ik in `De Binding` over mijn vrijwilligerswerk in kinderkuis Agape Home Nikki`s Place in Chiang Mai, Thailand. Eventjes tussen door, `Agape` is een Grieks woord voor (naasten)liefde, dat veel in de Bijbel wordt gebruikt (zelfopofferende liefde) . Het kinderkuis is opgericht en wordt nog steeds gerund door Avis Rideout (72) die al sinds 1972 als missionaris in Thailand werkt en heeft in 1996 het huis opgericht in Chiang Mai, een huis voor HIV/Aids geïnfekteerde kinderen. In het vorige artikel sprak ik al mijn grote dank uit, voor alle goedheid in mensen die onze projecten daar steunden. In Franeker, Harlingen en omgeving kreeg ik van heel veel van u/jullie en anderen ca. 35.000 euro. Daar konden we in Thailand enorm veel mee doen. Na een verblijf van bijna vier maanden in Thailand en weer terug in Franeker, gaan de acties om steun te verkrijgen gewoon door. Het werkt in Thailand namelijk niet zo mooi als hier, waar de overheid en andere instanties geld geven en financieren, neen, daar moeten we alles zelf betalen. Huisvesting, eten, drinken, onderwijs, nannies, verpleegsters, vervoer, kleding etc.

Ik was enorm blij, toen ik door de diaconie van onze PKN kerk werd benaderd met de mededeling, dat de opbrengst van de collecte in de `Avondmaalsdienst` van 16 februari 2020 voor Nikki`s Place mag zijn. Ik kreeg ook het verzoek of ik een presentatie wil geven op **zondagmiddag 16 februari 2020** in `de Rank` voor `ouderen` (wanneer ben je dat?). Hoe dan ook, ik maak heel graag gebruik van die mogelijkheid. Ik wil graag wat vertellen en wat laten zien middels een korte documentaire en een fotopresentatie. Ik zie er naar uit u/jullie daar te ontmoeten en dan praten we verder!

Natuurlijk kan niet iedereen aanwezig zijn in de eredienst en ook niet in `de Rank`, daarom een beroep op jullie: wil je wat doneren of een kind sponsoren per maand, dan kan dat via onze Nederlandse stichting Nikki`s Friends (www.nikkisfriends.nl). Op de website kun je veel meer zien. Het bankrekeningnummer staat daar ook vermeld: NL26RABO 0320496511. We doen het via Nederland, omdat je het dan ook weer van de Belasting als gift op mag geven. Wil je meer weten, of wil je dat ik een presentatie houd, wat je maar wilt, bel gerust: Wessel Veenstra, 06-54351524.

Nu ga ik ook even brutaal worden in het belang van `onze` 110 kinderen. Je eigen geld brengt op de bank bijna niets op, maar aan de kinderen gegeven, een enorm rendement:

Je kunt niet de hele wereld veranderen, maar wel de hele wereld van één kind!

Hartelijke groet,
Wessel Veenstra

OECUMENISCHE ASWOENSDAGVIERING

Woensdag 26 februari om 19.30 uur in de RK kerk

Alles is vergankelijk.

Bloemen verdwijnen aan het einde van de zomer.
Bladeren verdorren in de herfst en dwarrelen naar beneden.
De zon staat steeds lager en verliest dagelijks een beetje aan kracht.
Als de bomen kaal zijn ziet alles er dood en levenloos uit.
En toch gaat het leven gewoon door.

Alles is vergankelijk.

Zo ook mensen.

Soms kennen we één van hen.

Dat zijn de keren dat de dood dicht bij komt en ons doet nadenken.
Als iemand van wie je houdt sterft, dan voel je je als die kale natuur
en lijkt het alsof alle leven uit je is weggetrokken.

Als we terugdenken aan lieve doden,
zien we hen soms weer levend voor onze ogen verschijnen.
Ouders, grootouders en misschien ook wel kinderen of kleinkinderen.

Zoals de zon na hoogzomer dagelijks aan kracht inboet,
totdat zij haar laagste punt heeft bereikt
en veelal schuilgaat achter mistflarden,
zo vervaagt met de tijd ook het beeld van onze geliefden.
Waarschijnlijk dat we vele jaren na het sterven
niet eens meer precies de klank van hun stem ons kunnen herinneren.

Zo vergaat het ons die onze lieve doden herinneren.
En zo vergaat het ooit hen die na ons komen als ze zich ons herinneren.
Herinneringen vervagen, maar het leven gaat door.

We worden iedere dag aangemoedigd om ja tegen het leven te zeggen.
Zo ook worden we aangespoord om nee tegen de dood te zeggen.

Ziekte en ouderdom en alles wat ons leven bedreigt,
bestrijden we met alle voorkomende middelen.
Onze cultuur is helemaal gericht op jeugd, gezondheid en levenslust.
De onontkoombaarheid van de aardse dood
duwen we liever naar de randen van ons leven en bewustzijn.
Waarom zo'n volmondig ja tegen het leven
en waarom zo'n uitgesproken nee tegen de dood?
Hebben we hierin überhaupt wel een keuze?

Met Aswoensdag begint de veertigdagentijd.
We halen de broosheid van ons bestaan naar voren
en zetten haar, in al haar schoonheid, centraal.
We zijn sterfelijk, dat weten we,
en het is goed om ons daarvan bewust te zijn
en tegelijk te beseffen: het leven gaat door.

En dus mogen we ook volmondig ja zeggen
tegen het mooie van God gekregen leven.
Ja zeggen betekent ook dat we wel eens nee zeggen.
We moeten zelfs nee zeggen tegen wat ons doet scheiden van God.
Alles wat ons weerhoudt
om mens te zijn naar zijn beeld en gelijkenis vraagt om ons nee.

Veertig dagen liggen voor ons.
Veertig dagen krijgen we de tijd
om te overwegen waar we ja en waar we nee op zeggen.

Uit stof zijn we gemaakt en tot stof keren we weer.
We horen die woorden als het askruisje op ons hoofd gedrukt wordt.
We zijn geboren om voorbij te gaan.
Tegelijk mogen we beseffen dat na ons er een nieuwe lente komt
en tijdens en na die lente zullen de bloemen opnieuw gaan bloeien.

De bomen krijgen weer hun kleur, alles in de natuur krijgt zijn kleur
en laat zich weer van zijn mooiste kant zien.
En we beseffen het ieder jaar weer, het leven is vergankelijk en sterft toch niet.
Dat geldt voor de natuur en dat geldt ook voor ieder van ons.

Wij mensen laten (ooit) sporen na op de aarde,
en ons leven gaat verder in verbondenheid met de Heer.
Onze ziel is en blijft verbonden met het leven dat eeuwig duurt.
Het askruisje op Aswoensdag maakt ons hiervan bewust.
Wij gaan voorbij en tegelijkertijd zegt het teken van het askruisje ons
dat we verbonden zijn met het leven,
het leven dat voor ons was
het leven dat nu is
en het leven dat na ons komt

Het askruisje verbindt ons met de werkelijkheid van leven en dood,
maar bovenal verbindt het ons met God,
die alle tijd en eeuwigheid met ons verbonden is.

***U bent van harte uitgenodigd
om met alle kerken gezamenlijk
Aswoensdag te vieren in Franeker op woensdag 26 februari
om 19.30 uur in de RK kerk aan de Godsacker.
De Ichtus Cantorij verzorgt weer prachtige gezangen.
Voorgangers zijn dit jaar ds. Margarithe Veen en pastoor Marco Conijn.
Na de viering wordt er nog een kopje koffie geschonken, voor hen die willen.***

Pastoor Marco Conijn

VROUWENGROEP “DE SCHAKEL”

Vrouwengroep “De Schakel” in De Rank **maandag 17 februari om 19.45 uur.**

Henrikes Alberts van St. Annaparochie vertelt over het boek “Afscheid van een engel”. Een historische roman, geschreven door Janna IJmker.

Hartelijke groet,
namens “De Schakel”,
Ymkje Santema-Hogendorp

AFB.

PASSAGE

Op **24 februari** hebben we onze jaarvergadering.

Met als vanouds de verloting, jullie kunnen de cadeaus voor de verloting brengen in de Rank van 14 uur tot 15 uur.

Dhr. Frank Belt uit Harlingen komt deze avond verhalen vertellen over Friesland.

We maken er met elkaar een gezellige avond van .

Gasten, jullie zijn ook welkom.

Hartelijke groeten,
het bestuur



We komen weer bij elkaar op **donderdag 13 februari om 19.45 uur** in het gebouw van de V.E.G. aan het Noord 41.

De heer Hoekstra is vanavond onze spreker over het onderwerp: 50 tinten groen.

Hij vertelt hoe men experimenteert met nieuwe gewassen. Gasten zijn van harte welkom.

Het bestuur



P.C.O.B. afdeling Franeker en Omstreken

Ledenbijeenkomst op **donderdag 20 februari** 2020 om 14.30 uur in “de Rank”.

De heer Klimstra uit Broeksterwâld komt opnieuw bij ons. Nu met zijn nieuwste lezing “Energie”. Een actueel onderwerp, maar de manier waarop de heer Klimstra het vertelt, werkt zeker op uw lachspieren. Enkele bestuursleden kunnen het u verzekeren. Dus: net stinne mar d’r hinne.....

Namens het bestuur,
Ditta Burggraaff-Siebesma, secretaris

Koffieochtend voor vrouwen

Ds. Bart Visser, chr. geref. predikant in Leeuwarden, is de spreker op de koffieochtend op **11 februari** a.s. in de Vrije Evangelische Kerk aan het Noord 41 in Franeker.

Het thema is: De kerk, waarom zou je blijven?

De bijeenkomst begint om **half 10**.

Alle vrouwen hartelijk welkom.

Ineke Duinkerken-Meijndert

AGENDA

vrijdag 7 februari

oud papier

vrijdag 7 februari

avondsluiting Saxenoord, ds. R. Wind

zaterdag 8 februari

oud papier

zondag 9 februari

Radio “Eenhoorn” 9.30 uur: Engelum: Prot. Gem.

dinsdag 11 februari

koffieochtend voor vrouwen, 09.30 uur in de Vrije Evang. Kerk, Noord 41

donderdag 13 februari

Fr. CPB, gebouw VEG, 19.45 uur

vrijdag 14 februari

avondsluiting Theresia, Harmke Lagerwaard-Louwsma

vrijdag 14 februari

viering Heilig Avondmaal Parkstate 16.30 uur, ds. M.R. Veen

zondag 16 februari

Radio "Eenhoorn" 9.30 uur: St. Annaparochie: Verrijzenis des Herenkerk

maandag 17 februari

De Schakel, 19.45 uur in De Rank

donderdag 20 februari

ledenbijeenkomst PCOB, 14.30 uur De Rank

vrijdag 21 februari

avondsluiting Saxenoord, ds. S. Ypma

zondag 23 februari

Radio "Eenhoorn" 9.30 uur: Sexbierum

maandag 24 februari

jaarvergadering De Passage in De Rank

vrijdag 28 februari

viering Heilig Avondmaal Froomacker, ds. R. Wind

zondag 1 maart

Radio "Eenhoorn" 9.30 uur: Herbayum: Frysk Oekumenisk Wurkferbân

dinsdag 3 maart

De Passage, bowlen

vrijdag 6 maart

avondsluiting Saxenoord, ds. D. van Houten

vrijdag 6 maart

oud papier

zaterdag 7 maart

oud papier

zondag 8 maart

Radio "Eenhoorn" 9.30 uur: Berlikum: Koepelkerk



Jeugdouderlingen:

Nynke-Aly Miedema-Kamstra

Marije Miedema-Epema

JONGEREN:

Donderdag 6 februari is de laatste avond van **Tieners in Gesprek** van het tweede blok. Dit blok stond vooral in het teken van het project Victory4All. Op de eerste avond hebben Saskia en Sieds de Jong over dit project verteld waar zij zich al jarenlang voor inzetten. En wat een feest vonden de tieners het om te bedienen tijdens de diaconale maaltijd voor dit project. Het mocht van de tieners nog wel een keer. 6 Februari bekijken wij met elkaar hoe wij het derde blok in maart gaan invullen.

Hartelijke groet,
ds. Margarithhe Veen

Kindernevendienst & Oppas

Zondag 1 Maart begint de 40 dagentijd, we starten dan met het Paasproject . Bijbel Basic is de methode die we gebruiken voor de kindernevendienst, alles is te downloaden op de site van het Nederlands Bijbelgenootschap. Genoeg keuze aan materiaal voor verschillende leeftijden. Neem gerust eens een kijkje op: www.debijbel.nl/bijbelbasics

De oppas is in dezelfde ruimte dan de kindernevendienst, jongere broertjes en zusjes gezellig bij elkaar. Zijn er geen oppas kinderen dan helpt de oppas leiding met de kindernevendienst.

Laten we samen het jeugdwerk versterken!

Wil jij ook iets betekenen voor het jeugdwerk van de PGF?

Lijkt het jou ook leuk om mee te draaien met de kindernevendienst of oppas?

Voor informatie: Ackelien vd Pol.