

Het feest van Pasen
Zondag 12 april 2020
om 10.00 uur in de Martinikerk te Franeker

Voorganger: ds. Sytze Ypma
Ouderling van dienst: Hinke Dijkstra
Organist: Jochem Schuurman
Bariton: Jaap de Kok
Trompettist: Klaas de Beer
Gedicht: Ackelien van der Pol
Paaskyrie: Amir Baqeri Qahani
Koster: Arjen de Boer

Orgelspel Johann Christoph Oley (1738-1789) Jesus meine Zuversicht

Welkom: door ouderling van dienst

Zingen: De steppe zal bloeien (Lied 608: 1 en 3)

1. De steppe zal bloeien,
de steppe zal lachen en juichen.
De rotsen die staan
vanaf de dagen der schepping
staan vol water, maar dicht –
de rotsen gaan open.
Het water zal stromen,
het water zal tintelen stralen,
dorstigen komen en drinken.
De steppe zal drinken,
de steppe zal bloeien,
de steppe zal lachen en juichen.

3. De dode zal leven
de dode zal horen: nu leven.
Ten einde gegaan
en onder stenen bedolven

dode, dode, sta op,
het licht van de morgen.
Een hand zal ons wenken
een stem zal ons roepen: Ik open
hemel en aarde en afgrond.
En wij zullen horen
en wij zullen opstaan
en lachen en juichen en leven.

Paasgroet

Ontwaakt Gij die slaapt
En sta op uit de doden
Over u lichten zal Hij:
Jezus Christus de levende Heer

Gebed op de drempel

Als alles lijkt dood te lopen,
Als alles lijkt tegen te zitten,
Als er geen leven meer is,
blaas ons dan nieuw leven in.
Maak ons tot nieuwe mensen.

Als we het geloof in nieuw leven kwijt zijn,
Als we bang zijn voor de toekomst,
Open onze ogen voor Gods lente en onze kiemkracht
Schijn met Uw licht in onze harten.
Amen

Tijdens het binnenbrengen van de nieuwe Paaskaars zingen we:

Zingen: Licht dat ons aanstoot in de morgen (Lied 601: 1)

1. Licht dat ons aanstoot in de morgen
voortijdig licht waarin wij staan.
Koud, één voor één, en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen

zo zwaar en droevig als wij zijn,
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.

Paaskyrie bij de menorah

Zingen: O flam fan Peaske, stek ús oan (Liet 637)

1. O flam fan Peaske, stek ús oan
op dizze bliere nije moarn!
De Hear, foar wa't de nacht ferfljocht,
stie op; Hy is as 't sinneljocht!
2. Foargoed is de_âlde nacht no dea,
De takomst blinkt as moarntiidsrea.
Sjoch hjir hoe't God ferjouwend is
en hoe't syn leafde bliuwend is.
3. Sjoch hjir it ljocht fan lange doer,
Sjoch hjir de Soan, de sinne,_it fjoer:
o flam fan Peaske, stek ús oan
op dizze bliere nije moarn!

Kindermoment gedicht Paaskaarsen

Schriftgebed

Thoralezing: Exodus 14: 13a-14 en 19-25

Zingen: De Doortocht (Lied 606)

1. Met Mozes zijn wij meegegaan,
omdat de Heer ons riep.
Wij zijn op weg naar Kanaan
maar 't water is zo diep.
En farao in onze rug,
hij wil zijn slaven weer terug.
Daar komen de soldaten al,
wij zitten in de val.

2. O Mozes, roep toch tot de Heer,
het water is zo diep.
Er is voor ons geen uitweg meer,
Waar is 't beloofde paradijs?
Is dit het einde van de reis
dat wij verdrinken in de zee?
Waarom nam jij ons mee?
3. Maar Mozes heft zijn staf omhoog:
al is het water diep,
de wind steekt op,
de zee wordt droog.
En Hij, die zelf ons riep,
Hij brengt ons naar de overkant,
Hij leidt ons naar 't beloofde land.
Maar farao met heel zijn stoet
gaat onder in de vloed.

Paasevangelie: Johannes 20: 1-18

Zingen: Sta op! Een morgen ongedacht (Lied 630: 1 en 2)

1. Sta op! Een morgen ongedacht,
Gods dag is aangebroken,
er is in een bewogen nacht
een nieuwe lente ontloken.
Het leven brak door aarde en steen,
uit alle wondren om u heen
spreekt, dat God heeft gesproken.
2. Hij heeft gezegd: Gij mens, kom uit,
open uw dode oren;
kom uit het graf dat u omsluit,
kom uit en word geboren!
Toen heeft zich in het vroegste licht
de nieuwe Adam opgericht,
ons allen lang tevoren.

Verkondiging

Muziek **Georg Friedrich Händel (1685-1759) I know that my redeemer liveth**

Dienst van de gebeden – stil gebed en Onze Vader in de hemel (Lied 1006)

Onze Vader in de hemel
U staat zorgzaam om ons heen
geef dat alle mensen weten
zoals U er is er maar een

doe ons telkens weer geloven
in een wereld zonder pijn
in Uw rijk dat eens zal komen
en dat soms te zien zal zijn

help ons samen goed te leven
en te doen wat U graag wilt
geef ons elke dag te eten
tot de honger is gestild

en vergeef ons wat we fout doen
net als wij niet blijven staan
bij de fouten van een ander
maar weer samen verdergaan

help ons om te zien wat goed is
en wat slecht is, boos of naar
geef dat wij het juiste kiezen
dat we goed zijn voor elkaar

onze Vader, wij geloven
dat U onze wereld leidt
met Uw licht helpt u ons verder
hier en nu en straks altijd amen

Amen, amen

Collecte

Zingen: U zij de glorie (Lied 634)

1. U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, u zij alle eer
Alle menselijk lijden hebt Gij ondergaan,
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer.

2. Licht moge stralen in de duisternis,
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer !

Zegen en gezongen Amen

Muziek Jeremiah Clarke (1674-1707) Trumpet Voluntary