

**KERKBLAD VOOR DE PROTESTANTSE  
GEMEENTE TE FRANEKER**

27 ste jaargang, nummer 6  
vrijdag 5 juni 2020

**De kopij voor de volgende nummers  
inleveren uiterlijk donderdag 25 juni (nr. 7 en 8)  
en donderdag 20 augustus (nr. 9)**

**Wijziging emailadres. Het nieuwe emailadres van het kerkelijk bureau is vanaf heden:**

**[kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl](mailto:kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl)**

**Mem achter plastic**

Mijn moeder,

mama, mem

uit wie ik ben

daar zit je.

Als een icoon.

Ik kijk ik lees

de lege ruimte drukt

je draagt.

Mem, zie je mij? *Wat seist?*

Het liefst word ik dat hele plastic schot,

de tafels tussen ons

en schuur en schraap ik naar je toe

over de vloer

word ik de muren om je heen

warm ik je onophoudelijk

totdat je leeft.

Je zegt: *It iten is hjir goed hjer,*

*se binne leaf*

Anneke Meiners  
*met dank aan de familie Politiek*

## MEDITATIE DOOR: DS. M. VEEN

Daar reed ik door de Friese weilanden, de Fryske greiden om even de zinnen te verzetten en na te denken over de agenda die lag te wachten. Terwijl het land links van mij groen was en rechts strakke lijnen door de klei trokken als teken dat de aardappelen waren gepoot, luisterde ik naar de muziek vanuit de autoradio. Ik zette de muziek wat harder, omdat het mij wel aansprak en ik het herkende. Terwijl ik met de muziek begon mee te neuriën, hoorde ik mijzelf zingen: ‘Christ is born, today’, ‘Christus is vandaag geboren’. Ik zette de radio nog wat harder om te horen of ik het wel goed had. Het was immers de week voor Pinksteren.

Even later zong ik de tekst mee over ‘Noël, Noël’ en ‘good tidings’ die troost brengen. Het bleek om een medley van Christmas Carols te gaan. En zo reed ik door de Fryske greiden mij bezinnend op deze troostende muziek en de betekenis van Christus’ komst in de wereld zo vlak voor Pinksteren waarop de christelijke kerken volop vieren hoe Gods Geest de mensen in beweging blijft zetten.

Ja, een beweging van Gods liefdevolle geest die niet gebonden is aan muren, grenzen, nationaliteiten, sexe, huidskleur, levensverhalen of wat dan ook maar, maar verbonden wil zijn met de waardigheid van ieder geboren mens om te zijn tot zegen, liefde en vrede. Juist bij hen die daar zó naar uitzien en zich zó kwetsbaar weten in dit leven. De medley van kerstliederen op radio 4 herinnerde mij daar nog weer eens aan, Christus komst in deze wereld, enkele dagen voordat het Pinksteren zou zijn en volgelingen van Christus zich geroepen mogen weten in die Geest op te staan en zo hun naaste nabij zijn en zichzelf.

De apostelen, vrienden, vriendinnen en volgelingen van Jezus, gingen vanuit die Spirit hun weg verder. Geen gemakkelijke weg als nieuwe beweging in een complexe tijd en samenleving. Toch lieten zij er zich niet door weerhouden, of liet de Geest hen niet los om te blijven vertrouwen op een weg van zegen, liefde en vrede voor zichzelf en de naaste; een Geest die zich uitstrekte over de gehele mensheid om het leven aan het licht te laten komen voor een ieder en niet de dood.

Ook vandaag, geloof ik, is het die Heilige Geest, die helende Geest, die zich uitstrekt over de gehele mensheid om het *leven* aan het licht te laten komen. Juist wanneer dat leven wereldwijd ook wordt bedreigd door verwoestende systemen en door een pandemie die verschillen tussen arm en rijk, noord en zuid, zichtbaar blijft maken. Waar in ons leven ontmoeten wij troost, zachtheid, verwondering over het leven? Alsof wij niet alleen zijn, alsof we gedragen worden door iets groters dan wijzelf kunnen vatten, als een licht van leven dat ons tegemoetkomt?

Nadat de presentator van radio 4 zelf ook de verwarring van Kerstliederen in deze weken inzag en weer verder sprak, zong ik zachtjes voor mijzelf een lied dat in verschillende talen is te zingen: ‘Veni sancte Spiritus, tui amoris ignem accende’, ofwel: ‘Kom heilige Geest, ontsteek het vuur van uw liefde.’ (Lied 681). Een liefde die ons, net als de apostelen toen, in een complexe tijd roept daar te zijn om zegen, liefde en vrede voor onszelf en de naaste ons toevertrouwd. Dichtbij in Franeker en omgeving en verder weg, zoals bij kinderen en volwassenen in de sloppenwijken van vandaag. Soms vraagt dat nieuwe wegen en soms vraagt het ‘gewoon’ daar te zijn waar die roep om Gods troostende zegen klinkt.

Zo kwam ik door de Fryske greiden aan bij een plaats waar ik vaker kom om er even te zitten. Terwijl ik de auto uitstapte werd ik opnieuw verrast. Het leek alsof opnieuw een geestelijk lied te horen was, midden in de natuur ...! Mijn wenkbrauwen voelde ik omhoog gaan. Nee, het is geen grap. Daar achter die haag zong echt iemand, een Pinksterlied! Bij het contourenkerkje van Menno Simons was men druk in de weer om een dienst voor Pinksteren op te nemen; een teken van dat wenkende licht in een verwarrende tijd dat zijn weg zocht en bleef vinden in het Friese landschap.

Ik zwaaide maar even en dacht daar een andere keer wel weer even te gaan zitten. Er was in dit kleine half uur voldoende op mijn pad gekomen om verder over na te denken; Kerst en Pinksteren op één dag?

Of teken van die beweging dat het iedere dag Kerst wil zijn voor hen die Christus navolgen en iedere dag Pinksteren om in Zijn Geest de betekenis van Gods aanwezigheid bij de meest kwetsbaren te leven?

Kom, heilige Geest, ontsteek het vuur van uw liefde!

Met vrede,  
ds. Margarithe Veen

## **KERKDIENSTEN**

### **Diensten vanuit de Martinikerk in samenwerking met Omrop Fryslân**

**Zondag 7 juni** ds. Edna Zwerver (PKN Skettens, Schraard en Longerhou)

**Zondag 14 juni** ds. Jan Jaap Stegeman (PKN Leeuwarden)

**Zondag 21 juni** ds. Margarithe Veen

#### **Zondag 21 juni**

Op deze 1<sup>e</sup> zondag van de zomer lezen wij de teksten uit het boek van Jeremia 20: 7-13 en uit het Evangelie van Matteüs 10: 16-23. Twee mooie teksten die ons laten bezinnen op onze verbinding met de Eeuwige. Juist in de weken na Pinksteren, de weken waarin gelovigen geroepen zijn op pad te gaan vanuit Gods liefdevolle Geest, laten deze teksten een bezinnende gedachte na: 'Hoe dan?' En: 'Is het niet vreemd om volop in vreugde deze weg te gaan?'.

ds. Margarithe Veen

**Zondag 28 juni** ds. Sytze Ypma

#### **Zondag 28 juni (laatste tv-dienst)**

Op deze zondag sluiten we een bijzondere periode in onze eeuwenoude Martinikerk af. Als deze trotse en robuuste pseudobasiliek kon spreken, wat zou ze dan zeggen? Vanaf 15 maart ontving ze maandenlang op zondagmorgen tussen haar lege banken en stoelen de camera- en regiemensen van Omrop Fryslân, met muziek van Jochem en een cantor, de koster, een ouderling van dienst, een voorganger en soms een gemeentelid. We kunnen onze eigen gedachten over haar antwoord laten gaan. De dienst van deze laatste zondag staat in de steigers. We sluiten dan af met iets bijzonders. Het viel me te binnen, als een geschenk. En het kwam op mijn pad. Iets ontroerends, van hoop en troost ineen. U zult het zien.

ds. Sytze Ypma

**De liturgie van deze diensten is te vinden op de site van Omrop Fryslan: [www.omropfryslan.nl](http://www.omropfryslan.nl)**

**De diensten worden uitgezonden via [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl)**

## **WIJK NOORD**

predikant: ds. M. Veen

*Onder Wijk Noord vallen:*

**Kaatsersbuurt** ouderling: vacant  
**Het War** ouderling: S. Broersma

### **Sexb. Vaartplan**

**Keningspark ,Witzens 1 en 2** ouderling H. Dijkstra-van der Zee

**Hamburgerrak** pastoraal werker: J. Speelman

**Professorenbuurt** pastoraal werkers: H. en G. Corporaal-van der Heide

**Schalsumerplan** ouderling A.J. Osinga

**Saxenoord en Saxenstate** ouderling b.t.: L. Benders-van der Wal  
pastoraal werker: K. de Vries

**Froonacker** ouderling A. Douma-Miedema

### **Voorkeurleden:**

Leeuwarden

### **Wijk Noord**

#### **Zorg**

Voor de bewoners van verschillende tehuizen waar geen bezoek mogelijk was, zijn de deuren langzaamaan weer wat meer open aan het gaan. Laten we hopen dat het mogelijk is, dat velen van u weer volgens de regels van het huis, bezoek op gezette tijden kan ontvangen. Mooie en waardevolle ontmoetingen daarvoor toegewenst.

Laten we de namen die leven in onze gedachten meenemen in onze gebeden.

Voor de bewoners van verschillende tehuizen waar geen bezoek mogelijk was, zijn de deuren langzaamaan weer wat meer open aan het gaan. Laten we hopen dat het mogelijk is, dat velen van u weer volgens de regels van de tehuizen, weer bezoek op gezette tijden kunnen ontvangen en brengen. Mooie en waardevolle ontmoetingen daarvoor toegewenst.

#### **Tot slot**

‘Heer, raak mij aan met uw adem,  
reik mij uw stralend licht,  
wijs mij nieuwe wegen,  
geef op uw waarheid zicht.

Heer, raak ons aan met uw adem,  
geef ons een vergezicht!  
Draag ons op uw vleugels,  
zegen ons met uw licht.'

Uit: Liedboek no. 695: 1 en 5

Met vrede,  
ds. Margaritha Veen

## **WIJK ZUID**

predikant: ds. S. Ypma

*Onder Wijk Zuid vallen:*

**Binnenstad  
Vliet / Tuinen**

ouderling H. Bijlsma  
compagnon: H.E. Bron

**Catsbuurt / Frisia**

ouderling R.H. Bremmer

**Parkbuurt  
Noorderbleek  
Oostwoudbuurt**

ouderling: P. Sieperda-Breidenbach

**Bangabuurt**

ouderling: mw. L. Haanstra

**Watertorenbuurt**

pastoraal werker S. Osinga-Boersma

**Plan Zuid en  
Over de Brug**

ouderling mw. J.H. Roelofsen

**Roordastate**

ouderling mw. L. Haanstra

**Theresia**

pastoraal werker: mw. S. Oosting

**Botniahuis**

pastoraal werker L.G. Visser-Attema

**Dorpen**

ouderling H. Bijlsma  
pastoraal werker H. Bron

**Tzum**

ouderling b.t.: L. Benders-van der Wal

### **Voorkeurleden:**

De Batting, Achlumerdijk 2, 8862 AJ Harlingen  
De Spiker, Saltryperlaan 1, 8861 VD Harlingen

**Wijk Zuid**

Meer dan ooit zit ik achter mijn bureau en wissel dat af met pastoraal bellen vanuit de grote stoel of met een rondje scharrelen door onze prachtige pastorietain.

Het is verrassend hoe nabij we elkaar kunnen komen tijdens deze telefoongesprekken. Hierin merk ik ook, dat voor alleenstaande mensen thuis of in één van de verpleeghuizen de maanden, weken en dagen van afzondering beginnen te tellen. Het alleen zijn begint vooral daar zijn tol de eisen. Dat baart me zorgen en vraagt aandacht.

Na de maanden van de intelligente *lockdown* krijgen we meer ruimte en mogelijkheden van het kabinet. Tegelijk vergt ons gaan en staan nog uiterste voorzichtigheid. De neiging om nu weer over te gaan tot de orde van de dag is verleidelijk. Maar met op bezoek komen bij u zijn we als dominees nog voorzichtig, ook om te voorkomen dat wij ziekteverspreiders worden. We zullen de komende maand nog veel bellen en beeldbellen.

### **Ziekenberichten**

Intussen zie ik allemaal mensen voor me, die niet onlangs in het ziekenhuis lagen, maar wel zorg en verdriet kennen. Ook hen wens ik kracht en Gods zegen toe.

ds. Sytze Ypma

### **Zomervakantie**

Voor velen van ons is, zeker nu, vakantie niet vanzelfsprekend. Dan duren zomers lang. We wensen u allen daarom een goede tijd met meer ruimte voor veilige ontmoeting en nabijheid.

ds. Sytze Ypma

### **UIT DE KERKENRAAD**

Voorzitter : mw. M. van Dijk  
e-mail: voorzitter.pgf@hotmail.com

Secretaris: H. Haitsma  
e-mail: [scriba@pkn-franeker.nl](mailto:scriba@pkn-franeker.nl)

Bêste gemeenteleden, leave minsken

“It duorret wol lang hear”, hear ik fan minsken om my hinne. Fan âld(ere) minsken, mar ek fan jonge minsken. We begjinne ús kontakten yn tsjerke, ferienings, sport en skoalle hieltyd mear te missen. “Je weet pas wat je mist, als het er niet is.....” sa sjonge de mannen fan De Dijk en sa is it ek.

De maatregels lykje de kommende tiid fersoepele wurde te kinnen, mar allinnich as wy as mienskip ús hâlde oan de stelde regels.

As tsjerkeried en as gemeente steane we foar in grutte útdaging: wolle we nei 1 july tsjinsten organisearje mei maksimaal 100 minsken en sa ja: hoe dogge we dat? Hoe hâlde we de lofsang geande? Hoe kinne en wolle we gemeente wêze? Wat betsjut in tsjerketsjinst foar ús en binne der miskien alternativen te betinken?

Der binne in hiel soad fragen dy’t om in antwurd freegje. Net ien fan ús hat soks ea earder by de ein hân. Wat is wiisheid, wat is ferstannich? We hawwe fanút de lanlike tsjerke in protokol fan njoggen kantsjes krigen mei alles wat wol en net mei en moat. De kommende wiken sille we dêr hurd mei oan de slach. Jim hearre dêr fansels sa gau mooglik mear oer. Op 10 juny prate we der yn de tsjerkeried oer.

Yn de tuskenlizzende tiid binne we tankber en bliid mei de gearwurking mei Omrop Fryslân. De útstjoerings fanút de Martinitsjerke betsjutte foar tsientûzenen minsken in beaken yn de wike. Dat kinne jim fierderop ek lêze, in oantal reaksjes hawwe wy hjir opnommen. Op 28 juny stjoere we de lêste tsjinst fia Omrop Fryslân út, dêrnei hoopje wy sels mei tsjinsten mei byld te kommen. De rintmasters skriuwebinne dêr al mei oan it proefdraaien.

Oer twa wike ferskynt der tuskentroch wer in digitale nijsbrief. Wa't dy ek graach krije wol, moat syn of har e-mailadres even trochjaan oan it tsjerklik buro: [kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl](mailto:kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl)

Foar no winskje ik jim moed, geduld, krêft en Gods seine ta. Tink goed om jimsels en om elkoar, dan komme wy hjir trochhinne.

Mei waarme groetnis,  
Maaïke van Dijk, foarsitter fan de tsjerkeried

## **COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS**

Voorzitter: D. Tolsma

Secretaris : T. Bouwmeester-Brouwer  
e-mail: [secretaris.krm.pgf@outlook.com](mailto:secretaris.krm.pgf@outlook.com)

Penningmeester: S. Douma

### **Kerkomroep met beeld.**

Op dit moment worden de eerste proeven gedaan met kerkomroep.nl. Jan Eising heeft parallel aan de Omrop-dienst met onze eigen camera's de dienst opgenomen. Wij zullen dit verder gaan ontwikkelen zodat we het straks met kwaliteit bij u thuis kunnen laten zien.

### **Advertentieruimte Binding**

Een van onze adverteerders is afgefallen. Er is nu ruimte achterop de binding voor bedrijven die reclame willen maken. Heeft u interesse of weet u wellicht iemand anders. Laat het ons weten. De binding wordt bezorgd bij ongeveer 1500 abonnees.

### **Email adres kerkelijk bureau**

Het kerkelijk bureau heeft een nieuw email-adres: [kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl](mailto:kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl)

Dick Tolsma,  
voorzitter college van kerkrentmeesters

## **INCASSOKALENDER**

### **FONDS:**

Actie Kerkbalans  
Zending  
Kerkomroep

### **INCASSODATUM:**

29 juni  
29 juni  
29 juni

## **COLLECTEN EN GIFTEN**

**Collectebonnenverkoop:** Kerkelijk Bureau, Zilverstraat 36 (tijdens kantooruren tussen 09.00 uur en 12.00 uur). Er zijn drie soorten bonnen (€ 0,50; € 1,00; € 2,00 per bon); op een kaart zitten 20 bonnen. Betaling bij voorkeur per bank NL37 RABO 0320 4020 29 o.v.v. het aantal bonnen.

## **DIACONIE**

Voorzitter: W. Koopmans

Secretaris: D. de Boer-Boutsma

## **VAN DE DIACONIE**

Tijdens de dienst van zondag 28 juni a.s. kunnen mensen doneren aan de voedselbank. Voor de mensen uit Franeker is de dichtstbijzijnde voedselbank De Helpende Hand in Harlingen. Deze stichting is werkzaam in de gemeenten Harlingen, Waadhoeke, Menameradiel en Het Bildt.

Het doel van de voedselbank is om voedselpakketten beschikbaar te stellen als noodhulp voor mensen die voor kortere of langere tijd financieel echt niet kunnen rond komen. In de huidige coronacrisis verliezen veel mensen hun baan of hebben ondernemers geen of weinig inkomen. De verwachting is dat er meer mensen een beroep zullen moeten doen op de hulp van de voedselbank.

Wilt u de voedselbank steunen om dit belangrijke werk mogelijk te maken? U kunt uw bijdrage overmaken op:

Voedselbank De Helpende Hand  
Rekeningnummer NL 13 RABO 0123 1481 11

## **ZIEKMELDINGEN / ZIEKENDIENST**

Voor **ziekmeldingen** en **ziekenbrief**, de **ziekendienst** contacten. Zij zorgen voor een attentie thuis, informeren de predikanten en verzorgen de ziekenbrief.

mw. L. de Beer-Dijkstra  
mw. N. Ferwerda-Dotinga  
mw. A. van Nimwegen-Vlietstra  
mw. T. Palma-de Vries

## **KERKELIJKE STAND**

### **MUTATIES:**

Doorgeven aan:  
Kerkelijk Bureau, Zilverstraat 36, 8801 KC  
's morgens van 9.00-11.30 uur 0517 393200  
kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl



## BERICHTEN VAN ACTIVITEITEN



Voorzitter: Jeanet Veenstra

Penningmeester: Pieter Walinga

Bankrekeningnummer: **NL07 RABO 0313 2032 29**

Dinsdag 19 mei 2020. Kerk in Actie vroeg aan Placide uit Rwanda hoe de wereldwijde corona-pandemie hem persoonlijk raakt. Normaal regelt hij in Rwanda spullen voor kwetsbare kinderen, zodat ze naar school kunnen gaan. Vanwege corona zijn de scholen in Rwanda nog dicht tot 1 september.



## Wat heeft je deze week geraakt?

Ik werd geraakt door kwetsbare groepen, die bang zijn en honger hebben. Ik zag zelfs mensen die mishandeld werden, alleen maar omdat ze op zoek waren naar eten. Ik heb dit in mijn eigen gemeenschap gezien en in mijn eigen land, maar ik weet dat er meer landen zijn waar ze hier ook mee te maken hebben.

## Wat heeft je deze week hoop gegeven?

Toen de pandemie op Rwanda afkwam, heeft onze overheid strenge maatregelen genomen om te voorkomen dat onze bevolking massaal door het virus getroffen zou worden. Allerlei activiteiten en sectoren van onze economie kregen de rode kaart. Theaters, winkelcentra, vliegvelden, kerken, ... alles ging dicht. Dat kerkdiensten ondanks dit alles toch online door kunnen gaan, zorgt dat ik in contact blijf met de Hemel, met de Bron van mijn leven, met Hem die mij kracht geeft als christen.

## Welk bijbelverhaal heeft je deze week hoop gegeven?

2 Kronieken 7, vers 13 en 14: *"Stel dat ik de hemel dicht laat gaan, zodat er geen regen valt. Of stel dat ik aan de sprinkhanen het bevel geef om al het koren van het land op te eten. Of stel dat ik naar de mensen een ziekte stuur. Als de mensen van mijn volk dan laten zien dat ze spijt hebben, dan zal ik vanuit de hemel naar hen luisteren. Ik zal naar hen luisteren als ze tot mij bidden en mij zoeken. Als ze weer*

*gaan leven zoals ik dat wil. Dan zal ik hun zonden vergeven en hun land weer vruchtbaar maken.”*  
Deze bijbeltekst doet me beseffen dat God (al)machtig is en onveranderlijk: hij is dezelfde in verleden, heden en toekomst.

Steun kerken in Rwanda, zodat ze voedselhulp kunnen bieden. Samen zijn we de kerk in actie!  
Bedankt voor [uw gift!](#)

### **Noodhulp: Help een stille coronaramp voorkomen**

Naar aanleiding van de kerkdienst van 17 mei hebben wij besloten om € 3500,- over te maken naar het Noodfonds van Kerk in Actie.

Corona: een ramp van ongekende omvang. In veel landen in bijvoorbeeld Azië en Afrika lijkt het aantal besmettingen beperkt. Tegelijkertijd voltrekt zich hier een ramp die nog veel grotere gevolgen kan hebben. Door de verplichte “Lockdowns” hebben mensen geen werk, geen inkomen, geen eten. Er is onvoldoende gezondheidszorg. Ziekte, honger en dood dreigen. Kerken staan op zodat mensen niet omkomen. Sta ook op, geef gul en help deze stille coronaramp voorkomen.

U kunt een eigen bijdrage overmaken op **NL89 ABNA 0457 457 457** t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. “Stille coronaramp” of online via [kerkinactie.nl/corona](http://kerkinactie.nl/corona)

Met vriendelijke groet,  
ZWO Franeker

### **OUD PAPIER**

In het weekend van **5 en 6 juni** staat de oud papiercontainer op de P.J. Troelstrastraat 24 (C.B.S. De Toermalijn).

Het oud papier graag **zaterdags voor 12.00 uur** bij de container brengen, deze wordt kort na 12.00 uur opgehaald. Bent u een keer te laat, neem uw oud papier dan s.v.p. weer mee.

afb. N.B.G.

## VANDAAG LEZEN WIJ...

### LEESROOSTER

donderdag	4 juni	Matteüs 8:2-13	Groot geloof
vrijdag	5 juni	Matteüs 8:14-22	Genezingsdienst
zaterdag	6 juni	Matteüs 8:23-34	Klein geloof
zondag	7 juni	<i>Trinitatis</i> Psalm 150	Live muziek
maandag	8 juni	Romeinen 5:1-11	Als vijanden al verzoend
dinsdag	9 juni	Romeinen 5:12-21	Adam I en Adam II
woensdag	10 juni	Matteüs 9:1-8	Wie kan vergeven?
donderdag	11 juni	Matteüs 9:9-17	Wie kan genezen?
<b>vrijdag</b>	<b>12 juni</b>	<b>Matteüs 9:18-26</b>	<b>Opleving</b>
zaterdag	13 juni	Matteüs 9:27-34	Geestkracht of toverkracht?
zondag	14 juni	Matteüs 9:35-10:4	Bijzondere arbeiders
maandag	15 juni	Matteüs 10:5-15	Op weg zonder ballast
dinsdag	16 juni	Matteüs 10:16-23	Bereid je maar (niet) voor!
woensdag	17 juni	Matteüs 10:24-33	Luid en duidelijk
donderdag	18 juni	Matteüs 10:34-11:1	Wat is het je waard?
vrijdag	19 juni	Psalm 69:1-13	Het hoofd boven water houden
zaterdag	20 juni	Psalm 69:14-30	Red mij!
zondag	21 juni	Psalm 69:31-37	Genade en recht
maandag	22 juni	Romeinen 6:1-14	Niet meer zondigen
dinsdag	23 juni	Romeinen 6:15-23	Wie is je baas?
woensdag	24 juni	Romeinen 7:1-12	Huwelijk als metafoor
donderdag	25 juni	Romeinen 7:13-25	Tweestrijd
vrijdag	26 juni	Romeinen 8:1-11	Geestelijk leven
zaterdag	27 juni	Romeinen 8:12-25	Kinderen
zondag	28 juni	Romeinen 8:26-39	Geestelijke bijstand
maandag	29 juni	Romeinen 9:1-18	Trouw aan de belofte
dinsdag	30 juni	Romeinen 9:19-33	Keuzevrijheid

woensdag	1 juli	Matteüs 11:2-15	Groot en klein
donderdag	2 juli	Matteüs 11:16-30	Geef je gewonnen
vrijdag	3 juli	Psalm 27	Niet bang
zaterdag	4 juli	Zacharia 9:1-8	Verdediging
zondag	5 juli	Zacharia 9:9-17	Doel: vrede
maandag	6 juli	Zacharia 10:1-5	De goede herder komt
dinsdag	7 juli	Zacharia 10:6-12	Het komt goed
woensdag	8 juli	Zacharia 11:1-14	Vriendelijkheid en Eenheid gebroken

## ALLERLEI



In de vorige Binding kon u lezen over de corona-problematiek in Zuid-Afrika. Er kon geld gestort worden via Wilde Ganzen en dit is massaal gedaan. De inzameling ging tot € 30.000 en werd verdubbeld tot € 60.000. Ieder die hiervoor een bijdrage heeft gedaan, hartelijk dank! Nu heeft Victory4All een eigen rekening waar u een bedrag kunt overmaken voor noodhulp.

### **Het nummer is Victory4All NL72RABO0361852991 t.b.v.Noodhulp**

Johan en Astrid Vos zijn momenteel nog in Nederland. Zij kunnen nog niet terug vanwege de lockdown en er wordt niet gevlogen.

Op donderdag avond 11 of 18 juni zal Johan Vos te gast zijn in programma Tsjerkelûden bij radio Eenhoorn tussen 18.00 -19.00. Hij zal dan vertellen over de situatie in Zuid-Afrika en over een grote sponsoractie die 27 juni zal worden gehouden.

De oud ijzer actie loopt erg goed . Er wordt geregeld oud ijzer bij ons gebracht wat fantastisch is! In mei is er voor €362 aan oud ijzer opgehaald. Verder is er dit jaar voor €145 verkocht via marktplaats.

Met vriendelijke groeten,  
Sieds en Saskia de Jong  
[saskiaensieds@gmail.com](mailto:saskiaensieds@gmail.com)



**HELP !!!!!!!**

Computers zijn alleen handig als alles het doet! Soms gebeurt er iets en ben je bestanden kwijt en zijn ze niet meer terug te vinden. Dat is ook het geval met de adressenlijst van mensen die de liturgie via de mail toegestuurd kregen. Daarom hierbij de oproep: Wilt u de liturgie weer ontvangen via de mail? Meld u dan opnieuw aan via:

[kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl](mailto:kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl)

## **Bericht van Interkerkelijke Evangelisatie Commissie**

We horen nog wel eens de vraag: “Wat is dat voor commissie?” Daarom een poging daar iets over te vertellen.

De IEC werd vlak na de 2<sup>e</sup> Wereldoorlog opgericht. Aan de hand van notulen weten we dat enkele mensen uit de Gereformeerde Kerk, de Christelijke Gereformeerde Kerk, de Nederlands Hervormde Kerk, de Vrije Evangelische Gemeente en het Leger des Heils de koppen toen bij elkaar staken om enige samenwerking tussen kerken op gang te brengen in onze stad. Men wilde enkele gezamenlijke avonddiensten per jaar houden, die laagdrempelig moesten zijn en een uitnodigend karakter zouden hebben, in het bijzonder ook voor rand- en buitenkerkelijken.

Belangrijk was een gezamenlijk uitgangspunt te hebben. Leidraad werd: de Bijbel is het Woord van God en Jezus is de opgestane Heer en Redder.

En verder zouden alle deelnemende kerken in de commissie vertegenwoordigd zijn door mensen die daar voor gevraagd werden. Daarbij zou rekening worden gehouden met de grootte van de verschillende kerken.

Aanvankelijk brachten de leden elk jaar verslag uit aan hun eigen kerkenraad. De laatste jaren is die band helaas verslapt. Maar onze doelstelling is gelijk gebleven evenals onze leidraad.

Twee keer per jaar is er een Welkomstdienst in de Martinikerk. (Dat is dus geen PKN-dienst, wat sommigen wel eens denken). We zijn dankbaar voor de openstelling van het gebouw en de medewerking van de koster. In december is er de Volkskerstzang. In de diensten is ook altijd extra muzikale medewerking: naast orgel ook een koor, korps of band. We houden van mooie liederen uit het Liedboek, Evangelische Liedbundel, Johannes de Heer en Opwekking. Veel mensen weten deze diensten te waarderen.

De voorgangers komen uit verschillende aangesloten kerken. Door opheffing van het korps moest het Leger des Heils helaas terugtreden maar de Geref. Kerken Vrijgemaakt traden toe.

De commissie bestaat nu uit zes mensen:

Otto Jelsma (voorz.) GKV

Marja Jenema (secretaris) CGK

Tony v.d. Schaar (secretaris) VEG

Nynke Alie Miedema (PKN)

Arjo Osinga (PKN)

Henk van Egmond (penningmeester) PKN

Henk van Egmond

In rûntsje om mei de hûn....



Leeftiid.... Wat is jong? Wat is âld? Tsja, it is mar krekt yn welke fase fan it libben we sels binne. Ik bin 58 en fiel en fyn mysels noch jong, mar it is fansels mar relatyf. Sa no en dan fiel ik ek al dat ik by de âlderen hear. Myn kollega's neamden mei ien fan 'de oudere collega's'.... hmmm dat kaam wol even oan. Mar earlik is earlik, doe't ik sa âld wie as sy (it kinne stik foar stik myn dochters wêze) fûn ik ien fan tsjin de 60 ek âld... De beppesizzers sjogge my ek wolris oan mei sa'n blik fan: 'dat snapt beppe toch net....'

Mar fan 'e wike belibbe ik it djiptepunt oant no ta. Ik en Joska soene oerstekke en ik wie sa yn gedachten dat ik in skooter oer de kop seach. Hy hie my gelokkich wol sjoen en stoppe om my oerstekke te litten. Op syn gesicht seach ik in blik fan: "Yes! ik ha hjoed wat hiel goeds dien, ik ha in âlde frou mei har hûntsje holpen mei oerstekken....." Leeftiid... it is my wat.

Maaïke van Dijk

## AGENDA

**vrijdag 5 juni**

oud papier

**zaterdag 6 juni**

oud papier



Jeugdouderlingen:

Nynke-Aly Miedema-Kamstra

Marije Miedema-Epema

### **Hallo jongens en meiden van groep 7 en 8**

In deze corona tijd even een berichtje van de kindernevendienst.

Bij dezen wil ik jullie zeggen dat wij jullie missen... Al een hele poos geen kerkdiensten meer en dus ook geen kindernevendienst.

Gelukkig kunnen jullie wel weer naar school en sport toe, gezellig weer je vrienden en vriendinnen treffen!

Wij wensen jullie veel plezier en sterkte voor de laatste schoolweken want de zomervakantie zit er aan te komen!

Sommigen van jullie zitten in groep 8 en stappen over naar een nieuwe school, nieuwe vrienden een nieuwe start ...spannend maar ook weer heel leuk.

Ik heb 3 vragen aan jullie nl:

**Wie gaat er van groep 8 naar de brugklas?**

**Wie wil afscheid nemen van de kindernevendienst? (hoe en wat dat weten we nog niet)**

**En wil je graag op de hoogte gehouden worden voor jeugdactiviteiten?**

*Stuur dan een mailtje naar [kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl](mailto:kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl)*

Alvast een hele fijne zomer toegewenst!

Groeten Ackelien en iedereen van de kindernevendienst



## Tieners

Na Pinksteren is het zover voor de jongeren van de middelbare school om weer naar school te gaan. Na al die weken thuis en thuis studeren toch nog een paar weken optrekken met vrienden en vriendinnen uit de klas. Het zijn nog even die laatste spannende weken voordat jullie definitief weten of jullie over gaan. Zet 'm op met de laatste toetsen en opdrachten!

En zo is een aantal van jullie inmiddels geslaagd! Misschien wel vreemd om de vlag uit te hangen nu het zo anders gaat dan je vorig jaar had gedacht. Toch, meer dan verdiend: van harte gefeliciteerd met jullie mooie diploma! Hopelijk is het gelukt om toch een vervolgopleiding uit te kiezen en hiermee na de zomervakantie ook te starten. Veel goeds en moois daarvoor. En eerst natuurlijk een fijne vakantie.

Ook voor jullie die niet overgaan, goede moed voor de nieuwe kansen die voor je liggen in het volgende schooljaar. Ook jullie wensen we een fijne en goede vakantie.

