

Snein 28 juny 2020
Om 10.00 oere yn de Martinitsjerke fan Frjentsjer
2^e snein fan 'e simmer



Predikant: ds. Sytze Ypma
Organist: Jochem Schuurman
Ouderling van dienst: Hieke Joustra
Diaken: Djoke de Boer
Sopraan: Christy Luth
Gebeden: Inge Walinga en Jurjen Politiek
Doopouders: Pieter en Saranke Stehouwer
Binnenbrengen dopeling: Merle Herkert-Zijlstra
Koster: Jan Eising

Orgelspel: J.S. Bach (1685-1750) Liebster Jesu, wir sind hier BWV 706

Welkom

Intochtlied: Lied 218

Dank U voor deze nieuwe morgen,
dank U voor elke nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen
bij U komen mag

Dank U voor alle bloemengeuren
dank U voor ieder klein geluk.
Dank U voor alle held're kleuren,
dank U voor muziek

Dank U dat U in moeilijkheden
dank U dat U in pijn en strijd,
dank U dat U in alle tijden
toch steeds bij ons zijt.

Dank U, uw liefde kent geen grenzen
dank U dat ik nu weet daarvan.
Dank U, o God, ik wil U danken
dat ik danken kan.

Votum & Groet

Aansteken van de kaars: We steken nu een kaars aan en nodigen u thuis uit dat ook te doen. In dit licht drukken we de verbondenheid met elkaar uit, en met onze dierbaren, ook die we missen of niet mogen bezoeken. Licht sterker dan het duister.

Inleiding doop

Zang: Hilich, hillich, hillich (Fryske oersetting fan Zum Sanctus fan Franz Schubert)

Hillich, hillich, hillich, hillich is de Hear,
Hillich hillich hillich, Him de heechste eare!
Hy dy't gjin begjin hat, Hy dy't altyd wie,
Ivich is en hearsket, bliuwt in alle tiid.

Hillich hillich hillich, hillich is de Hear,
Hillich hillich hillich, Him de heechste eare!
Almacht, Wûnder, Leafde, oerol, eltse kear,
Hillich hillich hillich, hillich is de Hear!

De heilige doop

Belofte en zegen

Zingen: Het raadsel van ons leven

(uit: Zingen in zonlicht, F. Oosterwijk, mel.: Der Mond ist aufgegangen)

Het raadsel van ons leven
hebt Gij ons opgegeven
vanaf de moederschoot.
Wat ons mag overkomen,
wat wij ook mogen dromen:
het is te diep, het is te groot.

Het raadsel van ons leven
staat in uw hand geschreven
als spoor in onze tijd.
Behoed ons voor het kwade,
leid ons in uw genade
in 't weten van uw eeuwigheid.

Gebed

Eerste lezing: Genesis 18: 1-15

Taizélied: God, jou dat myn gedachten/Aber du weisst den Weg fûr mich
(Uit: Tachtich lieten út Taizé, nr. 1)

God, jou dat myn gedachten har rjochtsje op Jo.
By Jo is it ljocht, Jo ferjitt' my net.
By Jo fyn ik stipe, by Jo is it geduld.
En al wit ik fan Jo wegen net, Hear,
Jo witte de wei foar my.

Evangelielezing: Openbaring 21: 1-8

Lied 23b: 1 en 2

De Heer is mijn Herder!
'k Heb al wat mij lust;
Hij zal mij geleiden
naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtkens
aan waat'ren der rust.

De Heer is mijn Herder!
Hij waakt voor mijn ziel,
Hij brengt mij op wegen
van goedheid en zegen,
Hij schraagt me als ik wankel,
Hij draagt me als ik viel.

Preek

Orgelmuziek: J.S. Bach (1685-1750) Preludium in C BWV 846

Dank- en voorbeden

Stilgebed

Onze Vader: Arvo Pärt (*1935) Vater Unser

Aankondiging collecte

Dankwoord

Slotlied: Lied 416: 1 Nederlands, 2 en 3 Frysk, 4 Nederlands

Ga met God en Hij zal met je zijn
jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Hear, wês mei ús oant in oare kear,
wol ús mei jo wjukken hoedzje,
stypje as de stoarmen woedzje.
Hear, wês mei ús oant in oare kear.

Hear, wês mei ús oant in oare kear.
Wol de wegen foar ús sljochtsje,
ús net nei ús sunden rjochtjse.
Hear wês mei ús oant in oare kear.

Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten
in Zijn naam elkaar begroeten
Ga met God en Hij zal met je zijn

Kort dankwoord

Zegen en gezongen Amen

Orgelspel: C.M. Widor (1844-1937) Toccata uit Symphonie 5