

KERKBLAD VOOR DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE FRANEKER

27 ste jaargang, nummer 9
vrijdag 28 augustus 2020

Heer,
ze zeiden dat het heerlijk was
om jong te zijn,
maar toen de studie voorbij was
en het ouderlijk huis verlaten
is er een grote angst over mij gekomen
voor de maatschappij.

Ik ben een vreemdeling geweest
in deze wereld van hoog en laag,
van macht en onmacht.

U weet wel waaraan ik leed,
aan welk gevoel van niet-geborgten-zijn,
van niemand ziet-naar-mij-om.

En daarom, Heer,
nu ik achteraf besef
dat ik bijna verging,
Bid ik U om ontferming
voor het angstige kind..

Uit: Wanneer ik bid van Geert Boogaard.

**De kopij voor de volgende nummers
inleveren uiterlijk donderdag 24 september (nr. 10)
en donderdag 29 oktober (nr. 11)**

MEDITATIE DOOR: SOPHIE BARTLEMA-TRUL

Op weg.....

Eind augustus 2020. De zomer is bijna voorbij. Tijd voor een terugblik en tijd voor vooruitblikken. Een tijd van bezinning, herstel en aanpassing. Op 1 september – Wereldgebedsdag voor de Schepping – start de Periode voor de Schepping. Tot de 2e zondag in oktober is er bijzondere aandacht voor de schepping.

Sinds begin dit jaar heeft een ieniemienie virusje laten zien dat het consumerende gedrag van de mens nadelig voor de schepping is. Door dit virus, waarbij de mens tot stilstaan werd gemaand, kwam de natuur tot bloei. Had God er genoeg van? In veel geloofsgemeenschappen wordt dan ook deze vraag gesteld. Is deze pandemie een straf van God? Uit een enquête onder Christenen blijkt

dat het merendeel dit niet zo ziet, maar wel als een moment van bezinning, hoe wij als mensen bezig zijn.

Dan mijmer ik over verleden, heden en toekomst. Hoe komt het dat wij ons keer op keer in een dergelijke situatie bevinden? Wij mensen zoeken verklaringen, willen oplossingen, maar dan wel kant en klaar zonder al te veel moeite. Dan dwalen mijn gedachten af naar het paradijs. Zo volmaakt en dan tochIk denk aan Mozes, die met zijn volk door de woestijn gaat en daar van God **TIEN** handvaten krijgt aangereikt voor zijn volk om een zo gelukkig mogelijk leven te kunnen leven..... Ik denk aan Jezus, die het ons voordeed..... Ik denk aan al die mensen die zoveel van zichzelf hebben gegeven om het voor anderen leefbaarder te maken.

Dan maken mijn hersenspinsels een sprong naar het nu, naar onze minister-president, die op aanraden van virologen ons **VIJF** handvaten geeft om de burgers van Nederland gezond te houden. Toen het slecht ging, kon iedereen zich erin vinden, er wordt houvast gegeven, grip op een voor ons ongrijpbare situatie, met zicht op herstel, maar op het moment dat we dit hebben bereikt, verzwakt de aandacht, zijn we in onszelf gekeerd en worden we weer de losgeslagen individuen, de schapen waarmee we in de bijbel worden vergeleken. Het gemakker is inderdaad niet van de lucht nu blijkt dat onze vrijheden door ons eigen gedrag worden ingeperkt en toch....

Met de Herder voorop, volgen de schapen, niet meteen volgzaam, soms met een omweg, maar uiteindelijk gaan we voor een gezonde wereld, een gezonde schepping. We gaan op weg. Op weg naar de oogst van onze gewassen, op weg naar de oogst van al het harde werken, op weg naar....., op weg naar ons, naar wie we zijn, wat we willen uitdragen en hoe we dat kunnen doen en met Wie we dat doen, want bij alles wat we willen doen hebben we God nodig, Hij is de wijnstok en wij zijn de ranken en sluit ik af met dat **éne** handvat dat altijd aan het einde van mijn gedachten naar voren komt: Zonder Mij kunt gij niets doen.

KERKDIENSTEN

Zondag 30 augustus

10.00 uur Martinikerk: ds. H. Vlasman, Giekerk
9.30 uur Walburgakerk Ried, past. D. Hutten

Zondag 6 september

10.00 uur Martinikerk: ds. S. Ypma
9.30 uur Walburgakerk Ried, past. A. Stork

Zondag 13 september

10.00 uur Martinikerk: ds. M.R. Veen
9.30 uur Walburgakerk Ried, ds. J.C. Dondorp, viering Heilig Avondmaal

Zondag 20 september

10.00 uur Martinikerk: ds. S. Ypma
9.30 uur Walburgakerk Ried, past. C. Akkerboom-Hondema

Zondag 27 september

10.00 uur Martinikerk: ds. H. van Dalen, Nijverdal
9.30 uur Walburgakerk Ried, : past A. Stork

Zondag 4 oktober

9.30 uur Martinikerk: ds. M.R. Veen

9.30 uur Walburgakerk Ried, ds. J.C. Dondorp

BIJ DE DIENSTEN

Zondag 30 augustus

Martinikerk 10.00 uur:

Voorganger: ds. H. Vlasman, Giekerk

Ouderling van Dienst: Hanneke Roelofsen

Organist: Jochem Schuurman

Collecte: n.t.b.

Beeldpresentatie: Anne Pieter Kooistra

Beeld en geluid: Jan Eising

Zondag 6 september Startzondag

Thema: Het goede leven (jaartheme van de landelijke kerk)

Aanvang dienst: 10.00 uur

Martinikerk (zonder gemeenteleden)

Aanvang dienst: 10.00 uur

Voorgangers: ds. Ypma

Organist: Jochem Schuurman

Kerkdiensten vanaf 13 september

Vanwege de coronamaatregelen zijn we genoodzaakt ook de komende maanden op veilige en verantwoorde wijze maatwerk te leveren. Er mogen nu maximaal 100 mensen de kerkdienst bijwonen. Bij de diensten houden we ons aan de instructies van het gebruiksplan. In de Martinikerk is met inachtneming van de 1,5 meter regel plaats voor maximaal 75 mensen (exclusief medewerkers). Er zijn elke dienst vrijwilligers aanwezig die u ontvangen en u een plaats aanwijzen. Na afloop blijft u eerst zitten en wacht op aanwijzingen over hoe de kerk te verlaten.

Op welke zondag kunt u komen? Niet op elke zondag. We hebben de gemeente op alfabet in groepen verdeeld, op eerste letter van de achternamen. Bij de aankondiging van de diensten staat genoemd welke letters van het alfabet, dus welke achternamen, die zondag aan de beurt zijn. We verzoeken u dringend u aan deze indeling te houden. Verderop in de Binding vindt u hierover nog nadere uitleg van de voorzitter van de kerkenraad.

ds. Sytze Ypma

Zondag 13 september

Martinikerk 10.00 uur:**Voorganger:** ds. Margarithe Veen**Ouderling van Dienst:** Akke Douma**Organist:** Jochem Schuurman**1^e Rondgangscollecte:** kerk**2^e Rondgangscollecte:** diaconie**Kindernevendienst/Oppas:****Koster:****Beeldpresentatie:** Kees Stal**Klokluider:** Derk Boddeüs**Welkom in de kerk: gemeenteleden van wie de achternaam begint met de letters A t/m G****Zondag 20 september****Martinikerk 10.00 uur:****Voorganger:** ds. Sytze Ypma**Ouderling van Dienst:** Arjo Osinga**Organist:** Jochem Schuurman**1^e Rondgangscollecte:** kerk**2^e Rondgangscollecte:** diaconie**Kindernevendienst/Oppas:****Koster:****Beeldpresentatie:** Anne Pieter Kooistra**Klokluider:** Klaas Kooistra**Welkom in de kerk: gemeenteleden van wie de achternaam begint met de letters H t/m L****Zondag 27 september****Martinikerk 10.00 uur:****Voorganger:** ds. Hans van Dalen, Nijverdal**Ouderling van Dienst:** Hieke Joustra**Organist:** Jochem Schuurman**1^e Rondgangscollecte:** kerk**2^e Rondgangscollecte:** diaconie**Kindernevendienst/Oppas:****Koster:****Beeldpresentatie:** Berend Bosgra**Klokluider:** Hayo Bartlema**Welkom in de kerk: gemeenteleden van wie de achternaam begint met de letters M t/m S****De diensten worden uitgezonden via www.kerkomroep.nl**

WIJK NOORD

predikant: ds. M.R.Veen

Onder Wijk Noord vallen:

Kaatsersbuurt ouderling: vacant
Het War ouderling: S. Broersma

Sexb. Vaartplan

Keningspark ,Witzens 1 en 2 ouderling H. Dijkstra-van der Zee

Hamburgerrak pastoraal werker: J. Speelman

Professorenbuurt pastoraal werkers: H. en G. Corporaal-van der Heide

Schalsumerplan ouderling A.J. Osinga

Saxenoord en Saxenstate ouderling b.t.: L. Benders-van der Wal
pastoraal werker: K. de Vries

Froonacker ouderling A. Douma-Miedema

Na een aantal weken vakantie zal ik vanaf maandag 24 augustus weer aanwezig zijn in de gemeente. Een tijd waarin een nieuw seizoen van start wil gaan. Een seizoen waarin de inhoudelijke gesprekken aanwezig kunnen zijn, onze gebeden voor elkaar, de zorgen die we met elkaar willen delen en de vreugde. En zo meer. Tegelijkertijd zal het ook nog anders gaan in verband met de blijvende zorg om het coronavirus, zoals op zoveel andere plaatsen in de samenleving. Ook met de zorg voor elkaar. Dat onze liefdevolle God ons nabij blijft met zijn zegen over ons, opdat wij op de weg die wij gaan ons geborgen weten en gewenkt blijven door tekenen die ons verbinden aan het leven, het licht, de liefde en elkaar.

ds. Margarithhe Veen

WIJK ZUID

predikant: ds. S. Ypma

Onder Wijk Zuid vallen:

Binnenstad ouderling H. Bijlsma
Vliet / Tuinen compagnon: H.E. Bron

Catsbuurt / Frisia ouderling R.H. Bremmer

Parkbuurt ouderling: P. Sieperda-Breidenbach
Noorderbleek

Oostwoudbuurt

Bangabuurt	ouderling: mw. L. Haanstra
Watertorenbuurt	pastoraal werker S. Osinga-Boersma
Plan Zuid en Over de Brug	ouderling mw. J.H. Roelofsen
Roordastate	ouderling mw. L. Haanstra
Theresia	pastoraal werker: mw. S. Oosting
Botniahuis	pastoraal werker L.G. Visser-Attema
Dorpen	ouderling H. Bijlsma pastoraal werker H. Bron
Tzum	ouderling b.t.: L. Benders-van der Wal

Pastoraat en geestelijke zorg in Wijk Zuid

Wilt u graag dat ik een bezoek aan u breng, laat het me weten. In deze tijd van coronacrisis is het meer dan voorheen nog belangrijk uw zorg of verhaal te vertellen. Als u belt, mailt of schrijft maak ik graag een afspraak met u.

ds. Sytze Ypma

UIT DE KERKENRAAD

Voorzitter : mw. M. van Dijk
e-mail: voorzitter.pgf@hotmail.com

Secretaris: H. Haitsma
e-mail: scribe@pkn-franeker.nl

Van de vergadertafel

Zoals jullie zullen begrijpen, is er nog geen nieuws van de vergadertafel, de kerkenraad hoopt op 16 september weer bij elkaar te komen. De agendacommissie (beide predikanten, voorzitter, scriba, Willem Koopmans en Dick Tolsma) zijn in augustus wel twee keer bij elkaar geweest, o.a. om te bespreken hoe we de diensten na 1 september konden en wilden organiseren.

Kerkdiensten na 1 september

Vanaf 13 september zijn gemeenteleden weer welkom in de dienst met een maximum van 75 (exclusief medewerkers). We kiezen ervoor om nog niet te zingen, dat vinden we nog te riskant. We hebben best zittingen om een systeem te bedenken en hebben uiteindelijk voor het volgende gekozen:

- In goede tijden komen er per zondag ongeveer 300 mensen naar de kerkdienst. Nu hanteren we een maximum van 75, daarom is er per dienst een kwart van het aantal gemeenteleden welkom.
- We hebben het ledenbestand op alfabet in vieren gedeeld.
- **In vier zondagen krijgen alle gemeenteleden de mogelijkheid om de dienst bij te wonen.**
 - **Zondag 1 (13 sept.): de gemeenteleden wiens achternaam begint met de letter A t/m G**
 - **Zondag 2 (20 sept.): de gemeenteleden wiens achternaam begint met de letter H t/m L**
 - **Zondag 3 (27 sept.): de gemeenteleden wiens achternaam begint met de letter M t/m S**
 - **Zondag 4 (4 okt.): de gemeenteleden wiens achternaam begint met de letter T t/m Z**
- Als er vier zondagen zijn geweest, gaan we bekijken of we hiermee uitkomen. Zo ja, dan houden we deze opzet aan. Zo niet, dan passen we de indeling aan.

We rekenen op jullie medewerking en ook op jullie begrip. Natuurlijk willen we niets liever dan weer als complete gemeente samenkomen in onze Martinikerk, maar zolang het rondwarende coronavirus dat nog niet mogelijk maakt, is het een kwestie van 'as it net kin sa't we graach wolle, moat it sa't it kin'.

Bij de diensten in de Martinikerk houden we ons aan de instructies van het gebruiksplan. Dit houdt in dat er vrijwilligers aanwezig zijn die de gemeenteleden ontvangen en naar hun plaats begeleiden. Na afloop geven zij ook weer aanwijzingen over hoe we de kerk verlaten. Volg die aanwijzingen op, samen houden we het veilig. We moeten met elkaar de moed er in houden, volhouden in het opvolgen van de regels en samen hopen en bidden om verbondenheid met elkaar. Blijf in contact met elkaar en schroom niet om hulp te zoeken bij de kerk. Juist nu moeten we er voor elkaar zijn. Daarom bidden wij:

God van nabijheid,
 We komen tot U
 nu het zo moeilijk is om elkaar nabij te komen.
 Afstand houden zit niet in onze aard.
 We hebben het liefste onze medegelovigen dicht bij ons.
 Help ons dan en troost ons.
 Geef ons verbondenheid:
 dat U ons aan elkaar bindt
 als broeders en zusters met één Vader.
 Amen

Mei in hertlike groet út namme fan de tsjerkeried
 Maaïke van Dijk, foarsitter

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Voorzitter: D. Tolsma

Secretaris : T. Bouwmeester-Brouwer
 e-mail: secretaris.krm.pgf@outlook.com

Penningmeester: S. Douma

Solidariteitskas

Vanuit de landelijke kerk is een extra actie kerkbalans opgezet.

“Alle kosten die het extra pastorale en diaconale werk tijdens deze coronacrisis met zich meebrengt, nemen kerken zonder aarzelen voor hun rekening. En dat terwijl er minder geld binnenkomt nu er geen gewone vieringen en dus minder collecteopbrengsten zijn. Steun daarom de extra Actie Kerkbalans, aldus scriba René de Reuver.”

Ook bij ons worden extra kosten gemaakt en ook in Franeker zien we een lichte daling in collecteopbrengsten. Wij gaan echter geen volledige extra actie kerkbalans opzetten maar zullen u om een extra gift vragen bij de solidariteitskas die binnenkort zal worden verstuurd.

De Rank

Zoals u eerder al heeft kunnen lezen gaan we de komende periode De Rank opknappen. Wanneer daarmee gestart gaat worden is afhankelijk van de aannemer. Wel zullen we de komende weken De Rank alvast gaan opruimen. Heeft u nog iets staan in De Rank wat van u is dan kunt u dat ophalen. Tijdens de werkzaamheden zal het kerkelijk bureau wel open blijven.

Maquette Rank en Zilverstraatkerk

In De Rank staat een grote maquette van de Zilverstraat en De Rank. Deze maquette kan vanwege de aanpassingen niet opnieuw in De Rank tentoongesteld worden vanwege te weinig ruimte. Dit prachtige schaalmodel verdient een nieuwe mooie plek en daarom hebben wij met de schenker van destijds afgesproken het aan de gemeente aan te bieden. Heeft iemand belangstelling dan kan diegene zich melden bij het kerkelijk bureau. De maquette gaat naar diegene met de mooiste bestemming.



Digitale AKB

Jaarlijks ontvangt u in het begin van het nieuwe jaar de Actie Kerk Balans (AKB). Naast het uitprinten, inpakken rondbrengen en weer ophalen moeten ook de toezeggingen handmatig worden ingevoerd. Samen met onze softwareleverancier zijn we gaan kijken naar efficiëntere, digitale middelen en die mogelijkheid is er nu. Iedereen van wie bij ons het email adres bekend is krijgt eind dit jaar een aanvraag om actie kerkbalans digitaal in te vullen. Eenvoudig vanaf de bank. U blijft zelf de mogelijkheden bepalen over de hoeveel, wanneer en hoe u wilt betalen. Reageert u op de digitale aanvraag dan krijgt u later geen papieren aanvraag meer. Dat zal de reguliere AKB behoorlijk kunnen ontlasten.

Om dit mogelijk te maken willen we zoveel mogelijk e-mail adressen verzamelen.

Wilt u naar kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl uw e-mail adres sturen o.v.m uw naam en adres, zodat we dit op de juiste manier kunnen verwerken.

Krijgt u de nieuwsbrief al digitaal, dan is uw e-mail adres bij ons bekend en zullen we dit gebruiken voor de Actie Kerk Balans.

Voor verdere uitleg zullen we u tijdig op de hoogte brengen.

Dick Tolsma
Voorzitter college van kerkrentmeesters

IK ZAL ER ZIJN

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.

Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

Tekst: Hans Maat

Muziek: Kinga Bán en Adrian Roest

© 2013 Stichting Sela Music

INCASSOKALENDER

FONDS:

Actie Kerkbalans
Zending
Kerkomroep

INCASSODATUM:

28 september
28 september
28 september

COLLECTEN EN GIFTEN

Voor alle ontvangen collectegiften en giften hartelijk dank!

Collectebonnenverkoop: Kerkelijk Bureau, Zilverstraat 36 (tijdens kantooruren tussen 09.00 uur en 12.00 uur). Er zijn drie soorten bonnen (€ 0,50; € 1,00; € 2,00 per bon); op een kaart zitten 20 bonnen. Betaling bij voorkeur per bank NL37 RABO 0320 4020 29 o.v.v. het aantal bonnen.

DIACONIE

Voorzitter: W. Koopmans

Secretaris: D. de Boer-Boutsma

NIEUWS VAN DE DIACONIE

Een primeur. Voor het eerst organiseert Kerk in Actie een landelijke huis-aan-huiscollecte. In de week van **29 november t/m 5 december 2020** gaat KIA in zoveel mogelijk plaatsen in Nederland aan de deur collecteren.

Dit is het collectedoel:

Een beter leven voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. De kinderen zijn, soms helemaal alleen, aangekomen in de kampen op zoek naar eten, warmte en veiligheid. KIA helpt met voedsel, kleding en onderwijs, want deze kinderen en alle andere vluchtelingen in de kampen hebben recht op een beter leven.

De diaconie wil deze collecte gaan coördineren in Franeker. En daarvoor hebben wij uw hulp nodig. Om de huis-aan-huiscollecte van Kerk in Actie tot een succes te maken, zijn er veel mensen nodig. Doet u mee?

U kunt zich aanmelden bij één van de diakenen. Het mailadres en telefoonnummer van de voorzitter en secretaris staan hierboven vermeld. U kunt zich ook aanmelden op het kerkelijk bureau. 0517-393200 / kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl
Alvast hartelijk dank voor uw betrokkenheid.

Djoke de Boer



ZIEKMELDINGEN / ZIEKENDIENST

Voor **ziekmeldingen** en **ziekenbrief**, de **ziekendienst** contacten. Zij zorgen voor een attentie thuis, informeren de predikanten en verzorgen de ziekenbrief

mw. L. de Beer-Dijkstra

mw. N. Ferwerda-Dotinga

mw. A. van Nimwegen-Vlietstra

mw. T. Palma-de Vries

KERKELIJKE STAND

MUTATIES:

Doorgeven aan:

Kerkelijk Bureau, Zilverstraat 36, 8801 KC

's morgens van 9.00-11.30 uur

0517-393200 / kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl

BERICHTEN VAN ACTIVITEITEN

Kringgesprekken in het Koor van de Martinikerk

Woensdagochtenden 10.30-11.30 uur

Ook in de maand september gaan de Kringgesprekken in het koor van de Martinikerk door. Er kwamen iedere keer zo'n veertien mensen en dat bleek een mooie groep te zijn. Voor deelname blijft het belangrijk dat u zich opgeeft. Ook welke datum u past. Als u in september wilt deelnemen kunt u dit kenbaar maken aan mw. Djoke Travaille-Hibma.

Weet u van harte welkom.

Data: woensdag 2 september, 9 september, 16 september en 23 september.

Tijdstip: 10.30-11.30 uur.

Met hartelijke groet,
Djoke Travaille, ds. Sytze Ypma en ds. Margarithhe Veen

Bindingbezorger(s) gezocht

Met het overlijden van de heer Taeke Siderius zijn we niet alleen een trouw gemeentelid verloren, maar ook een trouwe vrijwilliger. Dit betekent bijvoorbeeld dat er twee wijken nu zonder Binding-bezorger zijn.

Daarom deze oproep: wie wil tien keer per jaar een uurtje van zijn/haar tijd beschikbaar stellen om de Binding te bezorgen? Het gaat om twee wijken in het centrum van de stad, waaronder Botniasteeg, Voorstraat, Noord, Vijverstraat, Hocquart en Waagstraat. Meer informatie en aanmelden kan via Yteke op het kerkelijk bureau.

0517-393200 / kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl



ZWO

Voorzitter: Jeanet Veenstra

Penningmeester: Pieter Walinga

Bankrekeningnummer: **NL07 RABO 0313 2032 29**

Kaarten & Postzegels

Heeft u ook zoveel kaarten ontvangen als hart onder de riem in deze periode? Geef ze door en lever daarmee een bijdrage aan Kerk in Actie! U kunt postzegels en ansicht- en geboortekaarten inleveren in de inleverzuil in de Martinikerk. Vrijwilligers in Utrecht sorteren de postzegels en kaarten met veel zorg, kennis en aandacht. Vervolgens verhandelen ze de postzegels via verkoopadressen in Nederland en nationale en internationale beurzen. De ansicht- en geboortekaarten verkopen ze aan verzamelaars op beurzen en bieden ze te koop aan via websites als Marktplaats.

Top 5 meest waardevolle kaarten:

- ansichtkaarten met postzegel
- kaarten Anton Pieck
- kaarten Stichting Kinderpostzegels
- zelfgemaakte kaarten
- geboortekaartjes

In 2019 was de landelijke opbrengst € 23.482.

Wilt u zelf iemand verrassen met een mooie kaart? In de Martinikerk kunt u (contant met gepast geld) voor 2 euro per stuk kaarten kopen. Er zijn prachtige kaarten gemaakt in Rwanda, gemaakt van bananenbladeren en kaarten van de stichting Beautiful Kidz Namibië. En uiteraard kaarten van onze eigen kerk en fontein.

De kerk is in september van woensdag tot en met zaterdag open van 14.00 - 17.00 uur.

Jeanet Veenstra

Hulp voor getroffenen explosie Libanon

Door de enorme explosie in de haven van Beiroet zijn zeker 100 doden en duizenden gewonden gevallen. Zeker de helft van de stad is beschadigd en 300.000 mensen zijn dakloos. De nood is hoog: Libanon zucht al onder een zware economische crisis en de gevolgen van de coronacrisis. Kerk in Actie is noodhulp gestart via het internationale kerkelijk netwerk en via de eigen partners ter plekke. Uw steun voor Libanon is zeer hard nodig!

Collecteer en maak de opbrengst over naar NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. 'Hulp slachtoffers Beiroet'.

“Mensen zijn in shock en totaal ontredderd,” vertelt Wilbert van Saane, uitgezonden medewerker van Kerk in Actie in Libanon. “Beiroet lijkt een oorlogsgebied, gebouwen zijn weggevaagd en er zijn heel veel gewonden,” vult zijn vrouw Rima aan. Wilbert, Rima en hun kinderen waren op het moment van de explosie buiten de stad en zijn ongedeerd.

Dreigend tekort aan voedsel

Naast de vele slachtoffers en materiële schade doemt er een nieuw probleem op. Ook graansilo's in de haven zijn zwaar beschadigd. Wilbert: “Daar maak ik me zorgen over. Nu is men vooral gericht op medische zorg, de ziekenhuizen zijn overvol. Maar straks is er het probleem van tekort aan meel.”

Veel hulp nodig

Ruim 300.000 mensen zijn van het ene op het andere moment dakloos geworden. Huizen en bezittingen zijn weggevaagd. Mensen hebben niets meer. Via ACT, het internationale kerkelijke netwerk waar Kerk in Actie lid van is, zullen lokale kerken en organisaties op korte termijn ondersteund worden bij het uitdelen van voedsel, kleding en hygiënematerialen. Op de langere termijn zal geholpen worden bij het herstel van gebouwen en traumaverwerking.

Ook de gebouwen van Kerk in Actie partners NEST (Near East School of Theology), MECC (Middle East Council of Churches) en het jongerencentrum Manara in de achterstandswijk Bourj Hammoud (Youth for Christ) zijn beschadigd.

Dit doet Kerk in Actie met uw geld

- Noodhulp bieden via ACT, het internationale kerkelijke netwerk, aan de slachtoffers van de explosie. Zij ontvangen voedsel, water, kleding en hygiënematerialen.
- Hulp bieden bij het herstel van gebouwen en traumaverwerking.

Vader in de hemel,

God, we bidden U voor de inwoners van Beiroet,
een zware explosie in de haven bracht verwoesting en dood.

We voelen ons zo machteloos in dit verdriet,
daarom wenden wij ons tot U.

U bent de enige die sterker is dan al het leed.
Vader, wilt U omzien naar Uw land, Libanon.

Wij danken U dat Wilbert en Rima van Saane en hun kinderen ongedeerd zijn,
en veilig temidden van alle verwoesting.

Wij bidden U voor hen in deze moeilijke situatie,
wees hen nabij in deze tijd.

Wij bidden u voor onze partners ter plekke,
Near East School of Theology, Middle East Council of Churches en Youth for Christ,
plaatsen waar zovelen worden opgeleid om Uw kerk in het Midden-Oosten te dienen.
Hun gebouwen zijn zwaar beschadigd.

Wilt u hen nabij zijn in deze donkere dagen?

We vragen U om kracht voor de hulpdiensten,
voor hulpverleners die hun leven wagen in het zoeken naar slachtoffers,
voor artsen en verpleegkundigen die de gewonden behandelen,
voor wie hun huizen volledig zijn verwoest,
voor iedereen die getroffen is door deze grote ramp.

Grote God, U ziet al dit leed.
Ontferm U over Beiroet.
U bent de enige die redding kunt bieden.

En we vertrouwen op U!

Amen

Beste lezers van de Binding,

Ook in 2020 steunt ZWO ons mooie project Beautiful Kidz Namibia (BKN). Voor ons reden om u wat meer te vertellen over wat we daar doen met deze financiële steun.

We hebben hier in Nederland door de Corona een spannende en vervelende tijd gehad. Bang om ziek te worden en je dierbaren niet mogen opzoeken of geen bezoek mogen ontvangen, of geen werk meer hebben. Gelukkig gaat het hier intussen weer wat beter en hopen we dat dit zo mag blijven.

In onze BKN projecten in de sloppenwijk bij Windhoek en op het (arme) platte land in Ovitoto, houdt ons team ook hun hart vast.. de mensen in dit arme deel van Namibië, hebben geen internet of tv, dus kennen de ziekte niet eens, er is weinig water, dus geen hygiëne en ziekenhuizen zijn niet zoals hier, en dan zeg ik het maar netjes.. Dan is het er nu ook nog winter en dat is voor veel mensen daar een moeilijke tijd. We delen vanuit onze centra veel voedselpakketten uit en zorgen voor dekens en sjaals. Zo kunnen we de armste gezinnen helpen. En we duimen en bidden dat Corona daar niet losbreekt...

Ons naaldwerkproject Anusa (bekent van de goede doelenkast achter in de Martinikerk) is door Corona een tijdje gesloten geweest, maar intussen zijn de dames weer aan de slag en maken naast schoolkleding ook mondkapjes.

In onze laatste nieuwsbrief vertelden we ook het trieste verhaal van een gezin dat door brand hun zoon van 16 en hun huisje hebben verloren.. En niemand in zo'n krottenwijk heeft een brandverzekering.. wat is het dan mooi dat ze met hulp van BKN weer een dak boven hun hoofd hebben!

Op de 3 kleuterscholen van BKN, krijgen de jonge kinderen dagelijks onderwijs, maar ook te eten en indien nodig kleding. Omdat veel kinderen in het weekend thuis niets te eten hebben, is er in onze projecten ook in het weekend en in de vakantietijd een gaarkeuken, waar ze maaltijdsoep kunnen krijgen. We doen natuurlijk veel meer, dit kan u ook lezen op onze website *.

Ik hoor in Nederland vaak mensen mopperen over de overheid, of over de zorg, of over iets anders. Na mijn bezoek aan onze projecten, al weer een paar jaar geleden, heb ik wel vaak terug gedacht aan die reis. Want wat hebben wij het hier goed en wat is het mooi dat we van hier uit zo'n prachtig project mogen en kunnen ondersteunen.

Namens alle kinderen en het team van Beautiful Kidz; Bai Danki !!!

Neno van der Schaar

Vice voorzitter Beautiful Kidz Namibie

* zie voor meer info ook onze site met een mooie korte film: www.beautifulkidznamibia.nl



OUD PAPIER

In het weekend van **4 en 5 september** en van **2 en 3 oktober** staat de oud papiercontainer op de P.J. Troelstrastraat 24 (C.B.S. De Toermalijn).

Het oud papier graag **zaterdag voor 12.00 uur** bij de container brengen, deze wordt kort na 12.00 uur opgehaald. Bent u een keer te laat, neem uw oud papier dan s.v.p. weer mee.

Opbrengst oud papier juni: € 156,78

afb. N.B.G.

VANDAAG LEZEN WIJ...

LEESROOSTER

donderdag	27 augustus	Matteüs 16:13-28	Rotsvast geloof
vrijdag	28 augustus	Matteüs 17:1-8	Top-ervaring
zaterdag	29 augustus	Matteüs 17:9-13	Zwijgtekst
zondag	30 augustus	Matteüs 17:14-23	Als je gelooft, kun je bergen verzetten
maandag	31 augustus	Exodus 30:1-10	Heilig reukwerk

dinsdag	1 september	Exodus 30:11-16	Inkomens-onafhankelijke belasting
woensdag	2 september	Exodus 30:17-21	Wasvoorschrift
donderdag	3 september	Exodus 30:22-38	Geurig
vrijdag	4 september	Matteüs 17:24-27	Belastingformule
zaterdag	5 september	Matteüs 18:1-9	Groot en klein
zondag	6 september	Matteüs 18:10-20	Zoeken en redden
maandag	7 september	Matteüs 18:21-35	Vergeef van harte, niet uit berekening
dinsdag	8 september	Matteüs 19:1-9	Trouw
woensdag	9 september	Matteüs 19:10-15	Kinderlijk eenvoudig?
donderdag	10 september	Matteüs 19:16-22	Wil jij volmaakt zijn?
vrijdag	11 september	Matteüs 19:23-30	Durf rijk te worden
zaterdag	12 september	Exodus 31:1-18	Creativiteit
zondag	13 september	Exodus 32:1-14	Gaan voor goud ...
maandag	14 september	Exodus 32:15-35	Vernietigend
dinsdag	15 september	Exodus 33:1-11	De HEER trekt zich terug
woensdag	16 september	Exodus 33:12-23	God laat zich zien
donderdag	17 september	Exodus 34:1-18	Kopie
vrijdag	18 september	Exodus 34:19-35	Verbondsregels
zaterdag	19 september	Psalm 145	Loflied
zondag	20 september	Daniël 1:1-21	Gezond gedrag
maandag	21 september	Daniël 2:1-12	Wie helpt de koning uit de droom?
dinsdag	22 september	Daniël 2:13-23	Droom-oplossing
woensdag	23 september	Daniël 2:24-35	Tekst ...
donderdag	24 september	Daniël 2:36-49	... en uitleg
vrijdag	25 september	Daniël 3:1-12	Uitkomen voor je geloof
zaterdag	26 september	Daniël 3:13-23	Laaiende woede
zondag	27 september	Daniël 3:24-30	Wie gaat voor jou door het vuur?
maandag	28 september	Daniël 3:31-4:14	Droomleven ...
dinsdag	29 september	Daniël 4:15-24	... wordt nachtmerrie
woensdag	30 september	Daniël 4:25-34	Bij de beesten af

donderdag	1 oktober	Daniël 5:1-12	Een teken aan de wand
vrijdag	2 oktober	Daniël 5:13-6:1	Afgeschreven
zaterdag	3 oktober	Daniël 6:2-10	Machtsmisbruik
zondag	4 oktober	Daniël 6:11-18	Voor de leeuwen gegoid
maandag	5 oktober	Daniël 6:19-29	Wie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in.
dinsdag	6 oktober	Psalm 115	De HEER leeft
woensdag	7 oktober	Matteüs 20:1-16	Goed betaald



Johan en Astrid Vos zijn momenteel nog steeds in Nederland . Ook Eva Steen die die werkzaam is op het Rainbow Centra en kinderen met zwaardere handicap zowel geestelijk als lichamelijk begeleid en les geeft, is nog steeds in Nederland. Begin augustus is Eva bij ons in Franeker op bezoek geweest en vertelde dat de projecten best wel goed lopen zoals o.a. voedselhulp. Ook is er een grote moestuin aangelegd waarvan de opbrengst wordt gebruikt om maaltijden te maken. Ook met Alunga die bij Eva op school zit en haar moeder Toulisa gaat het erg goed. In 2014 en 2018 hebben wij hun huisje in de sloppenwijk opgeknapt.

Alleen de scholen zijn nog steeds gesloten. Natuurlijk hopen zij zo spoedig mogelijk terug te gaan. Helaas hebben ze momenteel vaak last van vernielingen aan hun gebouwen. De sponsorloop die door Victory4All in Veenendaal was georganiseerd op 19 juli heeft maar liefst €34340 opgebracht.

De oud ijzer actie loopt erg goed . Tijdens onze vakantie is er oud ijzer bij ons gebracht wat fantastisch is! En de afgelopen weken heb ik op verschillende adressen oud ijzer opgehaald. Dit leverde in juli en augustus €680 op.

Met vriendelijke groeten,
Sieds en Saskia de Jong
saskiaensieds@gmail.com

STICHTING STUDIEFONDS

Luitzen van der Zee-Dijkstra

Voor het studiejaar 2020-2021 kunnen uit het fonds in beperkte mate bijdragen in de studiekosten worden verleend.

Volgens de statuten van de stichting komen hiervoor in aanmerking "begaafde jonge mensen, die noch zelf, noch hun ouders / verzorgers in staat zijn daarin naar behoren te voorzien".

Daarnaast moet de aanvrager:

- Een studie (gaan) volgen aan een instelling voor HBO of WO
- Tenminste 10 jaar wonen of gewoond hebben in de voormalige gemeente Franekeradeel

N.B. Afgestudeerden die een vervolgstudie wensen te volgen komen niet voor een bijdrage in aanmerking.

Aanvraagformulieren zijn tot 14 september 2020 aan te vragen bij de secretaris, de heer F.Riemersma,

Jan Doevendans

In rûntsje om mei de hûn....



Agressyf... ik? Neu... ik soe mysels net agressyf neame wolle, mar earlik is earlik, ek hjir slacht wolris in doar mei in rotklap ticht as it my net nei it sin giet. Dat sille jim grif herkenne. Kleare ûnmacht fansels, mar sa giet dat soms. Okkerdeis seach ik in man sa alderheislikst fûl mei de matteklopper op in automatte omfegen, dat ik tocht: foar wa of wat soene dy klappen bedoeld wêze? It kin soms wol opluchtsje om even ergens op om te huffen. "It giet der hjir mar om wei", sa sei ik tsjin him, "hawwe jo ien yn gedachten dy't jo liik makke hat?" Hy seach my ferheard oan en begong te laitsjen. "No nee, eins net.... Of... ja, no't jo dat sa sizze..... ik wit noch wol ien dy't my it bloed aardich ûnder de neils weihelje kin!" Doe moast ik ek laitsje: "No, dan mar gau noch in matte út de autohelje en dêr mar flink op meppe, dat is altyd better dan op de persoan sels!" Agressyf? Och, salang't it slachtoffer in automatte is, falt it noch wol in slachje ta!

Maaïke van Dijk

Koffieochtend voor vrouwen

Als werkgroep hebben we op 18 augustus jl. vergadert en we hebben helaas moeten besluiten, dat er voorlopig **geen** koffieochtend wordt gehouden.

De 1 1/2 meter afstand is moeilijk te organiseren en de situatie rondom het virus is te onzeker.

We vinden het jammer dat we elkaar op korte termijn niet kunnen ontmoeten, maar hopen en bidden dat het op langere termijn weer mogelijk zal zijn.

Namens de werkgroep,
Ineke Duinkerken-Meijndert



P.C.O.B. afdeling Franeker en Omstreken

Op de bestuursvergadering van 18 augustus jl. is besloten dat de ledenbijeenkomst van 24 september 2020 **niet** door gaat. Dit betreurt het bestuur zeer, maar door het coronavirus vindt zij het niet verantwoord. De heer Pieter Oosterhof houdt in de toekomst alsnog graag zijn lezing: “De geschiedenis van het Botniahuis”.

Namens het bestuur, een vriendelijke groet,
Ditta Burggraaff-Siebesma, secretaris

AGENDA

zondag 30 augustus

Radio “Eenhoorn” 9.30 uur:

dhr. A. v.d. Meer, via gem. Oude Bildtzijl

woensdag 2 september

Kringgesprek in het Koor van de Martinikerk 10.30 uur – 11.30 uur

vrijdag 4 september

oud papier

zaterdag 5 september

oud papier

woensdag 9 september

Kringgesprek in het Koor van de Martinikerk 10.30 uur – 11.30 uur

woensdag 16 september

Kringgesprek in het Koor van de Martinikerk 10.30 uur – 11.30 uur

woensdag 23 september

Kringgesprek in het Koor van de Martinikerk 10.30 uur – 11.30 uur

zondag 6 september

Radio “Eenhoorn” 9.30 uur:
evang. D. Wolbers, Franeker Bapt. Gemeente

zondag 13 september

Radio “Eenhoorn” 9.30 uur:
ds. I. Pfeifer, Ysbrechtum

zondag 20 september

Radio “Eenhoorn” 9.30 uur:
dhr. H. Wiersma, Sneek

zondag 27 september

Radio “Eenhoorn” 9.30 uur:
ds. J. van Olfen, Menaldum

vrijdag 2 oktober

oud papier

zaterdag 3 oktober

oud papier

De kerkdiensten van **Radio Eenhoorn** worden vanuit de studio opgenomen.



Jeugdouderlingen:

Nynke-Aly Miedema-Kamstra

Jongerenwerker:

Marije Miedema-Epema

Van de kindernevendienst

Helaas hebben we geen afscheid van de oudsten van de kindernevendienst kunnen nemen zoals we het anders gewend zijn.

Ik heb ze een bezoekje gebracht en namens de kindernevendienst hebben Jilse de Boer, Bauke Groot en Nathan van Esschoten een mooie bijbel gekregen nl. de bijbel in gewone taal voor jou.

Op de kaart staan de woorden: Dit is niet alleen een einde maar ook een nieuw begin... Afscheid nemen van de basisschool maar ook afscheid nemen van een lange of kortere periode bij de kindernevendienst. Een nieuw begin is de start op een nieuwe school en je maakt nieuwe vrienden en vriendinnen. Nathan en Bauke zijn al gestart op de Simon Vestdijk in Harlingen en Jilse op de AMS in Franeker. Wij wensen jullie veel plezier en hopen jullie in het winterseizoen weer terug te zien bij de gespreksgroep voor 10-ers.

Ze hebben een tekst meegekregen Psalm 103 11-12 : Want Gods liefde voor ons is groot, zo groot als de hele wereld.

De zomervakantie is voorbij de scholen zijn weer begonnen. Veel dingen blijven onzeker nu de corona weer toeneemt zo ook de kindernevendienst .

We hopen dat 6 september de startzondag door kan gaan en wij jullie weer kunnen begroeten. We wachten af, het blijft spannend. Hopelijk kunnen we gauw weer los!

Groetnis Ackelien

Vanaf zondag 13 september is er ook weer kindernevendienst en oppas in de kerk.