

Zondag 25 oktober 2020,
Om 10.00 uur in de Martinikerk
6^e zondag van de herfst



Predikant: ds. Sytze Ypma
Organist: Jochem Schuurman
Zang: Jitze van der Land
Ouderling van dienst: Seerp Broersma
Diaken: Djoke de Boer
Aankondiging collecte: Neno van der Schaar
Koster: Appie Reitsma

Orgelspel: J.S. Bach – Liebster Jesu, wir sind hier BWV 731

Welkom

Intochtlied: Psalm 118: 1 en 5, Laat ieder 's Heren goedheid prijzen

Laat ieder 's Heren goedheid prijzen,
zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Laat, Israël, uw lofzang rijzen:
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Dit zij het lied der priesterkoren:
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Gij, die den Heer vreest, laat het horen:
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.

De Heer is mij tot hulp en sterkte,
Hij is mijn lied, mijn psalmgezang.
Hij is het, die mijn heil bewerkte.
Ik loof den Heer mijn leven lang.
Hoort in hun kamp Gods knechten zingen
nu Hij de zege heeft gebracht:
Gods rechterhand doet grote dingen,
Gods rechterhand heeft grote kracht!

Votum: Onze hulp is de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk van Zijn handen.

Groet: Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus. Amen

Zingen: Lied 62a Myn siel fynt frede en rêst
(Út Tachtich lieten út Taizé, nr. 54)

Myn siel fynt frede en rêst allinne by God:
yn Him leit myn behâld.

Ja, by de Hear kom ik wer ta mysels,
fyn ik frede_en rêst.

Inleiding

Aansteken van de kaars

Gebed om ontferming

Lofzang: Lied 158b, Een schoot vol ontferming is onze God

Een schoot van ontferming is onze God.
Hij heeft ons gezocht en gezien
zoals de opgaande zon aan de hemel.
Hij is ons verschenen toen wij
in duisternis waren, in schaduw van dood.
Hij zal onze voeten richten
op de weg van de vrede.

Gebed om de Heilige Geest

Lezing: Nehemia 8: 9-19

Zingen: Lied, U bent de kracht 1, 2 en 3
(Uit: Zingen in zonlicht, Fokkelien Oosterwijk)

U bent de kracht achter ons hele leven,
de drijfveer van ons menselijk bestaan;
wie wij ook zijn, wij zijn met U verweven,
door U gezien, gezocht van meet af aan;
U bent de kracht, die onze zwakheid sterkt
en meer dan wij beseffen in ons werkt.

U bent de stem, die roept door zoveel eeuwen,
stiller en sterker dan wat om ons heen
zo onbarmhartig ons kan overschreeuwen,
alsof wij leven voor onszelf alleen;

U bent de stem, die roept in de woestijn
totdat wij met U levend willen zijn.

U bent het spoor, getrokken in verhalen
van wie het waagden op die vreemde weg,
door U gewezen en in alle talen
verstaan en mensen bracht bij U terecht;
U bent de voetstappen die op het strand
ons dragend voorgaan naar uw vaderland.

Evangelje fan Matteus 22: 34-40 yn it Frysk

Zingen: Lied 838: 1, O grote God die liefde zijt

O grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd,
ons aan Uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons Uw woord bewaren,
Uw waarheid openbaren.

Verkondiging

Muziek: G. Ph. Telemann – Ich will beten

Ich will beten, ich will ringen,
ich will loben, ich will singen,
damit ich vor allen Dingen
deinen Willen mag vollbringen.
Meine Sehnsucht geht dahin,
dass ich dir mit Herz und Sinn,
mein Erlöser mein Gewinn,
ganz allein ergeben bin.

Dank- en voorbeden

Stilgebed

Zingend Onze Vader: God fan fier en hein ús Heit

God fan fier en hein ús Heit,
dat wy hilligje jo namme,
ûnder ús sa faak ûntwijd,
troch jo eigen bern beskamme.

Bûch de folken nei jo wet,
lit jo ryk op ierde komme,
Byn jo wil ús op it hert,
en wy sykhelje ferromme.

Jou ús hjoed ús deistich brea,
en ferjou wat wy misdienne,
sa't ek wy ferjûn ha, Hear,
al dy't skuldich foar ús stiene.

Lit oer ús gjin neare nacht,
lied ús net yn blyn begearen.
Binne wy yn duvels macht,
Hear, ferlos ús fan 'e kweade.

God fan fier en hein ús Heit,
wûnder heimnis is jo namme,
grut yn krêft en hearlikheid,
oant yn alle tiden. Amen.

Aankondiging collecte

Slotlied: Lied 968, 2, 4 en 5, De ware kerk des Heren

Door God bijeen vergaderd,
één volk dat Hem behoort,
als kindren van één Vader;
één doop, één Geest, één woord.
Zo offert allerwege
de kerk U lof en prijs.
Eén naam is aller zegen,
één brood is aller spijs.

In 't woeden aller tijden
is nooit het lied verstomd,
Gods hoede zal ons leiden,
de volle vrede komt!
Geloven wordt aanschouwen,

als uit de hemel daalt
de bruid, de hoge vrouwe,
de kerk die zegepraalt.

Met God zijn wij verbonden,
met Vader, Zoon en Geest,
met alwie overwonnen,
alwie zijn trouw geweest.
Bewijs ons uw genade,
dan zingen wij bevrijd
de glorie van uw daden,
in tijd en eeuwigheid.

Heenzending

Zegen en gezongen Amen

Orgelspel: J. Chr. Kellner – Preludium in C

Voor de betaling van onze musici en andere kosten zijn wij afhankelijk van giften. Als u wilt bijdragen aan deze Omrop Fryslân diensten kan dat op IBAN: NL15 RABO0373744471 t.n.v. Raad van Kerken Fryslân. Alvast onze hartelijke dank.