

**De kopij voor de volgende nummers  
inleveren uiterlijk donderdag 7 januari 2021**

Zullen wij dan  
jij en ik  
met een hart vol goud  
in het flakkerend licht  
naar de mensen gaan.

En telkens beschroomd  
op de drempel staan,  
de mirre van hoop, de wierook van eerbied  
voorzichtig in onze handen.

Om als kind dat nog droomt  
van een wereld die goed is,  
even een glimp te zien  
van God zelf  
die ons aankijkt  
in het gelaat van de ander.

Kris Gelaude

MEDITATIE DOOR: DS. SYTZE YPMA

**Advent en Kerst in donkere tijden**

*Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien (Jesaja 9:1)*

Soms blaast de tijdsgeest woorden leven in. Dat gebeurt met een tekst als deze uit Jesaja, deze adventstekst. Veel mensen ervaren de tijd van nu als duister en herkennen zichzelf als wandelend in het duister. Wat gaat er komen? Het is een vraagteken. Ook los van de tijdsgeest kun je in zulke omstandigheden raken, dat je je leven ervaart als wandelen in het duister. Nou zijn wij mensen, de meeste van ons althans, als bloemen die neigen naar het licht. Maar welke licht zoek je en wat doet dat licht met je? Er is veel licht. Nog nooit scheen op aarde zoveel licht. Er is licht dat sfeer geeft. Neem de kerstverlichting. Kerstlichtjes blinken dit jaar eerder dan in voorgaande jaren. Nu al versieren mensen hun huizen van buiten en van binnen met kaarsen en lichtjes. Er is lichthonger, zo lijkt het, als antwoord op het duister in veel harten. Naast dit licht is er het licht van de vele schermen, van tv-schermen en Ipads tot mobieltjes. We neigen dus naar allerlei soorten licht.

Maar verdrijft al dat licht de duisternis in ons leven wel echt? Zeker, voor een tijdje wel, maar nooit helemaal. Er zitten ook kwalijke kanten aan al dit licht. Veel jongeren en kinderen raken lichtverslaafd. Niet zelden krijgen ze last van de ogen. Ogen hebben met regelmaat ook rust en duister nodig.

Om welk duister en welk licht gaat het in deze tekst van Jesaja? Het duister staat voor het 'niet zien'. We zien bijvoorbeeld niet in 'waarom ons kind zo moet lijden.' We tasten in het duister, waarom gebeurt dit? Onderzoek moet een licht op de zaak werpen – de taal weet hoe het werkt, net als de profeet Jesaja. Het woord van God werpt een hemels licht op ons leven. Als we onszelf in een spiegel zien, weerkaatst onze buitenkant, als we ons leven lezen uit de woorden van God, zien we ons innerlijk weerkaatst. Wie we zijn en wat we zijn, het staat reeds beschreven. Er is, al denken we van wel, niets nieuws onder de zon vanuit het oog Gods, de Bijbel. Licht staat hier voor inzien en doorzien. Als we dat ervaren en gewaarworden, trekt een deel van het duister op als mist. We krijgen zicht, dat helpt om in te zien, om verder te gaan.

Zo gaat het in ons geloof en ons leven. Als we ervaren hoe Gods licht zich verspreidt via de Bijbel, gaan we lichter leven. Dat het duister hardnekkig is en niet zelden wint, staat buiten kijf. Daarom blijft het bittere noodzaak dat er in de wereld mensen zijn die advent vieren, juist midden in crisistijd. Want Advent is feest van verwachting van de geboorte van dat licht, dat in Christus in ons midden komt. Want, zoals Nico ter Linden het zo mooi verwoordt: "Jezus is de mens die het goddelijk licht weerkaatst, en waar zijn stralende gestalte verschijnt, moet de duisternis wijken." Dat licht wens ik u van harte toe.

## KERKDIENTEN

### **Zondag 6 december**

- 10.00 uur Martinikerk: ds. R. Peetoom, Groningen
- 9.30 uur Walburgakerk Ried: ds. J.C. Dondorp, Viering Heilig Avondmaal

### **Zondag 13 december**

- 10.00 uur Martinikerk: ds. J.W. Nieboer, Sneek
- 9.30 uur Walburgakerk Ried: past. A. Stork

### **Zondag 20 december**

- 10.00 uur Martinikerk: ds. M.R. Veen
- 9.30 uur Walburgakerk Ried: ds. J.C. Dondorp

### **Donderdag 24 december**

23.00 uur Martinikerk: ds. M.R. Veen, kerstnachtdienst m.m.v. C.M.V. Advendo  
**via livestream**

### **Vrijdag 25 december**

- 10.00 uur Martinikerk: ds. S. Ypma
- 9.30 uur Walburgakerk Ried: past. A. Stork

### **Zondag 27 december**

- 10.00 uur Martinikerk: ds. J.J. Stegeman, Leeuwarden
- 9.30 uur drs. J. de Haan

### **Donderdag 31 december**

19.30 uur Martinikerk: ds. M.R. Veen  
**via livestream**

### **Vrijdag 1 januari**

10.00 uur Martinikerk: ds. S. Ypma  
**via livestream**

### **Zondag 3 januari**

10.00 uur Martinikerk: ds. S. Ypma  
**via livestream**

### **Zondag 10 januari**

10.00 uur Martinikerk: ds. M.R. Veen  
**via livestream**  
9.30 uur Walburgakerk Ried: ds. J.C. Dondorp

### **Zondag 6 december**

#### **Tweede Advent**

#### **Martinikerk 10.00 uur:**

**Voorganger:** ds. Ruth Peetoom, Groningen  
**Organist:** Jochem Schuurman

### **Zondag 13 december**

#### **Derde Advent**

#### **Martinikerk 10.00 uur:**

**Voorganger:** ds. Jan Willem Nieboer, Sneek  
**Organist:** Jochem Schuurman

### **Zondag 20 december**

#### **Vierde Advent**

#### **Martinikerk 10.00 uur:**

**Voorganger:** ds. Margarithe Veen  
**Organist:** Jochem Schuurman

Nadat op deze vierde Advent de vierde kaars in de dienst aangestoken zal zijn, klinkt het evangelie over de aankondiging van de geboorte van Jezus. Een prachtig verhaal uit Lukas 1: 26-38, dat tegelijkertijd vragen kan oproepen. Want hoe kan één en ander biologisch, waar het Bijbelse verhaal ons ook meeneemt naar een verstaan van Gods aanwezigheid in de wereld en bij de mensen van vandaag en alledag. Niemand zal uiteindelijk te min zijn, niemand verstoten. Of reikt het Evangelie ons deze zondag ook een nieuw begin aan? We zien uit naar een gezegende viering die via Omrop Fryslân is te volgen.

ds. Margarithe Veen

### **Donderdag 24 december**

#### **Kerstdienst**

#### **Martinikerk 23.00 uur:**

**Voorganger:** ds. Margarithe Veen  
met muzikale begeleiding van een kleine bezetting van C.M.V. Advendo o.l.v. Siemen Hoekstra

Net als andere jaren klinkt ook in deze Kerstnacht het Evangelie van de geboorte van Jezus; de geboorte van een kwetsbaar mensenkind als teken van Gods aanwezigheid in ons midden. Een klein mensenkind afhankelijk van anderen om hem heen en zo bringer van het leven om vrede in Gods licht. In deze nacht

wil die verbinding om leven de mensen als een licht in deze wereld opnieuw raken. In kwetsbaar teken in een volop aanwezig licht. Een kwetsbaarheid die dit jaar misschien luider klinkt dan al die andere jaren, nu wij Kerst vieren in alle zorg voor elkaar om juist in al onze kwetsbaarheid op afstand te blijven. Daarom bent u van harte uitgenodigd om deze kerstnachtviering mee te vieren **via de livestream** vanaf 23.00 uur. Advendo verzorgt de muzikale omlijsting van bekende Kerstliederen en bewerkingen ervan. Uitzijnde naar een gezegende viering.

ds. Margarithe Veen

## **Vrijdag 25 december**

### **Eerste Kerstdag**

#### **Martinikerk 10.00 uur:**

**Voorganger:** ds. Sytze Ypma

**Organist:** Jochem Schuurman

## **Zondag 27 december**

### **Martinikerk 10.00 uur:**

**Voorganger:** ds. Jan Jaap Stegeman, Leeuwarden

**Organist:** Jochem Schuurman

## **Donderdag 31 december**

### **Oudejaarsavonddienst**

#### **Martinikerk 19.30 uur:**

**Voorganger:** ds. Margarithe Veen

**Organist:** Jochem Schuurman

In december 1944 schreef Dietrich Bonhoeffer de inmiddels bekende woorden “Door goede machten trouw en stil omgeven, behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar, zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven, en met u ingaan het nieuwe jaar.” Juist dat vijfde couplet van dit gedicht, dat als lied 511 in het nieuwe liedboek is opgenomen, lezen wij: “Laat warm en stil de kaarsen branden heden, die Gij hier in ons duister hebt gebracht, *brenge als het kan ons samen*, geef ons vrede. Wij weten het, uw licht schijnt in de nacht’.” *Brenge als het kan ons samen*. Waar Bonhoeffer uitziend naar een samenzijn met zijn liefsten wanneer hij eenmaal bevrijd zal zijn uit de gevangenis, zo hoopt hij, zo zien wij allen uit naar een samenzijn met onze dierbaren en als protestantse gemeente te Franeker voor het komende jaar. Wanneer het coronavirus meer en meer onder controle zal komen. Op Oudjaarsavond kijken we uit naar 2021 en u kunt het **via de livestream** volgen.

ds. Margarithe Veen

## **Vrijdag 1 januari 2021**

### **Nieuwjaarsdag**

#### **Martinikerk 10.00 uur:**

**Voorganger:** ds. Sytze Ypma

**Organist:** Jochem Schuurman

**via livestream**

## **Zondag 3 januari**

**Martinikerk 10.00 uur:**  
**Voorganger:** ds. Sytze Ypma  
**Organist:** Jochem Schuurman

via livestream

**Zondag 10 januari**  
**Martinikerk 10.00 uur:**  
**Bevestiging ambtsdragers**  
**Voorganger:** ds. Margarithe Veen  
**Organist:** Jochem Schuurman

Wat een mooi bericht dat er opnieuw mensen in onze gemeente bereid zijn om het ambt van ouderling-kerkrentmeester en diaken te ontvangen en benoemd te worden tot kerkrentmeester. Dit om de gemeente van Jezus Christus ook anno 2021 op te blijven bouwen. In deze dienst staan wij daarbij stil en zien wij uit naar een gezegende dienst die **via de livestream** is te volgen.

ds. Margarithe Veen

**Tot 27 december worden de diensten uitgezonden op de televisie door Omrop Fryslân (behalve de Kerstnachtdienst op 24 december).**

**Na 27 december (en de Kerstnachtdienst) worden de diensten uitgezonden via [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl) of via [www.youtube.nl](http://www.youtube.nl)**

WIJK NOORD

predikant: ds. M.R. Veen

*Onder Wijk Noord vallen:*

**Kaatsersbuurt** ouderling: mw. H.G. Joustra  
**Het War**

**Sexb. Vaartplan** ouderling: S. Broersma

**Keningspark ,Witzens 1 en 2** ouderling H. Dijkstra-van der Zee

**Hamburgerrak** pastoraal bezoeker: J. Speelman

**Professorenbuurt** pastoraal bezoekers: H. en G. Corporaal-van der Heide

**Schalsumerplan** ouderling A.J. Osinga

**Saxenoord en Saxenstate** ouderling b.t.: L. Benders-van der Wal  
pastoraal bezoeker: K. de Vries

**Froonacker** ouderling A. Douma-Miedema

## WIJK NOORD

Dit geldt ook voor hem en haar die wij niet altijd met naam noemen, maar die zorg kennen om hun dierbaren of om zichzelf. Dat ook u zich, dat ook jij je, gedragen mag weten door de gebeden die uitgesproken worden door uzelf of door anderen.

### Advent

In de week voorafgaande aan de Eerste Advent treft het mij hoe verschillende foto's op social media voorbijkomen van Franekers die het prachtige zonlicht proberen te vangen. Of: dat zonlicht delen, dat het dagelijks leven in een ander licht zet; van verwondering.

Op weg in deze Adventsweken zien wij uit naar het Licht van Christus. Verschillende huizen hebben inmiddels een Adventsster voor hun raam hangen, als verwijzing daarnaar. Het geeft een tijd aan van bezinning en inkeer. Hoe verstaan wij de komst van Christus in onze wereld? Waar brengt het ons dat licht, ook dat licht waar wij soms zo naar verlangen? Om troost, om perspectief, om geborgenheid en een weg van leven. Ja, ook om een licht te werpen op de aanwezigheid van gerechtigheid en vrede. Voor iedereen, zelfs de meest kwetsbare. Zo kocht ik dat ene pakketje kerstkaarten in een winkeltje deze week. Kerstkaarten met Maria, Jozef en het kindje Jezus in hun handen zittende op die ezel. 'Flight into Egypt' staat erbij. Op de vlucht naar Egypte (Matteüs 2: 14). Ja, naast onze eigen kwetsbaarheid gaat het ook om oog hebben voor de kwetsbaarheid van onze naaste; ook onze naaste op de vlucht. Gunnen wij hem en haar die warme deken gevuld met leven, toekomstperspectief en naastenliefde?

*Eeuwige,  
leer ons in deze dagen  
waarin Uw licht ons tegemoetkomt  
Deze te ontvangen  
als een geschenk om leven.  
En te ervaren,  
dat wat gegeven is  
meer is  
dan wanneer wij het enkel voor onszelf houden.  
Dat U daar bent waar mensen weten te delen met elkaar  
waar het niet gaat om geven,  
maar om ontvangen,  
zelfs in het gevende delen.  
Geef dat ons hart zo mag leren ontdekken  
en zien  
door Christus.  
AMEN*

*Tekst: ds. Margarithe Veen*

Voordat ik u en jou mijn kerstwensen overbreng, wil ik delen dat ik denk aan hem en haar voor wie dit jaar Kerst zó anders is. Door gemis, door verdriet, door gebrokenheid, door eenzaamheid, door zorg om uw dierbare of uzelf, door zorg om uw kinderen, hoe klein of groot ze ook zijn, door de verbinding te blijven zoeken en soms volop te ervaren van een licht, een levenslicht, een levenslicht om vrede dat ontroert.

Voor u en jou, allemaal, Gezegende Kerstdagen en vertrouwen voor 2021 toegewenst.

Met vrede,  
ds. Margarithe Veen

## WIJK ZUID

predikant: ds. S. Ypma

*Onder Wijk Zuid vallen:*

### **Binnenstad**

**Vliet / Tuinen** pastoraal bezoeker H.E. Bron

**Catsbuurt / Frisia** ouderling R.H. Bremmer

**Parkbuurt** ouderling: P. Sieperda-Breidenbach  
**Noorderbleek**  
**Oostwoudbuurt**

**Bangabuurt** ouderling: mw. L. Haanstra

**Watertorenbuurt** pastoraal bezoeker S. Osinga-Boersma

**Plan Zuid en** ouderling mw. J.H. Roelofsen  
**Over de Brug**

**Roordastate** ouderling mw. L. Haanstra

**Theresia** pastoraal bezoeker mw. S. Oosting

**Botniahuis** pastoraal bezoeker L.G. Visser-Attema

**Dorpen** pastoraal bezoeker H. Bron

**Tzum** ouderling b.t.: L. Benders-van der Wal

## **Wijk Zuid**

### **Pastoralia**

### **Ziekenbericht**

### **Terugblik op de Eeuwigheidszondag**

Een van de meest waardige diensten van het jaar vond op zondag 22 november plaats, vanwege de coronacrisis noodgedwongen in aangepaste vorm. 's Ochtends was er een tv-dienst via Omrop Fryslân, 's middags was er een dienst waarin familieleden van de overledenen van het afgelopen jaar aanwezig waren. Vanwege de coronamaatregelen moesten we bij het uitnodigen grenzen trekken. Tijdens deze herdenking noemden we de namen van de gestorvenen en daarna klonk een gedicht van Ida Gerhardt:

Langzaam zie ik hen gaan  
die ik nog bij mij had,  
de bocht om van het pad.

Wat gouddoorschenen stof,  
dan wordt het in de hof  
nog stiller dan voorheen.  
De liefsten. - Eén voor één.

(uit De ravenveer, 1970)

Met liefde en eerbied werden de gedachteniskaarsen aangestoken, één voor één. De vertegenwoordigers van de families waren in stilte met zoveel meer, zo leek het.

ds. Sytze Ypma

## UIT DE KERKENRAAD

Interim Voorzitter : H. Haitsma

Interim Secretaris: L. Haanstra  
e-mail: [scriba@pkn-franeker.nl](mailto:scriba@pkn-franeker.nl)

## Uit de kerkenraad

Eigenlijk is er niet zo heel veel nieuws te vertellen. Door de beperkende maatregelen is vergaderen erg lastig en is de kerkenraad nog niet weer bij elkaar geweest. We hopen dat we voor de Kerst nog een kerkenraadsvergadering kunnen houden. Want er zijn wel een aantal onderwerpen die om een beslissing vragen.

Als Agendacommissie (dit is een kleine afvaardiging van de kerkenraad) vergaderen we wel regelmatig en dan vooral via Skype. Dan zit iedereen gewoon thuis achter zijn/haar computer. Afgelopen week hebben we elkaar weer een keer live ontmoet in de Botniastins. Daar begonnen we met het luisteren naar Psalm 139. Wat een prachtige Psalm is dat eigenlijk.

De lopende zaken i.v.m. de Omrop Fryslândiensten moeten natuurlijk wel goed geregeld worden. We zijn er al achter gekomen dat vooral de bankrekeningnummers van kerk, diaconie en Raad van Kerken voor veel mensen niet goed te vinden zijn. De liturgie was helaas ook een keer niet beschikbaar. Hierop staan de bankrekeningnummers altijd. We werken constant om verbeteringen door te voeren.

Op onze website [www.pkn-franeker.nl](http://www.pkn-franeker.nl) ook veel informatie te vinden. Dus mocht u iets zoeken, dan kunt u daar ook terecht.

Verder worden er iedere vergadering heel wat woorden gewijd aan de corona maatregelen en welke gevolgen die hebben voor vooral begrafenissen vanuit de Martinikerk. We willen het liefst iedereen zo goed mogelijk ter wille zijn. Maar dat gaat eenvoudigweg niet. Tijdens een begrafenis mogen maximaal 50 mensen in de kerk aanwezig zijn. Dit is inclusief familie. Ook moet iedereen gepaste afstand van elkaar houden. Wat zouden we het graag anders doen. Maar we hebben geen keus.

Vond u de beide diensten van 22 november jl. ook zo mooi? Ik wel. Het waren in mijn ogen beide zeer aangrijpende en respectvolle gebeurtenissen. Daarvoor wil ik vanaf deze plaats onze beide predikanten heel hartelijk dank zeggen.

We zitten nu midden in de adventsperiode. En daarna volgt dan Kerst. Alle diensten zullen we moeten volgen op televisie. De zondagochtendiensten en Eerste Kerstdag via Omrop Fryslân.



Kerstdienst en ook de oudejaarsavonddienst zullen te zien zijn via Kerkomroep en YouTube. Tijdens de kerstdienst zal de dienst worden opgefleurd met een kleine delegatie van Advendo. Misschien hebt u al in de krant gelezen dat Omrop Fryslan vanaf 1 januari iedere maand vanuit een andere plaats gaat uitzenden.

De diensten vanuit de Martinikerk zijn dan weer te volgen via Kerkomroep en YouTube. Wanneer we weer met een redelijk aantal mensen in de kerk kunnen komen, weten we nu nog niet. Uiteraard houden we u hierover op de hoogte, ook via de nieuwsbrief die iedere maand bij ruim 700 adressen digitaal wordt bezorgd. Vond u de nieuwsbrief er ook zo fraai uitzien? Complimenten voor de redactie.

Ten slotte een stukje dat ik tegen kwam in een boek van dr. R.H. Schuller.

*Moeilijke tijden komen en gaan, maar doorzetters blijven bestaan. Omdat doorzetters weten dat alles wat bij mensen onmogelijk is, bij God wel mogelijk is.*

In de huidige tijd met de vele beperkingen is het wel belangrijk dat we doorzetters blijven.

Vriendelijke groet,  
Harm Haitsma  
interim voorzitter

#### COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Voorzitter: D. Tolsma

Secretaris : T. Bouwmeester-Brouwer  
e-mail: [secretaris.krm.pgf@outlook.com](mailto:secretaris.krm.pgf@outlook.com)

Penningmeester: S. Douma

#### **Verbouw Rank,**

De verbouwing van de Rank is iets vertraagd, maar het resultaat wordt prachtig. Hier ziet u de nieuwe verlichting hangen. Deze energiezuinige LED verlichting wordt doorgevoerd in alle ruimten.



### **Digitale Actie Kerkbalans**

Al eerder hebben we aangekondigd dat wij dit jaar een proef starten met een digitale actie kerkbalans. Van een aantal leden hebben wij al een e-mail adres. Deze personen ontvangen in december een bericht met een persoonlijke code en een uitleg om actie kerkbalans digitaal in te vullen. Dit bericht moet automatisch worden gegenereerd vanuit ons administratiesysteem. De leden waar geen e-mailadres van bekend is krijgen een brief met een persoonlijke code en uitleg. U kunt dan via een speciaal voor ons ingerichte internetpagina digitaal uw toezegging voor het komende jaar invullen. Heeft u geen internet of wilt u niet digitaal uw toezegging invullen dan hoeft u niets te doen, u krijgt dan automatisch in januari het gebruikelijke actie kerkbalans formulier thuisgestuurd. Wilt u wel digitaal meedoen maar hebben wij nog geen e-mail adres van u? geef dan uw e-mail adres door aan het kerkelijk bureau.

### **De ster!**

De ster staat weer op de toren van de Martinikerk. Iets eerder dit jaar en dat heeft alles te maken met het kerkconcert wat door Jochem wordt gehouden. Dit wordt binnenkort opgenomen en dit moet uiteraard in kerstsferen plaatsvinden. Succes Jochem!

## INCASSOKALENDER

### FONDS:

Actie Kerkbalans  
Zending  
Kerkomroep

### INCASSODATUM:

28 december  
28 december  
28 december

## COLLECTEN EN GIFTEN

Voor alle ontvangen collectegiften en giften heel hartelijk dank!

**Collectebonnenverkoop:** Kerkelijk Bureau, Zilverstraat 36 (tijdens kantooruren tussen 09.00 uur en 12.00 uur). Er zijn drie soorten bonnen (€ 0,50; € 1,00; € 2,00 per bonn); op een kaart zitten 20 bonnen. Betaling bij voorkeur per bank NL37 RABO 0320 4020 29 o.v.v. het aantal bonnen.

## DIACONIE

Voorzitter: W. Koopmans

Secretaris: D. de Boer-Boutsma

## Doneer voor vluchtelingenkinderen in Griekenland: [www.kerkinactie.nl](http://www.kerkinactie.nl)

Het is bijna **K**erst, traditioneel een periode van vrijgevigheid en collectes. Kerk in Actie organiseert in de eerste week van december een landelijke huis-aan-huiscollecte met als doel een beter leven voor de vluchtelingenkinderen in Griekenland. De diaconie was van plan om deze collecte in Franeker te organiseren, maar vanwege de coronamaatregelen hebben we daarvan afgezien. Daarom brengen we dit belangrijke collectedoel onder de aandacht via persberichten, social media, posters en flyers.

Kerk in Actie helpt de vluchtelingenkinderen met voedsel, kleding en onderwijs. Hun situatie is, na de brand in kamp Moria, urgenter dan ooit. Meer dan 50.000 kinderen verblijven onder erbarmelijke omstandigheden op diverse Griekse eilanden.

De opbrengst van de diaconiecollecte op Eerste Kerstdag wordt besteed aan dit doel.

U kunt uw bijdrage overmaken op **NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie** o.v.v. kerstcollecte.

Namens alle vluchtelingenkinderen in Griekenland: **dank voor uw betrokkenheid.**

## Voedselbank 'De Helpende Hand'

U kunt in de maand **DECEMBER** nog steeds de voedselbank steunen door producten van onderstaande lijst in te leveren bij het kerkelijk bureau (ingang aan de voorkant van De Rank). In de gang staan kratten

waar u de levensmiddelen in kunt doen. Daar staat ook een doos waar DE-punten in gedaan kunnen worden. Er zijn inmiddels 14 volle kratten bij de voedselbank in Harlingen afgeleverd. En we hopen dat er in december nog eenzelfde aantal gevuld gaan worden!!

Lijst met producten die de voedselbank graag zou ontvangen:

Macaroni/spaghetti  
Droge mix voor macaroni & spaghetti  
Zilvervliesrijst  
Aardappelpuree  
Pannenkoekmix compleet  
Soep in blik (geen glas)  
Groente in blik (geen glas)  
Broodbeleg (jam, pindakaas, appelstroop)  
Thee  
Ontbijtkoek  
Tandpasta / Handzeep / Haarshampoo

Bent u niet in de gelegenheid om levensmiddelen te brengen, dan is een geldelijke bijdrage ook altijd welkom. Gegevens staan hieronder vermeld.

Bankrekening NL 13 RABO 0123 148 111 t.n.v. de Helpende Hand Harlingen

E-mail [helpendehandharlingen@hotmail.com](mailto:helpendehandharlingen@hotmail.com)

Website: [www.voedselbankdehelpendehand.nl](http://www.voedselbankdehelpendehand.nl)

Van 9 t/m 24 december a.s. is de oude winkel van Expert in de Dijkstraat omgetoverd tot een “Goede Doelen-winkel”. Er is ook een stand van de voedselbank. Hier kunt u ook producten inleveren of kant-en-klare voedselpakketten sponsoren. De voedselbank is nog op zoek naar enkele vrijwilligers die een dagdeel in de stand aanwezig willen zijn. Overleg over datum en tijd is natuurlijk mogelijk. U kunt zich aanmelden bij Poppe de Beer.

**ZIEKMELDINGEN / ZIEKENDIENST**

Voor **ziekmeldingen** en **ziekenbrief**, de **ziekendienst** contacten. Zij zorgen voor een attentie thuis, informeren de predikanten en verzorgen de ziekenbrief

mw. L. de Beer-Dijkstra

mw. N. Ferwerda-Dotinga

mw. A. van Nimwegen-Vlietstra

mw. T. Palma-de Vries

**KERKELIJKE STAND**

**MUTATIES:**

Doorgeven aan:

Kerkelijk Bureau, Zilverstraat 36, 8801 KC

's morgens van 9.00-11.30 uur

Wilt u liever niet dat uw jubileum of verjaardag vermeld wordt, geef dat dan even door aan het kerkelijk bureau. 0517 393200 [kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl](mailto:kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl)

Wanneer uw naam niet wordt genoemd dan staat uw huwelijksdatum niet in ons bestand en is bij ons niet bekend. Neem ook in dat geval contact op met het kerkelijk bureau.

## BERICHTEN VAN ACTIVITEITEN



ZWO

Voorzitter: Jeanet Veenstra

Penningmeester: Pieter Walinga

Bankrekeningnummer: **NL07 RABO 0313 2032 29**

### OUD PAPIER

In het weekend van **8 en 9 januari** en in het weekend van **5 en 6 februari** staat de oud papiercontainer op de P.J. Troelstrastraat 24 (C.B.S. De Toermalijn).

Het oud papier graag **zaterdags voor 12.00 uur** bij de container brengen, deze wordt kort na 12.00 uur opgehaald. Bent u een keer te laat, neem uw oud papier dan s.v.p. weer mee.

afb. N.B.G.

VANDAAG LEZEN WIJ...

LEESROOSTER

donderdag	3 december	Jesaja 3:1-12	Chaos
vrijdag	4 december	Jesaja 3:13-4:1	Wanverhouding
zaterdag	5 december	Jesaja 4:2-6	Vernieuwing
		<i>2e zondag Advent</i>	
zondag	6 december	1 Tessalonicenzen 1:1-10	Missionaire gemeente
maandag	7 december	1 Tessalonicenzen 2:1-12	Vruchtbaar bezoek
dinsdag	8 december	1 Tessalonicenzen 2:13-20	Ondanks tegenwerking ...
woensdag	9 december	1 Tessalonicenzen 3:1-13	... toch volgehouden
donderdag	10 december	1 Tessalonicenzen 4:1-12	Liefde in praktijk
vrijdag	11 december	1 Tessalonicenzen 4:13-18	Troost
zaterdag	12 december	1 Tessalonicenzen 5:1-11	Laat u (niet) verrassen
		<i>3e zondag Advent</i>	
zondag	13 december	1 Tessalonicenzen 5:12-28	Trouw
maandag	14 december	Haggai 1:1-15	Bouwbeleid
dinsdag	15 december	Haggai 2:1-9	Zeg niet: vroeger was alles beter
			Als je zoveel ellende ziet, waarom kom je dan niet bij God?
woensdag	16 december	Haggai 2:10-23	
donderdag	17 december	Jesaja 50:1-3	Confronterende vragen
vrijdag	18 december	Jesaja 50:4-11	God is nabij
zaterdag	19 december	Psalm 132	Vaste woon- en verblijfplaats
		<i>4e zondag Advent</i>	
zondag	20 december	Jesaja 51:1-8	Vastigheid
maandag	21 december	Jesaja 51:9-16	Je wachter zal niet sluimeren
dinsdag	22 december	Jesaja 51:17-23	Bescherming
woensdag	23 december	Jesaja 52:1-6	Bevrijding
		<i>Kerstnacht</i>	
donderdag	24 december	Psalm 2	Volken trekken samen
		<i>Eerste Kerstdag</i>	
vrijdag	25 december	Jesaja 52:7-12	Goed nieuws
		<i>Tweede Kerstdag</i>	
zaterdag	26 december	Jesaja 52:13-15	Sprakeloos
zondag	27 december	Jesaja 53:1-6	Opvallend onopvallend
maandag	28 december	Jesaja 53:7-12	Herder als schaap
dinsdag	29 december	Jesaja 54:1-5	Vruchtbaar
woensdag	30 december	Jesaja 54:6-10	Grenzeloze liefde
donderdag	31 december	Jesaja 54:11-17	Steengoed

vrijdag	1 januari	<i>Nieuwjaar</i> Psalm 8	Kijk naar de sterren
zaterdag	2 januari	Genesis 11:10-32	Halverwege
zondag	3 januari	Genesis 12:1-9	Vertreksein
maandag	4 januari	Genesis 12:10-20	Vertrouwenscrisis
dinsdag	5 januari	Genesis 13:1-18	Uit elkaar
woensdag	6 januari	Genesis 14:1-12	Teruggepakt
donderdag	7 januari	Genesis 14:13-24	Abram gezegend
vrijdag	8 januari	Genesis 15:1-11	Hogere sterrenkunde
zaterdag	9 januari	Genesis 15:12-21	Toekomstvisioen
zondag	10 januari	Psalm 71	Schuilplaats
maandag	11 januari	Romeinen 12:1-8	Gave gaven
dinsdag	12 januari	Romeinen 12:9-21	Wees een medemens
woensdag	13 januari	Romeinen 13:1-7	Goed burgerschap
donderdag	14 januari	Romeinen 13:8-14	God liefhebben laat je zien door naastenliefde
vrijdag	15 januari	Genesis 16:1-16	Blijde verwachting?
zaterdag	16 januari	Genesis 17:1-14	Naamsverandering
zondag	17 januari	Genesis 17:15-27	Abraham lacht
maandag	18 januari	Psalm 40	Gered van de dood
dinsdag	19 januari	1 Petrus 1:1-12	Kostbaar geloof

ALLERLEI

## Beeld Presentatie

Na vele jaren maken van beelden bij de diensten heeft Klaas Jan Hofstra te kennen gegeven er mee te stoppen.

Bij deze willen we Klaas Jan heel erg bedanken voor het maken van de beelden bij de diensten.

In deze tijd zijn wij steeds meer afhankelijk van beelden en maken wij gebruik van beelden bij de erediensten.

Daarom zoeken wij versterking van ons team voor het maken van de beeldpresentaties. Enige kennis van de computer is wel handig.

We maken gebruik van het programma PowerPoint, waarvoor je van ons een goede opleiding krijgt en instructie.

Ook hulpmiddelen worden aangeboden met begeleiding.

**Van harte aanbevolen om ons team te komen versterken.**

Tjerk Fokkema

# 40-dagenkalender 2021

Beste mensen,

Graag wil ik ook dit jaar uw aandacht vragen in deze corona-tijd voor de 40-dagenkalender. De tijd voor Pasen (40 dagen) is een tijd van bezinning en inkeer.

De inhoud van deze kalender kan u daarbij helpen: elke dag een gedicht, spreuk, overweging, cartoon of andere tekst. De kalender draagt als titel: "Ik ben er voor jou – zeven keer barmhartigheid" .

Met dit thema sluit de kalender aan bij de 40-dagentijdcampagne 2021 van Kerk in Actie.

U kunt deze kalender bestellen tot 24 januari 2021.



Bestellen ging voorgaande jaren via een intekenlijst in de kerk maar in de huidige corona-tijd is dat niet mogelijk,

U kunt deze kalender nu bestellen via email:

**f.b.j.veneman@gmail.com** o.v.v. naam, plaats en woonplaats  
of **telefonisch 0517-392624**

De kalender wordt dan thuisbezorgd in de periode 1 t/m 12 februari u kunt dan ook betalen.

**De kosten zijn 5 euro**

De opbrengst van deze kalender is ter ondersteuning voor het nieuwe project op Java. Hillie en Eman kunnen uw steun goed gebruiken.

Voor u een mooie kalender, voor Eman en Hillie een bijdrage in hun missie!  
Alvast bedankt voor uw steun.

Freek Veneman



Woensdag 9 december wordt in de oude winkel van de Expert in de Dijkstraat door de Rotary Franeker een Goede Doelenshop geopend waarin zes verschillende goede doelen zich zullen presenteren.

Wij als Victory4All verkopen tweedehands artikelen. Het assortiment bestaat uit boeken, huishoudelijke artikelen, woonaccessoires, kleding, speelgoed en kerstartikelen.

Kom gerust even langs en scoor een leuk koopje. U kunt alleen contant betalen!  
De winkel is open van 9 dec. t/m 12 dec. en van 16 dec. t/m 23 december. De openingstijden zijn van 10.00 tot 18.00. Eventuele koopavonden zijn onder voorbehoud.

Er wordt rekening gehouden met de corona maatregelen.

Met de opbrengst willen wij bijdragen aan de aanschaf van muziekinstrumenten voor de toekomstige muziekschool op het King's College in Jeffrey's Bay Zuid-Afrika.

**“Op weg naar Kerst steken we kaarsen aan  
met de opdracht licht te zijn voor elkaar  
Licht zijn we samen  
als we ons spiegelen aan Jezus  
die het Licht voor de wereld is.  
Laten we samen licht zijn en delen  
zodat het licht iedereen omstraalt.”**

Met vriendelijke groeten Sieds en Saskia de Jong  
Tjotter 14 Franeker  
[saskiaensieds@gmail.com](mailto:saskiaensieds@gmail.com)



## **Een bemoedigend lied van een lezer.**

Naam bij de redactie bekend.

Zeg het aan Jezus uit de bundel Glorieklokken, no. 44

Is uw leven vol van moeite en zorgen?

Zeg het aan Jezus, Zeg het aan Jezus.

Als daar vrees is voor de dag van morgen

Zeg het aan Jezus alleen.

Kunt gij op geen aardse vriend meer bouwen?

Zeg het aan Jezus, Zeg het aan Jezus.

Hem kunt gij te allen tijd vertrouwen

Zeg het aan Jezus alleen.

Wil verzoeking 'g harte binnendringen?

Zeg het aan Jezus, Zeg het aan Jezus.

Dra zult gij van overwinning zingen:

Zeg het aan Jezus alleen.

Is uw hart bekommerd over zonden?

Zeg het aan Jezus, Zeg het aan Jezus.

Jezus redt en heelt de diepste wonden.

Zeg het aan Jezus alleen.

Is uw ziel bekommerd over zonden?

Zeg het aan Jezus, Zeg het aan Jezus.

Daar is geen vriend zo liefdevol en teder

Zeg het aan Jezus alleen.

Refrein: Zeg het aan Jezus, Zeg het aan Jezus.

Jezus verhoort uw gebeden

Daar is geen vriend zo liefdevol en teder

Zeg het aan Jezus alleen.

### **NIKKI'S FRIENDS**

In oktober werd door Stichting Nikki's Friends een bedrag van 500 euro ontvangen van ZWO Franeker: Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking van PKN Franeker. Wat een grote verrassing. Meestal dien je een verzoek in, nu ontvingen we de gift, wat meteen aangeeft dat ZWO de noodzaak hierin ziet. Dat is terecht! In Covid-tijd is alles anders. Eerder vertelde ik al, dat ons kinderhuis, dat wordt

bewoond door 110 kinderen, vrijwel allen wees en hiv/aids geïnfecteerd, volledig afhankelijk zijn van giften. Het is niet zoals in Nederland, dat er voorzieningen zijn, nee, helemaal niets. Zelf regelen: huisvesting, energiekosten, 45 mensen personeel (Nannies, verpleging e.d.), voeding, educatie/scholen, medicijnen, kliniekje. Is dit er niet, dan zijn deze baby's en kinderen soms ten dode opgeschreven. Op hiv/aids rust een groot stigma. Je bent uitgestoten wanneer het bekend wordt in je familie. U hoort mij altijd zeggen `waarvan de meeste wees`, ik zeg dat zo, omdat we nu en dan ook baby's opnemen, nog deze week, waarvan de moeder nog wel leeft. Deze week was het een baby van een 13-jarige verkracht kind die leeft onder arme en erbarmelijke omstandigheden. Ook hebben we een baby van een verslaafde vrouw in het noorden van Thailand, die aan het verhongeren was, opgenomen. Hoe kan je dan zeggen `Nee, alleen maar wanneer je wees bent en hiv-geïnfecteerd bent`. Tegelijkertijd is het een groot dilemma, want waar stopt het, er is zoveel behoefte aan hulp. Toch zijn we soms streng. We moeten het allemaal wel kunnen financieren, want het gaat vaak `ordinair` om geld. We zijn zo blij met deze gift en heel veel andere giften, ze redden letterlijk leventjes!

Stichting Nikki's Friends **NL26 RABO 0320496511**

[www.nikkisfriends.nl](http://www.nikkisfriends.nl).

Voor nu: heel veel dank ZWO Franeker.

Wessel Veenstra

## Goede Doelen Shop

Het zal niemand ontgaan zijn, dat Expert in de Dijkstraat in Franeker verhuisde naar de Voorstraat in Franeker. Ook Sieds en Saskia de Jong van Victory4All ontging dit niet en schreven een verzoek aan Klaas-Holst Meijer, eigenaar van Expert Franeker (die het pand nog huurt tot 31 december 2020), of ze in december de leegstaande winkel even mochten gebruiken voor verkoop van spulletjes ten behoeve van Victory4All. Klaas-Holst vroeg me `Ken jij ze`. `Ik ken ze zeker`, en zo raken we verder in gesprek en komt de ware christen Klaas-Holst Meijer met de idee om een soort van Rotary Goede Doelen Shop te maken en dat behalve Victory4All ook andere goede doelen in de winkel kunnen staan met verkoop of voorlichting en zo droomden we door: we kunnen Nikki's Place presenteren, de Voedselbank, Laura's Minimale Moestuintjes, Stichting Present (vrijwilligers), MindUp (ggz) en dus Victory4All. Het blijft niet bij dromen en dankzij het initiatief van Sieds en Saskia gaan we het gewoon doen!

Van 9 t/m 12 december en van 16 t/m 23 december zijn we in het pand in de Dijkstraat net zoals alle winkels geopend. Een ander idee van Klaas-Holst was: plaats **een wensboom** en dat doen we, twee zelfs. We laten via de `van Wad tot Stad` 10.000 kartonnen A4 platen bezorgen met voorop een kerstboom en achterop tekst met uitleg van de 6 goede doelen. Je kan de Kerstboom uitknippen en achterop een wens, gevoel of gedachte opschrijven die je in onze kerstbomen hangt. Ben je dus deze dagen een keer in de stad, dan stellen we je komst op prijs. Van harte WELKOM! Natuurlijk hanteren we de Corona maatregelen net zoals alle winkels. 26 bananendozen vol met mooie spulletjes bij Victory4All, maar ook de keuze uit boodschappenpakketten voor voedselbank `de Helpende Hand`, maar ook statiegeldflessen voor Nikki's Place, maar ook sjoelen voor mooie prijzen, verkoop spulletjes MindUp, voorlichting van Present en van Laura's Minimale Moestuintjes met een voorbeeld tuintje en vooral gezelligheid in de opmaat naar het Kerstfeest! Opening 9 december 2020 10.00 door een wethouder van gemeente Waadhoeke. We hebben er zin in!

Wessel Veenstra en Chris Smits

## AGENDA

**vrijdag 8 januari**

oud papier

**zaterdag 9 januari**

oud papier

**zondag 6 december**

Radio "Eenhoorn" 9.30 uur: ds. H. Kamphuis

**zondag 13 december**

Radio "Eenhoorn" 9.30 uur: dhr. D. Wolbers

**zondag 20 december**

Radio "Eenhoorn" 9.30 uur: ds. H. Kamphuis

**zondag 27 december**

Radio "Eenhoorn" 9.30 uur: dhr. A. v.d. Sande



Jeugdouderlingen:

Nynke-Aly Miedema-Kamstra

Marije Miedema-Epema

Jongerenwerker:

Corina Schouwstra-Roomer

Kerstfeest is een feest van vrede,  
vrede hier en overal.  
En die vrede voor de mensen  
is begonnen in een stal.

Kerstfeest is een feest van lichtjes.  
Lichtjes in de duisternis,  
in een wereld waar het leven  
lang niet  
altijd vrolijk is.

Toch is Kerst een feest van blijdschap



*een feest voor jou en een feest voor mij,  
Kerstfeest maakt je warm van binnen  
en die warmte maakt je blij.*

*Kerstfeest is een feest van mensen.  
Mensen groot en mensen klein  
en voor ieder op de wereld.  
Wil de Heer de Vader zijn.*

*Kerstfeest is een feest van liefde.  
Liefde die God heeft voor mij.  
Laat ons uit die liefde leven.  
Zet de ruzies maar opzij.*

*Kerstfeest is een feest van Christus,  
Zoon van God lang verwacht.  
Laten wij nu Hem aanbidden,*

**DIE ONS LICHT GEEFT IN DE NACHT**

Ha jongens en meisjes,

Zoals jullie weten kunnen we helaas niet meer naar de kerk en dat is jammer, want hierdoor kunnen jullie ook niet meer naar de kindernevendienst. Om jullie nu toch een eigen verhaal mee te geven tijdens de online kerkdienst (of erna) kunnen jullie je opgeven om een verhaal thuis opgestuurd te krijgen. Wat je hiervoor moet doen? Hiervoor moeten je ouders je naam en leeftijd en hun e-mail adres doorgeven aan [kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl](mailto:kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl) dan krijg je je eigen verhaal en een bijbehorende verwerking. Zoals een tekening of puzzel of iets anders.

### **Beste kinderen en andere gemeente leden**

Na 7 jaar jeugdwerk is het voor mij nu tijd om te stoppen. Ik ben 7 jaar geleden begonnen bij de Tienerdiensten. Toen de Tienerdiensten stopten ben ik jeugdouderling geworden. Het laatste anderhalf jaar heb ik de Kindernevendienst gecoördineerd.

In mijn 4 jaar als Jeugdouderling heb ik veel dingen 'by it ein hân'.

Club, kindercatechese, alphacursus, musicals, profielcommissie, beroepingscommissie etc... Veel vergaderen, wat ik nooit als vervelend heb ervaren. Al ben ik zelf meer van het praktische werk.

De afgelopen jaren heb ik veel geleerd van 'myn tsjerkewurk'.

Sowieso het hele reilen en zeilen achter het kerk zijn daar had ik niet zo veel weet van.

Ook het omgaan met mensen, het waarderen, stimuleren maar ook het respecteren dat ieder een eigen kijk op de dingen heeft. Maar het allermooist waren toch de warme contacten met de kinderen, daar wordt mijn hart door geraakt.

Ik hoop voor de toekomst dat er wat meer ruimte mag komen voor de kinderen van onze gemeente. Ze mogen gezien worden, ze horen er bij.

Graag wil ik iedereen bedanken voor het vertrouwen en de fijne samenwerking!

Ik sluit af met een advent gedichtje:

*Ontsteek een lichtje, nu dat de dagen korter worden,  
en de nachten koud zijn, nu onze vingers zijn verstijfd  
en onze woorden oud zijn.*

*Wij wachten op de warmte van de Zon, de Dageraad  
die stralend opkomt, en die nooit laat varen wat Zijn  
hand begon.*

Groeten Ackelien vd Pol