



## GOEDE VRIJDAG

**Orgelspel**

**Welkom en inleiding**

**Stilte**

**Psalm 130**

Uit de diepte roep ik tot u, HEER,  
2 Heer, hoor mijn stem,  
wees aandachtig, luister  
naar mijn roep om genade.  
3 Als u de zonden blijft gedenken, HEER,  
Heer, wie houdt dan stand?  
4 Maar bij u is vergeving,  
daarom eert men u met ontzag.  
5 Ik zie uit naar de HEER,  
mijn ziel ziet uit naar hem  
6 mijn ziel verlangt naar de Heer,  
meer dan wachters naar de morgen,  
meer dan wachters uitzien naar de morgen.  
7 Israël, hoop op de HEER!  
Bij de HEER is genade, bij hem  
is bevrijding, altijd weer.  
8 Hij zal Israël bevrijden  
uit al zijn zonden.

**Stilte**

**Lied 575: 1, Jezus, leven van ons leven**

**Kruiswegstaties van Jan Toorop (1858 – 1928)  
Meditaties van Henk Berflo (1980)**



### **EERSTE statie: Jezus wordt ter dood veroordeeld en uitgeleverd**

Toen stelde Pilatus hen Barabbas in vrijheid, maar Jezus liet hij geselen en leverde Hem aan hen over om gekruisigd te worden. De Heilige en Rechtvaardige werd verloochend. Ze hebben het als een gunst verzocht, dat een moordenaar genade ontving; maar de Leidsman ten leven hebben ze gedood. Hand. 3,14

God, onze Vader,  
uw oordeel is steeds liefde.  
uw woord is immer gegrond  
in uw barmhartigheid.  
Hoor ons,  
luister naar ons  
en doe ons toekomen  
de genade van uw Zoon,  
veroordeeld om ons tot leven te brengen,  
Jezus Christus, onze Heer.



### **TWEEDE statie: Jezus neemt het kruis op zijn schouders**

Zelf rechtvaardig zal mijn Dienaar velen tot gerechtigheid brengen wier ongerechtigheid Hij heeft gedragen. Daarom geeft Hij zijn leven prijs aan de dood en laat zich onder de boosdoeners tellen; daarom draagt Hij de misdaad van velen. Jes. 53

God,  
niet-te-peilen Vader,  
U gaat met mensen  
onnaspeurbare wegen.  
U nodigt uit tot leven,  
U zijt kracht in de verdrukking.  
Schenk ons de moed  
alles in ons leven  
op uw weg te plaatsen

in navolging van Hem  
die vrijwillig zijn kruis op zich nam:  
Jezus Christus, onze Heer.  
Amen

**Muziek: Jaap de Kok Ich folge Christo nach, J.S. Bach, cantate 12**



### **DERDE statie: Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis**

Hoewel Hij Gods gestalte bezat en zijn gelijkheid met God geen roef hoefde te achten, heeft Hij toch er zich van ontdaan door de gestalte aan te nemen van een slaaf. Fil. 2, 6

God, onze Vader,  
Nu willen wij bidden  
voor alle mensen  
die een kruis moeten dragen.  
Voor de zieken,  
de armen,  
de eenzamen,  
voor hen die verdriet hebben  
en voor zo vele andere mensen,  
die het moeilijk hebben.  
Help ze allemaal,  
en laat ze aan U denken.  
Door Jezus Christus, onze Heer.  
Amen.



#### **VIERDE statie: Jezus ontmoet zijn bedroefde moeder**

Simeon in de tempel had het al gezegd tegen Maria: Deze is bestemd tot val en opstanding van velen in Israël en tot een teken van tegenspraak; en een zwaard zal ook uw eigen ziel doorboren.

Lc. 2

God, Vader,

zie neer op uw volk,  
dat zijn ogen opslaat  
naar uw Zoon.

Doe uw blik op ons rusten

en wij zullen onze ogen niet sluiten voor ieder die onze aandacht zoekt. Maak ons  
vrij,

maak ons gastvrij,

opdat iedere ontmoeting  
getuigt van uw geheim

door Jezus Christus,

uw Zoon en onze Heer. Amen.

Lied 575: 2



#### **VIJFDE statie: Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis dragen**

Zo iemand mijn volgeling wil zijn, dan moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen iedere dag en Mij volgen. Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest om Mij, zal het redden. Lc. 9, 23

God, onze Vader,  
de mens als medewerker:  
zo luidt uw opdracht.  
Ieder mens een kind van U:  
zo is uw belofte.  
Open onze ogen  
voor de mogelijkheden,  
ook vandaag,  
om te behoeden en te helpen,  
om uw leven verder te dragen  
om te voltooien het werk van uw Zoon.  
Jezus Christus, onze Heer.  
Amen.



### ZESDE statie: Veronica droogt het aanschijn van Jezus af

Zijn gelaat is onmenselijk verwrongen en zijn gestalte heeft niets menselijks meer. Maar eens zullen vele volken bij zijn aanblik ontroeren en koningen hun mond voor Hem sluiten. Want dan zullen ze zien, wat hun nooit was verkondigd, aanschouwen, wat ze nimmer nog hadden gehoord. Jes. 53

God, onze Vader,  
in Jezus uw Zoon  
hebt U uw gelaat afgedrukt.  
Zijn lijden,  
zijn kruis  
openen uw leven  
onder ons.  
Prent ook in ons  
de trekken van uw Zoon  
opdat wij als zijn Lichaam  
U gezicht geven in onze wereld,  
door Christus, onze Heer. Amen.

Muziek: O Haupt fulli Blut und Wunden, J.S. Bach



ZEVENDE statie: Jezus valt voor de tweede maal onder het kruis

De mensenzoon is in de wereld gekomen, niet om gediend te worden,  
maar om te dienen,  
en zijn leven te geven tot losprijs van velen. Mt. 20, 28

God, Vader,  
U toont ons deze mens,  
neergebogen tot in het stof  
maar kind van U en onze broeder;  
U bent aanwezig  
in uw Zoon Jezus Christus.  
Open onze ogen  
voor de werkelijkheid van onze wereld.  
Maak ons solidair met de gevallenen  
en houd ons op de goede weg  
van Jezus Christus, onze Heer.  
Amen.





#### **ACHTSTE statie: Jezus troost de wenende vrouwen**

Een grote volksmenigte volgde Hem; ook vele vrouwen die zich op de borst sloegen en over Hem weenden. Maar Jezus keerde zich om naar hen en sprak: Dochters van Jeruzalem, weent niet over Mij, maar ween over uzelf en over uw kinderen. Want als men zo met het groene hout handelt, wat zal er dan met het dorre geschieden? Lc. 23, 27

God,  
Vader van vertroosting,  
uw tederheid stroomt door mensen heen,  
uw liefde stuurt liefdevolle handen  
die aanraken wat gekwetst is.  
Maak ons ontvankelijk voor uw troost  
en spontaan om te handelen  
ten dienste van uw Zoon  
Jezus Christus, onze Heer.  
Amen.

Lied 575: 3



**NEGENDE statie: Jezus valt voor de derde maal onder het kruis**

Er is één Middelaar tussen God en de mensen: de Mens Jezus Christus, die zich gaf als losprijs voor allen.

God, Vader:  
kracht voor de krachteloze,  
hoop voor de verslagene,  
liefde voor de uitgeputte,  
leg uw beschermende handen om ons heen,  
laat ons niet vallen  
en schenk ons uw kracht  
door Jezus Christus,  
uw Zoon en onze Heer.

Amen.



### **TIENDE statie: Jezus wordt van zijn kleren beroofd**

Ik wachtte op iemand die medelijden had, maar er was er geen; op troosters, maar ik vond hen niet. Nee: zij vervolgden nog, die Gij had geslagen, en vergrootten de smarten van die door U was gewond; ze gaven Mij gal in plaats van spijs en lesten mijn dorst met azijn. Ps. 69, 21

God, onze Vader,  
uit niets hebt Gij geschapen  
hemel en aarde,  
de mens naar uw beeld.  
Aanvaard ons  
die onbedekt voor U staan.  
Bekleed ons met de nieuwe mens,  
die door de naaktheid van het bestaan  
en uit het niets van de dood,  
verrijst door Jezus Christus, onze Heer.  
Amen.

Lied 575: 4



#### **ELFDE statie: Jezus wordt aan het kruis genageld**

Hij wordt mishandeld, maar verdraagt het geduldig, en opent zijn mond niet. Als een lam wordt hij naar de slachtbank geleid, als een schaap, dat verstomt voor zijn scheerders.

Jes. 53

God, onze Vader,  
uw hand behoedt ons voor het kwaad,  
uw Zoon neemt op zich het lijden  
waarvoor wij terugdeinzen:  
Hij wordt ten diepste vernederd  
en de oorzaak zijn wij.  
Vergeef ons wat wij misdoen,  
verzoen ons met U  
omwille van uw Zoon, de gekruisigde,  
Jezus Christus, onze Heer.  
Amen.



### **TWAALFDE statie: Jezus sterft aan het kruis**

Niet gemakkelijk zal iemand zijn leven geven voor een rechtvaardige, al blijft het mogelijk, dat iemand ertoe komt, voor een goed mens te sterven. Maar God bewijst zijn liefde voor ons, doordat Christus voor ons is gestorven toen we nog zondaars waren. Rom. 5, 6

God, Vader,  
op het moment dat alles is volbracht,  
verlost U uw wereld  
van vernietiging en dood.  
Op het moment dat uw Zoon zijn leven geeft,  
maakt U de Geest vrij  
om iedere mens te bezielen.  
Bevrijd ons van de eeuwige dood  
en laat dit sterven  
ons tot leven worden  
door Jezus Christus, onze Heer.  
Amen.

**Lied 575: 5**

Stilte

De Paaskaarsen worden gedoofd

Lied 575: 6

Voorbeden en scherflegging

- Lied 590, Nu valt de nacht

*Orgelspel: Arvo Pärt pari intervalli en daarna stilte*

Voorganger: ds Sytze Ypma

Organist: Jochem Schuurman

Zang: Jaap de Kok

Ouderling van dienst: Harm Haitsma

Lector: Jurjen Politiek

Medewerking: Gerben de Vries en Amir Baqueri

Beeldpresentatie: Arjo Osinga

Koster: Arjen de Boer