



**Liturgie donderdag 1 april 2021  
Witte Donderdag**

**met de viering van het Heilig Avondmaal  
in de kerk en in verbondenheid met de mensen thuis**

**Martinikerk te Franeker  
Aanvang: 19.30 uur**

Voorganger	ds. Margarithe Veen
Ouderling	Nynke-Aly Miedema
Diaken	Djoke de Boer
Lector	Djoke de Boer
Zang	Dick Tolsma
Organist	Jochem Schuurman
Koster	Arjen de Boer
Beeldpresentatie	Pieter Oosterhof

Orgelspel

Welkom

Aanvangslied "God zij ons gunstig en genadig", Psalm 67: 1 en 2

1. God zij ons gunstig en genadig.

Hij schenke ons 't gezegend licht  
dat overvloedig en gestadig  
straalt van zijn heilig aangezicht;  
opdat hier op aarde  
elk uw weg aanvaarde  
en tot U zich wend',  
zo, dat allerwegen  
ieder volk de zegen  
van uw heil erkent.

2. De volken zullen U belijden,

o God, U loven al tezaam!  
De landen zullen zich verblijden  
en juichen over uwe naam.  
Volken zult Gij rechten,  
hun geding beslechten  
in gerechtigheid,  
volken op deze aarde,  
die uw arm vergaarde,  
die Gij veilig leidt.

Votum en Groet

Kaars van Verbondenheid

Drempelgebed

Kyrie met lied "Met de boom des levens wegend op zijn rug", no. 547: 1, 4 en 5

1. Met de boom des levens  
wegend op zijn rug  
droeg de Here Jezus  
Gode goede vrucht.

4. Laten wij God loven,  
leven van het licht,  
onze val te boven  
in een evenwicht,

Refrein: Kyrie eleison,  
wees met ons begaan,  
doe ons weer verrijzen  
uit de dood vandaan.

5. Want de aarde jaagt ons  
naar de diepte toe,  
maar de hemel draagt ons,  
liefde wordt niet moe.

Refrein

Gebed

Eerste Lezing Exodus 12: 15-20 - in het Frysk

Lied "Zo vriendelijk en veilig als het licht, no. 221: 1 en 3

1. Zo vriendelijk en veilig als het licht,  
zo als een mantel om mij heengeslagen,  
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,  
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,  
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.  
Wil mij behoeden en op handen dragen.

3. Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,  
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.  
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,  
wil alle liefde aan uw mens besteden.  
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft –  
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

Tweede Lezing Johannes 13: 1-15

Lied "Toen Jezus wist nu is gekomen", no. 569: 1, 2, 3 en 4

1. Toen Jezus wist nu is gekomen  
het uur om door de nacht te gaan,  
heeft Hij een linnen doek genomen  
en water in een schaal gedaan.

2. Hij gaf ons zwijgende een teken  
en kwam ons voet voor voet nabij,  
Hij deed het water van zich spreken,  
het stort zich uit en reinigt mij.

3. Zo is de Heer een knecht geworden  
en tot de bodem toe gegaan  
om ons met ootmoed te omgorden,  
Hij doet ons zijn geringheid aan.

4. Heer van mijn hart, U bent gekomen  
de nacht door naar uw grote dag,  
ik heb in eenvoud aangenomen  
dat ik U daarin volgen mag.

Preek

Muziek

### Viering Maaltijd van de Heer

Collecte

Voorbeden

Nodiging

Lofzegging:

V: De Heer is met u allen

G: ZIJN VREDE IS MET U

V: Verheft uw harten

G: WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER

V: Laten wij danken, de Heer onze God

G: HET PAST ONS DE HEER TE DANKEN

V: Ja, waarlijk het past ons o Heer U te danken,

Tafelgebed

Delen van Brood & Wijn  
*in de kerk en bij u thuis*

Dankgebed

Lezing Johannes 13: 31-35

Lied "Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt", no. 247: 1, 3 en 5

1. Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt.  
De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt.  
Andere helpers, Heer, ontvallen mij.  
Der hulpelozen hulp, wees mij nabij.

3. U heb ik nodig, uw genade is  
mijn enig licht in nacht en duisternis.  
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij?  
In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij.

5. Houd, Heer, uw kruis hoog voor mijn brekend oog,  
licht in het duister, wijs de weg omhoog.  
Uw dag breekt aan, de schaduw gaat voorbij.  
In dood en leven, Heer, wees Gij nabij.

Wegzending

Zegen

Lied                    J.S. Bach, 'Wenn ich einmal soll scheiden' - Frysk

Moat ik ienkear ferskiede  
gean dan net fan my wei  
mei Jo my dan ek liede  
bliuw yn dy oere nei  
Sil 'k eangens ûnderfine  
om wat myn herte lijt  
dan wurd ik troch Jo pine  
fan pin' en eangst befrijd

NB: In de viering van Witte Donderdag vieren wij met elkaar het Heilig Avondmaal. In de kerk zullen wij op gepaste wijze het brood delen en breken. Zo ook het uitschenken en rondbrengen van de wijn. Wilt u thuis op gepaste wijze meevieren? Dan kunt u thuis voor uzelf, voor uw gezin, of met wie u de viering meeviert, voorafgaande aan de viering uw eigen brood en beker wijn klaarzetten. Dit kan ieder brood zijn. Dat geldt ook voor de wijn. Voor de kinderen kunt u ranja of druivensap klaarzetten. Wanneer wij in de viering delen van brood en wijn, zal ook de uitnodiging aan u en jou thuis klinken om dan – op afstand verbonden met elkaar – het brood en de wijn te delen. Op deze wijze hopen wij op gepaste wijze te delen in het ene brood en die ene beker en zo het leven van Christus te gedenken. Wilt u het Heilig Avondmaal liever niet alleen thuis vieren, kunt u overwegen, met inachtneming van de coronaregels, om iemand bij u thuis uit te nodigen en zo toch samen te vieren. Iedereen is welkom om deze viering mee te vieren. Aanvang 19.30 uur.