

**KERKBLAD VOOR DE PROTESTANTSE  
GEMEENTE TE FRANEKER**

28 ste jaargang, nummer 5  
vrijdag 7 mei 2021

**Pinksterbloem**

Zonder water zal het niet gaan  
mijn wortels moeten in aarde staan  
met licht als zekering voor mijn leven  
dan kan ik bloemen geven

Die kleur die ik ooit mocht ontvangen  
als antwoord op mijn diepst verlangen  
groeien door de adem van Zijn Geest  
mijn hele leven pinksterfeest

( schrijver onbekend)

**De kopij voor de volgende nummers  
inleveren uiterlijk donderdag 27 mei (nr. 6)  
en donderdag 1 juli (nr. 7)**

**MEDITATIE DOOR: ILSE DOUMA**

**Heer, hoog als de hemel is uw liefde, tot in de wolken reikt uw trouw.  
(Psalm 57:11)**

Als je omhoog kijkt naar de hemel kun je onder de indruk raken van wat je ziet. Overdag spreken strakblauwe luchten of prachtige wolkenpartijen tot de verbeelding. En 's nachts kun je je verwonderen over de maan en sterren. Elk moment kun je overweldigd worden door de schepping en Gods trouw die erin meegaat. Zijn liefde is hoog, zijn trouw reikt zelfs tot in de wolken.

Veertig dagen na Pasen vieren we Hemelvaart. Geen eenvoudig feest. Wat gebeurde er nou precies tussen hemel en aarde? De wolk kan ons helpen om dit feest beter te leren begrijpen; Jezus gaat de berg op met zijn leerlingen en daar onttrekt een wolk Hem aan het zicht. De leerlingen zien Hem niet meer en engelen vertellen dat Hij zal terug keren op dezelfde manier als waarop Hij vertrekt. Maar hoe lang ze moeten wachten, vertelt niemand hen. Wie weet hoeveel tijd ze op die berg hebben gestaan, sturende naar de wolk? Wachtende en hopen op het moment dat de hemel weer zal openbreken en Hij terug zal komen. Ondertussen hebben ze vast en zeker met elkaar gesproken over de betekenis van deze bijzondere wolk.

Als we nu omhoog kijken naar de hemel vanuit onze eigen tuin of door het raam, of als we in de stad zijn, wat zien we dan? Als we erover in gesprek gaan met anderen dan houden we het vaak bij een praatje zoals: "Wat is het vandaag koud voor de tijd van het jaar hè?" Of: "Eindelijk de voorjaarszon. Mooi weertje hoor!" Het is altijd fijn om op die manier een gesprek te openen want het mooie is: of we nu jong of oud zijn, rijk of arm, het weer is voor iedereen hetzelfde. De zon schijnt voor iedereen en in de regen worden we allemaal nat. Het weer is daarmee een verbindende factor voor alle mensen. Maar zien we ook

verder dan dat, herkennen we de tekenen aan de hemel en voelen we ons ook verbonden met God die alles gemaakt heeft? Verwachten we Hem nog?

In de Bijbel kun je verschillende verhalen lezen over de wolk. Zo zagen de Israëlieten van het Oude Testament de wolk als metgezel met hen mee gaan toen ze onderweg waren door de woestijn. Op weg naar het beloofde land gaat de wolk hen voor waardoor ze zich gedragen en beschermd weet. En ook in het Nieuwe Testament komen we de wolk tegen. Bijvoorbeeld tijdens de verheerlijking van Christus op de berg Tabor. Een stem uit de wolk verklaart dan: 'Dit is mijn Zoon, de Geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb'. Zo drijft de wolk met mensen mee van het Oude naar het Nieuwe Testament als een trouwe bondgenoot. Overal waar de wolk opduikt, daar is God. Het is een teken van Zijn aanwezigheid, als verbinding tussen hemel en aarde. *De wolk houdt zich bezig met mensen. En de mensen houden zich bezig met de wolk.* Het is een wonderlijke verschijning. Er gaat iets heiligs van uit. Dichtbij genoeg om hem te zien maar te ver om aan te raken. Zichtbaar maar niet tastbaar. Hierin schuilt het hart van Hemelvaart. God is aanwezig en toch ook verborgen. We zien de wolk waarin God tot ons komt en Zich openbaart en tegelijk laat God Zich niet zien. Hij is zo anders dan wij ons kunnen voorstellen dat we enkel met eerbied en ontzag kunnen kijken naar de wolk.

Vanuit die gedachte houden we Zijn Naam hoog. Niet alleen met Hemelvaart, maar elke dag. Zijn trouw reikt tot aan de wolken. Wat een liefde gaat daarvan uit. Liefde voor nu en ook voor de toekomst. Zijn trouw biedt uitzicht en perspectief voor morgen en overmorgen en elke dag daarna. Telkens weer. Als reactie op Zijn trouw mogen we van Zijn liefde getuigen en daarvan uitdelen aan anderen. Dat vieren we als het Pinksteren wordt, het feest van de Heilige Geest. Na een periode van afwachten, van staren naar de hemel, volgt een tijd om in actie te komen, om de wereld in te trekken en Gods trouw te verkondigen. De wolk als teken van Zijn aanwezigheid gaat met ons mee als een kostbare zegen. Hij gaat ons voor bij zon en bij regen.

Zo zegent Hij jou:

De God van de vrede, geeft jou Zijn zegen  
op alle wegen die je zult gaan.

Wanneer het meevalt, of soms ook tegen  
bij zon en bij regen zal Hij naast je staan.

Hij is als een schaduw, die met je meegaat  
jou nooit alleen laat, want Hij is trouw.

Ontvang nu de vrede en de genade,  
van God onze Vader, zo zegent Hij jou

(Opwekking 746)

## **KERKDIENSTEN**

### **Zondag 9 mei**

10.00 uur Martinikerk: ds. S. Ypma

### **Donderdag 13 mei Hemelvaartsdag**

10.00 uur Martinikerk: ds. S. Ypma

### **Zondag 16 mei**

10.00 uur Martinikerk: ds. S. Ypma

### **Zondag 23 mei Eerste Pinksterdag Oecumenische dienst**

10.00 uur Martinikerk: ds. M.R. Veen en pastor D. Gies

## **Zondag 30 mei**

10.00 uur Martinikerk: ds. H. Wagenaar, Jorwert

## **Zondag 6 juni**

10.00 uur Martinikerk: ds. M.R. Veen

## **BIJ DE DIENSTEN**

### **Zondag 9 mei**

#### **Martinikerk 10.00 uur:**

**Voorganger:** ds. Sytze Ypma

**Ouderling van Dienst:** Marije Miedema-Epema

**Lector:** Rinske van der Pol

**Organist:** Jochem Schuurman

**Diaken:** Willem Koopmans

**Collecte:** kerk/diaconie

**Koster:** Arjen de Boer

**Beeldpresentatie:** Arjo Osinga

Over liefde gaat het zondag, niet de liefde van het gevoel maar de liefde als gebod. 'Blijf in mijn liefde,' zegt Jezus. We lezen erover in Johannes 15:9-17. Om meer inzicht in het karakter van Gods liefde te krijgen lezen we ook het loflied op de liefde uit 1 Korinthe 13.

ds. Sytze Ypma

### **Donderdag 13 mei**

#### **Hemelvaart**

#### **Martinikerk 10.00 uur:**

**Voorganger:** ds. Sytze Ypma

**Ouderling van Dienst:** Rolf Bremmer

**Lector:** Hiele Walinga

**Organist:** Jochem Schuurman

**Diaken:** Martha Burggraaff

**Collecte:** kerk/diaconie

**Koster:** Arjen de Boer

**Beeldpresentatie:** Sybe Swart

We leven in een tijd waarin het geloof in de hemel voor veel mensen tot het verleden behoort, onnodig. Dat hoop ik aan de hand van Handelingen 1: 1-11 en het prachtige verhaal van de hemelvaart van Elia uit de doeken te doen, dat staat in 2 Koningen 2: 1-14.

ds. Sytze Ypma

### **Zondag 16 mei**

#### **Martinikerk 10.00 uur:**

**Voorganger:** ds. Sytze Ypma

**Ouderling van Dienst:** Hanneke Roelofsen

**Lector:** Sophie Bartlema

**Organist:** Jochem Schuurman

**Diaken:** Annet Walinga

**Collecte:** kerk/diaconie  
**Koster:** Appie Reitsma  
**Beeldpresentatie:** Anne Pieter Kooistra

‘Toen klom Mozes omhoog naar God,’ staat in Exodus 19: 1-11 geschreven. Na zijn klim ontmoet Mozes God en doet God hem een belofte. De grote intimiteit tussen die beide zal het hart van de preek uitmaken. Maar ook de aard van dat klimmen komt ter sprake. Moet je een geoefend klimmer zijn om die berg te bedwingen? Jezus spreekt in het hogepriesterlijke gebed over heerlijkheid. Ook dat woord houden we tegen het licht.

ds. Sytze Ypma

## **Zondag 23 mei**

### **Pinksteren**

#### **Oecumenische dienst**

#### **Martinikerk 10.00 uur:**

**Voorganger:** ds. Margarithe Veen en pastor Dorenda Gies

**Ouderling van Dienst:** Harm Haitzma

**Lector:** Djoke de Boer

**Organist:** Jochem Schuurman

**Diaken:** Djoke de Boer

**Collecte:** kerk/diaconie

**Koster:** Arjen de Boer

**Beeldpresentatie:** Arjo Osinga

Zondag 23 mei is er om 10.00 uur een oecumenische viering voor het feest van Pinksteren. Op deze 50<sup>e</sup> dag na Pasen, schijnt het licht van Christus ons opnieuw tegemoet om zelf ook in dat licht verder te gaan. Een licht waarin de gehele wereld geborgen is; een licht dat niet gebonden is aan grenzen of scheidsmuren. Een licht dat ons blijft uitnodigen om het als een licht om zicht, warmte, passie voor het leven of liefde voor elkaar te ontvangen vanuit Gods liefdevolle Geest. De kinderen zijn uitgenodigd een tekening over hun passie te maken voorafgaande aan deze viering, zodat hun tekeningen in de viering een plaats kunnen krijgen. Zie voor meer informatie de Jeugdpagina.

Voorgangers in deze oecumenische viering zijn: pastor Dorenda Gies en ds. Margarithe Veen.

ds. Margarithe Veen

## **Zondag 30 mei**

### **Martinikerk 10.00 uur:**

**Voorganger:** ds. Hinne Wagenaar, Jorwert

**Ouderling van Dienst:** Nynke-Aly Miedema-Kamstra

**Lector:** Arjo Osinga

**Organist:** Jochem Schuurman

**Diaken:** Bettie Vlieger

**Collecte:** kerk/diaconie

**Koster:** Sikke Dijkstra

**Beeldpresentatie:** Kees Stal

De diensten worden uitgezonden via [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl) en via [www.youtube.com](http://www.youtube.com)

## WIJK NOORD

predikant: ds. M.R. Veen

*Onder Wijk Noord vallen:*

**Kaatsersbuurt  
Het War**

ouderling: mw. H.G. Joustra

**Sexb. Vaartplan**

ouderling: S. Broersma

**Keningspark ,Witzens 1 en 2**

ouderling H. Dijkstra-van der Zee

**Hamburgerrak**

pastoraal werker: J. Speelman

**Professorenbuurt**

pastoraal werkers: H. en G. Corporaal-van der Heide

**Schalsumerplan**

ouderling A.J. Osinga

**Saxenoord en  
Saxenstate**

ouderling b.t.: L. Benders-van der Wal  
pastoraal werker: K. de Vries

**Froonacker**

ouderling A. Douma-Miedema

### **Pastoralia**

In de afgelopen weken hebben verschillende families de nabijheid van gemis en verdriet ervaren. Er zijn ook gemeenteleden die in de nabijheid van hun familie en gezin afscheid hebben moeten nemen van hun liefsten. In de afgelopen maand klonk daarin ook het verdriet door van een afscheid van kleinkinderen. Dat onze gedachten en gebeden voor hen met diep verdriet en gemis een teken van nabijheid om troost mogen geven.

In deze weken gaan onze gedachten ook uit naar gemeenteleden die spanning hebben voor de nieuwe controles en afspraken in het ziekenhuis. Voor de één een bekende weg en voor anderen een nieuwe weg met vragen en onzekerheden. Vanaf deze plaats wensen wij u kracht en vertrouwen in een rust die u gegeven wil blijven om het leven te herbergen in een blijvende liefde.

De meimaand is begonnen wanneer deze Binding uitkomt. Dat betekent ook dat er heel wat nagel gebeten wordt door onze examenkandidaten en scholieren die hun enorme best doen om dit schooljaar te halen. Zet 'm op! En vertrouw op de kennis die je met je meedraagt om met goede moed de examens en de laatste tentamens tegemoet te gaan!

Tot slot blik ik terug op de lezing van prof. dr. Heleen Zorgdrager. In deze lezing gaf prof. Zorgdrager haar visie weer op man/vrouw in het licht van een inclusieve God. Zij richtte zich ook bewust ook de nieuwere inzichten vanuit het perspectief van (trans)gender gerelateerde vragen. Dit, omdat het verbonden is met ons mensen en de hedendaagse (kerkelijke) context. Voor sommige luisteraars zal het de vraag opgeroepen hebben: 'Moet dit nu in de kerk?'. Voor anderen gaf het ruimte voor een verlangen naar wat mensen diep in zich meedragen; een zich gekend weten om wie je bent. Aan het einde van de lezing gaf prof. Zorgdrager ook aan, dat het van belang is om de beweging in het verstaan van een aanwezigheid Gods of verbondenheid met God als schepper te waarderen. Ik denk ook een beweging die ons blijft uitnodigen voor gesprek met elkaar. Dat die ruimte voor beweging voor gesprek in onze gemeente aanwezig mag blijven.

Geen ander jaargetijde dan het voorjaar laat misschien de levenskracht zien die geborgen is in onze wereld en Gods Schepping. Vanuit allerhande bomen laten de vogels hun gezang horen, komen de mooiste kleuren aan het licht. Dat het u en jou mag verwonderen over een leven waarin soms zoveel meer is te ontdekken, wanneer we erbij stil staan en een moment van rust en bezinning voor nemen. Zoals dat ene lied zo mooi verwoord: 'Aan U behoort, o Heer der heren, de aarde met haar wel en wee, de steile bergen, koele meren, het vaste land, de onzeek're zee. Van U getuigen dag en nacht. Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. / Gij roept het jonge leven wakker, een tuin bloeit rond het open graf. Er ruisen halmen op de akker waar zich het zaad verloren gaf. En vele korrels vormen saam een kostbaar brood in uwe naam. / Gij hebt de bloemen op de velden met koninklijke pracht bekleed. De zorgeloze vogels melden dat Gij uw schepping niet vergeet. 't Is alles een gelijkenis van meer dan aards geheimenis.' Lied 978: 1, 2 en 3

Vanuit die woorden een hartelijke levendige groet en met vrede,  
ds. Margaritha Veen

## **WIJK ZUID**

predikant: ds. S. Ypma

*Onder Wijk Zuid vallen:*

**Binnenstad**

**Vliet / Tuinen**

compagnon: H.E. Bron

**Catsbuurt / Frisia**

ouderling R.H. Bremmer

**Parkbuurt**

**Noorderbleek**

**Oostwoudbuurt**

ouderling: P. Sieperda-Breidenbach

**Bangabuurt**

ouderling: mw. L. Haanstra

**Watertorenbuurt**

pastoraal werker S. Osinga-Boersma

**Plan Zuid en**

**Over de Brug**

ouderling mw. J.H. Roelofsen

**Roordastate**

ouderling mw. L. Haanstra

**Theresia**

pastoraal werker: mw. S. Oosting

**Botniahuis**

pastoraal werker L.G. Visser-Attema

**Dorpen**

pastoraal werker H. Bron

**Tzum**

ouderling b.t.: L. Benders-van der Wal

## Ouderenpastoraat Saxenoord/Saxenstate

We bevinden ons inmiddels al geruime periode in een situatie waarin bewoners van tehuizen beperkt bezoek mogen ontvangen. Gelukkig zijn steeds meer bewoners van Saxenoord en Saxenstate gevaccineerd. We hopen van harte dat dit snel versoepelingen mee zich meebrengt en de bezoeksregelingen verruimd worden. Met de woorden van de zusters Clarissen wens ik u goede moed om vol te houden totdat we elkaar weer kunnen zien:

“Laat de zon u zegenen met haar milde stralen, zij moge u helen, licht zijn op uw wegen, uw hart verwarmen en bij ontij een regenboog spannen aan uw horizon.”

Ontvang een hartelijke groet van Ilse Douma

### UIT DE KERKENRAAD

Voorzitter: H. Haitsma  
Secretaris: L. Haanstra  
e-mail: [scriba@pkn-franeker.nl](mailto:scriba@pkn-franeker.nl)

Bent u het wachten ook zat? Wanneer kunnen we weer naar de kerk? Op dit moment kan ik dat nog niet zeggen. De coronacijfers blijven nog onverminderd hoog en de ziekenhuizen klagen over de versoepelingen. Intussen zijn veel mensen ingeënt en je zou toch mogen verwachten dat er een positieve kentering aan zit te komen. En als die kentering er is, dan kunnen we langzaamaan weer de kerkdiensten openstellen voor gemeenteleden. Er is een werkgroep mee bezig die de mogelijkheden uit werkt. Zodra de seinen op groen gaan kunnen we dan los. Ik hoop dat ik in de volgende Binding hierover iets positiefs kan melden.

Als u dit leest staat waarschijnlijk het eerste interview met een gemeentelid al op de website. Regelmatig zal een gemeentelid worden geïnterviewd in de Martinikerk. Het filmpje zal steeds een tijdje op de website te zien zijn. We hopen dat, wanneer u hiervoor gevraagd wordt, u hier ook aan mee wilt werken. Dan kan het een leuk onderdeel van ons gemeentezijn worden.

Inmiddels zijn de eerste kringgesprekken gehouden via Zoom. Voor sommigen is het vast even wennen. En je kunt vooraf en achteraf niet even gezellig bijkletsen. Maar in deze tijd kunnen we op deze manier toch “bij elkaar komen”. Een stukje gemeentewerk kan zo wel door gaan.

Al onze nieuwe gemeenteleden die vanaf de VEG zijn gekomen hebben een welkomstbloemetje ontvangen. Ze waren hier erg content mee.

Nu onze jongerenwerker is gestopt met haar werkzaamheden, beraden we ons over hoe nu verder. Het is vorig jaar al gebleken hoe lastig het is iemand te vinden. We onderzoeken nu of we het ook op een andere manier kunnen invullen. Wordt vervolgd daarom.

De laatste tijd waren er behoorlijk wat begrafenissen helaas. Goed is het te vertellen dat Ilse Douma inmiddels de begrafenissen van de mensen uit Saxenoord voor haar rekening neemt. Als het goed is kennen veel bewoners van Saxenoord haar intussen wel. Het zou voor onze beide predikanten een te grote belasting worden om alle begrafenissen op zich te moeten nemen.

Omdat er al lang geen gemeentezang meer mag plaats vinden in de diensten, maken we grotendeels gebruik van professionele zangers en zangeressen. Dit kost echter wel iedere week weer geld. We zullen daarom binnenkort een collecte houden voor de bekostiging van deze professionals.

Onze diensten worden nog steeds bekeken door mensen over de hele wereld. Vaak komt het aantal aansluitingen op tussen de twee- en drieduizend. Reken dat eens maal anderhalf en je komt uit op drie- tot

vierenhalf duizend mensen die kijken. Dit hebben we nog te danken aan de Omrop Fryslân diensten. Maar naar mijn mening ook doordat we een prachtig concept hebben met inderdaad de professionele zangers en zangeressen en natuurlijk Jochem Schuurman. En niet te vergeten onze beide predikanten die nu al meer dan een jaar voor een nagenoeg lege kerk preken. Zij doen hun best er fijne diensten van te maken. Ze hebben veel luisteraars, maar ze merken het niet.

We missen de kinderen ook al lang tijd. Maar ze groeien wel door. Ook dit jaar nemen we weer afscheid van een groepje kinderen van de kindernevendienst dat naar de middelbare school zal gaan. Deze afscheidsdienst is op 20 juni a.s. Wat zou het mooi zijn als er dan weer een groep mensen in de kerk zou mogen zitten.

De Wet AVG is inmiddels al weer een tijd in ons land. Dit gaat over voorkomen van schending van de privacy. We zullen ons protocol hiervoor nog eens tegen het licht houden. De vraag is of we ons nog voldoende bewust zijn van deze Wet. We moeten hier allemaal scherp op blijven.

Woensdagavond 19 mei houden we weer een kerkenraadsvergadering. Deze vergadering zal nog via Zoom gaan. Op 7 juni is er weer een Moderamenvergadering. Deze vergadering willen we weer in de Rank gaan houden. Dan zijn we met acht personen en is anderhalve meter afstand houden best te doen. En eerlijk gezegd gaat er toch niks boven fysiek vergaderen.

Tenslotte een gedicht van een onbekende schrijver:

### **Laat los en laat God**

Zoals kinderen speelgoed  
dat stuk is aan ons geven,  
bracht ik kapotte dromen  
bij mijn God en Heer.

In plaats van af te wachten  
hoe hij mijn dromen maakte,  
liep ik hem voor de voeten  
en zeurde telkens weer.

“Kind”, zei Hij, “Zo kom  
ik echt nergens aan toe.  
Laat Mij de klus nou klaren.  
jij wordt zo alleen moe!”

Fijne Pinksterdagen voor u allen.

Vriendelijke groet,  
Harm Haitsma  
voorzitter

### **COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS**

Voorzitter: D. Tolsma  
Secretaris: T. Bouwmeester-Brouwer  
e-mail: [secretaris.krm.pgf@outlook.com](mailto:secretaris.krm.pgf@outlook.com)  
Penningmeester: S. Douma



## **Culturele instellingen dicht**

Op dit moment is het nog niet verantwoord om culturele instellingen te openen. Deze locaties gaan weer open zodra het kabinet besluit dat dit op een veilige en verantwoorde manier kan.

Tot die tijd blijven de volgende locaties dicht:

- theaters;
- bioscopen;
- musea;
- concertzalen;
- monumenten;
- muziekscholen;
- vergelijkbare locaties.

Bovenstaande tekst is te vinden op de corona pagina van de Rijksoverheid. Helaas kunnen wij daarom onze kerkdeuren nog niet openzetten voor bezichtiging. Inmiddels heeft **de Roos van Tudor** een tentoonstelling in de Martinikerk ingericht. Dit jaar is het thema landschappen en natuur. Zodra het weer kan zullen wij de kerk openstellen van woensdag t/m vrijdag van 14.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur.

## **Onderhoudsplan Rank**

Nu wij het interieur van de Rank volledig hebben vernieuwd vinden wij het belangrijk om dit gebouw ook bij de tijd te houden. We laten daarom net als voor de Martinikerk een Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) opstellen. Zo kunnen wij regulier onderhoud beter plannen en komen wij minder snel voor financiële verrassingen te staan.

Dick Tolsma,  
Voorzitter College van Kerkrentmeesters

## **INCASSOKALENDER**

### **FONDS:**

Zending  
Actie Kerkbalans

### **INCASSODATUM:**

27 mei  
27 mei

## **COLLECTEN EN GIFTEN**

Voor alle ontvangen collectegiften en giften heel hartelijk dank!

## **DIACONIE**

Voorzitter: W. Koopmans

Secretaris: D. de Boer-Boutsma

## **ZIEKMELDINGEN / ZIEKENDIENST**

Voor **ziekmeldingen** en **ziekenbrief**, de **ziekendienst** contacten. Zij zorgen voor een attentie thuis, informeren de predikanten en verzorgen de ziekenbrief

mw. L. de Beer-Dijkstra

mw. N. Ferwerda-Dotinga

mw. A. van Nimwegen-Vlietstra

mw. T. Palma-de Vries

## **KERKELIJKE STAND**

### **MUTATIES:**

Doorgeven aan: Kerkelijk Bureau, Zilverstraat 36, 8801 KC, 0517 393200 ('s morgens tussen 08.00 en 12.00 uur), [kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl](mailto:kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl)

## Bericht van de werkgroep kerkbezoek

De werkgroep kerkbezoek heeft zich de afgelopen weken gebogen over de mogelijkheden om het kerkbezoek stapsgewijs weer op te starten. Daarvoor wordt de routekaart van de PKN landelijk als basis gebruikt.

We willen u op dit moment graag op de hoogte brengen van de stand van zaken tot nu toe:

- Er komt een reserveringssysteem via de website
- Opgeven kan:
  - o via dit reserveringssysteem (met een duidelijke uitleg)
  - o mocht het bovenstaande niet lukken dan kunt u zich opgeven bij uw ouderling
- 
- Nadere mededelingen over deelname en data volgen in de e.v. nieuwsbrief / kerkblad of via de mededelingen tijdens de kerkdiensten

De werkgroep kerkbezoek,  
Tjerk Lodewijks  
Seerp Broersma  
Piety Sieperda  
Djoke Travaille  
Sytze Ypma

## Meditatie bij avondlicht in mei en juni

Midden in alle onrust of stress brengt meditatie rust, ontspanning en licht in ons. De weg naar dat licht gaat via de stilte. Deze meditatie-avonden bestaan telkens uit twee delen. We beginnen iedere keer met een stilte-meditatie. Voor het tweede deel van dit uur putten we uit het Handboek voor christelijke meditatie (Boekencentrum 2011). Vanwege de corona crisis graag van te voren opgeven.

Data: Donderdagavond 27 mei, 3, 10, 17 en 24 juni

Tijd: 19.30 uur – 20.30 uur <sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub>

Plaats: Koor Martinikerk (ingang consistorie, achterkant van de kerk)

Leiding: ds. Sytze Ypma

Opgave: ds. Sytze Ypma

## Kring over rouw en verlies

Aan de hand van Manu Keirse's boek *Helpen bij verlies en verdriet* bespreken we een aantal thema's rondom verlies en rouw. We spreken met hem niet langer van rouwverwerking, maar van rouwproces. We betreden na verlies van een dierbare een land waar we de weg niet kennen. Wat het met ons doet en hoe ingrijpend het is weten we pas als het ons overkomt. Het kan heilzaam zijn om met elkaar te zijn en leven met verlies te delen. Wat troost ons en wat niet? We gaan luisteren naar wat de kracht van rituelen in een leven met gemis kan betekenen.

Data: dinsdagmorgen 25 mei en 8 en 29 juni  
Tijd: 10.00 uur-12.00 uur  
Plaats: De Rank  
Leiding: ds. Sytze Ypma  
Opgave: ds. Sytze Ypma

### **Uitnodiging kringgesprekken.**

Beste mensen,

Vorig jaar kwamen we in de zomermaanden met een kleine groep gemeenteleden zo nu en dan bij elkaar in het koor van de Martinikerk en we hebben dat 'kringgesprekken' genoemd.. Bij elk kringgesprek konden maximaal 15 personen aanwezig zijn. Ook dit seizoen willen we deze kringgesprekken aanbieden. We beginnen op woensdagmorgen 26 mei. Mede vanwege de verstaanbaarheid komen we in 'de Rank' aan de Zilverstraat bij elkaar van 10.30 tot 11.30 uur. We zijn blij dat we daar nu terecht kunnen na een grondige verbouwing. Elkaar ontmoeten, een kaars aansteken, stilte, met elkaar praten en naar elkaar luisteren. Wanneer u mee wilt doen dan kunt u zich opgeven. Graag horen we van u.

Met een vriendelijke groet,  
Ds. Sytze Ypma  
Ds. Margarithe Veen  
Djoke Travaille

### **Gemeenteopbouw Vorming en Toerusting**

#### **Nieuw: Interviews vanuit de Martinikerk**

In de komende weken nodigen ds. Sytze Ypma en ds. Margarithe Veen een aantal gasten uit voor een interview in de Martinikerk. Deze interviews worden geplaatst op de site van de PGF en de facebook pagina van de PGF. De bedoeling van deze interviews is mensen uit onze stad en omgeving aan het woord te laten en te horen waar zij in hun leven hun geloof en spiritualiteit in vinden. Om de twee weken volgt op de vrijdag een nieuw interview. Deze interviews duren ongeveer 8 à 10 minuten. Het eerste interview kunt u vrijdag 7 mei beluisteren. In dat interview is Caroline de Pee te gast, wethouder van de gemeente Waadhoeke en gemeentelid van onze gemeente.

ds. Sytze Ypma en ds. Margarithe Veen



## ZWO

Voorzitter: Jeanet Veenstra

Penningmeester: Pieter Walinga

Bankrekeningnummer: **NL07 RABO 0313 2032 29**

Graag willen wij de ZWO onder uw aandacht brengen. De ZWO, staat voor "Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking". Onze taakgroep wil zending en het werelddiaconaat in Franeker en omgeving onder de aandacht brengen en promoten, in de eerste instantie bij de leden in onze PKN-gemeente.

Alle inkomsten komen uit de vaste vrijwillige donaties en uit de collecten. De collecten en bestedingen worden grotendeels bepaald door de projecten van KIA "kerk in actie".

Daarom vragen wij u vriendelijk om ook jaarlijks een donatie over te maken. Zo kunnen wij onze naaste die het minder hebben dan ons financieel blijven ondersteunen.

Alvast bedankt,  
De ZWO commissie



**PROTESTANTSE GEMEENTE**  
te **FRANEKER**

*Bedankt dat u een donatie wilt doen.*



**Ja**, ik steun het werk voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelings-  
samenwerking van de Protestantse Gemeente Franeker en word donateur voor €  
..... per jaar in ... termijnen.

Rekeningnummer NL07RABO0313203229

Naam .....  
Adres .....  
Woonplaats .....

Ik kan deze machtiging met één telefoontje weer ongedaan maken:

Protestantse Gemeente Franeker  
Zilverstraat 36 8801 KC FRANEKER  
Tel. 0517 393200 (9.00-11.30 uur)



**PROTESTANTSE GEMEENTE**  
te **FRANEKER**

**Incasso** voor € .... per jaar door de ZWO van de Protestantse Gemeente te Franeker ten laste van

**Bankrekeningnummer**

NL.....

A.u.b. één hokje aankruisen, afschrijving omstreeks de 27<sup>e</sup> van betreffende maand.

- 1 termijn (mei)
- 2 termijnen (mei en oktober)
- 4 termijnen (maart, juni, september en december)
- 12 termijnen (januari t/m december)

Rekeningnummer NL07RABO0313203229  
Incassant ID NL41ZZZ302584821984

Datum: ..... Handtekening: .....

Door de ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Protestantse Gemeente Franeker om een bedrag van uw rekening af te schrijven voor uw bijdrage aan de ZWO van de Protestantse Gemeente te Franeker. Tevens stemt u er mee in dat wij uw gegevens opnemen in een digitale database ten behoeve van de registratie en het kunnen uitvoeren van deze, door u afgegeven, machtiging.

## Fryslân foar Rwanda.

Het lijkt ons een leuk idee om in de ZWO dienst een collage te tonen van foto's die door u zijn opgestuurd. Daarom aan u het volgende verzoek: zou u één of meer van onderstaande recepten willen uitproberen, een foto van het resultaat willen maken en deze foto willen sturen?  
Graag vóór 1 augustus 2021

Veel succes met het bereiden en ... eet smakelijk!

### Recepten uit Afrika

#### Afrikaanse kokoskoekjes

##### *Ingrediënten*

250 gram dadels  
250 gram roomboter  
100 gram kristalsuiker  
2 zakjes vanillesuiker  
1 ei  
1 rol volkoren biscuitjes (300 gram)  
gemalen kokos

##### *Werkwijze*

Smelt boter in de pan, voeg kristalsuiker en vanillesuiker toe.  
Snij de dadels in stukjes, klop het ei los. Voeg het ei aan de dadels toe.  
Voeg het dadel/eimengsel toe aan het botermengsel en laat het zachtjes koken tot het begint in te dikken. Dan pan van het vuur halen.  
Breek de biscuitjes in grove stukken en voeg het toe aan het mengsel.  
Doe het complete mengsel in een rechte ovenschaal. Stevig aandrukken.  
Plaats het geheel een paar uur in de koelkast.  
Dan in stukjes snijden en door de gemalen kokos halen.

#### Rwandese Agatogo Taart

##### *Ingrediënten*

olie  
1 grote ui, fijngesneden  
5 tenen knoflook, fijngehakt  
175 gram tomatenpuree  
4 middelgrote bakbananen (groen)  
75 gram verse boerenkool, gesneden  
700 milliliter groentebouillon  
100 gram pinda's fijngestampt in een vijzel  
peper en zout

##### *Werkwijze*

Snij de bakbananen in stukken van 5-10 cm. Op deze manier kun je gemakkelijker de banaan schillen.  
Doe wat olie in een wok of grote koekenpan en fruit de ui en vervolgens ook de knoflook. Voeg daarna de tomatenpuree toe en laat de smaken gedurende 3-4 minuten lekker intrekken op middelhoog vuur.  
Vervolgens doe je zowel de geschilde bakbanaan als de boerenkool erbij. Roer even goed door en laat het even intrekken. Dan doe je de bouillon erbij. Breng op smaak met zout (als je een bouillonblokje hebt gebruikt kun je deze stap overslaan).  
Dan doe je het deksel half op de pan en laat je de Agatogo een half uur pruttelen. De bakbanaan zal nu zacht en gaar zijn, en de kleur niet meer wit. Als je de saus iets dunner wil, kan je nog wat water of bouillon toevoegen.  
Schep de Agatogo op een bord of schaal en strooi de pinda's erover.

#### Zoete aardappel- & linzensoep

Een heerlijke warme zelfgemaakte soep, eenvoudig om te maken, voor 6 personen.

##### *Ingrediënten*

2 theelepels medium kerriepoeder  
3 eetlepel olijfolie  
2 uiten, geraspt  
1 geraspte appel, geschild  
3 teentjes knoflook, geplet  
20 gram gehakte koriander, stengels  
duimgroot stuk verse wortelgember, geraspt  
800 gram zoete aardappelen

1,2 liter groentebouillon  
100 gram rode linzen  
300 milliliter melk en sap van 1 limoen

#### Werkwijze

Doe de kerrievoeder in een grote pan en rooster het 2 minuten op een middelhoog vuur. Voeg de olijfolie al roerend toe terwijl het kruid in de pan sist. Doe de uien, appel, knoflook, korianderstengels en gember erbij, breng op smaak en kook 5 minuten, onder af en toe roeren.

Schil ondertussen de zoete aardappelen, rasp ze en laat dit samen met de bouillon, linzen, melk en kruiden 20 minuten afgedekt sudderen. Het geheel glad mixen. Limoensap erdoor roeren en garneren met grof gehakte korianderblaadjes.

Jeanet Veenstra



---

## Afspraken over begrafenissen

In onze gemeente zijn er regelmatig begrafenissen. Om dit als pastores samen te kunnen dragen, hebben we daar de volgende afspraken over gemaakt:

1. Ds. Margarithhe Veen verzorgt de rouwdiensten van gemeenteleden in wijk Noord.
2. Ds. Sytze Ypma verzorgt de rouwdiensten van gemeenteleden in wijk Zuid en uit de dorpen.
3. Pastor Ilse Douma verzorgt de rouwdiensten van gemeenteleden woonachtig in Saxen Noord en Saxenstate.

Met een hartelijke groet,  
ds. Margarithhe Veen, Ilse Douma, ds. Sytze Ypma

---

---

### OUD PAPIER

In het weekend van **7 en 8 mei** en in het weekend van **4 en 5 juni** staat de oud papiercontainer op de P.J. Troelstrastraat 24 (C.B.S. De Toermalijn).

Het oud papier graag **zaterdags voor 12.00 uur** bij de container brengen, deze wordt kort na 12.00 uur opgehaald. Bent u een keer te laat, neem uw oud papier dan s.v.p. weer mee.

Opbrengst oud papier februari € **92,93**

Opbrengst oud papier maart € **190,78**

afb. N.B.G.

**VANDAAG LEZEN WIJ...**

**LEESROOSTER**



donderdag	6 mei	Ezechiël 38:14-23	Overdonderend
vrijdag	7 mei	Ezechiël 39:1-16	Ontwapening
zaterdag	8 mei	Ezechiël 39:17-29	Ommekeer
zondag	9 mei	Jozua 23:1-16	Toespraak van Jozua
maandag	10 mei	Jozua 24:1-13	Geschiedenisles
dinsdag	11 mei	Jozua 24:14-28	Maak een keuze
woensdag	12 mei	Jozua 24:29-33	Eindelijk begraven
		<i>Hemelvaart</i>	
donderdag	13 mei	1 Johannes 4:1-10	Echt of vals?
vrijdag	14 mei	1 Johannes 4:11-21	God is liefde
zaterdag	15 mei	1 Johannes 5:1-12	Liefde overwint
zondag	16 mei	1 Johannes 5:13-21	Getuigen en vertrouwen
maandag	17 mei	Ezechiël 40:1-16	Vergezicht
dinsdag	18 mei	Ezechiël 40:17-37	Meetsysteem
woensdag	19 mei	Ezechiël 40:38-47	Ruimtelijke ordening
donderdag	20 mei	Ezechiël 40:48-41:15a	Ruim bemeten
vrijdag	21 mei	Ezechiël 41:15b-26	Ellenlang
zaterdag	22 mei	Psalm 104:1-18	Kennis der natuur
		<i>Pinksteren</i>	
zondag	23 mei	Psalm 104:19-35	Kennis van God
maandag	24 mei	Deuteronomium 4:44-5:5	Onderwijs van Mozes
dinsdag	25 mei	Deuteronomium 5:6-21	Herhaling van de wet
woensdag	26 mei	Deuteronomium 5:22-27	Reactie
donderdag	27 mei	Deuteronomium 5:28-6:3	Hou je aan de regels
vrijdag	28 mei	Deuteronomium 6:4-12	Doorgeven
zaterdag	29 mei	Deuteronomium 6:13-25	In 't verleden ligt het heden
		<i>Trinitatis</i>	
zondag	30 mei	Johannes 3:1-13	Leraar of leerling
maandag	31 mei	Johannes 3:14-21	Licht en donker

dinsdag	1 juni	Johannes 3:22-30	Jezus belangrijker dan Johannes
woensdag	2 juni	Johannes 3:31-36	Vader, Zoon en Geest
donderdag	3 juni	Ezechiël 42:1-12	Muren en deuren
vrijdag	4 juni	Ezechiël 42:13-20	Uitgemeten
zaterdag	5 juni	Ezechiël 43:1-12	De Bewoner!
zondag	6 juni	Marcus 3:20-35	Familiegeschiedenis
maandag	7 juni	Marcus 4:1-12	Zaaien
dinsdag	8 juni	Marcus 4:13-20	Uitleg

## ALLERLEI

### Even voorstellen: Hessel Yntema stagair

Mijn stage is in maart begonnen en inmiddels heb ik al het een ander in de gemeente mogen ervaren en mogen zien. Ik voel me enthousiast ontvangen door degenen die ik al heb mogen ontmoeten. Als docent Nederlands en Fries in spe met de fascinatie voor de theologie, wil ik met deze stage onderzoeken of het predikantschap iets voor mij is. Onder het mentorschap van Sytze heb ik al het een en ander ervaren, voornamelijk online, bij de gespreksgroep en het Bijbels leerhuis. De komende tijd zal ik ook wat meer gaan doen. Dit betekent dat u mij misschien binnen de kerk en online vaker zult zien, maar vooral horen.



Alien Hoekstra uit Achlum, die vrijwilligerswerk verricht voor haar opleiding, kwam bij ons met de vraag om mee te mogen helpen aan een actie voor Victory4All. De gehouden soepactie werd daardoor gezamenlijk opgezet in Franeker e.o. en Achlum e.o. Er werden maar liefst 190 soeppakketten besteld!

Op vrijdag 23 april en zaterdag 24 april werden de soeppakketten thuisbezorgd. Door veel extra giften en het sponsoren van de soeppakketten door Tolsma van de Spar Arum, Hogenhout akkerbouw bedrijf Kimsward, paprika teler Vink Sion Beetgum en de Protestantse Gemeente Franeker was de opbrengst meer dan €1600. Met dit geld ontvangen kinderen met een verstandelijke/lichamelijke beperking van het "Rainbowcentra" in Humansdorp Zuid- Afrika heerlijke maaltijden. Corona maakt de situatie in de sloppenwijken nog moeilijker waardoor de kinderen nog meer afhankelijk zijn van maaltijden op school.

Het Rainbowcentra heeft van eerdere giften leermaterialen kunnen aanschaffen en 5 medewerkers hebben een cursus gebarentaal kunnen volgen.

Het inzamelen van oud ijzer loopt erg goed. Vaak wordt er ook spontaan oud ijzer bij ons gebracht waarvoor hartelijk dank! Dit jaar is er al voor €1367 opgehaald! Ook zijn weer een aantal taarten verkocht.

Voor het muziek project in Jeffrey's Bay op het Kings College is een bedrag van €1375 overgemaakt.

Iedereen bedankt voor de betrokkenheid bij deze projecten!

Met vriendelijke groeten Sieds en Saskia de Jong  
[saskiaensieds@gmail.com](mailto:saskiaensieds@gmail.com)



In rûntsje om mei de hûn....



“Het zijn de kleine dingen die het doen.....” Ik ha de lêste tiid - faker as oars - sa’n dei dat it net rjocht wol: gjin sin om wat út te finen, eins it leafst de boel mar wat de boel litte wolle. Herkenber? By my is de oarsaak dat ik it op it wurk eins krekt wat te drok haw, wat tefolle ballen dy’t yn de loft hâlden wurde moatte. It helpt my dan echt dat ik der mei Joska út moat: nei bûten, dêr’t de natoer no sa moai is. Soms rin ik dan te prakkesearjen, mar ynienen falt my dan it sjongen fan in fûgel op of in ein mei pykjes yn de sleat. Ek krige ik in prachtich bosk blommen om my op te fleurjen. Fan ‘e wike tikke in buorfrou my op it skouder en sei: “Wat in prachtich bosk blommen hasto foar it rût te stean!” Lytse dinkjes dy’t it ferskil meitsje. Even letter kaam ik in heit mei syn soantsje tsjin op de fyts, it jonkje yn it SC-Franeker-tenu, de modder op de knibbels en in blier kopke: “Ging goed hê papa?” Ik krige in smile op myn gesicht: it binne de lytse dinkjes dy’t ús opfleurje kinne, as we se mar sjen wolle!

Maaïke van Dijk

## AGENDA

### **vrijdag 7 mei**

oud papier

### **zaterdag 8 mei**

oud papier

### **zondag 9 mei**

Radio “Eenhoorn” 9.30 uur: ds. J. Lindeboom, Minnertsga

### **donderdag 13 mei Hemelvaartsdag**

Radio “Eenhoorn” 9.30 uur: D. Wolbers, Franeker

### **zondag 16 mei**

Radio “Eenhoorn” 9.30 uur: D. Wolbers, Franeker

### **woensdag 19 mei**

kerkenraadsvergadering

### **zondag 23 mei Pinksteren**

Radio “Eenhoorn” 9.30 uur: ds. H. Wiersma, Scharnegoutum

### **zondag 30 mei**

Radio “Eenhoorn” 9.30 uur: ds. J. van Olffen, Menaldum

*De diensten van Radio Eenhoorn worden opgenomen vanuit de studio.*



Jeugdouderlingen:

Nynke-Aly Miedema-Kamstra  
Marije Miedema-Epema

Dag allemaal,

Hoe gaat het met jullie? Hopelijk hebben jullie bijzondere dagen. Van die dagen dat je de ene dag naar school gaat en waar je op die andere dag weer vrij bent. Die ene dag, omdat het Koningsdag is, en die andere dag omdat het de meivakantie is.

Na de meivakantie is het bijna Pinksteren. Een feest waarbij we vieren dat mensen, waaronder jij en jouw vrienden, in beweging blijven komen vanuit Gods Liefde.

Een Bijbelverhaal dat daar bij past, is het verhaal uit Handelingen 2 waarin vrienden van Jezus, zijn geloofsleerlingen, een weg blijven gaan die zij bij Jezus hebben ontdekt en geproefd. Ook als Jezus er niet meer is, gaan ze in de geest van Jezus Christus verder. Gepassioneerd, vol liefde, in vuur en vlam.

Waar sta jij voor in vuur en vlam? Wat is jouw passie? Wat vindt jij het mooiste om te doen, omdat je daar iets bijzonders door ervaart? Dat antwoord mag je tekenen in één van de twee tekeningen. Je mag het ook opschrijven met woorden.

Deze, jullie, tekeningen zouden wij graag willen ophangen in de Pinksterviering van zondag 23 mei a.s..

**Dus heb je je tekening klaar, knip 'm uit en breng deze naar het kerkelijk bureau aan de Zilverstraat 36, 8801 KC Franeker. Wanneer je dat vóór vrijdag 21 mei 12.00 uur doet, hangt jouw tekening zondag 23 mei in de kerk. En dan laten we horen wat de passie is van jullie allemaal, waar jullie voor in vuur en vlam staan.**

Omdat we weten dat niet alle kinderen in onze gemeente thuis de Binding hebben, mogen ook opa's en oma's, pakes of beppes, burens of vrienden, deze tekeningen naar de kinderen toe brengen. Of laat het ons weten wanneer je alsnog graag één van deze twee kleurplaten ontvangt.

Alvast heel veel dank hiervoor.

Met een hartelijke groet namens de Jeugdraad!  
Ds. Margarithe Veen

### **JEUGD: Tieners in Gesprek**

**Vrijdag 14 mei** is de volgende 'Tieners in Gesprek'. Zoals het nu lijkt, is het nog onzeker of wij online of fysiek in de buitenlucht bij elkaar komen.

Lijkt het je leuk er ook bij te zijn, laat het weten! Dat mag aan ds. Margarithe Veen.

De tweede vrijdagavond van juni staat er ook voor gepland, **11 juni**. Aanvang beide keren: **19.30 uur**.

ds. Margarithe Veen



paint the world  
**SUPER**  
COLOURS

