



Zondag 9 mei 2021
Martinikerk 10.00 uur

Voorganger	ds. Sytze Ypma
Ouderling van Dienst	Marije Miedema-Epema
Lector	Rinske van der Pol
Organist	Jochem Schuurman
Zang	Alina Rozeboom
Diaken	Willem Koopmans
Collecte	kerk/diaconie
Koster	Arjen de Boer
Beeldpresentatie	Arjo Osinga
Beeld en geluid	Jan Eising en Jochem van Marrum

Orgelspel

Welkom door lector

Openingslied Welkom zijn in Gods geheimen, 1 en 3
(uit: Sytze de Vries, Het liefste lied van overzee, dl 2, 57)

Votum en groet

Gebed op de drempel

Openingslied Welkom zijn in Gods geheimen, vers 4)
(uit: Sytze de Vries, Het liefste lied van overzee, dl 2, 57)

Inleiding + kaars van verbondenheid aansteken Ovd

Moment van stilte

Kindermoment

Kyrie gebed

Lofzang Lied 103c: 1, 2, 3, 4 en 5, Loof de koning, heel mijn wezen

Loof de koning, heel mijn wezen,
gij bestaat in zijn geduld,
want uw leven is genezen
en vergeven is uw schuld.
Loof de koning, loof de koning,
tot gij Hem ontmoeten zult.

Loof Hem als uw vaderen deden,
eigen u zijn liefde toe,
want Hij bergt u in zijn vrede,
zegenend wordt Hij niet moe.
Loof uw Vader, loof uw Vader,
tot uw laatste adem toe.

Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons,
Hij kent onze broze kracht.
Hij bewaart ons, Hij ontzet ons
van de boze en zijn macht.
Loof uw Heiland, loof uw Heiland,
die het licht is in de nacht.

Snel vergaan de mensenkinderen
als de bloemen op het veld.
God alleen is onverminderd
steeds dezelfde sterke held!
Loof de Heer van dood en leven,
Hem die onze dagen telt.

Engelen, zing ja en amen
met de koning oog in oog!
Zon en maan, buig u tezamen
en gij sterren hemelhoog!
Loof uw Schepper, loof uw Schepper,
loof Hem, die het al bewoog!

Gebed om de Heilige geest

Lezingen **Jesaja 45: 15-19 en 1 Korinthe 1: 1-13**

Zingen **Lied 791: 1, 2 en 3, Liefde, eenmaal uitgesproken**

Liefde, eenmaal uitgesproken
als uw woord van het begin,
liefde, wil ons overkomen
als geheim en zegening.

Liefde, die ons hebt geschapen,
vonk waarmee Gij zelf ons raakt,
alles overwinnend wapen,
laatste woord dat vrede maakt.

Liefde luidt de naam der namen
waarmee Gij U kennen laat.
Liefde vraagt om ja en amen,
ziel en zinnen metterdaad.

Evangelie **Johannes 15: 9-17**

Zingen **Lied 791: 4, 5 en 6**

Liefde waagt zichzelf te geven,
ademt op van goede trouw.
Liefde houdt ons in het leven, -
daarop hebt Gij ons gebouwd.

Liefde laat zich voluit schenken
als de allerbeste wijn.
Liefde blijft het feest gedenken
waarop wij uw gasten zijn.

Liefde boven alle liefde,
die zich als de hemel welft
over ons: wil ons genezen,
bron van liefde, liefde zelf!

Verkondiging

Muziek **Ich woll den Herren loben allezeit, Heinrich Schütz (1585-1672)**

Pastoralia

Dienst van de gebeden, dank- en voorbeden / stil gebed en Onze Vader

Collecte aankondiging

Zingen **Lied 754: Liefde Gods die elk beminnen**

Zegen en gezongen Amen

De heer zegene u en behoede u,
De heer doe zijn aangezicht over u lichten
En zij u genadig,
De heer zij bezorgd om
En geve u zijn hemelse vrede

Orgelspel

Zieken in ziekenhuizen en revalidatiecentra

Noorderbreedte Revalidatie, Borniastraat 40, 8934 AD Leeuwarden;

Mw. P. Odolphie-de Vries, Saxenstate 29, Afd. 2 k28

Mw. J. Postma-Hamstra, Saxenstate 15, Afd. D k31