

**KERKBLAD VOOR DE PROTESTANTSE
GEMEENTE TE FRANEKER**

28 ste jaargang, nummer 6
vrijdag 4 juni 2021

**De kopij voor de volgende nummers
inleveren uiterlijk donderdag 1 juli (nr. 7 en 8)
en donderdag 26 augustus (nr. 9)**

Zomaar ineens

Zomaar midden in een drukke menigte
is daar ineens die stilte
een wolk van vrede om mij heen,
te midden van de drukte.

Het is een groots moment
van inzicht en geborgen zijn,
van weten op de goede weg
onder het oog van Jou te zijn.

De geur van Geest komt op de wind
in geur van bloemen en vers fruit,
en op de markt barst overvloed
van pracht en kleur de kramen uit.

Uit de geluiden van de straat
stijgt tintelende energie,
al wat beweegt gaat dansend rond
als op onhoorbare muziek.

Zomaar midden in een drukke menigte
gezien door oog van stilte,
is daar een flits van God, de Geest,
te midden van de drukte.

(een bewerkte tekst van Marijke de Bruijne)

MEDITATIE DOOR: DS. MARGARITHE VEEN

Meditatie “Daar waar liefde is en vriendschap, daar is God”

“Hallo.” Zo begint het verhaal van “De jongen, de mol, de vos en het paard,” met Charlie Mackesy als auteur. ([Het is één van de bestverkochte boeken van de afgelopen tijd.](#)) Dit ene woord “Hallo” wordt al

snel opgevolgd door de volgende zin op de volgende pagina: “‘Ik ben zo klein,’ zei de mol. ‘Ja,’ zei de jongen, ‘maar je maakt een groot verschil.’” De toon van het boek lijkt meteen gezet. Of beter: De mol komt meteen in een mooi licht te staan, door de jongen. Op de volgende pagina breekt meteen het licht van liefde door en op weer een volgende pagina raakt dat licht de lezer aan. En zo gaat het door, van de ene pagina naar de ander. Zinnen die het leven willen verlichten en daardoor de zwaarte, die er ook kan zijn, benoemen. De zwaarte van angsten, de zwaarte door je te vergelijken met anderen of de zwaarte van angst voor onzekerheid over de toekomst die voor je ligt, die – vaak om het goede - tot jou toe wil komen. Zo lees ik pagina voor pagina en gaat in de woorden van die korte zinnen een enorme betekenis schuil die mensen wil aanraken, bemoedigen, tot nadenken wil aanzetten en ons op een weg plaatsen waar steeds meer vrienden of pelgrims van betekenis zijn. Zou dit boek niet geschikt zijn voor vele gespreksavonden, met vrienden, met mensen op ons pad, met u en jou? Ik begin het helemaal voor mij te zien. Ook waar woorden raken aan Bijbelse teksten, zoals: “Zoveel moois waar we goed voor moeten zorgen” of “Lief voor jezelf zijn is een van de allerliefste dingen die je kunt doen.” En ook zeker weer de vervolgzin daarop ... Ik kan ze moeilijk allemaal opschrijven. Dus laten we het bij het laatste citaat houden. Hoe zouden we daarop reageren, om jezelf lief te hebben, ook in relatie tot die Bijbeltekst: “Heb uw naaste lief *als u zelf*”.

Nadat de jongen de mol en de vos ontmoet en zij met hun drieën verder gaan, komt ook het paard erbij. Opnieuw begeleid met zwarte woorden die op een prachtige manier geschreven de pagina vullen en tegelijkertijd de kleur in ieders leven aan het licht wil laten komen. En dat met eenvoudige, sprekende tekeningen als schilderijtjes.

Ik zou misschien meer Bijbelteksten kunnen noemen die aansluiten bij de verschillende zinnen uit dit prachtige boek, maar is dat nodig wanneer het liefdevolle licht zich een weg baant door de woorden heen om een ander te raken om het goede, liefde, vriendschap en geborgenheid? Klinkt dan ook niet heel zachtjes dat lied: “Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est.”? Daar waar liefde is en vriendschap, daar is God. Een ervaring, een vertrouwen, een geloofshouvast dat mensen verder brengt. Ook om onze dank voor uit te spreken. Net als in het boek ook ergens gebeurt. Het boek eindigt niet, maar laat iets weten: “Kijk eens hoever wij zijn gekomen.” Ik geloof dat we een eind komen, met elkaar, met de ander, wanneer daar die spiritualiteit van Gods aanwezigheid om liefde en vriendschap daar is, daar neerdaalt. Dat het als een zegen over u en jou heen mag blijven komen.

Met vrede,
ds. Margarithe Veen

Gegevens van het boek:
Charlie Mackesy, De jongen, de mol en het paard. Vertaald door Arthur Japin.
KokBoekencentrum Uitgevers, Utrecht, 20^e druk, 2021.

KERKDIENSTEN

Zondag 6 juni

10.00 uur Martinikerk: ds. M.R. Veen

Zondag 13 juni

10.00 uur Martinikerk: ds. S. Ypma

Zondag 20 juni

10.00 uur Martinikerk: ds. M.R. Veen

Zondag 27 juni

10.00 uur Martinikerk: ds. S. Ypma

Zondag 4 juli

10.00 uur Martinikerk: ds. M.R. Veen

BIJ DE DIENSTEN

Zondag 6 juni

Martinikerk 10.00 uur:

Voorganger: ds. Margarithhe Veen

Ouderling van Dienst: Akke Douma

Lector: Liepie van der Wal

Organist: Jochem Schuurman

Diaken: Wessel Veenstra

Collecte: kerk/diaconie

Koster: Arjen de Boer

Beeldpresentatie: Pieter Oosterhof

In de weken na Pinksteren klinkt ook de vraag welke verbondenheid ons is gegeven door de liefde van God. En hoe blijven we een verstaan ontvangen waarin die liefde, die geen einde kent, ten goede wil komen aan het leven van u en jou? Vanuit het leesrooster worden verschillende teksten aangereikt. Teksten die o.a. spreken over een verlangen naar eenheid vanuit onzekerheid en een aftasten. Dimensies die ook zoekende zijn naar een eenheid. Een eenheid die zelf ook weer verschillende dimensies kent. Welk vertrouwen spreekt ons aan om vanuit Gods liefde 'een liefdevol vertrouwen om leven' te geven en te gunnen aan elkaar? Een vertrouwen dat ons aangereikt wil zijn in het dagelijks leven. Die zachtheid komt hopelijk aan het licht in deze viering.

ds. Margarithhe Veen

Zondag 13 juni

Martinikerk 10.00 uur:

Voorganger: ds. Sytze Ypma

Ouderling van Dienst: Seerp Broersma

Lector: Hanneke Roelofsen

Organist: Jochem Schuurman

Diaken: Gerrit van der Schaar

Collecte: kerk/diaconie

Koster: Appie Reitsma

Beeldpresentatie: Berend Bosgra

Deze zondag gaat het over waarheid die ons geneest. Die waarheid vinden we in Jezus. In het evangelie van Johannes zegt Jezus van zichzelf: "Ik ben de weg, de waarheid en het leven." Drie woorden waarbij de waarheid in het midden staat, niet toevallig. Wat is waarheid en hoe vinden we haar terug als we haar zijn kwijtgeraakt? In de lezing uit Johannes 4: 4-26 gaat de Samaritaanse op zoek naar haar en vindt haar (de waarheid is vrouwelijk). "De wereld genezen betekent 'de plaats voor de waarheid vergroten'", schrijft Tomas Halík in zijn boek *Raak de wonden aan*.

Ds. Sytze Ypma

Zondag 20 juni

Martinikerk 10.00 uur:

Voorganger: ds. Margarithe Veen

Ouderling van Dienst: Marije Miedema

Lector:

Organist: Jochem Schuurman

Diaken: Willem Koopmans

Collecte: kerk/diaconie

Koster: Sikke Dijkstra

Beeldpresentatie: Siebe Swart

Op deze zondag, de dag waarop de zomer zo goed als aanbreekt, lezen we over een storm uit Marcus 4: 35-41. We zouden kunnen zeggen, dat iedere overgang crisis met zich meebrengt, verandering, dat soms als een storm over ons kan komen. Hoe vinden we daar een weg doorheen? Om de stilte niet alleen na de storm te ervaren, maar ook in de storm? De Evangelielezing biedt voor deze zondag een mooie inkijk voor een verbinding aan de aanwezigheid van de Heer, door vertrouwen, door stilte en wellicht nog veel meer dat ontdekt wil zijn. Welkom om deze dienst online of als één van de kerkgangers in de kerk mee te maken.

ds. Margarithe Veen

Zondag 27 juni

Martinikerk 10.00 uur:

Voorganger: ds. Sytze Ypma

Ouderling van Dienst: Hinke Dijkstra

Lector: Hanneke Vlietstra

Organist: Jochem Schuurman

Diaken: Martha Burggraaff

Collecte: kerk/diaconie

Koster: Arjen de Boer

Beeldpresentatie: Kees Stal

Er zijn ziektes die we zelf niet als zodanig ervaren, bijvoorbeeld koopzucht. In de Bijbel weten ze daarvan en Jezus is de heilmeester die ons geneest. Een voorbeeld lezen we in Johannes 4: 43-52. Jezus is, als een profeet die in zijn eigen vaderland niet geëerd wordt, naar Galilea gegaan en daar door de mensen gastvrij ontvangen. Er komt daar een hoveling uit Kafernaum bij hem, wiens zoon stervende is. Het vervolg vertelt dat Jezus' woorden genezen, zo blijkt.

Ds. Sytze Ypma

Zondag 4 juli

Martinikerk 10.00 uur:

Voorganger: ds. Margarithe Veen

Ouderling van Dienst: Hieke Joustra

Lector: Liepie van der Wal

Organist: Jochem Schuurman

Collecte: kerk/diaconie KIA

Koster: Arjen de Boer

Beeldpresentatie: Berend Bosgra

Wat het thema voor deze zondag zal zijn, zal ik in de volgende nieuwsbrief beschrijven.

De diensten worden uitgezonden via www.kerkomroep.nl en via www.youtube.com

BERICHTEN UIT DE GEMEENTE

WIJK NOORD

predikant: ds. M.R. Veen

Onder Wijk Noord vallen:

**Kaatsersbuurt
Het War**

ouderling: mw. H.G. Joustra

Sexb. Vaartplan

ouderling: S. Broersma

Keningspark ,Witzens 1 en 2

ouderling H. Dijkstra-van der Zee

Hamburgerrak

pastoraal bezoeker: J. Speelman

Professorenbuurt

pastoraal bezoekers: H. en G. Corporaal-van der Heide

Schalsumerplan

ouderling A.J. Osinga

**Saxenoord en
Saxenstate**

ouderling b.t.: L. Benders-van der Wal
pastoraal bezoeker: K. de Vries

Froonacker

ouderling A. Douma-Miedema

WIJK NOORD

Op deze plaats denk ik aan u en jou die graag nieuwe stappen zou willen zetten in de weken die komen, maar beperkt zijn om welke reden dan ook dit te kunnen. Dat zachtheid over een gevoel van onmacht mag komen en de liefde die er voor u en joudzelf mag zijn gevoed blijft worden. Met mijn gedachten en gebeden bij u.

Met een hartelijke groet en vrede,
ds. Margarithhe Veen

WIJK ZUID

predikant: ds. S. Ypma

Onder Wijk Zuid vallen:

Binnenstad

Vliet / Tuinen	pastoraal bezoeker: H.E. Bron
Catsbuurt / Frisia	ouderling R.H. Bremmer
Parkbuurt Noorderbleek Oostwoudbuurt	ouderling: P. Sieperda-Breidenbach
Bangabuurt	ouderling: mw. L. Haanstra
Watertorenbuurt	pastoraal bezoeker S. Osinga-Boersma
Plan Zuid en Over de Brug	ouderling mw. J.H. Roelofsen
Roordastate	ouderling mw. L. Haanstra
Theresia	pastoraal bezoeker: mw. S. Oosting
Botniahuis	pastoraal bezoeker L.G. Visser-Attema
Dorpen	pastoraal bezoeker H. Bron
Tzum	ouderling b.t.: L. Benders-van der Wal

Bezoek en afspraak

Nu de meeste ouderen tweemaal gevaccineerd zijn, kunnen we ook weer meer verantwoord pastorale bezoeken afspreken. Als u graag wilt, dat ik langskom, schroom niet me te bellen voor een afspraak.
ds. Sytze Ypma

Uit de Frisiapastorie

Op dinsdag 11 mei kreeg ik mijn eerste vaccinatie. Het voelde alsof je een verzekering afsluit, alsof met die prik de inboedel van je lichaam verzekerd is. Dat je pas twee weken na het tweede vaccin goed beschermd bent, moest ik mezelf even voorhouden. Het laat onverlet dat ik besef, dat we in een land leven dat zo rijk is dat we ons allemaal kosteloos kunnen laten vaccineren. In landen als India en Brazilië, om maar twee uit de vele te noemen, spelen zich taferelen af die mij die spiegel voorhouden.

Het lijkt erop dat we langzaam uit de greep van corona raken. Al geldt ook nu: 'prijs de dag niet voor het avond is,' want we kunnen ons dan wel tegen corona verweren, maar uitbannen zal niet lukken en welke mutaties ze nog in petto heeft, weten we evenmin. Feit is dat we weer op een terras kunnen zitten. Maandagmiddag zat ik met twee vrienden bij de Doelen op de Breedeplaats en ik was niet het enige gemeentelid dat daar de kou trotseerde.

Intussen mogen studenten weer naar college, kinderen kunnen meer en meer naar school en de examenleerlingen hebben bijna de examens achter de rug. Ik hoop, dat ze deze met succes en inspiratie kunnen afleggen. Van al die leerlingen is heel veel veerkracht gevraagd. Het is te vroeg om terug te kunnen blikken op de coronapandemie, maar ik hoop dat we hierdoor wel wakker geworden zijn en beseffen dat welvaart en welzijn kostbaar zijn, net als gezondheid en liefde.

Soms blijft iets hangen, een opmerking, een blik, of in mijn geval een getal. Zondagmorgen 16 mei keken we naar Buitenhof, Twan Huijs had een gesprek met voormalig CDA-minister Cees Veerman. Het ging

over een plan om de landbouw compleet te veranderen. Het zinnetje dat bij mij bleef hangen, luidt: ‘Als we ons realiseren dat 70% van de bodem in de Europese Unie niet gezond is...’ Hoeveel ongezondheid kan de bodem nog aan, vroeg ik me af. En als de bodemgesteldheid zo ziek is, hoe zit het dan met de lucht? En hoe zit het dan met ons voedsel en uiteindelijk met onszelf? Ik ben geen pessimist, maar ik maak me grote zorgen over de toekomst van dezelfde kinderen, die nu examen deden. Nu de coronacrisis z’n langste tijd lijkt te hebben gehad, wil ik me niet te snel laten verdoven door het nieuwe normaal. Veerman had het ook nog over rentmeesterschap. Het is dat woord, waar we vanuit de Bijbel inhoud en betekenis aan hebben te geven, meer dan ooit.

ds. Sytze Ypma

Ouderenpastoraat Saxenoord/Saxenstate

Open vensters

Wanneer je noodgedwongen je eigen woning moet verlaten om (tijdelijk) elders te wonen, valt dat niet altijd mee. Je vertrouwde omgeving achterlaten en je intrek nemen in een nieuw huis kan veel teweeg brengen in een mensenleven. Elk nieuw huis kent nieuwe vensters, openingen waardoor het licht ons leven binnen stroomt. Licht dat we nodig hebben als het donker is. Licht dat uitkomst biedt. Moge dat licht schijnen in uw huis en uw hart verwarmen. Daarbij denk ik aan de woorden van psalm 91: “Hij, die op Gods bescherming wacht, krijgt van de hoogste Koning een schuilplaats waar hij overnacht, beschutting in Zijn woning.”

Ik wens u een open venster, waardoor het licht tot zegen mag zijn in uw huis.

Ontvang een hartelijke groet van Ilse Douma

UIT DE KERKENRAAD

Voorzitter : H. Haitsma
Secretaris: mw. L. Haanstra
e-mail: scriba@pkn-franeker.nl

Op 19 mei jl. hebben we weer een kerkenraadsvergadering gehouden. Als alles loopt zoals we graag willen, dan was dit de laatste Zoom-bijeenkomst. Op 7 juli a.s. willen we weer in de Rank gaan vergaderen.

Eindelijk is het dan zo ver. De coronacijfers dalen gestaag en steeds meer mensen zijn ingeënt. Licht aan het einde van de tunnel. Op 6 juni gaan we starten met gemeenteleden in de kerkdiensten. Elders in deze Binding kunt u lezen hoe we dit aan gaan pakken. Voorzichtig beginnen en hopelijk daarna snel met meer mensen, die aanwezig mogen zijn. Persoonlijk kijk ik heel erg uit naar het moment, dat we niet alleen in de kerkdiensten aanwezig mogen zijn, maar dat we ook weer mogen zingen. De samenzang heb ik althans heel erg gemist. U ook? Het brengen van lof-offers aan God.

Dat brengt mij meteen op het volgende. Zo nu en dan bereiken ons berichten dat gemeenteleden de bekende liederen in onze online-diensten missen. Wat voor de één bekend is, is voor de ander onbekend. Tevens heeft de klassieke muziek en zang zijn intrede gedaan in de diensten door professionele zangers,

die daarin gespecialiseerd zijn. Ook hierbij is er sprake van verschillen in meningen en smaken. Terwijl ik dit verhaal type, heb ik tevens “Nederland zingt” aan staan op de computer. Ik kan u verzekeren dat wanneer het weer kan ik de eerstvolgende “Nederland zingt” bij ga wonen. En natuurlijk hoop ik na de zomervakantie weer naar mijn gospelkoor te kunnen gaan. Twee seizoenen hebben we dan gemist.

Nu we geen jeugdwerker meer hebben, is het voorlopig aan de jeugdouderlingen en onze beide predikanten om invulling te geven aan het jeugdwerk. Toen we een jaar geleden de vacature voor jeugdwerker hadden opengesteld, kwamen we er achter dat er weinig jeugdwerkers beschikbaar zijn. Ook de PKN kon ons geen lijst(je) met namen aanleveren. Dit is de reden, dat we het nu over deze boeg gooien. We proberen in onze gemeente een aantal mensen te vinden, die mee willen helpen het jeugdwerk gestalte te geven.

Tijdens de kerkenraadsvergadering hebben de diakenen en de kerkrentmeesters de jaarrekeningen van 2020 gepresenteerd. De jaarrekeningen waren duidelijk en zijn in de vergadering goedgekeurd. De resultaten stemmen tot dankbaarheid. Degene die deze jaarrekeningen hebben opgesteld, worden heel erg bedankt voor hun inzet, en dat allemaal op vrijwillige basis.

Voor wijk zuid gaan we op zoek naar een ouderling. Misschien roept dit de vraag bij u op om deze vacature in te vullen. We zijn benieuwd of er reacties zullen komen. Eigenlijk mogen we ons gelukkig prijzen, dat we maar één vacature in de kerkenraad hoeven in te vullen. In andere gemeenten is dat wel anders, helaas.

Daarom is besloten om voor de zomervakantie nog een kerkenraadsvergadering te houden. In die vergadering kunnen we dan ook gaan bespreken hoe we na de zomervakantie het gemeentewerk op poten kunnen gaan zetten. Tenminste, we gaan er van uit dat we dan niet heel veel last meer van de coronamaatregelen zullen ondervinden. Laten we met elkaar hopen en bidden dat het uitkomt. Ook met het oog op verdere versoepelingen willen we in september a.s. een kerkenraadsuitje gaan organiseren. Elkaar leren kennen door samen dingen te doen.

Onderstaand lied hoorde ik toen ik dit verhaal schreef. Ik wil het u graag meegeven. Misschien mogen we dit in september a.s. wel weer met elkaar zingen.

Groot is uw trouw, o Heer mijn God en Vader
Er is geen schaduw van omkeer bij U
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu

Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

Met vriendelijk groet,
Harm Haitsma

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Voorzitter: D. Tolsma
Secretaris : T. Bouwmeester-Brouwer
e-mail: secretaris.krm.pgf@outlook.com
Penningmeester: S. Douma

Jaarrekening

De Jaarrekening van 2020 is opgemaakt en ligt ter inzage op het kerkelijk bureau. Alle dank aan Sebastiaan Douma (penningmeester) en Libbe Riemersma (boekhouder) voor het opstellen van de jaarcijfers. Daarnaast kunnen we erg tevreden zijn met het resultaat. Op het eerste gezicht lijkt er een verlies te zijn. Dit is echter vertekend omdat we de kosten voor De Rank in een keer hebben weggeschreven. Wanneer we de verbouwingskosten van De Rank weglaten, zien we een klein positief resultaat en dat is een compliment voor onze hele gemeente.

Langzaam weer open

Nu er landelijk steeds meer versoepelingen worden aangekondigd, zien wij ook steeds meer ruimte om de deuren langzaam weer wat open te zetten. Er wordt gewerkt aan een reserveringssysteem voor de kerkdiensten dat via de website straks te benaderen is. Ook is de kerk al weer ingericht met een expositie van Galerie de Roos van Tudor. Afgelopen vrijdag is aangekondigd dat theaters en zogenaamde “doorstroomlocaties” weer open mogen. Dat betekent dat dit seizoen de Martinikerk weer wordt opengesteld voor publiek. Vanaf woensdag 9 juni is de kerk te bezichtigen van woensdag t/m vrijdag van 14:00-17:00. En zaterdag van 11.00 – 17.00. Ook kunnen er weer concerten worden gehouden. Op 12 juni zal Jochem het orgelseizoen openen met een Bachconcert. U kunt hiervoor reserveren via www.orgelfraneker.nl

Steeds meer digitaal

Afgelopen jaar zijn we begonnen om, naast brieven en acceptgiro's, ook digitaal een bijdrage te doen via onze website. Dat is zeer goed opgepakt. Van de aangeschreven bekende e-mailadressen heeft meer dan de helft ook daadwerkelijk digitaal gereageerd. Wij breiden de mogelijkheden steeds verder uit: in juni zullen de acceptgiro's voor de Solidariteitskas worden verstuurd, u kunt nu al uw bijdrage voor de Solidariteitskas via de website aangeven. Wanneer u dit heeft gedaan, kunt u uiteraard de papieren versie weggooiden.

Dick Tolsma,
Voorzitter College van Kerkrentmeesters

INCASSOKALENDER INCASSODATUM:

FONDS:

28 juni	Actie Kerkbalans
28 juni	Zending
28 juni	Kerkomroep

COLLECTEN EN GIFTEN

Voor alle ontvangen collectegiften en giften heel hartelijk dank!

De paascollecte heeft een bedrag van € 4546,00 opgebracht. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

DIACONIE

Voorzitter: W. Koopmans

Secretaris: D. de Boer-Boutsma

Jaarrekeningen Diaconie en ZWO

In de digitale kerkenraadsvergadering van 19 mei jl. zijn de jaarrekeningen van de Diaconie/ZWO behandeld en goedgekeurd. Zoals eerder vermeld zijn de opbrengsten van de Diaconie in 2020 bijna € 2.500 meer dan het jaar daarvoor.

Mocht u de jaarrekening van de Diaconie of de ZWO willen inzien, dan kunt u de gegevens opvragen bij het kerkelijk bureau.

6 juni 2021 - Collecte Kerk in Actie Werelddiaconaat

Oeganda - Kwetsbare kinderen en vrouwen sterk maken

Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese samenleving, maar armoede, ziekte en huiselijk geweld maken hun leven zwaar. Met steun van Kerk in Actie helpt de vrouwenbond van de Oegandese kerk deze vrouwen hoe ze hun leven en dat van hun kinderen kunnen verbeteren. Door hen betere landbouwtechnieken aan te leren, kunnen ze meer verdienen. En door het bespreken van hun problemen staan ze er niet langer alleen voor. Zo worden kwetsbare vrouwen en gezinnen sterk.

Steun dit werk met een bijdrage op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. Vrouwen Oeganda of doneer online. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Stichting GAVE

De Verenigde Naties hebben 20 juni uitgeroepen tot 'Internationale Dag van de Vluchteling' en roepen kerken wereldwijd op rond die datum voor vluchtelingen te bidden. Stichting Gave sluit met de Vluchtelingengebedsweek aan bij dit initiatief. Zij willen hiermee christenen en kerken bewust maken van het belang om te bidden voor vluchtelingen en het vluchtelingenwerk in Nederland.

Van 20 tot en met 26 juni 2021 is de Vluchtelingengebedsweek, rond het thema 'Ontmoet'. Vluchtelingen in Nederland hunkeren naar ontmoetingen. Ze leven onder moeilijke omstandigheden en spreken onze taal niet. Daar bovenop kwamen de beperkingen van corona. Op de site van St. Gave kunt u meer informatie vinden of een gebedsboekje of -mail bestellen.

De opbrengst van de diaconiecollecte op zondag 20 juni zal besteed worden aan het vluchtelingenwerk door St. Gave. U kunt uw bijdrage overmaken naar de diaconie met vermelding van Vluchtelingenwerk of rechtstreeks naar St. Gave op NL85 INGB 0006 9900 56.

4 juli 2021 - Collecte Kerk in Actie Binnenlands Diaconaat

Actie Vakantietas: zomerpret voor kwetsbare kinderen

Je zult maar elke zomer je klasgenootjes op vakantie zien gaan, terwijl jouw ouders geen geld hebben om eropuit te trekken. Wat duurt een zomervakantie dan lang! Een vrolijke rugzak vol speelgoed, toegangskaartjes of een tegoedbon voor een ijsje is voor kinderen uit kwetsbare gezinnen extra welkom. Elke zomer deelt een groot aantal protestantse gemeenten deze rugzakjes uit aan kinderen in hun omgeving. Actie Vakantietas is een van de projecten waarmee Kerk in Actie kinderen in armoede helpt.

Steun dit werk met een bijdrage op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. Collecte Diaconaat juli. Hartelijk dank voor uw gift.

Actie `Wij een vaccin, zij onze hulp!`

Onlangs startten we als Friese PKN kerken met Kerk in Actie het project **`Wij een vaccin, zij onze hulp`**. Waarom alle Friese kerken? We hebben afgesproken met elkaar actie te voeren voor Rwanda, zoals u/je kan lezen op de site van Kerk in Actie: Fryslân foar Rwanda. Er is ook eerder een delegatie uit Friesland ter plaatse geweest en we zien nu, dat Corona ook daar grote gevolgen heeft. Daarom voeren we actie voor de mensen in Rwanda en is het voorstel, zodra je zelf een vaccin ontvangt om 5 euro over te maken op de actierekening van Kerk in Actie. Tot 7 mei 2021 was er bijna 5000 euro opgebracht door de kerken in Fryslân, waarvan ongeveer 40 particuliere giften tot een bedrag van 842 euro. Maar we zijn nog niet klaar! We gaan door met de actie zolang er sprake is van vaccineren en ook de collecte a.s. zondag, 23 mei 2021 is bestemd voor Rwanda. We vragen u, zo mogelijk, weer gul te geven en bij vaccinatie te denken aan de mensen in Rwanda. U kan uw gift overmaken op rekeningnr. **NL89 ABNA 0457 457 457** t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. Fryslân foar Rwanda.



Penningmeester Diaconie gezocht

Anja van Marrum, al heel lang penningmeester van de diaconie, zoekt een opvolgster/opvolger. We merken, dat mensen soms best wel willen of de kennis hebben, maar niet alle toekomstige taken ambiëren. Daar kunnen we in goed overleg afspraken over maken. Het gaat vooral om iemand die onze penningmeester wil zijn in een fijn en plezierig team met diakenen met (echt) niet al te hoge

vergaderfrequentie. Kom jij/komt u ons versterken bij dit mooie werk? Natuurlijk kun je eerst uitgebreid informatie inwinnen bij Willem Koopmans of Anja van Marrum, maar twijfel niet: je bent welkom!

ZIEKMELDINGEN / ZIEKENDIENST

Voor **ziekmeldingen** en **ziekenbrief**, de **ziekendienst** contacten. Zij zorgen voor een attentie thuis, informeren de predikanten en verzorgen de ziekenbrief

mw. L. de Beer-Dijkstra

mw. N. Ferwerda-Dotinga

mw. A. van Nimwegen-Vlietstra

mw. T. Palma-de Vries

KERKELIJKE STAND

MUTATIES:

Doorgeven aan:

Kerkelijk Bureau, Zilverstraat 36, 8801 KC

's morgens van 9.00-11.30 uur, 0517-393200, kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl

Wilt u liever niet dat uw jubileum of verjaardag vermeld wordt, geef dat dan even door aan het kerkelijk bureau.

Wanneer uw naam niet wordt genoemd dan staat uw huwelijksdatum niet in ons bestand en is bij ons niet bekend. Neem ook in dat geval contact op met het kerkelijk bureau. Telefoon: 0517 – 393200, Email: kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl

BERICHTEN VAN ACTIVITEITEN

Bericht van de werkgroep kerkbezoek.

Vanaf 13 juni starten we met de mogelijkheid om weer een kerkdienst te bezoeken. We maken daarvoor gebruik van een reserveringssysteem op de kerkwebsite, www.pkn-franeker.nl. **In de week voor elke dienst** kunt u vanaf woensdag tot en met zaterdag 16 uur online een plek reserveren. Het aantal toegestane mensen hangt per week af van de RIVM-regels.

Op 13 juni zijn eerst de gemeenteleden met de achternaam beginnend met de letters **T t/m Z** van harte welkom, **graag opgeven via het reserveringssysteem**. De andere letters van het alfabet kwamen eerder al aan de beurt. Omdat niet iedereen een computer heeft, is er ook de mogelijkheid om **telefonisch** een plek te reserveren, zie hieronder. Dat kan op de maandag en dinsdag in de week voorafgaand aan de dienst.

Vanaf **zondag 20 juni** mogen er 60 mensen in de kerk aanwezig zijn. U kunt vanaf de woensdag vóór deze zondag via de website van de kerk reserveren. Telefonisch kunt u zich de maandag of de dinsdag aanmelden. De mensen uit Wijk Noord zonder computer kunnen op maandag en dinsdag bellen naar Seerp Broersma, de mensen uit Wijk Zuid zonder computer kunnen op maandag en dinsdag bellen naar Piety Sieperda.

Als gezegd mogen er 60 mensen in de kerk zijn. Wanneer er meer mensen in de kerk aanwezig mogen zijn, laten we dat u weten. We houden u op de hoogte via een mededeling tijdens de kerkdienst of via de nieuwsbrief en de Binding.

Zondag 6 juni is een testzondag. Dan zullen de leden van de kerkenraad het reserveringssysteem testen en bij de dienst aanwezig zijn.

Zo hopen we van harte dat we elkaar binnenkort weer mogen ontmoeten.
We zien ernaar uit!!

De werkgroep kerkbezoek,
Tjerk Lodewijk
Seerp Broersma
Piety Sieperda
Sytze Ypma
Djoke Travaille

Kringgesprekken met koffie

Vorig jaar kwamen we in de zomermaanden met een kleine groep gemeenteleden zo nu en dan bij elkaar in het koor van de Martinikerk. Ook dit seizoen willen we deze kringgesprekken aanbieden. We komen in 'de Rank' aan de Zilverstraat bij elkaar van 10.00 uur tot 11.30 uur. We zijn blij dat we daar nu terecht kunnen na een grondige verbouwing. Elkaar ontmoeten, een kaars aansteken, stilte, met elkaar praten en naar elkaar luisteren. Wanneer u mee wilt doen, dan kunt u zich opgeven. We krijgen van de koster een kopje koffie en daarna volgt een goed gesprek over een onderwerp. In juni komen we op woensdag 9 en 23 juni bij elkaar.

Met een vriendelijke groet,

Ds. Sytze Ypma
Ds. Margarithe Veen
Djoke Travaille

Meditatie bij avondlicht in juni

Meditatie geeft ruimte, vrede en licht in ons. De weg naar dat licht gaat via de stilte. Deze meditatie-avonden bestaan telkens uit twee delen. We beginnen iedere keer met een stilte-meditatie. Voor het tweede deel van dit uur putten we uit vormen van christelijke meditatie.

Data: Donderdagavond 3, 10, 17 juni en 23 juni
Tijd: 19.30 uur – 20.30 uur
Plaats: Koor Martinikerk (ingang consistorie, achterkant van de kerk)
Leiding: ds. Sytze Ypma
Opgave: ds. Sytze Ypma

Orgelconcerten

De Franeker Orgel Stichting hoopt de zomerserie orgelconcerten weer te hervatten. Daarbij hopen we dat ook weer (een (beperkt aantal?) bezoekers aanwezig mogen zijn. Onafhankelijk daarvan zullen we de concerten ook via YouTube uitzenden.

Zaterdag 12 juni	20.00 uur	Avondconcert door Jochem Schuurman
Zaterdag 26 juni	20.00 uur	Avondconcert door Dariusz Bakowsky-Kois uit Polen
Woensdag 7 juli	15.00 uur	Marktconcert door Jochem Schuurman

De marktconcerten zijn gratis, er wordt bij de uitgang een vrijwillige bijdrage gevraagd. De entree-kosten van de avondconcerten bedragen euro 9,00 pp.

Wij adviseren u, omdat nu nog niet bekend of en hoe de corona-regels versoepeld zullen worden, vooraf op de website te kijken of u het concert kunt bezoeken. Ook vindt u daar, hoe u het concert via YouTube kunt beluisteren

Het adres van onze website is: www.orgelfraneker.nl

Mars van 't Veer
namens de Orgelstichting Franeker



ZWO

Voorzitter: Jeanet Veenstra

Penningmeester: Pieter Walinga

Bankrekeningnummer: **NL07 RABO 0313 2032 29**

**kerk
in actie**

Samen in actie tegen corona

Honderdduizenden besmettingen per dag, overvolle ziekenhuizen en overledenen die daar gewoon op de grond blijven liggen... De acute noodsituatie in India laat de verwoestende gevolgen van corona zien. Om te voorkomen dat de ramp zich in deze mate uitbreidt naar omringende landen, maar ook naar Afrika en de rest van de wereld, zijn de samenwerkende hulporganisaties een landelijke actie gestart. Kerk in Actie is een van deze organisaties.

Met de actie, die 'Samen in actie tegen corona' heet, biedt Samenwerkende Hulp Organisaties medische noodhulp aan coronaslachtoffers. Zij wil het mogelijk maken, dat ook mensen in kwetsbare landen zich zo snel mogelijk kunnen laten vaccineren.

Met uw bijdrage aan deze collecte steunt u het verlenen van noodhulp door Kerk in Actie, om zo samen in actie te komen tegen corona. Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.

Uw bijdrage voor dit werk is welkom via de collectes in onze kerk. Of maak uw gift over op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. SHO - Samen in actie tegen corona'.



OUD PAPIER

In het weekend van **4 en 5 juni** en in het weekend van **2 en 3 juli** staat de oud papiercontainer op de P.J. Troelstrastraat 24 (C.B.S. De Toermalijn).

Het oud papier graag **zaterdags voor 12.00 uur** bij de container brengen, deze wordt kort na 12.00 uur opgehaald. Bent u een keer te laat, neem uw oud papier dan s.v.p. weer mee.

afb. N.B.G.

VANDAAG LEZEN WIJ...

LEESROOSTER

donderdag	3 juni	Ezechiël 42:1-12	Muren en deuren
vrijdag	4 juni	Ezechiël 42:13-20	Uitgemeten
zaterdag	5 juni	Ezechiël 43:1-12	De Bewoner!
zondag	6 juni	Marcus 3:20-35	Familiegeschiedenis
maandag	7 juni	Marcus 4:1-12	Zaaien
dinsdag	8 juni	Marcus 4:13-20	Uitleg
woensdag	9 juni	Marcus 4:21-34	Bekendmaking
donderdag	10 juni	Ezechiël 43:13-27	Riten
vrijdag	11 juni	Ezechiël 44:1-16	Grenzen
zaterdag	12 juni	Ezechiël 44:17-31	Heiligheid
zondag	13 juni	Johannes 4:1-12	Levend water
maandag	14 juni	Johannes 4:13-26	Ontdekking
dinsdag	15 juni	Johannes 4:27-42	Onverwacht geloof
woensdag	16 juni	Johannes 4:43-53	Geneeskrachtig
donderdag	17 juni	Efeziërs 1:1-6	Godlof!
vrijdag	18 juni	Efeziërs 1:7-14	Stempel
zaterdag	19 juni	Efeziërs 1:15-23	Hoofd en lichaam
zondag	20 juni	Marcus 4:35-41	Stilte na de storm
maandag	21 juni	Marcus 5:1-20	Geestkracht
dinsdag	22 juni	Marcus 5:21-43	Aangeraakt
woensdag	23 juni	Efeziërs 2:1-10	Opgestaan!
donderdag	24 juni	Efeziërs 2:11-22	Een nieuw paspoort
vrijdag	25 juni	Efeziërs 3:1-13	Onthullend nieuws
zaterdag	26 juni	Efeziërs 3:14-21	Een diepe dimensie
zondag	27 juni	Ezechiël 45:1-9	Plaatsbepaling
maandag	28 juni	Ezechiël 45:10-25	Geen gesjoemel
dinsdag	29 juni	Ezechiël 46:1-18	Sabbatsopening
woensdag	30 juni	Ezechiël 47:1-12	Diepgang

donderdag	1 juli	Ezechiël 47:13–48:7	Topografie
vrijdag	2 juli	Ezechiël 48:8-19	Gewijde grond
zaterdag	3 juli	Ezechiël 48:20-35	Gelijke delen
zondag	4 juli	Johannes 5:1-18	Beweging en bewogenheid
maandag	5 juli	Johannes 5:19-30	Is Jezus God?
dinsdag	6 juli	Johannes 5:31-40	Getuigenis
woensdag	7 juli	Johannes 5:41-47	Het belang van Schriftstudie
donderdag	8 juli	Psalm 85	God is rechtvaardig
vrijdag	9 juli	Deuteronomium 7:1-11	Bijzondere positie
zaterdag	10 juli	Deuteronomium 7:12-26	De HEER zal strijden
zondag	11 juli	Deuteronomium 8:1-6	Niet van brood alleen
maandag	12 juli	Deuteronomium 8:7-20	Het beloofde land
dinsdag	13 juli	Deuteronomium 9:1-14	Wees niet trots

ALLERLEI



De eindstand van de DIY soepactie actie is €1654 . Een fantastisch bedrag en we hopen dat u heeft genoten van de eigen gemaakte verse paprikasoep! Inmiddels is er € 2000 overgemaakt naar het Rainbow Centra voor voedselpakketten van de schoolgaande kinderen.

Wandelen, hardlopen, fietsen en wielrennen.

Op **zaterdag 3 juli 2021** wordt er een **sponsor-event** georganiseerd door Johan en Astrid Vos van Victory4all. Dit jaar zijn er 4 opties: wandelen, hardlopen, fietsen en wielrennen.

Er zijn 5 startlocaties in Nederland waaronder Franeker.

Wij, Sieds en Saskia zijn contactpersoon voor de locatie Franeker en verwelkomen u graag bij de **startlocatie Martinikerk Breedeplaats 2 tussen 9.00 uur en 11 00 .**

Het uiteindelijke doel is dat mensen die meelopen of fietsen zich door vrienden, familie, collega's laten sponsoren. Tijdens het lopen/fietsen wordt er gebruik gemaakt van een app.

Doe je mee? Meld je gratis aan via de site:

[Wandelen/hardlopen/fietsen of wielrennen · Victory4All](#)

Houd deze site en sociaal media in de gaten. Berichten en filmpjes om sponsors te vragen, zijn ook te vinden op deze site.

Op woensdag 30 juni ontvang je een digitale nieuwsbrief met deelnemersinformatie en verdere uitleg.

Je ontvangt een persoonlijke app-code waarmee je heel eenvoudig je sportieve activiteit registreert.

Sponsors, familie en vrienden kunnen je activiteiten live volgen.

Wij bestellen alvast zonnig weer!

Met vriendelijke groeten,

Sieds en Saskia de Jong

AGENDA

vrijdag 4 juni
oud papier

zaterdag 5 juni
oud papier

zondag 6 juni
Radio "Eenhoorn" 9.30 uur: Majoor Fr. van der Werf, Leeuwarden

zondag 13 juni
Radio "Eenhoorn" 9.30 uur: ds. R. Schoorstra, Ternaard

zondag 20 juni
Radio "Eenhoorn" 9.30 uur: ds. Fr. de Hoop, Tzum

zondag 27 juni
Radio "Eenhoorn" 9.30 uur: ds. J. van Olffen, Menaam

vrijdag 2 juli
oud papier

zaterdag 3 juli
oud papier

zondag 4 juli
Radio "Eenhoorn" 9.30 uur: ds. J. Lindeboom, Minnertsga

woensdag 7 juli
kerkenraadsvergadering

De diensten van Radio Eenhoorn worden opgenomen vanuit de studio.



Jeugdouderlingen:

Nynke-Aly Miedema-Kamstra

Marije Miedema-Epema

JEUGD

Tieners in Gesprek

Vrijdag 11 juni is er 'Tieners in Gesprek'. **Aanvang: 19.00 uur**. Dit keer in de buitenlucht? Ik hoop het van harte en laat het jullie weten.

Met een hartelijke groet, ds. Margaritha Veen