



**Zondag 27 juni 2021  
Martinikerk 10.00 uur**

<b>Voorganger:</b>	<b>ds. Sytze Ypma</b>
<b>Ouderling van Dienst:</b>	<b>Liesje Haanstra</b>
<b>Lector:</b>	<b>Hanneke Vlietstra</b>
<b>Organist:</b>	<b>Jochem Schuurman</b>
<b>Zang:</b>	<b>Inge Teertstra</b>
<b>Diaken:</b>	<b>Martha Burggraaff</b>
<b>Kindernevendienst:</b>	<b>Nanda Reitsma</b>
<b>Collecte:</b>	<b>kerk/diaconie</b>
<b>Koster:</b>	<b>Arjen de Boer</b>
<b>Beeldpresentatie:</b>	<b>Kees Stal</b>
<b>Beeld en Geluid:</b>	<b>Jochem van Marrum en Jan Eising</b>

**Orgelspel**

**Welkom door lector**

**Openingslied Lied 975: 1 solo, 2 en 3 samen, Jezus roept hier mensen samen**

Jezus roept hier mensen samen  
die in woord, gebed en lied  
Gods aanwezigheid beamen,  
geen belofte gaat teniet.  
Prijs nu God, die goed en trouw is,  
prijs de Zoon, die mensen kent,  
prijs de Geest die als de Trooster  
zich naar ons heeft toegewend.

Jezus roept ons te belijden  
Hem als Heer van het heelal,  
hoeder van ons broze lichaam,  
redder van wie faalt of valt.  
Zing het uit, laat elk het horen,  
zing het heilige verhaal,  
zeg de wereld: Christus' glorie  
is op aarde neergedaald.

Jezus roept ons tot de ander,  
zo verschillend als wij zijn,  
ras of huidskleur, rangen, standen -  
Jezus trekt geen scheidingslijn.  
Ga met vrienden en met vreemden,  
ga met mensen, groot en klein,  
ga met zaligen en zoekers,  
die op zoek naar waarheid zijn.

## **Votum en groet**

## **Gebed op de drempel**

## **Inleiding + kaars van verbondenheid aansteken Ouderling van Dienst**

## **Kindermoment**

## **Kyrie gebed**

## **Lofzang Lied 305, 1 solo, 2 en 3 samen, Alle eer en alle glorie**

Alle eer en alle glorie  
geldt de luisterrijke naam!  
Vier de vrede die Hij heden  
uitroept over ons bestaan.  
Aangezicht / vol van licht,  
zie ons vol ontferming aan!

Alle eer en alle glorie  
geldt de Zoon, de erfgenaam!  
Als genade die ons toekomt  
is Hij onze nieuwe naam.  
Licht uit licht, / vergezicht,  
steek ons met uw stralen aan!

Alle eer en alle glorie  
geldt de Geest die leven doet,  
die de eenheid in ons ademt,  
vlam, die ons vertrouwen voedt!  
Levenszon, / liefdesbron,  
maak de tongen los voorgoed!

## **Gebed om de Heilige geest**

**Lezing Hosea 14: 1-8**

**Zingen Lied 880: 1 en 2, Het leven op aarde is vreugde en rijkdom**

Het leven op aarde is vreugde en rijkdom,  
ontvouwt zich in schoonheid, fris groen brengt haar mee,  
het kleurt de seizoenen, alle bergen en dalen,  
van ster tot onstuimige zee.

Ons leven op aarde: fontein vol van goedheid  
stroomt over in arbeid, in passie en pijn,  
in de hectische steden en de stilte van wijsheid  
in elk kind, onbevangen en klein.

**Evangelie Johannes 4: 43-52**

**Zingen Lied 880: 3 en 4**

Dit leven op aarde: een bron van genezing,  
welt op in ons lachen, zingt mee in ons lied.  
Brengt zorg voor de armen, geeft gemeenschap en liefde,  
bevrijdt onze ziel van verdriet.

Dus houd van het leven, geef dank aan de Schepper,  
wees blij met het licht van de Zoon dat ons tooit.  
Voel de kracht van de Geest en volg het pad van de vrede  
tot ons leven zijn tijd heeft voltooid.

## **Verkondiging**

### **Orgelspel**

#### **Zingen: Johannes de Heer, 7, 1 solo, 2 samen, Als g'in nood gezeten**

Als g' in nood gezeten, geen uitkomst ziet,  
wil dan nooit vergeten: God verlaat U niet.  
Vrees toch geen nood, 's Heren trouw is groot,  
en op 't nacht'lijk duister, volgt het morgenrood.  
Schoon stormen woeden, ducht toch geen kwaad;  
God zal u behoeden, uw toeverlaat.

God blijft voor u zorgen, goed is de Heer  
en met elke morgen, keert Zijn goedheid weer.  
Schoon g' in 't verdriet, nergens uitkomst ziet,  
groter dan de Helper, is de nood toch niet.  
Wat ons ontviele, Redder in nood,  
red slechts onze ziele, uit zond' en dood.

### **Pastoralia**

#### **Dienst van de gebeden, dank- en voorbeden stil gebed en Onze Vader**

### **Collecte aankondiging**

#### **Zingen Lied 150a: 1, 3 en 4, allen, Geprezen zij God**

Geprezen zij God! Gij engelenkoor  
dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord!  
Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep,  
die allen daarboven tot dankzegging riep.

Geprezen zij God! Laat alles wat leeft  
nu zingen voor Hem die alles ons geeft.  
Laat jubelen het orgel, laat harp en trompet  
de glorie doen klinken van Hem die ons redt.

Geprezen zij God! Ons lied is gewijd  
aan Hem die altijd ons helpt en geleidt.  
Om zijn goede schepping, om hemels genot,  
zijn gunst en vergeving: geprezen zij God!

### **Zegen en gezongen Amen**

De heer zegene u en behoede u,  
De heer doe zijn aangezicht over u lichten  
En zij u genadig,  
De Heer zij bezorgd om  
En geve u zijn hemelse vrede

### **Orgelspel**

### **Zieken in ziekenhuizen en revalidatiecentra**

**Er zijn momenteel geen gemeenteleden in ziekenhuis of revalidatie  
centra.**