



Zondag 13 juni 2021
Martinikerk 10.00 uur

Voorganger:	ds. Sytze Ypma
Ouderling van Dienst:	Seerp Broersma
Lector:	Hanneke Roelofsen
Organist:	Jochem Schuurman
Zang	Jaap de Kok
Diaken:	Gerrit van der Schaar
Collecte:	kerk/diaconie
Koster:	Appie Reitsma
Beeldpresentatie:	Berend Bosgra
Beeld en geluid:	Jan Eising en Sybe Swart

Orgelspel

Welkom door lector

Openingslied 215, 1 t/m 4, Ontwaak o mens, de dag breekt aan

Ontwaak, o mens, de dag breekt aan,
die u Gods liefde doet verstaan
als nieuw, nu gij door slaap en nacht
weer 't leven vindt, verstand en kracht.

Rondom wie bidden dag aan dag
zijn wond'ren, die geen oog ooit zag,
een nieuw geloof, een nieuwe hoop,
een nieuwe kracht door 's Geestes doop.

Al wat geliefd is en vertrouwd,
het wordt voor wie Gods licht aanschouwt
met glans en heerlijkheid verguld,
want het bestaat in Gods geduld.

Wie van zich afziet naar God toe,
loopt in het licht en wordt niet moe.
Het schijnsel van de hemel gaat
over de dag van vroeg tot laat.

Votum en groet

Gebed op de drempel

Openingslied 215, 6 en 7, Ontwaak o mens, de dag breekt aan

De kalme gang, de kleine taak,
zijn ruim genoeg voor Godes zaak.
Onszelf verliezen in 't gebod
brengt daag'lijks nader ons tot God.

Maak in uw liefde ons, Heer, bereid
voor licht en vrede in eeuwigheid!
En dat ons leven iedere dag
als ons gebed U loven mag.

Inleiding + kaars van verbondenheid aansteken Ovd

Moment van stilte

Kindermoment

Kyrie gebed

Lofzang Lied 220: 1, 2 en 3, Zoals een bloem zijn kelk heft naar de zon

Zoals een bloem zijn kelk heft naar de zon,
een boom zijn armen uitbreidt naar de hemel,
ja zelfs het zaad, diep in de akkergrond,
zoekt naar het licht en opstaat om te leven,
zo zoekt ons hart naar U, o eeuwig licht,
zo taalt ons lied naar U, o God van vrede.

Lof zij uw naam die oplicht in de nacht,
uw luister staat geschreven in de sterren,
zo hoog van eer, een uitstraling zo zacht,
taal van genegenheid, tijding van verre.
Wij zien verwonderd naar de stille pracht,
zou ooit een mens die heerlijkheid verwerven?

In sierlijk schrift, hoog aan de hemeltrans,
hebt Gij de nacht uw signatuur gegeven.
Wij zijn geschreven met dezelfde hand,
dezelfde gratie wekt ook ons tot leven.
De morgenster, zozeer aan U verwant,
Hij heeft het uur der duisternis verdreven.

Gebed om de Heilige geest

Lezing **Micha 4: 1-7 en Hebrëëen 12: 14, 25-29**

Zingen **Lied 447: 1 en 3, Het zal zijn in het laatste der tijden**

Het zal zijn in het laatste der tijden
dat de berg van de tempel verheerlijkt zal staan,
dat de wegen er heen zullen leiden
en de volken der aarde op weg zullen gaan
om de rechten des Heren te leren,
zich tot God en elkaar te bekeren.

En een smidse van 't huis onzes Heren
maakt het zwaard tot een ploegschaar, de speer tot een zigt.
Niemand zal meer een wapen hanteren;
maar zij groeten elkaar in het heldere licht
van de waarheid die eindelijk zal dagen
over mensen van zijn welbehagen.

Evangelie **Johannes 4: 5-20**

Zingen **Lied 42: 1 en 7, Sa't in ree, fan toarst ferlangen**

Verkondiging

Muziek **Dank sei Dir, Herr, G. F. Händel**

Pastoralia

Dienst van de gebeden, dank- en voorbeden / stil gebed en Onze Vader

Collecte aankondiging

Zingen **Lied 416: Ga met God en Hij zal met je zijn**

Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zegen en gezongen Amen

De heer zegene u en behoede u,
De heer doe zijn aangezicht over u lichten
En zij u genadig,
De heer zij bezorgd om
En geve u zijn hemelse vrede

Orgelspel

Zieken in ziekenhuizen en revalidatiecentra

Er zijn momenteel geen gemeenteleden in ziekenhuis of revalidatie centra.