

**KERKBLAD VOOR DE PROTESTANTSE
GEMEENTE TE FRANEKER**

28 ste jaargang, nummer 7 en 8
vrijdag 9 juli 2021

**De kopij voor de volgende nummers
inleveren uiterlijk donderdag 26 augustus (nr.9)
en donderdag 30 september (nr.10)**

Liedjes worden geschreven
om in vervulling te gaan
Elkaar toezingen, elkaar
een kleur zingen,
doen glanzen en gloeien.
Elkaar groot zingen
"jij leve hoog"
Elkaar thuis-zingen
Mensen, veel geluk.

Huub Oosterhuis

Ook schreef ik, voor in de kerken,
gezangen volgestouwd
met mijn onberedeneerbaar
godsverlangen.

En pamfletten
hoe de wereld moet:
geen mens meer een geknecht
vernederd wezen.

Zinderend van woede
weeën en geluk
kromp ineen en ontvouwde zich
mijn leven.

Huub Oosterhuis

<p>Het kerkelijk bureau is wegens vakantie gesloten van 26 juli tot en met 13 augustus.</p>
--

MEDITATIE DOOR: DS. SYTZE YPMA

‘Ik denk dat er niks is’

Woorden zijn net vallende bladeren, ze dwarrelen soms zomaar onze wereld binnen. Zo’n woord is ‘pelgrimeren’. Het lag in onze taalschatkist opgeborgen, tot het in ons spreken opdook, omdat steeds meer mensen iets doen dat pelgrimeren heet, omdat mensen er anderen over horen vertellen en daardoor aangestoken worden. Pelgrimeren is de laatste jaren een begrip geworden. Veel mensen hebben het gedaan of op hun verlanglijstje staan.

We zaten 30 juni met een klein groepje van zeven mensen bij elkaar in de Rank, met koffie. Het onderwerp was pelgrimeren en iedereen kreeg de ruimte om iets te vertellen over dat woord en zijn of haar ervaringen ermee. Al snel bleek dat pelgrimeren een modewoord is waar niet iedereen vanzelfsprekend iets mee heeft. En al pratend kwamen er mooie dingen aan het licht. Onze verlegenheid met het pelgrimeren werd lenig opgelost door te zeggen: het leven zelf is een pelgrimsreis. Ik hoorde dat niet voor het eerst, en ik dacht: eigenlijk zijn al die moderne pelgrimages gewoon Madurodam-varianten van de echte pelgrimsreis, het leven zelf. **Maar wat maakt het leven dan tot een pelgrimsreis?** Pelgrims die naar Rome, Jeruzalem, Mekka of Santiago gaan, kunnen je haarfijn uit de doeken doen wat hun doel is, hun bestemming. En er zijn ook andere opvattingen over pelgrimage. Daarin is niet de aankomst het doel van de reis, maar de reis zelf, het onderweg-zijn is het doel. Zo kun je ook naar het leven kijken, het onderweg zijn in het leven is het doel. Of zijn we in ons leven toch onderweg ergens naartoe? En ineens mondde ons gesprek uit op het wel of niet geloven in het bestaan van de hemel. Eigenlijk, zo bleek maar weer, is elk gesprek zelf ook een kleine pelgrimage. Je bent onderweg, maar wat je samen al sprekend tegenkomt, dat weet je van tevoren niet.

Vroeger was voor veel gelovigen de aankomst in de hemel het hoogste doel, dat was de plek die na het leven op ons wachtte, waar alles beter en mooier was. Daar zijn de tranen gewist zijn en is de zee van verdriet er niet meer. Voor velen een diep troostrijke gedachte en kern van het christen zijn. Maar door het menselijk doordringen in de werkelijkheid van het heelal zijn velen anders gaan denken over de hemel en onze eindbestemming. Dat kwam deze ochtend het meest scherp naar voren toen een van de aanwezigen, een man, zei: 'Ik denk dat er niks is.' Het klonk uit zijn mond als een steen die in de vijver werd geworpen. Maar de rimpeling die deze steen veroorzaakte, verdween even snel als hij kwam. Het gesprek over de hemel en 'het niks' liep verder, als een door het landschap meanderende rivier. We kwamen uit op het verschil tussen hoofd en hart. Ons hoofd komt niet uit bij een hemel, maar ons hart heeft er weet van. Je kunt het vergelijken met het verschil tussen analyseren en zingen. Al analyserend raak je zomaar het geloof in de hemel kwijt, maar al zingend kun je de hemel raken, of raakt de hemel jou, in een gevoel dat we hemels noemen.

De hemel is geen zaak van woordspelletjes, de vraag naar de hemel is een ernstige. Want zonder hemel is er geen leefbare aarde. We hebben de hemel heel hard nodig. Uit de aardse hemel valt de regen, uit de Bijbelse hemel valt de geestelijke dauw die ons tot mensen maakt, die ons al luisterend doet weten welke weg we op welke wijze hebben te gaan. Niet ik loop, maar God in mij doet mij lopen. Niet ik wil, maar God in mij leidt.

Het nieuwe jaarthema van onze kerk is 'Van U is de toekomst'. Is dat niet de sleutel om vanuit het menselijk 'niks' in alles opgenomen te worden? Zoals een ster in het heelal een dezer dagen opgeslokt blijkt te zijn door een zwart gat (NRC, 1 juli), zo kan de mens, op het eind, zich laten opnemen in de heerlijkheid van God. Niet als in een verdwijntruc, maar in biddende overgave, en dat is precies wat pelgrimeren in wezen is, een bede vaart, een biddende gang door de tijd. Daarvoor kun je lopend of fietsend op pad gaan, maar je kunt ook biddend je handen vouwen, of lezend de pelgrimspsalmen tot je nemen en daarin ervaren, dat je door God wordt meegenomen, dat er een U is, van wie de toekomst is.

Een heel mooie reis door de zomer gewenst.

KERKDIENSTEN

Zondag 11 juli

10.00 uur Martinikerk: ds. S. Ypma

Zondag 18 juli

10.00 uur Martinikerk: ds. R.P. Wind, Franeker

Zondag 25 juli

10.00 uur Martinikerk: ds. S. Ypma

Zondag 1 augustus

10.00 uur Martinikerk: ds. B. Nijendijk, Harlingen

Zondag 8 augustus

10.00 uur Martinikerk: ds. M.R. Veen

Zondag 15 augustus

10.00 uur Martinikerk: ds. H. Post-Knol

Zondag 22 augustus

10.00 uur Martinikerk: ds. M.R. Veen

Zondag 29 augustus

10.00 uur Martinikerk: ds. M.R. Veen

Zondag 5 september Startzondag

10.00 uur Martinikerk: ds. M.R. Veen en ds. S. Ypma

BIJ DE DIENSTEN**Zondag 11 juli**

Martinikerk 10.00 uur

Doopdienst

Voorganger: ds. Sytze Ypma

Ouderling van Dienst: Rolf Bremmer

Diaken: Annet Walinga

Lector: Rinske van der Pol

Organist: Jochem Schuurman

Collecte: kerk / diaconie

Koster: Appie Reitsma

Beeldpresentatie: Bram Boekema

In deze dienst laten twee ouderparen hun kind dopen. Beide kinderen werden midden in de coronacrisis geboren. Nu deze pandemie geluwd is, komt er ruimte om aan hen de heilige doop te bedienen. We vieren dat ze kind van hun ouders zijn en tegelijk kind van God. We wensen de doopouders en hun familie alvast een feestelijke doopdienst toe.

ds. Sytze Ypma

Zondag 18 juli

Martinikerk 10.00 uur

Voorganger: ds. Roger Wind

Ouderling van Dienst: Marije Miedema

Diaken: Bettie Vlieger

Lector: Hanneke Vlietstra

Organist: Jochem Schuurman

Collecte: kerk / diaconie

Koster: Arjen de Boer

Beeldpresentatie: Arjo Osinga

Het is al vaak gezegd, maar wat was het een akelig jaar! Je merkt pas hoe saai en beperkt het was nu het gewone leven weer terugkeert: Volle terrassen, restaurants en theaters, winkelend publiek, kinderstemmen in de kerk, elkaar weer kunnen ontmoeten als vrienden en familie... Het lééft weer. En nu pas voel je hoe doods en saai het was. Voor de één was het erger dan voor de ander, maar vooral voor veel jongeren was het de dood in de pot.

Die uitdrukking komt uit een bijbelgedeelte dat ons vandaag wordt aangereikt door het oecumenisch leesrooster. Een wonder(lijk) verhaal over Elisa in IIKon.4, gevolgd door een nog wonderlijker broodvermenigvuldiging voor 100 profeten. En dat is nog maar kinderspel vergeleken met de 5000 mensen die door Jezus worden gevoed met 5 broden en 2 vissen (Mc.6).

Maar het is meer dan brood alleen. Het is het hele leven zelf in al zijn facetten. Het echte leven! Dat is wat Jezus (en Elisa) delen met de mensen (en met ons) die alleen maar de dood in de pot zien.

Over muziek en liederen kan ik op dit moment nog niets zeggen. Dat ligt er aan wat er allemaal kan en mag, maar we hopen op een feestelijke dienst.

R.P.Wind

Zondag 25 juli

Martinikerk 10.00 uur

Voorganger: ds. Sytze Ypma

Ouderling van Dienst: Nynke-Aly Miedema

Diaken: Gerrit van der Schaar

Lector: Sophie Bartlema

Organist: Jochem Schuurman

Collecte: kerk / diaconie

Koster: Arjen de Boer

Beeldpresentatie: Kees Stal

Om in de zomer over angst te preken heeft iets ongepasts, dan moet de kost niet te zwaar zijn. Maar angst is niet seizoengebonden. Het leesrooster heeft voor deze zondag een verhaal op het menu in Marcus 6: 45-56, waarin het angstwekkend gaat spoken. Angst is een slechte raadgever, maar niet alleen maar. Soms zou ik willen dat we wat angstiger waren geweest, wetend wat er nu aan klimaatcrisis op ons afkomt. Het wonder van het lezen van de Bijbel is, dat het je als mens boven de angst kan uittillen. Terwijl de Bijbel heel lang ook gebruikt werd om angst te wekken, laten we vanmorgen zien hoe die ons optilt uit onze angsten.

ds. Sytze Ypma

Zondag 1 augustus

Martinikerk 10.00 uur

Voorganger: ds. Bertus Nijendijk, Harlingen.

Ouderling van Dienst: Hanneke Roelofsen

Diaken: Wessel Veenstra

Lector: Arjo Osinga

Organist: Jochem Schuurman

Collecte: kerk / diaconie

Koster: Arjen de Boer

Beeldpresentatie: Pieter Oosterhof

Zondag 8 augustus

Martinikerk 10.00 uur

Voorganger: ds. Margarithe Veen

Ouderling van Dienst: Piety Sieperda

Diaken: Djoke de Boer

Lector: Djoke de Boer

Organist: Jochem Schuurman

Collecte: kerk / diaconie

Koster: Sikke Dijkstra

Beeldpresentatie: Sybe Swart

Zondag 15 augustus

Martinikerk 10.00 uur

Voorganger: ds. Hinke Post-Knol, Lekkum e.o.

Ouderling van Dienst: Seerp Broersma

Diaken: Willem Koopmans

Lector: Hanneke Roelofsen

Organist: Jochem Schuurman

Collecte: kerk / diaconie

Koster: Arjen de Boer

Beeldpresentatie: Arjo Osinga

Zondag 22 augustus

Martinikerk 10.00 uur

Voorganger: ds. Margarithe Veen

Ouderling van Dienst: Arjo Osinga

Diaken: Bettie Vlieger

Lector: Hiele Walinga

Organist: Jochem Schuurman

Collecte: kerk / diaconie

Koster: Sikke Dijkstra

Beeldpresentatie: Berend Bosgra

Zondag 29 augustus

Martinikerk 10.00 uur

Voorganger: ds. Margarithe Veen

Ouderling van Dienst: Liesje Haanstra

Diaken: Annet Walinga

Lector: Liepie van der Wal

Organist: Jochem Schuurman

Collecte: kerk / diaconie

Koster: Arjen de Boer

Beeldpresentatie: Bram Boekema

Zondag 5 september

Martinikerk 10.00 uur

Startzondag

Voorganger: ds. Margarithe Veen en ds. Sytze Ypma

De diensten worden uitgezonden via www.kerkomroep.nl en via www.youtube.nl

BERICHTEN UIT DE GEMEENTE

WIJK NOORD

predikant: ds. M.R.Veen

Onder Wijk Noord vallen:

Kaatsersbuurt

ouderling: mw. H.G. Joustra

Het War

Sexb. Vaartplan

ouderling: S. Broersma

Keningspark ,Witzens 1 en 2

ouderling H. Dijkstra-van der Zee

Hamburgerrak

pastoraal bezoeker: J. Speelman

Professorenbuurt

pastoraal bezoekers: H. en G. Corporaal-van der Heide

Schalsumerplan

ouderling A.J. Osinga

**Saxenoord en
Saxenstate**

ouderling b.t.: L. Benders-van der Wal

Froonacker

ouderling A. Douma-Miedema

Examens

Voor alle jongeren die geslaagd zijn: van harte gefeliciteerd! Een mooie start toegewenst voor wat jullie hierna gaan doen, een vervolgopleiding of werk.

Voor diegene die nog een kans in de laatste ronde maken wens ik nog heel veel succes!

Voor de jongeren die dit jaar de examens of het schooljaar niet hebben gehaald: goede moed voor het komende schooljaar! Zet 'm op.

Kerkdiensten

Wat doet het goed om weer mensen in de kerkdiensten te ontmoeten. We kunnen nog steeds niet zo samenkomen en vieren als we gewend zijn, maar het begin is er. En hopelijk is dit een begin dat groeit en weer verder kan bloeien.

Startzondag

In aansluiting op het voorafgaande: dat maakt dat er volop plannen worden gemaakt voor de komende startzondag. Het blijft natuurlijk de vraag of we dat volop met elkaar kunnen vieren. Maar daar zien we naar uit. Noteert u alvast zondag 5 september? Het thema is "Van U is de toekomst". Dichter bij deze datum wordt u en jij op de hoogte te gehouden hoe dit praktisch, gezien de regelingen rondom de pandemie, ook mogelijk is.

Tot Slot

Voor iedereen die een aantal weken vakantie heeft: dat het goed mag doen, rust geeft en deze tijd tot zegen is. Voor thuisblijvers kan het ook een te stille tijd zijn wanneer kinderen, vrienden of dierbaren op pad zijn. Dat we op de één of andere manier naar elkaar blijven omzien. En daar waar behoefte is aan een gesprek: laat het gerust weten, zodat er ook een bezoekje gebracht kan worden. Dat ook dat tot zegen mag zijn.

Met een hartelijke groet en vrede voor u en jou,
ds. Margaritha Veen

WIJK ZUID

predikant: ds. S. Ypma

Onder Wijk Zuid vallen:

Binnenstad

Vliet / Tuinen

ouderling: mw. J.H. Roelofsen
pastoraal bezoeker: H. Bron

Catsbuurt / Frisia

ouderling R.H. Bremmer

Parkbuurt

Noorderbleek

Oostwoudbuurt

ouderling: P. Sieperda-Breidenbach

Bangabuurt

ouderling: mw. L. Haanstra

Watertorenbuurt

pastoraal bezoeker: S. Osinga-Boersma

Plan Zuid en

Over de Brug

vacant, tijdelijk ds. S. Ypma

Roordastate

pastoraal bezoeker: S. Osinga-Boersma

Parkstate/Sjaerdema	ouderling: P. Sieperda-Breidenbach
Theresia	pastoraal bezoeker: mw. S. Oosting
Botniahuis	pastoraal bezoeker: L.G. Visser-Attema
Westerpoort	pastoraal bezoekers: J. en A. Osinga-Boomsma
Dorpen	ouderling: mw. J.H. Roelofsen pastoraal bezoeker: H. Bron
Tzum	ouderling b.t.: L. Benders-van der Wal

Een nieuw knielbankje



Vanuit de Frisiapastorie

Om de Frisiapastorie heen staat een heel grote heg. Stukje bij beetje knip ik die zelf, met de hand want dat vind ik leuk, en als ik me niet vergis, de heg ook. Wat ook leuk is, dat het zo met allerlei burens tot een gesprekje komt. Soms ook over verwaaide stukjes heg. Zo leren we elkaar op allerlei vlak wat beter kennen. Omdat ik het tussen de bedrijven door doe, ligt het knippen ook steeds even stil. Dat is, zo vermoed ik, niet ieders stijl. Ik houd van heg knippen. En ik houd gelukkig ook van verschillende meningen.

En intussen gaan we na anderhalf jaar coronamaatregelen langzaam maar zeker terug naar wat normaal heet. 'Normaal' betekent volgens van Dale 'overeenkomstig de regel'. Verder citeert van Dale Karel van 't Reve, de broer van Gerard. 'Nou is natuurlijk niemand normaal, maar sommige mensen lijken toch normaler dan andere.' Wat voor mensen geldt, gaat ook op voor dingen en voor het leven. De Bijbel laat nog iets zien van wat er op de onderlagen gebeurt, daar wordt het 'normale en gewone' verbonden aan

‘ziek zijn’. Dat wil zeggen, als dingen normaal worden of heel gewoon, dan verziekt dat zomaar ongemerkt de kwaliteit van leven, in het bijzonder het oog houden voor het wonder dat het leven is.

En nu is het bijzonder dat we weer ruimte krijgen om de draad op te pakken, steeds op anderhalve meter afstand. En het is heel mooi dat we in de prachtig opgeknapte Rank weer kringen en vergaderingen kunnen houden. En het is ook een bijzondere ervaring dat er tijdens de diensten weer gemeenteleden in de Martini zitten, in plaats van dat de stoelen en banken leeg blijven. En dat we weer mogen zingen. En ook is het bijzonder, dat we na een dubbele vaccinatie weer bij elkaar op bezoek kunnen gaan. Te midden van al deze positieve wendingen wens ik u allen een heel fijne zomer toe.

ds. Sytze Ypma

Ouderenpastoraat Saxenoord/Saxenstate

Gaat u er deze zomer ook graag op uit? Sommige bewoners zouden graag wat vaker naar buiten maar zijn minder mobiel. Als u het leuk lijkt om af en toe samen met een bewoner er op uit te gaan, eventueel met rolstoel, dan doet u hen een groot plezier. Voor aanmelding of meer informatie kunt u contact opnemen met Ilse Douma.

Verbonden met de Bron

Bij het schrijven van dit artikel is het hoogzomer en zit ik in de achtertuin. De dagen zijn lang en vol van licht en de natuur staat in bloei. De woorden van Prediker komen in me op: “Voor alles is een uur en een tijd.” Er is een tijd van herfst en een tijd van zomer, een tijd van woorden en een tijd van stilte, een tijd om vol te zijn en een tijd om leeg te maken. Het lijkt erop dat we de tijd van lockdown bijna achter ons kunnen laten. In Saxenoord is weer meer mogelijk: Bewoners zijn welkom voor koffie en thee in het restaurant en kleinschalige activiteiten kunnen weer plaats vinden. Ook kijken we naar mogelijkheden om de koffiemorgens en vieringen weer op te starten. Zoals het nu lijkt, kunnen we in september daarmee beginnen. Ik zie er naar uit.

Bijna is de tijd voor mijn vakantie gekomen. Dan zit ik het liefst langs de waterkant. Een mooie plek om tot rust te komen en te mediteren over wat was en wat komt. Water-staren noem ik dat: even helemaal leeg worden en je laten verkwikken door het frisse water zodat er ruimte kan ontstaan voor nieuwe dingen. De waterkant is overigens van oudsher een plek van overgang, markering tussen oud en nieuw. Enerzijds is er de vaste grond onder onze voeten en anderzijds het uitgestrekte water. Dit alles ligt in Gods hand. Met Hem gaan we het nieuwe met vertrouwen tegemoet. Zo blijven we verbonden met de Bron van Christus. We hebben zijn hulp en bescherming nodig, of we nu thuis zijn of elders. Hij is het die ons behoedt en bewaart op onze levensreis. Ik wens u een gezegende tijd.

Ontvang een hartelijke groet van Ilse Douma

Afspraken over begrafenissen

In onze gemeente zijn er regelmatig begrafenissen. Om dit als pastores samen te kunnen dragen, hebben we daar de volgende afspraken over gemaakt:

1. Ds. Margarithe Veen verzorgt de rouwdiensten van gemeenteleden in wijk Noord.
2. Ds. Sytze Ypma verzorgt de rouwdiensten van gemeenteleden in wijk Zuid en uit de dorpen.
3. Pastor Ilse Douma verzorgt de rouwdiensten van gemeenteleden woonachtig in Saxenoord en Saxenstate.

Met een hartelijke groet,
ds. Margarithe Veen, Ilse Douma, ds. Sytze Ypma

UIT DE KERKENRAAD

Voorzitter : H. Haitsma

Secretaris: L. Haanstra
e-mail: scriba@pkn-franeker.nl

Eindelijk is het dan zover. We mogen op anderhalve meter afstand weer kerkdiensten houden en zelfs zingen. Met de anderhalve meter afstand regel is er ruimte voor 75 tot 80 mensen in de kerk. In de zijbeuken is wel meer ruimte, maar dan zie je eigenlijk niks. Daarom gaan we uit van alleen bezetting in de banken en de stoelen die er voor staan.

Het zingen starten we ook weer op. Nu eerst in wisselzang. Dit ook om te oefenen hoe dat thuis klinkt. Want ook met de mensen die thuis kijken, moeten we rekening houden. En dat zijn tenslotte veel meer mensen dan die in de kerk aanwezig zijn. Nog steeds hebben we ook kijkers van verre. Ook die willen we een mooie dienst aanbieden. Laten we hopen dat we op de goede weg zijn met alle versoepelingen en dat we langzaam weer helemaal terug naar normaal kunnen gaan.

We gaan er van uit dat er na de zomervakantie weer allerlei kerkelijke bijeenkomsten georganiseerd kunnen worden. En we hopen zelfs op een gemeenteavond in de herfst. Alle voorbereidingen vragen ook vaker vergaderen van moderamen en kerkenraad. We zijn nog aan het aftasten hoe we dit efficiënter kunnen doen.

Eigenlijk is er op dit moment verder niet veel te melden. We hebben 7 juli weer een kerkenraadsvergadering waar een aantal beslissingen genomen moeten worden. Voor deze Binding zijn de uitkomsten daarvan net te laat. Helaas, het is niet anders.

Rest mij u en jou een fijne zomervakantie te wensen. Natuurlijk zal dit niet voor iedereen opgaan. Er zijn ook genoeg mensen die aan huis gekluisterd zijn en ook zijn er altijd zieken. Voor diegenen die geen vakantie kunnen vieren, geldt toch een positieve wens. Wellicht maakt u of jij toch iets moois mee. En voor de mensen die echt op vakantie gaan is mijn devies: "Ga met God en Hij zal met je zijn".

Een korte en krachtige wens waarvan ik hoop dat u/jij dit kunt beamen:

"Er stroomt vrede in mijn hart en geest omdat ik weet dat God bij me is! "

Vriendelijke groet,
Harm Haitsma
voorzitter

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Voorzitter: D. Tolsma

Secretaris : T. Bouwmeester-Brouwer
e-mail: secretaris.krm.pgf@outlook.com

Penningmeester: S. Douma

INCASSOKALENDER

INCASSODATUM:

FONDS:

27 juli	Actie Kerkbalans
27 juli	Zending
27 augustus	Actie Kerkbalans
27 augustus	Zending

COLLECTEN EN GIFTEN

Voor alle ontvangen collectegiften en giften heel hartelijk dank!

Collectebonnenverkoop: Kerkelijk Bureau, Zilverstraat 36 (tijdens kantooruren tussen 09.00 uur en 12.00 uur). Er zijn drie soorten bonnen (€ 0,50; € 1,00; € 2,00 per bonn); op een kaart zitten 20 bonnen. Betaling bij voorkeur per bank NL37 RABO 0320 4020 29 o.v.v. het aantal bonnen.

DIACONIE

Voorzitter: W. Koopmans

Secretaris: D. de Boer-Boutsma

ZIEKMELDINGEN / ZIEKENDIENST

Voor **ziekmeldingen** en **ziekenbrief**, de **ziekendienst** contacten. Zij zorgen voor een attentie thuis, informeren de predikanten en verzorgen de ziekenbrief

mw. L. de Beer-Dijkstra

mw. N. Ferwerda-Dotinga

mw. A. van Nimwegen-Vlietstra

mw. T. Palma-de Vries

KERKELIJKE STAND

MUTATIES:

Doorgeven aan:

Kerkelijk Bureau, Zilverstraat 36, 8801 KC

's morgens van 9.00-11.30 uur: 0517 393200 / kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl

Wilt u liever niet dat uw jubileum of verjaardag vermeld wordt, geef dat dan door aan het kerkelijk bureau.

Wanneer uw naam niet wordt genoemd dan staat uw huwelijksdatum niet in ons bestand en is bij ons niet bekend. Neem ook in dat geval contact op met het kerkelijk bureau.

Telefonisch 's morgens tussen 8-12 uur: 0517-393200, email: kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl

BERICHTEN VAN ACTIVITEITEN

Heel Franeker Bakt Startzondag, zondag 5 september Oproep aan Taartenbakkers

Zondag 5 september is onze Startzondag. Om 10.00 uur begint de dienst. En wat zou het leuk zijn wanneer er na de dienst niet alleen koffie is, maar ook taart. Wie o wie, zou een taart willen bakken?

Er is dan ook een kleine jury aanwezig die verschillende taarten gaat proeven. Dat betekent dat aan één van de taartenbakkers de Heel-Franeker-Bakt-Prijs uitgereikt wordt.

Doet u mee? Dan kunt u zich opgeven bij het kerkelijk bureau:

kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl

Alvast veel dank!

Met een hartelijke groet namens de jury,
Jochem Schuurman, Sytze Ypma en Margarithe Veen

De foto laat een taart van Cas van Heel Holland Bakt zien, getiteld "Halleluja". Zie: <https://heelhollandbakt.omroepmax.nl/recepten/details/hallelujah/>



Expositie: "Ode aan het Landschap"

9 juni – 30 augustus 2021

Het is traditie dat tijdens de zomermaanden in de Martinikerk te Franeker een expositie wordt georganiseerd door Anita van Os van **Galerie de Roos van Tudor**.

Het nieuwe themajaar van NBTC Holland voor 2021 is: Ode aan het Landschap.

In dit jaar staat het Nederlandse en tegelijk Friese landschap centraal in al zijn facetten. De historische verhalen, maar ook de huidige invloed van de mens op de natuur, de schoonheid van het landschap en tegelijk de kwetsbaarheid ervan. Doel van dit jaar is het genereren van meer kennis, aandacht en waardering voor het Nederlandse landschap.

De tentoonstelling in de Martinikerk sluit dit jaar aan bij dit actuele thema.

Aan de hand van schilderijen, keramiek en grafiek van unieke landschappen laten we zien hoe bijzonder het landschap is en hoe je het kunt beleven. Deze landschappen zijn Waterlandschap - Waddenlandschap – Eb & Overvloed, Nachtlandschap.

Deelnemende kunstenaars zijn o.a. :

Wijke van der Bij, Hendrik Elings, Nikki Genee, Abe Gerlsma, Johan Hemkes, Margot de Jager, Renee Marcus Janssen, Manuel Knortz, Henk Krist, Karin Mennen, Heine Noordstra, Rienold Postma, Maartje Roos, Melis van der Sluis, Elena Steinke, Francoise Stoop, Maartje Strik, Meint van der Velde, Pim Velthuisen.

Martinikerk Breeddeplaats Franeker

Openingstijden:

maandag : 14.00 - 17.00 uur en dinsdag t/m zaterdag: 11.00 – 17.00 uur

Contactpersoon: Anita van Os info@roosvantudor.nl

www.pkn-franeker.nl / www.roosvantudor.nl



Nikkie Genee FONS tweeluik



Hendrik Elings

ORGELCONCERTEN

De **Stichting Orgel Franeker** heeft de zomerserie orgelconcerten weer hervat:

Woensdag 21 juli	15.00 uur	Marktconcert door Jos Maters
Zaterdag 31 juli	20.00 uur	Avondconcert door Jochem Schuurman
Woensdag 11 augustus	15.00 uur	Marktconcert door Wietse Ouwejan
Woensdag 25 augustus	15.00 uur	Marktconcert door Jochem Schuurman

De **marktconcerten** zijn gratis, er wordt bij de uitgang een vrijwillige bijdrage gevraagd.
De entree-kosten van de **avondconcerten** bedragen € 10.00 pp.

Wij adviseren u vooraf op de website te kijken, mogelijk zult u zich van te voren moeten aanmelden.
Het adres van onze website is: www.orgelfraneker.nl

Mars van 't Veer
namens de Orgelstichting Franeker



ZWO

Voorzitter: Jeanet Veenstra
Penningmeester: Pieter Walinga

Bankrekeningnummer: **NL07 RABO 0313 2032 29**



Juni 2021 zomerflits

Terwijl in Nederland het aantal Covid-19 gevallen sterk afneemt en men geniet van de zomer, is in Namibië het tegenovergestelde het geval. Het is winter en bijna iedere dag is er een nieuw recordaantal Covid-19 besmettingen. De ziekenhuizen liggen vol met patiënten en er wordt gewaarschuwd dat er een tekort aan zuurstof kan ontstaan, aangezien er veel meer nodig is dan in de eerste en tweede golf van besmettingen. Dagelijks overlijden er mensen onder erbarmelijke omstandigheden.

Beslissingen nemen

Het team in Namibië staat dagelijks voor een dilemma als het aankomt op de verschillende programma's. Alles sluiten gedurende de twee maanden winter lijkt de makkelijkste oplossing, maar in deze situatie is dit niet vanzelfsprekend. Hun hart en de missie is het zorgen voor de kinderen met wie ze werken. Door nieuwe overheidsbeperkingen zijn er vooralsnog tot 30 juni op het centrum in Windhoek geen programma's. Omdat de kinderen hun dagelijkse maaltijden daardoor zullen missen, worden tijdens deze lockdown weer voedselpakketten uitgedeeld.

De kinderen hebben veel geleden in de vorige lockdowns in thuissituaties waar ze niet veilig waren. Dit wil het team juist voorkomen. Tegelijkertijd brengt het uitvoeren van programma's, wanneer dit weer is toegestaan, risico's tot besmetting met zich mee en dat willen ze natuurlijk ook voorkomen.

Vaccinatie

Het vaccinatieprogramma in Namibië is van start gegaan, maar veel mensen zijn nog huiverig hiervoor. Er zijn slechts 2 opties mogelijk: het AstraZeneca en Sinopharm vaccin. Beide zijn vaccins waar in Europa nog niet heel positief tegen aan wordt gekeken. Het zijn goedkope opties maar de vraag is of deze het beste zijn voor de mensen

OUD PAPIER

In het weekend van **6 en 7 augustus** en in het weekend van **3 en 4 september** staat de oud papiercontainer op de P.J. Troelstrastraat 24 (C.B.S. De Toermalijn).

Het oud papier graag **zaterdags voor 12.00 uur** bij de container brengen, deze wordt kort na 12.00 uur opgehaald. Bent u een keer te laat, neem uw oud papier dan s.v.p. weer mee.

Opbrengst oud papier april: € 166,36

afb. N.B.G.

**VANDAAG LEZEN WIJ...
LEESROOSTER**

donderdag	8 juli	Psalm 85	God is rechtvaardig
vrijdag	9 juli	Deuteronomium 7:1-11	Bijzondere positie
zaterdag	10 juli	Deuteronomium 7:12-26	De HEER zal strijden
zondag	11 juli	Deuteronomium 8:1-6	Niet van brood alleen
maandag	12 juli	Deuteronomium 8:7-20	Het beloofde land
dinsdag	13 juli	Deuteronomium 9:1-14	Wees niet trots
woensdag	14 juli	Deuteronomium 9:15-29	Verzet gebroken
donderdag	15 juli	Psalm 90	Tijd en eeuwigheid
vrijdag	16 juli	Marcus 6:1-13	Aanstoot
zaterdag	17 juli	Marcus 6:14-29	Uit de hand gelopen verjaardagsfeest
zondag	18 juli	Marcus 6:30-44	Massabijeenkomst
maandag	19 juli	Marcus 6:45-56	Oversteek
dinsdag	20 juli	Deuteronomium 10:1-11	Tweede wet
woensdag	21 juli	Deuteronomium 10:12-22	Gehoorzaam uit liefde
donderdag	22 juli	Deuteronomium 11:1-9	Maak een keuze
vrijdag	23 juli	Deuteronomium 11:10-21	De kracht van de herhaling
zaterdag	24 juli	Deuteronomium 11:22-32	Kiezen
zondag	25 juli	Johannes 6:1-15	Brood en water
maandag	26 juli	Johannes 6:16-24	Waterloop
dinsdag	27 juli	Johannes 6:25-36	Het echte brood
woensdag	28 juli	Johannes 6:37-46	Discussie
donderdag	29 juli	Johannes 6:47-59	Harde woorden?
vrijdag	30 juli	Johannes 6:60-71	Scheiding
zaterdag	31 juli	Marcus 7:1-13	Wet en traditie

zondag	1 augustus	Marcus 7:14-23	Onreinheid komt van binnenuit
maandag	2 augustus	Marcus 7:24-37	Open
dinsdag	3 augustus	Marcus 8:1-13	Teken
woensdag	4 augustus	Marcus 8:14-26	Blind en ziende
donderdag	5 augustus	Marcus 8:27-9:1	Wie is Jezus?
vrijdag	6 augustus	Marcus 9:2-13	Verschijsning
zaterdag	7 augustus	Psalm 74	Vraag om actie
zondag	8 augustus	Romeinen 14:1-12	Plicht van de sterkste
maandag	9 augustus	Romeinen 14:13-23	Overtuigingskracht
dinsdag	10 augustus	Romeinen 15:1-13	Bijbelstudie
woensdag	11 augustus	Psalm 86	Roep om hulp
donderdag	12 augustus	Spreeken 10:1-17	Goed gedrag
vrijdag	13 augustus	Spreeken 10:18-32	Tegen-stellingen
zaterdag	14 augustus	Galaten 1:1-12	Geen ander evangelie
zondag	15 augustus	Galaten 1:13-24	Paulus over zijn roeping
maandag	16 augustus	Galaten 2:1-14	Ruimte
dinsdag	17 augustus	Galaten 2:15-21	Paulus versus Petrus
woensdag	18 augustus	Psalm 124	Onze hulp
donderdag	19 augustus	Zacharia 1:1-6	Nieuwe kansen
vrijdag	20 augustus	Zacharia 1:7-17	Stilte voor de storm
zaterdag	21 augustus	Zacharia 2:1-9	Ommuurde stad
zondag	22 augustus	Zacharia 2:10-17	Uitreisbevel
maandag	23 augustus	Zacharia 3:1-10	Schone kleren
dinsdag	24 augustus	Zacharia 4:1-14	Niet door eigen kracht
woensdag	25 augustus	Zacharia 5:1-11	Wat in het vat zit
donderdag	26 augustus	Zacharia 6:1-8	Paardenrace
vrijdag	27 augustus	Zacharia 6:9-15	Kroning
zaterdag	28 augustus	Zacharia 7:1-14	Treurig
zondag	29 augustus	Zacharia 8:1-8	Het komt goed
maandag	30 augustus	Zacharia 8:9-17	Hou vol!
dinsdag	31 augustus	Zacharia 8:18-23	Feest!

woensdag	1 september	Galaten 3:1-14	Tact?
donderdag	2 september	Galaten 3:15-29	Nalatenschap
vrijdag	3 september	Galaten 4:1-11	Rechten van het kind
zaterdag	4 september	Psalm 54	Gebed na verraad
zondag	5 september	Johannes 7:1-13	PR-strategie
maandag	6 september	Johannes 7:14-24	Wijsheid van boven
dinsdag	7 september	Johannes 7:25-36	Tijd en plaats

ALLERLEI

Simmerjun-college over het ontstaan van de Bijbel

Van 7 t/m 25 augustus organiseert de Academie van Franeker iedere woensdag een zomeravondcollege. Dit jaar is het thema de Canon. Het college van 14 juli noem ik hier speciaal omdat deze keer zal gaan over de canonisering, dus het ontstaan van de Bijbel. Wie schreef eigenlijk 'Gods eigen plakboek'? Diepgaand onderzoek is een belangrijke stap naar inzicht over het bijzondere karakter van de Bijbel. Daarover komt professor Karel van der Toorn te spreken. Hij schreef het boek 'Wie schreef de Bijbel? De ontstaansgeschiedenis van het Oude Testament' (2009).

Het college begint om 20.30 uur, kost € 7,00 en is in de Martinikerk.

ds. Sytze Ypma



Op 26 juni mochten we op de garagesale staan die gehouden werd in het Keningspark in Franeker.

Het was erg fijn om hier weer spullen te verkopen en er was veel belangstelling.

De verkoop bracht maar liefst €150 op en we kregen later ook nog een gift van €20.

Zaterdag 3 juli was het sponsor-event voor Victory4All. Deze werd gehouden op vijf plaatsen, waaronder Franeker in Nederland. De opbrengst wordt op ongeveer €32.000 geschat, het precieze bedrag is nog niet bekend.

Het geld is hard nodig want de corona slaat in de derde golf daar hard toe waardoor er veel armoede is. Victory4All probeert zoveel mogelijk te helpen met uitdelen van voedselpakketten.

Om liefde te gee en ontvang, is de grootste vreugde in die lewe!

Wij wensen u allenmaal een fijne en zonnige zomer toe!

Met vriendelijke groeten Sieds en Saskia de Jong
(oud ijer en taarten)
saskiaensieds@gmail.com

In rûntsje om mei de hûn....



Smaken ferskille..... wat de ien moai of lekker fynt, kin de oar wol fan grize of spuie. Underweis mei Joska fernim ik dat alle kearen wer yn myn praatsjes mei minsken. Okkerdeis wie it in pear dagen hiel waarm. De ien seit "Ik kin it hast wol ôflizze", de oare ropt "Wat in noflik waar net?" Elektryske fytsen, ek sawat: "Wat in segen, hie ik folle earder dwaan moatten!" of "Ungeloksdingen, minsken fleane as wylden, libbensgefaarlik!". Gelokkich meie we allegear fine wat we fine en dat ek útsprekke, al kinst dêr fansels ek wer hiel ferskillend oer tinke. Moaie sechjes hearst ûnderweis ek, elke húshâlding hat sa syn eigen. By ús thús waard faak sein: "It ferhaaltsje is moai, mar it smoesje doocht net". Fan 'e wike sei yn tsjin my: "It is sa't it is en it komt sa't it komt. En as it der net is, dan is it net kommen". Gjin spjeld tusken te krijen! Goede simmer allegear!

Maaike van Dijk



Tweemaal per week organiseert Stichting Stjoer i.s.m. De Skûle Welzijn het Makersplak in Franeker.

Het Makersplak is een sociale inloopvoorziening waar iedereen, geheel vrijblijvend, welkom is voor een kopje koffie, thee en/of een praatje. Er worden activiteiten georganiseerd in de vorm van een spel of quiz, of er is een spreker. Deelname aan activiteiten is niet verplicht, mensen mogen ook gewoon langskomen voor een praatje.

Het Makersplak is wekelijks op dinsdagochtend van 10.00 – 12.00 uur en op donderdagmiddag van 13.30 – 15.30 uur.

Locatie: De Skûle Welzijn op de Godsacker 35 in Franeker.

Met vriendelijke groet,

Coby de Vries
Ervaringsdeskundige Coach van Stjoer
Rijk van Ervaring en Sociale inloop Makkersplak
E cdevries@stjoer.fr
T 06-247 400 96
W www.stjoer.fr

AGENDA

zondag 11 juli

Radio "Eenhoorn" 9.30 uur: ds. J. Lindeboom, Menaldum

zondag 18 juli

Radio "Eenhoorn" 9.30 uur: ds. I. Pfeiffer, Ijsbrechtum

woensdag 21 juli

15.00 uur marktconcert in de Martinikerk

zondag 25 juli

Radio "Eenhoorn" 9.30 uur: ds. J. van Olfen, Menaldum

zaterdag 31 juli

20.00 uur avondconcert in de Martinikerk

zondag 1 augustus

Radio "Eenhoorn" 9.30 uur: ds. R. Schoorstra, Ternaard

vrijdag 6 augustus

oud papier

zaterdag 7 augustus

oud papier

zondag 8 augustus

Radio "Eenhoorn" 9.30 uur: Maj. Fr v/d Werf, Leeuwarden

woensdag 11 augustus

15.00 uur marktconcert in de Martinikerk

zondag 15 augustus

Radio "Eenhoorn" 9.30 uur: ds. F. de Hoop, Tzum

zondag 22 augustus

Radio "Eenhoorn" 9.30 uur: dhr. D. Wolbers, Franeker

woensdag 25 augustus

15.00 uur marktconcert in de Martinikerk

zondag 29 augustus

Radio "Eenhoorn" 9.30 uur: ds. J. van Olffen, Menaldum

vrijdag 3 september

oud papier

zaterdag 4 september

oud papier

De diensten van Radio "Eenhoorn" worden vanuit de studio opgenomen.



Jeugdouderlingen:

Nynke-Aly Miedema-Kamstra

Marije Miedema-Epema