

Liturgie voor zondag 25 juli 2021 Martinikerk Franeker
Tweede zondag van de Epifanie
Aanvang: 10.00 uur



Voorganger:	ds. Sytze Ypma
Ouderling van Dienst:	Nynke-Aly Miedema
Diaken:	Gerrit van der Schaar
Lector:	Sophie Bartlema
Collecte:	kerk / diaconie
Koster:	Arjen de Boer
Beeldpresentatie:	Bram Boekema
Beeld en geluid:	Jan Eising en Jochem van Marrum

Jochem Schuurman speelt op het orgel

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Zingen: Lied 280: 1 t/m 5, De vreugde voert ons naar dit huis

280:1

De vreugde voert ons naar dit huis
waar 't woord aan ons geschiedt.
God roept zijn naam over ons uit
en wekt in ons het lied.

280:2

Dit huis van hout en steen, dat lang
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt
van wie zijn voorgegaan,

280:3

dit huis, dat alle sporen draagt
van wie maar mensen zijn,
de pijler die het alles schraagt,
wilt Gij die voor ons zijn?

280:4

Zal dit een huis, een plaats zijn waar
de hemel open gaat,
waar Gij ons met uw eng'len troost,
waar Gij U vinden laat?

280:5

Onthul ons dan uw aangezicht,
uw naam, die mét ons gaat
en heilig ons hier met uw licht,
uw voorbedachte raad.

We zoeken de vrede, die ons hart heelt. Daarvoor openen we ons voor God in de stilte.

Stil gebed

Votum en Groet

Lied: EL, 241: 1, Weest stil voor het aangezicht van God

Ontsteken van de kaars van verbondenheid

Gebed van ontferming

Zingen: Lied 705: 1, 2 en 4, Ere zij aan God, de Vader

705:1

Ere zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de heilige Geest, de Trooster,
de Drie-enige in zijn troon.
Halleluja, halleluja,
de Drie-enige in zijn troon!

705:2

Ere zij aan Hem, wiens liefde
ons van alle smet bevrijdt,
eer zij Hem die ons gekroond heeft,
koningen in heerlijkheid.
Halleluja, halleluja,
ere zij het Lam gewijd.

705:4

Halleluja, lof, aanbidding
brengen engelen U ter eer,
heerlijkheid en kracht en machten
legt uw schepping voor U neer.
Halleluja, halleluja,
lof zij U der heren Heer!

Schriftgebed

Eerste lezing: Psalm 114

Zingen: Lied 886, Abba Vader

Abba, Vader, U alleen,
U behoort ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen
Abba, Vader, U alleen,
U behoort ik toe.

Tweede lezing Marcus 6: 45-52

Zingen: Lied: Scheepke onder Jezus hoede

Derde lezing Efeze 3: 14-21

Preek

Orgelspel

Collecteaankondiging

Pastoralia

Onze Vader

Slotlied Lied 909: 1 en 2, Wat God doet, dat is welgedaan

909:1

Wat God doet, dat is welgedaan,
zijn wil is wijs en heilig.
'k Zal aan zijn hand vertrouwend gaan,
die hand geleidt mij veilig.
In nood is mij
zijn trouw nabij.
Ja Hij, de Heer der Heren,
blijft eeuwig wijs regeren.

909:2

Wat God doet, dat is welgedaan.

Hij is mijn licht en leven.

Ik wil mijzelf van nu voortaan

blijmoedig aan Hem geven,

omdat ik weet

in vreugd en leed:

zijn vaderlijke ontferming

blijft eeuwig mijn bescherming.

Zegen afgesloten met gezongen AMEN

Jochem Schuurman speelt op het orgel

Zieken in ziekenhuizen en revalidatiecentra:

Noorderbreedte Revalidatie, Borniastraat 40 8934 AD Leeuwarden;

Dhr. R. Waardenburg, Klaarkampstraat 8, Afd. 1 k56

Mw. Sj. van Dijk-Bruinsma, Zuiderkade 37/006, Afd. 7 k28

Van Harensuus, Cingel 2, 9076 DK St. Annaparochie;

Mw. D. de Jager-Zoutsma, Froonackerflat 42