

**KERKBLAD VOOR DE PROTESTANTSE
GEMEENTE TE FRANEKER**

28 ste jaargang, nummer 9
vrijdag 3 september 2021

**De kopij voor de volgende nummers
inleveren uiterlijk donderdag 30 september (nr.10)
en donderdag 28 oktober (nr.11)**

Scheppen

Je maakt geen plannen voor schepping.
Maar je bent er als schepper
wel degelijk bij betrokken.
Het kan niet zonder jou gebeuren.
Je bent een noodzakelijk kanaal.

De inhoud komt, die is jouw zaak niet,
jij mag zorgen voor de vorm,
voor de bedding waarin schepping stroomt.

Je schepping lijkt je eigendom
- ik heb deze vorm toch gemaakt! -
maar ze is nog steeds van zichzelf.
Schepping kun je niet toe-eigenen.

Wat helemaal van jou is,
is je bereidheid schepping in jou
te ontvangen. Dat is een grote kracht.

Willem Glaudemans uit boek van het scheppen

MEDITATIE DOOR: DS. MARGARITHE VEEN

Op zondag 22 augustus jl. zongen we in de dienst lied of Psalm 62B: "Mon âme se repose en paix sur Dieu seul: de lui vient mon salut. Oui, sur Dieu seul mon âme se repose, se repose en paix." Een lied vanuit Taizé, in Frankrijk, dat in het Nederlands als volgt vertaald kan worden: "Mijn ziel verstilt in rust en vrede bij God: van Hem alleen komt mijn heil. Ja, bij de Heer verstilt mijn ziel in vrede, keert zich stil tot Hem." In dit lied en in deze Psalm 62 komt de verbinding tussen onze ziel met de Eeuwige onze God zo beeldend tot uitdrukking. Een verbinding, verbonden ook aan rust, aan vrede. Twee woorden die zo kwetsbaar kunnen zijn in een mensenleven. En tegelijkertijd nodigen de psalmwoorden ons uit over die verbinding na te denken. Hoe de levensadem van een mensenleven geborgen is bij een God van het Leven, waarin rust te vinden is, bevrijding, een schuilplaats. (Psalm 62: 2-3). Rust, op die momenten wanneer het onrustig is. Bevrijding, wanneer je je gevangen voelt in het leven dat je leidt. Of een schuilplaats, wanneer het leven om je heen ongrijpbaar wordt en je het dreigt te verliezen. In dat verlangen kunnen we onszelf soms herkennen of de naaste in de wereld om ons heen en is het onze ziel die zachtjes begint te bidden; is het onze stem die naar levensadem zoekt om verder te gaan op de weg van het leven. Soms bidden we het gebed voor onszelf: "Mijn ziel verstilt in rust en vrede bij God: van Hem alleen komt mijn heil. Ja, bij de Heer verstilt mijn ziel in vrede, keert zich stil tot Hem." Soms

denken we daarbij aan anderen. Wat wanneer onze naaste vanuit een wereld vol chaos, onderdrukking en onveiligheid hetzelfde gebed bidt? En wij, als broeders en zusters, elkaar ontmoeten in die gebeden. Hoe ontvangen wij elkaar dan?

Zo stel ik mij voor dat dit Taizé- lied, in zoveel talen vertaald, door zoveel jongeren gezongen wordt uit de vele landen die onze wereld rijk is en in de vele tradities van de kerken die op verschillende manieren die ene God en die ene kerk van Jezus Christus vertalen. Wat wanneer we elkaar geestelijk en fysiek in die nabijheid zouden ontmoeten en ook in het Fries sjonge: “Myn siel fynt frede en rêst allinne by God: yn Him leit myn behâld. Ja, by de Hear kom ik wer ta mysels, fyn ik frede en rêst.”. Dat wanneer we weer op pad zijn naar ons werk, naar school, onze agenda’s ons leiden, we momenten vinden dat we niet enkel deze psalm zingen voor onszelf, maar deze ook bidden voor onze naaste. Vanuit het geloofsvertrouwen dat waar de één omziet naar de ander het niets kost, maar een weerglans van Gods liefdevolle aanwezigheid over ons mensen schijnt, om vrede.

KERKDIENSTEN

Zondag 5 september

10.00 uur Martinikerk: ds. M.R. Veen en ds. S. Ypma

Zondag 12 september

10.00 uur Martinikerk: Heilig Avondmaal: ds. S. Ypma

Zondag 19 september

10.00 uur Martinikerk: Oecumenische dienst: ds. M.R. Veen en ds. F. Visser

Zondag 26 september

10.00 uur Martinikerk: ds. S. Ypma

Zondag 3 oktober

10.00 uur Martinikerk: ds. R.P. Wind

BIJ DE DIENSTEN

Zondag 5 september

Martinikerk 10.00 uur

Voorganger: ds. Margaritha Veen en ds. Sytze Ypma

Ouderling van Dienst: Harm Haitsma

Organist: Jochem Schuurman

Diaken: Gerrit van der Schaar

Rondgangscollecte: kerk / diaconie

Kindernevendienst/Oppas: Nanda Reitsma en Yteke Waltje

Koster: Appie Reitsma en Arjen de Boer

Beeldpresentatie: Kees Stal

Voor zondag 5 september zagen wij uit naar een feestelijke Startzondag.

De startzondag vieren we op een andere zondag, wanneer er weer ruimte is om allemaal samen te komen. Dit is waar we naar uit blijven zien!
In de viering van zondag 5 september staat wel het thema voor het nieuwe kerkelijke seizoen centraal: "Van U is de toekomst."
De 12-jarigen die de overstap maken, delen in de viering van hun toekomstdromen.
En 4- en 5-jarigen worden verwelkomd door de kindernevendienst.
We zien uit naar een gezegende viering.

Zondag 12 september

Martinikerk 10.00 uur

HEILIG AVONDMAAL

Voorganger: ds. Sytze Ypma

Ouderling van Dienst: Hinke Dijkstra

Lector: Hiele Walinga

Organist: Jochem Schuurman

Diaken: Djoke de Boer

Collecte: diaconie

Kindernevendienst/Oppas: Keimpe en Corina Pols

Koster: Sikke Dijkstra

Beeldpresentatie: Arjo Osinga

Op deze zondag vieren we op gepaste wijze het Heilig Avondmaal. Dat is lang geleden en zal een mooi moment zijn. We informeren jullie nog over de wijze waarop jullie thuis mee kunnen doen. Deze zondag lezen we het prachtige verhaal van Jozef die aan zijn broers bekend dat hij Jozef is uit Genesis 45: 1-15. Het evangelie komt deze 13^e zondag van de zomer uit Johannes 7: 25-31.

ds. Sytze Ypma

Zondag 19 september

Martinikerk 10.00 uur:

OECUMENISCHE DIENST

Voorganger: ds. Margaritha Veen en ds. Flora Viseer

Ouderling van Dienst: Akke Douma

Lector: Sophie Bartlema

Organist: Jochem Schuurman

Diaken: Martha Burggraaff

Rondgangscollecte: kerk / diaconie

Kindernevendienst/Oppas: Nynke Roelofsen, Sophie en Julia Bartlema

Koster: Appie Reitsma

Beeldpresentatie: Kees Stal

Zondag 26 september

Martinikerk 10.00 uur:

Voorganger: ds. Sytze Ypma

Ouderling van Dienst: Rolf Bremmer

Lector: Wouter Brugmans

Organist: Jochem Schuurman

Diaken: Willem Koopmans

Rondgangscollecte: kerk / diaconie KIA (zie uitgelicht elders in De Binding)

Kindernevendienst/Oppas: Marije Miedema, Betty Vlieger en Linda Schinkel

Koster: Arjen de Boer

Beeldpresentatie: Berend Bosgra

Op deze tweede herfstzondag lezen we van David die zucht. Hij heeft dorst en zegt: “Wie geeft mij wat te drinken uit de waterput in de poort van Bethlehem?” Hij krijgt van dat water, maar bij het zien ervan weigert hij het te drinken. Waar staat dit voor? Daarover gaat de preek. Het staat in 2 Samuel 23: 13-17. We lezen ook uit Johannes 7: 40-52. Daarin dringen we dieper door in de vraag wie Jezus is als de Messias, en hoe hij ons zuchten lucht geeft.

ds. Sytze Ypma

Zondag 3 oktober

Martinikerk 10.00 uur:

Voorganger: ds. Roger Wind

Ouderling van Dienst:

Lector: Djoke de Boer

Organist: Jochem Schuurman

Rondgangscollecte: kerk / diaconie

Kindernevendienst/Oppas: Ilse Douma, Frouwkje Bartlema

Koster: Appie Reitsma

Beeldpresentatie: Pieter Oosterhof

De diensten worden uitgezonden via www.kerkomroep.nl en via www.youtube.com

ds. Sytze Ypma

WIJK NOORD

predikant: ds. M.R.Veen

Onder Wijk Noord vallen:

Kaatsersbuurt

ouderling: mw. H.G. Joustra

Het War

Sexb. Vaartplan

ouderling: S. Broersma

Keningspark ,Witzens 1 en 2

ouderling H. Dijkstra-van der Zee

Hamburgerrak

pastoraal bezoeker: J. Speelman

Professorenbuurt

pastoraal bezoekers: H. en G. Corporaal-van der Heide

Schalsumerplan

ouderling A.J. Osinga

**Saxenoord en
Saxenstate**

ouderling b.t.: L. Benders-van der Wal
medewerker ouderenpastoraat: I. Douma

Froonacker

ouderling A. Douma-Miedema

Voorkeurleden:

Leeuwarden

Alle kinderen en jongeren wens ik een mooi begin toe voor hun school- en studiejaar. Dat jullie gaven en talenten op een mooie manier tot bloei komen, zowel door de studiestof die jullie wordt aangereikt, als de belangrijke sfeer van vertrouwen door vriendschappen en een prettige sfeer in de klas.

Met vrede,
ds. Margaritha Veen

WIJK ZUID

predikant: ds. S. Ypma

*Onder Wijk Zuid vallen:***Binnenstad
Vliet / Tuinen**ouderling H. Otter-Roelofsen
pastoraal bezoeker: H.E. Bron**Catsbuurt / Frisia**

ouderling R.H. Bremmer

**Parkbuurt
Noorderbleek
Oostwoudbuurt**

ouderling: P. Sieperda-Breidenbach

Bangabuurt

ouderling: mw. L. Haanstra

Watertorenbuurt

pastoraal bezoeker: S. Osinga-Boersma

**Plan Zuid en
Over de Brug**

vacant, tijdelijk ds. S. Ypma

Parkbuurt

ouderling: P. Sieperda-Breidenbach

Roordastate

pastoraal bezoeker: S. Osinga-Boersma

Theresia

pastoraal bezoeker: mw. S. Oosting

Botniahuis

pastoraal bezoeker: L.G. Visser-Attema

Dorpenouderling: H. Otter-Roelofsen
pastoraal bezoeker: H. Bron

Tzum ouderling b.t.: L. Benders-van der Wal
Westerpoort: pastoraal bezoekers: Jaap en Annie Osinga
Parkstate/Sjaerdema ouderling: P. Sieperda-Breidenbach

Voorkeurleden:

De Batting, Achlumerdijk 2, 8862 AJ Harlingen
De Spiker, Saltryperlaan 1, 8861 VD Harlingen
Bolsward

Zo vlak na mijn vakantie heb ik nog niet volledig overzicht over welke mensen in deze zomermaanden in het ziekenhuis verbleven. Mocht u hier niet bij name genoemd zijn, fijn als u me dat laat weten. Ook de mensen die zorg en ziekte kennen wens ik kracht en beterschap toe. En mocht u een bezoek op prijs stellen, neem dan gerust contact met me op.

ds. Sytze Ypma

Vanuit de pastorie

Bij ons in het kippenhok zit al een hele tijd een kip te broeden. Maar de eieren waarop het beestje-lief zit, zijn gelegd zonder tussenkomst van een haan. Deze kippensoort, Wyandottes, staat erom bekend dat ze hardnekkig broeds kunnen zijn. Omdat een kip dan niet meer aan eten en drinken toekomt, heb ik al eens geprobeerd haar van de eieren af te halen. Gevolg: een hels kabaal, een zere pink en berusting. Vergeefsheid omdat de haan ontbreekt. Het is een werelds en dierlijk beeld en toch zit er iets in dat ook voor geloof en theologie van belang is, en ook voor ons. Ik broed er even op, en ineens valt me iets in, zie ik het voor me. De Bijbelse woorden, het zijn bevruchte woorden, door Gods geest. En als dominee ben ik een soort hen die op Gods woorden mag broeden tot ze uitkomen, tot ze openbaren wat ze ons willen geven aan nieuw leven. Niet alleen een dominee bezit het privilege om op Gods woorden te broeden, dat kan en mag iedereen doen. Maar een dominee is ervoor vrijgesteld. Wat een ambt, broedend op Gods Woorden te mogen zijn. Ik hoop dat we dit jaar met elkaar meer dan eens verrast mogen worden door wat er aan nieuw leven uit Gods broedsels komt, wat daaruit voor ons uit het verborgene aan het licht mag komen.

ds. Sytze Ypma

UIT DE KERKENRAAD

Voorzitter : H. Haitsma

Secretaris: mw. L. Haanstra
e-mail: scriba@pkn-franeker.nl

Deze keer begin ik met een oproep. Want zo vlak na de vakantie moet er natuurlijk weer van alles opgestart worden.

In wijk Zuid is er behoefte aan een nieuwe contactpersoon. Dit mogen er ook twee zijn. Het gaat om Harlingerweg (vanaf nummer 80), Kie, Kiesterzijl en in Herbayum om de Miedlaan, de Rijksweg, de Mr. Feringastraat en het Paradyse.

Mocht u/jij belangstelling hebben om dit stukje gemeentewerk in te vullen, laat dit dan weten op het Kerkelijk bureau. Hier is ook informatie te verkrijgen over wat een contactpersoon precies doet.

Wist u dat het de bedoeling is dat de kerkenraad met elkaar op pad zal gaan om beter kennis met elkaar te maken? Na anderhalf jaar corona is het zaak elkaar eens informeel te ontmoeten. We hopen dat het een geslaagde middag/avond gaat worden. Ook Jochem Schuurman en Arjen de Boer gaan mee. Wellicht hoort u te zijner tijd uit de wandelgangen wel meer hierover.

Langzaam maar zeker worden gewone diensten weer normaal. Maar omdat we met de livestream heel veel mensen binnen en buiten de gemeente bereiken, heeft de kerkenraad besloten door te gaan met de livestream. Ook als we straks weer normale kerkdiensten mogen vieren. Verder is besloten dat we doorgaan met de aanvangstijd van 10 uur. Ook gaan we nog even door met een zanger/zangeres in de diensten en wel om de 14 dagen. Zolang we niet zeker weten dat ze niet meer nodig zijn, willen we ze wel aan boord houden. Het ziet er wel naar uit dat de anderhalve meter samenleving zijn langste tijd gehad heeft. Mocht dit echt werkelijkheid worden, dan kunnen we weer met elkaar naar de kerk en ook weer volop zingen. Wat zou dat mooi zijn. Maar zoals al eerder is gebleken, is niks zeker in deze coronatijd. We houden goede moed, wat mij betreft.

Het idee is gelanceerd om een cantorij op te richten die de gemeentezang kan ondersteunen en bijstaan in bepaalde tijden van het kerkelijk jaar. Dit idee wordt uitgewerkt door de liturgiecommissie. Lees Jochem Schuurman, Sebastiaan Douma en onze beide predikanten. Hier krijgen we de komende tijd vast meer over te horen.

Op 6 oktober zullen we de gemeenteavond organiseren. Op deze avond zal een lezing worden gehouden door Jan Muis (hoogleraar in dogmatiek) over de hemel. Deze gemeenteavond zal hybride plaats gaan vinden, vanuit de Martinikerk en met livestream. Iedereen die niet kan komen, kan dus thuis meekijken en luisteren. Uiteraard hopen we ook op een mooie bezetting in de kerk. Nadere informatie volgt nog. De geplande activiteiten uit het vorige seizoen konden helaas niet doorgaan. Deze activiteiten zijn overgeheveld naar het komende seizoen. De activiteitengids is in de maak.

De jeugdraad heeft versterking gekregen van Frouwkje Bartlema en Berber Bijma. Prachtig. Voor de kindernevendienst wordt gezocht om versterking van de leiding. Aanmelden mag bij het kerkelijk bureau.

De jeugdraad heeft een notitie "Jeugdbeleid" opgesteld. Een ambitieuze notitie die door de kerkenraad is vastgesteld. We hopen de komende tijd op mooie dingen.

We hebben in de kerkenraad gesproken over de Geloofsbelijdenis. Al enkele jaren wordt deze door sommigen gemist in de kerkdiensten. In de liturgiecommissie zal over dit onderwerp nagedacht gaan worden en zij zullen met een voorstel naar de kerkenraad komen, hoe hier mee om te gaan.

Ik hoop dat u/jij een goede vakantietijd hebt gehad. Als ik dit schrijf, ben ik pas halverwege mijn/onze vakantie. Het weer is deze zomer grillig. Vroeger heette dat een Hollandse zomer. In 2021 heet het een gevolg van klimaatverandering. Beide is waarschijnlijk waar.

Volgens de huidige richtlijnen mogen er 80 mensen in de kerk aanwezig zijn.. U kunt vanaf de woensdag vóór de zondag via de website van de kerk reserveren (www.pkn-franeker.nl).

Telefonisch kunt u zich de maandag of de dinsdag aanmelden via Seerp Broerma, of via Piety Sieperda. Via het kerkelijk bureau is ook mogelijk: 0517 – 393200 of kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl

Tenslotte las ik een zin die ik u/jou graag wil meegeven: *“Ook vandaag leef ik onder Gods supervisie en verwacht ik positieve en inspirerende ideeën van God”*.

Met vriendelijke groet,
Harm Haitsma
Voorzitter

Afspraken over begrafenissen

In onze gemeente zijn er regelmatig begrafenissen. Om dit als pastores samen te kunnen dragen, hebben we daar de volgende afspraken over gemaakt:

1. Ds. Margarithe Veen verzorgt de rouwdiensten van gemeenteleden in wijk Noord.
2. Ds. Sytze Ypma verzorgt de rouwdiensten van gemeenteleden in wijk Zuid en uit de dorpen.
3. Pastor Ilse Douma verzorgt de rouwdiensten van gemeenteleden woonachtig in Saxenoord en Saxenstate.

Met een hartelijke groet,
ds. Margarithe Veen, Ilse Douma, ds. Sytze Ypma

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Voorzitter: D. Tolsma

Secretaris : T. Bouwmeester-Brouwer
e-mail: secretaris.krm.pgf@outlook.com

Penningmeester: S. Douma

INCASSOKALENDER

INCASSODATUM:

27 september
27 september
27 september

FONDS:

Actie Kerkbalans
Zending
Kerkomroep

COLLECTEN EN GIFTEN

Voor alle ontvangen collectegiften en giften heel hartelijk dank!

Collectebonnenverkoop: Kerkelijk Bureau, Zilverstraat 36 (tijdens kantooruren tussen 09.00 uur en 12.00 uur). Er zijn drie soorten bonnen (€ 0,50; € 1,00; € 2,00 per bon); op een kaart zitten 20 bonnen. Betaling bij voorkeur per bank NL37 RABO 0320 4020 29 o.v.v. het aantal bonnen.

DIACONIE

Voorzitter: W. Koopmans

Secretaris: D. de Boer-Boutsma

Collecte KIA 26 september 2021

In Israël leeft de Joodse en Palestijnse bevolking dicht bij elkaar, maar ze hebben geen contact. Het Rossing Center for Education and Dialogue, christelijke partnerorganisatie van Kerk in Actie, wil hier verandering in brengen. Via een uitwisselingsprogramma worden Joodse en christelijke Palestijnse kinderen met elkaar in contact gebracht. De kinderen, in de leeftijd van 10-15 jaar, krijgen op hun eigen school lessen over elkaars cultuur en godsdienst. Daarna gaan schoolklassen bij elkaar op bezoek. Ze ontmoeten elkaar dan vaak voor het eerst en ontdekken dat de anderen net zo zijn als zichzelf. Ook zijn er trainingen en ontmoetingen voor de docenten. De ontmoetingen helpen om vooroordelen weg te nemen. Als Joodse en Palestijnse kinderen elkaar al jong leren begrijpen, geeft dat hoop voor de toekomst. Met deze collecte steunt u het vredeswerk in Israël en het wereldwijde zendingswerk van Kerk in Actie. Van harte aanbevelen!

Geeft u ook? Dit kan ook op **NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie** o.v.v. 'Z 009506' of doneer online via www.kerkinactie.nl/rossingcenter.

ZIEKMELDINGEN / ZIEKENDIENST

Voor **ziekmeldingen** en **ziekenbrief**, de **ziekendienst** contacten. Zij zorgen voor een attentie thuis, informeren de predikanten en verzorgen de ziekenbrief

mw. L. de Beer-Dijkstra

mw. N. Ferwerda-Dotinga

mw. A. van Nimwegen-Vlietstra

mw. T. Palma-de Vries

KERKELIJKE STAND

MUTATIES:

Doorgeven aan:

Kerkelijk Bureau, Zilverstraat 36, 8801 KC 0517-393200

's morgens van 9.00-11.30 uur

email: kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl

Wilt u liever niet dat uw jubileum of verjaardag vermeld wordt, geef dit dan door aan het kerkelijk bureau.

Wanneer uw naam niet wordt genoemd dan staat uw huwelijksdatum niet in ons bestand en is bij ons niet bekend. Neem ook in dat geval contact op met het kerkelijk bureau.

tel. 0517-393200 email: kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl

BERICHTEN VAN ACTIVITEITEN



MARTINIKERK FRANEKER

600 jaar Martinikerk!

Zoals al meer dan eens in de Binding is aangekondigd, bestaat onze Martinikerk dit jaar 600 jaar. Samen met een aantal gemeenteleden is op initiatief van de kerkrentmeesters een commissie samengesteld die plannen maakt en uitvoert om dit heugelijke feit te gaan vieren. We zijn als commissie nu twee keer bijeen geweest en willen u alvast op de hoogte stellen van de plannen tot nu toe.

1421–2021

Afgaande op oude oorkonden werd naar alle waarschijnlijkheid in 1421 de laatste hand gelegd aan de bouw van de Martinikerk te Franeker. Het is dus 600 jaar geleden dat deze kerk in zijn huidige vorm in gebruik is genomen. Het proces van laatste handelingen en voltooiën van een gebouw van deze allure is toen uiteraard gepaard gegaan met feestelijkheden. Denk maar aan het behalen van het hoogste punt, dan wordt de vlag in top gehesen en wordt het gebouw verder op detail afgebouwd. Zo willen wij ook nu, omdat 600 jaar geleden met het plaatsen van de laatste balken het hoogste punt van de Martinikerk werd bereikt, dit jubileum feestelijk vieren.

Een uniek Godshuis

De opdracht voor de bouw van de kerk werd destijds gegeven door het gemeentebestuur van Franeker. Franeker had net stadsrechten verworven, maar er was nog geen kerkgebouw dat die status weerspiegelde. De ambities waren hoog en zo verrees de grootste middeleeuwse kerk in Friesland, met een unieke inrichting. De Martinikerk werd dus gebouwd als zogenaamde stadskerk, van en voor alle inwoners van Franeker. Die inwoners willen we dan ook centraal stellen in de feestelijke activiteiten. Talloze Franekers zijn in onze kerk gedoopt, getrouwd, hebben er het woord van God gehoord en zijn er begraven of, na de Franse tijd, vanuit de kerk naar hun laatste rustplaats gebracht. Maar ook hebben Franekers er geschuild voor het opkomende water en handelden ze er in vee en bedreven er andere, niet-kerkelijke zaken. Na de zondagochtendienst bleven ze wachten op officiële mededelingen van het gemeentebestuur. En dat allemaal onder de alles ziende en alles horende balken van het gewelf van de machtige Martinikerk.

Een jaar lang elke maand een feestelijke activiteit

Geen openingsfeest, geen verjaardag, geen feest van een dag, maar een jaar lang feestelijkheden en activiteiten om de totstandkoming van iets groots in de (kerk-) geschiedenis van onze stad te vieren. Het is ons voornemen om dit feestjaar te starten op donderdag 11 november 2021 met een bijzondere Sint-Maartenviering voor alle basisschoolleerlingen die daaraan mee willen doen. Daarna proberen wij elke maand iets te organiseren tot het slotfeest op vrijdag 11 november 2022. We houden u uiteraard in de volgende Bindingen op de hoogte van alle plannen die nog gaan komen.

Met vriendelijke groet namens de commissie 600 jaar Martinikerk,

Rolf Bremmer (voorzitter)

Jan Doevendans

Carla van der Kooi

Johan Oudendag

Dick Tolsma (secretaris)

Douwe Wijnalda (penningmeester)



Friese Kerkendag 2021

Uit het programma van de Friese Kerkendag op 24 oktober a.s. in Joure:

De dag wordt om 10.00 uur geopend met een feestelijke dienst in de Hobbe van Baerd Tsjerke, die wordt uitgezonden door Omrop Fryslân. CdK Arno Brok zal hierin een openingswoord spreken.

Over klimaat, natuur en landbouw spreken Marjolein Tiemens. Pieter Knijff, bisschop Mgr. Ron van den Hout en Roelof Akse.

Over de 'Kerk van morgen' spreekt Jurjen de Groot, directeur Dienstenorganisatie van de PKN.

Jan Bosman en Robert Colijn verzorgen een inleiding over 'Geloof en Maatschappij'.

Geloof en homosexualiteit wordt aan de orde gesteld door Alex Riemersma.

Over 'Kerk en Journalistiek' zal Ruth Peetoom het woord voeren en er is een inleiding over 'Naar online kerkzijn?' (inleider nog niet bekend).

Aan het eind van de dag kan een keuze gemaakt worden uit een muzikaal programma, een forumdiscussie over Kerkbeheer, een zangworkshop o.l.v. Gerben van der Veen en een inleiding door Hinne Wagenaar

over 'De ring van Nijkleaster'. En tussen de bedrijven door kunt u luisteren naar koor, 'koper' of orgel!

De hele dag door kan een informatiemarkt en een iconententstelling worden bezocht.

De dag wordt afgesloten met een oecumenische vesperdienst in de H. Mattheuskerk.

Wij heten u van harte welkom! Lukt dan niet? Geen nood: alle programma onderdelen zullen live te volgen zijn van onze website: www.friesekerkendag.nl.



ZWO

Voorzitter: Jeanet Veenstra

Penningmeester: Pieter Walinga

Bankrekeningnummer: **NL07 RABO 0313 2032 29**

oud papier

In het weekend van **3 en 4 september** en in het weekend van **1 en 2 oktober** staat de oud papiercontainer op de P.J. Troelstrastraat 24 (C.B.S. De Toermalijn).

Het oud papier graag **zaterdags voor 12.00 uur** bij de container brengen, deze wordt kort na 12.00 uur opgehaald. Bent u een keer te laat, neem uw oud papier dan s.v.p. weer mee.

Opbrengst oud papier mei € 383,88

Opbrengst oud papier juni: € 135,80

afb. N.B.G.

**VANDAAG LEZEN WIJ...
LEESROOSTER**

donderdag	2 september	Galaten 3:15-29	Nalatenschap
vrijdag	3 september	Galaten 4:1-11	Rechten van het kind
zaterdag	4 september	Psalms 54	Gebed na verraad
zondag	5 september	Johannes 7:1-13	PR-strategie
maandag	6 september	Johannes 7:14-24	Wijsheid van boven
dinsdag	7 september	Johannes 7:25-36	Tijd en plaats
woensdag	8 september	Johannes 7:37-52	Wie is Jezus?
donderdag	9 september	Galaten 4:12-31	Volg het goede voorbeeld
vrijdag	10 september	Galaten 5:1-12	Scherpte
zaterdag	11 september	Galaten 5:13-26	Vruchtbaarheid
zondag	12 september	Galaten 6:1-18	Draagtijd
maandag	13 september	Psalms 92	Geniet van de rustdag
dinsdag	14 september	Spreuken 11:1-16	Eerlijk duurt het langst
woensdag	15 september	Spreuken 11:17-31	Positief of negatief
donderdag	16 september	Spreuken 12:1-12	Omgaan met kritiek
vrijdag	17 september	Spreuken 12:13-28	Verstandig of dwaas
zaterdag	18 september	Marcus 9:14-29	Geloofskracht
zondag	19 september	Marcus 9:30-41	Belangrijkheid
maandag	20 september	Marcus 9:42-50	Amputatie
dinsdag	21 september	Psalms 102:1-12	Noodkreet
woensdag	22 september	Psalms 102:13-29	Vertrouwen
donderdag	23 september	Spreuken 13:1-9	Leeflessen
vrijdag	24 september	Spreuken 13:10-25	Keuzemogelijkheden?
zaterdag	25 september	Psalms 62	Rustgevend
zondag	26 september	Efeziërs 4:1-16	Een geschenk uit de hemel
maandag	27 september	Efeziërs 4:17-24	Nieuwe wegen inslaan
dinsdag	28 september	Efeziërs 4:25-5:2	Maak Gods heilige Geest blij
woensdag	29 september	Efeziërs 5:3-20	'Er moet licht komen!'
donderdag	30 september	Spreuken 14:1-14	Wat is wijsheid?

vrijdag	1 oktober	Spreuken 14:15-24	Goed en kwaad
zaterdag	2 oktober	Spreuken 14:25-35	Positief en negatief
zondag	3 oktober	Johannes 8:1-11	Zandschrift
maandag	4 oktober	Johannes 8:12-20	Getuigenis
dinsdag	5 oktober	Johannes 8:21-36	Bevrijdende waarheid
woensdag	6 oktober	Johannes 8:37-47	Wie is je vader?
donderdag	7 oktober	Johannes 8:48-59	Wie heeft Abraham gezien?
vrijdag	8 oktober	Jesaja 28:1-13	Wartaal
zaterdag	9 oktober	Jesaja 28:14-22	Hoeksteen
zondag	10 oktober	Jesaja 28:23-29	Landbouwbeleid
maandag	11 oktober	Jesaja 29:1-8	Ariël uitgeschakeld
dinsdag	12 oktober	Jesaja 29:9-16	Gesloten boek

ALLERLEI

40 jaar dominee

Het was me bijna ontgaan, maar dankzij een brief van de preses van de synode en een bosje bloemen van de gemeente werd ik er weer aan herinnerd: Op 5 juli 1981 werd ik in de Zilverstraatkerk bevestigd als predikant van de Gereformeerde kerk van Franeker, met bijzondere opdracht. En bijzonder was het: 34 jaar heb ik de gemeente mogen dienen als geestelijk verzorger van de GGZ Friesland. En nu al weer 6 jaar emeritus.

Ik ben dankbaar voor al die mooie jaren, voor de talloze gesprekken, de kerkdiensten in de Zilverstraatkerk, de Martinikerk en in de verzorgingstehuizen (ruim 200 keer), waarin ik mocht voorgaan. En daarbij nog al die vieringen in de kapel van de GGZ en in vele Friese dorpen en steden (samen bijna 2000 diensten).

Naast mijn werk voor de GGZ heb ik velen van u van nabij mogen ontmoeten: huwelijken, doopdiensten, begrafenissen, het zijn gebeurtenissen waarbij je elkaar van heel dichtbij ontmoet. Kostbare momenten. Ik ervaar het als een groot voorrecht dat ik nog steeds, nu langs de zijlijn als emeritus en op gepaste afstand, als dienaar des Woords mag bijdragen aan de gemeente van Christus.

Met een hartelijke groet,
Roger P. Wind

STICHTING STUDIEFONDS

Luitzen van der Zee-Dijkstra

Voor het studiejaar 2021-2022 kunnen uit het fonds in beperkte mate bijdragen

in de studiekosten worden verleend.

Volgens de statuten van de stichting komen hiervoor in aanmerking "begaafde

jonge mensen, die noch zelf, noch hun ouders / verzorgers in staat zijn daarin

naar behoren te voorzien".

Daarnaast moet de aanvrager:

- Een studie (gaan) volgen aan een instelling voor HBO of WO
- Tenminste 10 jaar wonen of gewoond hebben in de voormalige gemeente Franekeradeel

N.B. Afgestudeerden die een vervolgstudie wensen te volgen komen niet voor een bijdrage in aanmerking.

Aanvraagformulieren zijn tot 17 september 2021 aan te vragen bij de secretaris, de heer F.Riemersma,

Met vriendelijke groet,
Jan Doevendans
namens het Studiefond Luitzen van der Zee – Dijkstra

UITNODIGING

Bij deze wordt u uitgenodigd tot het meevieren van de aanstaande gezinsdienst, welke zal worden gehouden op **zondag 19 september** in de Jacobikerk in Wommels.

Aanvang: 10.00 uur

Voorganger: ds. Wijbenga

Muzikale medewerking wordt verleend door: Kinderkoor Ūnder de toer

Wie zelf een muziekinstrument heeft kan dit meenemen. Ook zijn er instrumenten beschikbaar zodat we allemaal kunnen mee doen.

secr. Commissie bijzondere diensten
Fokje vd Berg-Kremer



Nieuwsbrief vanuit Yogyakarta

Wees niet bang, want ik ben bij je, vrees niet, want ik ben je God. Ik zal je sterken, ik zal je helpen, je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand.

Jesaja 41: 10

Vrijdag 2 juli 2021 kreeg Eman een bericht van een vriend die positief getest was. We besluiten ons ook te laten testen. Dan komt de uitslag: allemaal positief Covid-19! Na consultatie met de dokter van de speciale Covid-19 kliniek gaan we weer naar huis en worden onze medicijnen nagestuurd: vitaminen, antivirus, antibiotica, voor hoesten, loopneus en koorts. De dokter heeft ons gerustgesteld: we hebben milde klachten. We moeten 14 dagen thuisblijven en in huis afstand bewaren met onze kinderen (1,5 meter), onze maskers in huis dragen, apart slapen en niet samen eten enz.

De buurt wordt ingelicht

Als eerste besluiten we ons buurthoofd in te lichten. Daarna onze naaste burens en overburens. Iedereen reageert heel positief op het feit dat we het meteen melden. Dit blijkt bij anderen een groot taboe te zijn, thuis blijven betekent voor hen geen werk en inkomen.

De volgende ochtend 's ochtends om 4 uur is er een tas op ons terras neergezet. De inhoud: broodjes, eieren, aardappelen en een trommel met koekjes! Een hart onder de riem.

De burens doen boodschappen, want wij mogen het huis voorlopig niet uit. Ze staan in de rij om boodschappen te doen of naar de markt te gaan. De boodschappen worden bij ons hek voor het huis gedropt. De meesten zijn moslims. De overburens (christenen) mijden ons eerst: als wij even buiten zijn, 'vluchten' zij naar binnen. Pas zondag komen zij ook in actie (zijn ze aangesproken door een preek?). Hoe dan ook, vanaf dat moment brengen ze middageten, snacks voor de kinderen en sturen ze berichtjes om ons te bemoedigen.

Hoe hartverwarmend al die reacties!

De kinderen hebben vakantie, maar ergens naar toe is er niet bij. Dit was al wat beperkt maar de overheid heeft afgekondigd dat alles 'op slot' gaat van 3 juli tot en met 20 juli 2021.

We houden goede moed en zijn niet bang voor wat er ons te wachten staat! Met Gods zegen en uw steun hopen wij met ons zendingswerk het verschil te kunnen maken voor de mensen op Java die ook onze hulp hierbij hard nodig hebben zoals uit de Nieuwsbrief blijkt en dit soms wederzijds!

Wilt u de nieuwsbrief in het vervolg ontvangen., abonneer u dan en zie <https://stichtingleff.blogspot.com>

Zo blijft u betrokken en op de hoogte van de activiteiten.

Een hartelijke groet van Eman, Hillie, Lianke, Vira en Lorah

ORGELCONCERT

Zaterdag 4 september is er een orgelconcert door Gerwin Hoekstra, Leeuwarden. Aanvang 20.00 uur in de Martinikerk.

De entreekosten bedragen € 10.00 pp.

Voor meer informatie zie: www.orgelfraneker.nl

Met vriendelijke groet,
Mars van 't Veer
namens de Orgelstichting Franeker



In juni mochten we een gift ontvangen van € 25,00 en via St. Frysk Oekumenysk Wurkferban Hjerbeam € 75,00. Hartelijk dank hiervoor!

Terug gekomen van onze vakantie lag de kar helemaal vol met oud ijzer. Het is geweldig hoeveel wij aangeboden krijgen en door de hoge prijzen van metalen levert dit momenteel een mooi bedrag op. De totale opbrengst tot nu toe is € 2658,00.

Met verkoop van tweede hands goederen is in augustus € 45,00 opgehaald.



De kar raakt alweer aardig vol.

Met vriendelijke groeten Sieds en Saskia de Jong
saskiaensieds@gmail.com

Vredesdienst op zondag 26 september in de Mouterij in Franeker Aanvang 15.00 uur

De Doopsgezinde Gemeente De Lytse Streek organiseert op zondag 26 september een vredesdienst in de Mouterij in Franeker. De viering heeft het karakter van een vredesgebed.

De Lytse Streek is een streekgemeente met als kernplaatsen Franeker, Witmarsum en Itens. Leden van de gemeente wonen in het hele gebied en zijn op verschillende plekken actief. Voor doopsgezinden is het vredesgetuigenis belangrijk, en meer dan dat: werkelijk iets doen, vlakbij omdat het meer ruimte brengt voor anderen, voor jezelf, voor de plek waar we leven.

Thema dit jaar is: Wat doe jij in vredesnaam? Dat is een vraag met meerdere facetten. Je kunt je doen en laten hiermee op verschillende manieren belichten. Wat zou een weg naar gerechtigheid en vrede kunnen zijn? Naast woorden is gebed een belangrijk deel van de dienst. Luisterend gebed, om te ontdekken bij jezelf wat een stap zou kunnen zijn. Door veel kleine kaarsjes aan te steken, zetten we onszelf in vuur en vlam.

Meer informatie: www.dgdelytsestreek.doopsgezind.nl

WAT DOE JIJ IN VREDESNAAM?



VROUWENGROEP “DE SCHAKEL”

Door het coronavirus hebben we het programma van vorig jaar niet af kunnen maken. We zullen hopen dat we dit nieuwe programma kunnen afmaken en dat u de Schakelbijeenkomsten weer kunt bezoeken.

De eerste bijeenkomst is **dinsdagmorgen 21 september in De Rank van 10.00 uur tot 12.00 uur.**

Y. Santema-Hogendorp



VROUWEN SAMEN STERK (voorheen De Passage)

Op **15 september** starten we met een fietstocht, we verzamelen om 13.00 uur bij de Albert Heijn.

Dames van Samen Sterk een leuk bericht:

We hopen samen op **27 september** weer bij elkaar te komen in **De Rank** om **19:45 uur**.
Onze spreker is Dhr. J. Klimstra uit Broeksterwald, hij vertelt over het boek "Sibbeltsje".

Ook nieuwe leden zijn welkom.

Voor meer informatie kunnen jullie contact opnemen met mevrouw A. de Jong-Nijk (secr.).

Vriendelijke groeten,
Het bestuur van Samen Sterk

AGENDA

vrijdag 3 september

oud papier

zaterdag 4 september

oud papier

zaterdag 4 september

orgelconcert Martinikerk Franeker 20.00 uur door Gerwin Hoekstra

zondag 5 september

Radio "Eenhoorn" 9.30 uur: ds. Froukje de Hoop, Tzum

woensdag 8 september

vergadering moderamen

zondag 12 september

Radio "Eenhoorn" 9.30 uur: ds. Lindeboom, Minnertsga

woensdag 15 september

Vrouwen samen sterk (voorheen De Passage) fietstocht, 13.00 uur parkeerterrein Albert Heijn

woensdag 15 september

vergadering kerkenraad

zondag 19 september

Radio "Eenhoorn" 9.30 uur: ds. Jan Wielinga, Dronrijp

dinsdag 21 september

de Schakel, bijeenkomst in De Rank, 10.00 uur

zondag 26 september

Radio "Eenhoorn" 9.30 uur: ds. Willem van der Heide, Sexbierum

maandag 27 september

Vrouwen samen sterk (voorheen De Passage) bijeenkomst in De Rank, 19.45 uur

zondag 3 oktober

Radio "Eenhoorn" 9.30 uur: Freek van der Werf, Leeuwarden

vrijdag 1 oktober
oud papier

zaterdag 2 oktober
oud papier

De diensten van Radio “Eenhoorn” worden vanuit de studio opgenomen.



Jeugdouderlingen:

Nynke-Aly Miedema-Kamstra
Marije Miedema-Epema