



## **Orde van dienst voor 3 oktober 2021**

**10.00 uur Martinikerk Franeker**

**Derde zondag van de herfst**

<b>Voorganger:</b>	ds. Roger Wind
<b>Ouderling van Dienst:</b>	Hieke Joustra
<b>Lector:</b>	Djoke de Boer
<b>Organist:</b>	Jochem Schuurman
<b>Diaken:</b>	Djoke de Boer
<b>Rondgangscollecte:</b>	kerk / diaconie
<b>Kindernevendienst/Oppas:</b>	Ilse Douma en Frouwkje Bartlema
<b>Koster:</b>	Appie Reitsma
<b>Beeldpresentatie:</b>	Pieter Oosterhof
<b>Beeld en geluid:</b>	Harm Westra en Jan Eising

inleidend orgelspel

welkom en mededelingen door ouderling van dienst

intochtspsalm 121: 1, 3 en 4

1

Ik sla mijn ogen op en zie  
de hoge bergen aan, waar komt mijn hulp vandaan?  
Mijn hulp is van mijn Here, die  
dit alles heeft geschapen. Mijn herder zal niet slapen.

3

De Heer brengt al uw heil tot stand,  
des daags en in de nacht houdt Hij voor u de wacht.  
Uw schaduw aan uw rechterhand:  
de zon zal u niet schaden, de maan doet niets ten kwade.

4

De Heer zal u steeds gadeslaan,  
Hij maakt het kwade goed, Hij is het die u hoedt.  
Hij zal uw komen en uw gaan,  
wat u mag wedervaren, in eeuwigheid bewaren.

stil gebed, votum en groet

aansteken van de kaars van verbondenheid

kyriëgebed

Lied 795: 1 t/m 5

1

Wat ons bond, God, is verbroken,  
onze liefde is gedooft.  
Niemand kan de wond nog helen-  
zwingend buigen wij het hoofd.

3

Al bent U in ons gebroken, ?  
kom ons nader, maak ons vrij  
van de pijn om vroeger dagen.  
In uw vrede dooft de strijd.

5

Geef geloof dat trouw kan groeien,  
hoop op meer waarachtigheid,  
liefde die zo lang blijft bloeien  
als uw liefde ons geleidt.

2

Vul de stilte met uw adem,  
alle druk is ons te veel.  
Wij gaan onder in ons falen,  
als uw liefde ons niet heelt.

4

God, die alle dingen nieuw maakt,  
zet opnieuw een toekomst in  
waar wij van uw zegen leven,  
anderen tot zegen zijn.

woord van genade: Ps.103, 1-13

gloria: Lied 214: 1, 2 en 8

1

Het licht dat weer opnieuw begon,  
de dag, de pas ontwaakte zon,  
verhogen Hem die boven is  
en die alleen te loven is.

2

Heft op uw hart en uw gelaat  
gelijk het licht dat opengaat,  
weest als de engelen bereid,  
wijdt God uw ganse levenstijd!

8

Lof zij de Vader, eeuwig licht,  
de Zoon, zijn enig aangezicht,  
lof zij de Geest, der liefde vuur,  
looft God vandaag van uur tot uur!

gebed om verlichting

inleiding voor de kinderen

gebed bij de opening van de Schriften

lezing Gen.2, 18-25 door de lector

lied 788: 1

1

God die in het begin  
uit aarde, naar zijn beeld,  
de mensen voor elkaars  
geluk geschapen heeft,  
Hij doet u samen zijn,  
Hij maakt u man en vrouw,  
elkanders brood en wijn,  
elkanders woord van trouw.

lezing Joh.8, 1-11 door de lector

lied 938: 1 en 2

1

Christus die u wilt tooien  
in het gewaad der schrift,  
ik berg mij in haar plooien.  
Met mijn bestaan op drift,  
met mijn gemiste kansen,  
mijn schaamte en mijn spijt,  
mag ik mij daar verschansen.  
U woord alleen bevrijdt.

2

Christus die u bekleed hebt  
met wat geschreven staat,  
en die terdege weet hebt  
van wat mij lijden laat,  
U grijp ik bij uw kleren  
en laat niet los tenzij  
Gij u tot mij wilt keren,  
uw zegen legt op mij.

verkondiging

orgelspel

Lied 864: 1, 2 en 3

1

Laat ons de Heer lofzingen,  
juich, al wie bij Hem hoort!  
Hij zal met trouw omringen  
wie steunen op zijn woord.  
Al moet ge hier ook dragen  
veel duisternis en dood,  
gij hoeft niet te versagen,  
Hij redt uit alle nood

2

God heeft u uitverkoren  
en uw geloof gebouwd,  
Hij heeft een eed gezworen  
aan elk die Hem vertrouwt:  
dat Hij hen zal omgeven  
met sterkte als een wal,  
dat Hij wie met Hem leven  
de zege schenken zal.

3

Zou ooit een vrouw vergeten  
't kind dat zij in zich droeg,  
er niet van willen weten,  
wanneer het naar haar vroeg?  
Al zou u ook begeven  
uw moeder vroeg of laat,  
de Heer zweert bij zijn leven,  
dat Hij u niet verlaat.

aankondiging collecte / pastorale mededelingen

dank- en voorbeden, stil gebed en Onze Vader (NBV)

slotlied 754: 1, 2 en 3

1

Liefde Gods die elk beminnen  
hemelhoog te boven gaat,  
kom in onze harten binnen  
met uw milde overdaad.  
Jezus, één en al ontferming,  
daal vanuit de hoge neer  
met uw heerlijke bescherming  
in ons bevend hart, o Heer.

2

God almachtig boven mate,  
die zo nederig verscheen,  
keer opeens terug en laat ons  
nooit meer, nooit meer hier alleen.  
Laat ons in de kerk U prijzen  
met uw heiligen omhoog  
tot in 's hemels paradijzen  
wij U zien van oog tot oog.

3

Wat Gij eenmaal zijt begonnen  
o voltooi het: maak ons rein,  
tot de wereld is gewonnen  
en in U hersteld zal zijn,  
tot wij eeuwig bij U wonen,  
schrijdende van licht tot licht,  
leggend onze gouden kronen  
zingend voor uw aangezicht.

zegen / uitleidend orgelspel

**Zieken in ziekenhuizen en revalidatiecentra:**

**M.C.L., Postbus 888, 8901 BR Leeuwarden;**

Dhr. F. Veenma, Zuiderkade 18, Afd. F k6

Mw. K. de Jong, Severander 54, Afd. P k4

**Noorderbreedte Revalidatie, Borniastraat 40 8934 AD Leeuwarden;**

Mw. T. Bouwmeester-Brouwer, Noorderbleek 3, Afd. 3 k11

**Parkhoven, Dorhoutstraat 6-8, 8933 DD Leeuwarden;**

Dhr. J. Zijlstra, van Harinxmaweg 1B, afd. Hoveniershuis