

## **KERKBLAD VOOR DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE FRANEKER**

29 ste jaargang, nummer 2  
vrijdag 4 februari 2022

### **DE KERK**

Ik wou dat de kerk weer de kandelaar was  
die 't licht van Gods heiligheid droeg.  
Ik wou dat de kerk van haar zonden genas  
en God om vergiffenis vroeg.

Ik wou dat de kerk weer het vuurbaken was  
dat ieder de weg wees naar huis.  
Ik wou dat de kerk van haar zonden genas  
en 't licht wierp op Golgotha's kruis.

Ik wou dat de kerk weer de vissersvloot was  
die mensen zou vangen voor God.  
Ik wou dat de kerk van haar zonden genas  
en deed naar Gods grote gebod.

Ik wou dat de kerk weer de koningsstad was  
heel hoog op de bergen gebouwd.  
Ik wou dat de kerk van haar zonden genas  
en 't Woord bracht door God haar betrouwd.

Ik wou dat de kerk 't licht der wereld nog was  
Zo helder, zo vrolijk en blij.  
Ik wou dat de kerk van haar zonden genas.  
De kerk? .... Maar de kerk dat zijn WIJ.

E. IJskens-Kooger

**De kopij voor de volgende nummers  
inleveren uiterlijk donderdag 24 februari (nr.3)  
en donderdag 31 maart (nr.4)**

### **MEDITATIE DOOR: DS. SYTZE YPMA**

#### ***Van kافت tot kافت***

Het is donderdagmorgen 27 januari, de telefoon gaat. Iemand uit de gemeente belt. We raken in gesprek en we komen ook over de Bijbel te spreken. Wat is dat voor boek? Wat geloof je wel en niet (meer)? En..., dat er in de gemeente mensen zijn die geloven, dat wat in de Bijbel staat allemaal letterlijk waar is en waar gebeurd. De Bijbel is Gods geschenk aan de mensheid en wat er in staat is waar en wel van kافت tot kافت.

Ik wil graag dat 'van kافت tot kافت' volmondig beamen. Met deze kanttekening, dat we na het tweede kافت geen punt, maar een komma moeten zetten. Want hoe we de heilige compositie van Bijbelse teksten moeten lezen, daar valt achter de komma nog wel wat over te zeggen.

Nou ben ik theologisch opgevoed met het idee, dat de Bijbel niet door God maar door mensen geschreven is, met weliswaar een flinke portie goddelijke inspiratie. De vraag is alleen, waar komt die goddelijke geest vandaan, die de schrijvers inspireert in hun schrijven? Heel vroeger dacht men, dat God of de Heilige Geest de schrijvers influisterde wat te schrijven en eigenlijk is dat helemaal niet zo'n onzalig idee. Al moet ook daar geen punt, maar een komma volgen. Grote schrijvers en dichters weten, dat zij in wezen niet zelf de tekst bedenken, maar dat ze die (als het ware) geschonken krijgen, door iets dat hen ontstijgt. Ze zeggen niet 'Ik dicht', maar 'Het dicht in mij'. Misschien dat de Bijbelschrijvers ook zo hun teksten componeerden. Ja, want dat zijn het, wonderbaarlijke en diepzinnige composities.

Toen de cultuursector nog in de derde lockdown zat, vertelde Brigitte Kaandorp dat het liedje 'Ik heb een heel zwaar leven' geen bedenkensel van haar zelf was, maar een ingeving. 'Niet ik schrijf, maar 'Het' schrijft in mij.' Hoe je dat verstaat, luistert nauw, maar de mens die het overkomt spreekt niet zelden van een goddelijke ingeving. En dat is nou precies waar de Bijbelschrijvers zich mogelijk door hebben laten leiden. Er komt iets van boven.

En hoe verhoudt dit zich tot deze bekende quote van Harry Kuitert 'Alle spreken over Boven komt van beneden, ook de uitspraak dat iets van Boven komt' ? De gevolgen voor 'van kaft tot kaft' zijn immens. Immers, als de Bijbel een boek van beneden is, verliest het zijn goddelijke status. Want door mensen geschreven, is feilbaar. En dus is dan de Bijbel niet van kaft tot kaft waar.

Maar als die gedachte van Kuitert nu ook eens niet waar is? Of op zijn minst niet het hele verhaal? Hoe zit het dan wel en hoe vertel ik dat? Opnieuw komt Brigitte Kaandorp ons te hulp. Want wat ze in hetzelfde gesprek in Op1 zei, was dat kunst 'scheppen van iets uit niets is'. Haar liedje was er ooit niet en vanaf de compositie van Kaandorp wel. Waar is dat niets? Wij vallen er in ieder geval niet mee samen, het komt van elders. Dat weet de Bijbel ook, en daar hebben ze een naam voor. In het Bijbels Hebreeuws spreken ze van 'Heber' en dat betekent 'overzijde', of 'van de overkant komend'. Het woord 'Heber' komt terug in de naam Hebreëer, en in Hebreeuws. Hebreeuws is de taal van de overzijde. In die taal speelt God, verborgen en oplichtend van Genesis 1 tot de Apocalyps, de hoofdrol. In het bewustzijn van de schrijvers van de heilige Schrift opent zich het talent om van Gods zijn te zien, om dit in taal voor de mensheid te bewaren, opdat zijde en overzijde, aarde en hemel verbonden kunnen zijn.

Spreken over boven kan heel goed van boven komen. Dat wil zeggen, vanuit een dimensie die aan ons menselijk bewustzijn ontstijgt. Wij kunnen als mensen ontvangstation zijn van wat van boven komt, zoals een kunstenaar iets ontvangen heeft dat hij/zij in het kunstwerk vormgeeft. Met de Bijbel is het mogelijk zo gegaan. De Bijbel is naar mijn idee het boek over van boven en beneden, het basisstation staat boven... De mens heeft in de Bijbel de werkelijkheid van God zo onderdak kunnen geven, dat die van daaruit tot ons spreekt, driedimensionaal. De schrijvers beschikten over 'schotels' en 'antennes' om het hemels Bewustzijn van God te ontvangen en onder woorden te brengen. Die overkant hemel is niet ruimtelijk, maar geestelijk. Om dat aan te wijzen in de tekst neem ik u mee naar het boek Openbaring. In hoofdstuk 22:17b zegt de met de Geest van Jezus bezielde gemeente: *Kom! Laat wie dorst heeft komen; laat wie dat wil vrij drinken van het water dat leven geeft.* Dat leven gevend water is van God gegeven hemels geestelijk water dat in de woorden van de Bijbel opgeslagen ligt. De rivier met dat water ontspringt in de hemel, om precies te zijn, aan 'de troon van God en het lam', het decor van Openbaring. Uit God en uit Jezus ontspringt de taal die onze dorst lest.

Er is een prachtig Taizélied dat hierover gaat, *Let all who are thirsty come.* Laat al wie dorst hebben komen, allen die wensen om het voor niets te ontvangen. Als je ervaart dat je diepste dorst gelest wordt, dan weet je dat het waar is en dat het van boven komt.

## KERKDIENSTEN

### Zondag 6 februari

10.00 uur Martinikerk: ds. S. Ypma

### Zondag 13 februari

10.00 uur Martinikerk: ds. S. Ypma viering Heilig Avondmaal

### Zondag 20 februari

10.00 uur Martinikerk: ds. R.P. Wind

### Zondag 27 februari

10.00 uur Martinikerk: ds. S. Ypma

### Woensdag 2 maart

19.30 uur Martinikerk, Oecumenische dienst: pastoor M. Conijn en ds. F. Visser  
Aswoensdag

### Zondag 6 maart

10.00 uur Martinikerk: ds. S. Ypma

## BIJ DE DIENSTEN

### Zondag 6 februari

#### **Martinikerk 10.00 uur:**

**Voorganger:** ds. Sytze Ypma

**Ouderling van Dienst:** Piety Sieperda

**Diaken:** Annet Walinga

**Lector:** Margje Bijlsma

**Organist:** Jochem Schuurman

**Collecte:** kerk / diaconie

**Kindernevendienst/Oppas:** Sophie Bartlema

**Koster:** Sikke Dijkstra

**Beeldpresentatie:** Tjalling de Jong

**Beeld en geluid:** Dick Tolsma en Jochem van Marrum

Deze zondag lezen we Jesaja 6: 1-8 en Lucas 5: 1-11. Dit laatste verhaal gaat over de roeping van enkele vissers na een wonderbaarlijke visvangst. Het verhaal zelf is net zo vol en rijk als de met netten gevulde vis. We varen mee met de leerlingen naar dieper water, gooien de netten van onze levens in zee, kijken wat we hebben gevangen aan zin en betekenis. Wat gebeurt er als we ze ook aan de andere kant uitgooien en ons laten verrassen door een wonderbare visvangst? Hoe ziet dat in onze levens eruit?

ds. Sytze Ypma

## **Zondag 13 februari**

**Martinikerk 10.00 uur:**

**Heilig Avondmaal**

**Voorganger:** ds. Sytze Ypma

**Ouderling van Dienst:** Hieke Joustra

**Diaken:** Gerrit van der Schaar

**Lector:** Arjo Osinga

**Organist:** Jochem Schuurman

**Collecte:** Kerk in Actie, hulp Nepal (zie uitgelicht elders in deze Binding)

**Kindernevendienst/Oppas:** Nanda Reitsma en Frouwkje Bartlema

**Koster:** Arjen de Boer

**Beeldpresentatie:** Pieter Oosterhof

**Beeld en geluid:** Jan Roorda en Jan Eising

Deze zondag kunnen we na lange tijd waarschijnlijk weer met elkaar het Heilig Avondmaal vieren. We lezen deze zondag een gedeelte uit het verhaal van de opwekking van Lazarus uit de dood, Johannes 11: 17-27. Het hart van deze tekst is vers 25, als Jezus tegen Marta zegt: 'ik ben de opstanding en het leven; wie gelooft in mij zal leven, ook als hij sterft.'

ds. Sytze Ypma

## **Zondag 20 februari**

**Martinikerk 10.00 uur:**

**Voorganger:** ds. Roger Wind

**Ouderling van Dienst:** Arjo Osinga

**Diaken:** Willem Koopmans

**Lector:** Hanneke Roelofsen

**Organist:** Jochem Schuurman

**Collecte:** kerk / diaconie

**Kindernevendienst/Oppas:** Ilse Douma en Yteke Waltje

**Koster:** Appie Reitsma

**Beeldpresentatie:** Berend Bosgra

**Beeld en geluid:** Jan Eising en Jan Roorda

Vandaag lezen we uit Genesis 45 de apotheose van de geschiedenis van Jozef in Egypte: De hereniging met zijn broers. Een verhaal dat zomaar in het programma Spoorloos zou passen, met veel spanning en onverwachte wendingen en vooral met veel tranen. Maar het gaat hier over vergeven en wat daar voor nodig is. Jezus heeft het daar ook over in de beroemde rede uit Lucas 6. Daar gaat het ook over het liefhebben van je vijanden. Een hele lijst met geboden. Te hoog gegrepen voor ons? We zullen zien. Ons slotlied is in elk geval lied 1014, met die mooie Ierse melodie. "Geef vrede door van hand tot hand, als brood om uit te delen, kijk ieder mens met warmte aan, zo kunnen breuken helen."

ds. R.P.Wind

## **Zondag 27 februari**

**Martinikerk 10.00 uur:**

**Voorganger:** ds. Sytze Ypma

**Ouderling van Dienst:** Harm Haitsma

**Diaken:** Djoke de Boer

**Lector:** Hanneke Vlietstra

**Organist:** Jochem Schuurman

**Collecte:** kerk / diaconie

**Kindernevendienst/Oppas:** Keimpe en Corina Pols

**Koster:** Arjen de Boer

**Beeldpresentatie:** Anne Pieter Kooistra

**Beeld en geluid:** Jan Eising en Sybe Swart

We lezen deze zondag voor de Aswoensdag verder uit Johannes 11: 45-54. Het gaat daarin over de mooie vraag, hoe tot geloof te komen. We pakken die vraag uit voor onszelf.

ds. Sytze Ypma

**Woensdag 2 maart**

**Martinikerk 19.30 uur**

**Oecumenische dienst**

**Aswoensdag**

**Voorganger:** pastoor Marco Conijn en ds. Flora Visser

**Beeldpresentatie:** Berend Bosgra

**Koster:** Arjen de Boer

**Beeld en geluid:** Jan Eising

De diensten worden uitgezonden via [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl) en via [www.youtube.com](http://www.youtube.com)

## WIJK NOORD

predikant: ds. M.R. Veen

*Onder Wijk Noord vallen:*

**Kaatsersbuurt**

ouderling: mw. H.G. Joustra

**Het War**

**Sexb. Vaartplan**

ouderling: S. Broersma

**Keningspark ,Witzens 1 en 2**

ouderling H. Dijkstra-van der Zee

**Hamburgerrak**

pastoraal werker: J. Speelman

**Professorenbuurt**

**Schalsumerplan**

ouderling A.J. Osinga

**Saxenoord en**

**Saxenstate**

ouderling b.t.: L. Benders-van der Wal

medewerkster ouderenpastoraat I. Douma-Schaap

**Froonacker**

ouderling A. Douma-Miedema

## **Zorg**

We leven in een tijd waarin veel van u en jou in quarantaine zitten. Het virus blijft rondwaren en de besmettingscijfers zijn nog nooit zo hoog geweest. Sterkte en kracht voor allen die hierin een weg zoeken naar herstel en beterschap.

Zo denken we aan meer mensen in ons midden wier naam niet altijd genoemd wordt, maar die wel hun zorgen kennen. Wij leven met u en jou mee. En mocht u uw zorg willen delen, laat het weten.

Laten we op een rustig moment van de dag die namen en gedachten met onze gebeden in Gods barmhartigheid die over ons is neerleggen.

## **Tot Slot**

Een gebed om vrede nu aan de grens van Europa spanningen oplopen. Niet alleen tussen Rusland en Oekraïne, maar waardoor spanningen meerdere grenzen zullen overstijgen wanneer men naar geweld blijft grijpen.

*God van het Leven,*

*Wij bidden om Uw Licht van liefde en leven*

*waarin U zich laat kennen.*

*Dat vanuit Uw barmhartigheid broeders en zusters aan verschillende kanten van de spanningsvolle grenzen elkaar blijven vinden.*

*Dat een rechtvaardige vrede de mensen tegemoet mag blijven komen waar mensen verlangen naar leven in recht en vrede, ook daar waar oorlog dreigt.*

*Dat we elkaar dienend nabij blijven vanuit Uw liefde en de vrede Christus*

*ook in onze machteloosheid en onzekerheid.*

*Zo bidden wij U,*

*God van Leven*

*om Uw Licht gevuld met Liefde*

*door Jezus Christus Uw Zoon.*

*AMEN*

*Tekst: ds. Margarithe Veen*

Met een hartelijke groet en vrede,  
ds. Margarithe Veen

---

## **WIJK ZUID**

predikant: ds. S. Ypma

*Onder Wijk Zuid vallen:*

### **Binnenstad**

#### **Vliet / Tuinen**

ouderling: mw. J.H. Roelofsen

pastoraal bezoeker: H. Bron

#### **Catsbuurt / Frisia**

ouderling R.H. Bremmer

#### **Parkbuurt**

#### **Noorderbleek**

#### **Oostwoudbuurt**

ouderling: P. Sieperda-Breidenbach

#### **Bangabuurt**

ouderling: mw. L. Haanstra

<b>Watertorenbuurt</b>	pastoraal bezoeker: S. Osinga-Boersma
<b>Plan Zuid en Over de Brug</b>	vacant, tijdelijk ds. S. Ypma
<b>Roordastate</b>	pastoraal bezoeker: S. Osinga-Boersma
<b>Parkstate/Sjaerdema</b>	ouderling: P. Sieperda-Breidenbach
<b>Theresia</b>	pastoraal bezoeker: mw. S. Oosting
<b>Botniahuis</b>	pastoraal bezoeker: L.G. Visser-Attema
<b>Westerpoort</b>	pastoraal bezoekers: J. en A. Osinga-Boomsma
<b>Dorpen</b>	ouderling: mw. J.H. Roelofsen pastoraal bezoeker: H. Bron
<b>Tzum</b>	ouderling b.t.: L. Benders-van der Wal

## **Uit de Frisia pastorie**

Vergeeten. Er zijn meerdere soorten van vergeten. Je kunt iets vergeten, wat je je had voorgenomen om te doen. Je kunt ook iets vergeten in de zin van kwijtraken, dat je bijna niet meer weet hoe iets precies was, of voelde. En je kunt bewust vergeten, door het innerlijke besluit: 'Daar besteed ik geen aandacht meer aan'.

Vergeeten. Mij overkomt het zeker, zoals ook met dit: rond Kerst en Oud en Nieuw vielen op sommige dagen de kerstkaarten als sneeuwvlokken door onze bus. Daarvoor had ik hier nog een dankberichtje willen schrijven, maar dat bedacht ik te laat, toen de kopij al weg was. Daarom bedank ik nu al die lieve kaartschrijfsters en -schrijvers alsnog voor hun wensen en woorden. Het was weldadig.

Vergeeten. Bijna ben ik vergeten hoe het is om in een volle kerk voor te gaan. Ik moest daaraan denken toen ik vanavond PSV-Ajax zat te kijken. Weer werd de wedstrijd in een leeg stadion gespeeld. De vergelijking gaat niet helemaal op, maar toch, de sfeer van een volle kerk kan even mooi zijn als in een stadion bij een voetbalklassieker. De communicatie via het oog van de camera haalt het niet bij elkaar in het echt zien, een gezicht dat spreekt, waarop je iets af kunt lezen van gemoed of emotie, van geluk of ongeluk.

Vergeeten. Er is nog een soort van vergeten en dat is wat we vangen onder de noemer dementie. In mijn nabije omgeving maak ik het mee, het trage proces van meer en meer vergeten. Ik durf niet te dichtbij te komen en te vragen 'Hoe is het voor jou dat je steeds minder kunt onthouden?' Dat je iemand vanuit dit proces over zichzelf laat vertellen. Maar een ander vroeg haar: 'Hoe vind je het om ouder te worden?' En ze zei: 'Ja, dat je steeds minder kunt, dingen die vroeger vanzelf gingen gaan niet meer, zoals werken in de tuin.' En daarna vertelde mijn 'nabije' dat ze zich herinnerde, hoe ze vroeger van de meester op school voor de klas een liedje moest zingen en dat hij haar belachelijk maakte, omdat ze niet zuiver zong. Haarfijn herinnerde ze zich dit. Uit alle vergeten dingen lichtte hier iets op dat scherp in haar geheugen stond vanwege de impact die het had in haar kindertijd en ver daarna.

Vergeeten. Mocht ik u vergeten zijn, u kunt me er altijd op aanspreken of me bellen.

## Ouderenpastoraat Saxenoord/Saxenstate

‘Ik ben de deur’

De afgelopen tijd hebben meerdere bewoners een quarantaine meegemaakt. Voor menig deur was een barricade opgesteld zodat je niet zomaar vanaf de gang de kamer binnen kon komen. Of andersom. De deur ging op slot en er was geen ontmoeting meer mogelijk met medebewoners, familie of vrienden. Dat doet zeer en voelt onvrij. Spontaan even bij iemand op bezoek gaan, of iemand hartelijk ontvangen, was er niet bij.

Het doet me denken aan die andere deur. De deur die wél altijd open staat. Jezus spreekt erover in de Bijbel. Hij zegt: ‘Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden; en hij zal in gaan en uit gaan en weide vinden’ (Joh. 10:9) De deur van Jezus’ hart staat open. Hij verwacht ons en nodigt ons uit om binnen te komen. Dan zullen we samen zijn met Hem die ons lief heeft.

Ik hoop dat u zich gesterkt weet in dit beeld. Ook als de deur van uw woning versperd is door corona. Weet dan, dat er nog een andere deur is, die van de barmhartige God wiens hart altijd open staat. Hij houdt zijn deur nooit gesloten. Hij ziet en noemt een ieder bij name om binnen te komen. Bij Hem bent u welkom.

Moge de deur van ons hart altijd open staan voor Hem en voor elkaar.

Ontvang een hartelijke groet van Ilse Douma

### Afspraken over begrafenissen

In onze gemeente zijn er regelmatig begrafenissen. Om dit als pastores samen te kunnen dragen, hebben we daar de volgende afspraken over gemaakt:

1. Ds. Margarithe Veen verzorgt de rouwdiensten van gemeenteleden in wijk Noord.
2. Ds. Sytze Ypma verzorgt de rouwdiensten van gemeenteleden in wijk Zuid en uit de dorpen.
3. Pastor Ilse Douma verzorgt de rouwdiensten van gemeenteleden woonachtig in Saxenoord en Saxenstate.

Met een hartelijke groet,  
ds. Margarithe Veen, Ilse Douma, ds. Sytze Ypma

### UIT DE KERKENRAAD

Voorzitter : H. Haitsma

Secretaris: L. Haanstra  
e-mail: [scriba@pkn-franeker.nl](mailto:scriba@pkn-franeker.nl)

Als ik dit schrijf, is de eerste maand van het nieuwe jaar al weer bijna om. De dagen worden langer en koning winter is zelfs niet in de buurt. Corona blijkt een mildere variant te zijn geworden en daarom mogen we weer meer. Ook de kerkelijke activiteiten en kerkdiensten mogen weer plaatsvinden. Zij het



nog wel met de anderhalve meter richtlijn. Via onze website en via de digitale Nieuwsbrieven kunt u / kun jij op de hoogte zijn van de laatste regels op dit gebied.

In de vorige Binding schreef ik over de begroting van onze gemeente voor 2022. Wat ik daarbij verzuimd heb, is dat de begroting in de december-vergadering door de kerkenraad is vastgesteld.

Voor wijk Zuid zijn we al een tijdje op zoek naar een wijkouderling. Het zou mooi zijn als we iemand uit die wijk bereid vinden deze taak op zich te nemen. Iets voor u / jou?

We hebben in de kerkenraad gesproken over de verschillende vormen van communicatie richting de gemeente. We hebben een website, de Binding, een digitale Nieuwsbrief, Facebook en het ziekenbriefje. Hoe willen we hier naar de toekomst toe mee om gaan. Het heeft onze aandacht.

Er hebben zich al een mooi aantal mensen opgegeven voor de op te richten cantorij. Maar er mogen nog meer bij. Houd jij van zingen? Geef je dan op bij Jochem. Heb je een vriend of vriendin die geen lid is van onze gemeente, maar die ook graag wil zingen? Dat maakt niet uit. Hij / zij is van harte welkom.

In de vorige Binding schreef ik al dat we bezig gaan met het schrijven van een nieuw beleidsplan. Het moet een realistisch beleidsplan worden. We komen hier de volgende keren wel weer op terug. De Wet op de privacy (AVG) is een fenomeen waar we steeds rekening mee moeten houden. Bij het uitzenden van onze kerkdiensten, maar ook in de communicatie in de hiervoor al genoemde verschillende vormen.

We hebben besloten om de gemeenteavond die gepland stond voor februari, te verplaatsen naar 17 maart a.s. Uiteraard onder voorbehoud van de coronaregels die dan gelden. Op die avond willen we het in ieder geval hebben over de vraag hoe u / jij deze corona-tijd hebt beleefd.

Op 2 maart a.s. houden we net als vorig jaar weer de oecumenische dienst in de Martinikerk. De zogenaamde Aswoensdag-dienst. Deze dienst zou plaats vinden in de RK kerk, maar van daaruit is het minder goed mogelijk de livestream te organiseren. Daarom dus nu andermaal deze dienst vanuit de Martinikerk.

De startzondag zal dit jaar gehouden worden op 2 oktober a.s. De startzondag was altijd vrij snel na de zomervakantie en rondom de Agrarische Dagen. Organisatorisch was dat nooit ideaal. Daarom gaan we het nu ietsje later in de tijd doen.

De dienst voor afscheid en bevestiging van ambtsdragers hebben we vastgesteld op 30 oktober a.s.

Tot slot de boodschap over het kruis:

*De boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan, maar voor ons die worden gered is het de kracht van God. Er staat namelijk geschreven: 'Ik zal de wijsheid van de wijzen vernietigen, het verstand van de verstandigen zal Ik tenietdoen.'*

1 Korintiërs 1:18-19

God komt vanuit de hemel naar ons. Hij wacht niet totdat we naar Hem toegaan, Hij komt naar ons. Jezus zegt, dat wij niet voor Hem gekozen hebben, maar Hij voor ons. Hij koos jou! Je bent Zijn geliefde. God is actief en invoelend in Zijn liefde voor ons. Jezus werd mens om onze pijn, ons lijden te kennen en ons die invoelende liefde te laten zien. Het kruis laat zien, dat God ons lijden kent. Onze zonden stierven daar. Er was ongelooflijk veel moed voor nodig om de wereld van alle zonden en van de dood te bevrijden. Dat is ware liefde. Als je wilt weten hoe christelijke liefde eruitziet, kijk dan naar het kruis.

Dank U, Heer, voor het kruis. Dank U dat U de wereld bevrijdde van zonde en dood, zodat ik in vrijheid kan leven.

Vriendelijke groet,

## **COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS**

Voorzitter: D. Tolsma  
Secretaris a.i. J. de Vries-Fokkema  
e-mail: secretaris.krm.pgf@outlook.com  
Penningmeester: S. Douma

### **Parkeren op de Breedeplaats**

De kerkdiensten worden weer meer bezocht en dat is erg fijn. U komt lopend, op de fiets en met de auto. Een aantal parkeert de auto zoals gebruikelijk op zondagochtend op de Breedeplaats. Dit is officieel geen parkeerplaats echter er werd niet op gecontroleerd. Na een aantal klachten over in het weekend fout geparkeerde auto's in het centrum van Franeker heeft de gemeente op zondag een controle uitgevoerd. Dit heeft geresulteerd dat een aantal van onze gemeenteleden een waarschuwing heeft gekregen.

Wij zijn nu in overleg met de gemeente om voor de zondagochtend een oplossing te vinden. Als kerk hebben wij namelijk te maken met leden die soms slecht ter been zijn en hierdoor niet een heel eind kunnen lopen. In afwachting van de uitkomsten vraag ik u vriendelijk om zoveel mogelijk de auto's te parkeren in de vakken op de Voorstraat of het Martiniplantsoen.

### **Actie Kerkbalans**

Actie Kerkbalans is in volle gang! Al veel enveloppen zijn weer opgehaald en u heeft ook al een groot deel zelf weer op het kerkelijk bureau gebracht. Heel fijn. Het kan namelijk zijn dat vanwege tekort aan vrijwilligers de enveloppen niet bij u opgehaald kunnen worden. Heeft u nog een envelop thuis liggen? Wilt u die dan zelf op het kerkelijk bureau door de brievenbus aan de Zilverstraat 36 doen. Als dit niet lukt kunt u ook even bellen met het kerkelijk bureau 0517-393200, dan wordt het opgehaald.

### **Akoestiek Rank**

Met het opknappen van de Rank zijn ook een aantal muren gestuukt en geschilderd. Hierdoor werden de ruimten mooier maar de akoestiek werd er niet beter op. Na diverse klachten over met name de grote zaal hebben we door een gespecialiseerd bedrijf een onderzoek laten doen en gevraagd naar een oplossing. Er is een heel plan opgesteld en ondertussen zijn er nette akoestische panelen tegen het schuine dak geplaatst waardoor de akoestiek een stuk beter is geworden. Met dank aan Johan Bouwman, Jan Eising en Arjen de Boer.



Dick Tolsma  
Voorzitter College van Kerkrentmeesters

## **INCASSOKALENDER**

### **FONDS:**

Actie Kerkbalans  
Zending

### **INCASSODATUM:**

28 februari  
28 februari

## **COLLECTEN EN GIFTEN**

Voor alle ontvangen collecten en giften via bank en kerk heel hartelijk dank!

**Collectebonnenverkoop:** Kerkelijk Bureau, Zilverstraat 36 (tijdens kantooruren tussen 09.00 uur en 12.00 uur). Er zijn drie soorten bonnen (€ 0,50; € 1,00; € 2,00 per bon); op een kaart zitten 20 bonnen. Betaling bij voorkeur per bank NL37 RABO 0320 4020 29 o.v.v. het aantal bonnen.

## **DIACONIE**

Voorzitter: W. Veenstra  
Secretaris: D. de Boer-Boutsma

## **BEDANKT**

De diaconie heeft in november vorig jaar gemeenteleden gevraagd te collecteren voor Kerk in Actie. De opbrengst van deze landelijke huis-aan-huiscollecte was bestemd voor de vluchtelingenkinderen in Griekenland. Meer dan 30 mensen zijn in de collecteweek op pad gegaan en hebben samen het mooie bedrag van € **1903,35** opgehaald. De totale opbrengst van de landelijke collecte is nog niet bekend. De diaconie wil allen hartelijk dankzeggen voor hun inzet en betrokkenheid.

Djoke de Boer

# kerk in actie



## Avondmaalscollecte 13 februari 2022

### **Werkgelegenheid voor jongeren in Nepal**

Omdat de werkloosheid in Nepal - vooral op het platteland - hoog is, vertrekken veel jongeren naar India, Maleisië of de Golfstaten. Daar zijn de arbeidsomstandigheden slecht en de lonen laag. Veel gezinnen zijn echter afhankelijk van de inkomsten die deze jonge arbeidsmigranten binnenbrengen. Dat werd pijnlijk duidelijk toen veel migranten vanwege de coronapandemie moesten terugkeren naar Nepal: daarmee vielen hun inkomsten in één klap weg.

Samen met lokale partnerorganisaties creëert Kerk in Actie in Nepal nu voor 2500 jongeren werkgelegenheid, zodat zij in hun eigen omgeving een toekomst kunnen opbouwen. De jongeren krijgen een landbouwtraining of vakopleiding, of een stageplek en coaching. Ook worden zij in contact gebracht met afnemers of werkgevers.

Met uw gift aan deze collecte geeft u jongeren in Nepal een toekomstperspectief.

Geeft u ook?

Dit kan ook op **NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie** o.v.v. Jongeren Nepal

Aan de ZWO commissie van de PKN Gemeente te Franeker,

Hierbij willen wij u heel hartelijk bedanken voor de geweldige donatie aan onze stichting. De afgelopen anderhalf jaar heeft voor de Stichting Mama Africa for Gambia in het teken gestaan van het rondkrijgen van de financiering voor de bouw van de kraamkliniek bij het gezondheidscentrum in de stad Yundum. Het aanwezige gezondheidscentrum biedt, naast prenatale zorg en baby consultatie, ook eerste hulp. Maar wanneer een vrouw moet bevallen is er daar geen geschikte ruimte voor. Een lange reis naar de dichtstbijzijnde kliniek of ziekenhuis gaat vaak ten koste van levens. De bouw van de kraamkliniek is daarom zeer noodzakelijk!

Er sterven teveel jonge vrouwen en baby's, omdat er in de directe omgeving geen kliniek is waar goede artsen kunnen helpen bij de bevallingen. Er is in de hele regio maar één ambulance aanwezig welke vrouwen naar een hospitaal kan brengen.

Het goede nieuws is nu dat wij het financiële plaatje voor de bouw van de kraamkliniek, mede door donaties van grote fondsen, rond hebben. Per januari 2022 kunnen we de bouw van de kliniek voortzetten. Wij zijn ontzettend dankbaar voor alle donaties die wij mochten ontvangen, zeker in deze bijzondere tijd.

Met een hartelijke groet.

Marieke van der Wal  
Voorzitter Stichting Mama Africa for Gambia  
[www.mamaafricaforgambia.com](http://www.mamaafricaforgambia.com)  
[St.maafga@gmail.com](mailto:St.maafga@gmail.com)  
Rekeningnummer: NL26RABO0334551617



RSIN 859051547



### Opbrengsten 28 november tot en met 31 december 2021

week		Collecte in kerk	Giften via Bank	Bijdrage Diaconie	Totaal
28-11-21	Kerk In Actie - Vluchtelingen Griekenland	€ 71,83	€ 540,00		€ 611,83
05-12-21	Kerk In Actie - Rwanda	€ 89,48	€ 370,00		€ 459,48
12-02-21	Kerk In Actie - De Glind	€ 66,25	€ 162,50		€ 228,75
19-12-21	Kerk In Actie - Kerstchallenge	€ 4,50	€ 405,00		€ 409,50
25-12-21	Kerk In Actie - Vluchtelingen Griekenland	-	€ 1.017,00		€ 1.017,00

Jan Oosterhaven

### ZIEKMELDINGEN / ZIEKENDIENST

Voor **ziekmeldingen** en **ziekenbrief**, de **ziekendienst** contacten. Zij zorgen voor een attentie thuis, informeren de predikanten en verzorgen de ziekenbrief  
mw. L. de Beer-Dijkstra  
mw. N. Ferwerda-Dotinga  
mw. A. van Nimwegen-Vlietstra  
mw. T. Palma-de Vries

## **MUTATIES:**

Doorgeven aan:

Kerkelijk Bureau, Zilverstraat 36, 8801 KC

's morgens van 9.00-11.30 uur 0517-393200

kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl

Wilt u liever niet dat uw jubileum of verjaardag vermeld wordt, geef dat dan even door aan het kerkelijk bureau. 0517-393200 of kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl

Wanneer uw naam niet wordt genoemd dan staat uw huwelijksdatum niet in ons bestand en is bij ons niet bekend. Neem ook in dat geval contact op met het kerkelijk bureau.

## **BERICHTEN VAN ACTIVITEITEN**

### **Kringwerk gaat weer van start**

In de afgelopen weken zijn er twee kringen overdag doorgedaan, namelijk de kring "Rouw en Verlies" en de leesgroep die zich verdiept in het boek 'Kierkegaard in gewone taal'.

Op vrijdag 4 februari gaat ook de **gesprekskring van de 20+-ers** weer verder, in de Rank. We beginnen om 19.30 uur.

Op **woensdag 9 februari** is de volgende koffiemorgen. Ook als u nog niet eerder geweest bent, van harte welkom. Deze keer leidt ds. Ypma de morgen, waarin koffiedrinken en een goed gesprek anderhalf uur hand in hand gaan.

Op **donderdag 17 februari** is er een avond over de betekenis van bidden aan de hand van teksten van Etty Hillesum. Het is van 19.30 tot 21.30 uur. Ieder is welkom, graag even opgeven via ds. Sytze Ypma.

ds. Sytze Ypma



## **ZWO**

Voorzitter: Jeanet Veenstra

Penningmeester: Pieter Walinga

Bankrekeningnummer: **NL07 RABO 0313 2032 29**

**Wat hebben een Filatelist en ZWO gemeen**



Een Filatelist en ZWO verzamelen postzegels. Filatelist is een mooi woord voor een persoon die postzegels verzamelt. Filatelie is de liefhebberij voor het verzamelen van postzegels. Ook wij van de ZWO verzamelen naast kaarten, postzegels. De postzegels worden

door vrijwilligers van Kerk in Actie gesorteerd en daarna verkocht aan mensen die de postzegels verzamelen.

Vanuit de gemeente kregen wij afgelopen najaar een grote postzegelverzameling. Van een échte filatelist. De opdracht die we meekregen was om dit te laten taxeren en bij een goed bod mochten wij het verkopen en de opbrengst voor ZWO doelen inzetten. Zo is Pieter op pad gegaan en vond na wat onderhandelen een goed bod voor de mooie postzegelverzameling. Dank zij deze gift kunnen we weer goede doelen ondersteunen. Mocht u nu ook een postzegelverzameling hebben en niet weten wat u hier mee wilt, dan mag u natuurlijk altijd aan de ZWO denken.

### oud papier

In het weekend van **4 en 5 februari** en in het weekend van **4 en 5 maart** staat de oud papiercontainer op de P.J. Troelstrastraat 24 (C.B.S. De Toermalijn).

Het oud papier graag **zaterdags voor 12.00 uur** bij de container brengen, deze wordt kort na 12.00 uur opgehaald. Bent u een keer te laat, neem uw oud papier dan s.v.p. weer mee.

Opbrengst oud papier € 169,80

afb. N.B.G.

**VANDAAG LEZEN WIJ...**

**LEESROOSTER**

do 3 feb	Jesaja 45:20-25	Alleen bij de HEER
vr 4 feb	Jesaja 46:1-13	god vs. God
za 5 feb	Psalm 48	Zo is God
zo 6 feb	Lucas 5:1-11	Goede vangst
ma 7 feb	Lucas 5:12-16	Aangeraakt
di 8 feb	Lucas 5:17-26	Hoera, vergeving!
wo 9 feb	Lucas 5:27-39	Oud en nieuw
do 10 feb	Psalm 1	Als een boom
vr 11 feb	Jesaja 47:1-15	De rollen zijn omgedraaid
za 12 feb	Jesaja 48:1-11	IJzer en brons, geen zilver
zo 13 feb	Jesaja 48:12-22	De HEER roept
ma 14 feb	Jesaja 49:1-7	Het verborgene zichtbaar gemaakt
di 15 feb	Jesaja 49:8-13	Goede reis
wo 16 feb	Jesaja 49:14-26	Ik vergeet jou nooit
do 17 feb	Psalm 3	Al ga ik door een dal ...

vr 18 feb	Lucas 6:1-11	Sabbats(on)rust
za 19 feb	Lucas 6:12-26	In de leer bij Jezus
zo 20 feb	Lucas 6:27-38	Christelijke assertiviteit
ma 21 feb	Lucas 6:39-49	Wie ogen heeft om te kijken, moet zien
di 22 feb	Lucas 7:1-10	Geloof, hoop en liefde
wo 23 feb	Lucas 7:11-17	Opwekking
do 24 feb	Amos 1:1-10	Misdaad op misdaad
vr 25 feb	Amos 1:11-2:5	Ook Juda zal in vlammen opgaan
za 26 feb	Amos 2:6-16	Ondankbaar Israël
zo 27 feb	Amos 3:1-8	Oorzaak - gevolg
ma 28 feb	Amos 3:9-4:3	Wat is te redden uit de muil van een leeuw?



DI 1 MRT	Amos 4:4-13	Ondanks alles
wo 2 mrt	Amos 5:1-9	Aswoensdag - Zoek Mij en leef!
do 3 mrt	Johannes 11:1-27	Het geloof geeft leven
vr 4 mrt	Johannes 11:28-44	De dode komt tevoorschijn
za 5 mrt	Johannes 11:45-57	Iedereen kijkt uit naar Jezus
zo 6 mrt	Johannes 12:1-11	Lazarus weer in gevaar
ma 7 mrt	Psalm 91	Toevlucht
di 8 mrt	Amos 5:10-20	Een kwade tijd

## ALLERLEI



### De Martinkerker in beeld

Hoe kijk jij tegen de kerk aan? Die vraag hoor je wel eens en dan krijg je heel verschillende antwoorden te horen. Maar vraag het eens aan een fotograaf. Die pakt zijn of haar camera en zoekt door de lens tot hij/zij denkt: Perfect! en klikt en nog eens.

Die vraag heeft de jubileumcommissie "600 jaar Martinikerker Franeker" ook voorgelegd aan de Franeker fotokring De Zoeker ([www.fotokringdezoeker.nl](http://www.fotokringdezoeker.nl)). Daar wilden ze graag op ingaan. Het resultaat mag gezien worden, want de leden hebben hun beste lens voorgezet. Op zaterdagmiddag 12 februari wordt de tentoonstelling "De Martinikerker in beeld" officieel geopend, zij het vanwege corona in bescheiden kring. De zestien mooiste foto's zijn afgedrukt op groot formaat en staan op ezels te pronk. Langs de muur hangen er nog meer om te bewonderen. Daarna zal de tentoonstelling vier weekeinden lang te zien zijn op de zaterdagmiddagen en zondagsochtends na de dienst.

Rolf Bremmer  
voorzitter jubileumcommissie

Bij deze wordt u uitgenodigd tot het meevieren van de aanstaande gezinsdienst, welke zal worden gehouden op **zondag 13 februari** in de Johanneskerk van Tzum. Aanvang 10.00 uur, muzikale medewerking wordt verleend door Kinderkoor "ûnder de toer" Sneek.

Wie zelf een muziekinstrument heeft kan dit meenemen. Ook zijn er instrumenten beschikbaar zodat we allemaal kunnen mee doen.

secr. commissie bijzondere diensten  
F. van der Berg-Kremer, Harlingen



## 40-dagenkalender 2022

Beste mensen,

Graag wil ik ook dit jaar uw aandacht vragen voor de 40-dagenkalender en dat voor de veertiende keer. De tijd voor Pasen (40 dagen) is een tijd van bezinning en inkeer. Deze kalender wil daarbij een steuntje in de rug zijn met elke dag een gedicht, spreuk, overweging, cartoon of andere tekst. De kalender draagt als titel: "Alles komt goed" en sluit aan bij de campagne van Kerk in Actie.

U kunt deze kalender bestellen o.v.v. uw naam, adres en woonplaats tot 6 februari 2022.

Bestellen via email: [kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl](mailto:kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl) of via **Freek Veneman**.

De kalender wordt thuisbezorgd in de periode 14 t/m 26 februari en u kunt dan ook betalen. **De kalender kost 5 euro.**

De opbrengst van deze kalender is ter ondersteuning van Hillie en Eman voor hun activiteiten op Java in Indonesië. Hillie en Eman kunnen uw steun goed gebruiken. Voor u een mooie kalender en voor Eman en Hillie een bijdrage in hun missie!

Alvast hartelijk bedankt voor uw steun.

Freek Veneman

## **STUDIEBEURS "Sjaerdemaleen" 2022**

Dit jaar kan de Stichting Beheer Diaconale Goederen Franeker weer kandidaten voordragen voor een pensie uit het "Sjaerdemaleen".

Deze studiebeurs bedraagt € 1.364,00 per jaar en hoeft niet te worden terug betaald. Toekenning duurt tot je studie is afgerond of tot je de leeftijd van 24 jaar hebt bereikt.

Je kunt voor een beurs in aanmerking komen als je momenteel studeert of gaat studeren aan een onderwijsinstelling voor HBO, VWO of WO.

Je moet minimaal 16 jaar oud zijn en niet ouder dan 24 jaar.

Wat moet je doen om hiervoor in aanmerking te komen?

- Schrijf een brief waarin je motiveert waarom jij in aanmerking zou moeten komen voor deze studiebeurs.
- Voeg daarbij een verklaring van je ouders dat je niet in het bezit bent van één of meerdere studiebeurzen (de studiefinanciering van overheidswege niet meegerekend).
- Voeg hierbij een origineel uittreksel (geen kopie) van het bevolkingsregister.
- Voeg een kopie van een geldig legitimatiebewijs toe.

**Je schriftelijke reactie moet uiterlijk 1 maart aanstaande binnen zijn bij:**

P. de Beer

In rûntsje om mei de hûn....



In metamorfoaze is miskien wat in grut wurd, mar minsken, wat my no oerkommen is! Sjoch, de frou giet fansels geregeld nei de kapper, knippe, sa no en dan in fris kleurke der yn. De baas en ik komme der wat dat oanbelanget bekaaid ôf.... De baas wurdt op syn tiid de tondeuze oer de holle helle en ik? Geregeld in kaam troch de facht, mar dat is it dan ek wol. Oant ferline wike! Ik ha foar it earst yn myn seisjierrige hûnelibben nei in trimsalon west! En net omdat se my ris even bedjerre woene, nee hear! De reden wie dat se sa skjin harren nocht hiene fan al dat hier yn de hús! No ja, kin ik it helpe, dat ik sa ferhierje? Nee toch? Yn elk gefal, minsken, wat in salichheid! Kamme, waskje, föhne, komst der as nij wei! Hawwe jim my rinnen sjoen? Bin ik net geweldig opknapt fan myn behanneling? Dat tocht ik! No mar hoopje dat it in goede gewoante wurdt! Poat fan Joska.

Maaike van Dijk

## **Actie noodopvang vluchtelingen Leeuwarden**

Op maandagavond 17 januari brachten wij een bezoek aan het AZC in St. Anna Parochie waar wij gastouder worden van een (zwangere) vrouw uit Eritrea.

Hier hoorden wij van een AZC-medewerkster, die nu ook elke donderdag in de noodopvang in Leeuwarden werkzaam is, dat er grote behoefte is aan nieuw ondergoed voor de vluchtelingen.

Dit heeft ons doen besluiten om een actie op te starten voor nieuw ondergoed.

De diaconie, ouders van schoolgaande kinderen van de basisschool in Tzum, collega's van het werk, familie, vrienden en app contacten werden benaderd met de vraag om mee te doen aan de actie en nieuw ondergoed bij ons thuis te brengen of geld te doneren.

De Diaconie en de ZWO hebben elk €250 bijgedragen. Via de diaconie van de Prot. Gem. Ried kregen wij een gift van €250 en ook een bedrijf uit Franeker maakte €250 over. Met verdere giften is er tot nu toe ruim €875 opgehaald en daarnaast is er nieuw ondergoed bij ons thuis gebracht.

In de oecumenische dienst van 23 januari is besloten een collecte te houden voor de actie en deze heeft tot nu toe €800 opgebracht. Hier zit ook een gift bij van €250 van de Rooms Katholieke Parochie.

Inmiddels is er in de opruiming en aanbidding voor €730 nieuw ondergoed gekocht. Mensen in de noodopvang Leeuwarden kunnen aangeven wat ze nodig hebben. ( heren, dames, kinder ondergoed en de maten) De medewerkster van het AZC geeft dit aan ons door zodat we binnenkort alles aan kunnen schaffen.

**Iedereen die heeft meegewerkt aan deze actie willen wij hartelijk bedanken!**

Een hartelijke groet, Sieds en Saskia de Jong

**God heeft genoeg gegeven dat iedereen kan leven**

**En echt niet jij alleen.**

**Pas als je alles deelt, wordt ieders leven goed**

**Wordt ieders leven goed!**



### **Chr. Vrouwengroep Samen Sterk**

Wat een mooi bericht: op **21 februari** hebben we weer onze jaarvergadering avond. Zoals gewoonlijk hebben we onze verloting. Jullie kunnen de spullen inbrengen van 14 uur tot 15 uur in De Rank.

De spreker van deze avond is Dhr. Beuker van Sexbierum. Hij vertelt ons over schelpen.

We beginnen om **19.45 uur** in De Rank.

Nieuwe leden zijn van harte welkom.

Voor informatie kunnen jullie contact opnemen met mevr. De Jong, secretaris.

Groeten van het bestuur



## **P.C.O.B. afdeling Franeker en Omstreken**

Ledenbijeenkomst op **24 februari 2022 om 14.30 uur in “de Rank”**.

Ondanks de onzekere tijden laten wij deze bijeenkomst in principe doorgaan. Er kunnen, vanwege de anderhalve meter, 40 personen in De Rank. Daarom moeten de volledig gevaccineerde belangstellenden zich voor 22 februari a.s. aanmelden bij de secretaris en de aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst genoteerd. Mocht de middag toch niet doorgaan dan krijgt u bericht.

Die middag komt de heer Hoekstra van de Oude Bildtdijk met de lezing: “Vijftig tinten groen”.  
Het bestuur kan toch op 40 personen rekenen?

Een hartelijke groet, namens het bestuur,  
Ditta Burggraaff-Siebesma, secretaris

## **AGENDA**

### **vrijdag 4 februari**

oud papier

### **zaterdag 5 februari**

oud papier

### **zondag 6 februari**

Radio “Eenhoorn” 9.30 uur: ds. J. van Olfen, Menaam

### **zondag 13 februari**

Radio “Eenhoorn” 9.30 uur: ds. A.E. de Jong-Wiersema, Sneek

### **zondag 20 februari**

Radio “Eenhoorn” 9.30 uur: maj. Fr. van der Werf, Leeuwarden

### **maandag 21 februari**

Chr. vrouwengroep Samen Sterk, 19.45 uur in De Rank

### **donderdag 24 februari**

PCOB, 14.30 uur in De Rank

### **zondag 27 februari**

Radio “Eenhoorn” 9.30 uur: ds. Joh. Bakker, Stiens

### **vrijdag 4 maart**

oud papier

### **zaterdag 5 maart**

oud papier

**woensdag 9 maart**  
kerkenraadsvergadering

**donderdag 17 maart**  
gemeenteavond



Jeugdouderlingen:

Nynke-Aly Miedema-Kamstra  
Marije Miedema-Epema

Hallo jongens en meiden,

We mogen weer naar de kerk dus beginnen we vanaf **6 februari** ook weer met de kindernevendienst. We hebben er weer zin in jullie te ontmoeten en mooie verhalen te vertellen, spelletjes te spelen of te gaan knutselen. Maar waar gaan we het de komende weken over hebben?

De komende weken hebben we het over een goed vriend van Jezus die Lazarus heet. Lazarus is erg ziek. De twee zussen van Lazarus halen Jezus op zodat hij Lazarus misschien beter kan maken. Jezus wil graag naar Lazarus toe, maar de leerlingen van Jezus vinden dit geen goed idee. Lazarus woont namelijk in Judea, daar zijn ze niet zo blij met Jezus. Toch gaat Jezus naar Lazarus. Maar is hij wel op tijd?

Wij zijn er samen met de oppasdienst in ieder geval vanaf 6 februari weer bij en hopen jullie weer snel in de bovenconsistorie in de kerk te zien!

Groetjes namens de kindernevendienstleiding,  
Marije Miedema

## **TIENERS IN GESPREK**

Dag allemaal, beste Tieners, noteren jullie **woensdag 16 februari** voor de volgende Tieners in Gesprek. **De jongste groep is om 19.00 uur welkom en de vervolggroep om 20.15 uur.** Plaats van samenkomst is **De Rank**. Heb je je nog niet opgegeven, maar lijkt het je wel leuk om te komen. Weet je welkom. Je mag ook altijd even een berichtje sturen naar [kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl](mailto:kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl)

Met een hartelijke groet,  
ds. Margarithhe Veen