

**KERKBLAD VOOR DE PROTESTANTSE  
GEMEENTE TE FRANEKER**

29 ste jaargang, nummer 4  
vrijdag 8 april 2022

**De kopij voor de volgende nummers  
inleveren uiterlijk donderdag 28 april (nr.5)  
en donderdag 26 mei (nr.6)**

**Lichtende gestalten**

Af en toe  
komen ze op mijn weg,

mensen  
die mij omringen  
met hun warmte,

woorden spreken  
die gloeien,

woorden van vuur,  
mensen die mij hoop geven,  
mij weer bezielen.

Af en toe, O God  
komen ze op mijn weg,

mensen  
die hartveroverend  
mens voor mij zijn,  
Lichtende gestalten  
van U.

Uit: Dus ik besta  
Hans Bouma

gedicht aangeleverd door Afke Huistra

**MEDITATIE DOOR: DS. MARGARITHE VEEN**

**Meditatie - Nieuw Leven**

In deze weken van de veertigdagentijd en op weg naar Pasen gaan mijn gedachten uit naar een verstaan van een Nieuw Leven. Het brengt mij terug bij mijn bezoek aan Berlijn, drie jaar geleden. Een stad en haar mensen met een intense geschiedenis. Een geschiedenis van vreugde en verdriet, van angst en bevrijding, van verdeeldheid en verzoening. De muur die in 1989 viel bracht hoop en houvast. Het begin van een proces van transformatie vanuit een geweldloze omwenteling. Een wonder toch. Dat die muur als teken van angst en bedreiging zonder nog meer bloedvergieten een doorgang werd naar een weg van

leven voor ieder mens. Hoewel nog niet wetende welke kant het op zou gaan, was de intentie om verder te gaan om het goede.

Het raakte mij 3 jaar geleden hoe op de plek van de voormalige muur een prachtige boom in bloei stond. En eenmaal in die tijd bij de boom, wij de slachtoffers herdachten die door een onmenselijk systeem zomaar uit hun leven waren weggerukt. Zo zaten wij daar als een groep in een tuin. Een voormalige begraafplaats die moest wijken voor de muur, maar nu opnieuw tot leven kwam. Daar zaten wij als groep, met een BBQ, in deze tuin, een kerktuin, waar de kerk zelf door het DDR-regime ooit opgeblazen en verwoest moest worden. Op die plaats ontwikkelde zich nu een nieuw leven, met een prachtige boom in bloei, met vrolijkheid en leven. Aanwezig in het midden van een proces van verandering om heling in het hier en nu waar eerder een leven was verwoest. Aanwezig op een begraafplaats waar niet de dood het laatste woord had, maar het leven tot bloei blijft komen, zelfs door het meest onmenselijke lijden heen. In het Paasverhaal gedenken wij ook een weg vanuit angst naar bevrijding. In verbondenheid met het Joodse Paasfeest met het verhaal van Mozes, hoe hij uiteindelijk, met het volk dat werd bedreigd, een weg kon gaan vanuit Gods omzien, uit het huis van bedreiging, door de muur van angst, het dreigende water, heen, een weg vond naar nieuw leven. Dat leven dat vanuit Gods verbondenheid met de mens nooit is weggeweest, altijd daar wilde zijn, was en hun tegemoet bleef komen, waardoor men op die weg ook verder kón met elkaar. Dat verhaal dat onlosmakelijk is verbonden met het verhaal van onze Heer, Jezus Christus. En wij met Pasen gedenken hoe Jezus in zijn leven een weg ging door het lijden van de mensen heen, hen steeds opnieuw meenam naar een vernieuwde visie op hun leven, een visie verbonden aan Gods Geest van het Leven en Licht, van Vrede en Verzoening, die nooit weggaat, altijd daar wil zijn en naar ons toe blijft komen. Een dimensie die soms zo verborgen aanwezig is, maar een eigen dynamiek heeft. In het gedenken van de verhalen, gedenken wij ook de weg die Jezus is gegaan, zoals we in de Evangeliën lezen. Een weg om mensen aan te spreken in hun verdriet, in hun lijden, in hun angst en op een weg waar ontmenselijkende systemen hun diep treffen. Jezus doet dat door de weg van Leven te gaan zoals gegeven door de God van het Leven om ons te leiden tot gerechtigheid en vrede. Een ademeest die ongebroken aanwezig blijft om mensen de dimensie van het leven en licht, vrede en verzoening aan te blijven reiken. Zelfs door de dood heen. Door die weg van vrede en verzoening te blijven gaan, de weg van het leven en het licht. Zonder geweld, zonder het leven van anderen te ontnemen.

Wanneer we opnieuw denken aan het Europa van vandaag, geeft ons dat een vertrouwen dat God ons in zijn aanwezigheid niet alleen laat? Dat de ademeest van leven en licht, vrede en verzoening, ongebroken aanwezig blijft? Christus zelf? De bron van en voor ons Leven? Dat er een dimensie van verandering gaande blijft waar mensen naar elkaar toe blijven komen om elkaar een weg van leven te gunnen, een weg van bevrijding zonder geweld.

Jezus heeft ons getoond hoe hij een weg van leven bleef gaan, zonder levens tekort te doen. Jezus heeft ons getoond hoe hij een weg van rechtvaardigheid ging, zonder anderen onrecht of geweld aan te doen. Een ongebroken Geest die mensen wil blijven raken in deze dagen van de Stille Week, Goede Vrijdag en Pasen.

Ik geloof dat deze veertigdagentijd en Pasen ons uitnodigt daarbij stil te staan. Ook in het nabij willen zijn van onze medemensen in Oekraïne. Wat is mogelijk om nabij het lijden van hen te zijn, daar te zijn waar Christus is. Door niet alleen te zoeken naar een weg van leven, maar om deze zelf met elkaar te gaan. Soms ook door het letterlijk en fysiek naar toe te gaan? Zoals Paus Franciscus daar zijn intentie voor heeft uitgesproken. Niet met wapens, maar om daar neer te knielen bij de mensen die roepen in hun diepste nood. Samen met andere kerkleiders, geroepen door hun gebeden om vrede? Het zou mooi zijn wanneer de stroom van angst, omgebogen kan worden in een menselijk keten van humaniteit, compassie, liederen om licht, leven en vrede vanuit een ongebroken geest om vrede en verzoening geborgen in en door Gods aanwezigheid bij ons mensen. Er zijn ook zoveel andere wegen om de ander nabij te zijn dan angst en geweld ons leren. 'Licht moge stralen in de duisternis, nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is. Geef ons dan te leven in het nieuwe licht, wil het woord ons even dat hier vrede sticht. U zij de glorie, opgestane Heer, U zij de victorie, U zij alle eer!' (LB 634:2)

Laten we met onze gebeden zijn bij allen die deze dagen bij de mensen zijn die roepen om recht, om nabijheid van troost en ervaren dat zij niet alleen zijn. En in de stilte horen wat dan ons tegemoetkomt. Heer, ontferm U.

## KERKDIENSTEN

### Zondag 10 april

10.00 uur Martinikerk: ds. S. Ypma

### Witte Donderdag 14 april

19.30 uur Martinikerk: ds. S. Ypma

### Goede Vrijdag, 15 april

19.30 uur Martinikerk: ds. R.P. Wind

### Stille Zaterdag, 16 april

20.00 uur Martinikerk: ds. S. Ypma

### Zondag, Eerste Paasdag, 17 april

10.00 uur Martinikerk: ds. S. Ypma

### Zondag 24 april

10.00 uur Martinikerk: ds. S. Ypma

### Zondag 1 mei

10.00 uur Martinikerk: ds. M.R. Veen

## BIJ DE DIENSTEN

### Zondag 10 april

#### Palmpasen

#### 6<sup>de</sup> zondag van de veertigdagentijd

#### Martinikerk 10.00 uur

#### m.m.v. de cantorij o.l.v. Jochem Schuurman

**Voorganger:** ds. Sytze Ypma

**Ouderling van Dienst:** Hieke Joustra

**Diaken:** Bettie Vlieger

**Lector:** Wouter Brugmans

**Organist:** Jochem Schuurman

**1<sup>e</sup> Rondgangscollecte:** kerk

**2<sup>e</sup> Rondgangscollecte:** diaconie KIA

**Kindernevendienst/Oppas:** Ilse Douma en Wilma Haan

**Koster:** Appie Reitsma

**Beeldpresentatie:** Pieter Oosterhof

**Geluid en camera:** Jan Roorda en Jan Eising

**Koffieschenken:** Sjoerdje Stellingwerf en Sjoerd en Griet Damstra

**Koffiedrinken na de dienst**

Van een mens zeggen we wel eens dat hij twee gezichten heeft. Dat geldt ook voor deze zondag. We lezen het offerverhaal uit de Bijbel, dat van Izaäk. Het staat in Genesis 22: 1-18. In dit verhaal lijkt God twee gezichten te hebben. We lezen ook het verhaal van de intocht van Jezus in Jeruzalem, de versie uit Johannes 12: 12-19. Jezus wordt als een koning onthaald, maar dan wel als een koning op een ezel. De ezel is geen statusdier, het staat voor de mens die de macht aflegt.

De kinderen die naar de bovenzaal gaan voor de nevendienst versieren daar een door Evert Dijkstra in elkaar getimmerd kruis tot een Palmpaasstok.

ds. Sytze Ypma

## **Donderdag 14 april**

### **Witte Donderdag, viering Heilig Avondmaal**

**Martinikerk 19.30 uur**

**m.m.v. de cantorij o.l.v. Jochem Schuurman**

**Voorganger:** ds. Sytze Ypma

**Ouderling van Dienst:** Hanneke Roelofsen

**Diaken:** Willem Koopmans, Djoke de Boer, Annet Walinga, Bettie Vlieger en Carla van der Kooi

**Lector:** Hessel Yntema

**Organist:** Jochem Schuurman

**Rondgangscollecte:**

**Koster:** Arjen de Boer

**Beeldpresentatie:** Tjalling de Jong

**Geluid en camera:** Jan Roorda en Jan Eising

Deze avond horen we over het laatste maal van Jezus met zijn vrienden. Ze vertellen elkaar het verhaal van de avond van de uittocht, van het begin van het Paasfeest. Ze vieren het feest van de ongezuurde broden, het gist is verwijderd, het kale brood blijft over.

We lezen Exodus 12: 1, 15-20. Daarin spreekt Mozes van het feest van het Ongedesemde Brood. Uit Johannes 13 lezen we het verhaal van de voetwassing, waarin Jezus de voeten van de leerlingen wast. Ook wij vieren met elkaar het avondmaal. De kinderen van de kinder-catechese doen mee aan het delen van brood en wijn.

ds. Sytze Ypma

## **Vrijdag 15 april**

### **Goede Vrijdag**

**Martinikerk 19.30 uur:**

**Voorganger:** ds. R.P. Wind

**Ouderling van Dienst:** Seerp Broersma

**Diaken:** Annet Walinga

**Lector:** Hiele Walinga

**Organist:** Jochem Schuurman

**Koster:** Arjen de Boer

**Beeldpresentatie:** Arjo Osinga

**Geluid en camera:** Jan Eising en Sybe Swart

## **Zaterdag 16 april**

### **Stille Zaterdag, een Paaswake**

**Martinikerk 20.00 uur:**

**Voorganger:** ds. Sytze Ypma

**Ouderling van Dienst:** Rolf Bremmer

**Diaken:** Willem Koopmans en Gerrit van der Schaar

**Lector:** Hanneke Roelofsen

**Organist:** Jochem Schuurman

**Rondgangscollecte:** kerk

**Koster:** Arjen de Boer

**Beeldpresentatie:** Kees Stal

**Geluid en camera:** Dick Tolsma en Jan Eising

Het paaslicht is gedoofd. In dit avonduur zijn we in een verstilde sfeer bij elkaar. Rondom de stilte van deze avond zingen we, luisteren naar Bijbelteksten, bidden en horen een korte meditatie. Wat gebeurt er als we waken en zwijgen, wat gebeurt er in het stil-zijn van mens en van God?

ds. Sytze Ypma

## **Zondag 17 april**

### **Paaszondag**

#### **Martinikerk 10.00 uur**

**m.m.v. de cantorij o.l.v. Jochem Schuurman en Klaas de Beer op trompet**

**Voorganger:** ds. Sytze Ypma

**Ouderling van Dienst:** Harm Haitsma

**Diaken:** Bettie Vlieger en Carla van der Kooi

**Lector:** Hanneke Vlietstra

**Organist:** Jochem Schuurman

**1<sup>e</sup> Rondgangscollecte:** kerk

**2<sup>e</sup> Rondgangscollecte:** diaconie KIA Werelddiaconaat

**Kindernevendienst/Oppas:** Marije Miedema en Linda Schinkel

**Koster:** Arjen de Boer

**Beeldpresentatie:** Berend Bosgra

**Geluid en camera:** Arjen de Boer en Jan Eising

**Koffieschenken:** Maaïke van Dijk, Jeanet Veenstra, Djoke Travaille

**Koffiedrinken na de dienst**

Het Paasfeest vieren is dit jaar intenser dan andere jaren. We vieren het op een moment waarop vrede ver te zoeken is, waarin veel levens in 'angstland' verkeren. Voor veel Oekraïense vluchtelingen en ook voor Russische is het een ander Paasfeest dan ze voor mogelijkheid hadden gehouden, twee maanden geleden. Hun leven is een leven in angst. Toch vieren we juist nu het feest van de Opgestane, waarin God regeert in plaats van het kwaad. Dat geloof verankeren we in de ervaring van het lege graf, waar Maria bijstond en huilde. Dan ziet ze twee engelen in witte kleren. Het korte gesprekje met die twee verandert het leven van Maria volkomen. Wat dat betekent in ons leven nu, daarover gaat de preek, vanuit Johannes 20.

ds. Sytze Ypma

## **Zondag 24 april**

### **Martinikerk 10.00 uur:**

**Voorganger:** ds. Sytze Ypma

**Ouderling van Dienst:** Piety Sieperda

**Diaken:** Willem Koopmans en Annet Walinga

**Lector:** Liepie van der Wal

**Organist:** Jochem Schuurman

**1<sup>e</sup> Rondgangscollecte:** kerk

**2<sup>e</sup> Rondgangscollecte:** diaconie

**Kindernevendienst/Oppas:** Nanda Reitsma en Yteke Waltje

**Koster:** Sikke Dijkstra

**Beeldpresentatie:** Sybe Swart

**Geluid en camera:** Dick Tolsma en Jan Eising

**Koffieschenken:** Klaas en Leny Verheul en Lies Benders

**Koffiedrinken na de dienst**

## Zondag 1 mei

### Martinikerk 10.00 uur:

**Voorganger:** ds. Margarithe Veen

**Ouderling van Dienst:** Nynke-Aly Miedema

**Diaken:** Bettie Vlieger en Djoke de Boer

**Lector:** Margje Bijlsma

**Organist:** Jochem Schuurman

**1<sup>e</sup> Rondgangscollecte:** kerk

**2<sup>e</sup> Rondgangscollecte:** diaconie

**Kindernevendienst/Oppas:** Keimpe en Corina Pols

**Koster:** Arjen de Boer

**Beeldpresentatie:** Tjalling de Jong

**Geluid en camera:** Jan Eising en Jan Roorda

**Koffieschenken:** Frits en Anneke v.d. Veen en Marie Steinfort

**Koffiedrinken na de dienst**

De diensten worden uitgezonden via [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl) en via [www.youtube.com](http://www.youtube.com)

## WIJK NOORD

predikant: ds. M.R.Veen

*Onder Wijk Noord vallen:*

**Kaatsersbuurt** ouderling: mw. H.G. Joustra

**Het War**

**Sexb. Vaartplan** ouderling: S. Broersma

**Keningspark ,Witzens 1 en 2** ouderling H. Dijkstra-van der Zee

**Hamburgerrak** pastoraal bezoeker: J. Speelman

**Professorenbuurt**

**Schalsumerplan** ouderling A.J. Osinga

**Saxenoord en Saxenstate** ouderling b.t.: L. Benders-van der Wal

**Froonacker** ouderling A. Douma-Miedema

## Zorg

We denken aan mensen die niet met naam genoemd worden, maar zorg in hun nabijheid ervaren. Zo denken we aan hen die zorgelijke berichten hebben ontvangen, die zorg hebben voor hun lieve kinderen, die zorg hebben voor hun lieve ouders, voor hun vrienden of naasten. Vanuit het licht van geborgenheid om troost bidden we: Geef dat er nabijheid van troost ervaren mag worden en hij of zij verlicht mag worden in het delen in gebed met U.

**Tot Slot** wens ik iedereen een mooie opgang naar Pasen toe. En Gezegende Paasdagen.

Met een hartelijke groet,  
ds. Margarithe Veen

## **WIJK ZUID**

predikant: ds. S. Ypma

*Onder Wijk Zuid vallen:*

### **Binnenstad**

#### **Vliet / Tuinen**

ouderling: mw. J.H. Roelofsen  
pastoraal bezoeker: H. Bron

#### **Catsbuurt / Frisia**

ouderling R.H. Bremmer

#### **Parkbuurt, Noorderbleek Oostwoudbuurt**

ouderling: P. Sieperda-Breidenbach

#### **Bangabuurt**

ouderling: mw. L. Haanstra

#### **Watertorenbuurt**

pastoraal bezoeker: S. Osinga-Boersma

#### **Plan Zuid en Over de Brug**

vacant, tijdelijk ds. S. Ypma

#### **Roordastate**

pastoraal bezoeker: S. Osinga-Boersma

#### **Parkstate/Sjaerdema**

ouderling: P. Sieperda-Breidenbach

#### **Theresia**

pastoraal bezoeker: mw. S. Oosting

#### **Botniahuis**

pastoraal bezoeker: L.G. Visser-Attema

#### **Westerpoort**

pastoraal bezoekers: J. en A. Osinga-Boomsma

#### **Dorpen**

ouderling: mw. J.H. Roelofsen  
pastoraal bezoeker: H. Bron

#### **Tzum**

ouderling b.t.: L. Benders-van der Wal

Een ieder die zorg of ziekte dragen, wensen we Gods zegen toe.

ds. Sytze Ypma

### **Uit de Frisia pastorie**

In een van mijn fotoboeken zitten een paar foto's uit de tijd dat je nog gewoon kievitseieren kon zoeken. *Long time ago*. Daar zit eentje bij met een 'twaake' erop, een nestje met twee kievitseieren. Daaromheen is het wit van de sneeuw. Zo'n 10 centimeter, schat ik, en de datum die erbij staat is 11 april. En ook nu sneeuwde het op de drempel van maart naar april. Sneeuwt het ook in Europa? Nee. Was het maar sneeuw, maar het is een ijzig koude oostenwind die Europa in zijn greep heeft. Een uitloper, niet van een hogedruk maar van lagedruk, waarvan het episch centrum boven het Kremlin hangt. Het verplaatst zich nauwelijks, en richt op grote schaal verwoesting aan in Oekraïne.

Intussen bevinden we ons ook midden in de veertigdagentijd. Zondag 3 april was het alweer de vijfde zondag, die luistert naar de naam 'Judice me'. 'Doe mij recht' betekent dat, het eerste woord uit Psalm 43. Om drie redenen was het een memorabele zondagmorgendienst. Ten eerste omdat voor het eerst de cantorij zong, onder leiding van Jochem. Zo mooi, Jochem achter de vleugel en de koorleden als een zingende krans eromheen gedrapeerd. Jan Roorda was ingevlogen om speciaal hiervoor het geluid te regelen, dank nog daarvoor Jan. Ten tweede was deze ochtend bijzonder, omdat het na lange tijd weer de eerste keer was dat er met de lange stokken werd gecollecteerd. Als volleerde dansers zwierden de aangevers langs de rijen. Ten derde was er na de dienst de opening van de tentoonstelling *Componisten in oorlogstijd*. Eleonore Pameijer gaf een toelichting op de tentoonstelling, in woord en met muziek. In 1996 richtte zij samen met pianist Frans van Ruth de Leo Smit Stichting op, genoemd naar de Joods-Nederlandse componist Leo Smit (Amsterdam, 1900 - Sobibór, 1943). Deze stichting doet onderzoek naar vervolgde en vergeten Nederlandse componisten, met bijzondere aandacht voor Leo Smit, en organiseert in de Uilenburger Synagoge in Amsterdam jaarlijks de serie 'Uilenburgerconcerten'. De tentoonstelling vertelt het verhaal van twintig componisten die in de oorlog werden vervolgd, aan de hand van foto's, documenten en uiteraard muziekfragmenten. Sommigen overleefden de oorlog, anderen niet. Na de inleiding van Pameijer opende onze burgemeester Marga Waanders de tentoonstelling met een prachtige voordracht. U kunt het terugzien en beluisteren op ons Martinikerk Franeker Youtube kanaal. De tentoonstelling is twee maanden te zien, in april op vrijdag en zaterdag van 14 -16 uur, in mei en juni op maandag van 14 - 17 uur en op woensdag t/m zaterdag van 11 - 17 uur. En natuurlijk op zondag na de dienst.

Met een hartelijke groet voor u allen,  
ds. Sytze Ypma

## Ouderenpastoraat Saxenoord/Saxenstate

### **Pastoralia**

Ouder worden brengt kwetsbaarheid met zich mee. Dat weten we wel maar zien het niet altijd. Soms is deze kwetsbaarheid alleen bekend bij naasten of kiest men ervoor om hier niet veel ruchtbaarheid aan te geven. Het valt niet mee om ouder te worden.... Daarom denken we aan allen die fragiel of ziek zijn en beterschap wensen. We bidden voor kracht en herstel. Dat u zich gedragen mag weten door Gods sterke handen.

### **De zon schijnt in mijn ziel vandaag.**

In menig huis gaat heel wat schuil achter de voordeur. Levensverhalen worden gedeeld waarbij geluk, dankbaarheid en verdriet soms dwars door elkaar lopen. Geluk om wat was, is en blijft. Dankbaarheid dat God daarin meegaat. Maar ook verdriet van kort of lang geleden. Het is niet altijd zichtbaar maar wel voelbaar. Soms komt de pijn opeens weer boven drijven als we eraan herinnerd worden door een woord of gebaar. Plotsklaps voelen we ons verloren, gebroken, als een ziel vol scherven. Wat kunnen we dan verlangen naar heil, naar licht om onze ziel te helen. Nu we opgaan naar het Paasfeest en de dagen lengen, leggen we onze gebrokenheid voor aan Jezus, die ons daarin is voorgegaan. Dankzij Hem weten we dat het donker is gezwicht en dat het licht overwint. Daar mogen we van zingen! Het volgende lied geef ik u mee op weg naar het Paasfeest, het geeft uitdrukking aan het verlangen naar Christus' helend licht:

De zon schijnt in mijn ziel vandaag,  
het donker is gezwicht,  
en aard' en hemel lacht mij toe,  
want Jezus is mijn licht.

Er is lofzang in mijn ziel vandaag,  
en jubel voor de Heer,



en zo vol is daarvan nu mijn hart,  
ik kan 't niet uiten meer.

Er is zonneschijn,  
alle uren van de dag zijn blij.  
Zie ik in Jezus' aangezicht,  
is er hemelgloed in mij.

(Joh. de Heer 407)

Vanuit dit lied geef ik u de hoop en troost mee dat het Licht mag schijnen in uw ziel en dat Jezus' hemelgloed ook u omgeeft. Ik wens u gezegende Paasdagen.

Ontvang een hartelijk groet van Ilse Douma

## **UIT DE KERKENRAAD**

Voorzitter : H. Haitsma  
Secretaris: L. Haanstra  
e-mail: [scriba@pkn-franeker.nl](mailto:scriba@pkn-franeker.nl)

Zoals reeds eerder aangekondigd hadden we op 9 maart jl. een bijzondere kerkenraadsvergadering. Geen onderwerpen over praktische zaken, maar een bespreking over de liturgie in de diensten.

We begonnen met een kleine vesper onder leiding van dominee Sytze Ypma. Daarna vertelde hij over de geschiedenis van het ontstaan van de liturgie. "Het hele leven is liturgie, als het doel het dienen van God is. God dienen gebeurt in de gewone dingen van iedere dag, voor zover ze antwoord zijn op Gods opdracht. Dat is de schepping bewoonbaar maken en tot haar oorsprong terug brengen (Pius Drijvers). De liturgie is vele eeuwen geleden al ontstaan en staat niet heel erg vast. Denk alleen maar aan het feit dat in mijn jeugd iedere dienst de Wet van Mozes werd voorgelezen. En ook zongen we toen heel vaak de geloofsbelijdenis.

De liturgie zoals wij die nu kennen, bestaat uit: een gedeelte Voorbereiding, de dienst van Het Woord en de dienst van het Gebed. Iedere predikant heeft hier zijn eigen variaties op, maar deze drie gedeeltes komen in elke dienst terug.

Daarna was het woord aan dominee Margarithe Veen. Zij vertelde over de plaats van de liederen in de liturgie. Liederens moeten passen bij de schriftlezingen. Liederens zijn voor veel mensen een zeer waardevol onderdeel van een dienst.

De landelijke PKN heeft een top 20 samengesteld van de meest geliefde liederens onder haar leden. Opvallend was dat hier oude, maar ook redelijk nieuwe liederens bij staan. En ook Johannes de Heer liederens en Opwekkingsliederens. Voor elk wat wils eigenlijk.

Op 17 maart jl. hebben we onze voorjaars-gemeenteavond gehouden. De opkomst was bescheiden. Maar we hebben een mooie avond gehad. Het eerste deel van de avond hebben we in groepjes gesproken over hoe iedereen de afgelopen twee jaar heeft ervaren. Voor de één was deze coronaperiode eenzaam. Voor de ander vooral een tijd van beperkingen. Weer anderen ontdekten nieuwe mogelijkheden en kansen. Wat ook naar voren kwam, was dat de jeugd het in veel gevallen moeilijk heeft gehad. Jeugd moet nu eenmaal in de groep kunnen chillen en van elkaars gezelschap kunnen genieten. Meerdere jongeren zijn eenzaam en depressief geworden.

Ook kwam de situatie in Oekraïne aan bod. De beelden komen nu al ruim een maand dagelijks bij ons binnen. Na de coronacrisis kwam de energiecrisis en direct daarop de oorlog in Oekraïne. Het is voor ons

alleen een crisis, voor de Oekraïners een verschrikkelijke ramp. En laten we ook de Russische jongens niet vergeten die zonder het te beseffen de oorlog in zijn gejaagd. Deze oorlog roept veel spanningen op, ook bij jongeren. Laten we met elkaar bidden voor een vreedzame oplossing. Dat God Poetin aan mag raken en hem tot inkeer mag brengen.

Waarschijnlijk hebben we in mei weer een gemeenteavond. Daarin zullen dan in ieder geval de jaarrekeningen van diaconie en kerk behandeld worden en nog een nader te bepalen thema.

Eind april komt de GAIA-wereldbol in de Martinikerk te hangen, een wereldbol van 7 meter doorsnee. Heel bijzonder, op internet kunt u meer informatie vinden. Dit zal een behoorlijke publiekstrekker worden, zo is de verwachting. De “opening” zal zijn tijdens Expeditie Next op 6 mei. Hier worden heel veel jongeren verwacht. De wereldbol zal ruim drie weken blijven hangen.

Inmiddels hebben we alle coronamaatregelen achter ons gelaten. Maar corona nog niet. Dagelijks hoor ik van mensen die corona hebben. Het gaat nog behoorlijk rond. Gelukkig worden de meeste mensen er niet heel ziek meer van. Maar sommigen toch weer wel. Het blijft daarom nog voorzichtig aan doen. Vanaf 27 maart is er weer koffiedrinken na de dienst. We wachten af hoe groot de animo hiervoor is. Er zullen vast mensen zijn die liever nog even voorzichtig zijn. En dat is ook goed natuurlijk. Ook voor De Rank gelden geen beperkingen meer. Alle activiteiten kunnen weer. Ook hier geldt dat ieder voor zich bepaalt hoe voorzichtig zij/hij wil zijn. Belangrijk is dat we elkaar hierin respecteren.

We hebben nog geen datum vast kunnen stellen voor de aangekondigde Johannes de Heer zangavond. Maar hij komt er wel. Nog even geduld.

Voor zondag 22 mei staat een KSG dienst gepland. Er wordt overwogen deze dienst buiten te gaan houden. Een openluchtdienst dus. Binnenkort komt hier meer info over.

Omrop Fryslân heeft gevraagd of zij hun diensten in december mogen uitzenden vanuit onze Martinikerk. In december zijn de laatste Omrop Fryslân diensten. En omdat de start in de Martinikerk was, willen ze ook graag bij ons eindigen. We hebben onze medewerking hieraan toegezegd.

De organisatie van de tweede Kliederkerk en van het 40-dagenproject zijn opgestart. In de 40-dagentijd worden boekjes verspreid onder de jonge gezinnen. Aandachtspunt hierbij is dat er nieuwe leiding voor de kindernevendienst nodig is. Ook de tienergroepen en 20+ zijn weer gestart.

Op zondag 20 maart werd ik bij binnenkomst gelijk door koster Arjen aangehouden. Ze waren er net achter gekomen dat de klokken niet geluid hadden. Ik moest dus aan de slag en de klokken luiden. Zwaar werk. Meer dan 1,5 ton in beweging brengen. Een beetje later dan gewoon luidde toch de klok.

Tot slot een vredegebed van Franciscus van Assisi:

Heer, maak mij tot instrument van uw vrede:

laat mij liefde brengen waar haat is,  
eenheid waar mensen verdeeld zijn,  
vergiffenis aan mensen die zwak zijn,  
laat mij hoop geven aan wie niet meer hoopt,  
geloof aan wie twijfelt;  
laat mij licht brengen waar het duister is  
en vreugde waar mensen bedroefd zijn.

Heer, help mij

niet zozeer om zelf gelukkig te zijn als om anderen gelukkig te maken;  
niet zozeer om zelf begrepen te worden als om anderen te begrijpen;  
niet zozeer om zelf getroost te worden als om anderen te troosten;  
niet zozeer om bemind te worden als om te beminnen;

want als ik geef, zal mij gegeven worden,  
als ik vergeef, zal mij vergeven worden,  
als ik sterf, zal ik voor eeuwig leven.

Vriendelijke groet,  
Harm Haitsma  
voorzitter

## **COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS**

Voorzitter: D. Tolsma  
Secretaris : J. de Vries-Fokkema  
e-mail: secretaris.krm.pgf@outlook.com  
Penningmeester: S. Douma

### **Oproep nieuwe Kerkrentmeesters**

Al een ruime periode hebben wij het werk in het college van kerkrentmeesters verdeeld onder 5 personen en de laatste tijd neemt Janny (de Vries) Fokkema de taken van secretaris waar. Het is erg mooi en dankbaar werk maar echt teveel voor 4 personen die dit naast een full-time baan of druk bezet pensioen moeten uitvoeren. Daarom doen we deze oproep.

Wilt u meewerken en meedenken in een enthousiast team aan het verder opbouwen van een gezonde Protestantse Gemeente Franeker? Neem gerust contact op met 1 van ons.

Als rentmeester zijn wij verantwoordelijk voor bijna alles wat er bij een gemeente komt kijken. Wij zorgen voor het personeel zoals de koster, het kerkelijk bureau, organist maar ook voor de predikanten en kerkelijk werker, daarnaast onderhouden wij de verschillende gebouwen en zorgen we voor de geldwerving van onze gemeente. Ook hebben wij het contact met alle vrijwilligers die in onze gemeente werken. En dat zijn er veel! Een hele dynamische spilfunctie dus, midden in het kerkbestuur.

Wilt u meer weten over wat u zou kunnen betekenen, of wilt u een keer langskomen bij onze vergadering. Laat het ons weten.

Met vriendelijke groet,  
Janny de Vries, Sebastiaan Douma, Johan Bouwman en Dick Tolsma

## **INCASSOKALENDER**

### **FONDS:**

Zending 28 april  
Actie Kerkbalans 28 april

### **INCASSODATUM:**

## **COLLECTEN EN GIFTEN**

Collecten in de kerk:

13 februari diaconie, KIA t.b.v. Nepal € 304,45

20 februari	diaconie	63,06
20 februari	kerk	63,06
27 februari	diaconie	230,55
27 februari	kerk	230,55
6 maart	ZWO, Rwanda	279,03
6 maart	kerk	279,02
13 maart	diaconie, KIA t.b.v. Oekraïne	954,75
20 maart	diaconie, KIA, straatkinderen Indonesië	187,26
20 maart	kerk	187,26

**Collecte Roordastate**, 25 maart, € 76,50 voor Wilde Ganzen

Voor alle ontvangen giften en collectegiften via de bank en in de kerk hartelijk dank.

**Collectebonnenverkoop:** Kerkelijk Bureau, Zilverstraat 36 (tijdens kantooruren tussen 09.00 uur en 12.00 uur). Er zijn drie soorten bonnen (€ 0,50; € 1,00; € 2,00 per bon); op een kaart zitten 20 bonnen. Betaling bij voorkeur per bank NL37 RABO 0320 4020 29 o.v.v. het aantal bonnen.

## **DIACONIE**

Voorzitter: W. Veenstra

Secretaris: D. de Boer-Boutsma

## **RUGTASACTIE**

De diaconie heeft 100 rugzakjes besteld bij Stichting GAVE, welke vlak voor de zomervakantie uitgedeeld zullen worden aan vluchtelingenkinderen in de AZC's in Nederland. Momenteel verblijven er zo'n 5000 kinderen tot 12 jaar op een AZC. Zij gaan niet op vakantie, er is geen school en andere activiteiten liggen ook stil. Daarom wil St. GAVE deze kinderen verrassen met een gevulde rugtas.

Op **Paaszondag 17 april** worden de rugzakjes uitgedeeld en kunnen gemeenteleden zo'n tasje thuis vullen met bijv. een knuffel, speelgoed, schrijf- of knutselmateriaal, tandenborstel en tandpasta. Er zijn drie verschillende leeftijdscategorieën voor jongens en meisjes. In elk rugtasje zit een flyer met informatie over de actie en er staat op voor welke leeftijd en geslacht het rugtasje bedoeld is.

De gevulde tasjes kunnen een week later op **zondag 24 april** ingeleverd worden in de kerk. Of ze kunnen op het kerkelijk bureau ingeleverd worden (zie openingstijden in De Binding) tot **uiterlijk vrijdag 29 april**. De diaconie zal ervoor zorgen dat de tasjes naar een inleverpunt in Burgum worden gebracht.

Meer informatie over deze actie kunt u lezen op [www.gave.nl](http://www.gave.nl)

We hopen natuurlijk dat deze actie een groot succes wordt en dat er veel asielzoekerskinderen blij gemaakt kunnen worden.

Djoke de Boer

## Giften en collecteopbrengsten 2 januari tot en met 6 februari 2022

2-1-2022	Diaconie	€ 255,00
9-1-2022	Diaconie	€ 323,00
16-1-2022	Diaconie	€ 276,00
	Kledingactie	
23-1-2022	Noodopvang	€ 1.700,15
30-1-2022	KIA -Landbouw Oeganda	€ 485,00
6-2-2022	Diaconie	€ 253,63

### ZIEKMELDINGEN / ZIEKENDIENST

Voor **ziekmeldingen** en **ziekenbrief**, de **ziekendienst** contacten. Zij zorgen voor een attentie thuis, informeren de predikanten en verzorgen de ziekenbrief

mw. L. de Beer-Dijkstra

mw. N. Ferwerda-Dotinga

mw. A. van Nimwegen-Vlietstra

mw. T. Palma-de Vries

### KERKELIJKE STAND

#### MUTATIES:

Doorgeven aan:

Kerkelijk Bureau, Zilverstraat 36, 8801 KC

's morgens van 9.00-11.30 uur

0517-393200 of [kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl](mailto:kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl)

### DE 80-JARIGEN EN OUDER & HUWELIJKSJUBILEA

Wilt u liever niet dat uw jubileum of verjaardag vermeld wordt, geef dat dan door aan het kerkelijk bureau. 0517-393200 of [kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl](mailto:kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl)

Wanneer uw naam niet wordt genoemd dan staat uw huwelijksdatum niet in ons bestand en is bij ons niet bekend. Neem ook in dat geval contact op met het kerkelijk bureau.

### BERICHTEN VAN ACTIVITEITEN



## **Voor Pasen organiseren we kapelkuiers**

### **Van harte uitgenodigd!**

**De kuiers staan in het teken van de woorden: werken, wenen en waken.**

### **Op stap met een goed verhaal**

Onthaasten en verstillen in een kerkje.

Samen kuieren door een Fries landschap.

Mediteren over een verhaal.

Ruimte voor een goed gesprek en stiltemomenten.

Ons laten aanraken door de goedheid van God.

### **Spreekt dit u aan?**

Dan nodigen we u van harte uit om mee te doen met een aantal bijzondere wandelingen.

### **De wandeling ziet er als volgt uit:**

9.45- 10.00 : Inloop met koffie in De Rank

10.00-10.20 : Start met een lied en voorlezen van een verhaal in De Rank

Tijdens de wandeling krijgen we een vraag mee die uit het verhaal komt.

10.30-11.30 : Wandelen in de structuur van Nij Kleaster, stilte, bezinning en verbinding.

11.30- 11.40 : Afsluiting in De Rank

**Plek:** De Rank te Franeker

**Adres:** Zilverstraat 36

**Data:** zaterdag 9 april, zaterdag 16 april.

Opgave niet nodig! We kijken naar u uit!

Sytze Ypma , Feja Nauta, Roaske Doevendans en Annemiek Heerma

## **SOBERE MAALTIJD**

### **Maandag 11 april, 17.30-19.15 uur in De Rank**

In de Stille Week bezinnen we ons in de christelijke traditie op de betekenis van het lijden en sterven van Jezus. Wat is er gebeurd tussen het 'Heden Hosanna' en 'Morgen kruisigt Hem'? En wat is er te leren van het Joodse Pesach en het christelijke Pasen? De Sobere Maaltijd van maandag 11 april geeft ruimte om daarbij stil te staan en samen te komen in deze betekenisvolle Stille Week. De maaltijd met een symbolische betekenis is voorbereid door Saskia en Sieds de Jong. Ds. Sytze Ypma zal ingaan op de betekenis van de Pesachmaaltijd en Pasen. Wilt u hierbij aanwezig zijn, kunt u zich opgeven bij Saskia en Sieds de Jong. Er kunnen zich nog maximaal 65 mensen inschrijven. Onkosten voor de maaltijd: vrijwillige bijdrage.

Welkom!

### **Koffieschenk(st)ers gezocht**



Nu het koffiedrinken na de dienst weer van start gaat kunnen we weer wat nieuwe koffiezetters / koffieschenkers gebruiken.

Het houdt in dat we een uur voor de dienst alles moeten klaarzetten en naderhand alles weer opruimen.

Opgeven bij Matty Tasma

## **Pelgrimstocht op Tweede Paasdag**



In het kader van Martinikerk 600 jaar organiseren we op Tweede Paasdag een pelgrimstocht.

Al 1000 jaar lopen pelgrims naar Santiago de Compostella in Noord-Spanje om het graf van de apostel Jacobus te bezoeken. In het begin ging het om boetedoening, nu lopen mensen omdat ze dat graag willen. Ze dragen een Jacobuschelp als teken dat ze pelgrim zijn, de schelp is ook het routeteken. Vaak hebben de pelgrims een steen bij zich, die staat symbool voor iets dat ze in hun leven meedragen, dat kan iets verdrietigs of zwaars zijn, maar ook iets heel fijns of vrolijks.

Op onze tocht nemen we ook een steen mee, iedereen mag daar iets op schrijven wat voor hem of haar belangrijk is. In de Martinikerk leggen we alle stenen op een schaal, we mogen onze zorgen en onze blijdschap voor God neerleggen.

We volgen de route van het Jabikspaad, maar ook het verhaal van de Emmaüsgangers kan een uitgangspunt zijn voor deze tocht: wie loopt er misschien zomaar naast je?

Ook krijg je een pelgrimspas mee voor onderweg. Bij de start, onderweg en bij het eindpunt wordt daar een stempel op gezet. Vroeger kregen pelgrims van de kerk een geloofsbrief mee, daarmee konden ze onderweg bij kloosters en verzorgplekken aankloppen voor een bed of verzorging. Jullie worden

onderweg ook verzorgd, in Ried staan koffie, thee en limonade klaar en ook is hier een wc voor de hoge nood.

De sliert van pelgrims groeit dus onderweg en komt uiteindelijk uit in de Martinikerk, waar we afsluiten met een koffie en thee en een korte vesper.

Deelnemers kunnen kiezen uit drie startplekken:

13.00 - 13.15 uur St. Jacobiparochie (15 kilometer naar Franeker) of

14.30 - 14.45 uur Ried (7 kilometer naar Franeker) of

15.45 - 16.00 uur Schalsum (3 kilometer naar Franeker)

NB: Iedereen moet zelf het vervoer naar de startplek regelen.

Opgeven kan tot en met 13 april bij:

Jan en Roaske Doevendans

Maaïke van Dijk



**ZWO**

Voorzitter: Jeanet Veenstra

Penningmeester: Pieter Walinga

Bankrekeningnummer: **NL07 RABO 0313 2032 29**

### **Collecte Kerk in Actie zondag 10 april 2022 – Paas Challenge**

Paas Challenge: ontdekken wat Pasen is Wat betekent Pasen en wat betekent het paasverhaal voor mij? Elk jaar gaan meer dan zesduizend jongeren in heel Nederland met deze vraag aan de slag wanneer ze, in groepen, de Paas Challenge doen. De Paas Challenge, die wordt gehouden in de week voor Pasen, is een spel dat is ontwikkeld door Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. In dit spel vol puzzels, opdrachten en uitdagingen doorleven jongeren het paasverhaal. Ze ontdekken waarom Jezus zijn lijdensweg ging en waarom er voor hen nieuw leven mogelijk is. Met uw bijdrage geeft u jongeren die het paasverhaal al vaak hebben gehoord de kans om op een nieuwe manier in aanraking te komen met de boodschap van Pasen! Geef aan de collecte of maak uw bijdrage over op **NL52 ABNA 041 41 41 415 t.n.v. Jeugdwerk Protestantse Kerk**, o.v.v. Jong Protestant Palmpasen, of doneer online. Hartelijk dank! Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

### **Collecte Kerk in Actie zondag 17 april 2022 - Werelddiaconaat Kansen voor jongeren in achterstandswijk in Beiroet**





In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de problemen niet te overzien. Gebrek aan goed onderwijs, werkloosheid, armoede en geweld ontnemen jongeren - Syrische vluchtelingen, maar ook de Libanese jeugd - elk perspectief op een betere toekomst. Jongeren centrum Manara in Beiroet vangt ieder jaar duizend kwetsbare tieners uit deze wijk op. Het centrum voelt voor hen als een tweede thuis: ze krijgen huiswerkbegeleiding, een vaktraining, psychosociale hulp of kunnen er terecht voor een partijtje tafelvoetbal of airhockey. Deze veilige en liefdevolle plek, waar jongeren de ruimte krijgen leeftijdsgenoten te ontmoeten en even onbezorgd jong kunnen zijn, geeft hen een stevig steuntje in de rug op weg naar de toekomst.

Met uw bijdrage steunt u wereldwijd projecten van Kerk in Actie, zoals het werk in Beiroet voor kwetsbare jongeren. Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op **NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie** o.v.v. collecte 'Jongeren Libanon'. Meer informatie op

[www.kerkinactie.nl/jongerenlibanon](http://www.kerkinactie.nl/jongerenlibanon) **Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?**

**Hartelijk dank!**

### **Oproep voor donatie van Poiesz spaarkaarten voor vluchtelingen**

Binnen onze ZWO commissie kwam Pieter Walinga met het goede idee om mensen de kans te geven om hun volle Poiesz spaarkaarten te doneren voor het goede doel. Wij zijn hier enthousiast mee aan de slag gegaan en waren het al gauw eens dat de opbrengst voor vluchtelingen gebruikt zal worden. Wij hebben voor de inzameling van de spaarkaarten, een brievenbus geplaatst in de ZWO-kast achterin de Martinikerk. Inmiddels is er ook een tweede brievenbus geplaatst in het halletje van het kerkelijk bureau.

De komende tijd zal de inzameling worden bestemd voor vluchtelingen uit Oekraïne. In de toekomst kunnen de spaarkaarten ook voor andere vluchtelingen worden ingezet.

Daarom willen wij alle mensen, die vluchtelingen een warm hart toedragen, hierbij oproepen om hun volle Poiesz spaarkaarten te doneren in één van de daarvoor geplaatste brievenbussen.

Namens de ZWO commissie, Thom Dotinga



## oud papier

In het weekend van **8 en 9 april** en in het weekend van **6 en 7 mei** staat de oud papiercontainer op de P.J. Troelstrastraat 24 (C.B.S. De Toermalijn).

Het oud papier graag **zaterdags voor 12.00 uur** bij de container brengen, deze wordt kort na 12.00 uur opgehaald. Bent u een keer te laat, neem uw oud papier dan s.v.p. weer mee.

Opbrengst oud papier december 2021:

€ 169,80

Opbrengst oud papier januari:

€ 213,92

afb. N.B.G.

**VANDAAG LEZEN WIJ...**

**LEESROOSTER**

do 7 apr	Johannes 17:1-12	God kennen is het eeuwige leven
vr 8 apr	Johannes 17:13-26	Laat ons één zijn
za 9 apr	Jeremia 26:1-9	Een beladen boodschap
zo 10 apr	Jeremia 26:10-24	Palmzondag- Het lot van Uria
ma 11 apr	Jeremia 27:1-11	Het juk ondergaan
di 12 apr	Jeremia 27:12-22	Misleidende profeten
wo 13 apr	Jeremia 28:1-17	Krachtmeting
do 14 apr	Johannes 18:1-27	Witte Donderdag - Ik ben het (niet)
vr 15 apr	Johannes 18:28-19:30	Goede Vrijdag - Vriend van de keizer
za 16 apr	Johannes 19:31-42	Stille Zaterdag - Voorbereiding voor een bijzondere sabbat
zo 17 apr	Johannes 20:1-18	Eerste Paasdag - Wie zoek je?
ma 18 apr	Johannes 20:19-31	Eerst zien...
di 19 apr	Jeremia 29:1-9	Het duurt nog wel even
wo 20 apr	Jeremia 29:10-23	Hoop voor Jeruzalem
do 21 apr	Jeremia 29:24-32	Weerwoord
vr 22 apr	Psalms 114	De dans van de aarde
za 23 apr	Jeremia 30:1-11	Geknakt, niet gebroken
zo 24 apr	Jeremia 30:12-31:1	Weer als vroeger
ma 25 apr	Jeremia 31:2-14	Terugkeer
di 26 apr	Jeremia 31:15-22	Nieuwe dingen
wo 27 apr	Jeremia 31:23-30	Opbouw
do 28 apr	Jeremia 31:31-40	Eeuwigdurend verbond
vr 29 apr	Jeremia 32:1-15	Contract voor de toekomst
za 30 apr	Jeremia 32:16-25	Duurzaam?

ZO 1 MEI	Jeremia 32:26-44	Niets is onmogelijk
ma 2 mei	Johannes 21:1-14	Goede raad
di 3 mei	Johannes 21:15-25	Onbeschreven daden
wo 4 mei	Psalm 55:1-16	Dodenherdenking - Opgejaagd
do 5 mei	Psalm 55:17-24	Bevrijdingsdag - Vertrouwen
vr 6 mei	Jeremia 33:1-13	Een keer in het lot van Juda en Israël
za 7 mei	Jeremia 33:14-26	Vervulling van de belofte
zo 8 mei	Psalm 77	Onrust en ontzag
ma 9 mei	Jeremia 34:1-7	Een vredig einde

## ALLERLEI

### De foto op de voorkant van De Binding

Onlangs kregen we als redactie een voorstel van de fotoclub om "hun" foto's te gebruiken op de voorkant van De Binding. Momenteel gebruiken we hiervoor al anderhalf jaar de driehoek. Deze foto is destijds gemaakt door de koster en was uitgekozen n.a.v. een oproep in het kerkblad om foto's in te sturen.

De afspraak was dat we deze foto een jaar lang zouden gaan gebruiken bij de "gewone" nummers. Ieder jaar zou er een nieuwe foto worden uitgeschreven. Helaas is het vorig jaar niet gelukt om een nieuwe fotowedstrijd uit te schrijven. En dus gebruiken we deze voorkant nu al anderhalf jaar. Nu kwam dit voorstel van de fotoclub om de voorkanten van de resterende nummers van dit kalenderjaar op te sieren met foto's van de fotoclub.

Als redactie staan we hier zeer positief tegenover en maken we graag gebruik van het aanbod om voor de rest van het kalenderjaar een selectie van deze foto's te gebruiken.

Aan het einde van dit kalenderjaar schrijven we weer een wedstrijd uit onder de lezers van het kerkblad om nieuwe foto's in te sturen voor 2023.

Namens de redactie,  
Klaas Kooistra

### Afspraken over begrafenissen

In onze gemeente zijn er regelmatig begrafenissen. Om dit als pastores samen te kunnen dragen, hebben we daar de volgende afspraken over gemaakt:

1. Ds. Margarithhe Veen verzorgt de rouwdiensten van gemeenteleden in wijk Noord.
2. Ds. Sytze Ypma verzorgt de rouwdiensten van gemeenteleden in wijk Zuid en uit de dorpen.
3. Pastor Ilse Douma verzorgt de rouwdiensten van gemeenteleden woonachtig in Saxen Noord en Saxenstate.

Met een hartelijke groet,  
ds. Margarithhe Veen, Ilse Douma, ds. Sytze Ypma



## Vrijwilligers gezocht voor Expeditie NEXT

Op 6 mei organiseert de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) de tweede editie van Expeditie NEXT: hét wetenschapsfestival voor kinderen en hun ouders/verzorgers. Samen met het Nederlandse wetenschapsveld komt de oude Franeker universiteit voor één dag weer tot leven door wetenschapsactiviteiten in de stad te organiseren. Voor dit evenement is de organisatie van de NWA op zoek naar vrijwilligers die hen 6 mei kunnen ondersteunen in de Martinikerk.

Het festival wordt 's morgens 6 mei in de Martinikerk officieel geopend. Daarna zijn, naast diverse activiteiten in de binnenstad, diverse activiteiten in de kerk. Zo hangt in het koor een grote wereldbol (Gaia.7 meter doorsnede).

Het beloofd een geweldig festival te worden.

**De organisatie zoekt nog een aantal vrijwilligers die hen 6 mei in de Martinikerk kunnen ondersteunen** (starttijd 10.30 uur en eindtijd 18.15 uur). Deze tijdsperiode kan in meerdere blokken worden gesplitst.

Gevraagd worden zaalwachten/tellers die bij de deuren de festivalgangers welkom heten, het bijhouden van de koffie/thee voor crew/programma en een beetje opruimen in de kerk waar nodig, mensen begeleiden etc.

Als vrijwilliger krijgt u een goede lunch en een crew-shirt.

Wilt u graag samen met uw vrienden/familie deelnemen als vrijwilliger? Bij de aanmelding kunt u aangeven met wie u graag samenwerkt dan zorgt de organisatie ervoor dat u samen wordt ingepland.

Aanmelden kan via [info@expeditienext.nl](mailto:info@expeditienext.nl). Uw hulp wordt zeer gewaardeerd. De organisatie kijkt er naar uit om, samen met u, van Expeditie NEXT een succesvol evenement te maken.

Janny de Vries-Fokkema  
kerkrentmeester

## Oproepje april actie

De noodopvang vluchtelingen in Leeuwarden heeft doorgegeven dat er specifiek vraag is naar kleding **voor mannen**. Vooral maat M en L zijn nodig maar ook S en XL/XXL maten ontvangen ze graag. Heeft u thuis nog kleding die u niet meer gebruikt (schoon en heel ) en beschikbaar wilt stellen voor de vluchtelingen dan kunt u dit bij ons brengen op:

- Zaterdagavond 9 april van 19.00 -20.30

- Dinsdag 12 april van 19.00 – 20.30
- vrijdag 15 april van 11.00- 13.00
- of in overleg op andere dagen en tijden.

Met vriendelijke groet,  
Sieds en Saskia de Jong

## UITNODIGING

Bij deze wordt u weer uitgenodigd tot het meevieren van de aanstaande GEZINSDIENST, welke zal worden gehouden op:

**Zondag 24 april**

**Sint Joristsjerke**

**Haerdewei 1**

**8854 AA Oosterbierum**

Aanvang van de dienst: **10 uur**

Voorganger: **Ds. U. Tjallingii**

**MUZIKALE MEDEWERKING WORDT VERLEEND DOOR :**

***BLIID BOADSKIP SJONGERS***

**WIE ZELF EEN MUZIEKINSTRUMENT HEEFT, KAN DIT MEENEMEN.**

Ook zijn er aan het eind van de dienst instrumenten beschikbaar zodat we allemaal mee kunnen doen.

Heb u geen vervoer dan kunt u contact opnemen met

Adeline Jukema

Ivonne de Jong

Met vriendelijke groet,  
namens de commissie:  
Adeline Jukema



Met korting naar **de Martini Mattheüs**

## **Bach's Mattheüs Passie opgevoerd in een tedere verkorte versie in de prachtige Martinikerk**

De Mattheüs Passie van Johann Sebastian Bach is het verhaal van het lijden en sterven van Christus. Prachtige, aangrijpende muziek, die de laatste jaren door corona maar heel beperkt heeft geklonken in de passietijd. Maar nu kan het gelukkig weer, en laten de 11 vocalisten van het Mini Mattheüs Ensemble hun eigen sfeervolle versie van Bach's Mattheüs Passie horen; een ingekorte passie van anderhalf uur, waar toch de bekende delen, zoals het *Erbarme dich* en het mooie slotkoor, niet in ontbreken. In deze vorm ligt de nadruk op de intimiteit tussen de stemmen onderling, samen met het verhaal dat op een meer directe manier tot leven wordt gebracht. De Martini Mattheüs is voor kenners en liefhebbers, maar ook voor iedereen die kennis wil maken met Bach's meesterwerk.

**De Martini Mattheüs**  
**Martinikerk, Franeker**  
**9 april, 2022**

**Tijd: 19:30**

**Toegang: 23,50 / 19,50 Met de kortingscode: PKN**

**[WWW.THEATERDEKOORNBEURS.NL](http://WWW.THEATERDEKOORNBEURS.NL) UW KAARTEN**

- \*Weer live! te beluisteren**
- \*In de prachtige Martinikerk te Franeker**
- \*Een aantal stukken in het Fries**
- \*Unieke intieme en theatrale versie**
- \*Duurt slechts anderhalf uur**
- \*Met de bekende delen**

De Martini Mattheüs wordt uitgevoerd door:  
Walther Deubel, tenor (evangelist)  
Bas de Leeuw, bas (Christus)  
Hesther Oor en Anne Kan, sopraan  
Sigurd van Lommel en Maartje Masereeuw, alt  
Dierick Aartsen, tenor

Karel Barten, bas  
Jantine Strik (kinderkoor)  
Cees-Willem van Vliet, klavier  
Henk Westland, tenor en artistiek leider  
Mirjam Bosgraaf, productie

Alrik Bosgraaf



De ZWO heeft ons aangeboden om een gedeelte van de open kast in de Martinikerk te gebruiken voor Victory4All. Wij maken graag gebruik van dit aanbod!  
Inmiddels is de kast gevuld met verschillende (nieuwe) artikelen die we gekregen hebben voor de verkoop en bieden deze dus aan. U kunt iets uitzoeken en u mag zelf uw prijs bepalen. In de kast staat een blauw geldkistje waarin u uw vrijwillige bijdrage kunt doen. De opbrengst is voor Victory4All. Neem gerust een kijkje en wie weet zit er wat leuks voor u bij.

Met vriendelijke groeten Sieds en Saskia de Jong

## Zonnebloem boottocht

Op **dinsdag 31 mei** 2022 gooit de Zonnebloem afdeling Franeker e.o. de trossen weer los voor haar jaarlijkse dag-boottocht.

Vanuit Sneek varen wij van 10 tot 16 uur met de Toerist VI over de Friese Meren.

Bent u moeilijk ter been of komt u weinig de deur uit geef u dan gerust op. Er is plaats voor 80 personen, gasten van de doelgroep hebben voorrang.

Kosten €40,- (alles inbegrepen, incl. vervoer)

Info en opgave t/m 14 mei bij:

Sylvia Boersma of Sonja de Vries

## VROUWENGROEP “DE SCHAKEL”

Bijeenkomst maandag 11 april om 19.45 uur in De Rank.

De slotavond is voor het echtpaar De Haas-Makelaar van Cornjum. Als Duchsea-kayakers organiseren zij reizen voor kayakers. Het onderwerp kondigen ze zelf aan, waarschijnlijk wat anders dan in het programmaboekje staat.

Hartelijke groet, namens “De Schakel”,  
Ymkje Santema-Hogendorp



P.C.O.B. afdeling Franeker en Omstreken

Ledenbijeenkomst op **21 april 2022 om 14.30 uur in “de Rank”**.

Op onze laatste ledenmiddag van het seizoen 2021-2022 komt mevrouw Siets Ypenga-Keulen met het informatieve en humoristische onderwerp “Sierlike Swannen”. Na een werkzaam leven bij de bibliotheekservice Fryslân is zij begonnen met het geven van lezingen. Wij rekenen op een volle zaal. U komt toch ook?

Een hartelijke groet, namens het bestuur,  
Ditta Burggraaff-Siebesma, secretaris

## AGENDA

### **vrijdag 8 april**

oud papier

### **zaterdag 9 april**

oud papier

De Martini Mattheüs, 19.30 uur, Martinikerk, zie info elders in deze Binding

### **zondag 10 april**

Radio “Eenhoorn” 9.30 uur: ds. P. Speelman, Folsgeare

### **maandag 11 april**

De Schakel, 19.45 uur in De Rank

Sobere maaltijd, De Rank, 17.30 uur tot 19.15 uur,  
zie info elders in deze Binding

### **Goede Vrijdag 15 april**

Radio “Eenhoorn” 19.30 uur: maj. Fr. van der Werf

### **zondag 17 april (Pasen)**

Radio “Eenhoorn” 9.30 uur: maj. Fr. van der Werf



**donderdag 21 april**

PCOB, 14.30 uur De Rank

**zondag 24 april**

Radio "Eenhoorn" 9.30 uur: D. Wolbers, Franeker

**zondag 1 mei**

Radio "Eenhoorn" 9.30 uur: kerk. werker mw. T. Bloem, Minnertsgea

**vrijdag 6 mei**

oud papier

**zaterdag 7 mei**

oud papier

De diensten van Radio "Eenhoorn" worden vanuit de studio opgenomen.



Jeugdouderlingen: Nynke-Aly Miedema-Kamstra  
Marije Miedema-Epema

Hallo jongens en meisjes,

**Wij zijn weer terug!**

Marije en ik zijn na een tijdje verlof (omdat we allebeide een kindje hebben gekregen) weer terug bij de jeugdraad en pakken ons werk als jeugdouderling weer op.

**Waar zijn we momenteel mee bezig?**

- op dit moment is het Paasproject bezig. Op **10 april** worden er bij de kindernevendienst Palmpasen stokken gemaakt en op **17 april** gaat het over "alleen jezelf"
- **22 mei is er weer een KSG dienst** in de Martinikerk waar de Korendrager en de Toermalijn aan meewerken.
- Op **12 juni** is de overstapdienst. We nemen dan afscheid van de kinderen van groep 8.
- ook zijn we bezig om weer een kliederkerk te organiseren. De datum wordt nog bekend gemaakt.

Wij hopen jullie gauw weer te zien bij één van de bovenstaande activiteiten!

Groetjes Marije en Nynke Aly

## **TIENERS IN GESPREK**

In plaats van vrijdag 8 april zijn alle Tieners uitgenodigd voor de **Sobere Maaltijd van maandag 11 april**. De meesten van jullie hebben al toegezegd het leuk te vinden te helpen bij deze maaltijd. Heel mooi. De maaltijd begint om 17.30 uur. Wanneer jullie er om 17.00 uur kunnen zijn, is dat heel mooi. Mochten ouders en broertjes en zusjes het ook leuk vinden om mee te komen, kunnen ze zich opgeven bij Saskia en Sieds de Jong

Met een hartelijke groet,  
ds. Margaritha Veen