

## **KERKBLAD VOOR DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE FRANEKER**

29 ste jaargang, nummer 7 en 8  
vrijdag 8 juli 2022

**De kopij voor de volgende nummers  
inleveren uiterlijk donderdag 25 augustus (nr. 9)  
en donderdag 29 september (nr. 10)**

Door mij heen stromen de brede rivieren  
en in mij staan de hoge gebergten.

En achter de struikgewassen van m'n onrust  
en verwarringen strekken zich de brede effen vlaktes  
van m'n onrust en overgegevenheid.

Alle landschappen zijn er in me. Er is ook voor alle plaats.  
In mij is de aarde en in mij is ook de hemel.

Etty Hillesum

gedicht aangeleverd door Afke Huistra

**Het kerkelijk bureau is op 12 juli gesloten en van 2 augustus tot en met 19 augustus.**

### **MEDITATIE DOOR: DS. SYTZE YPMA**

#### *Lekker even niks doen*

Dat zei iemand, die vertelde dat ze bijna met vakantie ging. Als een slinger hing ze die woorden om dat vooruitzicht. Ze zal niet de enige zijn. Zolang ik leef – bijna 60 jaar - is er al zoiets als vakantie. Terwijl vakantie allerminst vanzelf spreekt. Als bakkersgezin gingen we vroeger eind mei altijd naar Ameland, vakantievierden in een zomerhuisje. Want als in ons watersportdorp Heeg de zomerdrukke losbarstte, moest de bakkerij van mijn vader en oom op volle toeren kunnen draaien. Twee weken Ameland was de broodnodige ontspanning voor de zomerdrukke aan. Ja, als werkende wezens hebben we periodes van ontspannen nodig.

Ik merk dat vakantie voor meer en meer mensen een noodzaak is om het moderne leven vol te kunnen houden én ik merk dat er tegelijk ook steeds meer mensen zijn, die vanwege de hoge kosten niet meer op vakantie kunnen gaan. Om die reden, en ook vanwege de oorlog in Oekraïne, zit er dit jaar iets ongemakkelijks aan op vakantie gaan.

In aanleg zijn wij mensen geen vakantiegevers, maar bezige bijen, wezens die altijd wat om handen moeten hebben. Als we niks te doen hebben, klopt verveling aan de deur, en de negatieve lading die, deels onterecht, aan dat woord kleeft, zorgt er vaak voor dat we iets pakken om te doen, tegenwoordig vaak iets met een scherm. Dat bezig zijn, noem het werken in de ruime zin van het woord, zit dus diep in onze cultuur. De West-Europese mens wordt ook wel een 'homo faber' genoemd (makende mens). Wij mensen zijn 'wezens met een aangeboren drang tot arbeid en creativiteit, met een aangeboren drang om werktuigen en techniek te ontwikkelen, gericht op het naar hun hand zetten van de eigen leefomgeving,' schrijft Wikipedia nogal omslachtig. We ontdekken ook meer en meer dat werk verslaving kan zijn. Heel

veel mensen werken al lang niet meer om te leven, maar leven om te werken. Dat is ook waar Jezus op duidt als Hij zegt dat de mens er niet is voor de sabbat, maar de sabbat voor de mens. Over de sabbat gesproken. Dat is de zevende dag. De dag waarop God zichzelf en ons trakteert op een vakantiedag. De dag waarop, zo staat geschreven, de Eeuwige rust, en met die rust en die rustdag is het universum compleet, schrijft Abraham Heschel. De rabbijnen spreken van ‘menuha’, dat betekent rust, maar het is meer dan rust alleen. Het is Gods scheppingsdaad, die Hij ons op de sabbat en als basis en beginsel voor de hele week meegeeft: Kalmte, sereniteit, vrede en rust.

Vakantie is de wereldse manier om werken te verwerken, om te herstellen en te herbronnen. De zin en noodzaak van een tijd nietsdoen is, dat er iets wezenlijks met ons gebeurt. Bijvoorbeeld dat we weer tot onszelf komen. Eind juni deden we met een klein groepje mensen in het koor van de Martini een oefening. Die heette: ‘Zomaar stil zitten.’ Doet u dat wel eens? Zomaar ergens gaan zitten, niks om handen en niks doen? Dan spookt het zomaar in je, of klinkt een oude stem dat dat niet mag. De meeste mensen zijn niet gewend om zomaar stil te zijn. Het is dan al een oefening op zich om dat een keer te doen, stil zitten en stil zijn. ‘Hoe vaker je deze oefening doet, des te meer zal de stilte zich verdiepen en zul je de stilte als prettig ervaren,’ zo schrijft Paula van Cuilenburg in het boekje *Stil en aandachtig*. Het is van belang dat we in ons dagelijks leven plekken en momenten creëren, waarop alles even stilvalt. Waarop we als het ware even met vakantie zijn, vrij zijn. Zodat we oor krijgen voor de muziek die stilte heet. Soms brengt het leven zelf noodgedwongen zo’n stop aan. Dan komen we in een klap in onze binnenkant terecht, en vooral als je daar niet veel kwam, kan dat heftig zijn.

Laten we iets nader op het woord vakantie ingaan. Want dat vertelt ons wat we eigenlijk doen als we met vakantie gaan. Dat woord vakantie komt van het woord Latijnse woord ‘vacantia’ dat ‘vrijstelling’ en ‘niet werkzaam zijn’ betekent. Het werkwoord waar ons woord vakantie van afstamt is ‘vacare’ en dat betekent ‘vrij zijn’, ‘leeg maken’, ‘laten binnenkomen wat is.’

De sabbat en de zondag zijn eigenlijk wekelijkse vakantiedagen, onze vluchtheuvels in de week. In die zin dat ze bedoeld zijn om vrij te zijn voor God (vacare Deo), dat we niet alleen meer de drukte zien, of onze persoonlijke situatie, maar ons openstellen voor iets groters, van Boven. Terwijl we hier voor even zijn, verbinden we onze levens met onze Levensbron. En als dat elke zondag terugkeert, kunnen we dat ook makkelijker door de week blijven doen, door bijvoorbeeld op een stil moment op de dag te bidden en Bijbel te lezen. Ook dan komen de sappen van Gods geest in ons. Het gebed dat daarvoor het meest geschikt is, dat is het gebed waarin we stil zijn, zodat God in ons komt en met zijn ‘stem van zachte stilte’ in en tot ons spreekt.

Of je nu wel of niet met vakantie gaat of kunt gaan, die stem van zachte stilte, die wens ik ons allen van harte toe.

## **KERKDIENSTEN**

### **Zondag 10 juli**

10.00 uur Martinikerk: ds. E. Zwerver, Schettens

### **Zondag 17 juli**

10.00 uur Martinikerk: ds. T.T. Osinga, Franeker

9.30 oere Niklaas Tsjerke Hjerbeam: dhr. L. v.d. Ven, Aldeboarn

### **Zondag 24 juli**

10.00 uur Martinikerk: ds. R.P. Wind

### **Zondag 31 juli**

10.00 uur Martinikerk: ds. H. Post-Knol, Lekkum e.o.

9.30 oere Niklaas Tsjerke Hjerbeam: ds. S. Reitsma, Ljouwert

### **Zondag 7 augustus**

10.00 uur Martinikerk: ds. R.P. Wind

### **Zondag 14 augustus**

10.00 uur Martinikerk: ds. S. Ypma

9.30 oere Niklaas Tsjerke Hjerbeam: ds. S. Hiemstra, Almelo

### **Zondag 21 augustus**

10.00 uur Martinikerk: ds. J.H. Hamoen, Joure

### **Zondag 28 augustus**

10.00 uur Martinikerk: ds. S. Ypma

9.30 oere Niklaas Tsjerke Hjerbeam: mw. N. Kanis, Lelystêd

## **BIJ DE DIENSTEN**

### **Zondag 10 juli**

#### **Martinikerk 10.00 uur:**

**Voorganger:** ds. Edna Zwerver, Schettens

**Ouderling van Dienst:** Arjo Osinga

**Diaken:** Annet Walinga, Bettie Vlieger

**Lector:** Hiele Walinga

**Organist:** Jochem Schuurman

**1<sup>e</sup> Rondgangscollecte:** kerk

**2<sup>e</sup> Rondgangscollecte:** diaconie

**Kindernevendienst/Oppas:** Ilse Douma, Bettie Vlieger

**Koster:** Appie Reitsma

**Beeldpresentatie:** Tjalling de Jong

**Geluid en camera:** Jan Roorda, Sybe Swart

**Klokluider:** Derk Boddeüs

**Koffieschenken:** Jaap en Annie Osinga, Willem Koopmans

**Koffiedrinken na de dienst**

### **Zondag 17 juli**

#### **Martinikerk 10.00 uur:**

**Voorganger:** ds. Teije Osinga, Franeker

**Ouderling van Dienst:** Piety Sieperda

**Diaken:** Willem Koopmans, Carla van der Kooi

**Lector:** Hessel Yntema

**Organist:** Jochem Schuurman

**1<sup>e</sup> Rondgangscollecte:** kerk

**2<sup>e</sup> Rondgangscollecte:** diaconie

**Koster:** Arjen de Boer

**Beeldpresentatie:** Sybe Swart

**Geluid en camera:** Harmen Westra, Bram Boekema

**Klokluider:** Femme Nauta

**Koffieschenken:** Maaïke van Dijk, Aukje van Nimwegen, Trijntje Stellingwerf

**Koffiedrinken na de dienst**

## **Zondag 24 juli**

### **Martinikerk 10.00 uur:**

**Voorganger:** ds. Roger Wind

**Ouderling van Dienst:** Marije Miedema

**Diaken:** Djoke de Boer, Gerrit van der Schaar

**Lector:** Sophie Bartlema

**Organist:** Jochem Schuurman

**1<sup>e</sup> Rondgangscollecte:** kerk

**2<sup>e</sup> Rondgangscollecte:** diaconie

**Koster:** Arjen de Boer

**Beeldpresentatie:** Berend Bosgra

**Geluid en camera:** Jan Eising, Sybe Swart

**Klokluider:** Onno de Vegt

**Koffieschenken:** Jan Havena, Marie Steinfort, Lies Benders

**Koffiedrinken na de dienst**

Over bidden gaat het vanmorgen. Over Jezus die bidt en desgevraagd zijn leerlingen leert hoe te bidden. Het gebed des Heren dat wij elke zondag samen bidden. In Lucas 11 wordt dat gebed gevolgd door een paar korte gelijkenisjes over een vriend die 's nachts een brood komt lenen en over een vader die zijn kinderen geen stenen geeft voor brood. "Wie vraagt ontvangt, wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan", zegt de Heer. Lastige woorden, want we krijgen niet altijd wat we vragen. We staan stil bij wat Jezus hier eigenlijk mee bedoelt.

In Genesis 18 horen we Abraham met de Here God soebatten over Sodom en Gomorra. Wat een gebed is dat!

We zingen onder meer lied 370, het Onze Vader, en als slotlied 866, een tekst van Revius.

In deze dienst zal Arjo Osinga enkele Friese liederen van Fedde Schurer spelen en zingen, solo en samen met ons. De voorbeden worden door Arjo besloten met "Hear yn'e himel, goede heit".

R.P.Wind

## **Zondag 31 juli**

### **Martinikerk 10.00 uur:**

**Voorganger:** ds. Hinke Post-Knol, Lekkum e.o.

**Ouderling van Dienst:** Arjo Osinga

**Diaken:** Djoke de Boer, Bettie Vlieger

**Lector:** Djoke de Boer

**Organist:** Jochem Schuurman

**1<sup>e</sup> Rondgangscollecte:** kerk

**2<sup>e</sup> Rondgangscollecte:** diaconie

**Koster:** Arjen de Boer

**Beeldpresentatie:** Kees Stal

**Geluid en camera:** Dick Tolsma, Jan Eising

**Klokluider:** Klaas Kooistra

**Koffieschenken:** Matty Tasma, Jeanet Veenstra, Tineke Kampen

**Koffiedrinken na de dienst**

## **Zondag 7 augustus**

### **Martinikerk 10.00 uur:**

**Voorganger:** ds. Roger Wind

**Ouderling van Dienst:** Hinke Dijkstra

**Diaken:** Annet Walinga, Carla van der Kooi

**Lector:** Margje Bijlsma

**Organist:** Jochem Schuurman

**1<sup>e</sup> Rondgangscollecte:** kerk

**2<sup>e</sup> Rondgangscollecte:** diaconie

**Koster:** Arjen de Boer

**Beeldpresentatie:** Anne Pieter Kooistra

**Geluid en camera:** Harmen Westra, Jan Roorda

**Klokluider:** Hayo Bartlema

**Koffieschenken:** Lenie Verheul en Klaas Tijtsma, Martha Burggraaff

**Koffiedrinken na de dienst**

Als een dief in de nacht, zo komt de Mensenzoon. Of als een heer des huizes die terugkomt van een bruiloft. En dan kun je dus maar beter op je hoede zijn en waakzaam! Gelukkig begint deze lezing uit Lucas 12 met een geruststellend "Vrees niet". Het gaat hier, net als in het ontroerende visioen in Jesaja 65, over het Koninkrijk Gods dat komt. Maar niet alleen daarover, ook over het Koninkrijk Gods dat onder ons is en zich onverwacht bij ons kan aandienen. Dus waarop zijn wij gericht, wat houdt ons ten diepste bezig? "Waar jullie schat is daar zal ook jullie hart zijn", zegt Jezus.

Van de te zingen liederen noem ik alvast 176 (bij Jesaja 65) en liet 751, onder meer vers 2, (bij Lucas 12):

Al komt gjinien syn namme-yn 't sin,  
leaut nimmen yn syn dei,  
gjin macht fan minsken hâldt Him tsjin:  
Hy hat it sels fersein.

R.P.Wind

## **Zondag 14 augustus**

**Martinikerk 10.00 uur:**

**Voorganger:** ds. Sytze Ypma

**Ouderling van Dienst:** Hieke Joustra

**Diaken:** Annet Walinga, Gerrit van der Schaar

**Lector:** Arjo Osinga

**Organist:** Jochem Schuurman

**1<sup>e</sup> Rondgangscollecte:** kerk

**2<sup>e</sup> Rondgangscollecte:** diaconie

**Koster:** Sikke Dijkstra

**Beeldpresentatie:** Pieter Oosterhof

**Geluid en camera:** Jan Roorda, Jan Eising

**Klokluider:** Derk Boddeüs

**Koffieschenken:** Carla van der Kooi, Sjoerd en Griet Damstra

**Koffiedrinken na de dienst**

Geen gezellige teksten deze zomierzondag, wel belangrijke. Jezus heeft het over verdeeldheid. De Evangelielezing van deze zondag komt uit Lucas 12: 49-56 en gaat ook nog over een ander onderwerp, namelijk over tekenen van de eindtijd. Dat staat als kopje boven de verzen 54-56. We gaan in op de tekenen en ook op de betekenis van de eindtijd. Veel mensen menen dat we tegenwoordig tekenen van de eindtijd zien, dat we zelf afkoersen op een apocalyptische tijd. Jezus wijst ons erop, dat we de tekenen van het weer serieuzer volgen dan die van de eindtijd.

En als u nog een zomers lied wilt laten zingen, stuur me dan gerust een berichtje.

ds. Sytze Ypma

## **Zondag 21 augustus**

**Martinikerk 10.00 uur:**

**Voorganger:** ds. Jan Henk Hamoen, Joure

**Ouderling van Dienst:** Nynke Aly Miedema  
**Diaken:** Bettie Vlieger, Carla van der Kooi  
**Lector:** Hanneke Roelofsen  
**Organist:** Jochem Schuurman  
**1<sup>e</sup> Rondgangscollecte:** kerk  
**2<sup>e</sup> Rondgangscollecte:** diaconie  
**Koster:** Appie Reitsma  
**Beeldpresentatie:** Bram Boekema  
**Geluid en camera:** Dick Tolsma, Sybe Swart  
**Klokluider:** Femme Nauta  
**Koffieschenken:** Jaap en Annie Osinga, Willem Koopmans  
**Koffiedrinken na de dienst**

## **Zondag 28 augustus**

### **Martinikerk 10.00 uur:**

**Voorganger:** ds. Sytze Ypma  
**Ouderling van Dienst:** Akke Douma  
**Diaken:** Willem Koopmans, Djoke de Boer  
**Lector:** Hanneke Vlietstra  
**Organist:** Jochem Schuurman  
**1<sup>e</sup> Rondgangscollecte:** kerk  
**2<sup>e</sup> Rondgangscollecte:** diaconie  
**Koster:** Arjen de Boer  
**Beeldpresentatie:** Berend Bosgra  
**Geluid en camera:** Jan Eising, Jan Roorda  
**Koffieschenken:** Frits en Anneke van der Veen, Martha Burggraaff  
**Koffiedrinken na de dienst**

Op deze zondag staat een deel uit Lucas 14 centraal, 1, 7-14, waarin Jezus ons oproept tot nederigheid. Jezus beleert ons niet, maar vertelt een gelijkenis over de onbaatzuchtige gastheer. Deze gelijkenis werpt alvast een mooi licht op het jaarthema van komend seizoen, 'Aan tafel'.

ds. Sytze Ypma

De diensten worden uitgezonden via [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl) en via [www.youtube.com](http://www.youtube.com)

## **WIJK NOORD**

*Onder Wijk Noord vallen:*

<b>Kaatsersbuurt Het War</b>	ouderling: mw. H.G. Joustra
<b>Sexb. Vaartplan</b>	ouderling: S. Broersma
<b>Keningspark ,Witzens 1 en 2</b>	ouderling H. Dijkstra-van der Zee
<b>Hamburgerrak</b>	pastoraal bezoeker: J. Speelman

## **Professorenbuurt**

### **Schalsumerplan**

ouderling A.J. Osinga

### **Saxenoord en Saxenstate**

ouderling b.t.: L. Benders-van der Wal

### **Froonacker**

ouderling A. Douma-Miedema

## **WIJK ZUID**

predikant: ds. S. Ypma

*Onder Wijk Zuid vallen:*

### **Binnenstad**

#### **Vliet / Tuinen**

ouderling: mw. J.H. Roelofsen  
pastoraal bezoeker: H. Bron

#### **Catsbuurt / Frisia**

ouderling R.H. Bremmer

### **Parkbuurt**

#### **Noorderbleek**

#### **Oostwoudbuurt**

ouderling: P. Sieperda-Breidenbach

### **Bangabuurt**

ouderling: mw. L. Haanstra

### **Watertorenbuurt**

pastoraal bezoeker: S. Osinga-Boersma

### **Plan Zuid en Over de Brug**

vacant, tijdelijk ds. S. Ypma

### **Roordastate**

pastoraal bezoeker: S. Osinga-Boersma

### **Parkstate/Sjaerdema**

ouderling: P. Sieperda-Breidenbach

### **Theresia**

pastoraal bezoeker: mw. S. Oosting

### **Botniahuis**

pastoraal bezoeker: L.G. Visser-Attema

### **Westerpoort**

pastoraal bezoekers: J. en A. Osinga-Boomsma

### **Dorpen**

ouderling: mw. J.H. Roelofsen  
pastoraal bezoeker: H. Bron

### **Tzum**

ouderling b.t.: L. Benders-van der Wal

**Afspraken over begrafenissen voor de zomermaanden juli augustus**

1. De uitvaartdiensten voor de wijken Noord en Zuid worden in de maand juli in overleg tussen ds. Roger Wind en medewerker ouderenpastoraat Ilse Douma verzorgt, of door één van de predikanten van de Werkgemeenschap Haringen – Franeker e.o.
2. In de maand augustus verzorgt ds. Sytze Ypma of een collega van de Werkgemeenschap Harlingen – Franeker e.o. de rouwdiensten van gemeenteleden in wijk Zuid, Noord en uit de dorpen.
3. Voor crisispastoraat kunt u in juli contact opnemen met ds. Roger Wind of pastor Ilse Douma en in augustus bij ds. Sytze Ypma.

Met een hartelijke groet,

ds. R.P. Wind.  
Pastor I. Douma  
ds. S. Ypma

## **UIT DE KERKENRAAD**

Voorzitter : W. Veenstra  
Secretaris: mw. L. Haanstra  
e-mail: [scriba@pkn-franeker.nl](mailto:scriba@pkn-franeker.nl)

Beste zusters- en broeders in Christus,

Onderstaande `Nieuwsflits` zond ik onlangs aan de gemeenteleden, die aan ons hun email-adres hebben verstrekt. Niet iedereen heeft dus dit bericht ontvangen en dus nu in `de Binding` voor ons allemaal en ook aan het eind van de `Nieuwsflits` een aanvulling vanuit de Kerkenraad.

### **NIEUWSFLITS:**

Als interim-voorzitter van PKN Gemeente Franeker, heb ik de behoefte tussentijds toch even met jullie / u bij te praten.

Mijn vorige berichten hadden impact en nu weer even bericht, want intussen hebben we als Kerkenraad niet stilgezeten en het is goed dat u / jullie op de hoogte blijven!

Niet, nadat ik heb opgemerkt, dat we goed passen op zowel oud-voorzitter Harm Haitsma en op ds. Margarithe Veen. Er zijn diverse keren per week contacten en naar behoefte is er altijd een contactpersoon beschikbaar. Ook ds. Sytze Ypma vergeten we zeker niet! We worden ook goed ondersteund door classis-predikant ds. Wim Beekman.

Voor nu moeten er gewoon dingen geregeld worden en daar geef ik een kleine opsomming van:

- We hebben ds. Roger Wind en Ilse Douma (ouderen pastoraat) gevraagd om ons nog meer te helpen, dan ze al gewoon zijn. Samen met hen en ds. Ypma zijn we met de maker van het preekrooster, dhr. Sep Twerda als eerste om tafel gegaan en hebben alle erediensten voor de komende 3 maanden goed met preekbeurten kunnen invullen. Inmiddels is zelfs het preekrooster tot 1 januari 2023 gevuld, aldus Sep Twerda.
- Ook de begeleiding van uitvaarten in de maand juni 2022 zal in overleg tussen Ilse Douma, ds. Wind en ds. Ypma worden verdeeld. Voor de vakantie maanden juli- en augustus 2022 was al een rooster geregeld met de `Werkgemeenschap`, de dominees uit omliggende gemeenten.
- Met Ds. Veen is ook de overdracht van werk besproken, waaronder het pastoraat. Contacten die niet ineens mogen stoppen met de mensen die het betreft. Ilse Douma is bereid verklaard in wijk



Noord het pastoraat tijdelijk te ondersteunen en er is door ds. Ypma, Ilse Douma en de ouderlingen uit Noord, doorgesproken, hoe verder voor de komende maanden.

- De kerkenraadsvergadering van 29 juni hebben we vooruitgeschoven naar 15 juni j.l. en ook zijn er al extra Moderamen bijeenkomsten geweest. We dienen namelijk enkele belangrijke beslissingen te nemen en activiteiten in gang zetten:
  - Benoeming van een interim-dominee, immers ds. Sytze Ypma is nu alleen en op hem komt veel af en we gaan ook aan de slag met het profiel van een nieuwe voorganger en het plan voor een `beroepingscommissie`, het beleidsplan dient in november te zijn afgerond en ook willen we natuurlijk evalueren- en kijken naar de communicatie: wie praat met wie? Wie heeft welke taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden? KORTOM: beslissing voor de Kerkenraad voor Ja of Nee benoeming van een interim-dominee. Het antwoord was volmondig `JA` en inmiddels zijn oriënterende gesprekken begonnen met een kandidaat interim-dominee met hulp van de Classis. We streven naar start van de interim-dominee op 1 september 2022.
  - We besloten ook een commissie van `3` mensen te vormen. Twee leden vanuit de gemeente PKN Franeker en de derde een lid (Seerp Broersma) uit de Kerkenraad. Hun taak heeft als eerste prioriteit: het vinden van een nieuwe voorzitter en een scriba.
  - Ook gaan we de komende weken gemeenteleden benaderen en een beroep op hen doen om een ambt- of taak te vervullen in onze PKN Gemeente Franeker. We gaan goede uitleg geven wat de taak inhoudt EN we hebben jullie nodig. Immers, samen zijn we sterk. U/je gaat deel uitmaken van een ronduit goed- en aangenaam team, dat we `Kerkenraad` noemen. Bent u/jij na het lezen nu al belangstellend, neem dan contact op met Wessel Veenstra, of met ds. Sytze Ypma.
  - Besloten is ook, nu Ilse Douma bereid is verklaard meer inzet te plegen, dat we goede afspraken gaan maken om meeruren aan haar te vergoeden. Na 1 september maken we dan opnieuw afspraken met Ilse, die we zeer dankbaar zijn voor haar extra inzet!

Natuurlijk ga je als Moderamen en Kerkenraad niet bij elkaar zitten, na eerst ook stil te staan bij de ontstane situatie. Het gaat dan over communicatie, wie praat met wie, wie neemt welke beslissingen, krijgt iedereen de ruimte en zo meer. We hebben al enkele zeer `open` bijeenkomsten met elkaar gehad waarin iedereen vrijuit kon praten en het algemene gevoel was, dat door het woord `onveiligheid` alles, voor wat betreft de Kerkenraad, ook wel wat zwaar lijkt aangezet en we, zo nodig, snel verbeteringen kunnen realiseren. Gesprekken in een ronduit goede sfeer en nogmaals: zonder het probleem van nu kleiner te willen maken, de meeste dingen in onze gemeente gaan goed. We hebben een sterke basis met veel betrokken gemeenteleden / vrijwilligers en dat gaan we weer verder uitbouwen naar de `Kerk van de Toekomst`!

Er werden afgelopen weken nog veel meer zaken geregeld en georganiseerd, dit is echter het belangrijkste dat we u/jullie wilden vertellen.

Zijn er vragen? Ik ben bereikbaar, schroom niet!  
Ook kan de ouderling in de betreffende wijk worden gevraagd.

We hopen snel met meer nieuws te komen en vragen dan ook hulp van gemeenteleden bij het samenstellen van een profiel voor een nieuwe dominee, samenstelling van een beroepingscommissie en zo meer.

Hartelijke groet,  
Namens de Kerkenraad,

Wessel Veenstra  
Interim-voorzitter PKN Gemeente Franeker

**EINDE NIEUWSFLITS**

Op dinsdag, 5 juli 2022, hebben we met een delegatie vanuit het Moderamen/Kerkenraad een ontmoeting met beoogd interim-predikant dr. Henk M. van den Bosch. We hebben als Kerkenraad een opdracht geformuleerd, die we met hem willen gaan overleggen. Kunnen we definitief iets voor elkaar betekenen, dan komt het formele gedeelte, het afsluiten van een overeenkomst met ds. van den Bosch door bemiddeling van het zogenaamde mobiliteitsbureau: voor Noord-Nederland is daar aanspreekpunt ds. Dijkstra en mevr. Haasdijk. Daarover dus later meer. Ds. v.d. Bosch wil eerst sfeer proeven, Franeker bezoeken, kennismaken met ds. Ypma en onze delegatie uit de kerkenraad en gewoon de werkomgeving bekijken: Franeker, de Martinikerk, `de Rank`, de Botniastins en zo meer. Voordat we een profiel schetsen van een te beroepen dominee, vragen we ds. v.d. Bosch eerst een analyse te maken waar we stappen dienen te zetten naar de toekomst. Echt ook kijken `Waar` is `Wie` of `Wat` nodig en als je dat helder hebt, kan je pas definitief stappen zetten in het maken van een profiel of instellen van een Beroepingscommissie. Dat zal dus even tijd nemen en maakt ook meteen duidelijk welke stappen we in die toekomst dienen te zetten om het beter te maken dan het al isen kerk van de toekomst te zijn! Natuurlijk houd ik u / jullie op de hoogte.

Ook hebben we als Kerkenraad, net zoals in bijna alle PKN Gemeenten in Nederland, het initiatief genomen en beleid gemaakt voor een `veilige gemeente` een voorstel uit de Synode van 2019. Vorig jaar stond het al op de agenda en nu is het geconcretiseerd en zijn er 2 Vertrouwenspersonen, Mirjam van der Pol en Gerben Boskma. Lees hierover maar even mee in een afzonderlijk artikel in deze `de Binding`.

Zet de datum **2 oktober 2022** alvast in de agenda, dat is de `Start Zondag` en dat gaat een bijzondere zondag worden waar nu al een enthousiast team met ds. Ypma mee bezig is.

Hartelijke groet namens de Kerkenraad: een fijne zomer gewenst en voor hen die het betreft, een fijne vakantie gewenst en gezond weer terug,

Wessel Veenstra  
Interim-voorzitter PKN Gemeente Franeker

## COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Voorzitter: D. Tolsma  
Secretaris : J. de Vries-Fokkema  
e-mail: secretaris.krm.pgf@outlook.com  
Penningmeester: S. Douma

## INCASSOKALENDER

### FONDS:

Actie Kerkbalans  
Actie Kerkbalans  
Zending  
Zending

### INCASSODATUM:

27 juli  
29 augustus  
27 juli  
29 augustus

## **COLLECTEN EN GIFTEN**

Hartelijk dank voor alle ontvangen giften en collectegiften in de kerk en via de bank.

**Collectebonnenverkoop:** Kerkelijk Bureau, Zilverstraat 36 (tijdens kantooruren tussen 09.00 uur en 12.00 uur). Er zijn drie soorten bonnen (€ 0,50; € 1,00; € 2,00 per bon); op een kaart zitten 20 bonnen. Betaling bij voorkeur per bank NL37 RABO 0320 4020 29 o.v.v. het aantal bonnen.

## **DIACONIE**

Voorzitter: W. Koopmans

Secretaris: D. de Boer-Boutsma

## **INFO COLLECTEREN - GEBRUIK QR-CODE**

Sinds april wordt er tijdens de erediensten op zondag weer gecollecteerd met de lange stokken met collectezak. Deze traditie wil de diaconie graag in ere houden. Maar we realiseren ons tegelijkertijd dat veel mensen nauwelijks nog gebruik maken van muntgeld of biljetten.

Daarnaast is er de optie om d.m.v. collectebonnen geld te doneren.

Tijdens de collecte kunnen de mensen thuis eventueel gebruik maken van een QR-code, die via de beamerpresentatie in beeld komt en gescand kan worden om geld aan de kerk of diaconie over te maken.

Als u liever maandelijks een vast bedrag over wilt maken op de rekening van de kerkrentmeesters en/of diaconie is dat natuurlijk ook een prima optie. Dan kunt u met een gerust hart de collectezak op zondag overslaan.

## **VLUCHTELINGEN OEKRAÏNE**

In de kerk en via de plaatselijke krant is er een oproep gedaan voor vrijwilligers om vluchtelingen uit Oekraïne, die ondergebracht zijn in motel De Valk, bij te staan op allerlei gebied. Dit betreft bijvoorbeeld boodschappen doen, koken, bezoek aan de dokter of ziekenhuis e.d. Kortom: de mensen wegwijs maken in de (Franeker) samenleving.

Vrijwilligers kunnen zich aanmelden bij de Skûle Welzijn in Franeker.

Om een beter beeld te krijgen van de vluchtelingen heeft Stichting Gave 15 korte filmpjes gemaakt waarin aandachtspunten worden belicht betreffende deze specifieke groep mensen. Meer informatie kunt u vinden op de website van Stichting Gave of op youtube (zoek op: Stichting Gave vluchtelingen Oekraïne).

Djoke de Boer-Boutsma

## Beleid maken voor een veilige gemeente

Naast bewustzijn en respectvolle omgang met elkaar is het goed om als gemeente duidelijke regels en beleid te hebben. De synode heeft in november 2019 uitgesproken gemeenten te gaan stimuleren plaatselijk beleid over veilig omgaan met elkaar te formuleren. In dat beleid is opgenomen:

- het met aandacht selecteren van vrijwilligers
- het hanteren van een gedragscode
- aanstellen van gekwalificeerde vertrouwenspersonen per gemeente of per ring van gemeenten
- Een VOG vragen aan predikanten en kerkelijk werkers, verbonden aan een gemeente, en aan vrijwilligers/ambtsdragers die met kwetsbare mensen werken of leidinggevende taken hebben

Aan de uitwerking van de laatste twee punten (vertrouwenspersonen en VOG) wordt momenteel gewerkt. Wil je er meer over weten, hierbij de betreffende link: <https://protestantsekerk.nl/thema/veilige-gemeente/>

Zover het initiatief van de Synode uit 2019. Het is niet tegen dovemans oren gezegd en ook wij hebben als Kerkenraad van PKN gemeente Franeker dit onderwerp vorig jaar op de agenda gezet. Dat heeft ertoe geleid, dat er ook concreet Vertrouwenspersonen beschikbaar zijn voor onze gemeente. Zoals gezegd is- of gaat dit geregeld worden in alle gemeenten in Nederland. In de Moderamen bijeenkomst van 29 juni 2022 hebben we kennis gemaakt met Mirjam van der Pol en Gerben Boskma. Beiden zijn lid van de PKN gemeente in Harlingen en we hebben hen gevraagd of zij ook voor onze gemeente (waar nodig) Vertrouwenspersoon willen zijn. Ze doen dat nu dus ook al voor meer gemeenten in onze `Ring` van gemeenten. Een fijne kennismaking en ontmoeting met twee zeer betrokken en deskundige Vertrouwenspersonen. Ze stellen zich hier kort voor:

## Vertrouwenspersonen



### Vraag om advies of een luisterend oor

Gemeenteleden kunnen bij de vertrouwenscontactpersonen (VCP) van de kerkelijke Gemeente terecht met hun vragen, vermoedens en meldingen.

VCP-ers kunnen ook bij vermoedens van misbruik binnen de Gemeente proactief iemand benaderen. Allereerst biedt de vertrouwenscontactpersoon een luisterend oor. Afhankelijk van de situatie kan de VCP verwijzen, bemiddelen en bijstaan in aangiftes en bij klachtenprocedures.



**Contactgegevens** - Als in onze Gemeente iemand behoefte heeft aan een vertrouwelijk gesprek rondom een hiervoor genoemd onderwerp, fungeert de interne vertrouwenscontactpersoon dus als eerste aanspreekpunt.

De vertrouwenspersonen voor onze Gemeente zijn: **Mirjam van der Pol** en **Gerben Boskma**. Zij hebben een eigen, zelf aangemaakt, e-mailadres waaronder u hen kunt bereiken.

Mw. M. van der Pol:  [vertrouwenspersoonMirjam@outlook.com](mailto:vertrouwenspersoonMirjam@outlook.com)

Dhr. G. Boskma:  [vertrouwensp.gb.pgh@gmail.com](mailto:vertrouwensp.gb.pgh@gmail.com)

## Gedicht

Altijd levend, altijd voorwaarts:

statisch, plechtig, droef, terughoudend,  
verbijsterd, waanzinnig, onstuimig, zwak,  
onvoldaan, wanhopig, trots, teder, ziek,  
verworpen of aanvaard door mensen.

Zij gaan! Zij gaan!

Ik weet dat zij gaan,

maar ik weet niet waarheen,

Maar ik weet dat ze zich naar het beste begeven;

naar iets verhevens. Wie je ook bent, kom mee!

Man of vrouw, kom mee!

Walt Whitman

<b>ZIEKMELDINGEN / ZIEKENDIENST</b>

Voor **ziekmeldingen** en **ziekenbrief**, de **ziekendienst** contacten. Zij zorgen voor een attentie thuis, informeren de predikanten en verzorgen de ziekenbrief:

mw. L. de Beer-Dijkstra

mw. N. Ferwerda-Dotinga

mw. A. van Nimwegen-Vlietstra

mw. T. Palma-de Vries

## **KERKELIJKE STAND**

### **MUTATIES:**

Doorgeven aan:

Kerkelijk Bureau, Zilverstraat 36, 8801 KC

's morgens van 9.00-11.30 uur

0517-393200 of [kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl](mailto:kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl)

Wilt u liever niet dat uw jubileum of verjaardag vermeld wordt, geef dit dan door aan het kerkelijk bureau: 0517 393200 of [kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl](mailto:kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl)

Wanneer uw naam niet wordt genoemd dan staat uw huwelijksdatum niet in ons bestand en is bij ons niet bekend. Neem ook in dat geval contact op met het kerkelijk bureau.



Voorzitter: Jeanet Veenstra

Penningmeester: Pieter Walinga

Bankrekeningnummer: **NL07 RABO 0313 2032 29**

## OUD PAPIER

In het weekend **8 en 9 juli, 5 en 6 augustus en van 2 en 3 september** staat de oud papiercontainer op de P.J. Troelstrastraat 24 (C.B.S. De Toermalijn).

Het oud papier graag **zaterdags voor 12.00 uur** bij de container brengen, deze wordt kort na 12.00 uur opgehaald. Bent u een keer te laat, neem uw oud papier dan s.v.p. weer mee.

Opbrengst oud papier april: € 250,72

afb. N.B.G.

**VANDAAG LEZEN WIJ...**

**LEESROOSTER**

do 7 jul	Psalm 140	Red mij van belagers
vr 8 jul	1 Koningen 1:1-21	Zelf uitgeroepen koning
za 9 jul	1 Koningen 1:22-40	Uitgekozen koning
zo 10 jul	1 Koningen 1:41-53	Rechtvaardig en krachtige koning
ma 11 jul	1 Koningen 2:1-12	Oud zeer
di 12 jul	1 Koningen 2:13-25	Onschuldig verzoek?
wo 13 jul	1 Koningen 2:26-35	Hier zal ik sterven
do 14 jul	1 Koningen 2:36-46	Fatale eed
vr 15 jul	1 Koningen 3:1-15	Menselijke wijsheid
za 16 jul	1 Koningen 3:16-28	Goddelijke wijsheid
zo 17 jul	Psalm 15	De volmaakte levensweg
ma 18 jul	1 Koningen 4:1-20	12 stammen, 12 maanden
di 19 jul	1 Koningen 5:1-14	Overvloed
wo 20 jul	1 Koningen 5:15-32	Handel in natura
do 21 jul	1 Koningen 6:1-18	Het huis van de HEER
vr 22 jul	1 Koningen 6:19-38	7 jaar voor de tempel
za 23 jul	Psalm 141	Op U richt ik mijn ogen
zo 24 jul	Lucas 11:1-13	Gebedsonderwijs
ma 25 jul	Lucas 11:14-28	Met stomheid geslagen?
di 26 jul	Lucas 11:29-36	Meer dan Jona
wo 27 jul	Psalm 70	Kom spoedig!
do 28 jul	Lucas 11:37-44	Wat verdient de schoonheidsprijs?
vr 29 jul	Lucas 11:45-54	Hypocrisie
za 30 jul	Lucas 12:1-12	Wat de Geest je ingeeft
zo 31 jul	Lucas 12:13-21	Waar is jouw schat?

MA 1 AUG	Lucas 12:22-34	Zorgen en zorg
di 2 aug	Lucas 12:35-48	Onverwachts, maar niet onverwacht
wo 3 aug	Lucas 12:49-59	Vrede op aarde?
do 4 aug	1 Koningen 7:1-12	13 jaar voor het paleis
vr 5 aug	1 Koningen 7:13-26	Ontzagwekkend vakmanschap
za 6 aug	1 Koningen 7:27-39	Alles met zorg bekleed
zo 7 aug	1 Koningen 7:40-51	Voltooing
ma 8 aug	1 Koningen 8:1-11	Inwijding
di 9 aug	1 Koningen 8:12-21	Gods woorden uitgekomen
wo 10 aug	1 Koningen 8:22-32	Salomo's gebed
do 11 aug	1 Koningen 8:33-43	Verhoor zelfs de vreemdeling
vr 12 aug	1 Koningen 8:44-53	Bidden richting Jeruzalem
za 13 aug	1 Koningen 8:54-66	Omvangrijk vredeoffer
zo 14 aug	1 Koningen 9:1-9	Niets zal God ontgaan
ma 15 aug	1 Koningen 9:10-28	Een gegeven paard...
di 16 aug	1 Koningen 10:1-9	Indrukwekkend bezoek
wo 17 aug	1 Koningen 10:10-20	Uitwisseling van rijkdom
do 18 aug	1 Koningen 10:21-29	Het is goud dat daar blinkt
vr 19 aug	Lucas 13:1-9	Eerst de balk in je eigen oog
za 20 aug	Lucas 13:10-21	Klein begin
zo 21 aug	Lucas 13:22-30	Wie gered worden
ma 22 aug	Lucas 13:31-35	Drie dagen
di 23 aug	Psalms 112	De mens met ontzag voor God
wo 24 aug	1 Koningen 11:1-13	Salomo's harem
do 25 aug	1 Koningen 11:14-25	Tegenstanders
vr 26 aug	1 Koningen 11:26-43	Verscheuring in gang gezet
za 27 aug	1 Koningen 12:1-19	Jeugdige overmoed
zo 28 aug	1 Koningen 12:20-32	Snel in de fout
ma 29 aug	1 Koningen 12:33-13:10	Een naamloze man van God
di 30 aug	1 Koningen 13:11-22	Misleid door een collega
wo 31 aug	1 Koningen 13:23-34	Ach mijn broeder...

DO 1 SEP	1 Koningen 14:1-20	Niets is verborgen voor God
vr 2 sep	Lucas 14:1-11	Uitnodigen
za 3 sep	Lucas 14:12-24	Sorry-cultuur
zo 4 sep	Lucas 14:25-35	Kun jij Jezus volgen?

## ALLERLEI

### Liturgie

Wanneer u de liturgie voor de dienst per mail wilt ontvangen, wilt u dit dan doorgeven aan het kerkelijk bureau: [kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl](mailto:kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl)

Er was een lijst maar deze is door een wijziging in het domein van de emailadressen helaas verloren gegaan.

Kerkelijk bureau  
Yteke Waltje

## ORGELCONCERTEN MARTINIKERK FRANEKER

6 juli	15.00 uur	Marktconcert Patrick Rice
16 juli	20.00 uur	Avondconcert Jochem Schuurman
27 juli	15.00 uur	Marktconcert Jochem Schuurman
6 augustus	20.00 uur	Avondconcert Adriaan Hoek, cantor-organist van de Marekerk in Leiden
17 augustus	15.00 uur	Marktconcert Andries Bogerd
27 augustus	20.00 uur	Avondconcert Jochem Schuurman (Bachconcert)

De toegangsprijs voor de avondconcerten is €10

De toegang voor de marktconcerten is gratis, er staat een collectebus bij de uitgang.

Meer informatie kunt u vinden op: [www.orgelfraneker.nl](http://www.orgelfraneker.nl)

Hartelijke groet,  
Mars van 't Veer



## In rûntsje om mei de hûn....



Freegje nei de ûnbekende wei. Ik wit net hoe't dat by jim is, mar ast ergens yn de frjemde bist, moastst bytiden knap sykje om dyn bestimming te finen. Sels mei alle moderne navigaasjemiddels dy't der binne. En wat dochst dan? Ien freegje of noch mar in rûntsje? Ferline wike trof ik earst in man dy't rûngear oer it stjoer fan syn fyts hong en wakker tuerde op syn navigaasje, bril op de foarholle. "Kin ik jo helpe?" frege ik? "Nee, dank u, ik moet naar nr. 29 in Schalsum, maar dit ding stuurt me steeds terug naar nr. 9". "Nou, Schalsum is gewoon weg volgen...". "Nee, ik wil met mijn navigatie fietsen..." "Nou prettige dag dan maar". Sels witte no? Doe't ik noch even achterom seach, stie er noch te studearjen.... Letter dy wike trof ik in man en in frou by De Korenaar, se stiene wakker om harren hinne te sjen. "Zal ik even iemand vragen?" sei de frou. "Nee, joh, de navigatie moet even resetten, komt goed". Ik frege de frou wêr't se hinne moasten? Nei De Doelen, sa die bliken. "Hier de steeg

door, links om de kerk heen en dan bent u er". "Kom Henk, hierlangs, ik heb honger..." En Henk suchte, stapte op en fytste achter de frou de Skoalsteech troch. Ik koe it net litte: "Smakelijk eten hoor!" Moraal fan dit ferhaal? Freegjen bringt dy faak earder teplak as de technyske snufkes! We winskje jim in fijne simmer ta, oer bekende of ûnbekende wegen!

Maike en Joska

## AGENDA

### **vrijdag en zaterdag 8 en 9 juli**

oud papier

### **zondag 10 juli**

Radio "Eenhoorn" 9.30 uur: ds. M. Roepers, Achlum/Hitzum

### **zondag 17 juli**

Radio "Eenhoorn" 9.30 uur: ds. J. van Olffen, Menaam

### **zondag 24 juli**

Radio "Eenhoorn" 9.30 uur: dhr. D. Wolbers, Franeker

### **zondag 31 juli**

Radio "Eenhoorn" 9.30 uur: dhr. R. Schoorstra, Ternaard

### **vrijdag en zaterdag 5 en 6 augustus**

oud papier

### **zondag 7 augustus**

Radio "Eenhoorn" 9.30 uur: ds. J. Bakker, Stiens

### **zondag 14 augustus**

Radio "Eenhoorn" 9.30 uur: dhr. D. Wolbers, Franeker

### **zondag 21 augustus**

Radio "Eenhoorn" 9.30 uur: dhr. R. Schoorstra, Ternaard

**zondag 28 augustus**

Radio "Eenhoorn" 9.30 uur: ds. J. van Olffen, Menaam

**vrijdag en zaterdag 2 en 3 september**

oud papier

De kerkdiensten van Radio "Eenhoorn" worden vanuit de studio in Menaam opgenomen.



Jeugdouderlingen: Nynke-Aly Miedema-Kamstra  
Marije Miedema-Epema

Hallo iedereen,

Jullie kunnen nu aftellen naar de zomervakantie!

6/7 weken vakantie, wat heerlijk.

Gaan jullie ook op vakantie? Het is altijd fijn om te weten dat God met je meegaat op reis.

**Toevlucht en trouw:**

**"Hij zal je beschermen met zijn vleugels, onder zijn wieken vind je een toevlucht, zijn trouw is een veilig schild. "**

**psalm 91: vers 4**

**Zondag 10 juli** is de laatste kindernevendienst van het seizoen en we zien jullie graag weer op **zondag 4 september**.

Ga je wel in de zomervakantie met je ouders naar de kerk, dan liggen er op de houten tafel (als je de kerk binnen komt) een stapeltje met kleurplaten en/of puzzels voor je klaar.

Zondag 26 juni is er weer een Kliederkerk geweest met het thema: het huis op de rots. Je kon een huis van spaghetti maken, schatgraven, balans spel spelen, een happystone maken, van papieren bekertjes een toren maken, lekker snoepen van de zandkoekjes en na de viering zelf een hartige spies maken en een broodje eten. Door het mooie weer waren er dit keer minder mensen en kinderen, maar we hebben het wel mooi en gezellig gehad!

Het was even puzzelen en we hebben meerdere gesprekken met de kinderen van groep 8 gehad, maar uiteindelijk is besloten dat we **zondag 4 september de overstapdienst** gaan houden.  
Hoe deze eruit gaat zien is nog een verrassing!

Een vakantiegebedje:

**Goede God,**

**De dag is van u, deze mooie dag,  
dank u dat ik hem beleven mag!**

**Het licht is van u, dit morgenlicht,  
dank voor de zon op mijn gezicht!**

**Mijn vriend bent u, mijn geheime schat,  
vandaag ga ik graag met u op pad!  
Amen.**

Zomerse groeten van de jeugdouderlingen