



**Orde voor de eredienst te houden op zondag 17 juli 2022  
in de Martinikerk te Franeker (10.00 uur)**

**Voorganger:** ds. Teije Osinga, Franeker

**Ouderling van Dienst:** Piety Sieperda

**Diaken:** Willem Koopmans, Carla van der Kooi

**Lector:** Hessel Yntema

**Organist:** Jochem Schuurman

**1<sup>e</sup> Rondgangscollecte:** kerk

**2<sup>e</sup> Rondgangscollecte:** diaconie

**Koster:** Arjen de Boer

**Beeldpresentatie:** Sybe Swart

**Geluid en camera:** Harmen Westra, Bram Boekema

**Klokluider:** Femme Nauta

**Koffieschenken:** Martha Burggraaff, Aukje van Nimwegen, Trijntje Stellingwerf

**Koffiedrinken na de dienst**

Woord van welkom door de kerkenraad

**VOORBEREIDING**

\* Aansteken van de kaars van verbintenis

\* Aanvangspsalms: **'Ik sla mijn ogen op en zie' – Psalm 121: 1 en 2 (staande)**

Ik sla mijn ogen op en zie  
de hoge bergen aan,  
waar komt mijn hulp vandaan?  
Mijn hulp is van mijn Here, die  
dit alles heeft geschapen.  
Mijn herder zal niet slapen.

Uw wankele voeten zet Hij vast,  
als gij geen uitkomst ziet:  
uw wachter sluimert niet!  
Zijn oog wordt door geen slaap verrast,  
Hij wil, als steeds voor dezen,  
Israëls wachter wezen.

\* Bemoediging, drempelgebed en groet

\* Zingen: **'Ik sla mijn ogen op en zie' – Psalm 121: 3 en 4 (staande)**

De Heer brengt al uw heil tot stand,  
des daags en in de nacht  
houdt Hij voor u de wacht.  
Uw schaduw aan uw rechterhand:  
de zon zal u niet schaden,  
de maan doet niets ten kwade.

De Heer zal u steeds gadeslaan,  
Hij maakt het kwade goed,  
Hij is het die u hoedt.  
Hij zal uw komen en uw gaan,  
wat u mag wedervaren,  
in eeuwigheid bewaren.

\* Aansteken van de kaars van verbintenis

\* Kyriegebed met gezongen: **'Heer, ontferm U'**



en aansluitend als Glorialied: **'Sjong fan de Heit' – Liet 304**

Zing van de Vader die in den beginne  
de mensen schiep, de dieren en de dingen:  
hemel en aarde wil zijn naam bezingen:  
houd Hem in ere!

Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen,  
bron van geluk voor wie Hem wil geloven:  
luister naar Hem het woord van alzo hoge:  
houd Hem in ere!

Zing van de Geest, de adem van het leven,  
duurzame kracht die mensen wordt gegeven.  
Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen:  
houd Hem in ere!

## **DIENST VAN HET WOORD**

\* Gebed om Gods Geest in ons midden

\* Met en voor de kinderen: Vrouwen – mannen; mannen – vrouwen!

\* Lezen uit de bijbel: 1 Samuël 1: 1-11

\* Zingen: **'Lof zij de Heer, ons hoogste goed' – Lied 869: 1 en 4**

Lof zij de Heer, ons hoogste goed,  
oorsprong van al het goede,  
de God die louter wonderen doet.  
Wij leven in zijn hoede,  
die onze vrede is, onze vreugd,  
in wie zich heel ons hart verheugt.  
Geef onze God de ere!

Ik riep de Heer aan in de nood:  
'O God, hoor naar mijn klagen!'  
Toen redde Hij mij van de dood.  
Zijn goedheid blijft ons dragen.  
Daarom, o Here, dank ik U, –  
o dank Hem met mij, dank Hem nu!  
Geef onze God de ere!

\* Lezen uit de bijbel (2): Lukas 10: 38-42

\* Zingen: **'Lof zij de Heer, ons hoogste goed' – Lied 869: 5 en 6**

Wie alle troost ontberen moet  
en wien geen mens kan helpen,  
houd moed, – God zal met overvloed  
van heil u overstelpen.  
Hij buigt zich over het bestaan  
van hen die door de diepten gaan.  
Geef onze God de ere!

Ik wil U, Heer, mijn leven lang  
van ganser harte prijzen  
en in mijn lied, mijn lofgezing  
mijn dank aan U bewijzen.  
Mijn hart, verheug u in de Heer,  
lichaam en ziel, verblijd u zeer!  
Geef onze God de ere!

\* Verkondiging

\* Orgelspel

\* Zingen: **'Sit no mar net yn noed' - Liet 935**

1 Sit no mar net yn noed,  
al giet de stoarm tekear.  
Lis mar gewoan dyn hân  
stil yn dy fan de Hear.

2 Sit no mar net yn noed  
oer wat der komme mei.  
God soarget goed foar dy,  
Hy draacht dy dei oan dei.

3 Sit no mar net yn noed  
al komt de tsjustere nacht.  
Jou dy mar rêstich del.  
God hâldt oer dy de wacht.

## **DIENST VAN DE GEBEDEN EN DE GAVEN**

\* Dankgebed en voorbeden afgesloten met het bidden van het 'Onze Vader'

\* Collecten

\* Slotlied: **'Zing ten hemel toe' – Lied 645: 1, 2, 5 en 6**

Zing ten hemel toe,  
juich en jubel Gode,  
want Hij wordt niet moe  
voor ons uit te gaan  
als een vuur vooraan  
levenden en doden!

Christus onze Heer  
is voor ons gestorven  
en Hij daalde neer  
in het doodsgebied,  
deed de dood teniet  
in de nieuwe morgen.

Pasen is de dag,  
dat de dove lippen  
van het stomme graf  
Hem, het woord van God,  
uit de zwarte dood  
in het leven riepen.

Daarom, zing Hem toe!  
Hij is onze Heiland.  
Word zijn lof niet moe!  
God is opgestaan  
om de hand te slaan  
aan de oude vijand.

\* Heenzending en zegen, die beantwoord wordt met het gezongen **'Amen, amen, amen'**.

**Zieken in ziekenhuizen en revalidatiecentra:**

**Zorgpension Dokkum, Birdaarderstraatweg 70, 9101 DC Dokkum;**

Mw. A. v.d. Meulen-de Boer, Parklaan 42, kamer 8

**Collecte**

Steeds minder mensen hebben kleingeld op zak, daarom hebben we een extra mogelijkheid gecreëerd om toch uw bijdrage te kunnen doen.

U kunt nu ook uw gift overmaken via I-deal.

Scan de QR-code met uw camera van uw telefoon of een speciale QR-code reader en volg de verdere instructies op uw telefoon.



Bedankt voor uw gift!