

KERKBLAD VOOR DE PROTESTANTSE

GEMEENTE TE FRANEKER

29 ste jaargang, nummer 12

vrijdag 2 december 2022

Hoop

Diep in onszelf dragen wij hoop.
Is ze niet daar dan is ze nergens.

Hoop is een kwaliteit van de ziel en hangt niet af
van wat er in de wereld gebeurt.
Je kunt dat aan niemand delegeren.
Hoop is niet voorspellen of vooruitzien.
Het is een gerichtheid van de geest, een gerichtheid
van het hart.

Hoop in deze diepe en krachtige betekenis is niet
het zelfde als vreugde omdat het goed gaat of
bereidheid om je in te zetten voor wat op succes afstevent.

Hoop is beslist niet hetzelfde als optimisme.
Hoop is het vermogen om ergens voor te werken
omdat het goed is, niet
omdat het kans van slagen heeft.

Het is niet de overtuiging dat iets goed zal aflopen
maar de zekerheid dat iets ertoe doet ongeacht de afloop.

Het is hoop, meer dan wat dan ook, die ons de
kracht geeft om te leven en voortdurend nieuwe
dingen uit te proberen, zelfs in omstandigheden die
hopeloos lijken.

Uit: Disturbing the peace, 1986
Tekst Vaclav Havel

Gedicht aangeleverd door Afke Huistra

Heeft u voedingsartikelen die u zelf niet gebruikt dan kunt u dit doneren voor de **Voedselbank**. Er staat een krat bij het kerkelijk bureau in de gang, Zilverstraat 36. 's Morgens tussen 08.00 en 12.00 uur geopend.

**De kopij voor de volgende nummers
inleveren uiterlijk donderdag 5 januari (nr. 1)
en donderdag 2 februari (nr. 2)**

MEDITATIE DOOR: DS. HENK VAN DEN BOSCH

Hoop

Het is advent, een tijd van verwachting en van hoop. Maar wat verwachten we, waarop hopen we dan eigenlijk? Onlangs las ik een interview met Tabitha van Krimpen, de Jonge Theoloog des Vaderlands, dat me daarover aan het denken zette. "Ik heb moeite met het christelijke idee van hoop," zei ze, "omdat het vaak gericht is op de hemel en niet op het leven hier. Alsof er op aarde geen hoop is en het alleen maar om de hemel gaat." Als haar observatie klopt, spelen we hemel en aarde tegen elkaar uit. Terwijl je toch met enige stelligheid kunt zeggen dat God ons wellicht in de hemel wil hebben maar vooral dat God de hemel in ons wil hebben. Hier en nu.

De hemel, het Koninkrijk van God, daarover gaat het in de bijbel heel veel. En in al die uitspraken en verhalen wordt ons een beeld voor ogen gehouden van hoe dat Koninkrijk van God eruitziet. Bepaalde begrippen komen dan telkens weer terug.

Dan gaat het bijvoorbeeld over naastenliefde. De naaste, de ander, is dan niet een ons bedreigende vreemdeling. Nee, die naaste is een door God liefdevol geschapen en aan ons geschonken medemens, met wie we een relatie mogen aangaan. En of die ander nu onze dorpsgenoot of een Syrische vluchteling is, dat maakt niet zoveel uit. Een gave, met aan ons de opgave om ons tot die mens te verhouden.

Of dan gaat het over gerechtigheid. En met dat begrip worden dan niet al die dingen bedoeld waarop ik meen "recht" te hebben: m'n salaris, m'n pensioen, m'n grote auto, al die dingen die we zo belangrijk vinden. Nee, gerechtigheid gaat over de ander het licht in de ogen gunnen. Zien wat de ander nodig heeft en vervolgens tot zijn of haar recht laten komen. Niet omdat die ander dat "verdiend" heeft, maar gewoon, omdat 'ie het nodig heeft.

En dan gaat het over vrede. En vrede, dat is dan niet hetzelfde als: met rust laten en met rust gelaten worden. Leven en laten leven. Nee, ook vrede is iets dat ik kan doen. Door de persoon die ik niet begrijp en met wie ik in onmin leef niet te veroordelen en af te wijzen. Maar door me in hem te verdiepen, me in hem te verplaatsen, me af te vragen wat hem beweegt. Omdat we alleen dan werkelijk samen kunnen leven. En dan gaat het over nog veel meer.

En die hemel, die wil God in ons hebben. Het is kennelijk niet de bedoeling dat we stilletjes op de hemel gaan zitten wachten, maar dat we zelf iets van die hemel laten zien. Dat we de waarden van het Koninkrijk van God belichamen in ons bestaan. Dat we hoop niet alleen koesteren maar vooral ook doen.

Dat is me nogal wat: naastenliefde doen, gerechtigheid doen, vrede doen. Hoe zouden we dat in hemelsnaam kunnen? Dit zijn zulke grote woorden, zulke grote verwachtingen, die kan ik toch nooit waarmaken? Maar misschien kan ik dat wat ik nu nog niet kan, wel leren. Dat is in ieder geval wel het idee in de bijbel. Dat je langzaam maar zeker gevormd kunt worden tot een mens naar Gods beeld en gelijkenis. En dat is ook het idee van de christelijke traditie: dat je stapje voor stapje kunt leren wat navolging van Christus betekent. En van de kerk, leerschool van het geloof, waarin je levenslang kunt leren wat het betekent om hoopvol te leven.

Leren door je oor te luisteren te leggen bij de bijbel. Bij al de verhalen over de wereld zoals God die in gedachten heeft. En over de mens die in die wereld leeft, die volgens de wetten van dat Koninkrijk leeft. Over de mens zoals God die in gedachten heeft.

Leren door op zoek te gaan naar voorbeelden. Naar mensen die het geloof voorleven, laten zien wat het betekent om hoopvol te leven. Dat kunnen natuurlijk grote geloofshelden zijn, zoals Dietrich Bonhoeffer of Moeder Theresa. Maar dat kan al net zo natuurlijk de buurvrouw zijn, die iedere week de boodschappen doet voor haar zieke vriendin. Of de dorpsgenoot die avond aan avond op het voetbalveld staat om kinderen niet alleen de regels van het spel maar vooral ook sportiviteit voor te doen en bij te brengen.

En leren door zelf een voorbeeld te zijn. Voor je kinderen, voor je vrienden, voor de mensen die je tegenkomt in je leven. Door simpelweg voor te leven wat het betekent om vanuit hoop te leven. Zo, al lerende en doende, krijgt hoop gestalte. Hier en nu.

KERKDIENTEN

Zondag 4 december

10.00 uur Martinikerk: ds. H. van den Bosch, interim predikant, Haren
9.30 oere Niklaas Tsjerke Hjerbeam: ds. P. Beintema, Dokkum

Zondag 11 december

10.00 uur Martinikerk: ds. S. Ypma

Woensdag 14 december

19.00 uur Martinikerk: Volkskerstzang o.l.v. ds. J.C. Dondorp

Zondag 18 december

10.00 uur Martinikerk: pastoor M. Conijn, RK parochie

Zaterdag 24 december

23.00 uur Martinikerk: ds. R.P. Wind
m.m.v. Advendo

Zondag 25 december

10.00 uur Martinikerk: ds. S. Ypma
9.30 oere Niklaas Tsjerke Hjerbeam: dhr. G. van der Veen, Lemmer

Zaterdag 31 december

19.30 uur Martinikerk: ds. S. Ypma

Zondag 1 januari 2023

10.00 uur Martinikerk: ds. R.P. Wind

Zondag 8 januari

10.00 uur Martinikerk: ds. Edna Zwerver, Oudega SWF
9.30 oere Niklaas Tsjerke Hjerbeam: mw. N. Kanis, Lelystêd

BIJ DE DIENSTEN

Zondag 4 december

Martinikerk 10.00 uur

2^e Adventszondag

m.m.v. Tetsje van der Kooi: zang

Voorganger: ds. Henk van den Bosch

Ouderling van Dienst: Seerp Broersma

Diaken: Annet Walinga, Carla van der Kooi

Lector: Sophie Bartlema

Organist: Jochem Schuurman

Uitgangscollecte: kerk en diaconie KIA, zie uitgelicht elders in deze Binding

Kindernevendienst/Oppas: Marije Miedema, Bettie Vlieger

Koster: Arjen de Boer
Klokluider: Klaas Kooistra
Koffieschenken: Klaas Tijtsma en Leny Verheul, Martha Burggraaff
Koffiedrinken na de dienst

Zondag 11 december

Martinikerk 10.00 uur

3^e Adventszondag

m.m.v. Gonny Roelofsen: dwarsfluit, Nynke Jaarsma: hobo

Voorganger: ds. Sytze Ypma

Ouderling van Dienst: Akke Douma

Diaken: Bettie Vlieger, Willem Koopmans

Lector: Djoke de Boer

Organist: Jochem Schuurman

Uitgangscollecte: kerk en diaconie KIA, zie uitgelicht elders in deze Binding **Kindernevendienst/Oppas:**

Keimpe Pols, Nynke Aly Miedema

Koster: Appie Reitsma

Klokluider: Rikert Nijkamp

Koffieschenken: Sjoerdje Stellingwerf, Jellie Banga, Tineke Reitsma

Koffiedrinken na de dienst

Het Adventsproject van de kindernevendienst gaat over vijf vrouwen die in het geboorteregister van Matteüs 1 voorkomen. Het zijn bijzondere vrouwen. Tijdens deze dienst lezen we het verhaal van een van hen. Haar naam wordt in de dienst bekend gemaakt. Het verhaal staat in Jozua 2: 1-24. Zij heeft een niet alledaags beroep én is een buitenlandse. Ook zij is een beslissende schakel in de keten van vrouwen waaruit het Messiaanse koningskind geboren zal worden. Het gedeelte dat we uit het Evangelie lezen komt uit Matteüs 12: 46-50. Jezus breekt in die paar verzen radicaal door de familiebanden heen met de vraag 'Wie is mijn moeder en wie zijn mijn broers?' Hij wijst naar hen die de wil van zijn Vader in de hemel doen. Dat vers gaan we uitpakken in de preek.

ds. Sytze Ypma

Woensdag 14 december

Martinikerk 19.00 uur

Volkskerstzang

Voorganger: ds. Han Dondorp

Organist: Bauke van der Meer

zie uitgelicht elders in deze Binding

Zondag 18 december

Martinikerk 10.00 uur

4^e Adventszondag

m.m.v. Maria Boeschoten: zang, Sander Zwezerijnen: zang

Voorganger: pastoor Marco Conijn van de RK parochie

Ouderling van Dienst: Rolf Bremmer

Diaken: Djoke de Boer, Gerrit van der Schaar

Lector: Margje Bijlsma

Organist: Jochem Schuurman

Uitgangscollecte: kerk en diaconie KIA, zie uitgelicht elders in deze Binding **Kindernevendienst/Oppas:**

Ilse Douma, Sophie Bartlema

De Kindernevendienst is deze keer in **De Rank, welkom vanaf 09.45 uur**

Koster: Sikke Dijkstra

Klokluider: Hayo Bartlema

Koffieschenken: Jaap en Annie Osinga, Willem Koopmans

Koffiedrinken na de dienst

Zaterdag 24 december

Martinikerk 23.00 uur

Kerstdienst

m.m.v. Chr. Muziekvereniging Advendo Franeker

Voorganger: ds. Roger Wind

Ouderling van Dienst: Piety Sieperda

Diaken: Carla van der Kooi, Annet Walinga

Lector: Hanneke Roelofsen

Uitgangscollecte: kerk

Koster: Arjen de Boer

Klokluiders: Klaas Kooistra, Hayo Bartlema, Derk Boddeüs

Waarom gaan mensen naar de kerstdienst? Om het kerstgevoel te ervaren: warmte, herkenning, veilig en vredig, mooie muziek, bekende liederen? Allemaal samen, mensen van binnen uit buiten de kerken, zonder onderscheid. Uit heimwee naar vroeger, naar gezelligheid en warmte? of verlangen naar later, naar vrede en recht? Het zal er allemaal wel zijn.

We gaan het duister in om het licht te zien. Het licht dat scheen, maar niet werd gegrepen of begrepen.

En nog steeds stelt dat Kind ons voor een raadsel, dat we niet kunnen oplossen: Vrede op aarde! Nog steeds staan we sprakeloos en met lege handen. En met gemengde gevoelens.

Maar we zingen ons een weg door de nacht: Stille Nacht, Ere zij God! Samen met het jubilerende Advendo, met veel bekende Christmas Carols.

En we luisteren naar de Schriftlezingen uit Jesaja over een volk dat wandelt in het duister en een groot licht ziet, de vernietiging van de oorlog. En het Kerstevangelie uit Lucas 2.

Hoe we ook komen, met welke gevoelens of verwachtingen, we zijn welkom bij dit Kind. Welkom om ons te verwonderen, met herders en wijzen.

R.P.Wind

Zondag 25 december

Martinikerk 10.00 uur

Eerste Kerstdag

m.m.v. Sophia Faltas: zang, Roas Kuipers: trompet

Voorganger: ds. Sytze Ypma

Ouderling van Dienst: Piety Sieperda

Diaken: Willem Koopmans, Bettie Vlieger

Lector: Hanneke Vlietstra

Organist: Jochem Schuurman

Uitgangscollecte: kerk en diaconie, zie uitgelicht elders in deze Binding

Kindernevendienst/Oppas: Marije Miedema, Saranke Stehouwer, Bettie Vlieger, Nynke Aly Miedema

Koster: Arjen de Boer

Klokluider: Femme Nauta

Koffieschenken: Frits en Anneke van der Veen, Aukje van Nimwegen
Koffiedrinken na de dienst

Dit Kersfeest lezen we twee teksten uit het Evangelie. De eerste lezing komt uit Openbaring 12: 1-6 en de Evangelielezing komt uit Johannes 1: 1-14. We zullen zien dat het Johannesevangelie eigenlijk de röntgenfoto is van het kerstverhaal en van het verhaal van de moeder en het kind die beide bedreigd worden door de draak. Welk licht werpen deze verhalen op ons leven? Wat is de boodschap van het kind in de kribbe in deze wereld?

ds. Sytze Ypma

Zaterdag 31 december

Martinikerk 19.30 uur:

Oudjaarsavond

Voorganger: ds. Sytze Ypma

Ouderling van Dienst: Hinke Dijkstra

Diaken: Gerrit van der Schaar, Djoke de Boer

Lector: Hiele Walinga

Organist: Jochem Schuurman

Rondgangscollecte: kerk

Koster: Arjen de Boer

Beeldpresentatie: Bram Boekema

Geluid en camera: Harmen Westra, Jan Eising

Kloklouder: Onno de Vegt

We lezen in ieder geval Psalm 90. Als u nog een Bijbelgedeelte weet dat volgens u mooi op deze oudjaarsavond past, laat het mij graag weten. Hetzelfde geldt voor een lied, zoals Jochem ook elders in de Binding schrijft. We blikken terug en kijken vooruit.

ds. Sytze Ypma

Zondag 1 januari

Martinikerk 10.00 uur

Nieuwjaarsdag

Voorganger: ds. R.P. Wind

Ouderling van Dienst: Seerp Broersma

Diaken:

Lector: Liepie van der Wal

Organist: Jochem Schuurman

Rondgangscollecte: kerk

Koster: Arjen de Boer

Beeldpresentatie: Pieter Oosterhof

Geluid en camera: Dick Tolsma, Sybe Swart

Kloklouder:

Koffieschenken:

Koffiedrinken na de dienst

Op de achtste dag na de geboorte van Jezus lezen we het 21ste vers uit Lucas 2 dat als een losse slinger aan het Kerstevangelie hangt. En wat voor een slinger: "En als acht dagen vervuld zij en hij besneden moet worden, wordt als zijn naam 'Jezus' geroepen, geroepen door de engel voordat hij in de moederschoot werd ontvangen."

Over de kracht van die naam Jezus gaat het vanmorgen, waar Petrus van getuigt in Handelingen 4, 8-12. En met de Aaronitische zegen uit Numeri 6, 22-27 mogen we als gemeente van die Jezus de eerste schreden in het nieuwe jaar zetten en elkaar veel heil en zegen wensen. Niet op eigen kracht maar met de kracht die van die naam uitgaat.

R.P.Wind

Zondag 8 januari

Martinikerk 10.00 uur:

Voorganger: ds. Edna Zwerver, Oudega SWF

Ouderling van Dienst:

Lector:

Organist: Jochem Schuurman

1^e Rondgangscollecte: kerk

2^e Rondgangscollecte: diaconie

Kindernevendienst/Oppas:

Koster:

Beeldpresentatie: Sybe Swart

Geluid en camera:

Klokluider:

Koffieschenken:

Koffiedrinken na de dienst

De diensten in de decembermaand (4, 11, 18, 24 en 25), worden uitgezonden vanuit de Martinikerk op Omrop Fryslân televisie.

Omrop Fryslân Tsjinsten

In de maand december zendt Omrop Fryslân de Omroptsjinsten uit vanuit Franeker. Zo lijkt de cirkel rond, immers, vanaf maart 2020 begon de Omrop vanuit de Martinikerk met het uitzenden van de Tsjerketsjinsten. De cirkel is rond maar niet gesloten, want Omrop Fryslân gaat ook volgend jaar door met het uitzenden van diensten.

Goed om te weten als u in de kerk zit bij de uitzendingen: alle diensten beginnen om 10.00 uur stipt, de Kerstnachtdienst begint om 23.00 stipt. Om iets voor tien uur krijgen we het sein stil te zijn en dan begint de dienst met orgelspel. En de collecte gaat anders dan anders: de collecte-aankondiging vindt plaats tijdens de dienst, maar de collecte zelf houden we vanwege de tijd die deze neemt erna, na afloop van de uitzending.

ds. Sytze Ypma

WIJK NOORD

Onder Wijk Noord vallen:

Kaatsersbuurt

ouderling mw. H.G. Joustra: 0517 235105

Keningspark, Kening State

ouderling H. Dijkstra-van der Zee: 0517 591207

Het War

Sexb. Vaartplan ouderling S. Broersma: 0517 452227

Witzens 1 en 2 ouderling G.D. de Raaf: 06 51190327

Hamburgerrak pastoraal bezoeker J. Speelman: 0517 398130

Professorenbuurt ouderling S. Broersma: 0517 452227
pastoraal bezoeker H. Oosterhof-Bekker: 0517 397241

Schalsumerplan vacant

**Saxenoord en
Saxenstate** pastor I. Douma-Schaap: 06 30573889
ouderling H. Visser: 0518 482343
pastoraal bezoeker J. Huisman: 0517 396330

Froonacker ouderling A. Douma-Miedema: 0517 395477

WIJK ZUID

predikant: ds. S. Ypma, Frisia 22, 8801 PP Franeker
tel. 0517 234084 / 06 18996134 e-mail: s.ypma@hetnet.nl

Onder Wijk Zuid vallen:

Binnenstad ouderling Tj. Fokkema: 06 511090327
Vliet / Tuinen / Dorpen pastoraal bezoeker H.E. Bron: 0517 707017

Catsbuurt / Frisia ouderling R.H. Bremmer: 0517 234280

Parkbuurt ouderling: P. Sieperda-Breidenbach: 0517 452415
Noorderbleek
Oostwoudbuurt

**Bangabuurt en
Roordastate** pastoraal bezoeker H. Bartlema: 0517 397955

Watertorenbuurt vacant

**Plan Zuid en
Over de Brug** vacant (tijdelijk ds. S. Ypma)

Theresia pastoraal bezoeker: mw. S. Oosting, tel. 0517 852039

Tzum pastoraal bezoeker L. Benders-van der Wal: 0517 392143

Botniahuis pastoraal bezoeker L.G. Visser-Attema: 0517 394146

Uit de Frisiapastorie

December is de maand van advent en Kerst, de wintermaand vol verlangen, eerst naar Sint en dan naar het Christuskind. Het is de maand waarin we hopen op sneeuw en ijs. Dit jaar wordt dit sfeervolle en intieme karakter van de laatste maand van het jaar doorkliefd door een toernooi dat anders altijd in de zomer plaatsvindt, het WK-voetbal in Qatar. Het is volop begonnen, dat zal u niet zijn ontgaan. Soms kijk ik ook, zij het met een bitter-wrange bijmaak, als nooit eerder met een dubbel gevoel. Ik ben een grote liefhebber van dit balspel, maar deze keer overheerst de weerzin, behalve als ik het Braziliaanse elftal zie swingen. Dan vergeet ik het bloed dat aan de bal kleeft. Onze zoon, die niet kijkt, zei: 'Bij iedere wedstrijd past de disclaimer: 'Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door duizenden arbeidsslaven.' Het raakte me. Intussen woedt de oorlog in Oekraïne in alle hevigheid voort, nu Poetin de burgers letterlijk de kou in bombardeert. In wat voor wereld leven we, in wat voor tijd? Wat staat ons de komende jaren te wachten? Die vraag zingt voortdurend in me rond in deze dagen van voetbal en advent. Ik beschouw deze tijd als een eindtijd, een tijd die we ook wel apocalyptisch noemen, een tijd dat iets ten einde komt en die ook iets zal onthullen. Namelijk dat we de afgelopen eeuwen roofoverval hebben gepleegd op de moeder die ons allen draagt en verdraagt, de aarde. Zij zal gaan antwoorden. Midden in die werkelijkheid geeft advent een opening op het komen van het teken van Immanuel, God met ons, in de gedaante van een kind, een meest kwetsbare overmacht omdat die het best menselijke in ons wakker roept: zorg, warmte en liefde voor elkaar.

ds. Sytze Ypma

Ouderenpastoraat

Advent leert ons vooruit te kijken.

Aan het einde van het jaar kijken we vaak terug op wat dat jaar ons bracht en maken we de balans op. Wat laat ik achter me en wat neem ik mee in het nieuwe jaar? Ook ik blik terug op het jaar 2022. Wat zijn er veel ontmoetingen geweest. Steeds weer leer ik nieuwe mensen kennen. Ook steeds weer neem ik afscheid van mensen. Dat is verdrietig maar tegelijk verbindt het afscheid zich met Gods toekomst. Hij is de bron van nieuw leven. Klein en kwetsbaar komt hij naar ons toe om ons bij te schijnen met zijn licht. Dan leer ik anders kijken, vooruit naar wat komen gaat in het nieuwe jaar. Ik leg alles wat ik met me meedraag in het Licht, dat altijd weer opkomt, ook na de donkerste nacht. Moge het voor u ook zo zijn dat het Licht met u meegaat, het nieuwe jaar in, Gods toekomst tegemoet.

Enkele data om te noteren in de agenda:

Op **donderdag 1 december** is er een Pastorale Kerst Koffiemorgen in Saxenoord - de Zonnebloem. Deze morgen komen we samen voor de eerste Advent en zingen we een aantal mooie Kerstliederen. De inloop is **vanaf 10.15 uur** en om 10.30 uur beginnen we. Ook op **5 januari** is er een koffiemorgen. Deze wordt geleid door ds. Wind. Namens het pastorale team bent u van harte welkom.

Vieringen in diverse huizen:

Saxenoord 16 dec. om 16.00 uur o.l.v. ds. Ypma

Theresia 13 jan. om 19.00 uur o.l.v. ds. Ypma

Froonacker 24 feb. om 10.00 o.l.v. mw. P. Sieperda

Roordastate 24 feb. om 19.00 o.l.v. ds. Ypma

Van 26 dec. tot en met 5 jan. ben ik afwezig. Ik hoop u in het nieuwe jaar weer te begroeten. Ik kijk er vol verwachting naar uit!

Ontvang een hartelijke groet van Ilse Douma

Groothuisbezoeken

Veel gemeenteleden hebben zich aangemeld voor de Koffieochtenden en de Huiskameravonden. Dat is prachtig. We kunnen zo een tiental bijeenkomsten gaan organiseren rond het Jaarthema "Aan Tafel". Op het Pastoraal Overleg is afgesproken om in het nieuwe jaar van start te gaan. Via uw wijkouderling of pastoraal bezoeker ontvangt u te zijner tijd een uitnodiging voor de Koffieochtend of de Huiskameravond. We zien er naar uit om elkaar in kleine kring in een huiskamer te ontmoeten en in gesprek te gaan over het thema.

Namens de Pastorale Teams,
Piety Sieperda

UIT DE KERKENRAAD

Interim voorzitter: W. Veenstra
Secretaris: vacant
e-mail: scriba@pkn-franeker.nl

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Voorzitter: D. Tolsma
Secretaris : J. de Vries-Fokkema
secretaris.krm.pgf@outlook.com
Penningmeester: S. Douma

Actie Kerkbalans 2023

Doet u mee?

In de vorige Binding informeerden wij u, in januari gaat de Actie Kerkbalans van start. Het thema is ook dit jaar 'Geef vandaag voor de kerk van morgen'. We hopen dat we ook in 2023 weer op u mogen rekenen.

De kerk is niet alleen voor ons maar ook voor de generaties na ons van grote waarde. Na een aantal lastige jaren staan de kerkdeuren nu weer wagenwijd open en daar zijn we dankbaar voor! Kerk-zijn kunnen we alleen samen. Daarom onze oproep 'Doe mee aan de Actie Kerkbalans'!

Is uw e-mailadres bekend bij het kerkelijk bureau, dan ontvangt u half december een mail met de vraag of u ook voor 2023 een financiële bijdrage wilt geven. U kunt vervolgens uw bijdrage digitaal toezeggen. Zowel voor u als voor ons een zeer gebruiksvriendelijke manier.

Mogelijk is uw mailadres niet bekend bij het kerkelijk bureau en wilt u toch graag digitaal toezeggen. Geef dan uw e-mailadres door aan het kerkelijk bureau. Het mailadres is kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl

Wilt u liever niet digitaal toezeggen, dan ontvangt u tussen 14 en 28 januari 2023 een brief met een antwoordstrookje waarmee u uw bijdrage kunt toezeggen.

Verwarming

De koude tijden komen er nu echt aan. Zoals eerder gemeld zijn wij heel scherp aan het toezien op het energiegebruik van onze gebouwen. De temperatuur in de Martinikerk wordt nu gemonitord. Zo kunnen wij straks precies zien hoe snel het gebouw opwarmt, wat het effect is van het gebruik van minder stralers en hoe snel de warmte weer weg is. Ondertussen is er in overleg met de koster besloten de deur van de toren zo lang dicht te houden.

Omrop Fryslân diensten

De hele maand december zal Omrop Fryslân uitzenden vanuit onze Martinikerk. Aangezien deze opname via Omrop Fryslân over de hele wereld te zien zijn, zou onze eigen Youtube en kerkomroep uitzendingen wellicht overbodig zijn. Wij denken toch dat een aantal vaste volgers nu zo gewend zijn hieraan dat wij met Omrop Fryslân overleggen om parallel aan Omrop Fryslân ook zelf uit te blijven zenden via Youtube en Kerkomroep. Mocht dit technisch niet mogelijk zijn dan verwijzen wij naar de uitzending van Omrop Fryslân.

Ontwikkelingen College van Kerkrentmeesters

Op onze laatste vergadering hadden wij dubbel bezoek. Interim Predikant Henk van den Bosch kwam langs om te ervaren wat er allemaal bij ons speelt en hoe wij hiermee omgaan. Al snel bleek dat hij niet alleen maar kwam luisteren want bij diverse zaken had hij opmerkingen en suggesties waar wij dankbaar gebruik van hebben gemaakt. Ook laat hij ons nadenken over onze positie binnen de kerk en de verbinding met de kerkenraad en gemeente. Daarover later meer. De tweede gast was Ans Haitsma. Zij heeft eerder al aangegeven zich in te willen zetten in ons college. Deze keer was ze te gast en dit smaakte zeker naar meer. Meteen nam ze een aantal taken op zich en dat toont haar gedrevenheid. Ik blijf het fascinerend vinden dat mensen belangeloos zijn of haar kwaliteiten in willen zetten om onze gemeente verder te helpen. Zeer waardevol is dat, welkom Ans!

Dick Tolsma
Voorzitter College van Kerkrentmeesters

Afspraken over begrafenissen

In onze gemeente zijn er regelmatig begrafenissen. Om dit als pastores samen te kunnen dragen, hebben we daar de volgende afspraken over gemaakt:

1. Ds. Sytze Ypma verzorgt de rouwdiensten van gemeenteleden in wijk Zuid en uit de dorpen.
2. Ds. Roger Wind of pastor Ilse Douma verzorgt de rouwdiensten voor wijk Noord.
3. Pastor Ilse Douma verzorgt de rouwdiensten van gemeenteleden woonachtig in Saxenoord en Saxenstate.

Met een hartelijke groet,
ds. S. Ypma
ds. R.P. Wind
pastor I. Douma

INCASSOKALENDER

FONDS:

Actie Kerkbalans
Zending
Kerkomroep

INCASSODATUM:

27 december
27 december
27 december

COLLECTEN EN GIFTEN

Voor alle ontvangen giften via de bank en via de QR-code en via de collectezakken in de kerk, heel hartelijk dank!

Collectebonnenverkoop: Kerkelijk Bureau, Zilverstraat 36 (tijdens kantooruren tussen 09.00 uur en 12.00 uur). Er zijn drie soorten bonnen (€ 0,50; € 1,00; € 2,00 per bon); op een kaart zitten 20 bonnen. Betaling bij voorkeur per bank NL37 RABO 0320 4020 29 o.v.v. het aantal bonnen.

DIACONIE

Interim voorzitter: W. Koopmans
Secretaris: D. de Boer-Boutsma

Hartelijk dank!

Zondag 6 november mochten we weer met elkaar oogstdienst vieren. Altijd weer een bijzondere zondag.

Zaterdagmorgen fruit brengen (of een gift voor aankoop fruit) en 's-middags de bakjes klaarmaken. Dit jaar ongeveer 230 stuks. Aan giften mochten wij het mooie bedrag van €165,00 ontvangen!

Om 15.00 kwam onze "Diaconie" met een aantal vrijwilligers om alvast te bezorgen in Botniahuis, Westerpoort, Saxenoord, Saxenstate, Serviceflat Froonacker, Parkstate, Roordastate, Kening State en Theresia.

Bij binnenkomst zondagmorgen in de kerk weer een prachtig gezicht, al die bakjes.

Na een mooie dienst zijn de resterende bakjes door de aanwezige kerkgangers weggebracht. Helaas werkte het weer deze zondag niet mee.

Velen hebben koffie gedronken bij voor hen soms nog onbekende oudere of zieke gemeenteleden. Wij hebben veel positieve reacties gehoord.

Al met al weer een geslaagde oogstdienst waar we met dankbaarheid op terug kunnen zien.

Allen heel veel dank!

De Ziekendienst

Collectes december

Op de komende adventszondagen zijn de opbrengsten van de diaconiecollectes bestemd voor kinderen in de knel via Kerk in Actie.

Zondag 4 december: Creëren van banen voor jongeren in Libanon, Jordanië en Irak

Van de miljoenen Syriërs die door de oorlog hun land zijn ontvlucht zijn de meeste terecht gekomen in de buurlanden Libanon, Jordanië en Irak. Ze leven er in grote armoede. Door de zware economische crisis is het moeilijk om een nieuw bestaan op te bouwen. Kerk in Actie ondersteunt Syrische vluchtelingen en arme lokale families met een opleiding in sectoren waar veel vraag is naar personeel, of met het opzetten van een eigen bedrijf. Daardoor worden ze minder afhankelijk van hulp en dat maakt hen weerbaarder.

Zondag 11 december: Vrolijkheid in asielzoekerscentra

Iedere dag vluchten er kinderen en jongeren voor geweld en onderdrukking. Ze hebben vaak nare ervaringen achter de rug. Ze wachten op de beslissing of ze in Nederland mogen blijven. Stichting De Vrolijkheid organiseert in azc's wekelijks het KunstLab, met creatieve activiteiten zoals dans, theater, muziek, film en fotografie voor kinderen en jongeren, ze ontdekken en ontwikkelen hun talenten. Kunst en creativiteit versterken hun veerkracht en zelfvertrouwen. Met steun van Kerk in Actie is het Vakantie KunstLab ontwikkeld, zodat jonge azc-bewoners ook in de schoolvakanties creatieve workshops kunnen bezoeken. Met een feestelijke presentatie voor de bewoners van azc's worden de workshops afgesloten.

Zondag 18 december: Jongeren doorleven het kerstverhaal

Welke afwegingen maakte de herbergier toen Jozef en Maria voor zijn deur stonden? Wat ging er om in de herders toen ze de engelen hoorden zingen? En wat dachten de Wijzen toen ze de ster volgden? Met de KerstChallenge - een spel van Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk - kruipen jongeren in de huid van de personages uit het kerstverhaal. De KerstChallenge is een uitdaging om het kerstverhaal op een nieuwe manier te beleven. Jongeren doen opdrachten, lossen puzzels op en verzamelen zoveel mogelijk punten. Maar liefst zesduizend jongeren doen hier elk jaar aan mee.

Steun het werk van Kerk in Actie. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op **NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie** met vermelding van het doel. U kunt ook uw bijdrage overmaken op de rekening van de diaconie. Gegevens staan op de tweede bladzijde van De Binding.

Zondag 25 december: collecte voor Eindejaarsmaaltijd

Op Eerste Kerstdag is de collecte bestemd voor de Eindejaarsmaaltijd, die op woensdag 28 december in de Martinikerk wordt gehouden. Verdere info over deze maaltijd kunt u in dit kerkblad vinden.

LET OP:

Omdat Omrop Fryslân de diensten vanuit de Martinikerk in december gaat uitzenden, is er tijdens de dienst geen gelegenheid om te collecteren. Bij de uitgang zullen dan collecteschalen staan.

Djoke de Boer-Boutsma

Energietoeslag

In de maanden november en december ontvangen alle inwoners van Nederland € 190,- energiecompensatie van de overheid. Veel mensen hebben dat geld niet nodig om hun energierekening te kunnen betalen. Helaas zijn er ook veel mensen die dat niet kunnen, ook al ontvangen ze de toeslag. Voor hen dreigt afsluiting van gas en elektriciteit.

Het IDO Waadhoeke heeft een energiefonds (zie foto). Gemeenteleden kunnen eventueel hun ontvangen vergoeding overmaken op:

St. IDO Franekeradeel NL64 RABO 0161 8583 41

IDO Waadhoeke is een ANBI, uw gift is dus aftrekbaar voor uw inkomstenbelasting.

Warmte voor Waadhoeke

Vorig jaar oktober zijn wij gestart met de actie "Warmte voor Waadhoeke", bedoeld om mensen die in financiële problemen raken vanwege de hoge energieprijzen, enigszins te compenseren.

De gezamenlijke diaconieën van IDO Waadhoeke hebben aan hun kerkleden gevraagd om de bijdrage, die zij ontvingen van de overheid, geheel of gedeeltelijk te laten toekomen aan de energiecompensatie voor de minima.

Dat heeft een totaal bedrag opgeleverd van € 6.000,00.

Inmiddels hebben wij een aantal schrijnende gevallen kunnen helpen met een maximaal bedrag van € 500,-. Zo hebben we wat verlichting en rust kunnen brengen in het leven van een aantal gezinnen. Toch verwachten wij dat de komende winter nog zeker een aantal mensen een beroep zullen doen op onze hulp en daarom vragen wij wederom, indien u de compensatie van de overheid niet nodig heeft, een bedrag te willen doneren. Dat kan op de rekening van de diaconie van uw kerk of op rekening NL64 RABO 0161 8583 41 t.n.v. St. IDO Waadhoeke.

Het jaarlijkse Kerstdiner is dit jaar in de Martinikerk op 28 december

Al vele jaren vindt in Franeker het jaarlijkse Kerstdiner plaats. Bestemd voor stadgenoten die rond de Kerst wat extra warmte en gastvrijheid wel kunnen gebruiken. En misschien geen mogelijkheden hebben voor een feestelijk diner.

Dit jaar vindt dit diner plaats in de Martinikerk op 28 december. De samenwerkende kerken hopen op een mooie samenkomst. Hieronder alle gegevens. Zou u willen komen, geef u dan op tijd op. En kent u mensen voor wie het mooi zou zijn om er bij te zijn, brengt u het Kerstdiner dan onder hun aandacht?

De Kerstdiner-commissie

*

GRATIS KERSTDINER

Woensdag 28 december 2022, vanaf 16:30
in de Martinikerk van Franeker



*

Wees welkom om met ons het Kerstfeest te vieren aan tafel!

Vroeger altijd in De Voorhof op Tweede Kerstdag, nu **op 28 december in de Martinikerk.**

Vanaf 16:30 is er thee en koffie met wat lekkers en zijn er gezellige activiteiten. En we gaan zeker ook samen zingen. Rond een uur of zes wordt er een feestelijk diner geserveerd.

Groot en klein is welkom. Helemaal gratis. U hoeft zich alleen maar aan te melden. Dat kan tot 21 december. Er is ruimte voor 100 deelnemers. Vul dit strookje in en doe het in de brievenbus bij De Rank, Zilverstraat 36, 8801 KC Franeker. Bij de Franciscuskerk, Godsacker 11, 8801 LM Franeker. Of bij De Voorhof, Voorstraat 71, 8801 LB Franeker. U kunt ook een mailtje sturen.

OPGAVESTROOKJE | Kerstdiner 28 december 2022

Ik kom naar het Kerstdiner in de Martinikerk, met ___ personen

Ik word graag opgehaald en thuisgebracht

Ik heb een dieet, namelijk _____

Naam: _____

Adres: _____

Telefoonnummer: ___

Advendo sluit jubileumjaar af met Fries kerstconcert

Aan het einde een veelbewogen jubileumjaar met al vele hoogtepunten, haalt Christelijke muziekvereniging Advendo nog één keer alles uit de kast. Op **zondag 18 december om 14:00 uur** viert Advendo o.l.v. dirigent Siemen Hoekstra een sfeervolle 'Fryske Kryst' in de Franeker Martinikerk met medewerking van enkele Friese topartiesten. Dit unieke concert zal het laatste officiële jubileumconcert van het jaar zijn.

Voor dit concert heeft Advendo de samenwerking gezocht met een aantal grote namen binnen de Friese muziekwereld. Dat heeft geresulteerd in een bomvol en veelzijdig programma met de medewerking van Iris Kroes, Piter Wilkens, Hiske Oosterwijk, Peter van der Zwaag en Syb van der Ploeg.

Speciaal voor dit concert worden er Friese vertalingen gemaakt van bekende kerstnummers en staan er ook verrassende duetten op het programma. Naast het begeleiden van de artiesten zal Advendo zich ook solo laten horen met enkele herkenbare kerstmelodieën.

Toegangskarten kosten €15,- per stuk en zijn te koop via de website van Advendo en bij Primera Haitsma op de Voorstraat in Franeker. Donateurs van Advendo kunnen het concert met €1,- korting bezoeken door het verzilveren van de donateurskaart. Ook zullen er, indien nog beschikbaar, aan de deur kaarten verkocht worden.

Michel Oegema
CMV Advendo Franeker



“Festival of Lessons and Carols” in de Grote Kerk in Harlingen

Zondag 18 december 2022, de 4^{de} zondag van Advent, wordt om **acht uur ‘s avonds** het traditionele Festival of Lessons and Carols gehouden. Wegens energiecontracten en gestegen energieprijzen, deze keer bij uitzondering in de Grote Kerk in Harlingen.

Het is de drieëndertigste keer dat in Harlingen een Festival of Lessons and Carols wordt georganiseerd.

Het Festival of Lessons and Carols is een oude, Engelse traditie. De oorspronkelijke bedenker stond een laagdrempelige dienst voor ogen, bestaande uit oude en nieuwe kerstliederen, de Carols, afgewisseld met korte lezingen uit het oude en nieuwe testament, de Lessons.

Het ‘verhaal’ van de negen Lessons en Carols volgt de Bijbelse lijn van de val van de mensheid in het paradijs, via de profetische beloften van de Messias tot aan de geboorte van Christus. Dit verhaal wordt verteld in negen korte Bijbellezingen uit Genesis, de Profeten en de Evangeliën, afgewisseld met kerstliederen, gezangen en andere koormuziek.

Het allereerste Festival of Lessons and Carols werd in 1918, ruim 100 jaar geleden, voor het eerst gehouden in Cambridge. Daarmee werd een traditie geboren: vanuit Cambridge verspreidde het Festival of Lessons and Carols zich over heel de wereld. Ook in Nederland is op veel plaatsen het Festival een opmaat geworden naar kerstmis.

Het Festival of Lessons and Carols in de Grote Kerk wordt gezongen door de Cantorij van de Grote Kerk onder leiding van Trudy Baard-van ’t Zand. Verdere muzikale medewerking wordt verleend door het fluitensemble o.l.v. Gonny Roelofsen, Marianne Goedendorp op de vleugel en Annely Baard op viool. Het orgel wordt bespeeld door Gerrit de Vries.

Naast het zingen van Carols is er ruimschoots gelegenheid tot samenzang van bekende liederen.

De lezingen worden gelezen door de voorgangers van de verschillende kerken in Harlingen. De dienst valt onder auspiciën van de Werkgemeenschap van Kerken.

De toegang is gratis. Bij de uitgang is er een collecte ter bestrijding van de onkosten.

de voorbereidingscommissie Lessons and Carols,
Jet Twijnstra

Voor **ziekmeldingen** en **ziekenbrief**, de **ziekendienst** contacten. Zij zorgen voor een attentie thuis, informeren de predikanten en verzorgen de ziekenbrief.

mw. L. de Beer-Dijkstra

mw. N. Ferwerda-Dotinga

mw. A. van Nimwegen-Vlietstra

mw. T. Palma-de Vries

KERKELIJKE STAND MUTATIES:

Doorgeven aan: Kerkelijk Bureau, Zilverstraat 36, 8801 KC

's morgens van 9.00-11.30 uur: 0517 393200 kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl

Wilt u liever niet dat uw jubileum of verjaardag vermeld wordt, geef dat dan even door aan het kerkelijk bureau.

Wanneer uw naam niet wordt genoemd dan staat uw huwelijksdatum niet in ons bestand en is bij ons niet bekend. Neem ook in dat geval contact op met het kerkelijk bureau.

0517 393200, kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl

Berichten van activiteiten

Lezing ds. Margriet van der Kooi

Verdriet is een werkwoord. Over rouw en verlies

Rouwen om het verlies van een geliefde, van je baan, je gezondheid. Verdriet omdat je kinderloos of single bent. Niemand heeft ervoor gestudeerd, voor verdriet hebben en rouwen. Er zijn mensen die zeggen dat het een weg is die je moet afleggen, maar verdriet lijkt vaak meer op een doolhof. Of op een wenteltrap: soms denk je dat je niet verder komt, maar als je goed kijkt, verandert het perspectief toch. Rouwen is een persoonlijk antwoord op leed. Niemand kan het van je overnemen of voorschrijven hoe het moet, maar er zijn wel een paar dingen die kunnen helpen.

De lezing gaat over rouw en verdriet, over wat normaal is, over wat je beter wel of niet kunt doen als iemand rouwt.

Datum: donderdag 8 december 2022

Tijd: 20.00 uur

Plaats: De Rank

Spreker: ds. Margriet van der Kooi

Leiding: Piety Sieperda en ds. Sytze Ypma

Opgave: Niet nodig

Uitnodiging Volkskerstzang 2022

U / jij komt toch ook bij de Volkskerstzang in de Martinikerk?

We gaan weer mooie Kerstliederen zingen onder begeleiding van organist Bauke van der Meer.

De leiding is in handen van ds. Han Dondorp, die ook de overdenking zal houden.

Gebeden en gedichten zullen verder de avond vullen.

Datum: 14 december. We beginnen om **19.00 uur**.

Hartelijk welkom en tot ziens.

Interkerkelijke Evangelisatie Commissie



ZWO

Voorzitter: Jeanet Veenstra

Penningmeester: Pieter Walinga

Bankrekeningnummer: **NL07 RABO 0313 2032 29**

OUD PAPIER

In het weekend van **2 en 3 december** en van **6 en 7 januari** staat de oud papiercontainer op de P.J. Troelstrastraat 24 (C.B.S. De Toermalijn).

Het oud papier graag **zaterdags voor 12.00 uur** bij de container brengen, deze wordt kort na 12.00 uur opgehaald. Bent u een keer te laat, neem uw oud papier dan s.v.p. weer mee.

afb. N.B.G.

VANDAAG LEZEN WIJ...

LEESROOSTER

DO 1 DEC	Jesaja 10:5-19	Hoogmoed komt voor de val
vr 2 dec	Jesaja 10:20-27	Nog even
za 3 dec	Jesaja 10:28-34	Nietsontziende macht
zo 4 dec	Jesaja 11:1-10	Advent II - De telf van Isai
ma 5 dec	Jesaja 11:11-16	Een rest zal terugkeren
di 6 dec	Jesaja 12:1-6	Je zult weer zingen
wo 7 dec	Filippenzen 3:1-11	Wat is waardevol?
do 8 dec	Filippenzen 3:12-21	Op weg naar de finish
vr 9 dec	Jesaja 13:1-5	Op oorlogspad
za 10 dec	Jesaja 13:6-18	De dag van de HEER
zo 11 dec	Jesaja 13:19-14:2	Advent III - Babel gevallen
ma 12 dec	Jesaja 14:3-11	Een van ons?
di 13 dec	Jesaja 14:12-23	Gevallen ster
wo 14 dec	Jesaja 14:24-32	Wie zal de HEER tegenhouden?
do 15 dec	Filippenzen 4:1-9	Vreugde
vr 16 dec	Filippenzen 4:10-23	Voldaan
za 17 dec	Matteüs 1:1-17	Voorouders

zo 18 dec	Matteüs 1:18-25	Advent IV - God met ons!	
ma 19 dec	Romeinen 1:1-15	Verlangen naar Rome	
di 20 dec	Romeinen 1:16-32	Onzichtbare zichtbaar gemaakt	
wo 21 dec	Romeinen 2:1-16	Geen onderscheid	
do 22 dec	Psalm 14	Niet één?	
vr 23 dec	Titus 1:1-16	Hoge eisen	
za 24 dec	Titus 2:1-15	Voorschriften voor jong en oud	
zo 25 dec	Titus 3:1-14	Eerste Kerstdag - Doe altijd het goede	
ma 26 dec	Romeinen 2:17-29	THartsgesteldheid	
di 27 dec	Romeinen 3:1-8	De Joden als eerst	
wo 28 dec	Romeinen 3:9-20	De wet leert ons wat zonde is	
do 29 dec	Romeinen 3:21-31	Kun je je ergens op laten voorstaan?	
vr 30 dec	Romeinen 4:1-12	Abraham de verbinder	
za 31 dec	Romeinen 4:13-25	Door het geloof...	
januari			
Nieuwjaar	zo 1	Numeri 6:22-27	Moge de Heer u zegenen
	ma 2	Psalm 89:1-19	Eeuwige liefde
	di 3	Psalm 89:20-38	Nooit breek ik mijn woord
	wo 4	Psalm 89:39-53	Waar is uw liefde van vroeger?
	do 5	Numeri 9:15-23	De wolk die rust
Epifanie	vr 6	Matteüs 2:1-12	Waar is de koning?
	za 7	Matteüs 2:13-23	Een vroege vlucht
	zo 8	Matteüs 3:1-12	Een stem roept in de woestijn
	ma 9	Matteüs 3:13-4:11	En dan komt U naar mij?
	di 10	Psalm 20	Anderen vertrouwen op paarden
	wo 11	Spreuken 16:1-9	Vertrouw bij je werk op de HEER
	do 12	Spreuken 16:10-22	Inzicht boven zilver
	vr 13	Spreuken 16:23-33	Wees zoet voor de ziel
	za 14	Jesaja 41:1-7	Zet het beeld met spijkers vast
	zo 15	Jesaja 41:8-20	Wees niet bang
	ma 16	Jesaja 41:21-29	Kijk, daar zijn ze!

ALLERLEI

Uit de Liturgiecommissie

Vanuit de Liturgiecommissie willen wij u graag af en toe op de hoogte houden van waar wij in onze vergaderingen mee bezig zijn. U leest dat in deze nieuwe rubriek "Uit de Liturgiecommissie". Als u vragen heeft, of graag wilt reageren, dan kunt u dat doen bij ondergetekenden.

De afgelopen tijd heeft een aantal speciale diensten onze aandacht gevraagd, zoals de oogstdienst, de oecumenische dienst rond 600 jaar Martinikerk en de laatste zondag van het kerkelijk jaar, met

medewerking van de cantorij. De komende tijd vieren we Advent en Kerst. Dan is er natuurlijk weer een project voor de kinderen, met een projectlied.

Een extra bijzonderheid is, dat in de maand december Omrop Fryslân weer naar onze Martinikerk komt. Ook dat vraagt de nodige afstemming met de voorgangers en de andere betrokkenen.

Ook zijn we begonnen met het bestuderen van het boek "Dichterbij God" van Arjan Plaisier en Ineke Cornet. Daar gaat u in het nieuwe jaar ongetwijfeld meer over horen.

U heeft misschien gemerkt dat er in de eredienst af en toe ruimte is voor een "verzoeknummer". U kunt bij ds. Ypma een lied aanvragen dat u graag zou willen laten zingen in een kerkdienst, om een bepaalde bijzondere reden. Als u het lied met uw motivatie naar ds. Ypma stuurt, kunnen we kijken of uw verzoek ingewilligd kan worden.

Ook is er ruimte voor verzoeknummers voor orgelspel, bijvoorbeeld voor het orgelspel tijdens de collecte. Als u een bepaald lied of compositie graag zou willen horen van Jochem, dan kunt u uw verzoek ook bij hem inleveren. Wie weet, hoort u uw favoriete lied of stuk eens voorbij komen!

Namens de Liturgiecommissie,
Djoke Travaille
ds. Sytze Ypma
Jochem Schuurman

Van uw interimpredikant

Zoals in september afgesproken met de kerkenraad benut ik de eerste periode van mijn aanstelling in uw midden om me een beeld te vormen van het bestuurlijke en beleidsmatige reilen en zeilen van de gemeente. Dat doe ik vooral door gesprekken te voeren met gemeenteleden die direct of indirect betrokken zijn bij dat bestuur en beleid. U begrijpt natuurlijk dat ik niet met ieder gemeentelid een gesprek kan voeren. Maar het kan zijn dat er gemeenteleden niet door mij zijn benaderd zijn, terwijl ze wel ervaringen en ideeën hebben over bestuur en beleid die ze graag willen delen. Mocht dat voor u het geval zijn, aarzel dan niet om mij dat te laten weten, bij voorkeur per email (henkvandenbosch.ip@gmail.com), dan neem ik contact met u op.

Een vriendelijke groet,
Henk van den Bosch

Het doorgeefluikje

Wij hebben dozen vol jongensklleding gekregen.

Alles is door ons nagekeken, op maat gesorteerd en is zo goed als nieuw!

De kleding heeft de volgende maten: 62,68,74,86,92 en 98

Heeft u of kent u een gezin die deze kleding goed kan gebruiken?

Maak dan een afspraak en kom langs om kleding uit te zoeken.

Alles gratis.

Sieds en Saskia de Jong saskiaensieds@gmail.com



Zaterdag 12 november overleed Tini Harmelink.

Tini heeft samen met haar man Gerard heel veel gedaan voor Victory4All. Ontelbare potten jam, stoofperen en appelmoes hebben zij jarenlang belangeloos voor dit project gemaakt! Ook financieel ondersteunden ze het project.

Bij hun 50-jarig huwelijksfeest bv. was hun cadeau tip een gift voor Victory4All en in de week voor Tini's overlijden kregen we nog een gift in een envelop.

Spullen voor rommelmarkt werden beschikbaar gesteld en Tiny en Gerard hielpen mee bij het verkopen ervan.

We zijn dankbaar voor alles wat Tini voor ons betekend heeft en wensen Gerard en verdere familie veel sterkte en Gods nabijheid toe voor de komende tijd!

In oktober is er €2250 overgemaakt voor het babyhuis. Dit is bij Noach Ark waar baby's worden opgevangen Hier was €7500 voor nodig en dit bedrag is inmiddels gehaald.

In oktober hadden was er een reünie van de klas uit Blija waar Sieds op school heeft gezeten. Na aftrek van de onkosten bleef een bedrag van €60 over wat gedoneerd werd aan V4All. Via marktplaats zijn er diverse spullen verkocht wat de afgelopen maanden €150 heeft opbracht. Met oud ijzer werd in oktober en november bijna €700 opgehaald.

We krijgen van diverse kanten oud ijzer aangeboden waarvoor hartelijk dank!

Mag het Licht van Kerst
ons doen verwarmen,
hoop en troost geven

Met vriendelijke groeten Sieds en Saskia de Jong
saskiaensieds@gmail.com

Vanuit de redactie

Dank je wel Jan en Tineke

Op 14 november jl. heeft de redactie voor de laatste keer in de huidige samenstelling vergaderd. Tijdens deze vergadering hebben we afscheid genomen van Tineke Westra en Jan Smid. Als redactieteam van De Binding mochten we gedurende vele jaren gebruik maken van hun diensten. Jan hield zich vele jaren bezig met de planning van de uitgaven van De Binding en Tineke was een kei in het notuleren. Daarnaast waren zij ook vaak de directe contactpersonen met Yteke van het Kerkelijk bureau. Tijdens de vergaderingen deelden we veel lief en leed, maar konden we ook met z'n allen lekker lachen en plezier maken. We waren een hecht team. Jan en Tineke: hartelijk dank voor de fantastische samenwerking gedurende de afgelopen jaren. Top....

Tijdens de afgelopen vergadering hebben we Jan en Tineke dan ook namens onze gemeente hartelijk bedankt voor hun inzet. We onderstreepten dit **dank-je-wel** met een kleurig en fleurig bloemetje.

Opvolging

In het kerkblad van oktober deden we een oproep aan de lezers om de lege plaatsen van Jan en Tineke in te vullen. We zijn op dit moment van schrijven in contact met een aantal mensen vanuit de gemeente. Zodra we een "ja" hebben gekregen van die mensen, maken we hun namen bekend in het kerkblad.

Fotowedstrijd betreffende de voorkant.

Helaas kwam er op onze oproep maar één inzending binnen. We kunnen dus niet spreken van een wedstrijd. Daarom zoeken we opnieuw contact met fotoclub De Zoeker. Deze club heeft het afgelopen jaar een aantal keren een foto aangeleverd voor de voorkant van De Binding. We hopen dat zij weer foto's kunnen aanleveren, waarmee we in 2023 onze voorkant mee kunnen vullen.

De Zonnebloem afdeling Franeker

Donderdag 1 december gaat de Zonnebloem Franeker naar de Orchideeën Hoeve. We vertrekken om 9.30 uur vanuit Franeker naar Luttelgeest en als we daar aankomen staat de koffie met gebak voor ons klaar. De Orchideeën Hoeve is in kerstsfeer. Tussen de middag hebben we daar de lunch. Om 15.30 uur vertrekken we weer richting Franeker.

Opstapplaats 9.00 uur bij Froonacker, Hertog van Saxenlaan 78
Opstapplaats 9.20 uur bij Theresia, Zuiderkade

Opgave bij Henny of Betsie.

Hartelijke groet,
Sonja de Vries
De Zonnebloem afdeling Franeker



Kamerkoor Hortus Vocalis zingt Weihnachtsoratorium

Kamerkoor Hortus Vocalis geeft op **10 december om 20.00 uur een concert in de Martinikerk in Franeker**. Op het programma staan de eerste vier cantates van Bach's meesterwerk het *Weihnachtsoratorium*. Het koor wordt begeleid door barokorkest Florilegium Musicum. Daarnaast werken de volgende solisten mee: Tetsje van der Kooi, Kaspar Kröner, Maarten Romkes en Joep van Geffen.

Tönet, ihr Pauken! Erschallet, Trompeten! stond in eerste instantie geschreven in de handgeschreven partituur van Bach. Later heeft hij het doorgestreept en er *Jauchzet, Frohlockest* van gemaakt. Eigenlijk passen de woorden over de pauken en de trompetten veel beter bij de muziek.

De doorhaling heeft te maken met het feit dat Bach teruggrijpt op een eerder werk, de wereldlijke cantate 241 *Tönet, ihr Pauken*. Daarin worden de pauken, trompetten en strijkers uitgenodigd om de koning te feliciteren. Het is aannemelijk dat, toen Bach dezelfde woorden gebruikte als opening van het *Weihnachtsoratorium*, hij door zijn broodheren op de vingers is getikt. Dit leek te veel op de felicitaties aan de koning in plaats van een eerbetoon aan het nieuwgeboren kerstkind.

Overigens zijn veel delen uit het *Weihnachtsoratorium*, werken die Bach al eerder heeft geschreven. Een fenomeen dat vaak voorkwam in die tijd. Uitzondering is het openingskoor uit de vijfde cantate: *Ehre sei dir, Gott, gesungen* dat nieuw geschreven is. De concerten worden nadat de eerste vier cantates hebben geklonken, afgesloten met dit openingskoor uit de vijfde cantate.

Hortus Vocalis is een koor bestaande uit 22 gevorderde amateur- en semi professionele zangers. Voor deze gelegenheid is het uitgebreid naar 34 zangers om zo goed in balans te zijn met het orkest en overal in de kerk goed hoorbaar te zijn.

10 december 20.00 uur Martinikerk Franeker

Kaarten zijn te reserveren via www.collegiumvocalefryslan.nl

Voorverkoop € 26,-

Aan de zaal € 30,-

Bote Sijtsma, Marita de Jong



VROUWENGROEP “DE SCHAKEL”

We vieren dinsdag 13 december 's morgens in De Rank om 09.45 uur Kerst-Advent met elkaar. We sluiten af met het thema “aan tafel”.

Hartelijke groet,
namens “De Schakel”, Ymkje Santema-Hogendorp



Chr. Vrouwengroep Samen Sterk

Op 19 december hebben we de kerstviering in De Rank.

We beginnen om kwart voor acht, het is onze eerste kerstviering na de corona tijd.

Dhr. Houtsma uit de Joure komt ons deze avond begeleiden met Miramba muziek.

Gasten, jullie zijn van harte welkom!

Voor informatie kunnen jullie terecht bij onze secretaris mevr. A de Jong- Nijk.

Hartelijke groeten,
het bestuur



PCOB Franeker e.o.

Donderdag 15 december 2022, 14.30 uur in “De Rank”

Adventsviering. Opnieuw hebben we dominee Van Olffen benaderd om deze viering te verzorgen. We hopen natuurlijk dat het deze keer door kan gaan. We volgen een liturgie en de muzikale omlijsting wordt verzorgd door Jochem Schuurman en Inge Teertstra.

Woensdag 4 januari 2023, 14.30 uur in “Sjaerdemastate”

Nieuwjaarsreceptie. We wensen elkaar een goed en gezond 2023 en heffen natuurlijk ook het glas op het nieuwe jaar. Naast een gezellig samenzijn, is er ook nog tijd voor een korte presentatie. Dit blijft nog een verassing. Hartelijk welkom.

Namens het bestuur,
Sander de Zeeuw

AGENDA

vrijdag en zaterdag 2 en 3 december

oud papier

vrijdag 2 december

Viering Parkstate/Sjaerdemastate 16.30 uur o.l.v. ds. Sytze Ypma

zondag 4 december

Radio “Eenhoorn” 9.30 uur: ds. Joh. Bakker, Stiens

dinsdag 6 december

Repetitie c.m.k. Laus Deo, 19.30 uur in De Voorhof

donderdag 8 december

Lezing ds. Margriet van der Kooi over rouw en verlies
De Rank, 20.00 uur – 21.30 uur

woensdag 7 december

Kerkenraadsvergadering

vrijdag 9 december

Viering in Theresia, 19.00 uur o.l.v. pastor Dorenda Gies
Tieners in gesprek 12 – 15 jaar De Rank, 19.00 – 20.00 uur
16 – 19 jaar De Rank, 20.15 – 21.30 uur

zondag 11 december

Radio "Eenhoorn" 9.30 uur: ds. T.T. Osinga

maandag 12 december

Leerhuis: Wijsheid in letters, De Rank 19.45 – 21.30 uur

dinsdag 13 december

De Schakel, 9.45 uur in De Rank, Advents-Kerstmorgen
Repetitie c.m.k. Laus Deo, 19.30 uur in De Voorhof

donderdag 15 december

PCOB, De Rank, 14.30 uur

vrijdag 16 december

Viering in Saxenoord, 16.00 uur o.l.v. ds. Sytze Ypma
Gesprekkring 20-plussers, aanmelding via ds. Sytze Ypma, 19.30 – 21.00 uur

zondag 18 december

Radio "Eenhoorn" 9.30 uur: evang. D. Wolbers

maandag 19 december

Kerstviering Vrouwen van Nu, 19.45 uur in De Rank

dinsdag 20 december

Repetitie c.m.k. Laus Deo, 19.30 uur in De Voorhof

zaterdag 24 december

Radio "Eenhoorn" 20.30 uur: ds. R. Schoorstra

zondag 25 december

Radio "Eenhoorn" 9.30 uur: ds. P.Speelman

zaterdag 31 december

Radio "Eenhoorn" 19.30 uur: evang. D. Wolbers

zondag 1 januari

Radio "Eenhoorn" 9.30 uur: ds. R. Schoorstra

woensdag 4 januari

PCOB, Sjaerdemastate, 14.30 uur

vrijdag en zaterdag 6 en 7 januari

oud papier

zondag 8 januari

Radio "Eenhoorn" 9.30 uur: ds. M. Roepers, Achlum/Hitzum

maandag 9 januari

Leerhuis: Wijsheid

dinsdag 10 januari

Repetitie c.m.k.

De kerkdiensten
uitgezonden vanuit



in letters, De Rank 19.45 – 21.30 uur

Laus Deo, 19.30 uur in De Voorhof

van Radio "Eenhoorn" worden
de studio in Menaam.

In rûntsje om mei de hûn....



"Ik wol hjoed net yn de midden sitte, ik ha der juster al sitten", sa hearde ik fan 'e wike in bern roppen. In ivige diskusje liket it wol, sa gie it by ús teminsten ek. Eartiids doe't ik sels lyts wie, mar ek mei ús eigen bern. It plak yn de midden liket it minske plak te wêzen, net ien wol der sitte. En wêrom net?, It is oars wol it plak mei it bêste útsicht en de measte romte foar de fuotten. Mar, it bern dat yn de midden sitte moat, is faak dejinge dy't de beide bûtensten út elkoar hâlde moat. As links en rjochts net sa goed opsjitte kinne, moat de middelste der as in soarte fan buffer tusken sitte. Dat betsjut datst – as it echt net lekker rint – fan beide kanten optaters ferwachtsje kinst. Dêr bist dan moai klear mei: wurdst as fredestichter ynsetten, mar wurdst fan twa kanten belage! Ik sprek út ûnderfining: ik moast ek altyd yn 'e midden sitte. It is wol hielendal goed kommen hear mei my en myn broer en sus! Joska hat sokke problemen net, dy leit altyd gewoan langút yn it (fer)midden!

Maaïke en Joska

Jeugdouders: Nynke-Aly Miedema-Kamstra
Marije Miedema-Epema

Hallo kinderen!

Vanaf zondag 27 november is het Advent. Je herinnert je vast dat er in de Adventstijd iedere week een kaarsje aangestoken wordt. Zo straalt er steeds meer licht op weg naar Kerst. Een licht dat vertelt over de geboorte van Jezus Christus. Dat vieren we met Kerst.

In het boekje Levenslicht staan verschillende verhalen, opdrachtjes, gebeden of een knutsel. Dit kun je alleen doen, maar het is ook leuk dit samen te doen met je ouders en/of broertjes of zusjes. De titel van het boekje is 'Levenslicht'. Iedere zondag wordt een vrouw die belangrijke rol heeft gespeeld voordat Jezus werd geboren, besproken. Heb je nog geen boekje ontvangen dan kun je deze achterin de kerk of bij het kerkelijk bureau ophalen.



Dit boekje komt ook terug in de kerkdienst en de kindernevendienst. Dus kom je gezellig naar de kindernevendienst deze weken? Dat zou ook heel leuk zijn! Iedere zondag is er iemand voor jullie aanwezig in de kerk, een leider van de kindernevendienst. Samen gaan jullie dan het Adventsproject beluisteren en een opdrachtje erbij maken. Op 18 december sluiten we het adventsproject af in De Rank met een feestelijke kindernevendienst. Er staat dan ook een leuk cadeautje voor je klaar. Voordat de dienst begint ben je welkom vanaf 9.45 uur, je ouders kunnen je dan na de dienst ophalen bij de Rank.

We wensen je een gezegende Adventstijd en Kerst!

Met een hartelijke groet,
ds. Sytze Ypma, ds Henk van den Bosch, Nynke Aly Miedema en Marije Miedema

Het tweede meisje hoop

Het geloof waar ik het meest van hou,
zegt God, is de hoop.
Geloof, dat verwondert me niet.
Ik ben overal zo aanwezig,
in de zon en de maan en de sterren aan de hemel
en in 't gewemel
van de vissen in de rivieren
en in alle dieren,
en in het hart van de mens, zegt God,
dat het diepste is
en het meest in het kind
dat het liefste is
wat ik ooit heb geschapen.
In alles wat boven en onder is
ben ik zo luisterrijk aanwezig,
dat geloven, zegt God in mijn ogen
geen wonder is.

Ook liefde verwondert me niet, zegt God.
Er is onder de mensen zoveel verdriet,
soms niet te stelpen,
dat je toch vanzelf ziet

hoe ze elkaar moeten helpen
Ze zouden wel harten van steen
moeten hebben als ze voor één
die tekort heeft het brood
niet uit hun mond zouden sparen.

Nee, liefde , zegt God, dat verwondert me niet.
Maar wat me verwondert, zegt God, is de hoop.

Daar ben ik van ondersteboven.
Ze zien toch wat er in de wereld allemaal omgaat
en ze geloven dat het morgen allemaal omslaat.
Wat een wonder is er niet voor nodig
dat zij dat kleine hoopje hoop nooit als overbodig ervaren
maar met voorzichtige gebaren
in hun hand en in hun hart bewaren,
een vlammetje dat keer op keer weer
wankelt en dreigt neer te slaan
maar altijd weer weet op te staan,
en nooit wil doven.

Soms kan ik mijn eigen ogen niet geloven.
Geloof en liefde zijn als vrouw
Hoop is een heel klein meisje van niks.
Zij stapt op tussen twee vrouwen
en iedereen denkt: die vrouwen houden
haar bij de hand,
die wijzen haar de weg.

Maar daarvan heb ik meer verstand,,
zegt God, ik zeg:
het is dat kleine mensje hoop
dat al wat tussen mensen leeft
hun heen en weer geloof
licht en richting geeft.

Want het is dat kleine meisje hoop,
Je ziet het zwak zijn, bang zijn, beven,
je denkt soms dat het zo onooglijk is
het is dat kleine meisje hoop
dat de mensen zien laat, zien soms even
wat in het leven mogelijk is.

Het geloof zegt God, waar ik het meest van hou, is de hoop.
Geloof, dat verwondert mij niet.
Liefde dat is geen wonder.
Maar de hoop, dat is haast niet te geloven.
Ikzelf, zegt God, ik ben ervan ondersteboven.

Charles Péguy
Vertaling Frans van Bladel

