

KERKBLAD VOOR DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE FRANEKER

30 ste jaargang, nummer
vrijdag 10 februari 2023

**De kopij voor de volgende nummers
inleveren uiterlijk donderdag 2 maart (nr. 3)
en donderdag 30 maart (nr. 4)**

Zondagmorgen

Het licht begint te wandelen door het huis
en raakt de dingen aan.
Wij eten ons vroege brood gedoopt in zon.
Je hebt het witte kleed gespreid
en grassen in een glas gezet.
Dit is een dag waarop de arbeid rust.
De handpalm is geopend naar het licht.

Ida Gerhardt
(uit " De hovenier" 1961)

Gedicht aangeleverd door Afke Huistra

MEDITATIE DOOR: DS. ROGER WIND

Had ik de liefde niet...

Liefde, dat hooggeprezen, mysterieuze, romantische woord. Dat uitgekauwde, uitgerekte, slap geworden begrip "luf". Betaalde liefde, zelfliefde, liefde die je moet verdienen en liefde die door de maag gaat. Er is liefde tussen ouders en kinderen, tussen broers en zusters, tussen mensen en dieren, we spreken van naastenliefde en van liefde voor de natuur. Een hobby wordt ook wel een liefhebberij genoemd en in de sport heet een liefhebber een amateur. In de Bijbel wordt het begrip liefde eigenlijk nooit direct in verband gebracht met seksualiteit, erotiek of romantiek. Of je zou moeten denken aan het Hooglied. Maar daar gaat het over verliefdheid en dat is niet hetzelfde als liefde.

Liefde in de Bijbel, vooral in het Nieuwe Testament, is een innerlijke levenshouding. Het is niet zozeer een gevoel of een ervaring, maar veeleer een verbondenheid, een toegewijd zijn. Niet iets dat je kunt verdienen of verspelen, maar een manier van leven. Dat is lastig uit te leggen en voor te stellen. Het is een houding van onvoorwaardelijkheid, zoals tussen ouders en kinderen. Zó wordt ook dikwijls de verhouding tussen God en mensen uitgelegd, als voorbeeld van onvoorwaardelijke liefde. Bijvoorbeeld in de berijming van Psalm 103: "Zoals een vader liefdevol zijn armen slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen God onze Vader, want wij zijn van Hem." En in de gelijkenis van de verloren zoon (Luc.15, 11-32), waar de vader (God dus) zijn

jongste zoon met open armen opwacht en van straf en oordeel niet wil weten. De jongste zoon die alles gedaan had wat God verboden had en met hangende pootjes terugkwam. Die houding van Gods liefde voor mensen wordt ons als voorbeeld gesteld: "Volg dus het voorbeeld van God, als kinderen die hij lief heeft." (Efeziërs 5,1).

Kijk, daar begint het lastig te worden. Want die liefde Gods, die onbaatzuchtige, onvoorwaardelijke liefde, dat is nou precies wat velen totaal niet herkennen. Voor talloze mensen is het leven een bar en eenzaam avontuur. Gekwetst, in de steek gelaten, eenzaam, verdrietig en bang: Dat zijn gevoelens die meer met de menselijke ervaring overeenstemmen dan een liefdevolle God. Kom dan niet aan met Gods liefde, want dat werkt als een rode lap op een stier! In de ellende heb je behoefte aan liefde en geborgenheid. En juist dan ontbreekt die ervaring dikwijls. God lijkt dan diep verborgen in onze duisternis. Dan zien we ontgoocheling en verbittering, zoals bij die twee mannen uit Lucas 24, op weg terug naar huis, nadat Jezus gekruisigd en gestorven was. "Wij leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden", zeiden ze, terwijl ze somber gestemd bleven staan. "Wat zijn we onverstandig en traag van begrip geweest", dachten ze er misschien bij. Van Gods liefde ervaren ze niets. En dan grijpt Jezus in. Niet met een teken uit de hemel, maar gaandeweg door de duisternis van angst en pijn gaat er weer iets in hen gloeien. Is het hoop? Is het geloof?

Liefde in de bijbel is meer een innerlijke levenshouding is dan een gevoel of een ervaring. Die innerlijke levenshouding van onvoorwaardelijke toewending naar mensen is typerend voor God. Dat zie je in dat verhaal over de Emmaüsgangers aan Jezus. Hij loopt met die mannen mee en geeft ze behoorlijk op hun kop: "Hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo traag van begrip?" Traag van begrip, niet toen ze hoopten, maar nu in hun wanhoop. Hij loopt met ze mee, de hele weg. Hij laat ze niet gaan. En aan het einde van hun weg, als ze eindelijk thuis zijn, dan zegent Hij ze.

En die koppige liefde is wederkerig. Zoals God de mensen niet opgeeft, zo laten mensen God niet zomaar gaan. "Ik laat u niet gaan tenzij u mij zegent", zegt Jakob tegen zijn onbekende tegenstander in de nacht bij Peniël. "Als u niet zelf mee gaat, laat ons dan niet verder trekken!", zei Mozes toen God er genoeg van had met het volk in de woestijn.

Als het moeilijk wordt komt het er op aan. Liefde moet blijken. Die houding van liefde, dat gericht zijn op het goede voor jezelf en anderen, is niet zo moeilijk als alles voor de wind gaat. Maar als de aarde beeft, als je huwelijk stuk breekt, als je gezondheid je in de steek laat en je idealen smelten in de hitte van de harde werkelijkheid of de dood toeslaat, dan komt het er op aan. Kun je dan nog die liefde blijven opbrengen voor jezelf en voor je naasten? Kun je nog open blijven staan voor het goede? Of raak je dan verbitterd en gesloten?

Jezus roept zijn volgelingen –ons dus– op tot koppigheid. De koppigheid van Jakob en van Mozes die God niet loslieten. De koppigheid van Jezus die God niet losliet. Een afspiegeling van Gods koppigheid, die niet loslaat wat zijn hand eenmaal begon.

Dan klinkt dat zinnetje opeens wat minder vreemd. Dat zinnetje dat Jezus zegt vóór zijn dood in Johannes 13, 34: "Ik geef jullie een nieuw gebod: Heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben." Juist als God er niet meer lijkt te zijn, juist als het allemaal zwart is, dan moeten wij blijven liefhebben. Liefhebben *moet*, als een gebod. Liefde laat zich niet dwingen, maar een levenshouding van liefde vereist wel koppigheid. Dat is de weg die Jezus wijst: de weg die je alleen begint, waar je soms een medereiziger ontmoet. De weg gaat omhoog, bergopwaarts, zwaar en moeilijk, maar wij lopen naar het licht toe.

KERKDIENSTEN

Zondag 12 februari

10.00 uur Martinikerk: ds. R.P. Wind

Zondag 19 februari

10.00 uur Martinikerk: ds. S. Ypma

9.30 oere Niklaas Tsjerke Hjerbeam: drs. Simonides, Burdaard

Woensdag 22 februari

Aswoensdag 19.00 uur R.K. kerk (Franciscuskerk, Godsacker 11):

Theologie student Susanna Terwisscha van Scheltinga-Burn, diaken Kees van Kordelaar, ds. Sytze Ypma

Zondag 26 februari

10.00 uur Martinikerk: ds. S. Ypma

Zondag 5 maart

10.00 uur Martinikerk: ds. D. Visser, Harlingen

9.30 oere Niklaas Tsjerke Hjerbeam: dhr. L. v.d. Ven, Aldeboarn

BIJ DE DIENSTEN

Zondag 12 februari

Martinikerk 10.00 uur:

Voorganger: ds. Roger Wind

Ouderling van Dienst: Tjerk Fokkema

Diaken: Willem Koopmans, Bettie Vlieger

Lector: Hanneke Vlietstra

Organist: Jochem Schuurman

1^e Rondgangscollecte: kerk

2^e Rondgangscollecte: diaconie

Kindernevendienst/Oppas: Nynke Roelofsen, Wilma Haan

Koster: Appie Reitsma

Beeldpresentatie: Kees Stal

Geluid en camera: Jan Roorda, Jan Eising

Klokluider: Rikert Nijkamp

Koffieschenken: Leny Verheul en Klaas Tijtsma, Trijntje Stellingwerf

Koffiedrinken na de dienst

Ter voorbereiding op de komende groot-huisbezoeken wilde ik het vanmorgen hebben over het ontmoeten van God. Hoe mensen God ontmoeten. En hoe dat soms of vaak terloops gebeurt. Heel letterlijk: onder het lopen. Wandelen met God. Zeg maar: een "Sneinskuier". Zoals de Emmaüsgangers (Luc.24, 13-35) of Abraham, die net te horen kreeg dat hij weer vader zou worden (Gen.18). Ze wandelden met God, zonder dat ze het nog helemaal door hebben. Trouwens, in beide verhalen gaat het over "Aan Tafel". Daar gebeurt wat, bij de tafelgesprekken, bij het breken van het brood.

We lezen naast het Evangelie Micha 6, 1-8, een klacht van God over het hardleerse volk.

Van de liederen noem ik alvast 158b ("Een schoot van ontferming is onze God") en 647 ("Voor mensen die naamloos, kwetsbaar en weerloos door het leven gaan").

Behalve onze God mogen we vanmorgen ook elkaar weer ontmoeten!

Ds. Roger Wind

Zondag 19 februari

Martinikerk 10.00 uur:

Voorganger: ds. Sytze Ypma

Ouderling van Dienst: Gerard de Raaf

Diaken: Djoke de Boer, Carla van der Kooi

Lector: Liepie van der Wal

Organist: Jochem Schuurman

1^e Rondgangscollecte: kerk

2^e Rondgangscollecte: diaconie

Kindernevendienst/Oppas: Keimpe Pols, Sophie Bartlema

Koster: Arjen de Boer

Beeldpresentatie: Berend Bosgra

Geluid en camera: Jan Eising, Bram Boekema

Klokluider: Femme Nauta

Koffieschenken: Matty Tasma, Marie Steinfort, Martha Burggraaff

Koffiedrinken na de dienst

Deze zondag lezen we twee teksten vol leefregels. Exodus 22: 20-26 en Mattheüs 5: 33-48. Deze leefregels beginnen met "Vreemdelingen mag je niet uitbuiten of onderdrukken, want jullie zijn zelf vreemdelingen geweest in Egypte." Ex.: 22:20. En ze eindigen met "Wees volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is." Matt 5: 48. We zitten als het ware in de schoolbanken en krijgen geestelijk voedsel aangereikt dat ons helderheid verschaft over hoe te leven en te handelen.

ds. Sytze Ypma

Aswoensdag 22 februari

Fransiscuskerk (Godsacker 11) 19.00 uur
m.m.v. de Ichthuscantorij

Aswoensdag is het begin van de 40-dagentijd. Twee jaar lang kwam deze viering vanuit de Martinikerk, opdat we als kerkgangers via beeld thuis konden meevieren. Nu kunnen parochie en gemeente weer lijfelijk samenkomen en tijdens de viering het askruisje ontvangen. Tijdens het zetten van het askruisje ontvangt u ook de woorden: "Gedenk, mens, dat je stof bent en tot stof zult wederkeren." Van harte welkom allen.

Deze viering wordt verzorgd door: theologiestudent Susanna Terwisscha van Scheltinga-Burn, diaken Kees van Kordelaar en ds. Sytze Ypma

Zondag 26 februari

1^e zondag van de 40-dagentijd

Martinikerk 10.00 uur:

Voorganger: ds. Sytze Ypma

Ouderling van Dienst: Nynke Aly Miedema

Diaken: Willem Koopmans, Jellie Banga

Lector: Hiele Walinga

Organist: Jochem Schuurman

1^e Rondgangscollecte: kerk

2^e Rondgangscollecte: diaconie KIA

Kindernevendienst/Oppas:

Koster: Sikke Dijkstra

Beeldpresentatie: Bram Boekema

Geluid en camera: Harmen Westra, Jan Eising

Klokluider: Onno de Vegt

Koffieschenken: Jan Havenga, Alfie de Groot, Matty Tasma

Koffiedrinken na de dienst

Twee robuuste lezingen, zowel qua omvang als qua inhoud. We lezen Genesis 2:15-3:9 en Mattheüs 4: 1-11. Adam en Eva en Jezus komen oog in oog te staan met de slang. Deze gladde gestalte treedt op als tegenstander van God. Het gaat hier over de basisregels van leven waaraan deze beide lezingen ons herinneren. Wie of wat ben je? Wie of wat heeft de leiding in je leven? Is dat de slang of God? Is dat het kwade, of het goede?

ds. Sytze Ypma

Zondag 5 maart

2^e zondag van de 40-dagentijd

Martinikerk 10.00 uur:

Voorganger: ds. Douwe Visser, Harlingen

Ouderling van Dienst: Seerp Broersma

Diaken: Carla van der Kooi, Bettie Vlieger, Jellie Banga

Lector: Hessel Yntema

Organist: Jochem Schuurman

1^e Rondgangscollecte: kerk

2^e Rondgangscollecte: diaconie KIA

Kindernevendienst/Oppas: Marije Miedema

Koster: Arjen de Boer

Beeldpresentatie: Sybe Swart

Geluid en camera: Dick Tolsma, Jan Eising

Klokluider: Klaas Kooistra

Koffieschenken: Maaïke en Klaas van Dijk, Jeanet Veenstra

Koffiedrinken na de dienst

De diensten worden uitgezonden via www.kerkomroep.nl en via www.youtube.com

WIJK NOORD

predikant: ds. D. Visser

Onder Wijk Noord vallen:

Kaatsersbuurt

ouderling mw. H.G. Joustra

**Keningspark, Kening State
Het War**

ouderling H. Dijkstra-van der Zee

Sexb. Vaartplan

ouderling S. Broersma

Witzens 1 en 2

ouderling G.D. de Raaf

Hamburgerrak

pastoraal bezoeker J. Speelman

Professorenbuurt

ouderling S. Broersma

pastoraal bezoeker H. Oosterhof-Bekker

Schalsumerplan

vacant

**Saxenoord en
Saxenstate**

ouderling H. Visser

pastoraal bezoeker J. Huisman

Froonacker

ouderling A. Douma-Miedema

WIJK ZUID

predikant: ds. S. Ypma

Onder Wijk Zuid vallen:

Binnenstad / **Vliet / Tuinen** / **Dorpen** ouderling Tj. Fokkema
pastoraal bezoeker H.E. Bron

Catsbuurt / Frisia ouderling R.H. Bremmer

Parkbuurt / **Noorderbleek** / **Oostwoudbuurt** ouderling: P. Sieperda-Breidenbach

Bangabuurt en / **Roordastate** pastoraal bezoeker H. Bartlema

Watertorenbuurt vacant

Plan Zuid en / **Over de Brug** vacant (tijdelijk ds. S. Ypma)

Theresia pastoraal bezoeker: mw. S. Oosting

Tzum pastoraal bezoeker L. Benders-van der Wal

Botniahuis pastoraal bezoeker L.G. Visser-Attema

Uit de Frisia pastorie

"Wol dumny noch in kopke kofje." "Nee, dank 'e wol." "Dumny is oars wol in echte koffydrinker." "Ja, dat kloppet, mar hoe witte jo dat?" "Ja, dat hearde ik." "Ja, en ik mei der ek wol graach wat by hawwe," voegde ik er met een glimlach aan toe. "Ja, mar dizze kear dus net." Ik zei dat dit klopte, dat ik niet aan de lijn doe maar op de hoeveelheid suiker let die ik binnenkrijg. Niet omdat ik suikerziekte heb, maar omdat ik heb gemerkt dat suiker als een soort slaapmiddel werkt, het versuft me. En zo bleef ik redelijk fris en ons gesprek verliep heel gezellig.

Binnenkort zitten we in de veertigdagentijd, dat is ook een tijd waarin we versuffing tegengaan, namelijk die van ons leven en van ons geloof. De 40 dagen- of vastentijd kan ons geestelijk leven reinigen. En waar we rein zijn, zijn we fitter, zien we beter wat ertoe doet en waar het om gaat in ons leven, namelijk God loven en elkaar liefhebben. En dat liefhebben is van een andere orde dan de vriendschappelijke -en liefdesrelaties tussen mensen, dit liefhebben is bijna zakelijk. Zij staat voor beschaafd en edelmoedig bejegen, zonder uit te zijn op eigen gelijk of de maat nemen. Deze liefde geeft waardering en is in wezen aandacht, zoals Elie Wiesel wist toen hij zei: "Aandacht is de elementaire vorm van liefhebben." Ik wens u de komende veertigdagentijd voedzame aandacht toe.

ds. Sytze Ypma

Om mij aan u voor te stellen

Vanaf 1 februari ben ik aan het werk in de gemeente. Omdat ik voor u onbekend ben, leek het mij en ook anderen goed om mij aan u voor te stellen. Ik ben Douwe Visser, predikant sinds 1980.

Aan de duur van mijn predikantschap en aan mijn leeftijd laat zich raden, dat ik met emeritaat ben. Dat is sinds oktober 2021 ook zo. Na een diensttijd van bijna 42 jaar was het tijd om de werkzaamheden neer te leggen. Ik vond en vind het heerlijk om met emeritaat te zijn. Dus naar werk heb ik niet gezocht. Maar dit kwam op mijn weg en ik wilde (uiteindelijk) geen nee zeggen. En nu het dan begint, ben ik ook wel weer enthousiast om aan de slag te gaan.

Ik heb als predikant in meerdere gemeentes, verspreid over het land gewerkt. Maar heb ook gewerkt buiten Nederland. In Zambia, voor de zending en in Genève op het Oecumenisch Centrum daar. In die laatste functie heb ik het voorrecht gehad veel te reizen en wereldwijd kennis te krijgen aan een veelkleurig christendom. Maar kerk is uiteindelijk vooral daar waar mensen in Gods naam samen komen en dus is het werk in een concrete plaatselijke gemeente mij ook altijd zeer lief geweest.

In Franeker is mijn werkinzet bepaald op 40%. Dat zijn twee dagen maar ik werk door de week heen. De werkzaamheden zullen vooral het pastoraat omvatten en -zo het zich voordoet- het leiden van uitvaartdiensten. Om niet helemaal in een soort van schemer te werken, heb ik ook gevraagd om een aantal keren in de zondagse kerkdienst voor te gaan, zodat ik voor iedereen wat meer gezicht krijg.

Voor mijn bezigheden zal ik, als helper in de marge, afhangen van wat mij door anderen, betrokken bij het pastoraat, wordt aangereikt. Mij is verzekerd, dat men mij wel zal weten bezig te houden en zo moet het ook!

Van harte hoop en bid ik, dat God mij ook in deze voor mij onverwachte werkzaamheden, zal leiden door Zijn Geest.

Met hartelijke groeten en tot ziens,
Douwe Visser

Huiskameravonden en Koffieochtenden (Groothuisbezoeken)

Het is zover, we gaan van start met de Huiskameravonden en de Koffieochtenden. Van alle aanmeldingen die zijn binnengekomen is per wijk een overzicht en indeling gemaakt, zodat bijna in iedere wijk een bijeenkomst ingepland kan worden. Om groepen te kunnen vormen van ongeveer tien deelnemers zijn ook sommige wijken samengevoegd en kan het voorkomen dat u bij een andere wijk wordt ingedeeld. Via uw wijkouderling of pastoraal bezoeker krijgt u de uitnodiging en de informatie over waar en wanneer de huiskameravond of koffieochtend wordt gehouden. Vooraf zal er overleg zijn met de mensen die hun huiskamer beschikbaar hebben gesteld. De groothuisbezoeken gaan plaatsvinden in de maanden februari, maart en april. We zullen met elkaar in gesprek gaan over het jaarthema 'Aan Tafel'. Dit thema zal worden ingeleid door ds. Sytze Ypma of ds. Douwe Visser. We kijken uit naar mooie ontmoetingen.

Het pastorale team

Afspraken over begrafenissen

In onze gemeente zijn er regelmatig begrafenissen. Om dit als pastores samen te kunnen dragen, hebben we daar de volgende afspraken over gemaakt:

1. Ds. Sytze Ypma verzorgt de rouwdiensten van gemeenteleden in wijk Zuid en uit de dorpen.
2. Ds. Douwe Visser verzorgt de rouwdiensten voor wijk Noord.
3. Ds. Douwe Visser verzorgt de rouwdiensten van gemeenteleden woonachtig in Saxenoord en Saxenstate.

UIT DE KERKENRAAD

Voorzitter : S. Douma

Secretaris: e-mail: scriba@pkn-franeker.nl

Van uw plaatsvervangend interim voorzitter:

Beste gemeente,

Door de operatie van onze interim voorzitter Wessel Veenstra is in goed overleg en met akkoord van de kerkenraad besloten dat ik tijdelijk Wessel Veenstra vervang als interim voorzitter. Hoeveel titel kun je nog krijgen: "plaatsvervangend interim voorzitter" en natuurlijk uw penningmeester.

We waren al een tijd op zoek om het pastorale team verder te ondersteunen. Gelukkig hebben we ds. Douwe Visser uit Harlingen bereid gevonden om voor 4 dagdelen te helpen met pastoraat en begrafenissen, hij stelt zich voor in deze Binding. Op eigen verzoek gaat ds. Douwe

Visser binnenkort voor in een dienst zodat u en hij kennis kan maken met onze gemeente. We bedanken ds. Douwe Visser alvast en wensen hem Gods zegen toe.

Ook ds. Henk van den Bosch is volop bezig met onze nieuwe missie en visie, in kleine gespreken geeft hij leiding aan "wat houdt ons bezig, waarom zijn we hier, wat verbindt ons, waarom deze passie voor Gods werk". Dit alles zal straks leiden tot een nieuw beleidsplan en van daaruit kijken we hoe we het pastoraat verder invulling gaan geven.

Al met al een gemeente volop in beweging.

Sebastiaan Douma
plaatsvervangend interim voorzitter

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Voorzitter: D. Tolsma
Secretaris : J. de Vries-Fokkema
e-mail: secretaris.krm.pgf@outlook.com
Peningmeester: S. Douma

De Binding

We hebben allemaal te maken met gestegen kosten. Ook de drukkosten zijn gestegen. We hebben daarom besloten de abonnementsprijzen te verhogen naar €16,- per jaar.

Actie Kerkbalans

De Actie Kerkbalans is in volle gang! Al veel enveloppen zijn weer opgehaald. Ook zijn veel enveloppen op het kerkelijk bureau gebracht. Heel fijn. Het kan zijn dat vanwege tekort aan vrijwilligers de enveloppen niet bij u opgehaald kunnen worden. Heeft u nog een envelop thuis liggen? Wilt u die dan zelf op het kerkelijk bureau door de brievenbus aan de Zilverstraat 36 doen. Als dit niet lukt, kunt ook bellen met het kerkelijk bureau 0517-393200, dan wordt het opgehaald. U kunt overigens ook nog steeds uw email adres aan het kerkelijk bureau doorgeven. Dan ontvangt u voortaan de kerkbalans digitaal en daarnaast ook de nieuwsbrieven.

Ontwikkelingen verduurzaming De Rank.

Met behulp van het KlimOp project van de Provincie Fryslân is een energiemaatwerkadvies opgesteld waarin de mogelijkheden voor het verduurzamen van de Rank zijn opgesomd. Een aantal van de maatregelen, zoals isolatieglas, zit al in het groot onderhoud. Daarnaast willen we het dak extra isoleren. Hierna wordt gekeken naar mogelijkheden voor elektrische verwarming, zodat we de benodigde energie zelf op kunnen wekken. Wij zijn in een vergevorderd stadium met de vergunningsaanvraag voor het onderhoud en verduurzaming van de Rank. Zodra hier meer duidelijkheid over is, laten wij het u weten.

Ambulant predikant

Afgelopen periode is er druk gezocht naar extra hulp in het pastoraat. En die is gevonden in ds. D. Visser uit Harlingen. Wij zullen nu samen met de landelijke kerk de nodige contracten opstellen. Ds. Visser stelt zicht elders in de Binding aan u voor.

Voorzitter College van Kerkrentmeesters,
Dick Tolsma

INCASSOKALENDER

FONDS:

Actie Kerkbalans
Zending

INCASSODATUM:

27 februari
27 februari

COLLECTEN EN GIFTEN

Voor alle ontvangen giften via de bank en via de QR-code en via de collectezakken en schalen in de kerk, heel hartelijk dank!

Collectebonnenverkoop: Kerkelijk Bureau, Zilverstraat 36 (tijdens kantooruren tussen 09.00 uur en 12.00 uur). Er zijn drie soorten bonnen (€ 0,50; € 1,00; € 2,00 per bon); op een kaart zitten 20 bonnen.

Collectebonnen kunnen betaald worden via het pinapparaat op het kerkelijk bureau of via de bank NL37 RABO 0320 4020 29 o.v.v. het aantal bonnen.

DIACONIE

Voorzitter: W. Koopmans
Secretaris: D. de Boer-Boutsma

DIACONALE MIDDAG IN DE RANK OP 25-02-2023

De diaconie organiseert een diaconale middag en u kunt dan kennismaken met het project **Blessed Generation** in Kenia.

Wat betekent dat eigenlijk: de zending in gaan, Gods roeping volgen het zijn uitspraken die ver van ons af staan en waar we ons geen beeld van kunnen vormen.

Op zaterdag **25 februari a.s.** zullen Ria en Fester aanwezig zijn in "De Rank" om te vertellen over hun roeping. De middag begint om 15.00 uur en duurt tot ongeveer 17.30 uur en is bedoeld voor jong en oud.

Een klein voorproefje van deze bijzondere bijeenkomst:

Ria Fennema, geboren en getogen in Hurdegaryp, ging na haar studie lesgeven aan ROC De Friese Poort. Vanuit haar christelijke achtergrond dacht ze vaak na over de zin van het leven en

realiseerde zich dat er veel kinderen op deze wereld zijn zonder schoolopleiding. Ria besloot om als vrijwilliger naar Kenia te gaan en kwam terecht bij een stichting waar weeskinderen werden opgevangen. Geraakt door de wanhoop besloot ze huis en haard achter zich te laten en zich voor deze kinderen in te zetten. Ze begon zelf een weeshuis met financiële steun van vrienden en vriendinnen.

We zijn nu ruim twintig jaar verder. Ook nu nog leven Ria en haar gezin, samen met de weeskinderen, van donaties. Toen zij in 2000 startte in Kenia woonden er 75 kinderen intern – een weeshuis vol. Nu worden jaarlijks 1000 kinderen geholpen via de organisatie Blessed Generation. Van deze kinderen woont 15% in het weeshuis zelf – de andere 85% wordt opgevangen via thuiszorg projecten (outreach zorg).

Het werk van Ria en haar gezin is niet onopgemerkt gebleven. Zo ontving ze in 2004 de Albert Schweitzer Award of Excellence in Amerika en in 2021 een lintje van de Koning van Nederland. De ZWO zal de komende 3 jaar de stichting Blessed Generation financieel steunen.

We zien u graag op **zaterdagmiddag 25 februari** a.s. Deze middag vertellen Ria en Fester over hun missie en worden er ook spullen verkocht, waarvan de opbrengst bestemd is voor de stichting.

De entree is gratis, maar de organisatie wil graag weten op hoeveel bezoekers er gerekend kan worden. U kunt zich opgeven bij:

Willem Koopmans of Djoke de Boer.

Opgave is mogelijk tot woensdag 22 februari. Graag uw naam, adres en tel.nr. vermelden. Als u vervoer nodig heeft kunt u dat bij opgave aangeven.



ZIEKMELDINGEN / ZIEKENDIENST

Voor **ziekmeldingen** en **ziekenbrief**, de **ziekendienst** contacten. Zij zorgen voor een attentie thuis, informeren de predikanten en verzorgen de ziekenbrief.

mw. L. de Beer-Dijkstra
mw. N. Ferwerda-Dotinga
mw. A. van Nimwegen-Vlietstra
mw. T. Palma-de Vries

Kerkelijke Stand

MUTATIES:

Doorgeven aan:

Kerkelijk Bureau, Zilverstraat 36, 8801 KC

's morgens van 9.00-11.30 uur

0517 393200 of kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl

Wilt u liever niet dat uw jubileum of verjaardag vermeld wordt, geef dat dan door aan het kerkelijk bureau.

Wanneer uw naam niet wordt genoemd dan staat uw huwelijksdatum niet in ons bestand en is bij ons niet bekend. Neem ook in dat geval contact op met het kerkelijk bureau.

BERICHTEN VAN ACTIVITEITEN

Avondmaal thuis

Af en toe komt er zo'n verzoek; Wij kunnen niet meer naar de kerk komen, vanwege ziekte of invaliditeit. Maar we missen de viering van het Heilig Avondmaal. Kunnen we dat ook thuis vieren?

En ja, dat kan. Er is een koffertje met bekertjes, een kelkje voor de wijn en een doosje en schaalje voor het brood, speciaal voor deze uitzonderlijke situatie. En de kerkenraad heeft het nogmaals bekrachtigd en goedgekeurd. Als er in onze gemeente in de kerk Avondmaal gevierd wordt is het mogelijk om na afloop de predikant met een ouderling of een diaken thuis te ontvangen om in kleine kring het Avondmaal te vieren.

Als u tenminste een week van te voren dit aanvraagt bij de predikant, dan komt hij of zij bij u langs, na de dienst in de Martini om in kleine kring het sacrament te vieren.

Het is is mooi als u dan zelf een tafeltje klaar zet met een wit laken en een kaars. Wij zorgen dan voor brood en wijn of desgewenst druivensap.



ds. R.P. Wind

Kapelkuier Stille Zaterdag 8 april

Van harte uitgenodigd!



(Het angelus, Jean-François Millet)

Thema: "Lit ús in hûs fan stilte bouwe".

De ochtend ziet er als volgt uit:

9.45- 10.00 : Inloop met koffie in de RANK

10.00-10.20 : Start met een lied en voorlezen van een verhaal in de RANK.

Tijdens de wandeling krijgen we een vraag mee die uit het verhaal komt.

10.30-11.30 : Wandelen in de structuur van Nij Kleaster, stilte, bezinning en verbinding.

11.30- 11.40 : Afsluiting in de RANK

Plek: De Rank te Franeker

Adres: Zilverstraat 36

Datum: zaterdag 8 april

Opgave niet nodig! We kijken naar u uit!
Sytze Ypma , Feja Nauta, Roaske Doevendans en Annemiek Heerma

UITNODIGING

Bij deze wordt u weer uitgenodigd tot het meevieren van de aanstaande bijzonder dienst welke zal worden gehouden op:

Zondag 12 februari
Johanneskerk
Franekerweg 23
8804 NA in Tzum

Aanvang van de dienst: 10 uur

Voorganger: **Ds. F de Hoop**

MUZIKALE MEDEWERKING WORDT VERLEEND DOOR :

KERUGMA

WIE ZELF EEN MUZIEKINSTRUMENT HEEFT, KAN DIT MEENEMEN.

Ook zijn er aan het eind van de dienst instrumenten beschikbaar zodat we allemaal mee kunnen doen.

Heb u geen vervoer dan kunt u contact opnemen met
Adeline Jukema

Met vriendelijke groet,
namens de commissie:
Adeline Jukema

Zangers gezocht!
Project Cantorij Martinikerk Franeker

In 2023 willen we graag weer een project doen met de Cantorij Martinikerk Franeker. Vorig jaar hebben we dat voor het eerst gedaan en dat is zo goed bevallen dat we het graag in 2023 willen voortzetten.

Het project bestaat uit 8 repetities en 4 keer medewerking aan een kerkdienst. De repetities vinden plaats op dinsdagavonden om 19.30 uur in de Rank. De eerste repetitie is op 14 februari. Vervolgens elke dinsdagavond tot en met 4 april, zodat we in totaal op 8 repetities uitkomen. Het is de bedoeling dat we aan de volgende 4 kerkdiensten medewerking verlenen: zondag 5 maart, zondag 2 april (Palmzondag), Stille Zaterdag 8 april (Taizéviering) en zondag 9 april (Eerste Paasdag).

Het koor staat onder leiding van Jochem Schuurman. Het repertoire bestaat uit kerkliederen uit het Liedboek en uit andere bundels, zoveel mogelijk meerstemmig. Het wordt dus waarschijnlijk niet erg moeilijk om te zingen, maar vooral ondersteunend aan de gemeentezang en de liturgie. Wilt u graag als zanger meedoen aan dit project? U kunt zich dan opgeven bij Jochem. De contributie bedraagt 40 euro per persoon voor het hele project. Het is wel de bedoeling dat u alle 4 genoemde kerkdiensten aanwezig kunt zijn in de Martinikerk. Van de 8 repetities mag u er maximaal 2 missen, maar het is in principe wel de bedoeling dat iedereen elke repetitie aanwezig is.

We hopen dat velen zich aanmelden voor dit mooie project en dat het ook mag meewerken aan gemeenteopbouw.

Namens de liturgiecommissie,
Djoke Travaille, Sytze Ypma en Jochem Schuurman



ZWO

Voorzitter: Jeanet Veenstra

Penningmeester: Pieter Walinga

Bankrekeningnummer: **NL07 RABO 0313 2032 29**

Project: Integratie van kinderen met beperkingen in Indonesië

In Indonesië worden kinderen met beperkingen nog steeds met de nek aangekeken, uitgescholden of weggestopt. Ook ouders van kinderen met beperkingen worden geconfronteerd met het feit dat zij hun kind moeilijk geplaatst krijgen in het regulier onderwijs.

Sinds korte tijd zet de Indonesische overheid zich in voor het bevorderen van 'inclusief onderwijs', dat wil zeggen dat kinderen met beperkingen zoveel mogelijk naar het regulier onderwijs gaan. De overheid neemt de grondwet (Pancasila) als uitgangspunt, waarin de gelijkwaardigheid van alle burgers wordt benadrukt. Gelijkwaardigheid in religie en afkomst, maar ook gelijkwaardigheid van mensen met beperkingen en zonder beperkingen. Zij hebben dezelfde rechten.

De universiteit in Yogyakarta waar ik werkzaam ben, heeft bij de opleiding tot leraar basisonderwijs een studiecentrum waarin kinderen en volwassenen met beperkingen centraal staan. Hierin wordt samengewerkt met een Indonesische stichting die integratie van mensen met beperkingen in de samenleving bevordert. Tot nu toe waren zij als een roepende in de

woestijn en kregen zij weinig voet aan de grond. Hierin is verandering gekomen nu ook de overheid zich voor dit doel inzet.

Zelf ben ik als docent verbonden aan deze universiteit en geef ik colleges en trainingen over integratie van kinderen met beperkingen bij de opleiding tot leraar basisonderwijs. Het gaat niet alleen om kennisoverdracht, maar ook om de houding van de leerkrachten in spe. Stichting LeFF helpt dit werk mogelijk te maken. Door beperkte middelen van de universiteit zelf is uw steun meer dan welkom!

Een hartelijke groet vanuit Indonesië,
Hillie Veneman



40-dagentijd 2023: Uit liefde voor jou!

26 februari Collecte voor kinderen zonder ouders in Zambia

Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn ouderloos. Het zijn gezinnen met kinderen onder de 18 als gezinshoofd. Lange tijd zorgden opa's en oma's voor deze kinderen, nadat hun ouders aan aids waren verleden. Maar als die ook overlijden, staan deze kinderen er alleen voor. De Raad van Kerken in Zambia stimuleert kerken om naar deze kinderen om te kijken. Kerkleiders en maatjes worden getraind om hen te begeleiden en praktisch te ondersteunen.

5 maart Collecte Palestijnse christenen, omdat Samen Bijbellezen deuren opent in Palestina

Palestijnse christenen vormen een kleine gemeenschap in het Heilige Land: minder dan 2 procent van de bevolking is christen. Kerk in Actie steunt het werk van verschillende organisaties in Palestina die lokale gemeenten ondersteunen, zowel bij Bijbelstudie als bij diaconaal werk.

OUD PAPIER

In het weekend van **3 en 4 maart** en in het weekend van **7 en 8 april** staat de oud papiercontainer op de P.J. Troelstrastraat 24 (C.B.S. De Toermalijn).

Het oud papier graag **zaterdags voor 12.00 uur** bij de container brengen, deze wordt kort na 12.00 uur opgehaald. Bent u een keer te laat, neem uw oud papier dan s.v.p. weer mee.

Opbrengst oud papier november 2022: € 80,10

Opbrengst oud papier december 2022: € 69,30

afb. N.B.G.

VANDAAG LEZEN WIJ...

LEESROOSTER

	do 9	Spreuken 21:22-31	Het paard wordt gereedgemaakt
	vr 10	Matteüs 5:1-10	Gelukkig
	za 11	Matteüs 5:11-20	Zo moet jullie licht schijnen
	zo 12	Matteüs 5:21-32	Ga je eerst verzoenen
	ma 13	Matteüs 5:33-48	Wees volmaakt
	di 14	Spreuken 22:1-8	Een goede naam
	wo 15	Spreuken 22:9-16	Een zuiver hart
	do 16	Spreuken 22:17-29	Een aandachtig oor
	vr 17	Psalm 24	Hef uw hoofd omhoog
	za 18	1 Korintiërs 3:1-9a	U bent zijn akker
	zo 19	1 Korintiërs 3:9b-23	U bent zijn bouwwerk
	ma 20	1 Korintiërs 4:1-13	Wie denkt u wel dat u bent?
	di 21	1 Korintiërs 4:14-21	Opvoedkunde
Aswoensdag	wo 22	Matteüs 6:1-18	Bid als volgt
	do 23	Matteüs 6:19-34	Kijk naar de vogels
	vr 24	Matteüs 7:1-12	Zoek en je zult vinden
	za 25	Romeinen 5:1-11	Leven in vrede met God
	zo 26	Romeinen 5:12-21	Door één mens
	ma 27	Romeinen 6:1-15	In dienst van God
	di 28	Romeinen 6:15-23	In dienst van de gerechtigheid

maart			
	wo 1	Numeri 10:11-36	Op weg met God
	do 2	Numeri 11:1-9	Vuur van de HEER
	vr 3	Numeri 11:10-23	Gedeelde last
	za 4	Numeri 11:24-35	Onverzadigbaar
	zo 5	Psalm 106:1-23	De zonde van onze voorouders (1)
	ma 6	Psalm 106:24-48	De zonde van onze voorouders (2)
	di 7	Numeri 12:1-16	Zo bescheiden als Mozes
Biddag	wo 8	Numeri 13:1-3.17-24	De eerste druiven
	do 9	Numeri 13:25-33	Beren op de weg
	vr 10	Numeri 14:1-10	Bijgestaan door de HEER
	za 11	Psalm 25:1-11	Gebed om vergeving
	zo 12	Psalm 25:12-22	Schuilen bij God

ALLERLEI

Een bericht van de redactie van De Binding

Eind 2022 hebben we als redactieteam afscheid genomen van Jan Smit en Tineke Westra. In het kerkblad hebben we toen gevraagd naar nieuwe redactieleden. Wij waren zeer verheugd dat er reactie kwam. Meindert Visser en Hiele Walinga zijn ons team komen versterken en daarmee zijn we weer op volle sterkte. Heren: vanaf deze plaats hartelijk welkom. Tijdens de afgelopen vergadering zijn deze mannen al voor een deel bijgepraat en raakten ze enthousiast. We zijn erg blij dat we met een (gedeeltelijke) nieuwe groep weer verder kunnen werken aan ons mooie kerkblad.

Klaas Kooistra

Duizenden kaarsen, honderden lakens!

Franeker - Op donderdag, 22 december 2022 tussen 16.00 en 18.30 uur was er filevorming op de Zilverstraat te Franeker ter hoogte van `de Rank`, het verenigingsgebouw van de Protestantse Gemeente Franeker. Oorzaak was de inleveractie van kaarsen, kaarsvet en witte lakens ten behoeve van de mensen in Oekraïne. Omrop Fryslân radio- en tv maakten een reportage en

zagen de ene mens na de andere binnenkomen met witte lakens, bestemd voor camouflage. Het waren er uiteindelijk honderden. Ook werden er duizenden kaarsen ingeleverd en met name deze zijn zo nodig, als je weet, dat er in Oekraïne miljoenen mensen zonder stroom en in de kou zitten. Initiatiefneemster Inna uit Oekraïne, kwam met haar partner en bestelbus om alles in te laden. De bestelbus bleek veel te klein voor de overweldigende hoeveelheid spullen die werden ingeleverd. Inmiddels is er een extra transport naar de Oekraïne geregeld door de Diaconie en werd daarvoor 500 euro transportkosten meegegeven aan de betreffende vrijwilligers. Hartverwarmend en grote dank van de Oekraïners, die de Franekers en Nederlanders omschreven als mensen met een groot hart. Hartverwarmend was ook, dat er diverse mensen geld gaven voor de aankoop van diesel voor het vervoer naar Oekraïne voor de 1^e zending. Inmiddels ontvingen we foto's uit Oekraïne waar de spullen op bestemming aankwamen en een filmpje met een dankwoord. Een prachtige actie waar we iedereen willen danken voor het bijdragen daaraan. Als gemeente zijn we Samen Sterk.

Interim voorzitter,
Wessel Veenstra





In De Rank



In Oekraïne



Aan tafel

Het thema van het winterseizoen 2022-2023.

Twintig jaar geleden kregen wij als toenmalige diakenen de opdracht om binnen onze eigen gemeente iets "tastbaars" te laten zien voor onze eigen gemeenteleden. We gingen aan de slag.

Er kwam een tent op een camping waar mensen met een minimum inkomen tegen een hele kleine vergoeding een week vakantie konden houden.

In Leusden bij het conferentiecentrum kon men zich opgeven voor een weekend en deelnemen aan activiteiten. Wie zich daarvoor opgaf werd vrijdags gebracht en zondags weer opgehaald door de diaconie.

Zo ontstond ook het idee een eetgroepje op te richten voor "alleengaanden". Dit groepje van 5 personen bestaat dus, na twintig jaar, nog steeds, met 3 mensen van het eerste uur.

We zitten om de beurt bij elkaar aan tafel.

We bespreken geen specifieke onderwerpen, eigenlijk wat er maar wat **ter** tafel komt.

We delen het wel en wee van onze gemeente, en onze eigen ups en downs.

En dan is het altijd een verrassing wat er **op** tafel komt.

Het voelt, ook na twintig jaar, nog steeds goed om elkaar op deze manier te ontmoeten en samen "**Aan tafel**" te zitten.

Baukje, Wiep, Jitty, Els, Margje

STUDIEBEURS "Sjaerdemaleen" 2023

Dit jaar kan de Stichting Beheer Diaconale Goederen Franeker weer kandidaten voordragen voor een pensie uit het "Sjaerdemaleen".

Deze studiebeurs bedraagt € 1.500,00 per jaar en hoeft niet te worden terug betaald.

Toekenning duurt tot je studie is afgerond of tot je de leeftijd van 24 jaar hebt bereikt.

Je kunt voor een beurs in aanmerking komen als je momenteel studeert of gaat studeren aan een onderwijsinstelling voor HBO, VWO of WO.

Je moet minimaal 16 jaar oud zijn en niet ouder dan 24 jaar.

Wat moet je doen om hiervoor in aanmerking te komen?

- Schrijf een brief waarin je motiveert waarom jij in aanmerking zou moeten komen voor deze studiebeurs.
- Voeg daarbij een verklaring van je ouders dat je niet in het bezit bent van één of meerdere studiebeurzen (de studiefinanciering van overheidswege niet meegerekend).
- Voeg hierbij een kopie van een geldig legitimatiebewijs van jezelf toe.

Je schriftelijke reactie moet uiterlijk 1 maart aanstaande binnen zijn bij;

Carla van der Kooi
Secretaris Stichting Beheer Diaconale Goederen Franeker

VRAAG

In 1948 kwamen er kinderen vanuit Oostenrijk naar Franeker. De oproep ging uit van de Ned. Herv. Gemeente. Er werden kinderen ondergebracht bij gastgezinnen voor een korte periode. Zijn er ook mensen die hier nog iets van weten? Laat het dan even weten. Alvast hartelijk dank hiervoor.

K. Cuperus

VROUWENGROEP "DE SCHAKEL"

Bijeenkomst in De Rank op **dinsdag 14 februari** 's morgens om 09.45 uur.

De heer Herman Postma van Oppenhuizen neemt ons mee op zijn vogelreizen met dia's naar verschillende landen. Het bedrag dat hij krijgt gaat naar een vogelproject in Afrika.

Hartelijke groet,
namens "De Schakel", Ymkje Santema-Hogendorp



Chr. Vrouwengroep Samen Sterk

Op **27 februari** hebben we onze jaarvergadering.

Het wordt een bonte avond met eigen inbreng. We maken er met elkaar een gezellige avond van.

Ook hebben we weer verloting, inbreng voor de spulletjes is van 14 uur tot 15 uur in De Rank. Gasten zijn ook van harte welkom.

Voor informatie kunnen jullie terecht bij onze secretaris mevr. A. de Jong-Nijk.

Groeten van het bestuur



Prot. Chr. Ouderenbond Afd. Franeker en omstreken

Donderdag 16 februari 2023, 14.30 uur in "De Rank".

De heer Ehsan Momenzadadah uit Oudehaske komt met het onderwerp "**Mijn leven in Afghanistan en nu in Nederland**". Hij heeft een sportschool opgericht in Oudehaske. Een actueel onderwerp en we zijn benieuwd naar zijn verhaal.

Albert Hovinga,
secretaris PCOB Franeker e.o.

AGENDA

zondag 5 februari

Radio "Eenhoorn" 9.30 uur: dhr. P. Kidsz, Harlingen

zondag 12 februari

Radio "Eenhoorn" 9.30 uur: ds. J. van Olffen, Menaam

dinsdag 14 februari

De Schakel, 09.45 uur in De Rank

donderdag 16 februari

PCOB, 14.30 uur in De Rank

zondag 19 februari

Radio "Eenhoorn" 9.30 uur: ds. R. Dragstra, Leeuwarden

woensdag 22 februari

kerkenraadsvergadering

zondag 26 februari

Radio "Eenhoorn" 9.30 uur: ds. A.E. de Jong-Wiersema, Sneek

maandag 27 februari

Chr. Vrouwengroep Samen Sterk, 19.45 uur in De Rank

vrijdag en zaterdag 3 en 4 maart

oud papier

zondag 5 maart

Radio "Eenhoorn" 9.30 uur: ds. P. Speelman, Folsgeare

donderdag 9 maart

Chr. Vrouwengroep Samen Sterk, 14.30 uur, bowlen

vrijdag en zaterdag 7 en 8 april

oud papier

**Jeugdouderlingen:**

Nynke-Aly Miedema-Kamstra

Marije Miedema-Epema