

**KERKBLAD VOOR DE PROTESTANTSE
GEMEENTE TE FRANEKER**

30 ste jaargang, nummer 4

vrijdag 7 april 2023

Tijdens de Goede Week staan we stil bij "de reis van het zaad dat in vruchtbare aarde valt". Het zaad dat in de grond valt, dat sterft en nieuw leven voortbrengt is een bekend beeld voor de dood en opstanding, van Jezus, verwoord in het volgende gedicht:

De Reis van het Zaad

Zaad
mysterie van leven sterven.
Loslaten,
zich overleveren.
zaad ziet nooit de bloem,
maar gelooft erin.
Bevat verborgen kiemkracht.
Zaad kent de donkerte van de aarde,
in stilte drinkt het water,
voelt het de warmte van de zon.
Komt het tot groei en bloei
en draagt vrucht.
de reis van het zaad
is de reis van ieder mens
om tot volle ontplooiing te komen.

Uit een serie van de Goede Week van het Dominicanenklooster in Huissen 2023
Gedicht aangeleverd door Afke Huistra

Voedselbank

Heeft u voedingsartikelen die u zelf niet gebruikt, dan kunt u dit doneren aan de Voedselbank.

Er staat een krat bij het kerkelijk bureau in de gang op Zilverstraat 36. Deze is 's morgens tussen 08.00 en 12.00 uur geopend.

**De kopij voor de volgende nummers
inleveren uiterlijk donderdag 27 april (nr. 5)
en donderdag 25 mei (nr. 6)**

MEDITATIE DOOR: DS. SYTZE YPMA

Paaspelgrims in Franeker

Er is een heel oud pelgrimsliedje... *Waarheen pelgrims, waarheen gaat Gij...*

Het mag dan wel uit de oude doos komen, het stelt een heel actuele vraag. Waarheen gaan we in de komende jaren, wat staat ons te wachten? Wie kan precies in de glazen bol, die toekomst heet, kijken? Deze klassieker uit de christelijke doos geeft een kristalhelder antwoord.

Wij gaan op des Konings roepstem,
Naar ons huis en Vaderland,
Over bergen en door dalen
Gaan wij naar die blijde zalen (bis)
Van Gods huis in 't Vaderland, (bis)

Dat zongen ze vroeger op zondag bij het harmonium thuis en zingen we nu in een Johannes de Heer dienst, uit volle borst en overtuiging. In de werkelijkheid van nu blijven de meeste mensen steken bij de vraag *Waarheen pelgrim waarheen gaat Gij?* Ja, waarheen gaan wij? Vroeger wisten we het wel. Maar tegenwoordig? Een vriend van mij heeft zijn Tomtom op de Fryske stem. Als je op je bestemming aankomt, klinkt het: 'Jo binne te plak'. Maar waar en wanneer 'binne wy te plak'?

Ja, waarheen gaan wij? Die vraag maakt zomaar onrustig. Die vraag is het, die wij als mensheid meer dan ooit stellen in dit tijdperk van het zogenaamde antropoceen. Zo heet het tijdperk waarin het Aardse klimaat en de atmosfeer de gevolgen ondervinden van menselijke activiteit. Dat is mij een te afstandelijke beschrijving van wat er op het spel staat. Want als ik de IPCC-rapporten mag geloven, is het vijf over twaalf. Waar gaat het heen met ons?

In de pelgrim leeft deze vraag bewust. Een pelgrim lijdt onder die vraag. Komt in beweging vanuit die vraag. Hij weet van en verlangt naar een bestemming, een geestelijk thuis. Augustinus legt in zijn belijdenissen prachtig uit hoe dat verlangen in ons werkt: 'In mensen,' schrijft hij, 'leeft een verlangen dat hen wegdrijft uit de sleur van alledag en de beperktheid van hun vertrouwde omgeving. Altijd lokt het andere, het vreemde. Maar al het nieuwe (...) kan hen nooit helemaal vervullen (...) Alle wegen waarlangs een mens gaat, laten hem zien dat zijn hele leven een pelgrimsweg is naar God.'

Pelgrim komt uit het Latijn en betekent 'vreemdeling'. De vreemdeling verlangt naar een thuis. Maar wie wijst de weg? Mensen verlangen naar mensen die hen de weg wijzen. Gidsen. Wie gidst ons naar thuis? Godsdiensten en religies geven op die vraag een antwoord. Er zijn heilige plekken waar de pelgrim naar toe reist, naar Rome, Mekka, Santiago of Jeruzalem. Als Pasen nadert, komt de gelovige Jood in beweging, dan pelgrimeert hij naar Jeruzalem, daar verzamelen de Joodse pelgrims zich, dan tintelt het verlangen. Een verlangen dat met het betreden van Jeruzalem in vervulling gaat.

Als Franeker nou eens ons Jeruzalem is. Met in het hart onze Martinikerk. Dat we daar dit jaar te voet, op de fiets, per auto of online aankomen en naar binnen gaan om Pasen te vieren, om dezelfde vervulling te ervaren als de pelgrims in Rome, Santiago of Jeruzalem. Dat voornemen, dat wens ik ons toe! Ik weet het, deze reis is minder spectaculair dan die naar de beroemde pelgrimsplaatsen. Maar er is ook een innerlijke kant aan de pelgrimsreis, en die innerlijke reis zijn wij hier en nu aan het gaan, richting Pasen, op weg naar het samenkomen in het feest van de opgestane Heer, die we in onze gemeenschap en in onszelf mogen ervaren.

Zalig Paasfeest gewenst.

KERKDIENSTEN

Witte Donderdag 6 april

19.30 uur Martinikerk: ds. D. Visser, viering Heilig Avondmaal

Goede Vrijdag 7 april

19.30 uur Martinikerk: ds. S. Ypma

Stille Zaterdag 8 april

21.00 uur Martinikerk: ds. S. Ypma

Paaszondag 9 april

10.00 uur Martinikerk: ds. S. Ypma

9.30 oere Niklaas Tsjerke Hjerbeam: past. S. Draisma, Snits

Zondag 16 april

10.00 Martinikerk: ds. D. Visser, Harlingen

Zondag 23 april

10.00 uur Martinikerk: ds. W. Beekman, Koudum, classis predikant Fryslân

9.30 oere Niklaas Tsjerke Hjerbeam: mw. S. Sterk, Snits

Zondag 30 april

10.00 Martinikerk: ds. S. Ypma

Zondag 7 mei

10.00 Martinikerk: ds. H. van den Bosch, Haren

9.30 oere Niklaas Tsjerke Hjerbeam: dhr. B. Akkerman, it Hearrenfean

BIJ DE DIENSTEN

Donderdag 6 april

Witte Donderdag

Viering Heilig Avondmaal

Martinikerk 19.30 uur:

Voorganger: ds. Douwe Visser

Ouderling van Dienst: Piety Sieperda

Diaken: Djoke de Boer, Willem Koopmans, Annet Walinga, Hiele Walinga, Jellie Banga

Lector: Hanneke Roelofsen

Organist: Jochem Schuurman

Rondgangscollecte: diaconie

Koster: Arjen de Boer

Beeldpresentatie: Kees Stal

Geluid en camera: Jan Roorda en Sybe Swart

Kloklouder: Onno de Vegt

Met de kerkdienst op Witte Donderdag beginnen de vier diensten *voor* en *van* Pasen. Deze diensten hebben elk hun eigen karakter, maar vormen samen één geheel. Daarom zal de zegen ook pas aan het einde van deze vier, op Paasmorgen 9 april, worden uitgesproken. In de dienst op Witte Donderdag lezen we hoe Jezus Christus vlak voor Zijn lijden en sterven het Avondmaal instelt. We vieren het Avondmaal ook.

ds. Douwe Visser

Vrijdag 7 april

Goede Vrijdag

Martinikerk 19.30 uur:

Voorganger: ds. Sytze Ypma

Ouderling van Dienst: Hugo Visser

Diaken: Djoke de Boer

Lector: Hanneke Vlietstra

Organist: Jochem Schuurman

Koster: Arjen de Boer

Beeldpresentatie: Arjo Osinga

Geluid en camera: Jan Eising en Bram Boekema

Op deze Goede Vrijdag staan we oog in oog met het kruis. We staan stil bij de wonden van Christus, bij de wonden van de aarde en onze eigen wonden. We lezen het lijdensverhaal volgens het evangelie van Johannes. Er zullen weinig woorden zijn, we zijn stil, we luisteren en zijn elkaar nabij. We staan bij het kruis naast de andere getuigen. Als teken van de gebrokenheid van het leven in het klein en in het groot leggen we een spiegelscherf op het kruis, draperen ons als gemeente er omheen en zingen een lijdens-koraal.

ds. Sytze Ypma

Zaterdag 8 april

Stille Zaterdag

Thema: waken

Martinikerk 21.00 uur

M.m.v. de Cantorij o.l.v. Jochem Schuurman

Voorganger: ds. Sytze Ypma

Ouderling van Dienst: Piety Sieperda

Diaken: Annet Walinga en Willem Koopmans

Organist: Jochem Schuurman

Koster: Arjen de Boer

Beeldpresentatie: Berend Bosgra

Geluid en camera: Arjen de Boer en Jan Eising

In dit avonduur zijn we in een verstilde sfeer bij elkaar. Die verstilde sfeer drukken we ook uit in de muziek die voor een groot deel uit Taizéliederen bestaat, de Cantorij zingt ze en wij zingen mee. Rondom de stilte van deze avond zingen we, luisteren naar Bijbelteksten, bidden en horen een korte meditatie. Wat gebeurt er als we zo *waken* en samen zijn, wat gebeurt er in het stil-zijn van mens en van God?

ds. Sytze Ypma

Zondag 9 april

Paaszondag

Martinikerk 10.00 uur

M.m.v. de Cantorij o.l.v. Jochem Schuurman en Gonny Roelofsen, dwarsfluit

Voorganger: ds. Sytze Ypma

Ouderling van Dienst: Hieke Joustra

Diaken: Jellie Banga, Bettie Vlieger

Lector: Djoke de Boer

Organist: Jochem Schuurman

1^e Rondgangscollecte: kerk

2^{de} Rondgangscollecte: diaconie: Paascollecte KIA, zie uitgelicht in De Binding

Kindernevendienst/Oppas: Keimpe Pols, Nynke Aly Miedema

Koster: Arjen de Boer

Beeldpresentatie: Berend Bosgra

Geluid en camera: Dick Tolsma en Jan Roorda

Klokluider: Onno de Vegt

Koffieschenken: Leny Verheul en Klaas Tijtsma, Aukje van Nimwegen

Koffiedrinken na de dienst

‘Het Paasfeest vieren is dit jaar intenser dan andere jaren. We vieren het op een moment waarop vrede ver te zoeken is, waarin veel levens in ‘angstland’ verkeren. Voor veel Oekraïense vluchtelingen en ook voor Russische is het een ander Paasfeest dan ze voor mogelijk hadden gehouden, twee maanden geleden. Hun leven is een leven in angst,’ zo schreef ik vorig jaar. De oorlog duurt nog steeds voort. De verschrikkingen ook. Waar putten zij hoop uit? Is het verhaal van de doortocht door de Rietzee uit Exodus 14 zo’n verhaal van hoop? Is het verhaal van het lege graf uit Johannes 20 zo’n verhaal? Wat is het mysterie van de opstanding in onze wereld?

En na de dienst mogen de kinderen net als vorig jaar Paaseitjes zoeken.

ds. Sytze Ypma

Zondag 16 april

Tweede Paaszondag

Quasimodo Geniti

Martinikerk 10.00 uur

Voorganger: ds. Douwe Visser

Ouderling van Dienst: Gerard de Raaf

Diaken: Annet Walinga, Carla van der Kooi

Lector: Hessel Yntema

Organist: Jochem Schuurman

1^e Rondgangscollecte: kerk

2^{de} Rondgangscollecte: diaconie

Kindernevendienst/Oppas: Keimpe Pols, Nynke Aly Miedema

Koster: Appie Reitsma

Beeldpresentatie: Tjalling de Jong

Geluid en camera: Harmen Westra en Jan Eising

Klokluider: Hayo Bartlema

Koffieschenken: Jan Havenga, Tineke Kampen, Tineke Reitsma

Koffiedrinken na de dienst

Met de dienst op de zondag na Pasen wordt de paasweek afgesloten. De liturgische naam van deze zondag is Quasimodo Geniti. Dat betekent: « als pasgeboren kinderen ». Want Pasen is ook herschepping, opnieuw beginnen. Daarom zijn we als pasgeboren kinderen.

ds. Douwe Visser

Zondag 23 april

Martinikerk 10.00 uur

Voorganger: ds. Wim Beekman, Koudum, classis predikant Fryslân

Ouderling van Dienst: Rolf Bremmer

Diaken: Hiele Walinga, Bettie Vlieger

Lector: Hiele Walinga

Organist: Jochem Schuurman

1^e Rondgangscollecte: kerk

2^{de} Rondgangscollecte: diaconie

Kindernevendienst/Oppas: Marije Miedema, Sophie Bartlema

Koster: Sikke Dijkstra

Beeldpresentatie: Pieter Oosterhof

Geluid en camera: Jan Eising en Sybe Swart

Klokluider: Derk Boddeüs

Koffieschenken: Matty Tasma, Sjoerd en Griet Damstra

Koffiedrinken na de dienst

Zondag 30 april

Martinikerk 10.00 uur

Voorganger: ds. Sytze Ypma

Ouderling van Dienst: Nynke Aly Miedema

Diaken: Willem Koopmans, Bettie Vlieger

Lector: Sophie Bartlema

Organist: Jochem Schuurman

1^e Rondgangscollecte: kerk

2^{de} Rondgangscollecte: diaconie

Kindernevendienst/Oppas: Marije Miedema

Koster: Appie Reitsma

Beeldpresentatie: Arjo Osinga

Geluid en camera: Jan Roorda en Bram Boekema

Klokluider: Rikert Nijkamp

Koffieschenken: Sjoerdje Stellingwerf, Trijntje Stellingwerf, Alfie de Groot

Koffiedrinken na de dienst

De diensten worden uitgezonden via www.kerkomroep.nl en via www.youtube.com

WIJK NOORD

Predikant: ds. D. Visser, Harlingen

Onder Wijk Noord vallen:

Kaatsersbuurt

ouderling: mw. H.G. Joustra

Sexb. Vaartplan	ouderling: S. Broersma
Het War, Kening State Keningspark	ouderling H. Dijkstra-van der Zee
Hamburgerrak	pastoraal bezoeker: J. Speelman
Professorenbuurt	ouderling: S. Broersma pastoraal bezoeker: H. Oosterhof-Bekker
Witzens 1 en 2	ouderling G.D. de Raaf
Schalsumerplan	vacant
Saxenoord en Saxenstate	pastor I. Douma-Schaap pastoraal bezoeker: J. Huisman ouderling: H. Visser
Froonacker	ouderling A. Douma-Miedema
Tzum	ouderling b.t.: L. Benders-van der Wal
Westerpoort:	pastoraal bezoekers: dhr. en mw. J. en A. Osinga

En verder...

Er zijn borden geplaatst in de straat in Harlingen waar wij wonen. Daarop staat, dat de weg is afgesloten op donderdag 6 april. Van vijf tot tien 's avonds. Dus met de auto kom ik er niet uit wanneer ik naar Franeker moet voor de dienst op Witte Donderdag. De afsluiting is vanwege de Passion. Al weken is men bezig met de voorbereiding en ook de kerken hier in Harlingen zijn er klaar voor en zijn betrokken met vele vrijwilligers. En ik leen de elektrische fiets wel van mijn vrouw om nog wat fris in Franeker aan te komen.

Tot slot...

In de krant las ik een artikel over hoe de moderne mens de leegte door het wegvallen van gedeelde rituelen en van samenkomsten opvult. Zo las ik over Rocycle waarbij je met elkaar op hometrainers stevig fietst. Het begint met meditatie en eindigt met samen zingen. Verder ging het in het artikel over hoe de commercie inspeelt op de leegte. Zo gebruik je bijvoorbeeld niet zomaar een cosmeticaproduct maar ben je deel van een gemeenschap (die in de commerciële taal « community » heet) waarin je samen dit product gebruikt. De schrijfster van het artikel vond uiteindelijk, dat het nogal leeg *blijft*. Echt naar elkaar omzien gebeurt niet in de « communities ». Toen hield het artikel op. En ik dacht: is dat nou juist niet de kracht van de « community » van de kerk? Dat je samenkomt om met elkaar veel te delen en om naar elkaar om te zien?

Hartelijke groeten,
Ds. Douwe Visser

WIJK ZUID

predikant: ds. S. Ypma

Onder Wijk Zuid vallen:

Binnenstad	ouderling Tj. Fokkema pastoraal bezoeker H.E. Bron
Vliet / Tuinen / Dorpen	
Catsbuurt / Frisia	ouderling R.H. Bremmer
Parkbuurt / Parkstate Noorderbleek Oostwoudbuurt	ouderling: P. Sieperda-Breidenbach
Bangabuurt en Roordastate	pastoraal bezoeker: H. Bartlema
Watertorenbuurt	vacant
Plan Zuid en Over de Brug	vacant, tijdelijk ds. S. Ypma
Theresia	pastoraal bezoeker mw. S. Oosting
Botniahuis	pastoraal bezoeker L.G. Visser-Attema

Afspraken over begrafenissen

In onze gemeente zijn er regelmatig begrafenissen. Om dit als pastores samen te kunnen dragen, hebben we daar de volgende afspraken over gemaakt:

1. Ds. Sytze Ypma verzorgt de rouwdiensten van gemeenteleden in wijk Zuid en uit de dorpen.
2. Ds. Douwe Visser verzorgt de rouwdiensten voor wijk Noord.
3. Ds. Douwe Visser verzorgt de rouwdiensten van gemeenteleden woonachtig in Saxenoord en Saxenstate.

Met een hartelijke groet,
ds. S. Ypma
ds. D. Visser

UIT DE KERKENRAAD

Interim Voorzitter : Wessel Veenstra
Secretaris: vacant
scriba@pkn-franeker.nl

Beste gemeente,

**DAAR ALLEEN KAN LIEFDE WONEN, DAAR ALLEEN IS 'T LEVEN GOED,
WAAR MEN STIL EN ONGEDWONGEN ALLES VOOR MEKANDER DOET.**

Tegeltjes wijsheid, bij velen hangt het nog wel aan de muur, of herkend van familie, prachtige teksten met een diepere boodschap. Bovengenoemde tekst, daar moest ik aan denken op de laatste vergadering van de kerkenraad. Het was de dag voor Aswoensdag en ds. Henk van den Bosch deed de opening. Hoe gaan we de 40-dagen tijd in, vasten, geen alcohol (*of minder*) Ds. van den Bosch wilde vooral meer aandacht aan zijn omgeving geven. Het klinkt zo gemakkelijk, maar toch laten we dit allemaal proberen: meer aandacht voor elkaar te hebben. Een woord, een hand, een groet een kaart. Aandacht zit vaak in kleine dingen, die van grote betekenis kunnen zijn.

Er was ook aandacht voor de agenda van de kerkenraad, hoe kunnen we een toekomstbestendige kerkenraad realiseren waarbij we onderscheid maken tussen het dagelijkse bestuur en inzet van het pastoraal team. Het dagelijkse bestuur bestaat uit predikanten en één vertegenwoordiger uit de diaconie, kerkrentmeesters, pastoraal team en wat verder nodig is. Het dagelijkse bestuur wordt beslissingsbevoegd, die jaarlijks meerdere malen verantwoording aan de grote kerkenraad en de gemeente afleggen. Op 30 maart hebt u mee kunnen denken en bent u geïnformeerd over deze verdere ontwikkeling.

Naast de lopende zaken was er aandacht voor het afscheid van ds. Roger Wind. Nu we een tijdelijke pastorale invulling hebben in de vorm van ds. Douwe Visser gaat ds. Roger Wind deze pastorale taken overdragen. Namens de gemeente en kerkenraad heb ik hem bedankt voor zijn toewijding en inzet binnen onze gemeente. Ook via deze weg wil je nogmaals danken.

Ik wens u veel aandacht voor elkaar.

Een hartelijke groet,
Sebastiaan Douma
Plaatsvervangend interim voorzitter

Zo deed Sebastiaan verslag van de laatste Kerkenraadsvergadering (21 februari 2023). Hij deed dat als mijn waarnemer. Per abuis werd het niet in `De Binding` geplaatst, dus nu! Ik heb me enkele weken geleden weer `volledig aan boord` gemeld bij de Kerkenraad en heb Sebastiaan dank gezegd voor zijn voortreffelijk waarneming. Sebastiaan kondigde al aan, dat er op 30 maart tijdens de Gemeenteavond in `de Rank`, u /jullie als gemeente verder geïnformeerd gingen worden over ontwikkelingen naar aanleiding van de bevindingen van ds. Henk van den Bosch en een inmiddels ingestelde commissie om tot uitvoering van de voorgestelde ontwikkelingen te komen.

Afgelopen donderdag, 30 maart 2023, was er een grote opkomst bij de Gemeenteavond (zie ook bijgevoegde foto). Ik kom daar straks uitgebreid op terug in dit schrijven. Een vraag aan het eind was: jullie zijn nu zo'n half jaar bezig, wat zijn die ontwikkelingen? Er staat ons de komende tijd veel te doen, maar hieronder een extract uit het verslag van de Kerkenraad en

een besluit over hoe onze organisatie eruit gaat zien (organisatiestructuur) Voor ik verslag doe van de gemeentevond is het goed hiervan te weten:

Extract verslag Kerkenraad d.d. 21 februari 2023:

a. Toelichting en bespreking organisatiestructuur

Ds. van den Bosch geeft in het kort weer wat de aanleiding is geweest om, vanuit de opdracht van de PGF, te komen tot het voorstel van herstructurering van het organisatiegebouw, het analyseren van de huidige structuur en om vanuit de analyse advies te geven over een 'lichtere' organisatievorm.

Uit de analyse van de huidige structuur een aantal punten:

- de geledingen functioneren goed
- de onderlinge communicatie en de communicatie naar buiten laat te wensen over
- vergaderlast te veel en te zwaar
- de kerkenraad is te groot om effectief te zijn
- het moeilijk vinden van nieuwe ambtsdragers, maar wel inzet van veel vrijwilligers

Lichter kerk-zijn – vanuit de landelijke kerk wordt het nadenken over lichtere organisatievormen gestimuleerd om meer gericht te kunnen zijn op kernen van kerk-zijn.

Voorstel herstructurering organisatie met een plenaire kerkenraad, werkgroepen en een kleine kerkenraad:

Een plenaire of grote kerkenraad komt twee keer per jaar bijeen en draagt de verantwoordelijkheid voor de gezamenlijk gedragen visie en missie en zal zich twee keer in het jaar bezinnen op de wijze waarop de visie en missie concreet vorm krijgen in het werk van de werkgroepen. Alle ambtsdragers zijn vertegenwoordigd in de 'grote' kerkenraad.

De plenaire kerkenraad delegeert de uitvoerende werkzaamheden aan werkgroepen die twee keer per jaar verantwoording van hun werk afleggen aan de plenaire kerkenraad.

Werkgroepen

Huidige geledingen: Pastorale Raad, Diaconie, Jeugd Raad, College van Kerkrentmeesters en de Liturgiecommissie worden werkgroepen, uitgebreid met een werkgroep Communicatie.

In iedere werkgroep zit minimaal een ambtsdrager, dat mogen er meer zijn. Verder zal de werkgroep uit vrijwilligers bestaan. De werkgroepen organiseren hun werk rond een eigen beleidsplan. Voorzitter van de werkgroep is lid van de kleine kerkenraad.

De kleine kerkenraad komt 8 keer bijeen en bestaat uit de voorzitter, scriba, predikant(en) en uit iedere werkgroep een ambtsdrager als afgevaardigde. De kleine kerkenraad is verantwoordelijk voor 'dagelijks bestuur' en communicatie.

Voordelen van een lichtere organisatievorm:

- Aantal benodigde ambtsdragers neemt af
- Vergaderdruk neemt af
- Meer ruimte voor inzet vrijwilligers
- Communicatie verbetert
- Plenaire kerkenraad heeft meer tijd voor haar kerntaak: het geestelijk leiding geven aan de geloofsgemeenschap

Binnen de kaders van de kerkorde

De taak van de voorzitter moet functioneel zijn, hij/zij zal ervoor moeten zorgen dat de goede dingen worden gedaan, dat iedereen wordt gehoord en inbreng heeft en dat hij/zij een goed overzicht heeft van de werkzaamheden van de werkgroepen.

De taak van de Kleine kerkenraad: rapporteren, coördineren, stroomlijnen beleidsplan en bijsturen.

Afronding:

Ds. Henk van den Bosch vraagt of de leden van de kerkenraad kunnen instemmen met het voorstel. **De kerkenraad neemt het advies over en stemt in met het voorstel.**

Ds. van den Bosch kan doorgaan met de uitwerking van de nieuwe organisatiestructuur.

b. Beleidsplan opstellen: visie en missie

Ds. Henk van den Bosch vertelt dat op de avonden met de gespreksgroepjes steeds twee vragen zijn gesteld: wat drijft je om het werk in de kerk te doen en wat verlang je? De hoofdpunten die daaruit naar voren zijn gekomen: verlangen naar gemeenschap, aandacht voor elkaar, het geloof in God en betrokken bij wat er in kerk, stad en in de wereld gebeurt. In een van de gesprekken is de kerk de ziel van de stad genoemd. Een mooi beeld.

Het tweede punt is het missen van diversiteit. Diversiteit in leeftijd, met name de zorg omdat de jongeren en kinderen gemist worden in de kerk, diversiteit in beleving en in ontmoeting.

Verlangen om een ontmoetende gemeenschap te zijn, waar mensen zich thuis voelen.

Ds. Henk van den Bosch noemt vier aandachtspunten:

- **Kracht:** de geloofsgemeenschap met veel initiatieven en activiteiten, kracht door betrokkenheid, een zoutend zout, constructief in de stad, de kerk als ziel van de stad, de faciliteiten van het kerkgebouw.
- **Kwetsbaarheid:** gebrek aan diversiteit, het missen van de jongeren en jonge gezinnen, nieuwe mensen vinden voor het ambt.
- **Kansen:** delen wat we hebben: diaconaal, geloofstraditie, nieuwe vormen van vieren, aandacht voor actuele thema's. Op zinvolle en constructieve wijze als kerk aanwezig zijn.
- **Bedreiging:** fixatie op krimp. Niet blind staren op krimp, maar kijken naar wat we hebben en oog houden voor wat wel kan.

Deze vier punten vormen al de contouren voor de visie en de missie: wie zijn wij en welke kant willen we op. Er komt een commissie om hierover na te denken en om samen met de gemeente te komen tot een gezamenlijk gedragen visie en missie. Vraag is gesteld wie er vanuit de Kerkenraad wil meedoen in deze commissie. Dick Tolsma en Piety Sieperda melden zich en ook Roger Wind geeft aan om als gemeentelid te willen meedenken, een tweede gemeentelid zal nog worden gevraagd (en hij verklaarde zich bereid: het is Riemer Reijenga).

Ds. Henk van den Bosch zal het gesprek over visie en missie leiden.

(einde extract uit verslag van de Kerkenraad d.d. 21 februari 2023)

Belangrijke besluiten: uitkomst van onder andere vele tientallen gesprekken die ds. van den Bosch had met gemeenteleden van allerlei kleur en mening. Een prachtige start, een start waarin helemaal is meegenomen de inbreng vanuit onze gemeente. Nu natuurlijk de uitwerking, dus er is nog veel te doen. Maar eerst de gemeenteavond, die werd ingeleid door commissielid Riemer Reijenga en geleid door ds. Henk van den Bosch.



`De Rank` tijdens de Gemeenteavond op 30 maart 2023

Twee gespreksrondes in groepjes van 5-6 mensen (er werden 14 tafels bezet). Drie vragen voor de pauze met terugkoppeling per groep en drie na de pauze met eveneens plenaire terugkoppeling.

Ronde 1:

- 1 Wat heeft u aan de Gemeenschap?
- 2 Wat geeft u aan de Gemeenschap?
- 3 Wat mist u?

Ronde 2:

- 1 Ervaart u de gemeente als Divers?
- 2 Hoe ben je Kerk `door-de-week`. Hoe ziet die eruit?
- 3 Wat hebben wij de stad Franeker te bieden en andersom?

Prachtige antwoorden kwamen terug en komen vast en zeker terug in een verslag van de commissie. Iets wat bijna bij alle groepen terugkwam, was het missen van de Jeugd, maar dat we ook als gemeente heel graag middenin de Franeker gemeenschap willen staan met onze Martinikerk als een soort letterlijke/figuurlijke ziel in de Franeker samenleving.

KORTOM; veel betrokkenheid en geweldig meedenken en mooie uitkomsten, die de commissie verwerkt en aan de gemeente terug zal geven.

Kern is onder andere **`wie wij willen zijn als Protestantse Gemeente Franeker`**. Zodra je dat op een rijtje hebt, kan je zeggen wat daarvoor nodig is. Een mooi proces, mooie ontwikkelingen en mooi om te merken, dat er energie is om hiermee verder te gaan. Dat kenmerkt een **`levende`** gemeente van onze Heer!

Het is een lang verslag geworden en het is zo belangrijk, dat we het toch zo **`lang`** maken. Het gaat over de toekomst van onze prachtige Protestantse Gemeente Franeker!

Hiervoor was te lezen, dat de beoogde nieuwe organisatievorm minder ambtsdragers vergt en veel minder vergaderingen. Veel meer een organisatie die gebruik maakt van vrijwilligers in kortlopende en wat langer lopende projecten.

Ambtsdragers

Toch zijn er nog ambtsdragers nodig. Je kan prima bedenken hoe alles zou moeten of hoe het beter kan, maar ook ambtsdragers blijven nodig. Bijvoorbeeld in het **`Dagelijks Bestuur`** en nog wat meer.

Ik weet als jullie waarnemend voorzitter niet HOE ik dit verder moet aanpakken. Ik kan maar geen voorzitter vinden die in een overnametijd met me wil optrekken en verder wil gaan, ik kan maar geen Scriba vinden. Ik kan blijven oproepen en het als mijn verantwoordelijkheid voelen als wnd. voorzitter en tegelijkertijd is het ons aller verantwoordelijkheid. Willen we een **`levende`** gemeente van onze Heer zijn, dan vergt dat organisatie en dus ook ambtsdragers. Mijn redenatie is bijna dagelijks: de Here voorziet erin op zijn tijd en plaats!
Wellicht via U, wellicht via jou?

Hierna prachtige proza van Sebastiaan Douma!

Ik wens jullie allen Gods Zegen!

Hartelijke groet,
Wessel Veenstra (interim-voorzitter)

Aandacht:

In de kerk zijn we samen, hand in hand, Met aandacht voor elkaar en voor het land. We luisteren naar het woord van God, En tonen aandacht voor wie in nood verkeert.

De kerk is een plek van warmte en liefde, Waar we ons hart kunnen luchten, zonder oordeel of grief. We staan open voor elkaar, zonder angst of schroom, En geven aandacht aan ieders droom.

We delen ons leven, ons verdriet en onze vreugd, En geven aandacht aan wat voor ons allemaal deugt. We zien de schoonheid in elke ziel, En geven aandacht aan elk verhaal en elk detail.

De kerk is een plek van vrede en harmonie, Waar we elkaar zien als gelijken, in heel ons zielsvermogen. We bieden steun, troost en begrip, En geven aandacht aan wat ons allemaal zo diep beweegt.

In de kerk zijn we samen, hand in hand, Met aandacht voor elkaar en voor het land. We tonen respect en waardering, voor wie we zijn, En geven aandacht aan elkanders pijn.

De kerk is een plek van hoop en liefde, Waar we elkaar omarmen, zonder vrees of twijfel. We zijn één in Gods heilige naam, En geven aandacht aan elkaars zorgen en schaamte.

Dus laten we in de kerk zijn, hand in hand, Met aandacht voor elkaar en voor het land. Laten we luisteren naar het woord van God, En aandacht geven aan wat ons verbindt in ons hart.

Sebastiaan Douma m.m.v ChatGPT

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Voorzitter: Dick Tolsma
Secretaris : Janny de Vries-Fokkema
secretaris.krm.pgf@outlook.com
Penningmeester: Sebastiaan Douma

Aktie Kerkbalans

Allereerst onze hartelijke dank voor uw toezeggingen. Ook alle vrijwilligers verdienen een bedankje voor het rondbrengen en deels weer ophalen van de formulieren. Daarnaast hebben onze boekhouder, zijn vrouw en het kerkelijk bureau weer de nodige uren besteed om alle papieren toezeggingen in te voeren in ons systeem. Wij kunnen op dit moment echter nog geen helder beeld vormen van het totaal bedrag. Een aantal wijken zijn vacant waardoor de formulieren niet opgehaald konden worden. Heeft u nog een envelop thuis liggen wilt u die dan alsnog zelf even op het kerkelijk bureau brengen? Wij hopen in de volgende Binding met een uitgebreidere analyse te komen.

Dick Tolsma
Voorzitter College van Kerkrentmeesters

INCASSOKALENDER

FONDS:

Actie Kerkbalans
Zending
Kerkblad

INCASSODATUM:

28 april
28 april
28 april

COLLECTEN EN GIFTEN

26 februari	diaconie	€ 358,45
26 februari	kerk	€ 239,39
5 maart	diaconie KIA Palestina	€ 287,35
5 maart	kerk	€ 272,56
12 maart	diaconie KIA gedetineerden	€ 244,85
12 maart	kerk	€ 225,65

Contant ontvangen een gift van € 10,00 voor de Paascollecte. Hartelijk dank.

Opbrengst collecte viering Saxenoord, 17 maart: € 95,60 voor de Wilde Ganzen.

Opbrengst collecte Viering Heilig Avondmaal in Froonacker, 24 maart: € 77,00 voor de Wilde Ganzen.

Voor alle ontvangen giften via de bank en via de QR-code en via de ponkjes en schalen in de kerk, heel hartelijk dank!

Collectebonnenverkoop: Kerkelijk Bureau, Zilverstraat 36 (tijdens kantooruren tussen 09.00 uur en 12.00 uur). Er zijn drie soorten bonnen (€ 0,50; € 1,00; € 2,00 per bon); op een kaart zitten 20 bonnen.

Betaling bij voorkeur per bank NL37 RABO 0320 4020 29 o.v.v. het aantal bonnen.

DIACONIE

Voorzitter: W. Koopmans

Secretaris: D. de Boer-Boutsma

9 april Collecte Moldavië omdat de kerk kwetsbare mensen helpt in Moldavië

Vanwege de grote armoede en werkloosheid in Moldavië werken veel inwoners in het buitenland. Dat betekent dat veel kinderen en ouderen alleen achterblijven. Hoewel kerken maar weinig geld en vrijwilligers hebben, willen ze er voor deze kwetsbare kinderen en ouderen zijn.

Moldovan Christian Aid (MCA) ondersteunt kerkelijke gemeenten bij diaconale initiatieven en traint jongeren zodat zij ouderen kunnen helpen. Dit werkt aan twee kanten: zo zijn jong én oud wat minder alleen!

Verslag van de monoloog van Tamara Schoppert oer grutskens en skamte
(donderdag 22 maart jl. in De Rank)

Bingo

Terwijl in de volle zaal van de Rank druk wordt gepraat komt er een mevrouw binnen met een Bingo apparaat. Ze verontschuldigt zich dat ze zo laat is, maar dat kwam omdat ze na 10 jaar haar ouderlijk huis heeft bezocht. Haar moeder is overleden en nu staat het huis leeg. Ze komt verward over en stelt zich voor als Martine, maar zeg maar Tine.

Dan start ze met de Bingo, iedereen heeft bij binnenkomst een kaartje gekregen. Bij elke trekking komt er een herinnering aan haar moeder boven. Zo krijgen we langzamerhand een beeld van haar thuis, haar moeder en haar vader.

De mantelzorger die haar moeder de laatste jaren heeft geholpen kan ze niet uitstaan. Wel geeft deze haar het inzicht dat de moeder, die zo streng was, waar niks kon, arm was. En dat haar vader al het geld, ook zijn pensioen, heeft verbruikt aan onnodige, dure dingen.

Tine krijgt van de mantelzorger een brief van haar moeder. Ze heeft één heel positieve herinnering aan haar moeder; samen een middag op het strand. Maar ze vertrouwt deze herinnering niet, want haar moeder heeft ze later nooit weer zo goedlachs en zorgzaam gezien. Nu blijkt in de brief een foto te zitten van die middag op het strand. Het dringt langzaam tot haar door dat de mantelzorger gelijk heeft.

Haar moeders afstandelijkheid kwam door **armoede**. Alles in huis was tot op de draad versleten. En met Tine, die toch dichtbij woonde, wilde ze geen contact meer. Die mocht haar armoede niet opmerken. Was het **trots of schaamte of allebei?** De Bingo loopt op zijn eind en Klaas wint de hoofdprijs, een enorme doos “Merci”. Maar zegt Tine: “Ik heb ook de hoofdprijs, deze mooie foto van een blije moeder en dochter op het strand”.

Na de pauze met koffie, thee, cake en de Merci die Klaas deed rondgaan, konden we in groepen praten over deze voorstelling en hoe we eventuele armoede kunnen herkennen. Maar doordat er zoveel belangstelling was konden we elkaar door het rumoer in de zaal moeilijk verstaan.

Al met al een onderwerp om over na te denken. Als een dochter al niet de armoede thuis opmerkt, hoe kunnen wij dat dan wel bij familie, vrienden of burens?

Jan en Roaske Doevendans



Een volle zaal.



Willem Koopmans reikt namens de Protestantse Gemeente Franeker een bos bloemen uit aan Tamara Schoppert

ZIEKMELDINGEN / ZIEKENDIENST

Voor **ziekmeldingen** en **ziekenbrief**, de **ziekendienst** contacten. Zij zorgen voor een attentie thuis, informeren de predikanten en verzorgen de ziekenbrief
mw. L. de Beer-Dijkstra,
mw. N. Ferwerda-Dotinga
mw. A. van Nimwegen-Vlietstra
mw. T. Palma-de Vries

Opbrengst eerste kwartaal ziekenbusjes: € 17,00
Hartelijk dank.

KERKELIJKE STAND MUTATIES:

Doorgeven aan:
Kerkelijk Bureau, Zilverstraat 36, 8801 KC. Telefoon 's morgens van 9.00-12.00 uur: 0517 393200 of kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl

Wilt u liever niet dat uw jubileum of verjaardag vermeld wordt, geef dat dan door aan het kerkelijk bureau: 0517-393200 of kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl
Wanneer uw naam niet wordt genoemd dan staat uw huwelijksdatum niet in ons bestand en is bij ons niet bekend. Neem ook in dat geval contact op met het kerkelijk bureau.

BERICHTEN VAN ACTIVITEITEN

Kapelkuier Stille Zaterdag 8 april Van harte uitgenodigd!



(Het angelus, Jean-François Millet)

Thema: “Lit ús in hûs fan stille bouwe”.

De ochtend ziet er als volgt uit:

- 9.45- 10.00 : Inloop met koffie in De Rank
- 10.00-10.20 : Start met een lied en voorlezen van een verhaal in De Rank
Tijdens de wandeling krijgen we een vraag mee die uit het verhaal komt.
- 10.30-11.30 : Wandelen in de structuur van Nij Kleaster, stilte, bezinning en verbinding.
- 11.30- 11.40 : Afsluiting in De Rank

Plek: De Rank te Franeker
Adres: Zilverstraat 36
Datum: zaterdag 8 april

Opgave niet nodig! We kijken naar u uit!

Sytze Ypma, Feja Nauta, Roaske Doevendans en Annemiek Heerma

Zomeropenstelling Martinikerk

De zomertentoonstelling “*in harmonie met de ziel*” in de Martinikerk te Franeker gaat over:

Spirituele kunst tussen traditie en moderniteit met werken van Elena Steinke en Larissa Strunowa-Lübke.

Zij werken vaak samen in hun ateliers in het Duitse Nord Friesland.

Beiden zijn actief lid van de Beroepsvereniging van Beeldend Kunstenaars van Duitsland (BBK) en ze zijn in binnen- en buitenland bekend met hun werken.

In hun werk vindt elke kunstenaar haar eigen weg naar persoonlijke ruimte en ontwerp, zonder de aanspraak op de intellectuele inhoud in het werk uit het oog te verliezen.

Larissa Strunowa-Lübke over haar werk: "Het creatieproces is een dialoog, de verheldering van een vraag tussen mij en iets hogers. Het voltooide beeld is dan het antwoord op tijdloze vragen. Vaak is het een hele serie afbeeldingen die over dezelfde vraag gaan. Ze weerspiegelen vergelijkbare maar verschillende aspecten van bepaalde emoties. De afzonderlijke werken vormen zo fragmenten van een geheel.

De werken van Elena Steinke vertellen heel verschillende verhalen, die zich ergens in de uitgestrekte, emotionele kosmos bevinden tussen het diepste verdriet en de grootste vreugde. Het belangrijkste, terugkerende hoofdmotief is het komen en gaan, de eeuwige cyclus van worden en vergaan, waarin het oude wordt weggehaald om het nieuwe te produceren. Tussen geboorte en dood ligt de volheid van het leven met dezelfde vragen. Het zijn haar eigen, zeer persoonlijke gevoelens die in haar werken tot uitdrukking komen, maar tegelijkertijd zijn ze universeel en globaal.

De kerktentoonstelling is een gevarieerde selectie van schilderijen, grafiek, schetsboeken en keramische objecten.

De expositie is van 1 mei t/m 27 augustus 2023.

Open: maandag 14.00 – 17.00 uur; dinsdag t/m zaterdag 11.00 – 17.00 uur

Jan Eising

Martinikerk Franeker

1-5 / 27-8-2023



Elena Steinke en Larissa Strunowa-Lübke
expositie "In harmonie met de ziel"

open: maandag 14.00-17.00 uur dinsdag t/m zaterdag 11.00-17.00 uur



ZWO

Voorzitter: Jeanet Veenstra
Penningmeester: Pieter Walinga

Bankrekeningnummer: **NL07 RABO 0313 2032 29**

OUD PAPIER

In het weekend van 7 & 8 april en in het weekend van 5 & 6 mei staat de oud papiercontainer op de P.J. Troelstrastraat 24 (C.B.S. De Toermalijn).

Het oud papier graag **zaterdags voor 12.00 uur** bij de container brengen, deze wordt kort na 12.00 uur opgehaald. Bent u een keer te laat, neem uw oud papier dan s.v.p. weer mee.

Opbrengst oud papier januari 2023: € 69,30

afb. N.B.G.

VANDAAG LEZEN WIJ...
LEESROOSTER

Witte Donderdag	do 6	Matteüs 26:17-75	Uitgeleverd en verloochend
Goede Vrijdag	vr 7	Matteüs 27:1-56	Beschuldigd en gekruisigd
Stille Zaterdag	za 8	Matteüs 27:57-66	De achterblijvers
Eerste Paasdag	zo 9	Matteüs 28:1-15	Hij is niet hier
	ma 10	Matteüs 28:16-20	Ga op weg
	di 11	Psalm 139:1-12	U kent mij
	wo 12	Psalm 139:13-24	Wonderbaarlijk gemaakt
	do 13	Nehemia 1:1-11	Een nederig gebed
	vr 14	Nehemia 2:1-10	Een verzoek aan de koning
	za 15	Nehemia 2:11-20	Op zoek naar medestanders
	zo 16	Nehemia 3:1-10	Aan de slag
	ma 17	Nehemia 3:11-21	Samenwerken loont
	di 18	Nehemia 3:22-32	Een bont gezelschap
	wo 19	Nehemia 3:33-4:8	Verdedig Gods werk
	do 20	Nehemia 4:9-17	Op je hoede
	vr 21	Nehemia 5:1-13	Klachten en verwijten
	za 22	Nehemia 5:14-19	Onbaatzuchtig
	zo 23	Psalm 23	Het ontbreekt mij aan niets
	ma 24	Nehemia 6:1-9	Valse voorwendselen
	di 25	Nehemia 6:10-19	Bangmakerij
	wo 26	Nehemia 7:1-7a(-60)	Teruggekeerde ballingen
	do 27	Nehemia 7:61-72a	Tijd om te vestigen
	vr 28	Nehemia 7:72b-8:12	Voorlezing van de wet
	za 29	Nehemia 8:13-18	Loofhuttenfeest
	zo 30	Nehemia 9:1-8	Boetedoening

Mei			
	ma 1	Nehemia 9:9-17	Een God van vergeving
	di 2	Nehemia 9:18-28	Uitlevering en redding
	wo 3	Nehemia 9:29-37	Gods geduld
	do 4	Nehemia 10:1-34	Een nieuw verbintenis (1)
	vr 5	Nehemia 10:35-40	Een nieuw verbintenis (2)
	za 6	Psalm 149	Glorie voor Gods getrouwen
	zo 7	Nehemia 12:27-43	Grote feestvreugde
	ma 8	Nehemia 12:44-13:3	Orde op zaken

ALLERLEI

Lezing Hieke Joustra: 'Titus Brandsma, van boerenzoon tot Rooms-katholieke heilige'



heilige? Waardoor blijft de karmeliet Titus Brandsma mensen over de hele wereld aanspreken?

Hieke Joustra (historicus en directeur van het voormalige Titus Brandsma Museum Bolsward in de jaren 2014-2020) vertelt aan de hand van een beeldpresentatie over zijn geestelijk leven, werk en verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog, zijn dood in concentratiekamp Dachau en het proces van heiligverklaring.

Datum: donderdag 13 april 2023
Tijd: 20.00 uur
Plaats: De Rank
Spreker: Hieke Joustra
Leiding: ds. Sytze Ypma
Opgave: Niet nodig

Op zondag 15 mei jl. werd Titus Brandsma door Paus Franciscus heilig verklaard tijdens een mis op het Sint Pieters Plein te Rome. Wie was deze Friese boerenzoon, geboren op 23 februari 1881 te Oegeklooster bij Bolsward? Wat was zijn levensloop en hoe beleefde hij zijn geloof? Wat was zijn houding tegenover de oecumene? Wat maakte hem tot katholieke

Van de redactie

Op de eerste bladzijde van ons kerkblad staat iedere keer een gedicht afgedrukt, gelinkt aan de periode van het kerkelijk jaar. Afke Huistra zorgde er een aantal jaren maandelijks voor dat er een gedicht bij de redactie binnenkwam. Nu heeft ze aangegeven hiermee te willen stoppen. Vanaf deze plek willen we Afke hartelijk dank zeggen voor het aanleveren van de gedichten. **Tige, tige tank!**

Tegelijkertijd ligt hier een nieuwe uitdaging voor de gemeenteleden: de redactie is op zoek naar iemand die dit wil overnemen. Zou u, zou jij er iedere maand voor kunnen zorgen dat er een gedicht wordt aangeleverd (zelf geschreven of uit een bundel)? Wij wachten de reacties in spanning af.

Namens de redactie:
Klaas Kooistra



In het kader van het jaarthema “aan tafel” organiseren wij, Sieds en Saskia de Jong, op **zaterdag 15 april een aanschuiftafel** bij ons thuis.

Het doel is:

- elkaar op een ongedwongen manier ontmoeten
- gezellig samen eten.

Om 17.00 uur verwelkomen we u graag met een drankje.

Daarna serveren we eigengemaakte soep en enkele warme hapjes.

De avond sluiten we af rond 19.00 uur.

U kunt zich op geven tot 14 april, er is plek voor 14 personen.

Er zijn geen kosten aan verbonden .

Wij zien uit naar een gezellige samenzijn!

Sieds en Saskia de Jong

Vlaggetjes Martinikerk

Vorig jaar hebben veel dames enthousiast vlaggetjes genaaid voor de feestelijkheden rondom de viering van 600 jaar Martinikerk.

Hiervoor hartelijk dank! Het was een feestelijk gezicht in de kerk.

Nu deze festiviteiten zijn afgerond zijn de vlaggetjes over compleet.

Als er mensen zijn die belangstelling hebben voor een slinger dan verzoeken we u contact op te nemen met mevr. Roaske Doevendans. Het zou leuk zijn wanneer ze weer een bestemming krijgen.



Chr. Mannenkoor "Laus Deo" regio Franeker



Zo rond begin april begint het mannenkoor Laus Deo aan de laatste periode van het seizoen '22-'23.

Als koor zijn we erg blij dat de beperkingen van de afgelopen jaren achter de rug zijn en dat er, na een aanloop van opnieuw wennen, nu weer volop kan worden gezongen. Ook is het aantal optredens zodanig toegenomen dat we sommige aanvragen soms niet kunnen honoreren.

Na een kerkdienst op 26 maart in Hichtum te hebben verzorgd staat er vanaf eind april nog een in dienst in Lollum, Winsum en Drachten op de agenda waaraan we onze medewerking verlenen of de dienst verzorgen. Het zangseizoen wordt, traditioneel, afgesloten tijdens de avondzangdienst op Pinksterzondag 28 mei in lens, maar ondertussen wordt er ook al gewerkt aan de voorbereiding van de eerste optredens in de periode na de zomervakantie.

Het aantal koorleden is gedurende het laatste half jaar weer tot 30 toegenomen. Helaas hebben we ook met ziekte van koorleden te maken waardoor de bezetting van het koor

wel eens lager is. Natuurlijk zijn nieuwe leden van harte welkom, maar het blijkt dat na het bijwonen van slechts enkele repetities het moeilijk is te zeggen of je het zingen in een koor echt mooi vindt. Pas na een langere tijd van oriënteren en mee repeteren kun je waarschijnlijk beter beoordelen of het zingen bij ons iets voor je is.

Laus Deo biedt daarom opnieuw de mogelijkheid om gedurende een maand of 2 - 3 vrijblijvend mee te zingen tijdens onze repetities op dinsdag van 19.30 uur tot 21.30 uur. In de pauze drinken we koffie en thee en daarbij maken we volop gebruik van de mogelijkheid om de onderlinge contacten te onderhouden. Gezien de trouwe opkomst en het enthousiasme van de leden kunnen we zeggen dat er altijd weer wordt uitgekeken naar de repetitieavond. We zingen in "de Voorhof" , Voorstraat in Franeker.

Je bent dan ook van harte welkom op dinsdagavond vanaf 11 april !

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de secretaris van het koor:
W. van der Heide.

Repetities dinsdag 11 april, 18 april, 25 april, 23 mei om 19.30 uur in De Voorhof.

J. de Groot

'Stemmen' in de kerk

Woensdag 15 maart waren er de verkiezingen voor de leden van de Provinciale Staten en het Wetterskip. Enkele weken eerder hadden we de stempas met de kandidatenlijst al in de bus gekregen. Op de stempas staat o.a. wat het dichtstbijzijnde stemlokaal voor je is om heen te gaan en in mijn geval was dit het gemeentehuis aan de Harlingerweg. Maar op nog 7 andere locaties in Franeker konden we onze politieke stem uitbrengen. Zo stonden ook de deuren van de Martinikerk hiervoor open.

'Aah in de kerk' dacht ik, 'daar wil ik mijn stem weleens anders laten horen dan tijdens een dienst op zondagmorgen'. Met die gedachte stapte ik op de fiets richting binnenstad, op naar de kerk. Daar aangekomen trof ik een buurtgenoot, zij had net haar stem uitgebracht. Ook zij uit de richting van haar dichtstbijzijnde stemlocatie. We hadden een gesprekje voor de kerk over waarom we toch hier onze stem wilden laten horen. "Als we hier stemmen komt het wel goed en rust er een zegen op" zeiden we tegen elkaar en we glimlachten om dit vertrouwen.

De volgende ochtend zien we in de krant en op televisie hoe 12 provincies lichtgroen ingekleurd zijn door de verkiezingsuitslag en hangt de Nederlandse vlag weer met het rood wit blauw in top. De stemmen zijn geteld, ook vanuit de kerk, wat voor kleur deze ook is geweest.

Een paar dagen later, zondag 19 maart was er een KSG dienst gepland en mee voorbereid door De Korendrager en De Toermalijn. De deuren stonden deze dag weer open voor iedereen. Allemaal stemmen die wéér mochten klinken in de kerk. Nu niet ieder voor zich met een rood potlood op papier maar fijn met elkaar en met aandacht voor elkaar. De kerk zit deze ochtend tjokvol. Héél veel kinderen waren samen met hun ouders, pake, beppe en andere kennissen gekomen. Ik zat naast een gezin met 3 kinderen. Eén van de meisjes had een mooie prinsessenjurk aan. Ze vertelde me dat ze de jurk al dagen van te voren had uitgezocht om vandaag aan te trekken. Even later staat ze te shinen op de voorste rij voorin de kerk. Samen

met haar kleuter-klasgenootjes van beide scholen zingen ze het lied : ben je goot of ben je klein of ergens tusseinin: God houdt van jou. Veel kinderen werkten mee in de dienst en we hoorden hun stem ☺.

Zo las Isa een gedicht voor bij het aansteken van de kaarsen aan het begin van de dienst. Lars deed samen met ds. Ypma votum en groet en door 4 grote meiden werd ons een spiegelverhaal voorgelezen. Thirza en Laura gingen samen met ons bidden en daarna zongen we als gemeente het ABC en hoorden we een rap van groep 7b van de Toermalijn. Riemer, Luca en Hanna lieten ons genieten van een proef. Door verschillende kleuren water middels papier aan elkaar te verbinden geeft het kleur door. De boodschap hiervan is dat wij verbonden met elkaar ook de liefde kunnen doorgeven. Prachtig.

Aan het eind van iedere dienst ontvangen we de zegen. Vanochtend zouden we deze samen zingen maar de tekst was niet (goed) aangeleverd voor de beamer en kon niet doorgaan zoals bedacht. Toen werd Doutzen naar voren gevraagd door dominee. Dit had ze samen met dominee Sytze net voor de dienst afgesproken. Zij kent dit zegenlied uit haar hoofd en wilde het ons wel voorzingen. En Doutzen deed het: met haar prachtig zuivere stem zong ze:
De Here zegent jou en Hij beschermt jou
Hij schijnt zijn licht over jou leven
Hij zal genadig zijn en heel dichtbij zijn
Hij zal zijn vrede aan jou geven

De zegen van Doutzen kwam als zachte motregen op mij neer.
Zo 'stemmen' we samen in de kerk.

Hinke Dijkstra

In rûntsje om mei de hûn....



Allegear bliid.

Hjoed skynde de sinne einlings wer, mar man, wat wie dy wyn noch kâld! Alle minsken om my hinne sizze dat se ferlet fan maitidswaar hawwe, mar ja, ek yn april kinne de snieflokken ús noch wolris om de earen fleane. Toch sjochst dat de natuer al wekker wurdt en ik fernim it ek oan myn hooikoorts! Seare eagen, snotterje, prúste, dus de maitiid komt der echt oan. Joska fynt alwer de earste hynstebloemen, dêr is er gek op. Winter hawwe we we net hân, mar wy giene wol nei de snie mei de bern en de bepesizzers. Sa prachtich! Earst leart it skiën sels, dan giest mei de bern en no mei de bernsbern, dy't nei trije dagen les al mei dy de berch ôfgean. Ylze fan 11 achter my oan. Giet it goed Ylze? Ja hear! Gean we net te hurd? Nee hear! Is dit beppe har tempo, freget se..... No nee, as ik allinnich bin, gean ik wol wat hurder! No, toe dan mar beppe! Hahaha.... Moai no? Sa bysûnder om dit sa dwaan te kinnen. En Joska? Dy sprong my oant de krún ta doe't we him wer ophellen.

Maaïke van Dijk en Joska

VROUWENGROEP “DE SCHAKEL”

De Rank, dinsdag 18 april om 09.45 uur.

Henk Dillerop, als rechercheur en gevangenisdirecteur vertelt hij over het leven binnen de muren van de gevangenis, maar ook daarna over het leven in ‘vrijheid’.

Hartelijke groet, namens “De Schakel”,
Ymkje Santema-Hogendorp

Sta op en schitter
want lang was de nacht en bitter
de strijd met oude fantomen
maar nu is het morgen
nu wordt het tijd om blinkende dromen
waar te maken- weet je geborgen
in een nieuw licht

Wij zijn kleiner dan wij zijn
zoveel gaven laten rusten
zoveel liefde niet gedeeld
zoveel warmte ingehouden
zoveel tederheid verspeeld
zoveel angst en zorg verzwegen
zoveel aandacht niet beloond
zoveel zwijgen niet begrepen
zoveel eerbied niet getoond

Vat moed en schitter en richt
je op wat komen gaat
want je hart wordt witter
en de dag verwacht
je eigen, herboren gelaat

Groter zijn wij dan we zijn
wat verhindert ons te leven
wat weerhoudt ons van de dans
zoveel rijkdom om te delen
zoveel innerlijke glans
zoveel dromen nog te dromen
zoveel onvermoede kracht
die de geest in ons doet stromen
ons doet uitgaan in de nacht

Liever zijn wij dan wij zijn
laten wij de rotsen breken
in het steenland van de trots
mededogen welt in beken
uit de altijd milde bron
echte aandacht voor de ander
schouwen in 't verborgen licht

handen reiken, ruimte scheppen
als de vrede is ontworcht

Wij zijn wijzer dan wij zijn
wijsheid is ons diepste gaan
is het weten van de eenheid
in de glimlach van de schepping
is het licht van ons bestaan.

Catharina Visser (naar Jesaja 60:1)

Hartelijk groetend,
Afke Huistra



Chr. Vrouwengroep Samen Sterk

24 April hebben we onze laatste avond van het seizoen.

Dhr. G. Piersma komt ons vertellen over het ontstaan van parfum en het kiezen er van.

We beginnen om 19.45 uur in De Rank. Gasten ook van harte welkom.

Voor informatie kunnen jullie bellen met onze secretaris Mw. A.de Jong-Nijk.

Ook willen we weer met elkaar koffie gaan drinken in de Poort van Franeker.

Dit hebben we gepland op donderdag **11 mei** om 9.30 uur.

Welkom allemaal, we maken het met elkaar weer gezellig.

Groeten van het bestuur



Donderdag 20 april 2023, 14.30 uur in "De Rank".

Op deze laatste contactmiddag van seizoen 2022-2023 komt mevrouw Jelly Helmer van de Stichting Bevordering Verkeerseducatie vertellen over het onderwerp: **“Bijtanken en Oppoetsen”**. Kennen we alle verkeersregels nog? Wel of niet een helm op bij het fietsen? Zeker worden we wijzer deze middag en krijgen we ook nog de nodige tips. Het wordt vast een volle zaal.

Sander de Zeeuw,
voorzitter PCOB

AGENDA

vrijdag 7 april

Radio “Eenhoorn” 19.30 uur: Maj. F. van der Werf, Leeuwarden

vrijdag en zaterdag 7 en 8 april

oud papier

zondag 9 april

Radio “Eenhoorn” 9.30 uur: Maj. F. van der Werf, Leeuwarden

dinsdag 11 april

repetitie koor Laus Deo

woensdag 12 april

kerkenraadsvergadering

zondag 16 april

Radio “Eenhoorn” 9.30 uur: ds. J. van Olffen, Menaam

dinsdag 18 april

De Schakel, 09.45 uur in De Rank

repetitie koor Laus Deo

donderdag 20 april

PCOB, 14.30 uur in De Rank

zondag 23 april

Radio “Eenhoorn” 9.30 uur: ds. R. Dragstra, Leeuwarden

maandag 24 april

Vrouwengroep Samen Sterk, 19.45 uur in De Rank

dinsdag 25 april

repetitie koor Laus Deo

vrijdag 28 april

viering in Roordastate, 19.00 uur o.l.v. ds. Sytze Ypma

zondag 30 april

Radio “Eenhoorn” 9.30 uur: ds. R. Schoorstra, Ternaard

dinsdag 2 mei

repetitie koor Laus Deo

vrijdag en zaterdag 5 en 6 mei
oud papier



Jeugdouders: Nynke-Aly Miedema-Kamstra
Marije Miedema-Epema