



**Goede Vrijdag 7 april  
19.30 uur in de Martinikerk**



**Vrijdag 7 april  
Goede Vrijdag  
Martinikerk 19.30 uur:  
Voorganger:** ds. Sytze Ypma  
**Ouderling van Dienst:** Hugo Visser  
**Diaken:** Djoke de Boer  
**Lector:** Hanneke Vlietstra  
**Organist:** Jochem Schuurman  
**Koster:** Arjen de Boer  
**Beeldpresentatie:** Arjo Osinga  
**Geluid en camera:** Jan Eising en Bram Boekema

***Welkom***

**Stilte**

*We gaan staan*

**Openingstekst 'Zie de Mens'** (Hanneke)

Hij was niet gezien,

**Zingen: 'Jezus om uw lijden groot'** (LB 558: 1, 2, 6)

1 Je - zus, om uw lij - den groot,  
om uw le - ven en uw dood  
die vol - bren - gen 't recht van God,  
Ky - ri - e e - lei - son.

**Psalmgebed**, Psalm 22 in beurtspraak (V1: Sytze , V2: Tjalling)

**Zingen: vervolg aanvangslied** (LB 558: 8,9,10)

**Tekst 'Blijf bij me'** (Tjalling)

**Zingen: 'In stille nacht'** (LB 571)

*(De organist speelt het voor)*

**Lezing: Johannes 18: 1-11** (Hanneke)

**Zingen: 'Licht voor de wereld'** (LB 587: 1)

**Lezing: Johannes 18: 12-27** (Sytze)

**Zingen: 'Licht voor de wereld'** (LB 587: 2)

**Lezing: Johannes 18: 28-40** (Hanneke)

**Zingen: 'Licht voor de wereld'** (LB 587: 3)

**Lezing: Johannes 19: 1-16a** (Sytze)

**Zingen: 'Licht voor de wereld'** (LB 587:4)

**Lezing: Johannes 19: 16b-30** (Hanneke)

**Zingen: 'Licht voor de wereld'** (LB 587: 5, 6 en 7)

**Korte stilte**

**De paaskaars wordt gedooft** (Sytze)

**Stilte**

## **Meditatief orgelspel**

### **Zingen: 'Nu valt de nacht'** (LB 590)

*alle coupletten worden achter elkaar door gezongen*

### **Goede Vrijdag Litanie 'Keer U niet af'** (Tjalling)

*Voor allen die lijden en voor het Joodse volk, dat in onze Europese geschiedenis zo vaak door christenen is vervolgd en vermoord, juist op Goede Vrijdag*

U die Eén en eeuwig zijt,  
ver weg onverbeeldbaar God  
maar in uw woord dichtbij,  
doe ons verstaan –  
keer ons om naar U toe, keer ons toe naar elkaar.

### **Zingen: 'Kyrie eleison'** (LB 367d)



Wij bidden om vriendelijkheid tussen mensen,  
om aandacht en geduld in deze harde snelle wereld,  
om menswaardig leven.  
Behoed ons dat wij niet verharderen, geef ons ogen voor elkaar.

### **Zingen: Kyrie Kyrie Kyrie eleison**

Wij bidden U voor allen die in gevangenschap leven;  
in cellen opgesloten, in angsten gekerkerd,  
in vooroordelen en vijandsbeelden gevangen.

### **Zingen: Kyrie Kyrie Kyrie eleison**

We bidden voor allen die als vreemden naar ons land zijn gekomen,  
dat zij gastvrijheid ontmoeten, gelijkberechtigd worden,  
een waardig leven kunnen leiden in ons midden.

### **Zingen: Kyrie Kyrie Kyrie eleison**

We bidden voor allen die ontworteld zijn, voortvluchtig, leeg  
en voor allen die, tegen de chaos in,

hun leven in de greep proberen te krijgen.

***Zingen: Kyrie Kyrie Kyrie eleison***

Wij gedenken de plotselinge doden in het verkeer,  
en allen van wie het leven in één klap veranderd is,  
in enkele seconden, door de dood van een geliefde.

***Zingen: Kyrie Kyrie Kyrie eleison***

We bidden voor wie niet beseffen welk onrecht zij aanrichten  
en voor hen die het wel weten en het toch doen.  
Hoor en zie U de wreedheid aan mensen bedreven, door mensen  
– kunt U dat aanzien?

***Zingen: Kyrie Kyrie Kyrie eleison***

Wij bidden voor Israël, uw uitverkoren volk  
dat verspreid over de aarde  
de eeuwen door heeft geleden  
is vervolgd van Babel tot Auschwitz

***Zingen: Kyrie Kyrie Kyrie eleison***

Voor onszelf bidden wij,  
dat wij onze verantwoordelijkheid nemen;  
dat het verst-afgelegen rampgebied ons niet te ver is  
en het meest dichtbij leed niet te dichtbij.

***Zingen: Kyrie Kyrie Kyrie eleison***

Wees dichtbij en verlicht ons  
als wij proberen dichtbij elkaar te zijn in goede en kwade dagen.  
Gedenk in uw erbarming allen die bij ons horen,  
geef ons dat wij elkaar zegenen en behoeden en tot vrede zijn.

***Zingen: Kyrie Kyrie Kyrie eleison***

## **Onze Vader** (nieuwe vertaling)

Onze Vader in de hemel,  
laat uw naam geheiligd worden  
laat uw koninkrijk komen  
laat uw wil gedaan worden  
op aarde zoals in de hemel.  
Geef ons vandaag het  
brood dat wij nodig hebben.  
Vergeef ons onze schulden  
zoals ook wij vergeven  
wie ons iets schuldig was.  
En breng ons niet in beproeving,  
maar red ons van het Kwaad.  
Want aan u behoort het koningschap,  
de majesteit tot in eeuwigheid. Amen.

*We gaan staan*

## **Korte stilte**

**A: WAT ZAL IK U ANTWOORDEN?  
IK LEG MIJN HAND OP MIJN MOND** (*Job 40: 4*)

## **Korte stilte**

**Zingen: 'Nu valt de nacht'** (LB 590)

## **Meditatieve woorden**

## **Scherflegging op het kruis in het koor**

**Lied 576a: 1, 4, 5, 6 en 7 uit O hoofd vol bloed en wonden**

## **Avondgebed**

**In stilte verlaten we de kerk**