



**Zondag 9 april**

**Paaszondag**

**Martinikerk 10.00 uur**

**M.m.v. de Cantorij o.l.v. Jochem Schuurman en Gonny Roelofsen, dwarsfluit**

**Voorganger:** ds. Sytze Ypma

**Ouderling van Dienst:** Hieke Joustra

**Diaken:** Jellie Banga, Bettie Vlieger

**Lector:** Djoke de Boer

**Gedicht:** Wypkje Dijk

**Organist:** Jochem Schuurman

**1<sup>e</sup> Rondgangscollecte:** kerk

**2<sup>de</sup> Rondgangscollecte:** diaconie: Paascollecte KIA

**Kindernevendienst/Oppas:** Keimpe Pols, Nynke Aly Miedema

**Koster:** Arjen de Boer

**Beeldpresentatie:** Berend Bosgra

**Geluid en camera:** Dick Tolsma en Jan Roorda

**Klokluider:** Onno de Vegt

**Koffieschenken:** Leny Verheul en Klaas Tijtsma, Aukje van Nimwegen

**Koffiedrinken na de dienst**

**Liturgie Paasfeest zondag 9 april 2023**

**Welkom door de lector**

**Aanvangslied**

Lied ELB 122, Daar juicht een toon, daar klinkt een stem

**Votum**

V. De Heer is waarlijk opgestaan

A. HALLELUJA

V. en onze hulp is van de enige Heer

A. DE EERSTE EN DE LAATSTE EN DE ENIGE  
DE VADER EN DE ZOON EN DE HEILIGE GEEST

V. Dit is de dag die de Heer gemaakt heeft

A. LATEN WE JUIGEN EN ONS VERHEUGEN.

**Groet**

Genade zij u en vrede van God onze Vader  
En van Jezus Christus, de Heer.

**Binnen brengen van de nieuwe Paaskaars**

**Zingen** door **Cantorij en gemeente** Confitemini Domino

Confitemini Domino, quoniam bonus.

Confitemini Domino, alleluia.

Kom en vul ons met vrede. U alleen, o Heer, is heilig.

Kom en vul ons met vrede. Halleluja.

Lit ús sjonge foar God de Hear om syn gollens en syn goedens.

Lit ús sjonge foar God de Hear, alleluia.

**Ontsteken van de kaars van verbondenheid**

**Kyrie met kaarsen** (door kinderen)

**Moment met de kinderen****Zingen**

Lied 624 Christus, onze Heer verrees

Christus, onze Heer, verrees, halleluja!

Heil'ge dag na angst en vrees, halleluja!

Die verhoogd werd aan het kruis, halleluja,

bracht ons in Gods vrijheid thuis, halleluja!

Prijs nu Christus in ons lied, halleluja,  
die in heerlijkheid gebiedt, halleluja,  
die aanvaardde kruis en graf, halleluja,  
dat Hij zondaars 't leven gaf, halleluja!

Maar zijn lijden en zijn strijd, halleluja,  
heeft verzoening ons bereid, halleluja!  
Nu is Hij der heem'len Heer, halleluja!  
Eng'len jub'len Hem ter eer, halleluja!

## **Paasgedicht Wypkje van Dijk**

### **Schriftgebed**

**Zingen** Lied 330 Woord dat ruimte schept (Cantorij)

**Lezing** Exodus 14: 9-14

**Zingen** Lied 870: 1, 2, 3 en 4, Heilige God, geprezen zij

Heilige God, geprezen zij  
uw komst door alles heen,  
uw woord van alle eeuwigheid  
dat tussen ons verscheen.

Godlof, aan ons is toegezegd  
dat gij herleven doet  
wie zijn gesneuveld in 't gevecht  
van 't kwade tegen 't goed.

Een ander trad in onze plaats,  
een mens tot ons behoud,  
geprezen zij de liefde Gods  
die ons zijn raad ontvouwt.

Uw liefde, God, zo wijs en goed:  
wat eens in Adam viel,  
ons menselijke vlees en bloed,  
wordt leven weer en ziel.

**Lezing** Colossenzen 3: 1-4

**Zingen** Lied 870: 5, 6 en 7, Heilige God, geprezen zij

Ja, meer dan ziel en leven zijn  
gegund aan bloed en vlees,  
Godzelf zal in ons wezen zijn,  
de ademende Geest!

Want wie voor ons gestreden heeft  
alleen, man tegen man,  
als God én mens geleden heeft  
wat niemand lijden kan,

die leidt ons door de doodsjordaan  
en houdt ons bij de hand,  
die heeft voor ons de weg gebaand  
naar het beloofde land.

**Evangelielezing** Johannes 20: 1-18

**Zingen** Lied 126a, Als God ons thuis brengt

Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap,  
dat zal een droom zijn. Als God ons thuisbrengt  
uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn.  
Wij zullen zingen, lachen, gelukkig zijn.  
Dan zegt de wereld: 'Hun God doet wonderen.'  
Ja, Gij doet wonderen, God in ons midden,  
Gij onze vreugde.  
Breng ons dan thuis, keer ons tot leven  
zoals rivieren in de woestijn  
die, als de regen valt, opnieuw gaan stromen.  
Wie zaait in droefheid zal oogsten in vreugde.  
Een mens gaat zijn weg en zaait onder tranen.  
Zingende keert hij terug met zijn schoven.

## **Cantorij en gemeente**

### **Verkondiging**

### **Orgelmuziek**

### **Pastoralia**

### **Dienst der gebeden**

### **Inzameling van de gaven**

### **Slotlied**

Lied 634, 'U zij de Glorie'

(Cantorij 1 en samen 2)

U zij de glorie, opgestane Heer,  
U zij de victorie, U zij alle eer!  
Alle mens'lijk lijden hebt Gij ondergaan  
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan:  
U zij de glorie, opgestane Heer,  
U zij de victorie, U zij alle eer!

Licht moge stralen in de duisternis,  
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.  
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,  
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:  
U zij de glorie, opgestane Heer,  
U zij de victorie, U zij alle eer!

### **Zegenbede**

**Gezongen Amen**

**Orgelspel**

**Zieken in ziekenhuizen en revalidatiecentra:**

**Parkhoven, Dorhoutstraat 8, 8933 DD Leeuwarden;**

Mw. T. Bakker-v.d. Wal, Zilverstraat 48, Hoveniershuis 8E

**Noorderbreedte Revalidatie, Borniastraat 40, 8934 AD Leeuwarden;**

Dhr. H. van Veen, Beatrixstraat 18, Afd. 7 K C 28

Dhr. P. Dillingh, Raadhuisplein 8, Afd. 1 kamer 52

**Berchhiem, Pr. Bernhardstraat 74, 9251 GM Burgum;**

Dhr. H.D. van Egmond, Uranusbaan 25, Afd. Oleander k 1.19

**Saxenoord, Beatrixstraat 1, 8801 DA Franeker;**

Mw. G. Hofstra-Hoekstra, Engelhardstraat 51, k 005

**Activiteiten:**

Lezing Hieke Joustra donderdag 13 april om 20.00 uur in De Rank:

**'Titus Brandsma, van boerenzoon tot Rooms-katholieke heilige'**