



Zondag 7 mei

Martinikerk 10.00 uur:

Voorganger: ds. Henk van den Bosch, Haren

Ouderling van Dienst: Tjerk Fokkema

Diaken: Djoke de Boer, Hiele Walinga

Lector: Djoke de Boer

Organist: Jochem Schuurman

1^e Rondgangscollecte: kerk

2^e Rondgangscollecte: diaconie KIA

Kindernevendienst/Oppas: Nynke Roelofsen, Bettie Vlieger

Koster: Arjen de Boer

Beeldpresentatie: Berend Bosgra

Geluid en camera: Dick Tolsma en Jan Eising

Klokluider: Femme Nauta

Koffieschenken: Frits en Anneke van der Veen, Marie Steinfort

Koffiedrinken na de dienst

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Lied 212: 1, 2 en 3 (Frysk)

1 Lit ús mei sängen / dizze dei ûntfange!
Dat wy de Skepper mei ús lieten priizje
no't wy ús tankber oer syn ljocht ferbliidzje.
Loovje de Heare!

2 Hy dy't de grûn is / fan al wat ús jûn is
en dizze nacht in earm wie om ús hinne,
ropt ús no fleurich nei de earste sinne.
Loovje de Heare!

3 't Is troch syn segen / dat wy ús bewege,
dat hannen wurkje en dat fuotten rinne
en wy mei hert en mûle sjonge kinne.
Loovje de Heare!

Stil gebed, votum en groet

Aansteken van de kaars van verbondenheid

Psalm 98: 1 en 3

Zing een nieuw lied voor God de Here,
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien Hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand.
Zing voor de Heer, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.

Laat heel de aarde een loflied wezen,
de psalmen gaan van mond tot mond.
De naam des Heren wordt geprezen,
lofzangen gaan de wereld rond.
Hosanna voor de grote koning,
verhef, bazuin, uw stem van goud,
de Heer heeft onder ons zijn woning,
de Heer die bij ons intocht houdt.

Kyriegebed

Glorialied 305

Alle eer en alle glorie
geldt de luisterrijke naam!
Vier de vrede die Hij heden
uitroept over ons bestaan.
Aangezicht / vol van licht,
zie ons vol ontferming aan!

Alle eer en alle glorie
geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt
is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht, / vergezicht,
steek ons met uw stralen aan!

Alle eer en alle glorie
geldt de Geest die leven doet,
die de eenheid in ons ademt,
vlam, die ons vertrouwen voedt!
Levenszon, / liefdesbron,
maak de tongen los voorgoed!

"Wij gaan voor even uit elkaar", kinderen naar nevendienst

Gebed bij de opening van de Schrift

Schriftlezing Johannes 14: 1-14

Lied 314: 1 en 2

Here Jezus, om uw woord
zijn wij hier bijeen gekomen.
Laat in 't hart dat naar U hoort
uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven
hart en ziel en heel ons leven.

Ons gevoel en ons verstand
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,
als uw Geest de nacht niet bant,
ons niet stelt in 't licht der waarheid.
't Goede denken, doen en dichten
moet Gij zelf in ons verrichten.

Uitleg en verkondiging

Orgelspel

Lied 974: 1, 2 en 5

Maak ons uw liefde, God,
tot opmaat van het leven!
Wij zijn geroepen om
haar zingend door te geven.
De wereld zegt ons niet
de goede woorden aan.
Vernieuw ons hart en doe
ons uw beleid verstaan.

Wij zijn aaneengevoegd,
bedacht met uw genade.
Op liefde hebt Gij ons
gebouwd, bedeed met gaven.
En wat wij zijn draagt bij
tot welzijn van elkaar.
In onze eenheid wordt
uw liefde openbaar.

God, laat geen mensenkind
uit uw ontferming vallen.
Weer met uw ruime hart
het kwade van ons allen.
Gij zijt te goeder trouw
geweest van het begin.
Vasthoudend blijft Gij tot
uw liefde overwint.

Gebeden, afgesloten met Lied 370 (Frysk)

1 Us Heit, heech yn jo himelwent,
foar ús ferburgen en bekend,
lit elk jo namme eare jaan
troch wiere wurden rjocht te dwaan:
de lytsen grut, de earmen ryk,
lit komme, Hear, jo keninkryk.

2 Mei' wy sa libje nei jo wil
dat ierde_oan himel winne sil.
Lit ús net oer oan lot en dea
en jou ús hjoed ús deistich brea.
Ferjou ús skuld, sa't wy dien ha
oan dy't by ús yn 't kryt stien ha.

3 Bring ús net yn ferlieding, Hear,
ferlos ús, meitsje_ús mear en mear
ta minsken oan jo byld gelyk –
want jowes is it keninkryk,
de krêft, de heechste hearlikheid,
no en yn alle ivichheid.

Inzameling van gaven

Lied 425

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

Zegen

Zieken in ziekenhuizen en revalidatiecentra:

Noorderbreedte Revalidatie, Borniastraat 40, 8934 AD Leeuwarden;

Dhr. H. van Veen, Beatrixstraat 18, Afd. 7 K C28

Dhr. A.J. Osinga, Godsacker 2, Afd. 7 K C21

Mw. J. Keizer-Tiemersma, Venemastraat 1, Afd. 7 K 34

De Batting, Jetting 1 A, 8862 AK Harlingen;

Dhr. P. Dillingh, Raadhuisplein 8, Afd. de Meerpaal k10

Activiteiten:

Dinsdag 16 mei is er een informatieavond over dementie onder leiding van Detty de Jong.

Aanvang **19.30 uur** in De Rank

Opgave tot en met 15 mei bij het kerkelijk bureau: 's morgens 0517 – 393200

Of kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl



QR code voor de collecte,
hartelijk dank voor uw gift.