



Zondag 12 november

Martinikerk 10.00 uur:

Voorganger: ds. Wim Andel, Oudega SWF

Ouderling van Dienst: Hugo Visser

Diaken: Carla van der Kooi, Annet Walinga

Lector: Margje Bijlsma

Organist: Jochem Schuurman

1^e Rondgangscollecte: kerk

2^e Rondgangscollecte: diaconie, zie uitgelicht elders in deze Binding

Koster: Sikke Dijkstra

Beeldpresentatie: Anne Pieter Kooistra

Geluid en camera: Harmen Westra en Jan Eising

Klokluider: Hayo Bartlema

Koffieschenken: Sjoerdje Stellingwerf, Marie Steinfort, Trijntje Stellingwerf

Koffiedrinken na de dienst

Orde van Dienst

Inleidend orgelspel

Verwelkoming en mededelingen namens de kerkenraad

Zingen Psalm 85:1,3,4 Psalm van de zondag

Gij waart goedgunstig voor uw land, o Heer,
in Jakobs harde lot bracht Gij een keer.
De schuld uws volks wilt Gij niet gadeslaan.
Gij hebt hun zonden uit uw boek gedaan.
Gij die de vlammen van uw toorn bezweert,
Gij hebt U van uw gramschap afgekeerd.
God van ons heil, herstel ons, neem ons aan
en doe uw toorn niet over ons bestaan.

Bij wie Hem vrezen is zijn heil geplant.
Zijn heerlijkheid zal wonen in dit land,
het heilig land waar goedheid trouw ontmoet,
het recht de vrede met een kus begroet;
de trouw die uit de aarde opwaarts schiet,
het recht dat uit de hemel nederziet.
De velden deelt Hij van zijn overvloed,
de Here die ons zegent met zijn goed.

Waar Hij ook gaat, de vrede gaat Hem voor,
liefde en trouw ontspruiten in zijn spoor.
Gerechtigheid is voor zijn aangezicht,
zij bloeit alom waar Hij zijn voetstap richt.

Bemoediging en groet

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

G: Die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Die trouw houdt tot in eeuwigheid

G: En het werk van zijn handen niet loslaat. Amen

V: De Heer zij met u

G: Ook met u zij de Heer

Ontsteken van de kaars van verbondenheid door de ouderling van dienst

Inleidende woorden en Drempelgebed

Zingen Lied 146c:1,3

Alles wat adem heeft love de Here,
zinge de lof van Israëls God!
Zolang ik hier in het licht mag verkeren,
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.
Die lijf en ziel geschapen heeft
worde geloofd door al wat leeft.
Halleluja! Halleluja!

Welgelukzalig is ieder te noemen,
die Jakobs God als helper heeft!
Wat zou hem schaden, wie zou hem verdoemen,
die dag aan dag met Christus leeft?
Wie met de Heer te rade gaat,
die staat Hij bij met raad en daad.
Halleluja! Halleluja!

Gebed bij de opening van de Schriften

Eerste Lezing Psalm 16, *lector*

Zingen Psalm 62:1,5,6

Mijn ziel is stil tot God mijn Heer,
van Hem verwacht ik altijd weer
mijn heil, – op Hem toch kan ik bouwen.
Ik wankel niet, want Hij staat vast:
mijn toevlucht, als het water wast,
mijn rots, mijn enige vertrouwen.

Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots,
mijn naam rust in de schutse Gods.
O volk, uw God laat u niet vallen.
Als gij voor Hem uw hart uitstort,
vertrouw dat gij gezegend wordt:
God is een schuilplaats voor ons allen.

Zet nooit uw hart op geld of goed,
zie toe dat gij geen onrecht doet,
want alle macht is snel vervlogen.
't Zij hoog of laag, 't zij arm of rijk,
gij zijt een ademtocht gelijk,
lucht, in een weegschaal afgewogen.

Tweede Lezing Mattheüs 22:34-40, *voorganger*

Sjonge Liet 791:1,2,3,6 Frysk

1 Leafde, foar de tiden berne
as jo wurd fan 't oanbegjin,
leafde, wol ús hert bewenje
as geheim en segening.

2 Leafde dy't ta ús him kearde,
fonk dêr't libben oan ûntspringt,
machtich wapen tsjin it kweade,
lêste wurd dat frede bringt.

3 Leafde is jo heechste namme,
dy't jo geunst ús kenne liet.
Leafde freget ja en amen,
ús bestean yn wurd en died.

6 Leafde boppe alle leafde,
himelhege tinte_oer elts,
wol ús mei jo ljocht genêze,
leafdeboarne, leafde sels!

Preek

Orgelspel

Zingen Lied 320

Wie oren om te horen heeft
hore naar de wet die God hem geeft:
gij zult geen vreemde goden
maar Mij alleen belijden voortaan.
Hoor, Israë!, mijn geboden.

– Bied uw naaste de helpende hand.
Spijzig de armen in uw land,
een woning wilt hen geven.
Het tweede gebod is het eerste gelijk;
doe dit, en gij zult leven.

De macht der liefde is zo groot,
geen water blust haar vuren uit,
wanneer zij is ontstoken.
Nu wil ontbranden aan liefdeswoord,
God heeft het tot ons gesproken.

De liefde spreekt haar eigen taal,
alle kwaad bedekt zij duizendmaal –
vergeef al wie u griefde.
Dit lied zal in de lucht opgaan,
maar blijf in ons de liefde.

Pastorale mededelingen

Gebeden, Stil gebed, Onze Vader sjonge **út Hertslach Liet 117 “God fan fier en hein ús heit”**

Afkondiging door diaken Collecten

Zingen Lied 422

Laat de woorden
die we hoorden
klinken in het hart.
Laat ze vruchten dragen
alle, alle dagen
door uw stille kracht.

Laat ons weten,
nooit vergeten
hoe U tot ons spreekt:
sterker dan de machten
zijn de zwakke krachten,
vuur dat U ontsteekt.

Laat ons hopen,
biddend hopen,
dat de liefde wint.
Wil geloof ons geven
dat door zo te leven
hier Gods rijk begint.

Zending en zegen **AMEN**

Zieken in ziekenhuizen en revalidatiecentra:

Parkhoven, Dorhoutstraat 6, 8933 DD Leeuwarden;

Dhr. en mw. K. en A. Draaisma-Oosterveld, Vliet 143, Hoveniershuis

Nij Smellinghe, Compagnonsplein 1, 9202 NN Drachten;

Mw. M. Wijngaarden-Smedinga, Prof.Andalastraat 35, Van Andel Ouderen Kliniek

Activiteiten

Datum: zondag 12 november

Locatie: Martinikerk

Aanvang: 19.30 uur

Het nieuwe Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk is alweer 10 jaar in gebruik. In het Liedboek staan voor ons nog steeds liederen die nieuw zijn. De liturgiecommissie wil dit seizoen onder leiding van Sjoerd de Boer en Jochem Schuurman een aantal pareltjes naar voren halen om die vervolgens in een zondagse dienst te zingen. Vanavond is hiervan de eerste avond.

Neem uw Liedboek mee, indien mogelijk. Iedereen is van harte welkom om mee te zingen!

Namens de Liturgiecommissie



QR code voor de collecte,
bedankt voor uw gift!