

**KERKBLAD VOOR DE PROTESTANTSE
GEMEENTE TE FRANEKER**

30 ste jaargang, nummer 12

vrijdag 8 december 2023

**De kopij voor de volgende nummers
inleveren uiterlijk donderdag 4 januari 2024 (nummer 1)
en donderdag 25 januari (nummer 2)**

Jou ús dreamen om te dreamen.

Is in wite kryst noch wol te dreamen
as de farske snie besmotske wurdt
en de fuotprint fan soldatelearzens
skeint ús dream wer like hurd?
Is in griene beam noch op te tugen
as nuddels falle ien foar ien
en de roeken binne sûnder huver
op 'e tûken sitten gien?

Jou ús dreamen om te dreamen,
wês ús lytse herten treast.
Jou ús dreamen om te dreamen,
bring ús dreamen foar de geast.
Jou ús dreamen, grutte dreamen,
om ús ûnmacht te ferslaan.
Jou ús wurden om te sizzen,
jou ús deden om te dwaan.

Is in ingelliet noch wol te sjongen
as de koaren ynslaan as in bom
en de kriichsmuzyk yn alle toanen
slacht op eigen folk werom?
Is in widzesang noch fol te hâlden
as de wolven gûle yn 'e bosk
en de foksen komme út 'e hoalen,
lyk om lyk en tosk om tosk?

Jou ús dreamen om te dreamen...

Is in hege stjer noch wol te folgjen
as de loft binne in see fan fjoer
en de splinters spatte fan de wolken
kûgelslach de ierde oer?
Is in wite kryst noch wol te dreamen
as de farske snie besmotske wurdt
en de fuotprint fan soldatelearzens
skeint ús dream wer likehurd?

Jou ús dreamen om te dreamen...

út Hoe sille wy fan frede sjonge?
fan Eppie Dam.

Ynstjoerd troch Jannie en Titia

Voedselbank

Heeft u voedingsartikelen die u zelf niet gebruikt, dan kunt u deze doneren aan de Voedselbank.

Er staat een krat bij het kerkelijk bureau in de gang op Zilverstraat 36. 's Morgens geopend tussen 08:00 en 12:00 uur.

MEDITATIE DOOR: DS. SYTZE YPMA

Omdat we het blijven zingen, *Stille nacht*

Na een jaar als dit, kun je het nog wel met goed fatsoen samen zingen? Die vraag kan met al die hartverscheurende en zorgwekkende ontwikkelingen boven komen drijven. En toch 'moeten' we het blijven doen, want er gaat van Stille nacht een diepe troost en zachtheid scheppende kracht uit. Het brengt ons bij het pure, het heilige. Tijdens het zingen ervan in de kerstnacht tilt het ons even op naar het ervaren van vervulde verwachting. Het is een van de mooiste liederen op aarde: Stille nacht. Het bijzondere ervan laat zich moeilijk in woorden vatten. Het heeft eenzelfde troostrijke diepte als 'De Heer is mijn herder'. Ik denk dat de kracht van dit lied erin zit, dat het ons bij het heilige brengt. Al zingend raken we in een andere laag, verandert onze stemming en voelen we ons opgetild en dichter bij het goddelijk kind. Als we het Stille Nacht zingen, weten we misschien wel beter dan alle verdere gedachten en preken over kerst dat het in wezen een mysterie is. Dat God in het meest kwetsbare, een kind, in ons midden komt en tussen ons wil wonen.

Stille nacht, een keer per jaar zingen we het. Een paar keer. En we voelen ons dicht bij het geboren godd'lijk kind.

Niet iedere nacht is stil en heilig, of als die van Davids zoon lang verwacht. Wie van u ligt niet 's nachts wel eens wakker? Wie van u kan wel eens de slaap niet vatten? Omdat het niet stil in u wil worden, want gedachten malen rond als in een meelmolen? Er zijn mensen die helemaal geen stilte meer kennen, omdat ze in hun hoofd een constant gezoem horen. Er zijn misschien de onrustige nachten, dat je de slaap niet kunt vatten, omdat je zorgen hebt, met je gezondheid tobt, of gewoon geen oog dicht kunt doen. Er verschijnt geen engel aan je dakraam, of aan je bed, en je hebt er ook niet eentje naast je liggen.

In de Stille nacht van kerst vieren we de goddelijke geboorte. Laten we iets dieper ingaan op die wonderlijke geboorte. Waar zit hem dat wonderlijke in? In het feit dat het kind uit God geboren is. Een kind uit God geboren. Maar dat kan niet waar zijn. Dat kan niet, als je het leest met een wetenschappelijke bril op. Dan is het een fabel. Nou, bijna: dit verhaal is geen fabel, maar een mythe. Mythen verpakken een geestelijke werkelijkheid in verhaal. En wij mogen dat verhaal als een kerstcadeau uitpakken, horen, bekijken en proeven en in ons leven ervaren. Dit verhaal wil dat ook in ons leven God wordt geboren. Het kerstverhaal bewaart

een werkelijkheid die in ons leven waar kan worden. Anders gezegd, het vertelt wat er in onze harten en hoofden gebeurt als God zich ermee gaat bemoeien. Als God in de stilte van ons hart gebaard wordt, veranderen wij. We worden rustiger, we krijgen een glans van vrede op onze gezichten. Het maakt ons tot mensen die wijze rust uitstralen. Die niet meteen op de kast zitten, hun oordeel opschorten en niet aan de grote klok hangen, maar rustig in hun harten bewaren, zoals Maria het Christusgeheim in haar hart bewaarde.

Maar, klinkt de tijdgeest: God bestaat toch niet, hoe kan hij zich er dan nog mee bemoeien? Jawel, zeg ik hier: God bestaat als in de bijbel bewaarde werkelijkheid van de geest. Wat zegt u? God bestaat als in de bijbel bewaarde werkelijkheid van de geest.

Maria is hier zwanger van die Geest Gods. Dat is geest die verbindt, die heelt en hoedt. Daarom heet ze heilig. Hier overkomt Maria zwanger raken uit den hoge. Hier vertelt de evangelist ons geen biologische, maar een theologische geboorte. Het gaat hier om de geboorte van God in ons mensen. Dat vindt plaats na onze geboorte uit onze moeders, het is de tweede geboorte, de geestelijke.

Verpakt in een prachtig kerstverhaal, wil God zich in onszelf geboren laten worden. Meester Eckhart leert: wat heb ik eraan te weten, dat God uit een maagd geboren wordt, als hij niet in mij wordt geboren? Kerst herinnert ons eraan dat God in ons geboren wil worden, in het diepst van ons hart wil wonen. Voorbij alle lawaai, in het stille en zuivere zijn van je ziel. Voorbij alle gedachten en verlangens die je steeds weer meeslepen, wil God in u en mij geboren worden als stille stem van het hart. Daar waar het altijd nacht is, in ons diepste binnenste, wil God als een warm licht wonen.

Er wordt ons een tweede geboorte geschonken met kerst. In de stal van ons leven komen Jozef en Maria ons dat kindje brengen, in de kribbe van ons hart, opdat dat wat uit God komt, in ons uitgroeit tot kind, tot leven, tot licht.

Zalig kerstfeest, ds. Sytze Ypma

KERKDIENSTEN

Zondag 10 december

10.00 uur Martinikerk: ds. M. Hulzebos, Britsum

9.30 oere Niklaas Tsjerke Hjerbeam: dhr. J. van der Meer, Akkrum

Zondag 17 december

10.00 uur Martinikerk: ds. R.P. Wind

Zondag 24 december

10.00 uur Martinikerk: ds. Sytze Ypma

23.00 uur Martinikerk: ds. Sytze Ypma, **Kerstdienst m.m.v. Advendo**

Maandag 25 december, Eerste Kerstdag

10.00 uur Martinikerk: ds. D. Visser, Harlingen

9.30 oere Niklaas Tsjerke Hjerbeam: ds. T.T. Osinga, Frjentsjer

Zondag 31 december

10.00 uur Martinikerk: ds. S. Ypma

19.30 uur Martinikerk: ds. S. Ypma, **Oudejaarsavondvesper**

Maandag 1 januari 2024

10.00 uur **De Rank:** ds. S. Ypma

Zondag 7 januari

11.00 uur Martinikerk: ds. J.C. Dondorp, **Cantatedienst**

9.30 oere Niklaas Tsjerke Hjerbeam: ds. T.T. Osinga, Frjentsjer

BIJ DE DIENSTEN

Zondag 10 december

Tweede zondag van Advent

Martinikerk 10.00 uur

Voorganger: ds. Mirjam Hulzebos, Britsum

Ouderling van Dienst: Hieke Joustra

Diaken: Djoke de Boer, Bettie Vlieger

Lector: Hanneke Vlietstra

Organist: Jochem Schuurman

1^e Rondgangscollecte: kerk

2^e Rondgangscollecte: diaconie, KIA, Kinderen in de knel - Myanmar, zie uitgelicht elders in deze Binding

Kindernevendienst/Oppas: Ilse Douma, Frouwkje Bartlema, Amber Bartlema

Adventskaars: Anna-Wil Bartlema

Koster: Sikke Dijkstra

Beeldpresentatie: Berend Bosgra

Geluid en camera: Jan Eising en Sybe Swart

Klokluider: Onno de Vegt

Koffieschenken: Klaas Tijtsma en Leny Verheul, Sjoerd en Griet Damstra

Koffiedrinken na de dienst

Adventsproject kindernevendienst: Maak plaats!

Johannes de Doper doopt mensen in de Jordaan. Vanuit Jeruzalem komen priesters aan hem vragen wie hij is. Johannes vertelt dat hij niet de Messias is, en ook niet Elia of de profeet. Hij is een stem die roept in de woestijn: 'Maak de weg van de Heer recht!' Johannes vertelt ook dat na hem iemand komt die groter is dan hij.

Woensdag 13 december

Volkskerstzang

Martinikerk 19.00 uur:

Voorganger: ds. Teije T. Osinga

Ouderling van Dienst: Nynke Aly Miedema

Organist: Bauke van der Meer

Koster: Arjen de Boer

Beeldpresentatie: Arjo Osinga

Geluid en camera: Arjen de Boer en Jan Eising

Uitgangscollecte

Zondag 17 december

Derde zondag van Advent

Martinikerk 10.00 uur:

Voorganger: ds. Roger Wind

Ouderling van Dienst: Seerp Broersma

Diaken: Annet Walinga, Carla van der Kooi

Lector: Liepie van der Wal

Organist: Jochem Schuurman

1^e Rondgangscollecte: kerk

2^e Rondgangscollecte: diaconie, KIA, Binnenlands diaconaat - Hulp en perspectief voor mensen zonder papieren, zie uitgelicht elders in deze Binding

Kindernevendienst/Oppas: Keimpe Pols, Sylvia Wiersma, Betty Vlieger

Adventskaars: Brecht Elting

Koster: Appie Reitsma

Beeldpresentatie: Pieter Oosterhof

Geluid en camera: Dick Tolsma en Bram Boekema

Klokluider: Klaas Kooistra

Koffieschenken: Maaike en Klaas Elting – van Dijk, Jellie Banga

Koffiedrinken na de dienst

Deze derde zondag van Advent heet "Gaudete", "Verheugt u", naar een tekst uit Filippenzen 4: "Laat de Heer uw vreugde blijven, Ik zeg u nogmaals: Wees altijd verheugd." Die woorden staan ook al in Filippenzen 3, 1-11, de tekst die voor vandaag op het rooster staat.

De vreugde die als een helder licht de schaduw van angst en somberheid verdrijft en die voortkomt uit het geloof in Christus.

De kleur van deze zondag is daarom eigenlijk roze: Het paars van Advent wordt doorschijnen door het witte licht van de komende Kerstdag. En in het verlengde daarvan: Het morgenrood van Pasen en het komende Koninkrijk van God. De toekomst van de Heer licht al op in het heden. Dat is nu al onze vreugde, of met een ouderwets woord: de voorsmaak.

Over hoe die stralende toekomst het hier en nu beïnvloedt spreken ook Jesaja en Johannes de Doper. En ook het Adventsproject voor de kinderen sluit hierbij aan. Vandaag zingen we het derde couplet:

Met de woorden van Jesaja
kunnen mensen verder gaan.
Op een mooie, nieuwe aarde
zal geen oorlog meer bestaan.

Alle reden om uit te zien naar een vreugdevolle dienst!

ds. Roger Wind

Adventsproject kindernevendienst: Een tijd om te juichen.

Jesaja vertelt over een tijd die komt: Jeruzalem wordt een vrolijke stad. De mensen zullen er gelukkig zijn en er zal geen strijd meer zijn. Zelfs een wolf en een lam zullen samen in de wei liggen.

Zondag 24 december

Vierde zondag van Advent

Martinikerk 10.00 uur:

Voorganger: ds. Sytze Ypma

Ouderling van Dienst: Rolf Bremmer

Diaken: Hiele Walinga, Bettie Vlieger
Lector: Hiele Walinga
Organist: Jochem Schuurman
1^e Rondgangscollecte: kerk
2^e Rondgangscollecte: diaconie, KIA, Kinderen in de knel - Oekraïne, zie uitgelicht elders in deze Binding
Kindernevendienst/Oppas: Nynke Roelofsen, Sylvia Wiersma
Adventskaars: Florian Bron
Koster: Arjen de Boer
Beeldpresentatie: Anne Pieter Kooistra
Geluid en camera: Harmen Westra en Jan Roorda
Klokluider: Hayo Bartlema
Koffieschenken: Jaap Osinga, Jeanet Veenstra, Tineke Kampen
Koffiedrinken na de dienst

Deze vierde advent leren we aan de hand van de geboorteaankondiging aan Maria hoe laat het is. Maria krijgt bezoek van de engel Gabriël, die overvleugelt haar. Dat verandert haar leven op een fundamentele wijze. We lezen de betekenis van deze wonderlijke ontmoeting en ontdekken de boodschap ervan voor ons. Het verhaal staat te lezen in Lucas 1: 26-38.

ds. Sytze Ypma

Adventsproject kindernevendienst: Het begint.
De engel Gabriël vertelt aan Maria dat ze de moeder van Jezus zal worden.

Zondag 24 december

Kerstnachtviering

Martinikerk 23.00 uur

M.m.v. Christelijke muziekvereniging Advendo o.l.v. Siemen Hoekstra

Voorganger: ds. Sytze Ypma

Ouderling van Dienst: Tjerk Fokkema

Diaken: Wessel Veenstra, Annet Walinga

Lector: Hiele Walinga

Organist: Jochem Schuurman

Koster: Sikke Dijkstra, Arjen de Boer

Beeldpresentatie: Tjalling de Jong

Geluid en camera: Jan Eising en Bram Boekema

Klokluider: Onno de Vegt, Derk Boddeüs, Femme Nauta

Uitgangscollecte: Restauratiefonds Martinikerk

Deze kerstnacht met Advendo is een diep gewortelde traditie in Franeker. Op dit nachtelijk uur komen mensen naar de kerk om zich te laven aan het sfeervolle muziekspel. Ze komen ook om een bericht te horen dat van een andere orde is dan het nieuws dat ons dagelijks overspoelt, of van dat van koning Herodus van toen en nu. Verwarring of onruststoker betekent zijn naam. In dat klimaat komt een nieuwe koning, zijn naam is Vredevorst, of wonderbare raadsman.

We lezen de klassieke teksten uit Jesaja 8, Titus en Lucas 2, het pure Kerstevangelie. En dat in een tijdsgewricht van dreigende chaos en onzekerheid. Deze kerstteksten en de kerstliederen zijn zelf voor de ziel. Advendo zal de sterren van de hemel spelen, op eentje na, die juist in deze nacht aan de hemel verrijst. Van harte welkom iedereen, of je nu vaak, nooit of nauwelijks in de kerk komt.

ds. Sytze Ypma

Maandag 25 december

Eerste Kerstdag

Martinikerk 10.00 uur:

Voorganger: ds. Douwe Visser, Harlingen

Ouderling van Dienst: Piety Sieperda

Diaken: Carla van der Kooi, Jellie Banga

Lector: Hessel Yntema

Organist: Jochem Schuurman

Rondgangscollecte: kerstcollecte bestemd voor de Eindejaarsmaaltijd, zie uitgelicht elders in deze Binding

Kindernevendienst/Oppas: Keimpe Pols, Anita de Vries, Ilse Douma, Frouwkje Bartlema, Nynke Aly Miedema

Adventskaars: Tirsa Douma

Koster: Arjen de Boer

Beeldpresentatie: Berend Bosgra

Geluid en camera: Jan Roorda en Jan Eising

Klokluider: Onno de Vegt

Adventsproject kindernevendienst: Jezus is geboren.

Jezus wordt geboren in een stal in Bethlehem. Herders in het veld zijn de eersten die ervan horen.

Zondag 31 december

Oudejaarsdag

Martinikerk 10.00 uur:

Voorganger: ds. Sytze Ypma

Ouderling van Dienst: Gerard de Raaf

Diaken: Wessel Veenstra

Lector: Sophie Bartlema

Organist: Jochem Schuurman

1^e Rondgangscollecte: kerk

2^e Rondgangscollecte: diaconie

Koster: Appie Reitsma

Beeldpresentatie: Anne Pieter Kooistra

Geluid en camera: Dick Tolsma en Sybe Swart

Klokluider: Klaas Kooistra

Koffieschenken: Matty Tasma, Elly van den Bos, Martha Burggraaff

Koffiedrinken na de dienst

Van de stokoude profetes Hannah staat in Lucas 2 vers 40: 'Zij was altijd in de tempel'. Daar ziet zij het kind dat sterk werd en begiftigd was met wijsheid, en 'Gods genade rustte op hem.' Deze Bijbelwoorden hebben net als alle woorden uit het boek van God eeuwigheidswaarde, dus ze gelden nog steeds. Wat zeggen deze verzen ons nu? Wat reiken ze ons aan? En op welke wijze ontmoeten wij, net als Hannah en de al even oude Simeon, dit kind?

ds. Sytze Ypma

Zondag 31 december

Oudejaarsavondvesper

Martinikerk 19.30 uur:

Voorganger: ds. Sytze Ypma

Ouderling van Dienst: Piety Sieperda

Organist: Jochem Schuurman

Rondgangscollecte: kerk

Koster: Arjen de Boer

Beeldpresentatie: Sybe Swart

Geluid en camera: Harmen Westra en Jan Eising

Eens in de zoveel jaren valt 31 december op een zondag. Dat is dit jaar het geval. Omdat er ook al een ochtenddienst is, zouden we de Oudjaarsavonddienst kunnen overslaan. Maar na zo'n jaar als dit kan een Oudejaarsavonddienst node gemist worden. Daarom nemen we in de vorm van een vesper, een avondgebed, afscheid van dit jaar. We danken God voor al het goede dat wij ontvingen, we bidden voor alle nood die mensen dit jaar moeten en moesten dragen. We blikken terug en vooruit. En we lezen de oudejaarspsalm, Psalm 90.

ds. Sytze Ypma

Maandag 1 januari

De Rank 10.00 uur

Voorganger: ds. Sytze Ypma

Ouderling van Dienst: Rolf Bremmer

Diaken: Annet Walinga, Bettie Vlieger

Lector: Hanneke Roelofsen

Kindernevendienst/Oppas: Nynke Roelofsen

Organist: Jochem Schuurman

Rondgangscollecte: kerk

Koster: Arjen de Boer

Geluid: Jan Eising

Beeldpresentatie: Tjalling de Jong

Deze dag wordt op de kerkelijke of geestelijke kalender de achtste kerstdag genoemd. We lezen Psalm 8 en Numeri 6: 22-27. Daarin krijgen we de Aäronitische zegen mee voor het Nieuwe Jaar. En we lezen dat ene, zeer inhoudsrijke vers 21 uit Lucas 2. Met deze tekst in handen wensen we elkaar veel heil en zegen toe.

ds. Sytze Ypma

Zondag 7 januari
CANTATEDIENST

Drie Koningen

Martinikerk 11.00 uur!!

Voorganger: ds. Han Dondorp

Ouderling van Dienst: Hinke Dijkstra

Diaken:

Lector: Hanneke Vlietstra

Organist: Jochem Schuurman

1^e Rondgangscollecte: kerk

2^e Rondgangscollecte: diaconie

Koster: Arjen de Boer

Beeldpresentatie: Kees Stal

Geluid en camera: Jan Roorda en Jan Eising

Koffieschenken: Jaap en Annie Osinga, Aukje van Nimwegen

Koffiedrinken vóór de dienst

Deze dienst begint om 11.00 uur met koffiedrinken vanaf 10.00 uur vóóraf aan de dienst.

Deze zondagmorgen zal in de kerkdienst de cantate van Johann Sebastian Bach worden uitgevoerd: (6^e cantate van het Weihnachtsoratorium / 2^e cantate van Epifanie)
“Herr, wenn die stolzen Feinde schnauben.” (HEER, als de trotse vijanden briesen)

7 januari. Het grote feest van Driekoningen. Wij mogen dit feest dit jaar met een extra feestelijke kerkdienst groots vieren. Een mooi begin van het nieuwe jaar. Het cantatecollectief Ewiges Feuer, o.l.v. Geke Bruining zal met 45 musici, orkest en zangers het thema van deze zondag bezingen.

Wijzen uit het oosten zoeken de koning van Vrede maar hun wegen kruisen die van koning Herodes. De koning van het geweld. Maar juist waar deze wegen zich kruisen, vinden wijzen mensen de vrede van God, die in een voerbak ligt. De cantate begint met het gebed: “Heer, als het kwaad alles kapot wil maken, mogen wij geloven dat U ons kracht en hulp wilt geven. Alleen U kunt ons verlossen uit de greep van het kwaad.” De boodschap van Driekoningen is uiterst actueel in onze wereld van oorlog en geweld.

Voor mij is het als oud-predikant van Franeker een vreugde om weer eens voor te mogen gaan in de Martinikerk. (Ik stond nu eenmaal op het rooster voor 7 januari.) Nu een dubbele vreugde met deze cantatedienst.

Let u op het verlate tijdstip van **11 uur**. Voor deze tijd is gekozen om de musici de gelegenheid te geven om in-te-zingen en voor-oefeningen te doen. Daarom is het koffiedrinken niet na, maar vòòr de dienst, vanaf 10.00 uur.

ds. Han Dondorp

De diensten worden uitgezonden via www.kerkomroep.nl en via www.youtube.com

Voor de **Van Andel Ripkesstraat** zoeken we een heer/dame die de taak als contactpersoon op zich wil nemen. Voor informatie kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau 's morgens tussen 08:00 en 12:00 uur.

Kerkelijk bureau,
Yteke Waltje

Ouderenpastoraat

De donkere dagen zijn aangebroken. Dat is letterlijk zo; december is de maand waarin de dagen het kortste zijn en de nachten het langst. Ook figuurlijk gesproken is dit voor velen een donkere maand. Terwijl de dennenbomen worden voorzien van slingers en vrolijke muziek alom klinkt, lijkt voor sommigen de gebrokenheid van het bestaan juist in deze decembermaand extra voelbaar. Velen verlangen naar helder licht in de langste nacht van het jaar. Zo moet het ook geweest zijn voor de herders toen zij de wacht hielden in het veld. Ook zij gingen de nacht door het duister. En juist tóen kwam totaal onverwacht de ontmoeting met de engel, boodschapper van licht. Wat een troostend beeld! De engel vertelt hen: 'Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren. Hij is de Messias, de Heer'. Als een kind zo klein en kwetsbaar komt Hij naar ons toe in ons donker, gebroken bestaan. Maar er is uitzicht! Net als de herders mogen ook wij uitzien naar het Christuskind en ons laten bijschijnen met Zijn licht.

Ik wens u Gezegende en troostvolle Advents- en Kerstdagen

Ontvang een hartelijke groet van Ilse Douma

Vieringen Tehuizen

Theresia: 8 dec. om 19.00 uur o.l.v. ds. Ypma
Froonacker: 8 dec. om 10.00 uur o.l.v. ds. Ypma
Saxenoord: 15 dec. om 16.00 o.l.v. I. I. Douma

Afspraken over begrafenissen

In onze gemeente zijn er regelmatig begrafenissen. Om dit als pastores samen te kunnen dragen, hebben we daar de volgende afspraken over gemaakt:

1. Ds. Sytze Ypma verzorgt de rouwdiensten van gemeenteleden in wijk Zuid en uit de dorpen.
2. pastor Ilse Douma verzorgt de rouwdiensten van gemeenteleden woonachtig in Saxenoord en Saxenstate en Froonacker.
3. Voor Wijk Noord zijn de rouwdiensten in overleg.

Met een hartelijke groet,

ds. Sytze Ypma
pastor Ilse Douma

Een nieuwe opzet van het pastorale werk

Het afgelopen jaar heeft de kerkenraad de organisatie van het gemeentewerk besproken en waar nodig herzien. Uitgangspunt daarbij waren de ideeën rond ‘lichter kerk zijn’ die ons werden aangereikt door de classis en de landelijke kerk. Een lichte kerk leunt minder zwaar op ambtsdragers, en maakt dankbaar gebruik van de inzet van veel vrijwilligers.

Vanuit dezelfde gedachte zijn we ook naar de organisatie van het pastorale werk gaan kijken: ook in dat werk wordt het moeilijker om voor alle wijken voldoende ambtsdragers te vinden. In onze bezinning op het pastorale werk kwamen we erachter dat er, naast de door ons gebruikte wijkindeling, allerlei andere manieren en mogelijkheden zijn om dat werk te organiseren. Wij hebben nu gekozen voor een vorm van **categoriaal pastoraat**, omdat we denken dat we het pastorale werk in onze gemeente daarmee optimaal vorm kunnen geven. En we kunnen daarmee het probleem van langdurig vacante wijken opvangen. We organiseren het pastorale werk vanaf januari 2024 in de vorm van een indeling in groepen van mensen met een gedeelde levenssfeer. Dit noemen we categoriaal pastoraat. Leeftijd is daarbij een richtlijn maar geen harde begrenzing, het gaat vooral om een gedeelde levenssfeer. Door het organiseren van bepaalde activiteiten voor deze groepen hopen wij het omzien naar elkaar te stimuleren. Het betekent overigens niet dat alle pastorale activiteiten alleen in deze groepen plaatsvinden. Voor iedere leeftijdsgroep of categorie is een ouderling of pastoraal medewerker het eerste aanspreekpunt. Die ouderling of pastoraal medewerker organiseert samen met anderen activiteiten waar mensen elkaar ontmoeten en beter leren kennen.

We delen de leden van de PGF in de volgende categorieën in:

- **Groep ‘jeugd’** (0-18 jaar)
De kinderen in deze leeftijdscategorie kunnen op diverse manieren worden ingewijd in het geloof en in onze geloofsgemeenschap. Hier valt te denken aan jeugdclubs, aan kindernevendienst, aan vormen van catechese, en ook aan incidentele activiteiten als Sint-Maarten in de Martini, een Taizé-reis, etc.
- **Groep ‘starters’** (18-30 jaar)
Een starter is een jonge man of vrouw die gaandeweg losser raakt van het ouderlijk huis. Hij of zij zal in toenemende mate zelf zijn of haar leven vormgeven, en voor de een verloopt dit proces vanzelfsprekender dan voor de ander. Sommigen zullen deze periode van keuzes maken en de vleugels uitslaan beleven als een tijd van vrijheid, terwijl anderen merken dat keuzes maken niet vanzelf gaat en dat vrijheid ook veeleisend is.
- **Groep ‘bouwers’** (30-50 jaar)
De gemeenteleden in de leeftijdsgroep van circa 30 tot 50 jaar zijn vaak in een fase van opbouwen en settelen, op het gebied van relaties, wonen, gezin en werk. Het kan een leuke tijd zijn met mooie levenservaringen, maar vaak vraagt de combinatie van deze zaken ook veel aandacht en energie, zeker omdat de wereld om ons heen ook steeds sneller lijkt te draaien, meer eisen stelt en complexe keuzes vraagt. Niet voor niets ervaren velen dan ook de behoefte om te ontspannen en “goed te zorgen voor jezelf”, gevoed te worden met

diepgang, schoonheid en bezinning en ervaringen te kunnen delen met leeftijdsgenoten. Bovendien ervaart niet iedereen deze fase als een leuke tijd, bijvoorbeeld wanneer je geconfronteerd wordt met relatieproblematiek, met opvoedingsmoeilijkheden, met beperkingen door ziekte, etc.

- **Groep ‘plussers’ (50-70 jaar)**

De groep ‘Plussers’ wordt ook wel omschreven als de ‘sandwich’-generatie: tussen de zorg voor opgroeiende (klein)kinderen en ouders in, tussen werk en pensioen in. Mensen die nog (volledig) actief zijn in het arbeidsproces, waarvan de kinderen een (vervolg)opleiding volgen, nog thuis of op kamers wonen. Mensen die met (vroeg)pensioen gaan of zijn, waarvan de kinderen echt de deur uit zijn, die grootouders zijn, op kleinkinderen passen en tegelijkertijd meer tijd moeten besteden aan de voor zorg voor hun eigen ouders.

- **Groep ‘senioren’ (70 jaar en ouder)**

Van deze groep gemeenteleden is een deel nog zeer actief, heeft een druk leven met veel activiteiten. Maar ook zijn er ouderen die mede door hun hoge leeftijd beperkt worden in hun activiteiten. Deze groep vraagt dus om een gedifferentieerd aanbod. Een groot deel van deze senioren vraagt niet om klassiek pastoraal aanbod. Wel zou hier te denken zijn aan gespreksgroepenpastoraat, doelgroepenpastoraat en netwerkpastoraat. Een kleiner deel van deze groep vraagt wel om intensievere pastorale zorg.

Het crisispastoraat (door de predikant), het pastoraat in de huizen en de passende pastorale zorg voor mensen die leven met een beperking zijn niet opgenomen in het categoriale pastoraat maar blijven op de gebruikelijke manier georganiseerd en aangeboden. Ook het werk van de contactpersonen blijft op de gebruikelijke wijze voortgang vinden.

Op dit moment zijn we druk bezig met het samenstellen van pastorale teams voor de verschillende groepen, en van het bedenken van bij de leeftijdscategorie passende activiteiten. Vanaf januari zullen we de nieuwe werkwijze dan geleidelijk gaan uitrollen. Daarbij houden we de vinger aan de pols: werkt deze nieuwe opzet inderdaad zoals we hopen en verwachten, of moeten we de plannen bijstellen? De komende maanden zullen we u van deze ontwikkelingen op de hoogte houden.

Namens de pastorale raad,
Piety Sieperda, ds. Sytze Ypma, ds. Henk van den Bosch

UIT DE KERKENRAAD

Voorzitter : Rolf H. Bremmer

Secretaris: Piety Sieperda-Breidenbach
e-mail: scriba@pkn-franeker.nl

November ligt alweer achter ons. Graag sta ik even stil bij enkele gebeurtenissen. Allereerst bij **Allerzielen** (2 november). De dag is nauw verbonden met Allerheiligen (1 november). Beide gedenkdagen stammen uit de middeleeuwen en worden nog steeds als hoogtijdagen gevierd in de rooms-katholieke kerk. Op Allerheiligen worden, zoals de naam al zegt, alle heiligen en martelaren herdacht, ook de naamloze. Heiligen hadden namelijk, zo meende men (en in de r-k kerk nog steeds) een speciale plaats in de hemel en konden door hun verdiensten een goed woordje bij God doen voor de gelovigen op aarde. Op Allerzielen werd (en wordt) er special gebeden voor de zielen van de overledenen die zich nog in het vagevuur bevinden. Zo kon hun tijd daar verkort worden. Het is niet voor niets dat Maarten Luther op 31 oktober, de vooravond van deze twee feesten, zijn 95 stellingen tegen misstanden in de kerk aan de kerkdeur van Wittenberg spijkerde. Hij zag deze twee dagen als sprekend voorbeeld voor de ontsporingen van het geloofsleven in de rooms-katholieke kerk.

Na meer dan 500 jaar zijn we als protestanten wat milder geworden. Op 2 november stond de Martinikerk de hele dag open voor iedereen. Stadgenoten, leden en niet-leden van onze kerk, konden even naar binnen, op een hartje de naam van een overleden dierbare opschrijven en een kaarsje opsteken. Ook lag er een boek waarin je een naam kon zetten. Die naam zou dan 's avonds genoemd worden. Er klonk stemmige muziek op de achtergrond en wie wilde kon een kopje koffiedrinken en even praten met een van de organisatoren. 's Avonds was er een korte plechtigheid waarin gedichten werden voorgedragen,

Jochem op enkele stukken vleugel en orgel speelde en de namen opgelezen. Gezien de opkomst deze dag, bestaat er duidelijk behoefte aan zo'n moment. De organisatie was in handen van Jellie Banga, Wineke Bremmer, Dineke Bos, koster Arjen de Boer en ds. Sytze Ypma.

Door miscommunicatie is deze maand het **Sint-Maartenfeest** in de kerk voor de kinderen van de stad in het water gevallen. Dat gaat volgend jaar niet weer gebeuren.

Op 26 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, vierden we als gemeente in een volle kerk de **Eeuwighheidszondag** onze variant van Allerzielen. Er werd in woord, gedachten en gebed stil gestaan bij 49 gemeenteleden die van ons zijn heengegaan en aan Gods ontferming werden toevertrouwd. Velen van hen na een lang leven – de oudste was 98. Sommigen werden onverwacht uit het leven weggerukt. Allemaal hebben ze een lege plek achtergelaten. Voor ieder van hen werd een kaars ontstoken, als teken van verbondenheid en van Gods aanwezigheid. “Fjoer dat altyd bliuwt”.

Volgende week zondag is het de eerste zondag van Advent. Dan leven we toe naar de komst van Christus, het Licht van deze wereld. Dat Licht hebben we hard nodig in de duistere tijden om ons heen. “Kom as it tsjuster is, mei fjoer dat ús hert ferljochtet!”

Komen en gaan

We zijn ontzettend blij dat **Ilse Douma** komende twee jaar weer verbonden blijft aan onze gemeente. Zij heeft een vast contract gekregen als kerkelijk medewerker voor het pastoraat in Saxenoord en Saxenstate. Zij zal voorlopig ook het pastoraat verzorgen in de Froonackerflat.

Van ds. **Henk van den Bosch nemen we binnenkort afscheid**. Zijn contract loopt tot 15 december. Vanaf september 2022 is hij begonnen als interim-predikant in onze gemeente. Het is haast te veel om op te sommen wat hij in en voor onze gemeente gedaan heeft.

Een van de belangrijkste veranderingen onder zijn leiding is de nieuwe vergaderopzet van de kerkenraad. De ‘kleine’ kerkenraad vergadert maandelijks om de lopende zaken te behandelen. De ‘grote’ kerkenraad komt nu drie keer per jaar samen, o.a. om grote besluiten te nemen. Er zal nu meer in werkgroepen gedaan worden. We hopen dat met deze nieuwe vorm er minder vergaderlast is en er meer betrokkenheid komt. Naast deze verandering van de bestuursstructuur heeft Henk ook veel tijd en energie gestoken in het schrijven van een nieuw beleidsplan voor de periode 2024–2028. Ook is er onder zijn begeleiding een communicatieplan opgezet om de communicatie intern en extern beter te laten verlopen.

Maar er is meer. Henk heeft ons ook geholpen bij het voorbereiden van het beroepingswerk voor een nieuwe predikant en een kerkelijk werker. Bovendien is hij meer dan eens voorgegaan in de zondagse eredienst. Kortom, we zijn erg dankbaar voor alles wat hij voor onze gemeente betekend heeft. We wensen hem Gods zegen toe op de nieuwe klussen die voor hem klaarliggen.

Beroepingswerk: it sil heve!

Onze grote gemeente moet het al meer dan een jaar met één predikant doen. Dat is best zwaar voor ds. Sytze Ypma. Maar je kunt niet zomaar een nieuwe predikant beroepen. Daar gaat heel wat voorbereidend werk aan vooraf. Allereerst moet de gemeente bij de classis kunnen aantonen dat ze solvabel is, met andere woorden, of ze genoeg geld heeft om een tweede predikant te mogen beroepen. Daarbij gaat het om een aanstelling van drie dagen in de week. Gelukkig heeft het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken Friesland na inzage van de boeken het licht op groen gezet. Vervolgens is er een afvaardiging van de Classis Fryslân bij de kleine kerkenraad op bezoek geweest om in gesprek te gaan over de procedure van het beroepingswerk en wat daarmee samenhangt. Het was een goed gesprek en kort daarna kwam het blijde bericht van het Breed Moderamen van de Classis dat we verder mochten gaan.

Nu kan de beroepingscommissie aan de slag. Graag stelt de kerkenraad de leden van deze commissie aan u voor.

Vanuit de gemeente:

Grietje van Marrum-Reitsma, Hanneke Roelofsen, Gerlof Tiemersma, Josina de Vries en Roger Wind.

Vanuit de kerkenraad: Hinke Dijkstra-van der Zee (secretaris), Sebastiaan Douma (voorzitter), Djoke de Boer-Boutsma, Nynke Aly Miedema-Kamstra, Ds. Sytze Ypma is consulent en heeft een adviserende taak in de commissie.

De kerkenraad is blij dat het geen moeite heeft gekost om mensen te vinden die deze belangrijke taak op zich wilden nemen. We wensen hen veel wijsheid en zegen toe en zien uit naar een voorspoedig verloop.

Rolf Bremmer,
voorzitter kerkenraad

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Voorzitter: Sebastiaan Douma
Secretaris : Janny de Vries-Fokkema
e-mail: secretaris.krm.pgf@outlook.com
Penningmeester: Douwe Wijnalda

Oud en Nieuw

Mijn eerste vergadering als voorzitter begint met de mededeling dat na 25 jaar Jacob de Vries in december stopt als notulist, gelukkig lag het niet aan de nieuwe voorzitter. Wat een periode om zo lang voor de kerk te werken en voor opeenvolgende besturen en rentmeesters. Hoeveel voorzitters, penningmeesters, secretarissen en leden van het college hij in al die jaren heeft zien passeren is bijna ontelbaar. Jacob wat was je altijd trouw en zeer vakkundig in het maken van de notulen. Dank voor alles wat je voor ons hebt gedaan.

Mocht u denken; “ik zou Jacob wel willen opvolgen” dan is er dus een vacature om als notulist aan de slag te gaan. We horen het graag.

Begroting 2024

De begroting voor het jaar 2024 is ingediend en goedgekeurd voor het CCBB (de classicaal colleges voor de behandeling van beheerszaken), voor de toekomst wordt het een steeds grotere uitdaging om alles te kunnen blijven betalen, hoge inflatie, hoge energiekosten etc. Net als voor u geldt ook voor de kerk; alles wordt steeds duurder.

De Binding

Ook de kosten voor drukwerk wordt hoger, daarom gaat de prijs voor de Binding per 1 januari omhoog naar € 17,50 per jaar.

Jubilaris en afscheid

Libbe Riemersma, werken in de schaduw, dat is wat hij het liefste doet, doe maar gewoon.... U kent het wel. Toch konden we het niet stil voorbij laten gaan; 25 jaar onze vaste boekhouder en hij gaat gewoon door met dit werk dat hij al 25 jaar doet met passie doet. Daarom hebben we een onderscheiding van de VKB (Vereniging Kerkrentmeesterlijk Beheer), samen met bloemen, tijdens een etentje aan hem uitgereikt. Libbe bedankt!



Ook hebben we tijdens het eten afscheid genomen van Dick Tolsma, jarenlang de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters. Voor zijn inzet binnen de gemeente hebben we een passend cadeau gekocht, die we samen met bloemen aan Dick hebben uitgereikt. Dick ook voor jou: Dank je wel!



Actie Kerkbalans 2024 **Dank u wel! en doet u weer mee?**

In de vorige De Binding informeerden wij u; in januari gaat de Actie Kerkbalans van start. Het thema is ook dit jaar 'Geef vandaag voor de kerk van morgen'.

In de eerste plaats willen wij u hartelijk danken voor uw bijdrage die we in 2023 van u mochten ontvangen. Ook in 2024 willen we er zijn voor iedereen die de kerk nodig heeft, op wat voor manier dan ook. We hopen van harte dat u de kerk wilt blijven steunen.

Is uw e-mailadres bekend bij het kerkelijk bureau, dan ontvangt u half december een mail met de vraag of u ook voor 2024 een financiële bijdrage wilt geven. U kunt vervolgens uw bijdrage digitaal toezeggen. Zowel voor u als voor ons een zeer gebruiksvriendelijke manier.

Mogelijk is uw mailadres niet bekend bij het kerkelijk bureau en wilt u toch graag digitaal toezeggen. Geef dan uw e-mailadres door aan het kerkelijk bureau. Het mailadres is kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl.

Wilt u liever niet digitaal toezeggen, dan ontvangt u tussen 13 en 27 januari 2024 een brief met een antwoordstrookje waarmee u uw bijdrage kunt toezeggen.

Kerst en oud en nieuw

De dagen richting Kerst komen alweer snel dichterbij. Ik vind dit zelf één van de mooiste periodes in het jaar; terugkijkend op het oude en de blik op het nieuwe jaar. Namens het CvK wens ik u gezegende Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar.

Sebastiaan Douma
Voorzitter College van Kerkrentmeesters

INCASSOKALENDER

FONDS:

Actie Kerkbalans
Zending

INCASSODATUM:

27 december
27 december

COLLECTEN EN GIFTEN

Collecte Interkerkelijke Evangelisatiedienst 's avonds 1 oktober € 186,05

Collecte Froonacker € 42,15 voor Wilde Ganzen

Collecte avondsluiting Roordastate € 51,70 voor Wilde Ganzen

Collecte weeksluiting Roordastate € 41,00 voor Wilde Ganzen

Avondmaalscollecte Froonacker € 50,60 voor de kerk

Avondmaalscollecte Saxenoord € 96,55 voor de kerk

8 oktober	Diaconie	€ 306,57
8 oktober	Kerk	€ 317,25
15 oktober	Diaconie/ZWO voor Blessed Generation	€ 455,55
15 oktober	Kerk	€ 302,35
22 oktober	Diaconie	€ 330,00
22 oktober	Kerk	€ 247,34
29 oktober	Diaconie	€ 292,25
29 oktober	Kerk	€ 284,67
5 november	Diaconie, Oogstdienst Ziekendienst	€ 332,85
	Diaconie	€ 21,81
5 november	Kerk	€ 330,47
12 november	Diaconie, KIA noodhulp Israel en Gaza	€ 404,45
12 november	Kerk	€ 269,65
19 november	Diaconie	€ 308,10
19 november	Kerk	€ 309,90
26 november	Diaconie	€ 446,04
26 november	Kerk	€ 482,40

Voor alle ontvangen giften via de bank en via de QR-codes en via de ponkjes en schalen in de kerk, héél hartelijk dank!

Collectebonnenverkoop: Kerkelijk Bureau, Zilverstraat 36 (tijdens kantooruren tussen 09.00 uur en 12.00 uur). Er zijn drie soorten bonnen (€ 0,50; € 1,00; € 2,00 per bon); op een kaart zitten 20 bonnen. Betaling bij voorkeur per bank NL37 RABO 0320 4020 29 o.v.v. het aantal bonnen.

DIACONIE

Voorzitter: Wessel Veenstra

Secretaris: Djoke de Boer-Boutsma

Ontvangen giften voor de Diaconie augustus tot en met oktober 2023

Naast de collecteopbrengsten zijn voor de verschillende projecten / doelen in de maanden augustus, september en oktober bij de Diaconie onderstaande bedragen ontvangen :

Diaconie (Algemeen)	€ 1.256,50
Kerk In Actie - kwetsbare ouderen Moldavie	€ 716,50
Kerk In Actie - kwetsbare groepen Myanmar	€ 25,00
Stichting Present NoordWest Friesland	€ 94,00

Agape Home Nikki's Place	€ 50,00
Giro 555 Turkije / Syrie	€ 40,00
Victory 4 All	€ 313,50
Blessed Generation Nederland	€ 190,00
Kerk In Actie - wereldvoedseldag Indonesie	€ 240,00

Namens de Diaconie hartelijk dank voor uw bijdragen.
Jan Oosterhaven

Impressie van de voorbereiding voor de oogstdienst gehouden op 5 november.
Met dank aan alle vrijwilligers!



Foto's ingestuurd door Johannes Tigchelaar

Collectes december

De opbrengst van de diaconiecollectes in de Adventstijd zijn bestemd voor Kerk in Actie. Dat betreft op:

Zondag 10 december:

Kinderen in de knel - Myanmar

Door de langdurige conflicten in Myanmar zijn veel inwoners van dit Zuidoost-Aziatische land de grens met Thailand over gevlucht. In het grensgebied worden kwetsbare kinderen en jongeren opgevangen en krijgen ze verzorging en scholing.

Zondag 17 december:

Binnenlands diaconaat - Hulp en perspectief voor mensen zonder papieren

In Nederland verblijven enkele tienduizenden migranten zonder verblijfsvergunning en geldige papieren. Zij hebben nauwelijks rechten en leven vaak onder moeilijke omstandigheden. Ze mogen niet werken en hebben geen recht op sociale voorzieningen. Kerk in Actie ondersteunt kerkelijke initiatieven die migranten helpen met informatie, advies en scholing.

Zondag 24 december

Kinderen in de knel - Oekraïne

Vallen, opstaan en weer doorgaan. De veerkracht van de mensen in Oekraïne is bewonderenswaardig. Ondanks de oorlog bouwen ze elke dag aan hun toekomst. Voor zichzelf, maar vooral voor hun kinderen, de toekomst van het land. Kerk in Actie helpt hen deze verschrikkelijke tijd zo goed mogelijk door te komen.

Met opvangplekken waar ze kunnen opwarmen en spelen. Met voedsel. Met gebouwen zodat ze naar school kunnen gaan. En met psychosociale hulp om trauma's te voorkomen of te beperken. Bouw je mee aan een hoopvolle toekomst voor Oekraïne?

Steun het werk van Kerk in Actie en geef in de collecte of maak je bijdrage over op **NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie** o.v.v. het betreffende collectiedoel. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Eerste Kerstdag 25 december:

De opbrengst van de diaconiecollecte is bestemd voor de Eindejaarsmaaltijd. Op donderdag 28 december wordt in de Martinikerk een maaltijd gehouden voor alleenstaanden en mensen die zich eenzaam voelen. Deze maaltijd wordt georganiseerd door diverse geloofsgemeenschappen in Franeker. Voor informatie zie het artikel elders in deze Binding.

Djoke de Boer

VOEDSELBANK ACTIE

Van **6 tot 14 januari 2024** organiseert Kerk in Actie een actieweek om zo veel mogelijk voedsel voor de Voedselbank in te zamelen.

Vorig jaar is de campagne Samen tegen Armoede gestart, op verzoek van Voedselbank Nederland. Wat bleek? Rond Kerst wordt er ontzettend veel voedsel ingezameld, maar na Oud & Nieuw is er juist een grote dip. Terwijl ook dan hulp natuurlijk keihard nodig is.

De diaconie zal deze actieweek in onze gemeente organiseren. U kunt dus begin januari meer informatie verwachten betreffende de inzameling van etenswaren voor de voedselbank.

BEDANKT

De diaconie heeft gemeenteleden gevraagd te collecteren voor Kerk in Actie, en velen hebben gehoor gegeven aan deze oproep. De opbrengst van deze landelijke huis-aan-huiscollecte is bestemd voor kinderen in Oekraïne. Dertig mensen zijn in de collecteweek op pad gegaan en hebben samen het mooie bedrag van **€ 1758,15** opgehaald. De totale opbrengst van de landelijke collecte wordt later bekend gemaakt.

De diaconie wil allen hartelijk dankzeggen voor ieders inzet en betrokkenheid.

Chiang Mai -

Op 11 oktober arriveerde ik in Agape Home Nikki`s Place in Chiang Mai. Het voelde direct weer als thuis. Direct ook weer met de neus op de feiten gedrukt. Sociale Zaken komt met een meisje van 11 jaar jong, hoogzwanger. Seks met 2 jongens van 17 jaar. Of we de baby na de bevalling op willen nemen. Ook kennismaking met een jonge vrouw (27 jaar) die seksueel werd misbruikt en ook zwanger. Ze is vorige week bevallen van een prachtige baby van 9 pond, haar naam is Esther. Dan wordt er een drieling binnengebracht uit Bangkok. De moeder heeft geen geld of mogelijkheden om ze te verzorgen. Drie jongetjes en ze had al enkele oudere kinderen. Dat is vaak het dilemma voor Avis Rideout, de missionaris/oprichtster/directeur van Agape Home: ze wil graag alle kinderen helpen en verlegt grenzen en tegelijkertijd, je kan niet de hele wereld op de schouders nemen. Nu konden we ze allemaal helpen. Eigenlijk hebben we nu teveel kinderen in verhouding tot personele bezetting en toch zet het team gemotiveerd door. Het betreft niet in alle gevallen Hiv-geïnfecteerde kinderen, dat is immers onze specialiteit, maar toch! We hebben op dit moment de zorg voor 113 kinderen.

Ook hebben we een hand reikend programma (in het Engels noemen ze het `outreaching`) naar tientallen families in de bergen en bergvolken, die een kind in de familie hebben met hiv-infectie (LEK-project) We houden de gezondheid in de gaten, geven 4x per jaar wat geld (met verantwoording door hen), schooluniformen, schoolboeken e.d.

Avis heeft al zo'n 25 jaar kennis aan een pastor (dominee) in Chiang Dao, dichtbij de grens met Laos en Myanmar. Hij heeft in die omgeving een mooie christelijke gemeente opgebouwd en gaat ook over de grens naar dorpjes in Laos en Myanmar. In één van de dorpjes heerst een explosie van malaria met enkele doden en ernstig zieken tot gevolg. Er was dringende behoefte aan `mosquito-nets` (klamboe) en de Protestantse Gemeente Franeker heeft 100 netten gefinancierd, die door de pastor direct ter plaatse zijn ingezet. Hij nam ook 7 jongens op, die wees zijn en ontheemd. Voor hen laten we bedden maken. Ze sliepen nu op de vloer. Avis heeft vorige week met haar team ingestemd om blijvend hulp te bieden aan de pastor en de bergstammen in dat gebied en kinderen en volwassenen te helpen. Ook in dat project krijgen we steun van een nieuwe vriend, die 3 weken in Agape Home oriënteerde of hij kan en wil helpen. Hij heet Jeff Brown, woont in Vancouver, heeft net z'n bedrijf verkocht en wil goed doen. Samen met Agape Home, gaan hij en ik ons ook inzetten voor de pastor en zijn gemeenteleden, voornamelijk stamleden in Myanmar en Laos.

Ik vraag op sociale media zoals facebook, Instagram en LinkedIn vaak om geld voor diverse projecten. En waarom nu dan? Normaal gesproken is er geen geld om dit soort zaken aan te pakken of nieuwe dingen te realiseren. We hangen elke maand af van geld dat binnenkomt en dat vult meestal en soms ook niet, de basisbehoeften: betaling personeel, onderdak, energie, voeding, scholing. Het lukt allemaal maar net en sommige maanden ook niet. Dus komen wij elk jaar binnen, proberen we via goede gevers in onze PKN gemeente, in gemeente Waadhoeke en omliggende gemeenten en ook in Duitsland, geld te krijgen voor de nieuwe projecten. Vaak onderhoud, renovatie en nieuwe projecten. Met ook een Engels woord, willen we meer `sustainability` realiseren. Zekere inkomsten. Samen met Jeff zijn we bezig een opleiding op het terrein op te zetten voor assistent verpleegkundigen. We passen een gebouw aan, zijn bezig met aanvraag van een schoollicentie e.d. en starten met 10 studenten om te leren en te proberen. Klaar met de opleiding van een half jaar, heeft ieder een baan. Ook mooi voor onze volwassen wordende kinderen. Jeff financiert alles voor het eerste jaar. Dan evalueren en gaat het goed, uitbreiden.

Dankzij veel van onze gemeenteleden en verre omgeving konden we al hel wat realiseren. We kunnen de volledige centrale keuken renoveren met een gift van PKN Franeker van 2100 euro. Echt geweldig en broodnodig! Verder hebben we van giften het volgende kunnen realiseren: inrichting 10 badkamers in appartementjes. Deze 10 appartementjes konden we bouwen van geld dat we wonnen voor Avis bij een Rotaryclub in Hong Kong, vorig jaar november. Ik maakte een aanvraag en we wonnen 100.000 dollar. De volgende 10 kamers zijn in aanbouw en ook die behoeven een badkamer. De appartementen zijn bestemd voor begeleid wonen voor volwassen kinderen met een beperking.

Wat dan nog meer gerealiseerd: een kunstgrasvloer voor de nieuwe speeltuin, verven van de speeltuin, aanleg van een betonvloer voor fitnessapparatuur voor pubers en volwassen kinderen, reparatie van een lek in het zwembad en nieuwe leidingen, een ondersteuningsprogramma voor scholing van kinderen van ons personeel (secundaire arbeidsvoorwaarden), renovatie gebouwtje waterbassin watertorentje (we hebben eigen bronnen), snoeien van bomen die door daken groeien e.d., aanleg van een betonweg, opknappen toiletgebouw, aanschaf 50 ligmatrasjes voor de kinderen, inkoop melk/babyvoeding en meer. Er is veel meer te vertellen: later meer. Het is ontroerend en hartverwarmend hoe jullie als gemeente meeleven en hoe er nog steeds wordt gegeven. Ook regelmatig is er gegeven door PKN gemeente Ried-Boer. Grote dank namens Avis Rideout en de kinderen. We maken hier echt een verschil! Dank God voor jullie delen, voor jullie steun.

Mocht je overwegen om te geven?

Stichting Nikki's Friends (ANBI), bankreknr. IBAN: NL26 RABO 0320496511.

Hartelijke groet uit Chiang Mai en Gods Zegen,
Wessel Veenstra
Jeanet Diemers-Hospes



ZIEKMELDINGEN / ZIEKENDIENST

Voor **ziekmeldingen** en **ziekenbrief**, de **ziekendienst** contacten. Zij zorgen voor een attentie thuis, informeren de predikanten en verzorgen de ziekenbrief:

mw. L. de Beer-Dijkstra

mw. N. Ferwerda-Dotinga

mw. A. van Nimwegen-Vlietstra

mw. T. Palma-de Vries

MUTATIES:

Doorgeven aan:

Kerkelijk Bureau, Zilverstraat 36, 8801 KC

's morgens van 9.00-11.30 uur

0517 – 393200 of kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl

Wilt u liever niet dat uw jubileum of verjaardag vermeld wordt, geef dat dan even door aan het kerkelijk bureau.

Wanneer uw naam niet wordt genoemd dan staat uw huwelijksdatum niet in ons bestand en is bij ons niet bekend. Neem ook in dat geval contact op met het kerkelijk bureau:

0517 – 39 32 00 of kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl

BERICHTEN VAN ACTIVITEITEN

Beroepingscommissie van start

Eindelijk, zullen velen van u verzuchten. En ja, het heeft lang geduurd. Maar er is in het laatste anderhalf jaar ook veel gebeurd. Met ondersteuning van Henk van den Bosch als interim predikant en de inzet van veel vrijwilligers en ambulante predikant Douwe Visser, is er een nieuwe organisatiestructuur voor de kerkenraad ontwikkeld met een nieuwe preses en een nieuwe scribe. Een nieuw missie- en visiedocument is geschreven en een profiel voor de nieuw te beroepen predikant en een te benoemen jeugdwerker, beide in deeltijd (0.6 fte).

Na toestemming van de classis en het mobiliteitsbureau in Utrecht konden we overgaan tot het zoeken en benoemen van een beroepingscommissie, die enigszins een afspiegeling is van onze gemeente. De namen stonden in de vorige Binding, maar hier nogmaals:

Djoke de Boer-Boutsma, secretaris

Sebastiaan Douma, voorzitter

Hinke Dijkstra-van der Zee

Griet van Marrum-Reitsma

Nynke-Aly Miedema-Kamstra

Hanneke Roelofsen

Gerlof Tiemersma

Josina de Vries-la Roi

Roger Wind

Wanneer u dit leest hebben we na een kennismaking-bijeenkomst al twee vergaderingen achter de rug, We willen u regelmatig op de hoogte houden van de voortgang, voorzover de vertrouwelijkheid dat toelaat. Dat laatste is van groot belang ter bescherming van de privacy van de eventuele kandidaten.

We zijn nu nog in een soort voorbereidende fase, zoals het uitpluizen van de procedure, het nader invullen van de profielen, het opstellen van een advertentie en -ook heel belangrijk- het nader leren kennen van elkaar en elkaars verwachtingen.

Inmiddels is ds. Sytze Ypma aangesteld als consulent. Een consulent is geen lid van de beroepingscommissie, maar is er ter begeleiding en advisering.

We verwachten binnenkort van het mobiliteitsbureau een lijst met namen te ontvangen van beroepbare predikanten en proponenten. (Een proponent is een afgestudeerd theoloog die mag preken en beroepen kan worden door een gemeente. De proponent onderscheidt zich van de "kandidaat", een student die wel mag preken, maar nog niet beroepbaar is. In de nieuwe kerkorde van de PKN is het begrip proponent weer teruggekomen, nadat het lange tijd minder gebruikt werd.)

Daarnaast vragen we aan u als gemeente ons te helpen door namen door te geven van predikanten die u kent en die wellicht een beroep naar Franeker zouden kunnen overwegen. Dit is uiteraard ook strikt vertrouwelijk. Het is zeker niet de bedoeling dat u zelf contact met voorgangers opneemt om te informeren!

Maar als u denkt een geschikt iemand te kennen kunt u de naam (of namen) in een gesloten envelop met uw eigen naam en handtekening inleveren bij het kerkelijk bureau of bij een van de commissieleden, t.a.v. secretaris beroepingscommissie PGF.

We zijn niet de enige vacante gemeente in ons land. Maar we gaan het komende jaar vol vertrouwen op Gods hulp tegemoet. Het is tenslotte Zijn Kerk!

Namens de beroepingscommissie,
Roger Wind

Beste mensen van de PGF,

Sinds september vorig jaar ben ik aan uw gemeente verbonden als interimpredikant. Mijn taak was het ondersteunen van de kerkenraad bij het nemen van een aantal ingrijpende beslissingen met betrekking tot de toekomst van de gemeente. Specifiek ging het daarbij om het reorganiseren van de kerkelijke organisatie, het schrijven van een nieuw beleidsplan, en het voorbereiden van het werk van de beroepingscommissie.

Bij de afronding van deze werkzaamheden in september jl. heb ik met de kerkenraad afgesproken nog een paar maanden langer te blijven met een wat kleinere aanstelling om een paar lopende processen verder te begeleiden. Daarbij ging het voornamelijk om het opstarten van de beroepingsprocedure en de implementatie van de nieuwe opzet van het pastorale werk.

Ook deze werkzaamheden rond ik nu af. Elders in deze Binding kunt u lezen over de voortgang van het beroepingswerk, en ook over de organisatie van het pastoraat wordt u daar nader geïnformeerd. In de december-vergadering van de kleine kerkenraad zal ik een verslag van mijn werkzaamheden voorleggen. En daarmee komt dan een eind aan mijn verbintenis met uw gemeente.

Ik heb met buitengewoon veel genoegen in uw midden gewerkt. Het collegiale contact met ds. Sytze Ypma, de constructieve samenwerking met interimvoorzitter Wessel Veenstra en scriba Piety Sieperda, de al even plezierige samenwerking met de leden van de kerkenraad en van de verschillende gremia (bestuurlijk adviserend orgaan), de ontmoeting met en de betrokkenheid van een groot aantal gemeenteleden bij mijn werkzaamheden, het nu en dan voor mogen gaan in de eredienst, - ik heb het allemaal als bijzonder prettig, gastvrij en vruchtbaar ervaren. Ik ben u dan ook dankbaar dat u mij de kans hebt gegeven om in uw midden werkzaam te zijn.

Gelukkig komt met het einde van de verbintenis niet een einde aan de verbondenheid. Zo kwam ik mijn naam onlangs alweer tegen op het preekrooster van volgend jaar. Ik verheug me nu reeds op het weerzien!

Een hartelijke groet,
ds. Henk van den Bosch

Volkskerstzang 2023 op woensdagavond 13 december

Martinikerk aanvang : 19:00 uur

We zingen samen de prachtige en bekende Kerstliederen.

Voorganger is ds. Teije T. Osinga
De organist is: Bauke van der Meer
Er is een collecte bij de uitgang.

Welkom allemaal!

Namens de organisatie,
Interkerkelijke Evangelisatie Commissie

Open Synagoge Dienst op vrijdag 15 december

Al sinds 2016 wordt de **Open Synagoge Dienst** georganiseerd: een vrijdagavonddienst in de joodse traditie. Het concept werd bedacht door rabbijn Tamarah Benima. Zij leidt deze diensten, met ondersteuning van Alexander de Vries als chazzan (voorzanger). De Open Synagoge Diensten zijn bedoeld om niet-Joden en Joden voor wie de drempel van de synagoge te hoog is te laten **ervaren** hoe het is op vrijdagavond in de niet-orthodoxe synagoge. Zij geven de mogelijkheid om mee te doen: gebeden en liederen zingen in het Hebreeuws, luisteren naar een *derasja* ('preek'), het ervaren en zelf zeggen van berachot (zegenspreuken), en voor en na de dienst *nasjen* (koffie, thee, wijn, lekkernijen) en gezelligheid.

Programma:

19.00: Inloop met koffie, thee, fris en lekkernijen (kom niet met een al te volle maag!).

19.30 -21.00: Vrijdagavonddienst, o.a. met het zegenen van de Sjabbat, wijn en brood.

21.00-22.00: *Kiddoesj*: gezellig samenzijn met drankjes, hapjes en lekkernijen, en – het belangrijkste! - veel humor en persoonlijke gesprekken over belangrijke onderwerpen.

Deelname aan de Open Synagoge Diensten is kosteloos. Wilt u lekkers bakken of meenemen? Meldt dat even bij de opgave! Via tel.nr. 0517 393200 's morgens op werkdagen tussen 08.00 en 12.00 uur.

Iedereen is welkom. Ook kinderen zijn meer dan welkom.

Namens de voorbereidingscommissie; Tamarah Benima, ds. Sytze Ypma en Annemiek Heerma

Vrijdag 15 december in De Rank, 19.00 uur inloop, aanvang 19.30 uur - 22.00 uur

Leiding: Rabbijn Tamara Benina

FEESTELIJKE OFFICIËLE PRESENTATIE VAN DE BIJBEL VAN BACH IN FRANEKER MARTINIKERK OP 18 DECEMBER

Op maandagmiddag 18 december om 15:00 wordt in de Franeker Martinikerk de Bachbijbel (zie www.bachbijbel.nl) officieel gepresenteerd aan Commissaris van de Koning Arno Brok.

Tijdens deze bijeenkomst klinkt muziek van Bach uitgevoerd door Martini-organist Jochem Schuurman en het Leeuwarder Madrigaalkoor o.l.v. Broer Giesing.

De bijeenkomst is voor belangstellenden gratis toegankelijk.

Wel is het fijn om ongeveer te weten hoeveel mensen er komen; dus graag uw komst melden per e-mail: dingeman@vanwijnenuitgevers.nl.



GRATIS KERSTDINER

Donderdag 28 december 2023, vanaf 16:30
in de Martinikerk (Grote Kerk) van Franeker



Wees welkom om met ons het Kerstfeest te vieren aan tafel **op 28 december in de Franeker Martinikerk aan de Bredeplaats**. Vanaf 16:30 uur is er thee en koffie met wat lekkers en zijn er gezellige activiteiten. En we gaan zeker ook samen zingen. Rond 17:30 uur wordt er een feestelijk diner geserveerd.

Groot en klein is welkom. Helemaal gratis. U hoeft zich alleen maar aan te melden. Dat kan tot 21 december. Vul dit strookje in en doe het in de brievenbus bij De Rank, Zilverstraat 36, 8801 KC Franeker. Bij de Franciscuskerk, Godsacker 11, 8801 LM Franeker. Of bij De Voorhof, Voorstraat 71, 8801 LB Franeker. U kunt ook een mailtje sturen naar kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl

OPGAVESTROOKJE | Kerstdiner 28 december 2023

- Ik kom naar het Kerstdiner in de Martinikerk, met ___ personen
- Ik word graag opgehaald en thuisgebracht
- Ik heb een dieet, namelijk _____
- Naam: _____
- Adres: _____
- Telefoonnummer: _____

Oliebollen



Het is december en in deze maand is de oliebol niet weg te denken onder ons. Op oudejaarsdag eten we massaal deze lekkernij, liefst dik gepoederd en gevuld met rozijnen en/of appel. Het is een puur Hollandse en al eeuwenoude traditie. Dit jaar valt oudejaarsdag op zondag en is de oliebol een passend koffiehapke na de preek in de kerk. Daarom gaan we op **30 december** hiervoor schalen vol bakken. Sieds de Jong heeft aangegeven voor een grote frituurpan(nen) en emmers voor het beslag te kunnen zorgen. Of hij ook mee kan bakken is op dit moment nog niet zeker. Hayo Bartlema heb ik gevraagd om te helpen en hij heeft toegezegd. Zijn credo: Ik heb het nog nooit gedaan dus ik denk dat ik het wel kan! (Pipi Langkous). En zo is het, iedereen kan het en jong geleerd, oud gedaan. Maar we hebben nog wat meer handen nodig. Onder genot van de muziek uit de top 2000, warme chocola, koffie en glühwein maken we er een gezellige dag van. Kom ook bakken en proeven! En dat hoeft echt niet de hele dag, een uurtje mag ook. Geef even door als je van plan bent te komen. En kom je zaterdag niet bakken, kom dan in ieder geval zondag proeven in de kerk. Tot ziens op **zaterdag 30 december** onder het afdak in de tuin aan de Mercuriusbaan vanaf 10.00 uur.

Sieds, Hayo en Hinke

CANTATEDIENST 7 JANUARI 2024

11.00 UUR (ELF UUR !!!)

Martinikerk Franeker



“HERR, wenn die stolzen Feinde schnauben” (BWV 248 VI)

Dit is de titel van het laatste deel van het Weihnachtsoratorium van Johann Sebastian Bach. Voor dit deel liet Bach zich inspireren door het verhaal van de drie Wijzen uit het Oosten. In de tijd van Bach werden deze delen resp. op de eerste zondag van het nieuwe jaar en op Driekoningen in de kerkdienst uitgevoerd. Het kerstverhaal werd in de tijd gespreid over de verschillende feesten en zondagen verteld. De titel “Herr, wenn die stolzen Feinde schnauben” (HEER, als de trotse vijanden briesen) verwijst naar de bedreigingen die christenen tegenkomen en weerstaan, met Herodes als personificatie van het kwaad. De cantate heeft daarom ook dat strijdlustige karakter dat uit de titel spreekt. Trompetten en pauken klinken in het openings- en slotdeel. Dat karakter klinkt ook door in de aria's. Een evangelist reciteert tussen de delen door het verhaal volgens Matteüs 2, 7–12. Op zondag 7 januari staat het tweede deel van het verhaal van de Drie Wijzen centraal. In deze dienst klinkt de daarbij behorende zesde cantate uit dat Weihnachtsoratorium. Heel bijzonder, omdat we deze muziek in Nederland eigenlijk alleen op het concertpodium horen. Voor deze dienst gaan wij dus eigenlijk 300 jaar terug in de tijd. Toen werd gezongen en gespeelde muziek ingezet om de boodschap van het Evangelie te versterken. En dat is wat wij op 7 januari ook gaan beleven. In deze cantatedienst zal ds. Han Dondorp voorgaan. Het belooft een muzikale dienst te worden waar ook onze organist Jochem Schuurman passend van zich zal laten horen. Het cantatecollectief “Ewiges Feuer” verzorgt met 45 musici de uitvoering van de cantate. Het gezelschap legt zich al meer dan 15 jaar toe op het zingen en spelen van de cantates van Johann Sebastian Bach in kerkdiensten in de noordelijke regio. Bach maakte gedurende zijn loopbaan voor iedere christelijke feestdag en elke zondag meerdere cantates. Iedere week weer opnieuw. Hij werkte daarbij met de musici die hij op dat moment ter beschikking had. Het cantatecollectief werkt ook met een flexibele mix van professionele en heel goede amateurmuzikanten. “Ewiges Feuer” staat onder leiding van kerkmusicus Geke Bruining. Solisten in deze dienst zijn: sopraan: Agnes van Laar, alt: Mieke Presly, tenor: Gerben Houba, bas: Hans de Wolf. Martin Herz (tenor) is de evangelist.

De dienst begint om 11 uur. Een uur later dan we gewend zijn, dit in verband met het in-oefenen van de musici. Vanaf 10 uur is er koffie en/of thee.

ALLERLEI

40-DAGENKALENDER 2024

Beste mensen,

Graag willen wij ook dit jaar uw aandacht vragen voor de 40-dagenkalender. De tijd voor Pasen (40 dagen) is een tijd van bezinning en inkeer. Deze kalender wil daarbij een steuntje in de rug zijn met elke dag een gedicht, spreuk, overweging, recept of andere tekst. De kalender draagt

als titel: 'Ga mee'. Met dit thema sluit de kalender aan bij de 40dagentijdcampagne 2024 van Kerk in Actie.

U kunt de kalender bestellen o.v.v. uw naam, adres en woonplaats:

*via de intekenlijst (in de kerk en op het kerkelijk bureau)

*via email: kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl

*via telefoon 0517 – 39 3200 (Yteke Waltje, alleen 's ochtends)

*via Piety Sieperda of Aukje van Nimwegen

De kalender kost € 6,50 en er kan t/m 21 januari 2024 besteld worden. De kalender wordt in de periode van 29 januari t/m 10 februari bij u thuis bezorgd en u kunt dan ook betalen.

De opbrengst van deze kalender is voor het werk van Hillie en Eman op Java in Indonesië. Vooral in deze tijd kunnen Hillie en Eman uw steun goed gebruiken. Doet u mee?

Voor u een mooie kalender, voor Eman en Hillie geldt voor hun missie!

Alvast bedankt voor uw steun.

Jeanet Veenstra, ZWO-commissie Franeker
Elizabeth Schaaf, PKN-gemeente Bitgum, Bitgummole, Ingelum, Marsum



ZWO

Voorzitter: Jeanet Veenstra

Penningmeester: Pieter Walinga

Bankrekeningnummer: **NL07 RABO 0313 2032 29**

oud papier

In het weekend van 5 & 6 januari en in het weekend van 2 & 3 februari staat de oud papiercontainer op de P.J. Troelstrastraat 24 (C.B.S. De Toermalijn).

Het oud papier graag **zaterdags voor 12.00 uur** bij de container brengen, deze wordt kort na 12.00 uur opgehaald. Bent u een keer te laat, neem uw oud papier dan s.v.p. weer mee.

Oud papier opbrengst oktober: € 72,00

VROUWENGROEP “DE SCHAKEL”

We hebben een bijeenkomst in De Rank op **dinsdag 19 december om 09:45 uur**.

We bereiden ons voor op het Kerstfeest met een liturgie die Ilse Douma gemaakt heeft en ook leidt. Daarna een Kerstverhaal en we sluiten af met een maaltijd met soep en broodjes.

Hartelijke groet namens De Schakel,
Ymkje Santema-Hogendorp



Chr. Vrouwengroep Samen Sterk

Dames wat gaat de tijd snel. De volgende vergadering vieren we alweer kerst. Dit jaar houden op **18 december** met elkaar een broodmaaltijd in De Rank. We beginnen om **17:30 uur**. Met elkaar maken we het gezellig! Gasten zijn ook welkom.

Voor informatie kunnen jullie contact opnemen met onze secretaresse: mevrouw A. de Jong-Nijk.

Dan onze Nieuwjaarswensen, die houden we in De Rank op **11 januari 2024 om 10:00 uur**.

Hartelijke groeten,
het bestuur



Donderdag 21 december 2023, 14.30 uur in De Rank.

We vieren Kerst met medewerking van het Leger des Heils van Harlingen.

Donderdag 4 januari 2024, 14.30 uur in Sjaerdemastate Nieuwjaars receptie.

Sander de Zeeuw, vz. PCOB Franeker e.o.

AGENDA

Radio “Eenhoorn” 9.30 uur: ds. J. Bakker, Stiens

donderdag 14 december

vergadering kleine kerkenraad

zondag 17 december

Radio "Eenhoorn" 9.30 uur: ds. G. Bruinsma, Joure

maandag 18 december

Chr. Vrouwengroep Samen Sterk, De Rank, 17:30 uur

dinsdag 19 december

Vrouwenvereniging De Schakel, 09:45 uur in De Rank

donderdag 21 december

PCOB, 14.30 uur in De Rank

zondag 24 december

Radio "Eenhoorn" 9.30 uur: ds. R. Dragstra, Leeuwarden

Radio "Eenhoorn" 20.30 uur: evang. D. Wolbers, Franeker

maandag 25 december

Radio "Eenhoorn" 9.30 uur: evang. D. Wolbers, Franeker

zondag 31 december

Radio "Eenhoorn" 9.30 uur: ds. M. Roepers, Hitzum/Achlum

Radio "Eenhoorn" 19.30 uur: maj. Fr. van der Werf, Leeuwarden

donderdag 4 januari 2024

PCOB, 14.30 uur in Sjaerdemastate, nieuwjaarsreceptie

vrijdag en zaterdag 5 en 6 januari 2024

oud papier

zondag 7 januari

Radio "Eenhoorn" 09.30 uur: ds. J. Zeldenrust, Mantgum

donderdag 11 januari

Chr. Vrouwengroep Samen Sterk, De Rank, 10:00 uur



Jeugdouderlingen: Nynke-Aly Miedema-Kamstra

Marije Miedema-Epema



Weet jij hoe laat het is?

Kindernevendienstproject voor advent en Kerst

Elke zondag is bijzonder, maar de zondagen in de adventstijd zijn nog een beetje extra bijzonder. Dan leven we toe naar Kerst, het feest van de geboorte van Jezus. Samen besteden we daar aandacht aan met het adventsproject van de kindernevendienst. De titel van het project is: ‘Weet jij hoe laat het is?’

Verwachting

Advent is een periode van verwachten, van reikhalzend uitkijken naar wat komt. Bij verwachting speelt tijd een belangrijke rol: hoe lang duurt het nog? Je kunt op je horloge of op de kalender kijken om te zien hoever de tijd gevorderd is. Maar soms kun je ook aan andere dingen zien of je verwachting al bijna vervuld wordt. De Bijbelverhalen van deze periode laten zien hoe mensen met een ‘vooruitziende’ blik hebben uitgekeken naar de komst van de Heer.

Een klok met verhalen

De verwachting en de tijd worden in de kerk zichtbaar gemaakt met een grote klok. Deze staat voor in de kerk. Aan het begin van de adventstijd is het een gewone klok, met een wijzerplaat met wijzers. Maar in de loop van de adventstijd verschijnen verhalen op de wijzerplaat. Dat doet de klokkenmaker. Hij komt elke week langs om de klok goed te zetten

Wil jij de klokkenmaker ook ontmoeten? Kom dan naar de kindernevendienst op 10, 17, 24 en 25 december. Dan gaan we samen ontdekken hoe laat het is.

Er is ook kinderoppas aanwezig voor 0 tot 4-jarigen.

Ook op 7 januari 2024 is er Kindernevendienst.

Namens de kindernevendienstleiding,
Ilse Douma-Schaap



GodlyPlay

Op zondag 12 november was het zover; om 11.00 uur druppelden de eerste kinderen met hun vaders en moeders De Rank binnen. Het was wel duidelijk; ze hadden zin in een goed verhaal. Anna-Wil en Thirsa stonden achter de bar om de gasten van koffie, limonade en wat lekkers te voorzien. Zo konden we een beetje kennismaken met elkaar.

Voordat we de (heilige) ruimte binnentraden kregen de gasten de volgende vraag: “Zijn jullie klaar voor het verhaal?” En zo stapten we over de drempel en namen plaats in de kring op één van de kussens.

We luisterden naar het verhaal van Abraham en Sara, zij moesten op reis gaan. Eerst was er nog de rivier de Eufraat, die hen de weg wees en te drinken gaf. Maar later, toen ze verder trokken, moesten ze dwars door de woestijn. En dat is een gevaarlijke plek, daar kom je alleen als het echt moet! Abram beklom een berg en bad. God was daar, God was niet alleen hier of daar, God was overal. Zo kwamen ze aan in het beloofde land en daar werden ze ouders van een zoontje. Dat had God hen beloofd, ze hadden dat nooit meer verwacht, want ze waren al zo oud. Ze noemden hun zoontje Isaak, dat betekent “gelach” in het Hebreeuws.

We hoorden dat we allemaal deel uitmaken van een grote familie, die zo talrijk is geworden als de sterren aan de hemel staan en zandkorrels zijn in de woestijn.

Na het verhaal en de verwonderingsvragen gingen we op een zelfgekozen manier creatief aan de slag; de één ging spelen met de woestijnzak, de ander met de stempels of met bouwblokken. Werken maakt hongerig en we sloten de ochtend af met een lekker broodje knakworst. Al met al een geslaagd samenzijn, voor herhaling vatbaar. En..... het zou mooi zijn, als je de volgende keer je vriendje of vriendinnetje meeneemt!

Annemiek Heerma

Gedicht Vredesduif



Het symbool van liefde en verdraagzaamheid,
wars van oorlog en geweld.
Hopend op een betere tijd,
waar nog steeds een mensenleven telt.

Met haar ranke gestalte en witte veren,
strooit ze al haar liefde over deze aarde.
En elke dag zal ze het weer opnieuw proberen,
want al wat leeft heeft voor haar nog zo veel waarde.

Mensen die op de vlucht zijn geslagen,
wil ze symbolisch met haar vleugels omarmen,
en in de koude winter hun verwarmen.
Een lichtpuntje zijn in moeilijke dagen.

Hoop doet leven, is haar hartekreet,
en in volgeltaal schreeuwt ze zodat ieder het weet.
Ze maakt een ererondje zwevend op de wind.
Onmisbaar, zij die alle goeds verbindt.

Geartsje Suierveld-Kramer

Ingestuurd door Willy Visser, Tzummarum