

Liturgie maandag 1 januari 2024

– Ochtendgebed op Nieuwjaarsdag Achtste Kerstdag –

Voorganger: ds. Sytze Ypma

Ouderling van Dienst: Rolf Bremmer

Diaken: Annet Walinga en Bettie Vlieger

Lector: Hanneke Roelofsen

Organist: Jochem Schuurman

Rondgangscollecte: kerk

Koster: Arjen de Boer

Beeldpresentatie: Tjalling de Jong

Geluid en camera: Jan Eising

Pianospel

Welkom en inleidende woorden

Moment van stilte

Openingslied: Psalm 8: 1, 2 en 3, Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven

Bemoediging en drempelgebed

Vg Onze hulp is de Naam van God

Allen DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Vg Hoor ons aan, Eeuwige God

Allen HOOR NAAR ONS BIDDEN

Vg Open onze lippen

Allen DAT ONZE MONDEN ZULLEN ZINGEN VAN UW EER

Vg Kom ons te hulp

Allen HAAST U ONS TE HELPEN

Vg Maak uw Naam waar in uw Zoon, ons geschonken:

Allen JEZUS, RED ONS VAN ALLE KWAAD

Vg Wees aanwezig en zegen het werk van onze handen in het nieuwe jaar

Allen KOM IN ONS MIDDEN EN ZIE ONS AAN. AMEN

Allen EER AAN DE DRIE-ENE

ZOALS HET WAS IN HET BEGIN EN NU EN ALTIJD

EN IN DE EEUWEN DER EEUWEN AMEN

Korte inleiding op de lezingen

Eerste lezing Numeri 6:22-27

Zang 418, God schenk ons de kracht

Tweede lezing Handelingen 4: 8-12

Lied 512, O Jezus hoe vertrouwd en goed.

Derde lezing: Lucas 2:21

Moment van inkeer en verstillig – wat betekent de Naam van Jezus voor jou?

Meditatie

Orgelspel

Gebeden: morgengebed, dankgebed, stil gebed en Onze Vader

Inzameling

Zingen: Lied 425, vervuld van uw zegen

Zegenbede met gezongen Amen

Orgelspel