

Oecumenische viering in het kader van de week van gebed en eenheid

3e Zondag na Epifanie

Zondag 21 januari 2024

10.00 uur in Martinikerk

Voorganger: ds. Sytze Ypma

Ouderling van Dienst: Gerard de Raaf

Diaken: Wessel Veenstra, Annet Walinga

Organist: Jochem Schuurman

Lector: Sytske Nauta-Bouma

Rondgangscollecte: gezamenlijk doel, het Leger des Heils, winteropvang

Koster: Sikke Dijkstra

Beeldpresentatie: Sybe Swart

Geluid en camera: Jan Eising en Bram Boekema

Klokluider: Hayo Bartlema

Koffieschenken: Matty Tasma, Elly van den Bos, Trijntje Stellingwerf

Koffiedrinken na de dienst

Welkom door ouderling van dienst

De dienst van voorbereiding

Zingen (staande): Lied 213, 1, 3 en 5, Morgenglans der eeuwigheid

Morgenglans der eeuwigheid,
licht aan 't eeuwig Licht onttogen,
stel ons deze ochtendtijd
uwe heerlijkheid voor ogen,
en verdrijf door uwe macht
onze nacht!

Laat uw heil'ge liefdegloed
onze koude werken doden
en versterk in ons de moed
om, de eeuw'ge nacht ontvloten,
voordat wij ten onder gaan,
op te staan.

Overstroom ons met uw licht,
klare Zon van trouw en goedheid.
Treed niet met ons in 't gericht,
maar verblijd ons met de zoetheid
van des hemels zaligheid
voor altijd.

Votum

In de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.

Amen.

Groet

Genade komt u toe en vrede
van God onze Vader
en van Jezus Christus de Heer.

Amen.

Bemoediging

Vg: Onze hulp is in de Naam van de Heer

A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Hoor ons aan Eeuwige God,

A: HOOR NAAR ONS BIDDEN!

Vg: God van verlichting
die maan en de sterren en de zon tot aanzijn roept
die heerst over de hemelse gewesten

A: GOD IS HIER MET ONS

Vg: God, van leven, van alles en iedereen
die waarheid zaait en goedheid oogst

A: GOD IS HIER MET ONS

Vg: God, onze Zon en metgezel in vreugde
die pijn en angst geneest
en wijsheid schenkt.

A: GOD IS HIER MET ONS.
AMEN

(de gemeente neemt weer plaats)

Aansteken van de kaars van verbondenheid

Zingen: Lied 598, Als alles duister is/As alles tsjuster is

Gebed om vergeving

Zingen: Lied 412: 1, 3 en 4, Wij loven U, o God, belijden U als Heer

Wij loven U, o God, belijden U als Heer.
Eeuwige Vader, U geeft heel de wereld eer.
U zingen alle hemelen, serafs, machten, tronen,
onafgebroken rijst hun lied op hoge tonen:
Gij, driemaal heilig zijt Gij, God der legerscharen,
wiens grootheid aarde en hemel heerlijk openbaren!

U, Vader, U zij lof op een verhoogde toon!
Lof en aanbidding zij uw eengeboren Zoon.
Lof zij uw Geest, die ons ten Trooster is gegeven,
ons in de waarheid leidt, de weg van eeuwig leven.
U looft uw kerk alom, waar Gij die ook vergaarde;
U looft wat loven kan, in hemel en op aarde!

U, Christus, onze Heer, bekleed met majesteit,
des Vaders enige Zoon, zij lof in eeuwigheid!
De mensheid lag in schuld en vloek voor God verloren:
Gij hebt, de mens tot heil, de schoot der maagd verkoren.
Gij hebt aan 't kruis voor ons de dood zijn macht ontnomen
en ons de weg gebaand om tot Gods rijk te komen.

De dienst van het Woord

Gebed om de Heilige Geest

Lezing 1 Samuel 3: 1-10 en 18

Zingen: ELB, 241: 1 en 2, Weest stil voor het aangezicht van God

Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Aanbid Hem met eerbied en ontzag en kniel nu voor Hem neer; die zelf geen zonde kent en ons genade schenkt. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer.

Wees stil, want de heerlijkheid van God omgeeft ons in dit uur. Wij staan nu op heilige grond, waar Hij verschijnt met vuur; een eeuwigdurend licht straalt van zijn aangezicht. Wees stil, want de heerlijkheid van God omgeeft ons in dit uur.

Lezing: 1 Korinthe 6: 11b-14

Zingen: ELB 376: Abba Vader

Abba, Vader, U alleen,
U behoort ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen,
U behoort ik toe.

Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen,
Dat mijn wil voor eeuwig zij
d'uwe en anders geen.
laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen.

Lezing: Marcus 1: 14-20

Zingen: Lied 531: 1, en 3, Jezus, die langs het water liep

Jezus die langs het water liep
en Simon en Andreas riep,
om zomaar zonder praten
hun netten te verlaten, –
Hij komt misschien vandaag voorbij
en roept ook ons, roept jou en mij,
om alles op te geven
en trouw Hem na te leven.

Christus die door de wereld gaat
verheft zijn stem niet op de straat,
Hij spreekt ons hart aan, heden,
en wenkt ons met zich mede.
En lokt ook nog zoveel ons aan,
tot wie zouden wij anders gaan?
Hij heeft en zal ons geven
alles, – het eeuwig leven.

Preek

Orgelspel

Pastoralia

Dank- en Voorbeden – Stilgebed en Onze Vader

Inzameling van de gaven

Slotlied: Lied 836, 1, 2, 4 en 5, O Heer die onze Vader zijt, (Melodie Liedboek van de Kerken, 463)

O Heer die onze Vader zijt,
vergeef ons onze schuld.
Wijs ons de weg der zaligheid,
en laat ons hart, door U geleid,
met liefde zijn vervuld,
met liefde zijn vervuld.

Geef dat uw roepstem wordt gehoord,
als eenmaal bij de zee.
Geef dat ook wij uw nodend woord
vertrouwen, volgen ongestoord,
op weg gaan met U mee,
op weg gaan met U mee.

Leg Heer uw stille dauw van rust
op onze duisternis.
Neem van ons hart de vrees, de lust,
en maak ons innerlijk bewust
hoe schoon uw vrede is,
hoe schoon uw vrede is.

Dat ons geen drift en pijn verblindt,
geen hartstocht ons verwart.
Maak Gij ons rein en welgezind,
en spreek tot ons in vuur en wind,
o stille stem in 't hart,
o stille stem in 't hart.

Zegen + gezongen Amen

Zieken in ziekenhuizen en revalidatiecentra:

Noorderbreedte Revalidatie, Borniastraat 40, 8934 AD Leeuwarden;

Mw. T. Faber, A. Smidtsplein 20, Afd. 5 k40

Abbingahiem, Jansoniusstraat 10, 8934 BM Leeuwarden;

Dhr. P. de Jager, Prof. Camperstraat 24, Afd. Bonkefeart

Parkhoven, Dorhoutstraat 6-8, 8933 DD Leeuwarden;

Mw. R. Oosterbaan-Koopman, R. Werkhovenstraat 33,
Afd. Hoveniershuis 8C

Ielânen, Harste 11, 8602 JX Sneek;

Mw. A. van Steinvorn-Sijbesma, J. Piebengastrjitte 12

Activiteiten:

Zondagavond 21 januari in De Rank

Liedboek zingen en bidden in huis en kerk

Aanvang **19.30 uur**

Woensdag 24 januari

Oecumenisch avondgebed in de Parochiezaal van de Franciscuskerk

Aanvang **19.30 uur**

Donderdag 25 januari

Creatieve koffie-ochtend in **De Rank**

Van **10.00 – 12.00 uur**

Voor info zie de Activiteitengids



QR code voor de collecte, hartelijk dank voor uw gift.