

**KERKBLAD VOOR DE PROTESTANTSE
GEMEENTE TE FRANEKER**

31ste jaargang, nummer
Vrijdag 2 februari 2024

Vanuit het Pastoraal Overleg:

Met ingang van 1 januari 2024 komt de wijkindeling te vervallen, de overgang naar het categoriaal pastoraat gaat van start. De wijkouderlingen en pastoraal bezoekers horen nu niet meer bij een bepaalde wijk, maar zijn ingedeeld bij de verschillende doelgroepen.

Pastoraal bezoekwerk

Indien u graag pastoraal bezoek wilt ontvangen, dan vragen wij u zelf het initiatief te nemen door een bezoekje aan te vragen bij de predikant of bij één van de ouderlingen.

Neem gerust contact op, want zo kunnen wij aandacht blijven geven aan het pastorale bezoekwerk in onze gemeente en blijven we met elkaar verbonden. De predikant is het aanspreekpunt bij crisispastoraat.

In het colofon geven wij een overzicht van de groepen met de daarbij behorende namen.

Colofon:

- **Groep Groeiers 0-18 jaar:**
Nynke Aly Miedema- Kamstra

- **Groep Starters 18-30 jaar:**
Titia de Boer
Marije Miedema-Epema,
ds. Sytze Ypma,

- **Groep Bouwers 30-50 jaar:**
Hinke Dijkstra-van der Zee
Hayo Bartlema

- **Groep Plussers 50-70 jaar:**
Gerard de Raaf
Hieke Joustra
Piety Sieperda-Breidenbach

- **Groep Nestors 70 jaar en ouder:**
Tjerk Fokkema
Seerp Broersma
Hiltsje Oosterhof-Bekker
Henk Bron

Coördinatoren contactpersonen:

Hugo Visser

Akke Douma

Ouderenpastoraat:

Saxenoord en Saxenstate:

Pastor Ilse Douma-Schaap

Jan Huisman

Froonacker:

Pastor Ilse Douma-Schaap

Theresia:

Sietske Oosting

Lies Benders

Botniahuis:

Liesje Visser-Attema

Parkstate:

Piety Sieperda

Roordastate:

Ds. Sytze Ypma

Kening State:

Hinke Dijkstra-van der Zee

Westerpoort:

Ds. Sytze Ypma

Martenahiem, Tzum:

Seerp Broersma

**De kopij voor de volgende nummers
inleveren uiterlijk donderdag 29 februari (nr.3)
en donderdag 28 maart (nr.4)**

OF HOE DAT HEET

*Gelukkig dat
het licht bestaat*

*en dat het met
me doet en praat*

*en dat ik weet
dat ik er vandaan*

*kom, van het licht
of hoe dat heet.*

Uit: 'Holte van licht', 1975
Tekst: Hans Andreus

Ingezonden door: Titia de Boer en Jannie Krol

Wanneer u geen Nieuwsflitsen of Nieuwsbrieven ontvangt, is uw emailadres bij ons niet bekend.
Wilt u het aan ons doorgeven? kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl
Hartelijk dank!

Voedselbank

Heeft u voedingsartikelen die u zelf niet gebruikt, dan kunt u dit doneren aan de voedselbank.

Er staat een krat bij het kerkelijk bureau in de gang op Zilverstraat 36. Deze is 's morgens tussen 08.00 en 12.00 uur geopend.

MEDITATIE DOOR:

Hessel Yntema

Lente in de winter

Mist, opgedroogde bloemenstelen krakend door de harde wind, zwierende wilgenkatjes, regen, grauwigheid, grijsheid, een waterig zonnetje, korte dagen. Maar ook een ijsvloer met talloze soorten ijs – zo zwart dat de ijskristallen waar te nemen zijn, schuimijs van de harde wind, bubbeltjesijs door aangevroren natte sneeuw- ijssculpturen prijkend in het riet, witbesneeuwde takken, gezuiverde lucht, scharkeringen blauw aan de hemel. De grauwigheid en kou van de januarimaand resoneren, functioneren als brood en water. Alsof de zwaarmoedigheid en zwartdenkendheid smachtend ook aan de buitenkant weerklank en herkenning vinden.

Januari lijkt de puurste maand. Zonder pracht en praal, zonder drukte, afleiding, samenzijn. Geen diners met familie, borrels met collega's en champagnedrinken met vrienden en vriendinnen. De vakantie zonder verplichtingen is vervangen door de sleur van het alledaagse. De trompetten en pauken zijn weer opgeborgen. De slingers en lichtjes zitten in de doos. De Kerstboom ligt aan de straat en ook de Adventssterren zijn weer teruggekeerd op zolder.

Kerst ligt pas enkele weken achter ons, maar voor velen is de januarimaand een deprimerende maand – de marketing heeft er zelfs een naam voor bedacht. De warmte lijkt verjaagd te zijn door een winterkou en van licht dat bij Kerst zo hevig brandde, rest nu alleen een waakvlammetje, gedoofd door de regen en verstikt door de dikke, grijs-witte bewolking. Waar zijn de warmte en licht van het Kerstfeest gebleven?

Het kapitalisme heeft het Kerstfeest van de Kerk afgenomen, las ik, enkele dagen voor de Vierde Advent. De verlichting, de films, de diners. Hun warmte en licht blijken niet bestendig tegen de regen, de wind, de bewolking en de vrieskou. En toch, het kapitalisme met zijn consumptiedwang, opbranding van de aarde en de mens om de welvaart in stand te houden, het opsmukken van de buitenkant en waar geld als het idool op het materiële altaar wordt aanbeden, vertoont trekken van een verlangen naar een bestendige warmte, en een vuur dat nooit meer dooft. Kijk maar naar de symbolen die ook bij het kerstfeest van het kapitalisme horen: kaarsen, sterren, stalletjes, engelen in de kerstboom. Het herbergt een intense droom naar de vroege lente, die de koesteringen van de mens tergt door nog niets van zich te laten zien. De winterklokjes kijken al voorzichtig of de tijd rijp is, merels wagen een dapper eerste lied dat geen weerklank vindt in de zware donkerte.

En toch, ergens in dit winterlandschap prijkt al het topje van een kruis. Koning winter kan er vroeg of laat toch niet zijn macht over behouden. De Schepping leert ons dat het jaar van de mens niet samenvalt met het jaar van de natuur. Net zoals de kalender van de mens niet samenvalt met de kalender van God. Hoe levendig, vreugdig en levenskrachtig is het licht en de warmte van Kerst nog in u?

De kalender van God herinnert ons dat de Kerk en dus ook wij in communie met God, Jezus en de Geest ons bevinden in de werkelijkheid van de Driekoningen, of ook wel Epifanie, dat gevierd wordt op 6 januari. De eredata van de Godskalender zijn in januari Epifanie, de 1^e Zondag na Epifanie, de 2^e Zondag na Epifanie, de 3^e Zondag na Epifanie, en de 4^e Zondag na Epifanie. Maar op Epifanie zelf worden de verhalen van *de aanbidding van de drie wijzen uit het Oosten, de doop in de Jordaan, en de verandering van water in wijn op de bruiloft te Kana* gevierd. Het zijn momenten van de openbaring van God; verhalen over hoe we iets over het mysterie van God kunnen zeggen. Epifanie betekent niet voor niets uit het Grieks *verschijning*. Voor deze dag heeft men daar overigens een tweede naam: *theofanea*, oftewel Godsverschijning.

KERKDIENSTEN

Zondag 4 februari

10.00 uur Martinikerk: ds. H. van Dalen, Nijverdal
9.30 oere Niklaas Tsjerke Hjerbeam: A.M. Dijkstra-van der Woude, Itens

Zondag 11 februari

10.00 uur Martinikerk: ds. M. Hulzebos, Britsum

Woensdag 14 februari

19.30 uur RK Fransiscuskerk: ds. S. Ypma en pastoor Marco Conijn
Aswoensdag, Oecumenische dienst in de RK kerk

Zondag 18 februari

10.00 uur Martinikerk: ds. S. Ypma
9.30 oere Niklaas Tsjerke Hjerbeam: P. Speelman, Folsgeare

Zondag 25 februari

10.00 uur Martinikerk: ds. R.P. Wind

Zondag 3 maart

10.00 uur Martinikerk: ds. S. Ypma
9.30 oere Niklaas Tsjerke Hjerbeam: ds. G.S. Groeneveld, Boalsert

BIJ DE DIENSTEN**Zondag 4 februari****Martinikerk 10.00 uur****m.m.v. Muziekvereniging Advendo A**

Voorganger: ds. Hans van Dalen, Nijverdal

Ouderling van Dienst: Tjerk Fokkema

Diaken: Djoke de Boer, Annet Walinga

Lector: Sophie Bartlema

Organist: Jochem Schuurman

1^e Rondgangscollecte: kerk

2^e Rondgangscollecte: diaconie

Kindernevendienst/Oppas: Marije Miedema

Koster: Arjen de Boer

Beeldpresentatie: Berend Bosgra

Geluid en camera: Jan Roorda en Jan Eising

Klokluider: Femme Nauta

Koffieschenken: Jan Havenga, Tineke Kampen, Jeanet Veenstra

Koffiedrinken na de dienst

Zondag 11 februari**Martinikerk 10.00 uur:**

Voorganger: ds. Mirjam Hulzebos, Britsum

Ouderling van Dienst: Hugo Visser

Diaken: Carla van der Kooi, Bettie Vlieger

Lector: Hessel Yntema

Organist: Jochem Schuurman

1^e Rondgangscollecte: kerk

2^e Rondgangscollecte: diaconie

Koster: Sikke Dijkstra

Beeldpresentatie: Pieter Oosterhof

Geluid en camera: Harmen Westra en Jan Eising
Klokluider: Rikert Nijkamp
Koffieschenken: Maaïke van Dijk en Klaas Elting, Martha Burggraaff
Koffiedrinken na de dienst

Woensdag 14 februari
Fransiscuskerk 19.30 uur

Aswoensdag

Voorgangers: pastoor Marco Conijn en ds. Sytze Ypma

Ouderling van dienst: Seerp Broersma

Aswoensdag markeert het begin van de veertig dagen durende vastentijd, die voorafgaat aan Pasen. Op deze dag worden gelovigen (die dat willen) getekend met een kruisje van as in de vorm van een kruis. Deze as wordt verkregen door het verbranden van de palmtakken die tijdens Palmzondag van het voorgaande jaar zijn gebruikt en uitgereikt in de katholieke kerk.

De viering van Aswoensdag heeft diepe wortels in de christelijke traditie en markeert het moment waarop gelovigen zich voorbereiden op een spirituele reis van vasten, gebed en bezinning. De as symboliseert zowel het vergankelijke karakter van het menselijk leven als een oproep tot boete en bekering.

De liturgie op Aswoensdag benadrukt nederigheid, maar doet ook een oproep tot een stukje zelfreflectie. Gelovigen worden herinnerd aan hun sterfelijkheid met de woorden: "Gedenk, mens, stof ben je en tot stof zul je wederkeren". Deze woorden laten gelovigen nadenken over hun leven, hun tekortkomingen en over de weg waartoe ze zijn geroepen. Dat kan ook plaatsvinden gedurende de vasten- en onthoudingstijd. De veertigdagentijd is ook een tijd van extra toewijding aan gebed, aan naastenliefde en persoonlijke bezinning.

De viering van Aswoensdag is in deze tijd niet (meer) beperkt tot alleen de katholieke kerk; ook andere christelijke kerken erkennen deze dag als het begin van de vastentijd. Het is een tijd, waarin gelovigen streven naar groei in hun geloof, groei met God en spirituele groei te midden van de uitdagingen van het dagelijks leven.

Van harte bent u uitgenodigd om de oecumenische viering van Aswoensdag mee te maken op 14 februari om 19.30 uur in de katholieke kerk aan de Godsacker in Franeker. Voorgangers zijn ds. Sytze Ypma en pastoor Marco Conijn. Na de viering zal koffie worden geschonken.

Zondag 18 februari

Martinikerk 10.00 uur

1^e zondag van de veertigdagentijd / Invocabit

Voorganger: ds. Sytze Ypma

Ouderling van Dienst: Piety Sieperda

Diaken: Djoke de Boer, Hiele Walinga

Lector: Djoke de Boer

Organist: Jochem Schuurman

1^e Rondgangscollecte: kerk

2^e Rondgangscollecte: diaconie, KIA Gevangenen Ned., zie uitgelicht elders in deze Binding

Kindernevendienst/Oppas: Keimpe Pols

Koster: Arjen de Boer

Beeldpresentatie: Arjo Osinga

Geluid en camera: Jan Eising en Jan Roorda

Klokluider: Klaas Kooistra

Koffieschenken: Klaas Tijtsma en Leny Verheul, Sjoerd en Griet Damstra
Koffiedrinken na de dienst

Op deze zondag begint de veertigdagentijd, die symbool staat voor de langste reis van ons mensen, die van het leven zelf. Deze zondag lezen we Marcus 1:12-15, waarin Jezus door de geest van God aangeraakt wordt en 'terstond' door diezelfde geest de woestijn in gejaagd wordt. Daar is de satan. Daar zijn de engelen. En tussen die twee krachten zijn gaan we, niet alleen, maar samen. Het project van de kinderen leest ook deze tekst uit Marcus en heeft als prachtige titel 'Wat goed dat je er bent.' Iets wat geldt voor ons allemaal.

ds. Sytze Ypma

Zondag 25 februari
Martinikerk 10.00 uur
2^{de} zondag van de veertigdagentijd

Voorganger: ds. Roger Wind

Ouderling van Dienst: Hieke Joustra

Diaken: Wessel Veenstra, Jellie Banga

Lector: Margje Bijlsma

Organist: Jochem Schuurman

1^e Rondgangcollecte: kerk

2^e Rondgangcollecte: diaconie, KIA, Kliederkerk, zie uitgelicht elders in deze Binding

Kindernevendienst/Oppas: Ilse Douma

Koster: Appie Reitsma

Beeldpresentatie: Anne Pieter Kooistra

Geluid en camera: Jan Roorda en Bram Boekema

Klokluider: Hayo Bartlema

Koffieschenken: Sjoerdje Stellingwerf, Trijntje Stellingwerf, Alfie de Groot

Koffiedrinken na de dienst

Je weet niet wat je ziet. En zij weten niet wat hen overkomt. Twee mensen die een 'piek-ervaring' beleven, staan vanmorgen centraal: Elia, die iets van God ziet als het eindelijk stil wordt (1 Kon. 19, 9-18), en Petrus die niet weet wat hij zeggen moet (Mc. 9, 2-10). Herkennen wij nog het moment van Gods verschijnen? Denken we een beetje te menselijk van God, zoals de jonge Samuel die dacht dat priester Eli hem riep? Of raken we in de war zoals Petrus of met stomheid geslagen zoals Elia? En waar komt Hij ons tegemoet en kunnen wij Hem ontmoeten? Op een berg? Of is dat ook een symbool? Wat zijn de toppunten in ons leven, waar God nabij is? Veel vragen die vast niet allemaal beantwoord zullen worden.

Een van de liederen is alvast te noemen: 543, "Gij zijt in glans verschenen, verschenen voor altijd. Hoe ook in dood verdwenen, ons straalt uw heerlijkheid."

ds. Roger Wind

Zondag 3 maart

Martinikerk 10.00 uur

3^e zondag van de veertigdagentijd / Oculi

Voorganger: ds. Sytze Ypma

Ouderling van Dienst: Nynke Aly Miedema

Diaken: Annet Walinga, Carla van der Kooi

Lector: Annie Mulder

Organist: Jochem Schuurman

1^e Rondgangscollecte: kerk

2^e Rondgangscollecte: diaconie, KIA, Libanon, zie uitgelicht elders in deze Binding

Kindernevendienst/Oppas: Nynke Roelofsen

Koster: Arjen de Boer

Beeldpresentatie: Berend Bosgra

Geluid en camera: Harmen Westra en Jan Eising

Klokluider: Derk Boddeüs

Koffieschenken: Jaap en Annie Osinga, Willem Koopmans

Koffiedrinken na de dienst

We belanden dieper in de woestijn. Deze zondag heeft als naam Oculi. Dat woord vertelt iets over onze ogen. De naam is ontleend aan Psalm 25, en dan doelt de traditie op de woorden ‘Mijn ogen zijn bestendig op de Heer.’ Jezus leeft die woorden, en daarom verdraagt hij niet wat er in het huis van God gebeurt. Hij reinigt die heilige ruimte. We lezen het deze zondag uit Johannes 2: 13-22, 25. Dat laatste vers eindigt met de woorden ‘want hij wist Zelf wat in de mens was.’ Wat weet Jezus van de mens? Op die vraag gaan wij dieper in, zodat we onze reis dieper de woestijn in kunnen vervolgen, op weg naar het land van belofte.

ds. Sytze Ypma

Zondag 3 maart

Vesperdienst “Jesu bleibet meine Freude”

Martinikerk 15.30 uur

Voorganger: ds. Sytze Ypma

Ouderling van Dienst: Rolf Bremmer

Organist: Jochem Schuurman

Projectkoor o.l.v. Gerben van der Veen

Collecte: kerk

Meditatie: Dingeman van Wijnen

Tijdens deze vroege vesperdienst in de kerk staat het motet “Jesu bleibet meine Freude”, van Johann Sebastian Bach, in het middelpunt. Het wordt uitgevoerd door een projectkoor o.l.v. Gerben van der Veen, een van de bekendste Friese dirigenten op dit moment. Onze stadgenoot Dingeman van Wijnen, een groot Bachkenner, zal de meditatie verzorgen. Gek genoeg zingen we dit lied zelden in de kerk, maar dankzij Bach is het misschien wel een van de bekendste christelijke gezangen geworden. “Jezus blijft mijn vreugde”. Wat een mooie uitspraak! Bach heeft dat prachtig weten te vertolken met een melodiëlijk waaraan geen einde lijkt te komen. Zo is hij er wonderwel in geslaagd de eeuwigheid van Jezus als bron van blijdschap te verklanken. De koraalmelodie die maar op en neer gaat, daar moet je wel blij van worden. Van harte welkom!

ouderling,

R.H. Bremmer

De diensten worden uitgezonden via www.kerkomroep.nl en via www.youtube.com

Aan de keukentafel bij Sep en Titia Twerda

Al zeven jaar schuif ik één keer per jaar bij Sep en Titia Twerda aan de keukentafel aan. De ontvangst is altijd even hartelijk. We praten bij onder het genot van een cappuccino en bij het tweede kopje gaan we aan de slag. Sep is, zo u misschien weet, al decennialang onze preekvoorzener. Hij nodigt me ieder jaar in januari uit om het preekrooster van het volgende jaar op te maken, in dit geval van 2025. Sep is doorwinterd en accuraat. We vullen de zondagen in waarin ik voorga en voor de zondagen die leeg blijven gaat Sep in de dagen en weken daarna op zoek naar gastvoorgangers/sters om ze in te vullen, via telefoon en mail. Een hele klus, elk jaar weer maar zeker in deze tijden van vacature en schaarste aan predikanten. Sep is dus, als het om de erediensten gaat, een belangrijke schakel achter de schermen. Langs deze weg wil ik hem namens onze kerkenraad graag even in het zonnetje zetten en heel hartelijk danken voor zijn noeste arbeid.

ds. Sytze Ypma

Met de Tieners in het Planetarium

Vlak na Driekoningen had ik het met de Tiengroep over de wijzen uit het Oosten en de ster van Bethlehem. En dat die ster van een andere orde is dan die aan de sterrenhemel van het Planetarium. Om het verschil tussen die beide goed in beeld te krijgen, togen we op een zondagmiddag met z'n allen naar het Planetarium. Het was mooi om met elkaar dit op 19 september 2023 tot Unesco's Werelderfgoed uitgeroepen pareltje van Franeker te betreden. De route naar de kamer waar Eisinga het planetarium bouwde was heel mooi en informatief ingericht. We kregen uitleg in de kamer met bedstee, waar Eise Eisinga binnen een tijdsbestek van 7 jaar op de schaal van 1: 1000.000.000.000 het zonnestelsel nabouwde. En dat alles om aan te tonen dat de stand van vier hemellichamen niet tot het einde van de aarde zou gaan leiden. Maar ons einddoel was toch om het verschil tussen de sterrenhemel van Het Planetarium en die van de ster van Bethlehem en de Bijbelse sterrenbeelden in beeld te krijgen. Na dit hemels plafond te hebben bewonderd was het tijd voor warme chocolademelk, mét slagroom.



ds. Sytze Ypma

Ondersteuning in het pastoraat

Om aan de dringendste pastorale zorg te kunnen blijven voldoen in deze vacaturetijd, hebben we ds. Roger Wind en ds. Teije Osinga gevraagd om ons zo nodig bij te staan in de pastorale zorg, bijvoorbeeld wanneer er zich binnen korte tijd meerdere begrafenissen aandienen. Het kan dus voorkomen dat u in uw persoonlijke situatie met één van hen te maken krijgt. Wij zijn ben blij dat zij ons op deze wijze willen ondersteunen.

U kunt wel altijd gewoon contact opnemen met mij, dan hoort u van mij hoe het verder gaat. Voor pastorale zorg in Saxenoord, Saxenstate en Froonacker neemt u contact op met pastor Ilse Douma.

ds. Sytze Ypma

Dementie en dementievriendelijke kerk-zijn

Het klinkt zo mooi, een dementievriendelijke kerk zijn. Maar wat vraagt dat van ons als gemeente en onze pastorale taak? Om daar inzicht in te krijgen is het belangrijk om ons goed te laten informeren.

We hebben in onze gemeente iemand in huis die daar heel veel van af weet. En dat is Anneke van der Veen. Zij werkt als Casemanager dementie bij Thuiszorg Het Friese Land. We hebben haar gevraagd en bereid gevonden om ons over haar ervaring en kennis van dementie te vertellen. Zij vertelt ons wat dementie met mensen en hun omgeving doet. Daarna vertalen we dit naar de vraag hoe we waardig om kunnen gaan met mensen en families die met dementie te maken krijgen.

Van harte welkom op deze avond over een onderwerp dat ons allemaal aangaat.

Datum: Donderdag 22 februari

Tijd: 19.30 uur - 21.30 uur

Plaats: De Rank

Leiding: Anneke van der Veen en ds. Sytze Ypma

Ouderenpastoraat

Vieringen Tehuizen

Saxenoord: 16 feb. om 16.00 uur o.l.v. ds. T.T. Osinga
Froonacker: 23 feb. om 10.00 uur o.l.v. mw. P. Sieperda
Roordastate: 23 feb. om 19.00 uur o.l.v. ds. Ypma
Theresia: 8 mrt. om 19.00 uur o.l.v. ds. T.T. Osinga

Oproep Contactpersonen Saxenoord

In de vorige Binding stond een oproep voor nieuwe contactpersonen in Saxenoord. Dhr. B. Mulder heeft hierop enthousiast gereageerd en we zijn blij hem te verwelkomen in ons team. We wensen hem en de bewoners gezegende ontmoetingen.

In het ouderenpastoraat is veel te doen: bezoeken, koffiemorgens en vieringen om maar wat te noemen. Mocht u ook interesse hebben om hierin van betekenis te zijn? Er kunnen nog wel een paar vrijwilligers bij. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Ilse Douma.

De dood als bron van levenslust

In de vorige Binding gaf ik aan om een aantal dagen een retraite te volgen in het Dominicanenklooster te Huissen. Na intensieve dagen ben ik verrijkt weer thuis gekomen en deel ik graag mijn ervaringen;

In 1858 betrokken de eerste Dominicanen het klooster. In hoogtijdagen leefden er circa 100 aspirant priesters. Tegenwoordig is er nog een kleine gemeenschap waar het gehele jaar door diverse retraites en cursussen gevolgd kunnen worden op maatschappelijk en religieus gebied. Er zijn stilte-ruimtes, je kunt er mediteren, studeren en wandelen. Kortom: Voor iedereen die zich wil bezinnen biedt het kloosterritme, de vieringen en de verstillingsmomenten een inspirerende omgeving.

De 3-daagse retraite had als thema 'De dood als bron van levenslust' en onderzochten we hoe de dood ons kan inspireren tot voluit leven. Dagelijks kwamen we in een groep van 12 personen bij elkaar onder leiding van 2 begeleiders, namelijk Marga Haas en haar broer Filip Haas. Zij is theologe en als geestelijk verzorger werkzaam in een hospice. Hij is arts en werkt als specialist ouderengeneeskunde in een verpleeghuis. Onder hun bezielende leiding werd ingegaan op het onder ogen zien en aanvaarden van onze sterfelijkheid. Dat gebeurde met name door lichaams oefeningen en opstellingen, waar we nadien met elkaar op reflecteerden. We kregen de gelegenheid om als het ware onze eigen dood in de ogen te kijken en werden ons zo bewust van onze vergankelijkheid. Dat klinkt neerslachtig, maar het tegendeel is het geval. Door het eigen sterven serieus te nemen, verdiept het leven zich. Je maakt gerichter keuzes, je wordt meer bewust wat echt belangrijk is en met wie/Wie je verbonden bent in hart en ziel. Je voelt je tot leven komen!

Ontvang een hartelijke groet van Ilse Douma



Nijkleaster

op adem komen

8 - 10 maart 2024

Je herkent het vast: druk zijn met je studie of werk, deadlines, sociale contacten, verwachtingen van buiten.... Waar en wanneer vind je tijd en rust voor jezelf? Voor je binnenwereld, voor de zaken van het hart, voor uitwisseling met anderen waarin je (h)erkenning ervaart.

Klooster Westerhûs nodigt je graag uit voor een weekend waarin je vertraagt en op adem komt. Het klooster is een open retraitecentrum waar een aantal kloosterlingen leven en werken. Met de hulp van vrijwilligers zorgen zij ervoor dat alles goed loopt.

Wat kun je verwachten?

- meeleven met het dagritme van het klooster: meditatie, korte vieringen in de kapel, kloosterwerk, gezamenlijke maaltijden
- een afwisselend programma met onder andere ontdekkend schrijven
- ervaringen uitwisselen op een verdiepende manier
- naar buiten, de natuur in
- een prachtige locatie die uitnodigt om rust en stilte te ervaren

Kosten: € 60,-

Overige data:

24-26 mei 2024 en 22-24 november 2024

Nieuwsgierig? Kijk op www.nijkleaster.frl

Afspraken over begrafenissen

In onze gemeente zijn er regelmatig begrafenissen. Om dit als pastores samen te kunnen dragen, hebben we daar de volgende afspraken over gemaakt:

1. Ds. Sytze Ypma, verzorgt de rouwdiensten van gemeenteleden in wijk Zuid en uit de dorpen.
2. Pastor Ilse Douma verzorgt de rouwdiensten van gemeenteleden woonachtig in Saxenoord en Saxenstate en Froomacker.
3. Voor Wijk Noord zijn de rouwdiensten in overleg.

Met een hartelijke groet,

ds. Sytze Ypma
pastor Ilse Douma

UIT DE KERKENRAAD

Voorzitter : Rolf H. Bremmer
Secretaris: Piety Sieperda-Breidenbach
e-mail: scriba@pkn-franeker.nl

Wat een mooie kerstdagen hebben we weer achter ons! Het hoogtepunt was denk ik wel de viering op de vooravond van Kerst. Een bomvolle kerk die laat zien hoezeer het Kerstevangelie steeds weer mensen weet te trekken. Die blijde Boodschap werd nog eens onderstreept door de muzikale inzet van Advendo. Wat een feest!

We konden op Oudjaarsavond ook stil staan bij het jaar dat achter ons lag en vooruitkijken naar het jaar van onze Heer, Anno 2024, dat begon. Het werk van de kerkenraad kreeg deze maand ook weer vervolg met twee vergaderingen: de kleine en de grote kerkenraad kwamen bijeen. Op de grote kerkenraad hebben we stilgestaan bij de veranderingen die er zijn gekomen in de structuur van onze organisatie als kerk. Volgens het beleidsplan, dat onze interim-predikant ds. Henk van der Bosch samen met ons heeft opgesteld, hebben we twee speerpunten.

Het ene speerpunt is gericht op “jeugd, jongeren en randleden”. Om daar vorm aan te geven is er een catechesegroep voor jeugd, jongeren en jongvolwassenen, een gesprekskring voor 20-plussers en worden er met zekere regelmaat bijeenkomsten voor jonge gezinnen in De Rank georganiseerd. De volgende keer is op zondag 11 februari in de Rank. Van pakweg kwart over elf tot één uur.

Het andere speerpunt is “aanwezigheid in de stad”. We willen graag ook naar buiten laten zien wat het is om een levende gemeente van Christus te zijn. Dat kan op veel manieren. Diaconaal, bijvoorbeeld. De actie voor de Voedselbank heeft alle verwachtingen overtroffen. Geen 25 maar 75 dozen konden er in de gemeente Waadhoeke rondgedeeld worden. Je kunt ook anders dan anders met Woord en muziek iets van de vreugde in Christus laten zien aan een breder publiek. Graag wijs ik op de Vesperdienst van 3 maart a.s. als Bachs “Jesu bleibet meine Freude” in de kerk weerklinkt en Dingeman van Wijnen stil staat bij de betekenis van de lied.

Ook al zijn er veranderingen – en dat is best wennen – veel blijft hetzelfde. Dat is vooral de inzet, groot en klein, van ontzettend veel gemeenteleden. Maar bij inzet alleen kan het niet bij blijven. “Als de HEER het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers”, zo begint Psalm 127. We kunnen allemaal stinkend ons best doen, maar we moeten ons wel afhankelijk weten van de zegen van God op ons werk. Laat die wetenschap ook in ons gebed een plaatsje krijgen.

voorzitter kerkenraad,
Rolf Bremmer

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Voorzitter: Sebastiaan Douma
Secretaris : Janny de Vries-Fokkema
e-mail: secretaris.krm.pgf@outlook.com
Penningmeester: Douwe Wijnalda

Bedankt

Jacob de Vries is na 25 jaren gestopt als vaste notulist van de rentmeesters en daarvoor hebben we hem bedankt in een gezellig samenzijn in De Rank. Namens alle kerkrentmeesters in de afgelopen 25 jaren heb ik hem toegesproken. Bij het maken van mijn speech kreeg ik inspiratie tot een mooie tekst: "Rozen verwelken en schepen vergaan, maar de notulen van Jacob blijven eeuwig bestaan" Deze tekst hebben we op een delfts blauwe glasplaat geprint.



Met opmerkingen [Jd1]: Deze zin loopt niet lekker

Actie Kerkbalans

De Actie Kerkbalans is in volle gang. Inmiddels hebben we al veel toezeggingen mogen ontvangen. Hartelijk dank daarvoor.

Mogelijk wordt uw antwoord op de bijdragevraag niet bij u opgehaald en bent u niet in de gelegenheid uw antwoord naar uw contactpersoon of het kerkelijk bureau te brengen, of misschien heeft u nog vragen, neem dan gerust contact op met het kerkelijk bureau. Telefoonnummer en e-mailadres kunt u vinden in de colofon op pagina 2 van De Binding.

Stuc- en sauswerk

We hebben opdracht gegeven om in de Martinikerk onderhoud uit te voeren aan het stucwerk. De meesten van u zullen hebben gezien dat de pilaren nodig aan onderhoud toe zijn. Daarvan zal het onderste deel worden aangepakt. Verder zal er gewerkt worden in de zuidwesthoek van de kerk, in de hoek naast het orgel, en de consistorie, daar vooral in de hoek waar vorig jaar een lekkage is geweest. Een deel van de werkzaamheden aan de pilaren is goed te doen door een groep vrijwilligers, na een goede instructie door de vakmensen. De beide eerste pilaren links en rechts zullen grondiger worden aangepakt. Bedoeling is dat een groot deel van de werkzaamheden voor de zomeropenstelling is gedaan, voor de werkzaamheden die door vrijwilligers worden gedaan kunnen we langer de tijd nemen.

Sebastiaan Douma,
Voorzitter college van kerkrentmeesters

INCASSOKALENDER

FONDS:**INCASSODATUM:**

Actie Kerkbalans 27 februari
Zending 27 februari

COLLECTEN EN GIFTEN

Collecte Saxenoord januari € 83,00 voor Wilde Ganzen

Contant ontvangen voor de eindejaarscollecte € 50,00

Meerdere bedragen contant ontvangen voor de voedselbankactie: € 165,00

31 dec.	Diaconie	€ 339,71
31 dec.	Kerk	€ 385,32
31 dec.	Avonddienst Kerk	€ 303,61
7 jan.	Cantatedienst onkosten	€ 657,23
14 jan.	Diaconie, KIA Armoede in Nederland	€ 392,15
14 jan.	Kerk	€ 329,16

Voor alle ontvangen giften via de bank en via de QR-codes en via de ponkjes en schalen in de kerk, héél hartelijk dank!

Collectebonnenverkoop: Kerkelijk Bureau, Zilverstraat 36 (tijdens kantooruren tussen 09.00 uur en 12.00 uur). Er zijn drie soorten bonnen (€ 0,50; € 1,00; € 2,00 per bonn); op een kaart zitten 20 bonnen. Betaling bij voorkeur per bank NL37 RABO 0320 4020 29 o.v.v. het aantal bonnen.

DIACONIE

Voorzitter: Wessel Veenstra
Secretaris: Djoke de Boer-Boutsma

Naast de collecteopbrengsten zijn voor de verschillende projecten / doelen in de maanden november en december 2023 bij de Diaconie onderstaande bedragen ontvangen :

Diaconie	€ 513,00
Ziekendienst	€ 109,31
(en nog € 320 bij de Kerkrentmeesters)	
KIA - Israel en Gaza	€ 462,50
Smederij Oekraïne	€ 1.306,00
KIA - Myanmar Kinderen in de knel	€ 402,50
KIA - Binnenlands Diaconaat	€ 290,50
KIA- kinderen Oekraïne	€ 588,50
Eindejaarsmaaltijd	€ 152,50
Kerkdiensten Omrop Fryslan	€ 20,00
Stichting INLIA	€ 25,00
Stichting Leff	€ 25,00
Voedselbank	€ 10,00

Namens de Diaconie hartelijk dank voor uw bijdragen.

Jan Oosterhaven,
Penningmeester diaconie

Diaconale middag

De Rank, zaterdag 17 februari 15.00 – 17.00 uur

In de 40dagentijd staan we extra stil bij *geven* en *ontvangen*. Ieder jaar schrijven we in de 40dagentijd paaskaarten voor gevangenen in Nederland. Dat doen we dit jaar ook. We geven op die wijze een bemoedigende groet. Op deze diaconale middag schrijven we de paasgroet en horen we, van een medewerker van de penitentiaire inrichting De Marwei, wat het met gevangenen doet om deze kaarten te ontvangen. Schrijft u mee? De diaconie staat bekend om het collecteren en ruimhartig uitgeven van de opbrengsten. Op de diaconale middag geven we ruimhartig aandacht aan u en jou! We sluiten de middag af met een bingo. De diaconie stelt de prijzen beschikbaar. Speelt u mee?

Iedereen is welkom!

ZWO en Diaconie

40dagentijd 2024: Ga mee!

18 februari Omzien naar gevangenen in Nederland

In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte of langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig naar hen om te zien. Daarom reiken we (ex-) gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een helpende hand om te werken aan herstel.

Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven in Nederland die omzien naar gevangenen en hun partners en kinderen, hen bezoeken tijdens de detentie, en een nieuwe kans bieden in de maatschappij. Zoals bijvoorbeeld Exodus, partner van Kerk in Actie, die speciale herfstkampen organiseert waar kinderen kostbare tijd met hun gedetineerde ouder kunnen doorbrengen en samen weer even iets van het echte gezinsleven kunnen ervaren.

Steun via het programma Diaconaat van Kerk in Actie het werk voor gevangenen. Geef tijdens de collecte of maak je bijdrage over op **NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie** o.v.v. collecte diaconaat - gevangenzorg. Hartelijk dank voor uw gift.

25 februari Kliederkerk is er voor iedereen

In de Kliederkerk ontdekken kinderen, tieners, ouders, opa's en oma's de betekenis van Bijbelverhalen voor hun eigen leven. Deze vrolijke, gastvrije en creatieve manier van kerk-zijn brengt jong en oud, niet-gelovig en kerkelijk betrokkenen samen.

De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt lokale Kliederkerken met materiaal, trainingen en inspirerende bijeenkomsten, zodat mensen van alle leeftijden samen Bijbelverhalen kunnen ontdekken.

Via het programma Missionair Werk ondersteunt de Protestantse Kerk missionaire activiteiten in het hele land. Geef in de collecte of maak een bijdrage over op **NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk** o.v.v. Missionair Werk.

3 maart Predikanten opleiden voor het Midden-Oosten

Christelijke instellingen in Libanon hebben een regionale functie en de theologische opleidingsinstituten in Beiroet leiden predikanten op voor het hele Midden-Oosten. Wilbert van Saane is door Kerk in Actie en de Gereformeerde Zendingsbond (GZB) uitgezonden naar Libanon en werkt er als theologiedocent en studentenpastor.

In Beiroet worden studenten opgeleid tot voorganger en kerkelijk werker en keren daarna terug naar hun geboorteland om in hun plaatselijke gemeente voor te gaan en deze op te bouwen. Voorgangers en kerkelijk werkers in actieve dienst krijgen bijscholing en er zijn cursussen theologie voor leken en voor belangstellenden uit andere religieuze tradities. Theologische instituten in Libanon willen daarmee de christelijke minderheid in het Midden-Oosten ondersteunen in aanwezigheid en getuigenis.

Via het programma Zending van Kerk in Actie steunt u het werk van Wilbert Saane aan de theologische opleiding in Beiroet. Geef in de collecte, doneer online of maak een bijdrage over op **NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie** o.v.v. collecte Zending Libanon. Hartelijk dank voor uw gift.

STUDIEBEURS “Sjaerdemaleen” 2024

Dit jaar kan de Stichting Beheer Diaconale Goederen Franeker weer een kandidaat voordragen voor een pensie uit het “Sjaerdemaleen”.

Deze studiebeurs bedraagt € 1.500,00 per jaar, voor maximaal vier jaar. Deze beurs hoeft niet te worden terugbetaald.

Je kunt hiervoor in aanmerking komen als je momenteel studeert of gaat studeren aan een onderwijsinstelling voor HBO of WO. Je moet minimaal 16 jaar oud zijn en niet ouder dan 24 jaar. Wat moet je doen om hiervoor in aanmerking te komen?

- Schrijf een brief waarin je motiveert waarom jij in aanmerking zou willen komen voor deze studiebeurs.
- Voeg daarbij een verklaring van je ouders dat je niet in het bezit bent van één of meerdere andere studiebeurzen (de studiefinanciering van overheidswege niet meegerekend).
- Voeg hierbij een kopie van een geldig legitimatiebewijs van jezelf toe.

Je schriftelijke reactie moet uiterlijk 26 februari aanstaande binnen zijn bij;

Carla van der Kooi
Secretaris Stichting Beheer Diaconale Goederen Franeker

WORD JIJ OMTINKER ARMOEDE?

Word Omtinker-armoede en help mee in je eigen dorp of wijk.

Veel mensen die leven in armoede zijn afhankelijk van de hulp van lokale organisaties, burgerlijke initiatieven of toeslagen. Hulp die onmisbaar is en een groot verschil kan maken. Denk aan het organiseren van een verjaardagsfeestje voor kinderen, helpen bij boodschappen of hulp bij de financiële administratie voor mensen met schulden. Vele vrijwilligers zetten zich dagelijks in om mensen in armoede te helpen.

Voor ons nieuwe project Omtinker-armoede zoeken we mensen die in hun eigen dorp of wijk het aanspreekpunt willen zijn voor mensen die vragen hebben of hulp nodig hebben bij armoede. We willen een netwerk opstarten waar we als Omtinker-armoede bij elkaar komen. Als netwerk kennen we elkaar, kunnen wel elkaar inspireren, voeden en zijn er korte lijntjes. Want we weten alleen ga je sneller, maar samen kom je verder!

Wil jij van onschatbare waarde zijn voor mensen die in je dorp of wijk in armoede leven?
Word dan Omtinker-armoede en help mee!
Jij bent in je eigen omgeving aanspreekpunt en bent op de hoogte van alle hulp en die er is.

Kunnen we op jou rekenen?
Meld je dan nu aan bij:
Eén van de leden van de diaconie of bij
Silvia Stavleu opbouwwerker via s.stavleu@waadhoeke.nl

Voor **ziekmeldingen** en **ziekenbrief**, de **ziekendienst** contacten. Zij zorgen voor een attentie thuis, informeren de predikanten en verzorgen de ziekenbrief:

mw. L. de Beer-Dijkstra
mw. N. Ferwerda-Dotinga
mw. A. van Nimwegen-Vlietstra
mw. T. Palma-de Vries

MUTATIES:

Doorgeven aan:
Kerkelijk Bureau, Zilverstraat 36, 8801 KC
's morgens van 9.00-11.30 uur
0517-393200 of @ kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl

Wilt u liever niet dat uw jubileum of verjaardag vermeld wordt, geef dat dan door aan het kerkelijk bureau.

Wanneer uw naam niet wordt genoemd dan staat uw huwelijksdatum niet in ons bestand en is bij ons niet bekend. Neem ook in dat geval contact op met het kerkelijk bureau.
Tel.: 0517 393200 of e-mail: kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl

BERICHTEN VAN ACTIVITEITEN

UITNODIGING

Uitnodiging: Ouders en kinderen
Datum: Zondag 11 februari
Plaats: De Rank - Zilverstraat 36
Tijd: 11.15 – 13.00 uur (vanaf 11.00 inloop met koffie/thee/limonade)



Zin in een goed verhaal ?

Op zondag 11 februari wordt er weer een Godly Play verhaal verteld. Alle kinderen vanaf 4 jaar zijn welkom om samen met hun ouders te luisteren naar het verhaal van Noach en de Ark.

Hoe ziet het programma eruit?

We starten met een inloop met koffie, thee en limonade. Daarna vertellen we op de Godly-Play wijze het verhaal van Noach, we doen dat in een kring met aansluitend een verwonderingsgesprek. Vervolgens mogen kinderen kiezen hoe ze het verhaal willen verwerken. Schilderen, schrijven, kleien, met lego spelen of noem maar op. Het samenzijn eindigen we met een lunch!

Zijn jullie nieuwsgierig geworden en willen jullie kennis maken met Godly-Play wat het voor jullie en je kinderen kan betekenen? Dan nodigen we jullie van harte uit om deze bijzondere vertelling mee te beleven op **zondag 11 februari**.

U kunt zich opgeven via het volgende e-mailadres: kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl

We hopen jullie te ontmoeten en neem gerust je vriendje of vriendinnetje mee!

PS: Neem een kussen mee voor in de kring!

Hartelijke groet,
Namens de kindernevendienst,
Annemiek Heerma

Uitnodiging CMV ADVENDO

"CMV Advendo Franeker" wil u graag van harte uitnodigen voor een concert waarin klassieke muziek centraal staat.

Tijdens dit "Kleintje Klassiek" is het orkest voornemens om klassieke werken te spelen die herkenbaar en toegankelijk zijn. Naast het voltallige A-orkest van Advendo zal ook Jochem Schuurman acte de présence geven en zullen er meerdere werken gezamenlijk uitgevoerd worden.

Het concert zal op **zondag 24 maart** worden gehouden in de Franeker Martinikerk. Het concert begint om 15.00 uur en **vanaf 14.30 uur** is de kerk open voor publiek. Nadien is er ruimte om na te praten onder het genot van een drankje in De Doelen. Toegang tot het concert kost €12,50. Voor donateurs van Advendo geldt een gereduceerd tarief. Mensen die nog geen donateur van de vereniging zijn, maar dat wel willen worden, kunnen het "Kleintje Klassiek" tevens met korting bezoeken.

Neem voor meer informatie daarover een kijkje op www.advendo-franeker.nl. Op die website kunnen ook kaarten (vanaf medio februari) in de voorverkoop worden aangeschaft".

Marjan de Boer



ZWO

Voorzitter: Jeanet Veenstra
Penningmeester: Pieter Walinga
Bankrekeningnummer: **NL07 RABO 0313 2032 29**

OUD PAPIER

In het weekend van 2 & 3 februari en in het weekend van 1 & 2 maart staat de oud papiercontainer op de P.J. Troelstrastraat 24 (C.B.S. De Toermalijn).

Het oud papier graag **zaterdags voor 12.00 uur** bij de container brengen, deze wordt kort na 12.00 uur opgehaald. Bent u een keer te laat, neem uw oud papier dan s.v.p. weer mee.

Opbrengst oud papier december: € 54,00

afb. N.B.G.

VANDAAG LEZEN WIJ...

LEESROOSTER

Februari

1	donderdag	Opgetild uit de storm	Psalm 18:26-51	
2	vrijdag	Rein na geboorte	Leviticus 12:1-8	Maria Lichtmis, de opdracht van Jezus in de tempel (Lucas 2:22-40)
3	zaterdag	Gezag van Jezus	Marcus 1:21-28	
4	zondag	Genezing en verkondiging	Marcus 1:29-38	
5	maandag	Toevlucht	Psalm 31	
6	dinsdag	Onderzoek van huidkwalen (deel 1)	Leviticus 13:1-11	
7	woensdag	Onderzoek van huidkwalen (deel 2)	Leviticus 13:12-23	
8	donderdag	Onderzoek van huidkwalen (deel 3)	Leviticus 13:24-37	
9	vrijdag	Onderzoek van huidkwalen (deel 4)	Leviticus 13:38-46	
10	zaterdag	Verborgene zonden	Psalm 32	
11	zondag	Het goede nieuws gaat op pad	Marcus 1:39-45	
12	maandag	Geloof en vergeving	Marcus 2:1-12	
13	dinsdag	Radical roeping	Marcus 2:13-22	

14	woensdag	Dorstige grond	Jeremia 14:1-10	Aswoensdag, begin van de veertigdagentijd
15	donderdag	Valse profeten ontmaskerd	Jeremia 14:11-16	
16	vrijdag	Huilend hart	Jeremia 14:17-22	
17	zaterdag	Uit de diepte	Psalm 130	
18	zondag	Geroepen	Jeremia 1:4-12	
19	maandag	De pan kookt over	Jeremia 1:13-19	
20	dinsdag	Heer, red mij!	Psalm 116	
21	woensdag	In het hart gegrift	Jeremia 17:1-18	
22	donderdag	Sabbat als maatstaf	Jeremia 17:19-27	
23	vrijdag	Licht en redding	Psalm 27	
24	zaterdag	Groei in geloof	2 Petrus 1:1-11	
25	zondag	Getuigen van Gods gorie	2 Petrus 1:12-21	
26	maandag	De pottenbakker en het klei	Jeremia 18:1-12	
27	dinsdag	Roep om rechtvaardigheid	Jeremia 18:13-23	
28	woensdag	Zuiver hart	Psalm 51	

29	donderdag	Gebroken	Jeremia 19:1-9	
----	-----------	----------	----------------	--

Maart

1	vrijdag	Onherstelbaar	Jeremia 19:10-15	
2	zaterdag	Hemel en aarde getuigen	Psalm 19	
3	zondag	Vloek	Jeremia 26:1-9	
4	maandag	Onschuldig bloed	Jeremia 26:10-19	
5	dinsdag	Hulpkreet	Psalm 102:1-15	
6	woensdag	Herboren	Psalm 102:16-29	
7	donderdag	Oordeel en redding	2 Petrus 2:1-10a	
8	vrijdag	Eigen schuld	2 Petrus 2:10b-22	
9	zaterdag	Vrede voor Jeruzalem	Psalm 122	
10	zondag	Beste ballingen...	Jeremia 29:1-14	
11	maandag	Bedorven vijgen	Jeremia 29:15-32	

ALLERLEI

STICHTING STUDIEFONDS

Luitzen van der Zee-Dijkstra

Voor het lopende studiejaar 2023-2024 kunnen uit het fonds , in beperkte mate, bijdragen in de studiekosten worden verleend.

Volgens de statuten van de stichting komen hiervoor in aanmerking "begaafde jonge mensen, die noch zelf, noch hun ouders / verzorgers in staat zijn daarin naar behoren te voorzien".

Daarnaast moet de aanvrager:

- Een studie (gaan) volgen aan een instelling voor HBO of WO
 - Tenminste 10 jaar wonen of gewoond hebben in de voormalige gemeente Franekeradeel
- N.B. Afgestudeerden die een vervolgstudie wensen te volgen komen niet voor een bijdrage in aanmerking.

Aanvraagformulieren zijn tot 4 februari 2024 aan te vragen bij de secretaris, de heer F. Riemersma, en moeten uiterlijk 15 februari 2024 zijn ingediend.

Jan Doevendans, voorzitter

OPEN MIDDAG IN VERNIEUWDE 'ROUWKAMER FRANEKER'

Bij het schrijven van dit artikel wordt de laatste hand gelegd aan de compleet vernieuwde rouwkamer naast de Franciscuskerk aan de Godsacker 11-13 te Franeker. Sinds 1 januari van dit jaar zijn wij (Manning Uitvaartzorg) de nieuwe huurders van deze rouwkamer. We hebben het volledig onder handen genomen en gestript, daarna voorzien van een nieuwe indeling, verlichting, tapijt, enz. Vanaf eind januari is het mogelijk de rouwkamer te reserveren.

Graag willen we u de gelegenheid bieden om de vernieuwde rouwkamer te bekijken, u bent daarvoor van harte welkom op **vrijdag 1 maart van 15.00 tot 17.00 uur**. Uiteraard zijn we ook aanwezig om al uw vragen omtrent de uitvaart te beantwoorden.

De rouwkamer is een belangrijke ruimte voor nabestaanden om in alle rust te rouwen en afscheid te nemen van een overleden dierbare. We hebben er een serene ruimte van gemaakt die troost en ondersteuning biedt in een moeilijke tijd.

Als u de opbaring liever niet thuis wilt, of het is niet mogelijk, kunt u gebruik maken van onze rouwkamer. U krijgt een sleutel, waardoor u 24/7 toegang heeft tot de rouwkamer. Ook is het mogelijk om hier een condoleance te houden.

De Rouwkamer Franeker is voor iedereen te reserveren, ongeacht uw uitvaartverzorger, lidmaatschap of verzekering. Graag tot vrijdag 1 maart.

Hartelijke groet,

Wilfred Manning | Manning Uitvaartzorg | 0517 – 240 555 | www.rouwkamerfraneker.nl



Geachte lezers,

Net als vorig jaar even een geheugen steuntje. Wij helpen u graag om uw belastingaangifte in te vullen. Ook helpen de geschoolde vrijwilligers u bij uw zorg-of huurtoeslag!

Wist u dat u uw fiscale vragen het hele jaar door kunt stellen aan CNV belasting service? Bijvoorbeeld bij grote veranderingen in uw leven. Denk aan: eerste baan, samenwonen, aan-of verkoop woning, huwelijk, geboorte, kinderopvang, scheiding, overlijden enz.

Eigen bijdrage voor onze service? Voor leden een vergoeding, voor niet leden geldt een ander tarief, mits je op de zitting lid wordt van het CNV, dan geldt meteen de vergoeding voor leden.

Zittingen in Franeker: 15 april 2024

Zittingen in Leeuwarden zijn: 7 maart en 11 april 2024

Zittingen in St. Annaparochie: 19 maart 2024

U kunt een afspraak maken via : www.cnv.nl/belastingsservice of 030 7511050.

Namens CNV,

Reintsje Visser



Chr. Vrouwengroep Samen Sterk

Op 26 februari hebben we onze jaarvergadering.

Deze avond is een verrassing. Wel hebben we onze verloting: de pakjes kunnen jullie 's middags brengen tussen 14.00 tot 15.00 uur in De Rank. De avond begint om 19.45 uur in De Rank.

Gasten zijn welkom.

Informatie kunnen jullie vragen bij onze secretaris A.de Jong-Nijk.

Groeten van het bestuur



Donderdag 15 februari, 14.30 uur in "De Rank".

Dr. Willem Visser studearre Frysk oan de Noardlike Leargongen yn Ljouwert en Algemiene Taalwittenskip oan de Vrije Universiteit. Yn 1997 promovearre er oan dyselde universiteit op in stúdzje nei it wurdlied (de 'lettergreep') yn it Frysk. Yn syn ferhaal hat hij it oer it Frysk, en dan foaral it gebrûk en de posysje derfan en, fansels, de ferhâlding ta it Nederlânsk. Dêrby wurde der de nedige foarbylden ta yllustraasje jûn.

Sander de Zeeuw, voorzitter PCOB Franeker e.o.

AGENDA

vrijdag en zaterdag 2 & 3 februari

oud papier

zondag 4 februari

Omroep Zilt 9.30 uur: ds. J. Zeldenrust, Mantgum

zondag 11 februari

Omroep Zilt 9.30 uur: ds. M.J. Koppe, Dokkum

donderdag 15 februari

PCOB, 14.30 uur in De Rank

zaterdag 17 februari

Diaconale middag, 15.00 – 17.00 uur in De Rank

zondag 18 februari

Joh. de Heer zangdienst m.m.v. mannenkoor Laus Deo
Jacobikerk Wommels **16.00 uur**

zondag 18 februari

Omroep Zilt 9.30 uur: dhr. G. Visser, Wâlterswâld

woensdag 21 februari

vergadering kleine kerkenraad

donderdag 22 februari

Dementie en dementievriendelijke kerk-zijn

Tijd: 19.30 uur - 21.30 uur

Plaats: De Rank

Leiding: Anneke van der Veen en ds. Sytze Ypma

zondag 25 februari

Omroep Zilt 9.30 uur: ds. M. Roepers, Achlum/Hitzum

maandag 26 februari

Vrouwengroep Samen Sterk, 19.45 uur in De Rank

vrijdag en zaterdag 1 & 2 maart

oud papier

zondag 3 maart

Omroep Zilt 9.30 uur: em. ds. K. de Graaf, Menaam

donderdag 7 maart

bowlen Chr. Vrouwengroep Samen Sterk

Jongerenpagina



Jeugdouderlingen:

Nynke-Aly Miedema-Kamstra
Marije Miedema-Epema

Lied: Als wij tot U bidden

*Als wij tot U bidden, Vader,
vragen wij geen kalm bestaan,
maar de kracht en de volharding
in vertrouwen voort te gaan.*

*Ook om louter groene weiden
vragen wij U, Vader, niet,
maar op ongebaande wegen
vol te houden met een lied.*

*Of alleen om rustig water,
waar niets rest dan stil te staan,
maar om kracht het levend water
uit de harde rots te slaan.*

*Bron van kracht in bange uren,
die ons loodst door storm op zee,
bij ons pogen, bij ons falen,
Vader, ga zo met ons mee!*