

**KERKBLAD VOOR DE PROTESTANTSE
GEMEENTE TE FRANEKER**

31ste jaargang, nummer 3

Vrijdag 2 februari 2024

**De kopij voor de volgende nummers
inleveren uiterlijk donderdag 28 maart (nr. 4)
en donderdag 25 april (nr. 5)**

Wie bidt met de ogen dicht
doet alleen zijn plicht.

Wie met de ogen, de oren sluit
hoort nog niet het goddelijk geluid.

Maar wie daarbij het hart wijd open zet,
doet een waarlijk schoon gebed.

Wie niet lezen kan
is nog niet dom

wie niet praten kan
is nog niet stom

maar wie de handen niet kan vouwen,
die mist Gods vertrouwen.

Zomaar iets van Toon Hermans

gedicht aangeleverd door Siemie Wolberts

**Wanneer u de liturgie voor zondag (op vrijdag) via de mail wilt ontvangen mag u een
mail sturen naar: kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl**

MEDITATIE DOOR: ILSE DOUMA-SCHAAP

In Gods naam gekend en geliefd!

In een uitverkochte Koornbeurs speelde onlangs de voorstelling 'In Gods naam'. Bastiaan Ragas nam het publiek mee op reis langs verschillende Bijbelverhalen met als rode draad de vraag: 'Hoor je een stem en wat zegt deze jou?' Samen met Yvonne van den Eerenbeemt zong hij evergreens van onder andere Presley, Finkers en Bach. Daarbij kreeg hij meer dan eens de aanwezigen op hun hand die nu eens zachtjes neuriënd, dan weer luidkeels meezongen. Stemmen dansten harmonieus door de ruimte en de hemel ging die avond voor heel even open.

Maria van Magdala hoort ook een stem. Maar ze herkent deze niet. Verdriet maakt haar doof na de dood van Jezus. Ze wil zijn graf bezoeken en loopt samen met twee andere vrouwen naar de plek waar Hij begraven zou zijn. Het is nog vroeg in de morgen, vlak na zonsopgang, op de eerste dag van de week als ze droevig op weg gaat. Niets wijst erop dat ze Hem niet zal vinden. Maar als ze bij het graf aankomt, is de steen weggerold en het graf is open. Ze vindt het lichaam van haar geliefde niet.

Even doet het me denken aan de vrouw uit het oosten wiens zoon onlangs is overleden onder onduidelijke omstandigheden. Lang was zij in duister gehuld over de plek waar hij was en wanhopig deed ze een oproep om het lichaam van haar zoon vrij te geven. Wat ging er door haar heen toen zij geen plek had om haar zoon te begraven? Verlamd moest zij afwachten, verlangend dat haar smeekbede gehoord zou worden.

Net als deze vrouw verlangt ook Maria van Magdala ernaar gehoord te worden. Ze is lamgeslagen wanneer het lichaam van Jezus onvindbaar is. Dat Hij gekruisigd is en gestorven, is al verschrikkelijk. En nu is ook nog zijn lichaam weg! Ze buigt zich naar het lege graf en is buiten zichzelf van verdriet. De linnen grafdoeken zijn netjes opgerold en terzijde gelegd. Ze is er echter blind voor en weet niet wat dit te betekenen heeft. Twee engelen vragen waarom ze huilt en Maria antwoordt: 'Ze hebben de Heer uit het graf weggehaald en we weten niet waar ze Hem neer hebben gelegd.' Ze is niet onder de indruk van de engelen en keert hen de rug toe. Dan is opeens de tuinman daar en ook hij vraagt waarom ze huilt. Ze weet echter niet wie ze voor ogen heeft. Haar zicht is vertroebeld door tranen en haar oren zijn doof voor zijn stem. Maar dan noemt Jezus haar naam en verandert alles. Hij roept haar wakker uit haar verdriet waarop Maria zich omdraait en antwoordt: 'Rabboeni, meester!' Met het noemen van haar naam, opent Jezus een nieuwe weg en weet zij zich gekend.

Over deze heilzame ontmoeting schrijft Henri Nouwen: 'Als Jezus Maria bij haar naam noemt, doet Hij veel meer dan het woord uitspreken dat haar persoon aanduidt, want haar naam staat voor alles wat zij is. Jezus kent Maria. Hij weet alles: haar zwakke en haar voortreffelijke kanten, waar zij bang voor is en waar zij blij mee is, wat zij vreest en wat zij hoopt. Hij kent heel haar hart. Niets in haar is voor Hem verborgen. Hij kent haar zelfs beter dan zij zichzelf kent. Als Hij dus haar naam noemt, gebeurt er iets heel bijzonders: Maria beseft dat Hij haar kent en liefheeft.'

Jezus opent Maria's oren door haar naam liefdevol te noemen. Zo wil Hij elke naam noemen. Zijn stem klinkt niet alleen voor haar, maar voor ieder mens. Hij is bekend met ieders vreugde en verdriet, ziet de hoop en wanhoop van allen, en toont zijn liefde door het noemen van elke naam, een voor een. Zijn stem is sterker dan de ogen vol tranen. Zijn klank heelt en geneest en klinkt diep door wanneer Hij spreekt: 'Je bent gekend en geliefd'.

Moge deze woorden ons klinken als muziek in de oren, nu we op weg zijn naar Pasen. In Gods naam vieren we feest in de kerk en thuis, we gedenken dat Zijn naam voor eeuwig leeft en verbonden is met de onze. Wanneer Hij dan onze naam noemt, mogen ook wij in Zijn licht leven en samen met Maria zeggen: 'De Heer is opgestaan. De Heer is waarlijk opgestaan. Halleluja!'

KERKDIENSTEN

Zondag 10 maart

10.00 uur Martinikerk: ds. S. Ypma

Zondag 17 maart

10.00 uur Martinikerk: da. A. Warnar – van den Berg, Heeg

9.30 oere Niklaas Tsjerke Hjerbeam: ds. R. Reitsma, Ljouwert

Zondag 24 maart Palmzondag

10.00 uur Martinikerk: ds. R.P. Wind

Donderdag 28 maart Witte Donderdag

19.30 uur Martinikerk: ds. S. Ypma

Vrijdag 29 maart Goede Vrijdag

19.30 uur Martinikerk: ds. R.P. Wind

Zaterdag 30 maart Stille Zaterdag

21.00 uur Martinikerk: ds. H. Engelsma, Drachten

Zondag 31 maart Pasen

10.00 uur Martinikerk: ds. S. Ypma

9.30 oere Niklaas Tsjerke Hjerbeam: ds. T.T. Osinga, Frjentsjer

BIJ DE DIENSTEN

Zondag 10 maart

Martinikerk 10.00 uur

4^{de} zondag van de veertigdagentijd

Voorganger: ds. Sytze Ypma

Ouderling van Dienst: Tjerk Fokkema

Diaken: Wessel Veenstra, Jellie Banga

Lector: Hanneke Roelofsen

Organist: Jochem Schuurman

1^e Rondgangscollecte: kerk

2^e Rondgangscollecte: diaconie, KIA Indonesië

Kindernevendienst/Oppas: Keimpe Pols

Koster: Sikke Dijkstra

Beeldpresentatie: Kees Stal

Geluid en camera: Dick Tolsma en Sybe Swart

Klokluider: Rikert Nijkamp

Koffieschenken: Matty Tasma, Elly van den Bos, Aukje van Nimwegen

Koffiedrinken na de dienst

4^e zondag van de 40 dagen, zondag Laetare, Verheugt u

We lezen deze zondag uit Jozua 4: 15-5:1 en 5:10-12. Het volk Israël trekt onder leiding van Jozua door de Jordaan naar de overkant, en dat vieren ze met een Pesachmaaltijd. Wat betekent dat door de Jordaan gaan van de gemeente, en wat vieren ze als ze Pesach vieren? De Evangelielezing komt uit Johannes 6: 1-15, ook daar gaat het, niet toevallig, over een maaltijd van vijf broden en twee vissen. Er zitten heel veel thema's in deze teksten, de maaltijd is de meest in het oog springende, maar ook voorbereiden en herinneren resoneren erin door. We gaan hoe dan ook de woorden breken en delen, als brood uit de hemel.

ds. Sytze Ypma

Zondag 17 maart

Martinikerk 10.00 uur

5^{de} zondag van de veertigdagentijd

Voorganger: da. Annelieke Warnar – van den Berg, Heeg

Ouderling van Dienst: Rolf Bremmer

Diaken: Hiele Walinga, Djoke de Boer

Lector: Hanneke Vlietstra

Organist: Jochem Schuurman

1^e Rondgangscollecte: kerk

2^e Rondgangscollecte: diaconie, KIA Rwanda

Kindernevendienst/Oppas: Nynke Roelofsen

Koster: Arjen de Boer

Beeldpresentatie: Sybe Swart

Geluid en camera: Jan Eising en Bram Boekema

Klokluider: Femme Nauta

Koffieschenken: Anneke en Frits van der Veen, Trijntje Stellingwerf

Koffiedrinken na de dienst

Zondag 24 maart

Martinikerk 10.00 uur

Palmzondag

Voorganger: ds. Roger Wind

Ouderling van Dienst: Gerard de Raaf

Diaken: Carla van der Kooi, Jellie Banga

Lector: Liepie van der Wal

Organist: Jochem Schuurman

1^e Rondgangscollecte: kerk

2^e Rondgangscollecte: diaconie, KIA Passion-paasverhaal

Kindernevendienst: Nynke, Ilse, Keimpe, Frouwkje

Kinderoppas: Bettie Vlieger

Koster: Appie Reitsma

Beeldpresentatie: Tjalling de Jong

Geluid en camera: Jan Eising en Jan Roorda

Klokluider: Klaas Kooistra

Koffieschenken: Jan Havenga, Alfie de Groot, Tineke Reitsma

Koffiedrinken na de dienst

Palmpasen, een feestelijke zondag met twee gezichten: Een juichende menigte en een huilende Jezus. Het volk juicht om een verkeerde reden, een misverstand, zo lijkt het. Maar Jezus laat hen begaan, omdat er uiteindelijk wel degelijk reden tot juichen is. Als de mensen niet zouden juichen zouden de stenen het wel doen. Zelfs de stenen van Jeruzalem, de stad die verwoest zou worden. Deze koning op een ezel zal vervullen wat in de Psalmen al was voorzeggd: "De steen die door de tempelbouwers veracht'lijk was een plaats ontzegd, werd tot verbazing der beschouwers ten hoeksteen door God zelf gelegd"(Ps.118:8). Het Evangelie zet ons regelmatig op het verkeerde been!

De lezingen voor vanmorgen zijn Jes.53 en Luc.19, 29-44.

En dan de kinderen: Die gaan op tijd (vanaf ongeveer kwart voor tien) naar de Rank om Palmpasenstokken te maken, geholpen door de jongeren en komen dan in optocht aan het eind van de dienst naar de kerk. En wij juichen en klappen ze toe: Feest!

ds. Roger Wind

Donderdag 28 maart

Martinikerk 19.30 uur

Witte Donderdag

Viering Heilig Avondmaal

Voorganger: ds. Sytze Ypma

Ouderling van Dienst: Piety Sieperda

Diaken: Djoke de Boer, Annet Walinga, Hiele Walinga, Bettie Vlieger, Jellie Banga

Lector: Hessel Yntema

Organist: Jochem Schuurman

1^e Rondgangscollecte: kerk

2^e Rondgangscollecte: diaconie

Koster: Arjen de Boer

Beeldpresentatie: Arjo Osinga

Geluid en camera: Harmen Westra en Sybe Swart

Klokluider: Hayo Bartlema

We vieren het delen van de maaltijd, we vieren het in de geest van Pesach, zoals daarover in Exodus 12: 15-20 geschreven staat. Het ongezuurde brood eten, wat betekent dat en leert het ons? Daarnaast lezen we het klassieke verhaal van de Witte Donderdagviering, dat van de voetwassing. En de kinderen van de kindercatechese helpen ons om mee met het delen van matses, wijn en druivensap.

ds. Sytze Ypma

Vrijdag 29 maart

Martinikerk 19.30 uur

Goede Vrijdag

Voorganger: ds. Roger Wind

Ouderling van Dienst: Hugo Visser

Diaken: Annet Walinga

Lector: Hiele Walinga

Organist: Jochem Schuurman

Koster: Sikke Dijkstra

Beeldpresentatie: Anne Pieter Kooistra

Geluid en camera: Dick Tolsma en Bram Boekema

Een stille dienst. Een gedoopte kaars. De nacht waarin de dood het laatste woord lijkt te hebben. Maar toch: Zo lief had God de wereld, dat Hij zijn enige zoon gegeven heeft opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leeft (Joh.3, 16).

We lezen en zingen het lijdensverhaal uit Johannes 18 en 19.

Uit de profeten lezen we Hosea 6, 1-6 en aansluitend het Beklag Gods. Dat is een eeuwenoude tekst waarin Christus het volk verwijt dat het hem ter dood heeft gebracht. ("Volk, wat heb ik u misdaan?").

In de loop van de tijd is deze tekst in opspraak geraakt omdat die voeding gaf aan het christelijk antisemitisme, omdat de Joden de moordenaars van Christus zouden zijn. Maar zoals het bekende gedicht van Jacob Revius begint en eindigt: "'t En zijn de Joden niet, Heer Jesu, die u kruisten...Maar dit is al geschied, helaas! om mijne zonden". Daarom lezen we de tekst volgens een moderne bewerking van Maria de Groot.

We kijken naar de kruiswegstaties van Jan Toorop, uit de St. Bernulphuskerk in Oosterbeek. De schilderijen zijn gemaakt in de periode 1916-1919.

Aan het eind van de dienst komen we naar voren en leggen bloemen bij het kruis onder het zingen van lied 558 en bidden we het Onze Vader. Daarna verlaten we in stilte de kerk.

ds. Roger Wind

Kapelkuier

Zaterdag 30 maart

09.45 - 11.45 uur De Rank

Zilverstraat 36 Franeker

Zie voor verder informatie elders in deze Binding

Zaterdag 30 maart

Martinikerk 21.00 uur

Stille Zaterdag

Voorganger: ds. Harmen Engelsma, Drachten

Ouderling van Dienst: Hinke Dijkstra

Diaken: Wessel Veenstra

Lector: Sophie Bartlema

Organist: Jochem Schuurman

1^e Rondgangscollecte: kerk

2^e Rondgangscollecte: diaconie

Koster: Arjen de Boer

Beeldpresentatie: Kees Stal

Geluid en camera: Harmen Westra en Jan Eising

Klokluiders: Derk Boddeüs, Rikert Nijkamp, Femme Nauta

Zondag 31 maart

Martinikerk 10.00 uur:

Paaszondag

De bediening van de Heilige Doop

Voorganger: ds. Sytze Ypma

Ouderling van Dienst: Nynke Aly Miedema
Diaken: Djoke de Boer, Carla van der Kooi
Lector: Djoke de Boer
Organist: Jochem Schuurman
1^e Rondgangscollecte: kerk
2^e Rondgangscollecte:
Kindernevendienst/Oppas:
Koster: Arjen de Boer
Beeldpresentatie: Berend Bosgra
Geluid en camera: Jan Roorda en Jan Eising
Klokluider: Onno de Vegt
Koffieschenken: Sjoerdje Stellingwerf, Jellie Banga, Tineke Kampen
Koffiedrinken na de dienst

Op deze feestelijke zondag laten Theo en Marije Miedema hun op 24 november 2023 geboren zoon Sverre dopen. We wensen hun en hun familie alvast een feestelijke dienst toe. Het Paasfeest is de hoogmis van onze kerkelijke feestkalender. We vieren het uitbundig, want het einde van de mens is niet het einde van God. In een wereld vol dreiging en verschrikkelijk oorlogsgeweld klinken deze woorden zomaar hol. En toch vieren we Pasen voluit. We zoeken naar de zin en betekenis ervan in deze tijd, op deze geschonden, wonderschone aarde. In het Paasevangelie van Johannes verbeeldt hij de aarde als tuin, waarin Maria, symbool van de leeggeroofde aarde, de opgestane Heer, de tuinman ontmoet. Jezus is de Hovenier. Dit Paasfeest is een ecologisch feest.

ds. Sytze Ypma

Zondag 7 april
Martinikerk 10.00 uur
M.m.v. de West Aleta Singers van het eiland Terschelling o.l.v. dirigent Sjoerd de Boer

Uitgebreide info in de volgende Binding die op 4 april uitkomt.

De diensten worden uitgezonden via www.kerkomroep.nl en via www.youtube.com

Ouderenpastoraat

Het is bijna Pasen. Maar voordat we dat feest kunnen vieren, staan we stil bij de gebrokenheid van de wereld. Het leven is niet alleen maar zonneshijn. Er is ook veel leed, vaak in de ouderdom. We denken aan allen die ziek zijn of kwetsbaar. Moge u gesterkt worden door de trouwe zorg van God.

Ik wens u allen gezegende Paasdagen.
Ontvang een hartelijke groet van Ilse Douma

Vanuit het Pastoraal Overleg:

Met ingang van 1 januari 2024 komt de wijkindeling te vervallen, de overgang naar het categoriaal pastoraat gaat van start. De wijkouderlingen en pastoraal bezoekers horen nu niet meer bij een bepaalde wijk, maar zijn ingedeeld bij de verschillende doelgroepen.

Pastoraal bezoekwerk

Indien u graag pastoraal bezoek wilt ontvangen, dan vragen wij u zelf het initiatief te nemen door een bezoekje aan te vragen bij de predikant of bij één van de ouderlingen.

Neem gerust contact op, want zo kunnen wij aandacht blijven geven aan het pastorale bezoekwerk in onze gemeente en blijven we met elkaar verbonden. De predikant is het aanspreekpunt bij crisispastoraat.

In het colofon geven wij een overzicht van de groepen met de daarbij behorende namen.

Colofon:

- **Groep Groeiers 0-18 jaar:**
Nynke Aly Miedema- Kamstra

- **Groep Starters 18-30 jaar:**
Titia de Boer
Marije Miedema-Epema,
ds. Sytze Ypma,

- **Groep Bouwers 30-50 jaar:**
Hinke Dijkstra-van der Zee
Hayo Bartlema

- **Groep Plussers 50-70 jaar:**
Gerard de Raaf
Hieke Joustra
Piety Sieperda-Breidenbach

- **Groep Nestors 70 jaar en ouder:**
Tjerk Fokkema
Seerp Broersma
Hiltsje Oosterhof-Bekker
Henk Bron

Coördinatoren contactpersonen:

Akke Douma

Ouderenpastoraat:

Saxenoord en Saxenstate:

Pastor Ilse Douma-Schaap

Jan Huisman

Froonacker:

Pastor Ilse Douma-Schaap

Theresia:

Sietske Oosting
Lies Benders
Botniahuis:
Liesje Visser-Attema
Parkstate:
Piety Sieperda
Roordastate:
Ds. Sytze Ypma
Kening State:
Hinke Dijkstra-van der Zee
Westerpoort:
Ds. Sytze Ypma
Martenahiem, Tzum:
Seerp Broersma

Vieringen Tehuizen

Theresia: 8 mrt. om 19.00 uur o.l.v. ds. Osinga
Roordastate: 22 mrt. om 19.00 uur o.l.v. ds. Ypma
Froonacker: 22 mrt. om 10.00 uur o.l.v. ds. Ypma
Saxenoord : 29 mrt. om 16.00 uur Heilig Avondmaal o.l.v. ds. Ypma

Bedankt en oproep

Na 14 jaar hebben Sieds en Saskia de Jong besloten om te stoppen als contactpersoon. We willen hun hartelijk bedanken voor hun taak als contactpersoon namens ons Protestantse Gemeente Franeker. Namens onze gemeente zullen ze een bloemetje krijgen voor het vele werk dat ze gedaan hebben als contact tussen de mensen in de wijk en de kerkenraad.

We zijn op zoek naar nieuwe contactdames of -heren binnen de wijken: Engelhardstraat (even nrs.), Oosterbaanstraat, Schoener, Tjotter, Fregat, Tjalk, Van Andel Ripkesstraat, Prof. Loréstraat, Th. de Grootstraat, Jan Reitsmastraat, Schilbanken en omstreken, Noorderbolwerk, Salverderweg nrs. 1 t/m 20
J. Bogtstrastraat en J.P. van Dijkstraat.

Wanneer u interesse heeft of meer wilt weten wat de functie inhoudt dan kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau: 's morgens: 0517 393200

Hugo Visser, ouderling
Yteke, kerkelijk bureau

Afspraken over begravenissen

In onze gemeente zijn er regelmatig begrafenissen. Om dit als pastores samen te kunnen dragen, hebben we daar de volgende afspraken over gemaakt:

1. Ds. Sytze Ypma, verzorgt de rouwdiensten van gemeenteleden in wijk Zuid en uit de dorpen.
2. pastor Ilse Douma verzorgt de rouwdiensten van gemeenteleden woonachtig in Saxenoord en Saxenstate en Froonacker.
3. Voor Wijk Noord zijn de rouwdiensten in overleg.

Met een hartelijke groet,

ds. Sytze Ypma
pastor Ilse Douma

UIT DE KERKENRAAD

Voorzitter : Rolf H. Bremmer
Secretaris: Piety Sieperda-Breidenbach
e-mail: scriba@pkn-franeker.nl

Van de voorzitter

Als voorzitter moet je ook weten wat er zoal in en om de kerk te doen is. Vandaar dat ik onlangs te gast was bij de maandelijkse vergadering van het college van kerkrentmeesters. Voor mij is dat nog steeds wel een wat vreemd onderdeel van de kerkelijke organisatie. Dat komt misschien wel door dat woordje ‘college’. Dan denk je al gauw aan het college van burgemeester en wethouders, hoge pieten die verantwoordelijk zijn voor het bestuur van de burgerlijke gemeente. Ik kom oorspronkelijk uit de gereformeerde tak, waar je een commissie van beheer had die de zorg droeg voor de financiën en gebouwen. Dat was een commissie op de achtergrond. Bij de hervormden had je destijds kerkvoogden. Hun namen stonden vaak vermeld op borden in de kerk en dat was niet het geval bij ouderlingen of diakenen. Die voogden moesten dus wel heel belangrijk zijn. Ze zijn er trouwens nog in de Hersteld Hervormde Kerk, dat deel dat niet meeging in de fusie van Gereformeerden, Lutherse en Hervormden tot een Protestantse Kerk.

Maar goed, achter die plechtige naam van ‘college’ bleken gewone mensen te schuilen. Dat merkte ik al gauw nadat de voorzitter de vergadering geopend had. In een gemoedelijke sfeer werd een heleboel besproken. Allemaal zaken die met de financiën en gebouwen van de kerk te maken hadden. Wat blijkt er dan veel om voor te zorgen: de kerk natuurlijk, maar ook de Rank, de Botniastins, de pastorie van ds. en mw. Ypma en de voormalige pastorie van ds. Lieuwe Bergsma. En dan de financiën: er werd teruggekeken op de jongste Kerkbalansactie, en dat met dankbaarheid. Bij alles bleek de grote betrokkenheid van de kerkrentmeesters bij hun werk en hun gezamenlijke kennis van zaken. En dat alles in een gemoedelijke sfeer. Ik viel met de neus in de boter, want er kwam in de pauze gebak op tafel omdat één van de meesters jarig was geweest.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Voorzitter: Sebastiaan Douma
Secretaris : Janny de Vries-Fokkema
e-mail: secretaris.krm.pgf@outlook.com
Penningmeester: Douwe Wijnalda

Terugblik Actie Kerkbalans 2024

Het voorlopig resultaat van Actie Kerkbalans 2024 is bekend. Een Actie die in het teken stond van de toekomst van de kerk. Met grote dankbaarheid mogen we vaststellen dat de toezeggingen dit jaar iets hoger zijn dan in 2023. Een prachtig resultaat!

Er zijn nog een aantal van u die de Actie Kerkbalans niet ingeleverd hebben, dit kan nog steeds bij het kerkelijk bureau (Zilverstraat 36).

Hartelijk dank aan iedereen die heeft bijgedragen. Dankzij u kunnen wij een plek van ontmoeting, verdieping en inspiratie zijn én blijven!

Ook willen we alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet bij deze actie. Dankzij u was deze actie een succes.

Paascollecte

Traditiegetrouw wordt in de periode voor Pasen de Paascollecte gehouden. De opbrengst van deze collecte komt geheel ten goede aan ons eigen kerkelijk gemeentewerk. Ook dit jaar doen wij een beroep op u.

Voor de Paascollecte ontvangt u een brief met een betaalinstructie, waarmee u via internetbankieren uw bijdrage kunt overmaken. In deze brief staat ook een QR-code waarmee u nog eenvoudiger uw gift kunt overmaken. Uiteraard kunt u uw extra gift ook via de collecte doneren.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.

Energie

Het College van Kerkrentmeester is op dit moment druk bezig met het onderzoeken naar verduurzaming, het in kaart brengen van het energieverbruik en de uitdagingen die daarbij horen om het verbruik te verlagen. Dit doen we zowel voor de Rank als de Martinikerk. Eerst brengen we alles in kaart en vervolgens kijken we naar de mogelijkheden die voor ons geschikt zijn.

In de laatste vergadering hadden we de Rolf Bremmer, voorzitter van de kerkenraad, te gast. Rolf wilde wel eens weten wat er allemaal op onze vergaderingen gebeurt. "Wat gebeurt er veel!", daarmee eindigde hij de vergadering. Dank voor je bezoek.

Sebastiaan Douma

INCASSOKALENDER

FONDS:

Actie Kerkbalans
Zending
Kerkomroep

INCASSODATUM:

27 maart
27 maart
27 maart

COLLECTEN EN GIFTEN

| | |
|--|---------|
| Collecte voor Wilde Ganzen Roordastate 23 februari | € 53,20 |
| Collecte voor Wilde Ganzen, Saxenoord februari | € 72,90 |
| Collecte voor Wilde Ganzen, Froomacker, februari | € 39,40 |

Ontvangen contant een gift van € 50,00 voor de kerk.

| | | |
|----------|--|----------|
| 21 jan. | Oecum. Viering: Leger des Heils | € 650,85 |
| 28 jan. | Heilig Avondmaalsviering: Klimaat Bangladesh | € 573,15 |
| 4 febr. | Diaconie | € 289,95 |
| 4 febr. | Kerk | € 317,26 |
| 11 febr. | Diaconie | € 242,14 |
| 11 febr. | Kerk | € 255,28 |

Voor alle ontvangen en giften via de bank en via de QR-codes en via de ponkjes en schalen in de kerk, héél hartelijk dank!

Collectebonnenverkoop: Kerkelijk Bureau, Zilverstraat 36 (tijdens kantooruren tussen 09.00 uur en 12.00 uur). Er zijn drie soorten bonnen (€ 0,50; € 1,00; € 2,00 per bon); op een kaart zitten 20 bonnen.

Betaling bij voorkeur per bank NL37 RABO 0320 4020 29 o.v.v. het aantal bonnen.

DIACONIE

Voorzitter: Wessel Veenstra
Secretaris: Djoke de Boer-Boutsma

100.000 keer niet buiten in de kou, maar warm onderdak!

Vrijwilligers?

Dit was de titel boven een artikeltje in de nieuwsbrief van deze maand door INLIA, de christelijke vluchtelingenorganisatie, die ons helpt en bemiddelde in de plaatsing van vluchtelingengezinnen in Franeker. De nood is nog steeds hoog. In `de Binding` en op sociale media is gevraagd of er vrijwilligers zijn, die ons willen helpen met de opvang van een nieuw gezin. Er hebben zich 5 mensen gemeld en dat is te weinig voor de uitbreiding met een gezin met kinderen. Er zijn nog minimaal 5 vrijwilligers nodig. Je kan dan allemaal een beetje doen en elkaar afwisselen en bovendien, je werkt dan nooit alleen, altijd in koppeltjes. Ik zou nog willen proberen tot 1 april om genoeg vrijwilligers te krijgen en dan te beslissen of we als Protestantse Gemeente nog een gezin opnemen of niet. Ik kan alleen maar met de hand op mijn hart zeggen, dat het inspirerend en dankbaar vrijwilligerswerk is. Je kan je melden via wesselveenstra@home.nl of 06- 5435 1524;

Gezin begeleid op Bloemketerp

Nu is er een team die zorgdraagt voor nog één gezin van een moeder/vader en een tweeling, jongens van 7 jaar. Dit team wil wel verder met het gezin en ze zijn daar ook beurtelings nodig om het niet te intensief te maken. Het gezin kampt (alle vier) met de nodige

gezondheidsproblemen en dat vereist tijd en zorgvuldigheid en bijvoorbeeld ook begeleiding van de kinderen bij het lezen op de KABAS basisschool. `Ons` gezin woont nog steeds in een vakantiewoning op Bloemketerp en is er al sinds oktober 2022. De molens van IND- en COA malen extreem langzaam. Voor hen is nog steeds onduidelijk of ze mogen blijven of niet. Bijna elke week hoor ik ze zeggen hoe dankbaar ze de Christelijke gemeente van Franeker zijn. Ik kan me nog herinneren, toen ze aankwamen in de bus in 2022, dat vader uit de bus kwam en gedroomd had en voorzien had, dat hij als moslim zou worden opgevangen door christenen. We hebben ook regelmatig mooie geloofsgesprekken, bijzonder!

Sinds 26 augustus 2022 hebben vele kerkelijke gemeenschappen zich samen met ons ingezet voor de crisisopvang van asielzoekers voor wie geen plek was in Ter Apel. Samen wisten we te voorkomen dat er nog langer mensen buiten moesten slapen bij het aanmeldcentrum. Begin februari passeerden we een bijzondere grens: we realiseerden samen **100.000 overnachtingen**. Wat geweldig, dat we als Protestantse Gemeente Franeker hier een kleine bijdrage aan mogen leveren. Het is bijzaak en feit: de opvang is totaal vergoed door het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA). Het is zelfs nog meer dan kostendekkend!

Op maar liefst 78 verschillende plekken door het hele land zijn er mensen opgevangen. Op moment van het schrijven van deze nieuwsbrief zitten er 210 mensen in de crisisopvang, op 24 locaties. 70% van hen is man, 30% vrouw. Er zijn best veel gezinnen met kinderen en jongeren bij; een kwart van de gasten in onze opvang is minderjarig.

Ondanks de inwerkingtreding van de Spreidingswet is er nog steeds **gebrek aan opvangplaatsen**. Voorlopig wordt er dus nog steeds een beroep op ons gedaan om de helpende hand te reiken en niet onze rug te keren naar mensen in nood.

Boerenkool en hutspot eten

(gasten in Franeker (foto door vrijwilliger) In de nieuwsbrief tot onze verrassing een foto van enkele van onze vrijwilligers, die op bezoek bij het Syrische gezin van toen een echte Nederlandse stampot avond hadden georganiseerd.

Wessel Veenstra
Voorzitter Diaconie PG Franeker



Gerenoeverde keuken!

In de maanden oktober/november 2023 werd door de Protestantse Gemeente Franeker het verzoek ontvangen bij te dragen aan de renovatie van de centrale keuken in kinderkuis Agape Home Nikki`s Place in Chiang Mai. In de centrale keuken bereid men elke dag een warme maaltijd voor circa 90 van de 115 kinderen, hun lunch en er zijn ook andere activiteiten in de naastgelegen kantine.

Nu was er sprake van opslag van pannen en keukengerei in een open ruimte welke in verbinding staat met het open veld vol ongedierte e.d. Ook was de keuken sterk verouderd en er werd besloten de gehele keuken te betegelen en daarnaast een afgesloten ruimte te bouwen voor het keukengerei.

Ook gaat overgestapt worden van houten inventaris op metalen inventaris. Dat moet nog gebeuren. Voor nu: de aanbouw is gerealiseerd, er is betegeld en vernieuwd en het kinderkuis kan dankzij de bijdrage van de Protestantse Gemeente weer jaren vooruit! Enkele foto`s zijn bijgevoegd onder dit artikel.

Alles hygiënischer en beter schoon te houden- en te maken. Agape Home Nikki`s Place in Chiang Mai en haar directeur, missionaris Avis Rideout, spraken hun grote dank uit voor de geweldige steun van onze gemeente!

Fonds Vluchtelingen PG Franeker

De bijdrage werd betaald uit het overschot aan budget voor de Vluchtelingenopvang. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers en de Christelijke vluchtelingenorganisatie INLIA

gaven aan, dat we eventueel overschot mogen besteden aan goede doelen, gesteld door de PG Franeker. Er zijn al diverse projecten in Franeker en internationaal gerealiseerd met bijdragen uit dit fonds. Inmiddels zijn door de Kleine Kerkenraad criteria aangegeven en goedgekeurd voor aanvragen uit dit plaatselijke fonds van Protestantse Gemeente Franeker, opvraagbaar bij de voorzitter Diaconie PG Franeker of het Kerkelijk Bureau in `De Rank`.

Voorbeeld bestedingen

Voorbeelden van bijdragen uit dit fonds zijn: `Victor4All` (Zuid-Afrika), de organisatie waar Sieds en Saskia zich enorm inzetten en ook voor `Blessed Generation` in Kenia, waarvoor plaatsgenoten Ria Fennema en haar partner Fester Medendorp zich inzetten (1000 weeskinderen) of Martin en Thirza Hofman die werken in de sloppenwijken in Knysna (Zuid-Afrika) en nieuwe huisjes bouwen in die wijken met medewerking van de overheid. En ook hulpverlening (2x) aan vluchtelingenkampen in Myanmar (het voormalige Birma) Een vluchtelingenkamp met 500 mensen, waarvan rond 200 kinderen deel uitmaken en ook een kamp met duizenden mensen waar we via een organisatie 3500 kilogram rijst lieten bezorgen (honger/dorst/gebrek medicijnen). Ook 2x financiering van een hulpgoederentransport naar Oekraïne (Stichting `Hope4all` Oekraïne) en meer. Ook plaatselijk droegen we bij aan bijvoorbeeld Stichting Samenspel, sportbenodigdheden voor mensen met een beperking (Franeker) en aan de Eindejaarsmaaltijd 2022 in onze kerk. Ook een schenking aan het vluchtelingenwerk door INLIA in Noord Nederland. Een vrieskast voor het project Soep&Zo in Franeker. Een bijdrage aan de organisatie van de `Dag van de Armoede` in de gemeente Waadhoeke. In `de Mouterij` bijeenkomsten voor vrouwen (vluchtelingen), kleding voor mensen uit de Oekraïne (vluchtelingen) en bijdragen aan `Tweedehands Mooi` de kledingwinkel in de Dijkstraat en meer!

Kortom: er zijn criteria voor aanvraag vastgesteld door de Kleine Kerkenraad en inmiddels goedgekeurd. In de Kleine Kerkenraad zijn alle geledingen vertegenwoordigd en daar gaan vervolgens de beslissingen van `Ja` of `Nee` genomen worden op grond van die criteria. Voor vragen omtrent bovenstaande kunt u terecht bij de voorzitter Diaconie PG Franeker: wesselveenstra@home.nl







Opbrengst Collecte



De huis-aan-huiscollecte van Kerk in Actie in november 2023 heeft ruim 650.000 euro opgebracht voor kinderen in Oekraïne. Het is een van de hoogste eindstanden tot nu toe. Kerk in Actie-directeur Jurjen de Groot: "Hieruit blijkt de grote betrokkenheid van Nederlanders met de mensen in Oekraïne."

Meer dan 6.200 collectanten en 475 coördinatoren werkten mee om de landelijke collecteweek van Kerk in Actie in november 2023 mogelijk te maken. Nog eens 568 online collectanten collecteerden via de social mediakanalen. Jurjen de Groot is dankbaar dat er zoveel geld is opgehaald om kinderen in Oekraïne te helpen deze verschrikkelijke tijd door te komen. "Hoewel de politieke steun voor Oekraïne lijkt af te brokkelen, krijgen wij bij Kerk in Actie een heel ander beeld. Gelukkig leven veel Nederlanders juist enorm mee. De opbrengst van de huis-aan-huiscollecte die we voor Oekraïne hebben gehouden, is een van de hoogste tot nu toe."

Hulp in heel Oekraïne

Veiligheid, stabiliteit en psychosociale ondersteuning. Dat is wat Kerk in Actie wil bieden aan kinderen in Oekraïne. Door de jarenlange contacten met Oekraïense kerken kan Kerk in Actie hulp bieden in het hele land. "In veel kerkelijke centra zijn permanente speelplekken ingericht met psychosociale begeleiding voor kinderen", vertelt Daan Verbaan, relatiebeheerder Oost-Europa bij Kerk in Actie. "Daarnaast ontvangen Oekraïense gezinnen voedsel- en zadenpakketten, zodat ze toch eten op tafel hebben. Op centrale plekken in getroffen steden staan mobiele locaties waar kinderen en hun ouders kunnen opwarmen en hun verhaal kwijt kunnen."

Hulp onverminderd nodig

In honderden plaatsen in Nederland gingen collectanten met een collectebus langs de deuren, en daarnaast collecteerden veel anderen met een online collectebus. Jurjen de Groot realiseert zich hoeveel werk er is verricht, en hoort ook dat er door het organiseren van deze collecte weer veel contacten in de buurt en tussen kerken onderling zijn aangehaald, een win-winsituatie. "Al die euro's die zijn opgehaald getuigen van de tomeloze inzet van onze vrijwilligers. Er zijn ook veel mooie gesprekken aan de deuren gevoerd over de noodhulp die Kerk in Actie biedt in Oekraïne en waarom dat zo belangrijk is."

Kerk in Actie blijft helpen

Kerk in Actie biedt wereldwijd noodhulp aan slachtoffers van conflict en geweld, zoals nu in Oekraïne. En in landen waar de wapens zijn neergelegd of de vrede is getekend, werkt Kerk in Actie samen met lokale kerken aan wederopbouw, herstel van vrede en recht, verzoening tussen daders en slachtoffers en toekomstperspectief voor hen die alles verloren zijn.

Van **18 t/m 23 november 2024** houdt Kerk in Actie opnieuw een landelijke huis-aan-

huiscollecte voor kinderen in Oekraïne. Aanmelden als collectant of als collectecoördinator kan nu al via kerkinactie.nl/huisaanhuiscollecte.

ZIEKMELDINGEN / ZIEKENDIENST

Voor **ziekmeldingen** en **ziekenbrief**, de **ziekendienst** contacten. Zij zorgen voor een attentie thuis, informeren de predikanten en verzorgen de ziekenbrief:

mw. L. de Beer-Dijkstra
mw. N. Ferwerda-Dotinga
mw. A. van Nimwegen-Vlietstra
mw. T. Palma-de Vries

KERKELIJKE STAND

MUTATIES:

Doorgeven aan: Kerkelijk Bureau, Zilverstraat 36, 8801 KC Franeker
's morgens van 9.00-11.30 uur 0517 393200
kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl

Wilt u liever niet dat uw jubileum of verjaardag vermeld wordt, geef dat dan door aan het kerkelijk bureau.

Wanneer uw naam niet wordt genoemd dan staat uw huwelijksdatum niet in ons bestand en is bij ons niet bekend. Neem ook in dat geval contact op met het kerkelijk bureau.

0517 393200

kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl

BERICHTEN VAN ACTIVITEITEN

Uitnodiging CMV ADVENDO

"CMV Advendo Franeker" wil u graag van harte uitnodigen voor een concert waarin klassieke muziek centraal staat.

Tijdens dit "Kleintje Klassiek" is het orkest voornemens om klassieke werken te spelen die herkenbaar en toegankelijk zijn. Naast het voltallige A-orkest van Advendo zal ook Jochem Schuurman acte de présence geven en zullen er meerdere werken gezamenlijk uitgevoerd worden.

Het concert zal op **zondag 24 maart** worden gehouden in de Franeker Martinikerk. Het concert begint om 15.00 uur en **vanaf 14.30 uur** is de kerk open voor publiek. Nadien is er ruimte om na te praten onder het genot van een drankje in De Doelen. Toegang tot het concert

kost €12,50. Voor donateurs van Advendo geldt een gereduceerd tarief. Mensen die nog geen donateur van de vereniging zijn, maar dat wel willen worden, kunnen het “Kleintje Klassiek” tevens met korting bezoeken.

Neem voor meer informatie daarover een kijkje op www.advendo-franeker.nl. Op die website kunnen ook kaarten (vanaf medio februari) in de voorverkoop worden aangeschaft”.

Marjan de Boer

Kapelkuier op Stille Zaterdag

tussen Goede Vrijdag en Pasen



Ga mee...

onthaasten en verstillen
samen op stap
mediteren over een verhaal en ruimte om te delen
ons laten aanraken door de goedheid van God.

**Zaterdag 30 maart, 09.45 - 11.45 uur vanuit De Rank
Zilverstraat 36 Franeker**

Van harte welkom!

Vergeet niet wandelschoenen en kleding, passend bij het weer aan te trekken. We wandelen ongeveer een uur, ieder in zijn eigen tempo maar wel samen.

Feja, Jellie, Annemiek en Titia.

It waad it wetter
de trochwaadbare see
Mei har tij twa kear deis
bringt se it wetter
en lûkt it werom
Wyn en weagen
ha der frij spul
by eb en by floed
Sa is se it grutste getijdegebiet fan ús wrâld
De Waadsee
It waad
is in ûnmisber plak foar fûgels!
Kloften rêste der
briede der
en fine iten bij de rûs

It waad
wêr sân en slik elkoar ôfwikselje
en ûnder de sinnne
foarmje barsten yn de útdroege klaai
in prachtich mozayk.
It waad
in unyk stik natoer sa tichtby hûs
Gean mei
en belibje al dit moais.

Beste allemaal

Op zaterdag 29 juni nodigen we jou uit om met elkaar te wadlopen.

We hebben een mooie dagtocht uitgezocht van Lauwersoog naar Schiermonnikoog.
We varen vanuit Lauwersoog naar de zandplaat Brakzand en gaan daar van boord voor de 3,5 uur
durende wadlooptocht naar Schiermonnikoog onder leiding van een gids. We lopen de gehele tocht
over een redelijk harde ondergrond met een dun laagje slik daarop en waden door meerdere ondiepe
geulen. Tijdens de tocht wordt er verteld wat er leeft op het wad.
De tocht is te goed te doen voor ieder die normaliter 3 uur kan wandelen.

Ga mee - geef je op - samen of alleen - deze dag zijn we door verbinding één

Datum: zaterdag 29 juni

Kosten: €45.- per persoon

Opgave : voor 15 april bij één van onderstaande namen - ook voor vragen of informatie

Na opgave krijg je verdere praktische informatie.

Mocht de prijs de reden zijn om niet mee te gaan, neem dan contact op met Hinke.

In vertrouwen is hier een oplossing voor.

Hayo Bartlema
Titia de Boer
ds. Sytze Ypma
Hinke Dijkstra



ZWO

Voorzitter: Jeanet Veenstra
Penningmeester: Pieter Walinga

Bankrekeningnummer: **NL07 RABO 0313 2032 29**

ZWO kast Martinikerk

In de ZWO kast in de Martinikerk laten we zien welke projecten de ZWO steunt. Zo maken we drie jaar lang een bedrag over naar Blessed Generation in Kenia. Dankzij de hulpprogramma's van Blessed Generation hebben meer dan 1.000 kwetsbare kinderen in Kenia weer een kans. Een project steunen kan dus door een directe financiële bijdrage, maar kan ook door producten te verkopen waarvan de opbrengst ten goede komt aan dat project.

In de ZWO kast vindt u o.a. tassen en doeken gemaakt door volwassenen bij Blessed Generation zodat ze zelf een inkomen kunnen verdienen om hun gezin te onderhouden. Blessed Generation heeft een paar naaimachines staan op de school en er is een docent aanwezig. De mensen die dat willen krijgen hier wekelijks les. Hier leren ze om schooluniformen te maken maar ook tassen en doeken die zowel als tafelkleed als handdoek of stranddoek gebruikt kunnen worden.

Over de Afrlkaanse Baobab boom gaan diverse verhalen rond. Zo is er de legende dat toen God de aarde schiep, hij het na enkele dagen zo beu was dat hij de boom met bladeren en al de grond in stak, en zo enkel nog de wortels boven de grond uitstaken. Het decoratieve boompje is al mooi van zichzelf, en kan eventueel nog versierd worden door het vol te hangen met sieraden.

Met het kopen van een product draagt u eraan bij dat mensen eten kunnen kopen voor hun kinderen en daarmee kinderen in hun eigen gezin kunnen grootbrengen.

Carla van der Kooi



OUD PAPIER

In het weekend van **5 & 6 april** en in het weekend van **3 en 4 mei** staat de oud papiercontainer op de P.J. Troelstrastraat 24 (C.B.S. De Toermalijn).

Het oud papier graag **zaterdags voor 12.00 uur** bij de container brengen, deze wordt kort na 12.00 uur opgehaald. Bent u een keer te laat, neem uw oud papier dan s.v.p. weer mee.

Opbrengst oud papier januari: € 90,00

afb. N.B.G.

**VANDAAG LEZEN WIJ...
LEESROOSTER**

Maart

| | | | | |
|----|-----------|---------------------------|-------------------|--------|
| 7 | donderdag | Oordeel en redding | 2 Petrus 2:1-10a | |
| 8 | vrijdag | Eigen schuld | 2 Petrus 2:10b-22 | |
| 9 | zaterdag | Vrede voor Jeruzalem | Psalm 122 | |
| 10 | zondag | Beste ballingen... | Jeremia 29:1-14 | |
| 11 | maandag | Bedorven vijgen | Jeremia 29:15-32 | |
| 12 | dinsdag | Overvloed | Johannes 6:1-15 | |
| 13 | woensdag | Verzadigd | Johannes 6:16-29 | Biddag |
| 14 | donderdag | Brood uit de hemel | Johannes 6:30-40 | |
| 15 | vrijdag | Levengevend | Johannes 6:41-59 | |
| 16 | zaterdag | Woorden van leven | Johannes 6:60-71 | |
| 17 | zondag | Een nieuw verbond | Jeremia 31:27-40 | |
| 18 | maandag | Verlost | Jeremia 32:1-15 | |
| 19 | dinsdag | Tekenen en wonderen | Jeremia 32:16-25 | |
| 20 | woensdag | Hardleers | Jeremia 32:26-35 | |
| 21 | donderdag | Eensgezind | Jeremia 32:36-44 | |
| 22 | vrijdag | Schuilplaats | Psalm 118:1-16 | |
| 23 | zaterdag | Poorten van gerechtigheid | Psalm 118:17-29 | |

| | | | | |
|----|-----------|-----------------------|--------------------|---------------------------------|
| 24 | zondag | Door de poort | Marcus 11:1-11 | Palmzondag |
| 25 | maandag | Hemelse humor | Psalm 2 | Maria Boodschap (Lucas 1:26-38) |
| 26 | dinsdag | Open oren, open mond | Psalm 40 | |
| 27 | woensdag | Verkwisting? | Marcus 14:1-11 | |
| 28 | donderdag | Brood en wijn | Marcus 14:12-31 | Witte Donderdag |
| 29 | vrijdag | De weg naar het kruis | Marcus 14:32–15:47 | Goede Vrijdag |
| 30 | zaterdag | Omkeer | Jeremia 33:1-11 | Stille Zaterdag |
| 31 | zondag | Met stomheid geslagen | Marcus 16:1-8 | Eerste paasdag |

April

| | | | | |
|---|-----------|--------------------|------------------------|----------------|
| 1 | maandag | De wereld in | Marcus 16:9-20 | Tweede paasdag |
| 2 | dinsdag | Een nieuwe telg | Jeremia 33:12-18 | |
| 3 | woensdag | Eeuwig verbond | Jeremia 33:19-26 | |
| 4 | donderdag | Afscheidsspeech | Deuteronomium 1:1-18 | |
| 5 | vrijdag | Achter God aan | Deuteronomium 1:19-33 | |
| 6 | zaterdag | Eigenwijs | Deuteronomium 1:34-2:1 | |
| 7 | zondag | Verloren generatie | Deuteronomium 2:2-15 | |
| 8 | maandag | Schrik en beven | Deuteronomium 2:16-25 | |

ALLERLEI

Verslag van de gemeenteavond van de Protestantse gemeente Franeker op 1 februari in de Rank.

Welkom

Ds. Sytze Ypma heet allen welkom op deze gemeenteavond. Hij deelt mee dat voorzitter Rolf Bremmer door omstandigheden deze avond niet aanwezig kan zijn. Het openingswoord, de lezing en het gebed heeft de voorzitter wel voorbereid en op papier gezet.

Opening

Als opening wordt gelezen het welkomstwoord van voorzitter Rolf Bremmer. De lezing uit de Bijbel is Filippenzen 1 : 3-11, we vragen de zegen van God over deze avond.

Enkele afmeldingen worden genoemd. Blij verrast door de goede opkomst en de betrokkenheid van veel gemeenteleden.

Beleidsplan

Ds. Sytze Ypma licht het Beleidsplan toe aan de hand van een Power Point Presentatie.

- Het nieuwe beleidsplan 2023-2027 is vastgesteld. Interim predikant ds. Henk van den Bosch heeft samen met ds. Ypma en anderen de visie voor de PGF opgesteld:

- **WIJ ZIJN GESTALTE VAN HET LICHAAM VAN CHRISTUS**

Wij geloven dat de wereldwijde kerk gestalte is van het Lichaam van Christus. De Protestantse Gemeente Franeker maakt deel uit van die wereldwijde kerk. Dit betekent dat wij geroepen zijn om te doen wat Jezus Christus ons heeft opgedragen: elkaar lief te hebben. Onze geloofsgemeenschap wil aan deze opdracht van de Heer handen en voeten geven.

- **KERK ZIJN WE SAMEN**

Ieder mens heeft van God unieke gaven gekregen. Wij zijn geroepen om die gaven bij onszelf en bij anderen op het spoor te komen, om ze tot bloei te laten komen, en om ze in te zetten in de dienst van onze opdracht: elkaar lief te hebben. We zoeken daarvoor samenwerking in oecumenisch verband, met andere geloofsgemeenschappen en organisaties.

- **DE BIJBEL IS ONZE INSPIRATIEBRON**

Voor deze roeping vinden we inspiratie en bemoediging in de Bijbel. Om die reden is de eredienst voor onze gemeenschap een centraal moment, waar de Schrift wordt geopend, waar hoop wordt verkondigd en de sacramenten worden bediend. We doen dat met liefde en waardering voor onze traditie en met openheid voor verandering en vernieuwing.

- **JEZUS STAAT CENTRAAL**

Wij leven in het licht van het evangelie van Jezus Christus. In dat licht zijn wij uitgenodigd om het zout van de aarde te zijn en het licht in de wereld. In de gemeente, in de stad en in de samenleving om ons heen. Als gemeenschap zoeken we naar mogelijkheden om de opdracht van Jezus om elkaar lief te hebben te delen met de mensen en de wereld om ons heen. We doen dat in ontmoeting en gesprek, en in gezamenlijke dienst aan de wereld,

Deze visie willen wij als Protestantse gemeente Franeker uitdragen en uitwerken.

Organogram

- Een organogram is gemaakt om de organisatiestructuur in de gemeente helder te krijgen. Op het scherm zijn de gegevens in de grafiek niet duidelijk te lezen. Het organogram is in deze Binding bijgevoegd op de middelste bladzijden, zodat iedereen kennis kan nemen van de organisatiestructuur met de bijbehorende namen.
- Nieuw is het communicatieplan. We zijn bezig met het samenstellen van een communicatiecommissie. Deze commissie gaat alle communicatielijnen, binnen onze gemeente en de communicatie naar buiten toe, samenvoegen en structureren.

Speerpunten van Beleid

1. Jeugd/jongeren en randleden
2. Een bescheiden, maar uitgesproken presentie in onze stad Franeker.
Deze punten krijgen de komende jaren prioriteit:

Verandering in het Pastoraat

Het Pastoraat is de kernwaarde van ons gemeente-zijn.

De indeling in wijken is losgelaten, op het niveau van de contactpersonen blijft het gehandhaafd. De contactpersonen blijven in hun straten oog, oor en gezicht van de gemeente en zijn het netwerk en de basis van al het pastorale werk in de gemeente. De contactpersonen geven het wel en wee in hun straten door aan één van de twee coördinatoren. Zij zorgen ervoor dat de meldingen worden doorgegeven aan de predikant en/of het groepspastoraat van de betreffende leeftijdscategorie.

Categoriaal Pastoraat: Het pastoraat is ingedeeld in verschillende groepen. De leeftijd is hierbij een richtlijn. Het gaat vooral om een gedeelde levenssfeer.:

- Groeiers 0-18 jaar
- Starters 18-30 jaar
- Bouwers 30-50 jaar
- Plussers 50-70 jaar
- Nestors 70 jaar en ouder

Door het organiseren van activiteiten voor deze leeftijdsgroepen hopen wij het omzien naar elkaar en de betrokkenheid te stimuleren. Huisbezoek blijft, maar meer vraag-gestuurd.

Een voorbeeld van een pastorale activiteit is de avond van 22 februari over een Dementie-vriendelijke gemeente. Dit thema wordt ingeleid door Anneke van der Veen, casemanager Dementie voor het Friese Land en ds. Sytze Ypma.

Beroepingscommissie

Voorzitter van de Beroepingscommissie Sebastiaan Douma vertelt over de voortgang.

Sebastiaan noemt de namen van de leden van de Beroepingscommissie. Hinke Dijkstra is secretaris van deze commissie.

De commissie wordt ondersteund door ds. Sytze Ypma, die als consulent begeleidt en adviseert. Vanuit PKN Utrecht wordt gebruik gemaakt van de gids voor het Beroepingswerk.

Er is een profiel van de stad Franeker gemaakt met de drie P's: Professoren – Psychiatrie – Planetarium en overige informatiegegevens over de stad.

Onze gemeente zoekt een predikant voor 0,6 fte (24 uur), en een Jongerenwerker voor 0,6 fte.

Het profiel van de te beroepen predikant staat in de Binding. Nadat de gemeente deze avond is gehoord, kan de advertentie geplaatst worden in Trouw en het Friesch Dagblad en op de websites.

Opmerking uit de gemeente: in de profielschets wordt de oecumenische samenwerking met de andere kerkgemeenschappen in de stad niet genoemd. De beroepingscommissie gaat hiernaar kijken, de oecumene wordt wel genoemd bij het profiel van de stad.

Vraag: is er ook gedacht aan samenwerking met andere vacante gemeenten uit de regio. Antwoord: deze mogelijkheid is wel besproken, maar besloten is om dit eerst niet te doen, liever op eigen kracht, omdat er ook problemen zitten in samenwerking, zoals extra vergaderingen en preekbeurten. Mocht in de toekomst blijken dat de vraag komt, dan opnieuw gaan bekijken.

Vraag: Hoe lang gaat de procedure duren, in verband met de invulling van het preekrooster. Antwoord: voor 2024 zal dit geen problemen geven. Sep Twerda is nu bezig het preekrooster voor 2025 in te vullen, maar mocht er dan een nieuwe predikant zijn, dan kan dit altijd geregeld worden met de (inval)predikanten.

Profiel jongerenwerker voor 0,6 fte.

Ook de profielschets voor de jongerenwerker staat in de Binding.

Via de digitale kanalen zal de advertentie worden uitgezet, ondersteund door een animatiefilmpje.

Op de vraag of de jongerenwerker ook in Franeker moet wonen, wordt geantwoord dat dit geen vereiste is.

De procedures voor predikant en jongerenwerker zijn niet gekoppeld, maar staan los van elkaar. Er hoeft niet gewacht te worden als een van de vacatures eerder is ingevuld.

Gewezen wordt op de geheimhoudingsplicht van de Beroepingscommissie. Vragen over het Beroepingswerk kunnen niet altijd beantwoord worden.

Rondvraag

Vraag: een speerpunt van beleid is jeugd/jongeren en randleden, wordt door deze prioriteit de pastorale aandacht voor de andere gemeenteleden ingeperkt?

Antwoord: dit is zeker niet de bedoeling.

Vraag over de pastoraal bezoekers en de contactpersonen. Antwoord: De contactpersonen blijven de aanspreekpunten in de straten. Zij zullen twee keer per jaar worden uitgenodigd om hun bevindingen te delen met elkaar en om betrokkenheid te houden. We blijven evalueren hoe de nieuwe structuur in de praktijk gaat werken.

De Verwondering

Na de pauze laat ds. Sytze Ypma een uitzending van de 'Verwondering' zien.

Een interview dat Annemiek Schrijver heeft met rabbijn Awraham Soetendorp, emeritus rabbijn van de Liberaal Joodse Gemeente in Den Haag. Zijn leven lang zette hij zich in voor een rechtvaardiger wereld. Hij schreef het boekje 'Levenslessen van een rabbijn', theologieboek van het jaar 2023.

Het interview is opgenomen in november 2023. We kijken naar de uitzending waarin rabbijn Soetendorp spreekt over het verlangen naar vrede, de kracht van de hoop en een on-opgeefbaar geloven van deze wereld een paradijs te maken.

In kleine groepjes bespreken we de vragen:

- Wat sprak je aan in deze uitzending
- Wat vertelt het ons over hoop en vertrouwen

Plenaire een korte weergave van wat in de groepjes is besproken.

Sluiting

We zingen een Avondlied en besluiten de bijeenkomst met een gebed.

Verslag Piety Sieperda

Aswoensdag in de Franciscuskerk

Op 14 februari was het Aswoensdag. Al heel lang is er dan een gezamenlijke viering van de Katholieke parochie en onze Protestantse Gemeente. Er is altijd een mooie opkomst, die aangeeft dat deze Aswoensdagviering leeft. Het gaat dan ook over het besef van ons sterfelijk zijn. Het hoogtepunt is de verbranding van de buxustakjes en het daarna aanbrengen van het askruisje. Een heilig ritueel dat in waardige ernst wordt gegeven en ontvangen.

Na de viering is er koffie en thee in de Parochiezaal, alwaar we in een sfeer van gemoedelijkheid samenzijn. Toen ik mij had ontdaan van mijn toga, kwam ik de zaal binnen en zag ik twee heren zitten, die beide voor het eerst een Askruisje hadden ontvangen. Met zichtbaar genoegen lieten zij zich door pastoor Marco Conijn fotograferen.

ds. Sytze Ypma



Dementie en pastoraat

Op 22 februari vertelde Anneke van der Veen in een volle Rank over dementie. Als casemanager is zij deskundige op dit terrein. Zij hield een prachtig verhaal over dit gevoelige onderwerp. Hinke Dijkstra heeft een verslag van deze avond geschreven, dat staat verderop in de Binding. De komende tijd willen we een werkgroep vormen, ook wel aandachtgroep genoemd, die in kaart gaat brengen hoe we een dementievriendelijke kerk kunnen zijn. Volgend jaar komt er een tweede avond waarin we nader ingaan op het thema dementie en pastoraat.

ds. Sytze Ypma

Zangers gezocht! Project Cantorij Martinikerk Franeker

In april en mei willen we graag weer een project doen met de Cantorij Martinikerk Franeker.

Het project bestaat uit 6 repetities en 3 keer medewerking aan een kerkdienst. De repetities vinden plaats op dinsdagavonden om 19.45 uur in de Rank. De eerste repetitie is op 9 april. Vervolgens elke dinsdagavond tot en met 14 mei, zodat we in totaal op 6 repetities uitkomen.

Het is de bedoeling dat we aan de volgende diensten medewerking verlenen: donderdagochtend 9 mei (Hemelvaartsdag), zondagavond 12 mei (Fryske Vesper 's avonds) en zondagochtend 19 mei (Eerste Pinksterdag).

Het koor staat onder leiding van Jochem Schuurman. Het repertoire bestaat uit kerkliederen uit het Liedboek en uit andere bundels, zoveel mogelijk meerstemmig. Het wordt dus waarschijnlijk niet erg moeilijk om te zingen, maar vooral ondersteunend aan de gemeentezang en de liturgie.

Wilt u graag als zanger meedoen aan dit project? U kunt zich dan opgeven bij Jochem Schuurman via de e-mail: kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl. De contributie bedraagt 30 euro per persoon voor het hele project. Het is wel de bedoeling dat u alle 3 genoemde kerkdiensten aanwezig kunt zijn in de Martinikerk. Van de 6 repetities mag u er maximaal 1 missen, maar het is in principe wel de bedoeling dat iedereen elke repetitie aanwezig is.

We hopen dat velen zich aanmelden voor dit mooie project en dat het ook mag meewerken aan gemeenteopbouw.

Namens de liturgiecommissie,
Djoke Travaille, Tjalling de Jong, Sytze Ypma en Jochem Schuurman

Uit de liturgiecommissie

Vanuit de liturgiecommissie houden wij u af en toe in de Binding op de hoogte van onze recente activiteiten en aankomende evenementen.

In onze erediensten op de zondagmorgen is er veel ruimte voor muziek en zang. Het orgel speelt uiteraard een grote rol, maar het is ook mooi te merken dat naast het orgel er een afwisseling is in de kerkmuziek. We maken af en toe gebruik van o.a. de vleugel, de cantorij, een koor, dwarsfluit en andere muziekinstrumenten. In de nabije toekomst willen we dit verder uitbreiden. Daarnaast hebben we kunnen vaststellen dat we twee succesvolle “liedboekavonden” hebben gehad. Het zijn waardevolle avonden van Sjoerd de Boer en Jochem Schuurman geworden. De vele positieve reacties hebben ons doen besluiten dit in 2024/2025 weer op te nemen in de jaarplanning.

Vooruitkijkend zijn we alweer begonnen met de voorbereiding van het Paastriduüm (28 t/m 31 maart).

Op 14 april hebben we weer een Johannes de Heer-zangdienst in de agenda staan en op 12 mei een Fryske Vesper.

Hebt u vragen, of wilt reageren, dan kunt u dat doen bij ondergetekenden.

Namens de Liturgiecommissie
Djoke Travaille
Tjalling de Jong
Jochem Schuurman
ds. Sytze Ypma



De actie voor de nieuwe klaslokalen bij de Rainbow school is een groot succes geworden. Het streefbedrag was € 50.000 met 50% vermeerdering van de actie Wilde Ganzen, maar het eind bedrag is boven de € 100.000 uitgekomen zodat er extra spullen voor de klaslokalen kunnen worden aangeschaft.

Vanuit Reitsum kregen wij bericht van de PKN gemeente die de opbrengst van het verjaardagfonds aan Victory4All wil schenken.

De oud ijzer actie loopt nog steeds voorspoedig. Er worden regelmatig oude metalen bij ons gebracht waar voor hartelijk dank!

In Oenkerk, waar ik werk, hebben ze een inzamelpunt voor blikjes e.d. en ook in Bolsward wordt bij vrienden van ons geregeld oud ijzer gebracht.

De opbrengst dit jaar van oud ijzer is alweer € 500.

Van een gemeente lid kregen we een aantal fietsen voor de verkoop en hiervan zijn er inmiddels drie verkocht via marktplaats.

Met vriendelijke groeten,
Sieds en Saskia de Jong
saskiaensieds@gmail.com

Godly- Play viering

Zondag 11 februari hebben we naar het verhaal van Noach geluisterd. In die tijd leefden de mensen voor zichzelf en daarom besloot God een grote watervloed te sturen om alles schoon te wassen en opnieuw te beginnen. Gelukkig zag God een goede familie, die wel wilde delen met anderen. De vader heette Noach, Hij en zijn vrouw Naäma hadden samen drie zonen en die hadden ook weer vrouwen. Noach wandelde met God en hij wist wat God wilde dat hij zou doen; een grote boot bouwen, een Ark. En dat gebeurde, zo overleefden de dieren en de familie in de ARK de grote watervloed. Toen het water gezakt was en alle schepselen de Ark konden verlaten zagen ze een regenboog aan de hemel. Die kunnen we nog steeds zien als het regent en tegelijkertijd de zon schijnt. Het is het teken dat God nooit meer zo'n vloed zou sturen. Na het verwonderingsgesprek gingen de kinderen het verhaal creatief verwerken. Sommigen vonden het leuk om met de lego of de knacks de Ark te bouwen. Een voorbeeld hiervan ziet u op de foto: Marten Couperus met de ARK en de regenboog.

De Godlyplay-viering hebben we afgesloten met het eten van broodjes met knakworst!

Tot slot een bedankje aan Frouwkje, Anita, Silvia en Jilse!

Annemiek Heerma

Tav Bram: onderstaande eerste foto graag sowieso, dit is aan het jongetje op de foto beloofd.



**Diaconale middag op 17 februari 2024
Schrijfactie voor gevangenen en BINGO!**

Op zaterdagmiddag, 17 februari 2024 werd de jaarlijkse Diaconale Middag georganiseerd in gebouw `de Rank` in Franeker.

De naam zegt het al, georganiseerd door het enthousiaste team van Diakenen!
Hoewel de opkomst best wat groter mocht zijn, werd het een bijzonder interessante en gezellig middag.
Als eerste een presentatie door Jeanet Veenstra (voorzitster ZWO) die vertelde over het
gevangeniswezen, waarin zij zelf werkzaam is. Jeanet werkt in `de Marwei` te Leeuwarden.

Meteen deed ze ook een onthulling: ze heeft zelf ook `gezet`! Wie had dat verwacht?!

Ze vertelde over het gevangeniswezen en de gedetineerden en wat er zoal aan de orde is in gevangnissen
in Nederland. Hoe wonen de gevangenen. Sommigen alleen in een cel, sommige met twee personen
in één cel. Je kan je eigen celmaat niet kiezen. De tijd wanneer er activiteiten zijn, de tijd wanneer je in de
je cel achter slot en grendel zit enz. Een mooie inkijk, gelardeerd met power-point dia`s.

Het was stil. Het was indrukwekkend.

En ja, nu de `cliff-hanger`: Waarvoor heb jij in de gevangenis gezeten, Jeanet?!

Ook daarvan liet ze dia`s zien. Het was in de gevangenis van Almere. Het was testen en uitproberen en
vrijwillig opgesloten worden en dus ook zelf beleven hoe het is om opgesloten te zijn. Hoewel je weet,
dat het maar 5 dagen is, toch rot dat je niet vrij bent. Jeanet hield een dagboekje bij en toonde dat en ook
hoe fijn het was een kaart met tekst van haar moeder te ontvangen.

Een mooi bruggetje naar ook een doel van de Diaconale middag: het schrijven van een kaart naar
gedetineerden in gevangnissen in Nederland.

In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte of langere gevangenisstraf uit.

Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig naar hen om te zien.

Er waren voorbeeldteksten, er waren eventueel Bijbelteksten en je kon ook je eigen tekst opschrijven.

In korte tijd schreven de aanwezigen zo'n 100 kaarten. Het betreft een groot project van Kerk in Actie
van de Protestantse Kerk, waarin alle aangesloten gemeenten in Nederland is gevraagd om ook kaarten te
schrijven.

Het schrijven ging zo snel en met zoveel motivatie zodat diaken Carla van der Kooi al opmerkte: volgend
jaar maar 300 kaarten. Geweldig!

En toen.....de BINGO, geleid door diaken Djoke de Boer en diaken Carla van der Kooi (presentatie
op beeld)! En ja, dan leer je elkaar als gemeenteleden nog beter kennen: **Sa fûl as Foarken!**

Alle gekheid op een stokje, een prachtige BINGO met 3 rondes met in elke ronde mooie prijzen.

Alles onder het genot van koffie, een oranjekoekje, een snackje en een drankje.

Jeanet Veenstra vroeg namens ZWO en Diaconie nog aandacht voor producten die je kunt
bestellen/afnemen en die geproduceerd zijn in Moldavië en deel uitmaken van de ondersteuning die we
aan projecten aldaar leveren als Protestantse Gemeente. Inmiddels komt ook onze Avondmaalswijn uit
Moldavië. Niet alleen wijn, maar bijvoorbeeld ook honing e.d.

Een goed georganiseerde middag, geslaagd en gezellig, een zaterdagmiddag die een traditie gaat worden,
waar iedereen welkom is!

(bijgevoegd enkele sfeerfoto`s)

Wessel Veenstra
Voorz. Diaconie PG Franeker





Dementie en kerk-zijn

Op donderdagavond 22 februari was er een avond georganiseerd in De Rank met als onderwerp dementie en dementievriendelijke kerk-zijn. De opkomst was groot!

De leiding was in handen van Anneke van der Veen, voor velen een bekend gezicht omdat ze lid is van onze gemeente en ons in de kerk regelmatig na de dienst van koffie voorziet samen met haar man Frits. Anneke werkt bijna 15 jaar als casemanager dementie en heeft veel expertise m.b.t dit onderwerp.

Als casemanager ben je nauw betrokken bij de familie waar een vorm van dementie speelt.

Zij begeleiden het zorgtraject, geven informatie, advies en ondersteuning, bemiddelen en zijn de vraagbaak voor de mantelzorgers. Ze zijn de onmisbare spil in het zorg-web.

Na een welkom door ds. Ypma nam Anneke de microfoon over en begonnen we de avond door samen te kijken naar een fragment van een echtpaar waarvan de man Alzheimer heeft. Een alledaagse situatie: de echtgenoot die de vaat opruimt maar hij nu niet meer weet waar het serviesgoed moet staan. We zien de onzekerheid op zijn gezicht en in zijn gedrag en zijn vrouw die hem moet vertellen waar hij het servies moet opruimen.

Er is herkenning in en geeft reactie uit de zaal. Dit geeft de avond direct een open karakter. Er komen opmerkingen en vragen. Stuk voor stuk worden ze behandeld en krijgt het aandacht.

Anneke geeft aan dat ze het fijn vindt dat er vragen worden gesteld.

Vervolgens krijgen we achterliggende informatie over de ziekte. Zo zijn er 5 verschillende vormen van dementie waarvan Alzheimer verreweg de bekendste is. Alle vormen hebben zo hun eigen ziektekenmerken.

Maar hoe weten we dat het de dementie is die binnen sluimert- we vergeten allemaal wel eens wat: en dan die naam die we maar niet kunnen bedenken. Anneke geeft uitleg: het zijn vaak de dagelijkse gedragsveranderingen - het koffiezetten lukt niet meer goed - of zoals in het fragment waar de avond mee begon.

We horen hoe om te gaan met degene die de ziekte overkomt en met de partner of familie. En hoe willen we en kunnen we een gemeente zijn waar deze groep zich veilig kan en mag voelen!

En de cijfers zijn serieus. Eén op de drie vrouwen treft de ziekte dementie en één op de zeven mannen. Als we onze gemeente onder de loep nemen is dit er menigeen. Alle reden om over dit onderwerp een vervolgbijeenkomst te geven en dit zal ook plaatsvinden.

Het was een fijne avond: met openheid en respect.

Aan het eind van de avond werd Anneke bedankt door ds. Ypma met mooie tulpen voor haar waardevolle inbreng.

“Laten we oog houden voor de mens achter de dementie”, was een mooie afsluitende opmerking uit de zaal.

`In Gods Naam`

Franeker – Donderdagavond, 29 februari 2024, vond de theatervoorstelling `In Gods Naam`, plaats in een volledig uitverkocht theater `de Koornbeurs` in Franeker. Cast: Bastiaan Ragas en Yvonne van den Eerenbeemt.

Alle 421 kaarten werden verkocht. De avond werd met `Nachtzon Media` georganiseerd door de samenwerkende Protestantse Gemeenten (PKN) van Dronrijp, Menaam, Tzummarum en Franeker. Kaarten werden door de betreffende gemeenten aangeboden tegen gereduceerde prijs: drempelverlagend en kans voor iedereen.

Is er in deze schreeuwende wereld nog plek voor liefde, stilte en twijfel? In een tijd vol onzekerheden, onrust en verandering zoekt Bastiaan Ragas naar antwoorden in een eeuwenoud verhaal.

Bas nam het publiek mee door de Bijbel met muziek van Bach tot Presley, humor, ontwapende kwetsbaarheid en confronterende dialogen. Een reis door het meest geciteerde en misschien wel onbegrijpelijkste boek ter wereld. Verhalen met niet altijd een antwoord, circulaire verhalen, verhalen om vragen te stellen. Thema's als MeToo, cancelen van toen en nu en meer. Spiegels die werden voorgehouden. Een voorstelling van niets menselijks vreemd!

Bastiaan Ragas, katholiek geboren, is enkele jaren geleden gegrepen door de verhalen uit de Bijbel. Via een vriendschap met een predikant heeft hij zich verder verdiept in de context van deze oerverhalen. Veel van zijn generatiegenoten zijn onbekend met deze verhalen of hebben ze af-geserveerd op grond van eenzijdige uitleg. Door het lezen en bestuderen van deze teksten is Bastiaan er echter van overtuigd geraakt dat deze verhalen ook van onschatbare waarde zijn voor onze tijd.

In deze avondvullende voorstelling ging Ragas kras door de Bijbel en licht hier bekende en onbekende verhalen uit. De gekozen verhalen hebben voor hem allemaal op hun eigen manier iets te maken met de vraag: 'Waar ben je bang voor?' Bastiaan deelt hoe deze verhalen en deze vragen raken aan zijn eigen persoonlijke leven, door hierover te vertellen en dit te bezingen. Soms schurend, altijd in dialoog met de zaal, soms kwetsbaar en confronterend. Verhalen over angst, liefde, hoop en moed. Op kunstige wijze verweeft hij zijn herkenbare persoonlijke levensvragen met de verhalen uit de Bijbel. Hij leest voor uit de Evangelieën, zingt uit de Psalmen (op eigen wijze) en oreert met Spreuken.

Tegenspeler Yvonne van den Eerenbeemt neemt verschillende rollen uit de verhalen aan en roept Bastiaan en het publiek soms tot de orde: 'Dit staat er helemaal niet, ook al is het wel altijd zo uitgelegd'. In dialoog en zang was Yvonne adembenemend! Soms speelt de acteur God, een (stille) getuige of een figurant. Een multi-instrumentalist, Martijn Beekers, gaf geweldige muzikale ondersteuning en rijgt moeiteloos het repertoire van Elvis, spirituals, Bach en Hazes aan elkaar. Een voorstelling vol wendingen en mooie verrassingen!

Organisatoren

Deze theatervoorstelling wordt georganiseerd door de Protestantse Gemeenten van Dronrijp, Menaam, Tzummarum en Franeker (PKN). Met de voorstelling hopen zij dat de aanwezigen geraakt worden door het persoonlijke verhaal van Ragas en de verhalen uit de Bijbel. Voor sommige mensen zijn ze naar de achtergrond geraakt. Andere mensen zijn zoekende. Sommige mensen kennen het ook niet en ook hen interesse wilden de betrokken gemeenten wekken.

Kerkmuren vielen weg!

Het eerste doel werd al gehaald: verbinding tussen de betreffende Protestantse Gemeenten en ook kaartverkoop aan 421 mensen met uiteenlopende achtergronden, geloof en ongeloof. Ook met hen kwam het na de voorstelling tot een fijne en gezellige verbinding onder het genot van een hapje (aangeboden door de organiserende gemeenten) en een drankje en de mogelijkheid om na te praten met elkaar en het eerste half uur na de voorstelling met Bas Ragas en de zijnen. Er werd nog lang nagepraat door enkele honderden mensen uit het publiek. Hartverwarmende verbinding! Kerkmuren vielen weg.

Het initiatief, genomen door de makers/bedenker van Nachtzon Media, voor deze indrukwekkende en prikkelende voorstelling, werd volledig ondersteund en gestimuleerd door de Protestantse Kerk van Nederland. Doordat de betreffende gemeentes in de Waadhoeke al in de zomer van 2023 zich opgaven als belangstellende, is nu de theatervoorstelling in samenwerking gerealiseerd in Franeker. Inmiddels zijn er honderden kerkgemeenschappen die belangstelling hebben in Nederland en zijn er alweer zo'n 70 voorstellingen gepland.

Doorpraten

Het verhaal gaat nog verder!

De dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk ontwikkelde in samenspraak met gemeenten materiaal om de impact van de voorstelling te verduurzamen. Dit betreft handreikingen voor de invulling van een 'aftertalk' of een themadienst door de organiserende gemeente(n) en werkvormen om aan de hand van bijbelverhalen 'ontmoetingen' met de ander en/of de ander te stimuleren. Mensen die hierbij willen aanhaken, vinden te zijner tijd meer informatie op de websites/kerkbladen van de betreffende gemeenten.

Hartelijke groet,
Namens de organiserende Protestantse Gemeentes,
Wessel Veenstra
Voorzitter Diaconie PG Franeker



Van de beroepingscommissie

Op 1 februari hebben we gezamenlijk op een goed bezochte gemeenteavond de profielschetsen voor de te beroepen predikant en de te benoemen kerkelijk jongerenwerker vastgesteld. De heldere presentatie van Sebastiaan Douma gaf weinig reden tot vragen.

De opmerking over het vermelden van oecumenische samenwerking als aandachtspunt hebben we meegenomen en op onze vergadering van 5 februari verwerkt in het profiel.

Na de gemeenteavond was formeel voldaan aan alle voorwaarden om de predikantsvacature te mogen stellen. De profielen van de predikant, onze kerkelijke gemeente en de stad Franeker zijn opgestuurd naar "Utrecht".

Inmiddels staat de advertentie op onze site. Ook op de landelijke site van de PKN wordt deze advertentie geplaatst, evenals in het Friesch Dagblad en op de social media Facebook en LinkedIn. Daarnaast ontvangen wij van het mobiliteitsbureau van de PKN in Utrecht (een soort afdeling Personeelszaken) een lijst met namen van predikanten die beroepbaar zijn en passen in ons profiel, waarmee we aan de slag kunnen.

Dit is de tekst van de advertentie voor een predikant:

Ter uitbreiding van ons team, is de Protestantse Gemeente Franeker op zoek naar:

Een predikant (v/m) voor 0,6 fte

- die ons als geloofsgemeenschap in Franeker wil inspireren, toerusten en ondersteunen om in woord en daad ons geloof te leven,
- die zodoende bij wil dragen aan de vernieuwing en versterking van onze diverse geloofsgemeenschap,
- die hart heeft voor ouderen, want zij vormen een belangrijk deel van onze gemeente,
- die ideeën heeft hoe we jongeren en jonge gezinnen kunnen bereiken rond geloof en zingeving,
- die creatief met ons op zoek wil naar nieuwe manieren om van betekenis te zijn voor onze stad, voor mensen van alle leeftijden en achtergronden,
- die graag samenwerkt met kerkenraad en collega's, met gemeenteleden en met mensen buiten de gemeente,
- en die bereid is om in Franeker te komen wonen en enige affiniteit heeft met de Friese taal.

Uw sollicitatie kunt u richten aan:

Protestantse Gemeente Franeker

t.a.v.: Beroepingscommissie

per e-mail: vacature@pkn-franeker.nl

per post: Zilverstraat 36, 8801 KC Franeker

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. Gerlof Tiemersma.

Voor het benoemen van een jongerenwerker loopt een ander traject. Daarvoor is geen officiële toestemming van het Dienstencentrum nodig.

Nynke Aly, Josina en Keimpe gaan een digitale presentatie (laten) maken met een voice-over die op social media geplaatst gaat worden.

De tekst die daarvoor een uitgangspunt vormt is:

De Protestantse gemeente Franeker zoekt een **kerkelijk jongerenwerker (m/v) voor 24 uur (0,6 fte)**

Wie zijn wij:

De Protestantse Gemeente Franeker is een veelkleurige gemeenschap van ruim 2400 leden, waarin het geloof op veel verschillende manieren wordt beleefd. Wij zijn een open, brede en laagdrempelige gemeente, waarin plaats is voor iedereen en waarin ieder om zijn of haar eigenheid wordt gewaardeerd.

Met het jongerenwerk hopen we te bereiken dat jongeren zich thuis voelen in de gemeente, de bijbel en God leren kennen en de verhalen weten te verbinden met hun eigen verhaal.

Wat ga je doen?

- *Je maakt of zoekt verbinding met de jeugd/jonge gezinnen in onze gemeente en daarbuiten (en gaat in gesprek)
- *Je geeft leiding aan diverse jeugdclubs (leeftijd 0-30)
- *Je organiseert activiteiten voor de diverse doelgroepen en neemt zelf ook deel aan deze activiteiten
- *Je werkt mee aan vieringen
- *Je maakt of zoekt verbinding met de scholen en andere kerken/kerkgenootschappen uit de stad om kerk en geloof meer kenbaar te maken

Wat wordt van je verwacht?

- *dat je een duidelijke visie hebt op geloof en op methodisch werken met jongeren en jonge gezinnen en die visie weet toe te passen
- *dat je communicatief en sociaal vaardig bent, makkelijk contact legt en snel vertrouwen wint
- *dat je een creatieve doorzetter bent en niet schrikt van moeilijk bereikbare groepen
- *dat je in staat bent mensen van verschillende generaties en geloofsbelevingen te bereiken en met elkaar in gesprek te brengen
- *dat je de kansen en mogelijkheden van sociale media weet te benutten
- *dat je het vanzelfsprekend vindt om ook 's avonds en/of in het weekend te werken
- *dat je bereid bent om in omgeving Franeker te gaan wonen
- *dat je de studie HBO Theologie hebt afgerond

Wij bieden:

- * Dienstverband van een jaar
- * Salaris conform CAO

Enthousiast geworden?

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Nynke Aly Miedema of mailen naar vacature@pkn-franeker.nl.

Als deze Binding bij u op de mat valt hopen we al weer een stukje verder te zijn. Met vertrouwen en goede hoop. De advertentie op de landelijke site wordt ingeleid met de woorden: Geloof opent de ogen voor wat we zelf niet bedenken en zelf niet maken. Het raakt nooit op, het wordt alleen maar meer als je het met elkaar deelt.

Namens de commissie, Roger Wind

40dagenkalender 2024

Beste mensen,

Middels dit schrijven willen wij iedereen bedanken die een 40dagenkalender met als thema: 'Ga mee' heeft aangeschaft. In totaal zijn er zo'n 280 kalenders verkocht (in Franeker, Beetgum, Beetgumermolen, Engelum, Marssum, Berlikum, Winsum en Nieuwe Pekela) en dat betekent een mooi bedrag voor het werk van Eman en Hillie op Java in Indonesië.

Jezus zegt: 'Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. Volg mij!' Ga mee! Mee in de bonte stoet van Jezus' volgelingen. Door Hem te volgen ontmoeten we mensen uit de wereldkerk, van alle talen, culturen en achtergronden. Een kleurrijk gezelschap van gelovigen die van elkaar leren, elkaar respecteren, naar elkaar omzien en hun geloof in God delen. Ga mee!

Wij wensen u en de gemeente een gezegende Veertigdagentijd.

Hartelijke groet,
Jeanet Veenstra, ZWO-commissie Franeker
Elizabeth Schaaf, PKN-gemeente Beetgum, Beetgumermolen, Engelum en Marssum

VROUWENGROEP "DE SCHAKEL"

Vrouwengroep "De Schakel" heeft een bijeenkomst in De Rank op dinsdag 12 maart om 9.45 uur. De heer P. Kooistra van de Chr. Blinden Bibliotheek komt ons hierover vertellen.

Hartelijke groet namens "De Schakel"
Ymkje Santema-Hogendorp



Chr. Vrouwengroep Samen Sterk

18 maart hebben we weer een vergaderavond
Met dhr. Luth uit Heerenveen hebben we deze avond een Paasviering.
We beginnen om 19:45 uur in De Rank.
Gasten zijn van harte welkom.
Informatie kunnen jullie vragen bij onze secretaris: A. de Jong-Nijk.

Groeten, het bestuur

Donderdag 14 maart, 14.30 uur in “De Rank”.

We hebben Henk Pietersma, kunstschilder uit Leeuwarden uitgenodigd om over zijn schilderijen “De Psalmen” te vertellen.
Hij illustreert dit met beamer beelden.

Sander de Zeeuw, voorzitter PCOB Franeker e.o.

In rûntsje om mei de hûn....



Uterlik fertoan..... Ik rekke ûnderweis mei Joska oan de praat mei in oar hûnebaaske en we kamen te praten oer televyzjeprogramma's. It die bliken dat we beide wille belibje oan it programma Married at First Sight.... gjin heechsteande televyzje, mar kinst dy hearlik fernuverje oer hoe't minsken dogge. Brêgeman en breid sjogge elkoar foar it earst as se foar de trou-amtner stean, de eksperts hawwe se foar elkoar útsocht. En dan mar hoopje dat it wurket. No nee dus, hiel faak net. Der siet no in frou fan 60 yn dy't har nije man – yn syn moaie pak en hippe trouskuon – fuortendaliks hielendal fereale oanseach en wakker op him omtute. Mar doe't jûns bliken die dat der in gewoane man op bleate fuotten út dat pak kaam en hy ek nochris 7 jier âlder as har wie, wie der fan ferealens gjin sprake mear: te âld, tefolle dit, temin dat. De prille leafde lei neist de bril op it nachtkastke. It gong by har dus om it uterlik fertoan, it moaie plaatsje.... de man hie gjin kâns. We fernuveren ús deroer: wat ferwachtsje minsken?

Wêrom dogge se hjiroan mei? It giet derom datst elkoar nei it ja-wurd kennen leare moatst, dat sprekke se ek út, mar toch, it oardiel wie der fuortendaliks Tocht dizze fou no echt dat se in spetter fan 50 oan de heak slaan soe... en hoe seach se nei harsels? Wês earlik, boppe de 60 is it strakste der wol ôf by de measten, ek by har. Har brêgeman bleau ferbjistere achter, it wie gewoan begrutlik...

Us hûnen leine ûndertusken braaf neist elkoar te wachtsjen oant de kuier fierder gean soe. De iene swart-wyt, de oare brún. We hiene net de yndruk dat se elkoar beoardielen op it uterlik, se hiene elkoar even deeglik besnuffele en dat wie it, do rûkst sa en ik rûk sa en dat is prima. Miskien soene minsken dat ek wat faker dwaan moatte: elkoar akseptearje sa't we binne en troch de ferpakking hinne sjen....

Maaïke van Dijk

AGENDA

zondag 10 maart

Omroep Zilt 9.30 uur: ds. R. Schoorstra Ternaard

dinsdag 12 maart

Vrouwenver. De Schakel, De Rank, 09.45 uur

woensdag 13 maart

vergadering kleine kerkenraad

donderdag 14 maart

PCOB, De Rank 14.30 uur

zondag 17 maart

Omroep Zilt 9.30 uur: dhr. P. Kitsz, Harlingen, live uitzending

maandag 18 maart

Chr. Vrouwengroep Samen Sterk, De Rank, 19.45 uur

zondag 24 maart

CMV ADVENDO, Martinikerk Franeker, inloop 14.30 uur

Zie uitgelicht elders in deze Binding.

zondag 24 maart

Omroep Zilt 9.30 uur: evang. D. Wolbers, Franeker, live uitzending

vrijdag 29 maart

Omroep Zilt 19.30 uur: ds. P. Speelman, Folsgeare

zaterdag 30 maart

Stille Kuier, zie uitgelicht elders in deze Binding, 09.45 uur in De Rank

zondag 31 maart

Omroep Zilt 9.30 uur: ds. K. Bogerd, Wâlterswâld

donderdag 4 april

Bowlen, Chr. Vrouwengroep Samen Sterk

vrijdag en zaterdag 5 & 6 april

oud papier

vrijdag en zaterdag 3 & 4 mei

oud papier

Jongerenpagina



Jeugdouderlingen: Nynke-Aly Miedema-Kamstra
Marije Miedema-Epema



Palmpasen stokken maken

Hallo iedereen,

Zoals jullie weten zijn we zondag 18 februari gestart met het kindernevendienstproject **“Wat goed dat jij er bent!”** Alle kinderen van 4 t/m 12 jaar zijn van harte welkom om mee te doen aan dit project dat ook nog op zondag **10 maart en 17 maart** is.

We beginnen de kerkdienst gezamenlijk en daarna mogen jullie naar de kinderruimte voor een mooi verhaal en een creatieve verwerking. Zo gaan we richting Pasen.

Op **zondag 24 maart** willen we jullie uitnodigen om een Palmpasen stok te maken. Met Palmpasen vieren we de intocht van Jezus in Jeruzalem.

Om genoeg tijd te kunnen hebben om je Palmpasen stok te maken beginnen we om **09:45 uur in de Rank**. Je ouders mogen je brengen en daarna naar de Martinikerk gaan. Wanneer de kerkdienst in de Martinikerk bijna afgelopen is lopen we naar de kerk en laten hier onze versierde Palmpasestok zien, we gaan samen op weg naar Pasen.

Heb je een broertje of zusje die nog geen 4 jaar is, ook hij / zij is welkom in De Rank. Er is een volwassene die op hun past.

Zien we jou ook op zondag 24 maart?

Kindercatechese

Voor de kinderen van **groep 6, 7 en 8** is er in de Veertigdagentijd weer kindercatechese. We komen 3 x samen in de Martinikerk op donderdagmiddag meteen na schooltijd.

Data: donderdag 21 maart, 28 maart en 4 april
Tijd: 14.30 uur – 15.15 uur
Plaats: Martinikerk
Leiding: ds. Sytze Ypma
Opgave: kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl

Alle kinderen van groep 6, 7 en 8 van harte welkom!

Vogel zing je lied

Hoor, de vogel zingt z'n lied.
Blijheid, Geluk, Hoop.
De vogel begint een gezang.

Als alles lijkt fout te gaan,
En alles lijkt tegen te zitten,
Is daar ineens
De vogelstem

De dagen van mijn jeugd
Ze zijn voorbij.
De ouderdom haalt me in.
Alles gaat moeizamer
Dan in 't eerste begin.

Vaker ziek in bed.
Wekker uitgezet.
Verlies, Rouw.
De gordijnen blijven langer dicht.

Maar... Als ik geniet van grote en kleine dingen,
Is het alsof ik de vogel weer hoor zingen.

In de tuin vind ik een nestje..
Ik denk: "Koester je dromen!
Laat ze uitkomen!"

Geniet van grote en kleine dingen,
Zoals van de vogels die ons omringen.

Gemaakt door Hilda Kingsbergen