

**KERKBLAD VOOR DE PROTESTANTSE
GEMEENTE TE FRANEKER**

31ste jaargang, nummer 5
Vrijdag 3 mei 2024

**De kopij voor de volgende nummers
inleveren uiterlijk donderdag 30 mei februari (nr. 6)
en donderdag 27 juni (nr. 7/8)**

As de iere sinne ris witte soe
wat yn it libben sa werklik is,
soe sy dan ea noch skine wolle?

As de fûgels ris witte soenen
hoe hurd as misken somtiden binne
soenen sy dan ea noch sjonge wolle?

As ik de dei foar juster witten hie
wat juster bard is
soe ik dan ea noch yn de goedens fan minsken leauwe kinne?

As ik hjoed oan moarn tink
en alle tiid dy't nog komme sil
wol ik, mei alles wat der is
myn hope yn de leafde net ferlieze

dat de sinne, de fûgels de goedens en de leafde
mar boppe al, ûs Heit yn de himel
ûs dêryn foargean mei
en dat hope op libben en fertrouwen
altiid bliuwt
sels dêr,
wêr't wy har hjir ferlieze.

Jan van der Meer
bewurke troch Siemie

MEDITATIE DOOR: DS. ROGER WIND

De satan. Met een kleine letter.

Jezus spreekt er over in bijvoorbeeld Lucas 10 en 11: over de satan, over onreine en boze geesten en over de duivel. Woorden en beelden die misschien wat ouderwets en achterhaald klinken. In vroegere eeuwen was er veel meer aandacht voor de duivel en zijn activiteiten. In de Middeleeuwen werd zijn rol bij het laatste oordeel in schrille kleuren breed uitgemeten in literatuur en schilderkunst. En sommigen zullen zich misschien nog de preken over de hel en het laatste oordeel herinneren in onze kerken. Maar ook dat is kerkhistorie.

De satan was een soort kwade tegenstander van God. Eigenlijk ging het tussen die twee, tussen God en satan. En als mens moest je zorgen in Gods buurt te blijven en uit de klauwen van de satan. Als je teveel van God los raakte en zijn geboden niet meer volgde, raakte je vatbaar voor de verleidingen van de satan en zakte je weg in het moeras van het kwaad.

Zo streng en angstwekkend beleven wij dat doorgaans niet meer. De satan wordt minder gevreesd dan vroeger.

We moeten de satan ook niet groter maken dan hij is. Hij komt bijvoorbeeld niet voor in de Apostolische geloofsbelijdenis. Wij geloven niet in de duivel. En we schrijven zijn naam niet met een hoofdletter.

Trouwens ook in de Middeleeuwen namen de mensen de satan al met een korreltje zout. In de Dom van Orvieto, in het Italiaanse Umbrië, is een zeer plastisch geschilderde fresco van het Laatste Oordeel van Luca Signorelli (±1441-1523) te zien. In de hel zijn een aantal ongezond ogende duivels bezig om mensen te pijnigen, van wie sommigen herkenbaar zijn als tijdgenoten met wie de schilder het niet zo op had. Een jonge vrouw die door een grijnzende duivel wordt meegevoerd ter helle, was een minnares van Signorelli die hem ontrouw geworden was. De zoete wraak van een schilder!

In de psychiatrie komt de satan nog al eens ter sprake. Soms als waanbeeld, soms als verbeelding voor de ongrijpbare macht die gedachten en gevoelens verwart en beheerst. Waar ik zelf iets ervaar van de satan is in de verleiding die voortkomt uit machteloosheid. Als je totaal machteloos staat tegenover het ernstig lijden. Soms ervaar je die machteloosheid zo intens, bij mensen die lijden aan diepe depressie, bij een totaal verwoest levensperspectief. Je (ik dus) zou willen dat je de macht had om één keer, desnoods met geweld, een woord te laten klinken en die boze geest (bij wijze van spreken) uit te drijven. En dan voel ik jaloezie als ik lees over die 72 discipelen van Jezus die met blijdschap terugkeerden van hun zendingsreis en zeggen: "Here, ook de boze geesten onderwerpen zich aan ons in uw naam!" Boze geesten zijn natuurlijk niet alleen psychiatrische ziekten. Ook kanker en oorlog en honger en verslaving en dementie, kortom alles wat ons leven tot een hel maakt. De gevolgen van het kwaad in de wereld waar wij (vaak, niet altijd!) machteloos tegenover staan. Dan is de satan de verleider die ons ingeeft dat wij het zelf kunnen klaren, dat wij kunnen genezen, uitdrijven, vrede kunnen afdwingen, desnoods in Christus naam. De verleiding om het kwaad te verdrijven met macht en geweld. De verleiding om het goede af te dwingen, door een bezwerend gesprek, een ritueel of een smeekgebed.

Jezus tempert dat verlangen. De satan weerstaan betekent: niet toegeven aan de verleiding om je van zijn methoden te bedienen. Vertrouwen op God, die de kop van de oude slang vernietigde en de draak uit de hemel werpt (zie Gen.3, 15 en Openb.12, 9). Ons past de Geest van Christus, de Geest van zachtmoedigheid en hoop, om in vertrouwen op God het uit te houden met de ander in de machteloosheid. Zoals bijvoorbeeld die Samaritaan deed: Barmhartigheid bewijzen, zonder garantie op succes, onvoorwaardelijk.



KERKDIENSTEN

Zondag 5 mei

10.00 uur Martinikerk: ds. R.P. Wind

Donderdag 9 mei

10.00 uur Martinikerk: ds. W. Andel, Oudega SWF

Zondag 12 mei

10.00 uur Martinikerk: ds. S. Ypma

Zondag 12 mei

19.30 uur Martinikerk, Vesper o.l.v. ds. S. Ypma

Zondag 19 mei

10.00 uur Martinikerk: ds. S. Ypma

9.30 oere Niklaas Tsjerke Hjerbeam: fr. J. Mulder, Yndyk

Zondag 26 mei

10.00 uur Martinikerk: da. E. Zwerver, Oudega SWF

Zondag 2 juni

10.00 uur Martinikerk: ds. S. Ypma

9.30 oere Niklaas Tsjerke Hjerbeam: ds. J. van der Meer, Akkrum

BIJ DE DIENSTEN

Zondag 5 mei

Martinikerk 10.00 uur:

Voorganger: ds. Roger Wind

Ouderling van Dienst: Gerard de Raaf
Diaken: Wessel Veenstra, Hiele Walinga
Lector: Hanneke Vlietstra
Organist: Jochem Schuurman
1^e Rondgangscollecte: kerk
2^e Rondgangscollecte: diaconie, KIA Oekraïne, zie uitgelicht elders in deze Binding
Kindernevendienst/Oppas: Job Tiemersma, Jorg en Jilse de Boer
Koster: Sikke Dijkstra
Beeldpresentatie: Tjalling de Jong
Geluid en camera: Harmen Westra en Jan Roorda
Klokluider: Onno de Vegt
Koffieschenken: Anneke en Frits van der Veen, Elly van den Bos
Koffiedrinken na de dienst

Vandaag vieren we Bevrijdingsdag, voor de 79ste keer. En er zijn nog maar weinig mensen die herinneringen hebben aan de bevrijding en de voorafgaande oorlogsjaren. Des te scherper staan de beelden van actuele oorlogen op ons netvlies. Vrijheid is voor ons zo gewoon, maar voor velen onbereikbaar. En ook in een vrij land als Nederland kan een mens zich opgesloten en gevangen voelen. Zoals Jacob, die in zijn leven heel wat onvrije situaties heeft meegemaakt. Vanmorgen treffen we hem aan, gevangen in zijn twee huwelijken. We lezen die geschiedenis in Genesis 30, 1-24. Dat is niet volgens het leesrooster, daar wilde ik een keer "vrij" van zijn. En we horen van de Sadduceeën die proberen Jezus in het nauw te brengen met een strikvraag over het hiernamaals (Lucas 20, 27-40), gevangen als ze waren in een al te menselijke voorstelling daarvan. Omdat het de eerste zondag van de maand is, is er ook weer kindernevendienst!

ds. Roger Wind

Donderdag 9 mei
Hemelvaartsdag
Martinikerk 10.00 uur:
m.m.v. de Cantorij
Voorganger: ds. Wim Andel, Oudega SWF
Ouderling van Dienst: Tjerk Fokkema
Diaken: Carla van der Kooi, Jellie Banga
Lector: Liepie van der Wal
Organist: Jochem Schuurman
1^e Rondgangscollecte: kerk
2^e Rondgangscollecte: diaconie
Koster: Arjen de Boer
Beeldpresentatie: Pieter Oosterhof
Geluid en camera: Dick Tolsma en Jan Eising
Klokluider: Hayo Bartlema

Zondag 12 mei
Martinikerk 10.00 uur:
Voorganger: ds. Sytze Ypma
Ouderling van Dienst: Hieke Joustra
Diaken: Hiele Walinga, Bettie Vlieger
Lector: Hiele Walinga
Organist: Jochem Schuurman
1^e Rondgangscollecte: kerk
2^e Rondgangscollecte: diaconie

Koster: Appie Reitsma
Beeldpresentatie: Bram Boekema
Geluid en camera: Jan Eising en Sybe Swart
Klokluider: Klaas Kooistra
Koffieschenken: Jan Havenga, Alfie de Groot, Tineke Kampen
Koffiedrinken na de dienst

In Exodus 19: 1-11 lezen we op deze zondag voor Pinksteren hoe de Israëlieten zich moeten heiligen om de Eeuwige God te ontmoeten op de heilige berg. "Toen klom Mozes omhoog, naar God." De Heer zegt Mozes dat het volk zijn persoonlijk eigendom is. En Mozes moet de mensen laten weten dat zij koninkrijk van priesters zijn voor God. Wat betekent het dat een mens of een gemeente Gods persoonlijke eigendom is? De Evangelielezing komt uit Johannes 17. Dat hoofdstuk heet het hogepriesterlijk gebed. We lezen daaruit de verzen 14 t/m 26. Dit gebed van Jezus werp een prachtig licht op de boodschap die God aan Mozes meegeeft.

ds. Sytze Ypma

Zondag 12 mei
Martinikerk 19.30 uur:
Fryske Fesper
m.m.v. de Cantorij

Beeldpresentatie: Sybe Swart
Geluid en camera: Dick Tolsma en Jan Eising
Klokluider: Derk Boddeüs

In fesper is in moment fan stilte, besinning en rêst. It is in jûnsgebed. In gebed yn it tsjuster. It wurd komt fan it Latyn, fan 'vespera' dat jûn betsjut. Wy besykje fan de fespertsjinsten in liturgysk moai gehiel te meitsjen, mei in soad omtinken foar stilte en muzyk. Op dizze manier hoopje wy dat dizze twadde vesper in ynspirearjend begjin is foar de nije wike. Jo binne fan herte útnoege om hjiroan mei te dwaan.

Tjalling de Jong, Djoke Travaille,
Jochem Schuurman en ds. Sytze Ypma

Zondag 19 mei
Martinikerk 10.00 uur:
Oecumenisch Pinksterfeest
M.m.v. het Gregoriaans koor o.l.v. Cees van der Veer
en de Cantorij o.l.v. Jochem Schuurman

Voorganger: ds. Sytze Ypma
Ouderling van Dienst: Seerp Broersma
Diaken: Wessel Veenstra, Djoke de Boer
Organist: Jochem Schuurman
Rondgangscollecte
Koster: Arjen de Boer
Beeldpresentatie: Tjalling de Jong
Geluid en camera: Harmen Westra en Jan Roorda
Klokluiders: Rikert Nijkamp, Femme Nauta, Onno de Vegt
Koffieschenken: Jaap en Annie Osinga, Marie Steinfort
Koffiedrinken na de dienst

Dwars door verdeeldheid, spraakverwarring en chaosgeesten heen waait als een louterend vuur de Heilige Geest. Het is die Geest die met het Pinksterfeest over de wereld waait en ons wijst op de eenheid, die samenhang schept en heelheid schenkt. Het Pinksterfeest verbindt ons als kerken en is daarom het feest van alle kerken. Dat staat prachtig beschreven in het volgende Pinksterlied vers:

De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt,
in al wat groeit en leeft zijn adem uitgezaaid.

De Geest van God bezielt die koud zijn en versteend,
herbouwt wat is vernield, maakt een wat is verdeeld.

We lezen deze zondag drie Bijbelteksten: Genesis 11: 1-9, Handelingen 2: 1-11 en Johannes 14: 8-17

ds. Sytze Ypma

Zondag 26 mei

Martinikerk 10.00 uur:

Voorganger: da. Edna Zwerver, Oudega SWF

Ouderling van Dienst: Nynke Aly Miedema

Diaken: Carla van der Kooi, Jellie Banga

Lector: Annie Mulder

Organist: Jochem Schuurman

1^e Rondgangscollecte: kerk

2^e Rondgangscollecte: diaconie

Koster: Sikke Dijkstra

Beeldpresentatie: Berend Bosgra

Geluid en camera: Jan Eising en Bram Boekema

Klokluider: Klaas Kooistra

Koffieschenken: Sjoerdje Stellingwerf, Aukje van Nimwegen, Alfie de Groot

Koffiedrinken na de dienst

Zondag 26 mei

Evangelisatiedienst

Martinikerk 19.00 uur:

m.m.v. kerkkoor Cantare

Voorganger: ds. J. van Olffen, Menaam

Ouderling van Dienst:

Organist: Bauke van der Meer

Rondgangscollecte: Interkerkelijke Evangelisatie Commissie

Koster: Arjen de Boer

Beeldpresentatie: Kees Stal

Geluid en camera: Jan Roorda en Jan Eising

Uitgangscollecte: Interkerkelijke Evangelisatie Commissie

Zie uitgelicht elders in deze Binding

Zondag 2 juni

Viering Heilig Avondmaal

Martinikerk 10.00 uur:

Voorganger: ds. Sytze Ypma

Ouderling van Dienst: Rolf Bremmer

Diaken: Annet Walinga, Carla van der Kooi, Jellie Banga

Lector: Sophie Bartlema

Organist: Jochem Schuurman

Rondgangscollecte: MAF (Mission Aviation Fellowship). Zie uitgelicht in deze Binding.

Kindernevendienst/Oppas: Marije Miedema

Koster: Arjen de Boer

Beeldpresentatie: Anne Pieter Kooistra

Geluid en camera: Dick Tolsma en Jan Eising

Klokluider: Hayo Bartlema

Koffieschenken: Klaas Tijtsma, Leny Verheul, Sjoerd en Griet Damstra

Koffiedrinken na de dienst

De Evangelielezing komt deze zondag uit Markus 2:23-3:6. Het begint met een prachtig tafereel: "En het gebeurde op een sabbat dat hij door de korenvelden ging'... Wat er dan gebeurde, staat in het vervolg beschreven. De vraag waar het om draait luidt: Wat is geoorloofd?"

ds. Sytze Ypma

De diensten worden uitgezonden via www.kerkomroep.nl en via www.youtube.com

Terugblik dienst door jongeren voor iedereen

Begin april zaten we als 20+ gesprekskring twee vrijdagavonden bij elkaar om de dienst van zondag 14 april voor te bereiden. Voor de muziek waren Jochem en Lars aangeschoven. Samen maakten we de dienst uit. Iedereen deed mee, ieder koos iets dat hij of zij leuk vond om te doen. De gebeden, de muziek en de lezingen, de preek, de collecte, het koffieschenken en ronddelen van taartjes, en ja, er waren te weinig. Niet omdat we te weinig besteld hadden (150 stukjes), maar omdat er zoveel mensen bleven koffiedrinken. Het was een dienst met een heilige sfeer, de vrucht van samenwerken van een mooie soort. Met veel plezier kijken we erop terug en er komt vast een vervolg.

ds. Sytze Ypma



Activiteitengids 2024-2025

Binnenkort gaan Piety Sieperda en ik weer bezig met het voorbereiden van de activiteitengids van het komend jaar. Als jullie nog ideeën of verlangens hebben voor onderwerpen of activiteiten, laat het ons weten.

ds. Sytze Ypma

Ouderenpastoraat

Er zit muziek in!

Regelmatig zijn er pastorale koffiemorgens en vieringen in Froomacker, Saxenoord, Theresia, Roordastate en Botniahuis. (En wellicht binnenkort ook in Keningstate!) Deze bijeenkomsten worden ondersteund door diverse toetsenisten. Daar zijn we erg blij mee want muziek verbindt! Hartelijk dank aan Bauke van der Meer, Ali Geel, Sep Twerda, Toos Miedema en Theo Smit voor hun inbreng en aanwezigheid. Hun opvlusterende klanken brengen de bijeenkomsten tot leven, tot vreugde van de bewoners!

Het komt wel eens voor dat een muzikant verhinderd is. Gelukkig niet zo vaak, maar als het gebeurt, is het fijn als dat ondervangen wordt. We zijn dus op zoek naar iemand die, zo nodig, kan invallen. Bent u of kent u iemand die tijd en zin heeft om af en toe een koffiemorgen of viering te begeleiden op keyboard of orgel, dan horen we het graag.

Ook zijn we voor Saxenoord op zoek naar een nieuw instrument, bij voorkeur een keyboard of orgel(tje) dat makkelijk te verplaatsten is en in goede staat verkeert. Laat het weten bij ondergetekende, dan kunnen we samen de mogelijkheden bespreken.



Voor alles is een tijd.

Bijzondere dagen staan weer voor de deur: Dodenherdenking, Bevrijdingsdag, Hemelvaart en Pinksteren. Een tijd van herdenken en herinneren. Ook een tijd van feest vieren, samen zijn en er op uit gaan. Hoe het ook zij: ik wens u goede dagen opdat wij een zegen mogen zijn voor elkaar in het leven dat we delen.

Ontvang een hartelijke groet van Ilse Douma

Vieringen Tehuizen

Saxenoord : 17 mei om 16.00 uur o.l.v. ds. Wind

Afspraken over begrafenissen

In onze gemeente zijn er regelmatig begrafenissen. Om dit als pastores samen te kunnen dragen, hebben we daar de volgende afspraken over gemaakt:

1. Ds. Sytze Ypma, verzorgt de rouwdiensten van gemeenteleden in wijk Zuid en uit de dorpen.
2. pastor Ilse Douma verzorgt de rouwdiensten van gemeenteleden woonachtig in Saxenoord en Saxenstate en Froomacker.
3. Voor Wijk Noord zijn de rouwdiensten in overleg.

Met een hartelijke groet,
ds. Sytze Ypma
pastor Ilse Douma

UIT DE KERKENRAAD

Voorzitter : Rolf Bremmer
Secretaris: Piety Sieperda-Breidenbach
e-mail: scriba@pkn-franeker.nl

Van de voorzitter

Er wordt wat af gecommuniceerd in onze gemeente, daar heb je amper een voorstelling van. Wat er al niet heen en weer gaat: e-mailtjes, whatsappjes, telefoontjes, briefjes, gelukwensen, condoleances, een bos bloemen als teken van meeleven, mededelingen in De Binding en gesprekjes van persoon tot persoon. Soms zegt een knikje onder de kerkdienst meer dan een hele brief.

Het valt niet mee om al die stromen mededelingen in de gaten te houden en daardoor gaat er ook wel eens wat mis. Wie is verantwoordelijk voor welke mededeling? Zou de dominee dat berichtje doorgeven of was het toch de voorzitter van het college van kerkrentmeesters? Om beter zicht te krijgen op het communicatiegebeuren in de gemeente, zowel naar binnen als naar buiten, heeft de kerkenraad een nieuwe commissie in het leven geroepen: de communicatiecommissie.

Alweer een commissie? Jazeker, maar hij komt niet zomaar uit de lucht gevallen. Er is goed over nagedacht door onze interim-predikant Henk van den Bosch. Hij constateerde gesprekken met allerlei mensen dat er behoefte was aan een heldere opzet. In het verslag dat hij daarover schreef, maakte hij onderscheid tussen interne en externe communicatie:

- Intern gaat het om heldere communicatie naar alle leden van de gemeente, en om de communicatie tussen de diverse werkgroepen en commissies in de organisatie van de kerk.
- Extern gaat het om communicatie over zichtbare presentie en relatie van onze kerk in de stad Franeker.
- Zowel intern als extern ligt de focus rondom communicatie met de jeugd, jongeren en randleden.

Om dat alles in goede banen te leiden moet er een goed communicatieplan komen en een commissie die dat plan helpt uitvoeren. We willen daarmee de volgende doelen bereiken:

- De gemeenteleden goed informeren over de activiteiten in de kerk en ze daarvoor enthousiast te maken. Daardoor zal de betrokkenheid en onderlinge verbinding hopelijk groeien.
- De onderlinge communicatie tussen de diverse commissies en werkgroepen te verbeteren en te coördineren. Dat zal de betrokkenen beter op de hoogte brengen van de ontwikkelingen binnen de organisatie van onze gemeente.
- Uitzoeken welke mogelijkheden er zijn om mensen die niet tot de kern van de geloofsgemeenschap behoren, te informeren over wat er zoal gedaan wordt in de kerk. Kijken hoe je deze mensen enthousiast kunt maken en bij bestaande en nieuwe initiatieven kunt betrekken.
- Beschikbare communicatiemogelijkheden benutten om zichtbaar aanwezig te zijn in de stad Franeker en om de activiteiten en initiatieven van de onze gemeente zichtbaar te maken voor iedereen.

Vroeger werden er boodschappers ingezet om berichten over te brengen. Die tijd ligt ver achter ons. In het Grieks van het Nieuwe Testament heet een boodschapper: 'angelos'. Daar komt ons woord 'engel' vandaan. De kerkenraad is blij dat er drie engelen gevonden zijn die samen als communicatiecommissie hun schouders onder dit ambitieuze plan willen zetten: Pieter Oosterhof, Tjalling de Jong en Klaas Kooistra. We wensen hun daarbij Gods zegen toe!

Rolf Bremmer

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Voorzitter: Sebastiaan Douma
Secretaris : Janny de Vries-Fokkema
 e-mail: secretaris.cvk@pkn-franeker.nl
Penningmeester: Douwe Wijnalda

Grafzerken Martinikerk

In de Martinikerk bevinden zich in totaal 332 grafzerken voorzien van tekst en/of beeldhouwwerk. De oudste steen dateert uit het jaar 1387. De jongste zerk werd gemaakt in 1824. Na 1825 was het verboden om in de kerk begraven te worden.

Sommige grafzerken zijn goed bewaard gebleven, vooral de zerken die langs de muren zijn opgesteld. Een dergelijke steen was kostbaar en kostte vroeger evenveel als een boerderij! Andere grafstenen zijn in de loop van de tijden gebroken, gedeeltelijk zoekgeraakt, afgesleten of opzettelijk beschadigd. Adellijke namen en familiewapens werden zorgvuldig weggebeiteld in de Franse tijd, toen de leus "vrijheid, gelijkheid en broederschap" de boventoon ging voeren. Aan een flink aantal zerken in de kerk is dat heel duidelijk te zien. Er zijn dan krassen aangebracht op bijvoorbeeld het randschrift van een zerk.

Begin 2000 zijn de gegevens van de grafzerken, die toen bekend waren, door Frits Zandveld gebundeld en voorzien van een nummering. Tevens heeft hij plattegronden gemaakt waarop aangegeven het nummer van de zerk, zodat de zerk gemakkelijk te vinden was.

Ter gevolge van de bouwkundige aanpassing (2015) in de Martinikerk hebben enkele zerken een nieuwe positie gekregen en heeft Frits het register en de plattegronden geactualiseerd.

Lange tijd heeft het register op de site van de Protestantse Kerk Franeker gestaan.

Om het beheer van dit register te waarborgen is aan het Historisch Centrum Franeker (HCF) gevraagd dit register op te nemen op hun site. Het HCF is inmiddels hiermee voortvarend aan de slag gegaan.

Tijdens de, inmiddels traditionele, bijeenkomst (18 april jl.) van de "Gastvrouwen en – heren zomeropenstelling Martinikerk", voorafgaand aan de zomeropenstelling Martinikerk, nam Arjo Hillebrand, voorzitter van de Stichting HCF, de aanwezigen mee door de website van het HCF en met name het HCF-project "Grafzerken Martinikerk".

Naast de informatie die al bekend is van de zerk (persoonsgegevens, plaats zerk in de kerk, omschrijving zerk, foto zerk) wordt nu ook, voor zover bekend, het huis gekoppeld waar de persoon, die op de zerk is vermeld, gekoppeld. Van dat huis wordt vervolgens weer diverse gegevens getoond. Zo heeft Sijds Tjeerds Banga (zerk 182), van beroep: leerlooier, burgemeester, kerkvoogd, gewoond op Zilverstraat 16.

Het project is nog niet afgerond. Zo worden alle zerken opnieuw gefotografeerd en wordt gespeurd in oude registers om nog meer gegevens te koppelen. Kortom een hele klus voor het HCF.

Bent u nieuwsgierig geworden neem dan eens kijkje op de site van het HCF
<https://historischcentrumfraneker.nl/panden/breedplaats-2/>

Kunst in de Martinikerk

Ook dit jaar, tijdens de zomeropenstelling van de Martinikerk, exposeert de Roos van Tudor in de Martinikerk. Het thema van deze expositie is “still.....even” Elders in deze De Binding kunt u meer informatie over deze expositie vinden.

Naast deze tentoonstelling is er keramiek van Melis van der Sluis
Melis van der Sluis emigreerde na de tweede wereldoorlog vanuit Bolsward naar Hamilton in Nieuw-Zeeland. Hij ontwikkelde zich daar als een van de belangrijkste pottenbakkers van Nieuw-Zeeland. Regelmatig keerde hij naar Friesland terug en exposeerde hij zijn interessante keramiek. Boeiende oppervlaktestructuren, veroorzaakt door aardbevingen en erosie zijn de bron van inspiratie voor zijn werk. De kleurschakeringen van de grondlagen en de onversleten oppervlaktestructuren van het jonge Nieuw-Zeelandse landschap zijn terug te vinden in zijn keramiek.

Melis overleed vorig jaar en liet een collectie achter in galerie de Roos van Tudor.

Met zijn zoon Eric in Nieuw-Zeeland is afgesproken dat deze stukken verkocht mogen worden in de Martinikerk. De opbrengst is voor Kika, de Stichting Kinderen Kankervrij.

Solidariteitskas

De Solidariteitskas is ingesteld vanuit de gedachte dat gemeenten elkaar helpen en ondersteunen om een vindplaats van geloof, hoop en liefde te zijn. Kerken uit het hele land dragen een vast bedrag per belijdend lid bij. Ieder jaar (omstreeks mei/juni) ontvangt u van ons een verzoek bij te dragen aan deze Solidariteitskas. U ontvangt van ons een brief, voorzien van een QR-code en betaalinstructie.

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Janny de Vries-Fokkema

INCASSOKALENDER

FONDS:

Actie Kerkbalans
Zending

INCASSODATUM:

27 mei
27 mei

COLLECTEN EN GIFTEN

Contant ontvangen gift voor de Paascollecte € 20,00, hartelijk dank.

Voor alle ontvangen giften via de bank en via de QR-codes en via de ponkjes en schalen in de kerk, héél hartelijk dank!

10 maart	Diaconie, KIA Papoea	€ 454,75
10 maart	Kerk	€ 313,36
17 maart	Diaconie, KIA Rwanda	€ 374,55
17 maart	Kerk	€ 263,79
24 maart	Diaconie, KIA Passion-paasverhaal	€ 300,15
24 maart	Kerk	€ 292,85
28 maart	Diaconie	€ 343,56
30 maart	Kerk	€ 56,15

31 maart	Diaconie, KIA Colombia	€ 495,65
31 maart	Kerk	€ 419,07

Collectebonnenverkoop: Kerkelijk Bureau, Zilverstraat 36 (tijdens kantooruren tussen 09.00 uur en 12.00 uur). Er zijn drie soorten bonnen (€ 0,50; € 1,00; € 2,00 per bon); op een kaart zitten 20 bonnen. Betaling bij voorkeur per bank NL37 RABO 0320 4020 29 o.v.v. het aantal bonnen. Er is een pinapparaat aanwezig.

Opbrengst 19 april Saxenoord voor de Wilde Ganzen:	€ 173,50
Opbrengsten Theresia afgelopen maanden voor de Wilde Ganzen	€ 141,15
Opbrengst 18 april Botniahuis voor de diaconie	€ 26,20

DIACONIE

Voorzitter: Wessel Veenstra
 Secretaris: Djoke de Boer-Boutsma

Collecte 5 mei

De diaconie zal de opbrengst van de collecte op zondag 5 mei a.s. bestemmen voor steun aan inwoners en ontheemden in Oekraïne.

Verwoeste huizen, een ontwrichte infrastructuur en nauwelijks warmte en elektriciteit. De grootschalige oorlog in Oekraïne gooide het leven en de toekomst van veel inwoners volledig overhoop. Kerk in Actie werkt samen met kerken en hulporganisaties in Oekraïne die ontheemden en slachtoffers van de oorlog blijven helpen. Regionale hulpcentra geven kwetsbare kinderen - zoals in de frontlinie van Kharkiv - een veilige plek, delen voedsel en medicijnen uit aan iedereen die het nodig heeft en bieden hulp bij traumaverwerking.

Via het programma Noodhulp van Kerk in Actie steun je inwoners en ontheemden in Oekraïne. Geef in de collecte of maak je bijdrage over op **NL 89 ABNA 0457 457 457** t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Noodhulp mei of doneer online.

Hartelijk dank voor je gift.

Avondmaalscollecte 2 juni

De opbrengst van de avondmaalscollecte zal bestemd zijn voor de MAF, dit is Mission Aviation Fellowship. Deze organisatie richt zich op ontwikkelingshulp, zending en evangelisatie, hulp bij natuurrampen en medische hulp aan mensen in moeilijk bereikbare gebieden.

MAF vliegt voor meer dan 1.400 kerken en (hulp)organisaties met 120 MAF-vliegtuigen wereldwijd.

Waarom kiezen zij voor MAF?

- **BETROUWBAAR:** Mensen rekenen op MAF bij een ramp, epidemie of medische noodsituatie. Elk mensenleven telt!
- **HAALBAAR:** Vaak zijn de wegen slecht en in de regentijd onbegaanbaar.
- **AFSTAND:** Dorpen liggen ver uit elkaar of er zijn geen wegen vanwege bergen of oerwoud.
- **TIJD:** 45 minuten vliegen bespaart een autorit van 9 uur. Er is geen extra tijd nodig om uit te rusten van de reis.
- **VEILIGHEID:** De kans op aanvallen of roofovervallen maakt het vervoer via de weg risicovol.

U kunt voorafgaand aan het avondmaal doneren aan dit goede doel of rechtstreeks via de site van deze organisatie. Uw bijdrage is zeer welkom.

Djoke de Boer

Ontvangen giften voor de Diaconie 1e kwartaal 2024

Naast de collecteopbrengsten zijn voor de verschillende projecten / doelen in het 1e kwartaal 2024 bij de Diaconie onderstaande bedragen ontvangen :

Diaconie	€ 296,50
Onkosten Cantatedienst (voor Kerkrentmeesters)	€ 10,00
KIA - Armoede in Nederland	€ 262,00
Leger des Heils - winteropvang	€ 504,00
Kia - Bangladesh	€ 108,00
Voedselbank - actie Waar het nodig is	€ 380,00
Smederij Oekraïne	€ 50,00
KIA - Gedetineerden in Nederland	€ 163,50
KIA - Kliederkerk	€ 263,50
KIA- Libanon	€ 188,50
KIA - Indonesie	€ 152,00
KIA - Rwanda	€ 344,50
KIA- The Passion	€ 208,50

Namens de Diaconie hartelijk dank voor uw bijdragen.

Jan Oosterhaven,
Peningmeester Diaconie

ZIEKMELDINGEN / ZIEKENDIENST

Voor **ziekmeldingen** en **ziekenbrief**, de **ziekendienst** contacten. Zij zorgen voor een attentie thuis, informeren de predikanten en verzorgen de ziekenbrief:

mw. L. de Beer-Dijkstra
mw. N. Ferwerda-Dotinga
mw. A. van Nimwegen-Vlietstra
mw. T. Palma-de Vries

MUTATIES:

Doorgeven aan:
Kerkelijk Bureau, Zilverstraat 36, 8801 KC
's morgens van 9.00-11.30 uur
0517 393200 of via email: kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl

BERICHTEN VAN ACTIVITEITEN

12 mei Vesper in de Martinikerk 19.30 uur

Een vesper is bedoeld voor iedereen die behoefte heeft aan een moment van bezinning in zijn/haar leven. Een vesper is een moment van stilte, bezinning en rust. Het is een avondgebed. Een gebed in de duisternis. Het licht van de opgestane Heer overwint, ook in de nacht. Het woord komt uit het Latijn, van 'vespera' wat avond betekent. De liturgiecommissie organiseert dit seizoen 2 Friese vesperdiensten. Wij pogen een liturgisch mooi geheel van de vesperdiensten te maken, waarbij veel aandacht is voor stilte en muziek. Op deze manier is elke vesper een inspirerende start voor de nieuwe week. U bent van harte uitgenodigd om hierbij deelgenoot te zijn.

*Leg Heer uw stille dauw van rust
op onze duisternis.
Neem van ons hart de vrees, de lust,
en maak ons innerlijk bewust
hoe schoon uw vrede is.*

Datum: 12 mei 2024
Locatie: Martinikerk
Aanvang: 19.30 uur

Lis, Hear, jo stille dau fan rêst
oer al ús tsjusternis.
Nim fan ús wei de eangst en lêst
en lit ús sjen hoe wûnderbêst
hoe moai jo frede is.

Gemeenteavond 15 mei 2024

Op woensdag 15 mei 2024 om 19.30 uur houden we onze jaarlijkse gemeenteavond in De Rank. Voor de pauze zal de penningmeester van het College van Kerkrentmeesters de Jaarrekening van 2023 toelichten, daarna is het de beurt aan de Diaconie om de Jaarrekening te presenteren.

U/jij bent van harte uitgenodigd voor deze gemeenteavond.

Na de pauze gaat ds. Sytze Ypma het thema Ziekenzalving bespreken en dieper ingaan op de betekenis ervan.



Ziekenzalving

In het Dienstboek voor de Protestantse kerk staat in deel II een hoofdstuk over ziekenzalving. Dit is al een heel oud ritueel voor zieken en stervenden. In de katholieke kerk is het een sacrament. Bij ons is het dat niet, maar in steeds meer gemeentes is het wel een praktijk waarin mensen diepe troost ervaren.

Op 10 oktober vorig jaar hielden we samen met de katholieke parochie een avond over ziekenzalving. Pastoor Marco Conijn hield een prachtige inleiding. Er was die avond opmerkelijk veel belangstelling uit onze gemeente. Op deze gemeente-avond zetten we een volgende stap, door dieper in te gaan op de wijze waarop ziekenzalving in onze gemeente bediend kan worden. We doen dat vanuit de gedachte dat het een opdracht is, zoals ook in het dienstboek staat. 'De zorg voor de zieken en stervenden is de kerk op het hart gebonden.'

ds. Sytze Ypma

Welkom nieuw ingekomen kerkleden

Voor de derde keer alweer zullen nieuwe gemeenteleden welkom worden geheten.

Dit doen we om het half jaar. De laatste keer was op 4 november 2023.

De nieuwe kerkleden worden welkom geheten door onze predikant ds. Sytze Ypma en door leden van de kerkenraad.

Het is een informeel samenzijn waar we uiteenzetten waar de PKN Franeker voor staat en welke activiteiten er zijn.

Na de koffie gaan we de Martinikerk bezichtigen.

De nieuwe leden worden persoonlijk benaderd met een uitnodiging.

Plaats: De Rank, Zilverstraat 36

Datum: zaterdag 25 mei

Tijd: 14.00 – 15.30 uur

Kerkleden die al langere tijd bij ons staan ingeschreven en graag opnieuw kennis willen maken kunnen zich opgeven.

Dat kan bij Ouderling Gerard de Raaf

Ontmoetingsdienst op 26 mei 2024

Er wordt een ontmoetingsdienst gehouden op **zondag 26 mei om 19.00 uur** in de Martinikerk.

Voorganger: ds. Jeroen van Olfen
Thema: Liefdesbrief
m.m.v. kerkkor **Cantare**
Organist: Bauke van der Meer

We zingen weer vele bekende liederen.

Collecte, bij de uitgang, is voor het werk van de IEC. (**De Interkerkelijke Evangelisatie Commissie**)

Arjo Osinga

ORGELCONCERT

Zaterdag 25 mei 2024, 20.00 uur, Openingsconcert in de Martinikerk van Franeker

Leeuwarder Kamerkoor o.l.v. Eduardo López Cabello, Marit Broekroelofs (cello) en Jochem Schuurman (orgel)
Entree 15 euro

Zaterdag 8 juni 2024, 14.00 uur, fietstocht naar Minnertsgra, Sexbierum en Franeker:

Nadere gegevens zijn te vinden op de website: www.orgelfraneker.nl

Mars B. van 't Veer

Expositie: “ Still.....even”

1 mei t/m 31 augustus 2024

Het is traditie dat tijdens de zomermaanden in de Martinikerk te Franeker een expositie wordt georganiseerd door Anita van Os van Galerie de Roos van Tudor.

Dit jaar is gekozen voor het thema “Stilleven”

Het stilleven is in zijn vele facetten te zien en in diverse technieken.

Een aantal kunstenaars zijn uitgenodigd om aan deze tentoonstelling deel te nemen. Echte stilleven schilders, maar ook kunstenaars die bekend zijn vanwege hun andere onderwerpen hebben deze uitdaging aangepakt om een stilleven te schilderen.

Eén van hen is Ton Bouchier.

Bekend van zijn “mannen” maar nu is hij vertegenwoordigd met 3 bijzondere schilderijen in de zo kenmerkende kleuren voor zijn werk.

Andere deelnemende kunstenaars zijn o.a.

Anne van As, Co Cordel, Lilian Eliëns, Anneke Elhorst, Abe Gerlsma, Grietje Huisman, Rita Kok, Henk Krist, Christiaan Kuitwaard, Maartje Roos, Maartje Strik, Catrinus Spinder, Françoise Stoop, Pim Velthuisen, Gerrit Wijngaarden.

Speciale gast is Bernard Heesen met glasobjecten.

Hij onderzoekt de schier onuitputtelijke mogelijkheden van het vloeibare glas. Dit alles gebeurt in de oude Horn, een glasblazerij die in 1977 door zijn vader Willem Heesen is opgericht.

Een belangrijke inspiratiebron is zijn verzameling 19e-eeuwse naslagwerken gevuld met prachtige gravures die smeken om nageblazen te worden.

In het kader van het “Eppie Dam jaar” heeft de Friese dichter Eppie Dam gedichten gemaakt die geïnspireerd zijn op diverse schilderijen uit de tentoonstelling.

Zijn gedichten zijn te zien bij de betreffende kunstwerken.

Opening in de kerk is op vrijdag 3 mei om 17.00 uur met een openingswoord van onze kerkenraadsvoorzitter Rolf Bremmer.

Martinikerk Breedeplaats Franeker en Galerie de Roos van Tudor Leeuwarden

Contactpersoon : Anita van Os

info@roosvantudor.nl

www.pkn-franeker.nl

www.roosvantudor.nl



Openingstijden Martinikerk dit zomerseizoen:

maandag: 14.00 - 17.00 uur en dinsdag t/m zaterdag: 11.00 - 17.00 uur



ZWO

Voorzitter: Jeanet Veenstra
Penningmeester: Pieter Walinga

Bankrekeningnummer: **NL07 RABO 0313 2032 29**

oud PAPIER

In het weekend van **3 & 4 mei** en in het weekend van **7 & 8 juni** staat de oud papiercontainer op de P.J. Troelstrastraat 24 (C.B.S. De Toermalijn).

Het oud papier graag **zaterdags voor 12.00 uur** bij de container brengen, deze wordt kort na 12.00 uur opgehaald. Bent u een keer te laat, neem uw oud papier dan s.v.p. weer mee.

Opbrengst oud papier maart: € 43,20

afb. N.B.G.

**VANDAAG LEZEN WIJ...
LEESROOSTER**

Mei

2		donderdag	Uit de boeien	Psalm 107:10-22	
3		vrijdag	Tot rust gekomen	Psalm 107:23-32	
4		zaterdag	Gezegend	Psalm 107:33-43	Dodenherdenking
5		zondag	Onderzoekende geest	1 Johannes 4:1-10	Bevrijdingsdag
6		maandag	Geen uimte voor angst	1 Johannes 4:11-21	
7		dinsdag	Getuigenis	1 Johannes 5:1-12	
8		woensdag	Zonde	1 Johannes 5:13-21	
9		donderdag	Verheven	Psalm 47	Hemelvaartsdag
10		vrijdag	Terug-en omhoogkijken	Handelingen 1:1-14	
11		zaterdag	Opvolging	Handelingen 1:15-26	
12		zondag	Hoogtijdagen 1	Leviticus 23:1-14	
13		maandag	Hoogtijdagen 2	Leviticus 23:15-22	
14		dinsdag	Hoogtijdagen 3	Leviticus 23:23-36	
15		woensdag	Hoogtijdagen 4	Leviticus 23:37-44	
16		donderdag	Licht en brood	Leviticus 24:1-9	

17		vrijdag	Hemel en aarde	Psalm 104:1-23	
18		zaterdag	Goed verzorgd	Psalm 104:24-35	
19		zondag	Verbijstering	Handelingen 2:1-13	Pinksteren
20		maandag	Aangekondigd	Handelingen 2:14-24	
21		dinsdag	Davids Zoon	Handelingen 2:25-36	
22		woensdag	Gemeenschap	Handelingen 2:37-47	
23		donderdag	Verbond	Deuteronomium 4:41–5:5a	
24		vrijdag	Tien geboden 2.0	Deuteronomium 5:5b-21	
25		zaterdag	Toegewijd	Deuteronomium 5:22-33	
26		zondag	Luister en leef	Deuteronomium 6:1- 9	
27		maandag	Geef het door!	Deuteronomium 6:10-25	
28		dinsdag	Gezien en genezen	Handelingen 3:1-10	
29		woensdag	Messias	Handelingen 3:11-26	
30		donderdag	Steen des aanstoots	Handelingen 4:1-12	
31		vrijdag	Zwijggebod	Handelingen 4:13-22	

Juni

1	zaterdag	Vrijmoedig	Handelingen 4:23-31	
2	zondag	Middel en doel	Marcus 2:23-3:6	
3	maandag	Geroepen	Marcus 3:7-19	

4	dinsdag	Van je familie moet je het hebben	Marcus 3:20-35	
5	woensdag	Openheid van zaken	Handelingen 4:32–5:11	
6	donderdag	Van het slot	Handelingen 5:12-21a	
7	vrijdag	Verboden naam	Handelingen 5:21b-32	
8	zaterdag	Mensenwerk of Gods werk?	Handelingen 5:33-42	
9	zondag	God geregeld	Handelingen 6:1-15	

ALLERLEI

De kruiswegstaties van Jan Toorop

In de dienst op Goede Vrijdag 29 maart hebben we gekeken naar de kruiswegstaties van Jan Toorop. 14 Krijtschilderijen uit de Sint-Burnulphuskerk in Oosterbeek. Ze werden door de schilder gemaakt in opdracht van een rijke weduwe die hem er 500 gulden per paneel voor betaalde. De prachtige pastelkleuren en de strakke vormen verbeelden het lijden en sterven van onze Heer vanaf de veroordeling door Pilatus tot aan de graflegging. De emoties en gebeurtenissen van toen raakten aan emoties en gebeurtenissen van nu, van ons eigen leven. Op sommige schilderijen kijkt Jezus ons strak aan, je voelt als het ware zijn blik. Zo kwam het lijdensverhaal heel dichtbij en dat werd door veel mensen die avond herkend en gewaardeerd.

Op 17 april stond in het dagblad Trouw een column van Stevo Akkerman. "Klein slecht nieuws" stond er boven. En hij vertelt in die column dat hij de kerk in Oosterbeek had bezocht en de kruiswegstaties had bewonderd.

Hij schrijft: "De figuren komen in hun hoekige vormen verrassend tot leven, wellicht ook doordat Toorop verschillende mensen uit zijn omgeving als model gebruikte." En: deelnemende" Voor de figuur van de ongenaakbare farizeeër koos hij de toenmalige burgemeester als voorbeeld, (...) een protestant." Akkerman vertelt in zijn bijdrage dat de Sint-Burnulphuskerk gesloten wordt, wegens te weinig kerkgangers en te hoge onderhoudskosten. Het bekende verhaal. Niemand weet wat er met de staties zal gebeuren.

Inderdaad, het is maar klein slecht nieuws vergeleken met het grote slechte wereldnieuws. Maar deze kruisweg bracht het lijden van Christus en daarmee het lijden van de hele wereld bij ons binnen. Daarom wilde ik u dit nieuws niet onthouden.

ds. Roger Wind



Van de beroepingscommissie

Sinds het vorige verslag met de teksten van de vacatures in de Binding van maart, zijn we als commissie twee keer bij elkaar geweest.

We hebben een lijstje met namen van predikanten ontvangen van het Mobiliteitsbureau in Utrecht. Deze predikanten hebben we telefonisch benaderd, maar helaas nog zonder positief resultaat. Er zijn vanuit "Utrecht" geen aanvullende lijsten te verwachten, dus zullen we ons wat breder moeten oriënteren.

Naast reeds bevestigde predikanten kijken we ook naar pas afgestudeerde theologen die predikant willen worden (zogenoemde proponenten). Ook de derde optie van twee kerkelijk werkers (voor ouderen en voor jongeren) is nog een mogelijkheid.

Met betrekking tot de functie van jongerenwerker is contact opgenomen met de opleidingsinstituten voor kerkelijk werkers in Zwolle en Ede om aldaar de vacaturetekst te vermelden. En er is een flitsend filmpje gemaakt dat op de sociale media geplaatst kan worden.

Er is al wel belangstelling getoond en er heeft een eerste gesprek plaats gevonden, maar dit verkeert nog in een pril stadium en op dit moment kunnen we daar nog niets over melden.

Tot zover de stand van zaken voor dit moment. We hopen de volgende keer wat meer concreet nieuws te kunnen brengen!

namens de commissie
Roger Wind

Boadskipje

De foarriedkast by ús wie al wer aardich rom dus de heechste tiid foar my om nei de supermarkt ta te gean om dizze wer oan te fullen.

Mei it krat yn de winkelkarre rin ik troch de automatysk iepenslaande klapdoarkes.

We begjinne bij de griente en it fruit om sa troch te gean nei de súvel.

Ik wurkje it boadskippebriefke ôf en derneist nim ik noch wat skerpe 1+1 aksjes mei. Ha, dat is altyd moai meinaam, de loop nei de winkel kin alwer út.

Mei de karre goed fult kin ik op nei de kassa, ôfrekkenje.

Bij kassa 1 sko ik oan efter in man dy't syn boadskippen al op de bân útstald hat. De kassjêre bliipt der oplos. Ik sjoch de man ris op en del oan. Ja, dy kin ik. We sjogge elkoar altyd yn tsjerke. Mar dizze broeder hâldt syn oandacht by de boadskippen en it skannen en sjocht my net stean.

Dan kin de klant ôfrekkenje en pint syn bedrag.

“Wol jo de kassabon en segels mei?” freget de kassjêre.

“Ja, die moatte al mei! Ik bin 60 jier troud mar ik moat my thús altyd noch ferantwurdzje. Mar dat doch ik mei leafde”.

Dat doch ik mei leafde, wat moai en ik tocht oan it folgende ferske:

Ik wil graag met je oud zijn

wel zestig jaar getrouwd zijn

kopjes koffie in de stad overdag

en dat je nog steeds lacht als ik lach.

Dizze middei stie ik by de goeie kassa.

Hinke Dijkstra



In april mochten wij weer een gift ontvangen van Stichting Frysk Wurkferbân Hjerbeam van € 70,00 waarvoor hartelijk dank.

Zondag 28 april was Pieter Vos directeur Victory4All Nederland in Tzummarum om te vertellen over het werk van Victory4All .

Op het Kings College wordt nu ook voortgezet onderwijs aangeboden zodat de kinderen daar tot ongeveer hun 18^{de} jaar op school kunnen blijven .

Dit wordt mede mogelijk gemaakt door het sponsoren van schoolklassen voor € 30 per maand. Ook kan dit met de groepen van de Rainbow school. Hier wordt onderwijs gegeven aan kinderen met beperking .

Heeft u hier belangstelling voor dan kunt u op de website van hun

(www.victory4all.com) meer info vinden.

Er zijn ook nieuwe brochures gemaakt met overzicht van alle activiteiten die daar worden gedaan en er zijn nieuwe flyers gemaakt.

Deze komen ook in de Martinikerk te liggen.

In april is er € 900 overgemaakt voor materiaal voor houtbewerking op het Skillcentra.
Ook in mei hopen we weer een bedrag over te maken.



Met vriendelijke groeten,
Sieds en Saskia de Jong
saskiaensieds@gmail.com



AGENDA

vrijdag en zaterdag 3 & 4 mei
oud papier

zondag 5 mei
Omroep Zilt 9.30 uur: ds. Fr. de Hoop, Tzum

woensdag 8 mei
Vergadering Kleine Kerkenraad

donderdag 9 mei
Omroep Zilt 9.30 uur: evang. D. Wolbers, Franeker

zondag 12 mei
Omroep Zilt 9.30 uur: ds. R. Schoorstra, Ternaard

woensdag 15 mei
Gemeenteavond om 19.30 uur in De Rank,
zie uitgelicht elders in De Binding

zondag 19 mei
Omroep Zilt 9.30 uur: ds. Joh. Bakker, Stiens

Zondag 26 mei

Omroep Zilt 9.30 uur: ds. P. Luhoff, Sneek

zondag 2 juni

Omroep Zilt 9.30 uur: ds. R. Bergsma, Berlikum

vrijdag en zaterdag 7 & 8 juni

oud papier



Jeugdouderlingen: Nynke-Aly Miedema-Kamstra
Marije Miedema-Epema

Kindernevendienst is er op 5 mei en op 2 juni.