



Zondag 5 mei
Martinikerk 10.00 uur

5^e zondag na Pasen: Rogate
Bevrijdingsdag

Voorganger: ds. Roger Wind

Ouderling van Dienst: Gerard de Raaf

Diaken: Wessel Veenstra, Hiele Walinga

Lector: Hanneke Vlietstra

Organist: Jochem Schuurman

1^e Rondgangscollecte: kerk

2^e Rondgangscollecte: diaconie, KIA Oekraïne

Kindernevendienst/Oppas: Job Tiemersma, Jorg en Jilse de Boer

Koster: Sikke Dijkstra

Beeldpresentatie: Tjalling de Jong

Geluid en camera: Harmen Westra en Jan Roorda

Klokluider: Onno de Vegt

Koffieschenken: Anneke en Frits van der Veen, Elly van den Bos

Koffiedrinken na de dienst

orgelspel en welkom

Lied 708: 14 en 15

Oorlof, mijn arme schapen
die zijt in grote nood,
uw herder zal niet slapen,
al zijt gij nu verstrooid.
Tot God wilt u begeven.
Zijn heilzaam woord neemt aan.
Als vrome christen leven,
't zal hier haast zijn gedaan.

Voor God wil ik belijden
en zijne grote macht,
dat ik te genen tijden
den koning heb veracht,
dan dat ik God den Here,
de hoogste Majesteit,
heb moeten obediëren
in der gerechtigheid.

stil gebed

Onze hulp is in de Naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft
Hoor ons aan, Eeuwige God,

hoor naar ons bidden

U, die ons hart aanziet,
U, die onze diepten peilt,

Blijf ons niet verborgen

Wij herkenden U niet,
wij zochten onszelf,

U, Heer, vergeef ons

Doe ons herleven
en maak ons weer nieuw,

geef ons uw genade!

Breng ons in het reine
met U en met elkaar.

**Zegen ons met vrede
en laat lichten uw aangezicht. Amen**

Genade zij u en vrede
van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer
in verbondenheid met de Heilige Geest

Amen

kaars van verbondenheid

liet 880: 1, 3 en 4 (Frysk)

1 Wat is 't libben op ierde in freugde foar jimmer,
de bosk en de greiden mei fûgels en fee;
wat in wikseljend lânskip yn winter en simmer,
al dy stjerren, de skomjende see.

3 Wat is 't libben op ierde in boarne dy't hielet,
yn laitsjen en sjongen komt dat oan it ljocht;
hy ûntspringt oan 'e soarch dêr't de earmen yn diele
en jout moed oan wa't fjochtsje foar rjocht.

4 Jou dan tank oan de Skepper foar 't libben op ierde,
wês bliid mei syn jefte: de opstiene Soan.
Gean yn frede dyn wei, want syn Geast sil dy liede
en syn leafde dy hoedzje aloan.

kyrië gebed

lied 66: 1, 6 en 7

Breek, aarde, uit in jubelzangen,
Gods glorieijke naam ter eer.
Laat van alom Hem lof ontvangen.
Geducht zijn uwe daden, Heer.
Uw tegenstanders, diep gebogen,
aanvaardden veinzend uw beleid.
Heel de aarde moet uw naam verhogen,
psalmzingen uwe majesteit.

Gij die God vreest, ik zal u spreken
van al wat aan mij is geschied.
Nauw richtte ik tot Hem mijn smeken,
of in mijn hart was reeds een lied.
Zou God mij hebben willen horen,
wanneer ik onrecht had beraamd?
Maar Hij nam mijn gebed ter ore,
Hij heeft mijn bidden niet beschaamd.

De naam des Heren zij geprezen!
Hij, die getrouw is en nabij,
heeft mijn gebed niet afgewezen.
De Heer is goed geweest voor mij.

kindernevendienst

lied 15 uit Zing het Woord ("Heb je het gehoord, op Pasen, op Pasen...")

gebed bij de opening van Schriften

Gen.30, 1-24

lied 127: 1 en 3

Wanneer de Heer het huis niet bouwt,
is, alle metselwerk ten spijt,
de opbouw niets dan ijdelheid.
Wanneer de Heer de wacht niet houdt,
geen wachter die de vijand keert,
geen stadsmuur die zijn aanval weert.

Zie, kinderen zijn een gave Gods,
waarmee de moeder wordt beloond,
waarmee de vader wordt gekroond.
Als scherpe pijlen waar, vol trots,
een weerbaar man zich op verheugt,
zo zijn de zonen van de jeugd.

Luc.20, 27-40

Gal.5, 13-15

akklamaasje: liet 339a (Frysk)

Jo komt de lof ta, Jo it gesang,
Jo alle gloarje, o Heit,
o Soan, o hillige Geast
yn alle ivichheid.

Verkondiging

orgelspel

lied 709

Nooit lichter ving de lente aan
dan toen uw hand ons volk bevrijdde.
Hoe hebben we in dat schoon getijde
verheugd maar huiverend verstaan:
Gods vijanden vergaan.

Maar winters werd het in dit land;
't is kil rondom en in ons midden,
in onze mond verstart het bidden,
doodskou gaat uit van onze hand
naar mens en dier en plant.

Vergeef het ons! Raak ons weer aan
met levensadem, lentetijding,
en doe met krachten ter bevrijding
ons hier in Christus' vrijheid staan.
God, laat ons niet vergaan!

pastorale mededelingen

Dank- en voorbeden, stil gebed en Onze Vader (NBV)

collecte en orgelspel

lied 911: 1, 2 en 3

Rots waaruit het leven welt,
berg mij voor het wreed geweld;
laat het water met het bloed
dat Gij stort in overvloed
als een bron van Sion zijn,
die ontspringt in de woestijn.

Ja, Gij zijt het die mij redt
van uw eigen strenge wet,
van mijn eigen dwaze schuld
die Gij delgt in uw geduld,
God die al mijn kwaad verdroeg,
uw genade is genoeg.

De winter leek voorgoed voorbij
en vóór ons lag de volle zomer;
de macht was eindelijk aan de dromer,
de nieuwe mens, zo droomden wij,
verbrak de slavernij.

O God, wat zijn wij dwaas geweest,
dat we aan de vrijheid zó gewenden,
dat wij de vijand niet herkenden,
in opstand tegen U, het meest
in eigen hart en geest.

Niet de arbeid die ik lijd,
niet mijn ijver en mijn strijd,
niet mijn have en mijn goed
komt uw eisen tegemoet,
ook mijn tranen en verdriet
zijn voor niets, redt Gij mij niet.

zegen met gezongen "amen".

Zieken in ziekenhuizen en revalidatiecentra:

Noorderbreedte Revalidatie, Borniastraat 32, 8934 AD Leeuwarden;

Mw. J.W. Glazenborg-Hopman, Froomackerflat 72, Afd. 3 k A66

Mw. A. Bouma-Joukema, Froomackerflat 10, Afd. 6 k A12

QR code voor de collecte



Bedankt voor uw gift!

Donderdag 9 mei
Hemelvaartsdag

Martinikerk 10.00 uur:

m.m.v. de Cantorij

Voorganger: ds. Wim Andel, Oudega SWF