



Zondag 12 mei, 7^e zondag van Pasen
Martinikerk 10.00 uur, kleur wit

Voorganger: ds. Sytze Ypma
Ouderling van Dienst: Hieke Joustra
Diaken: Hiele Walinga, Bettie Vlieger
Lector: Hiele Walinga
Organist: Jochem Schuurman
1^e Rondgangscollecte: kerk
2^e Rondgangscollecte: diaconie
Koster: Appie Reitsma
Beeldpresentatie: Bram Boekema
Geluid en camera: Jan Eising en Sybe Swart
Klokluider: Klaas Kooistra
Koffieschenken: Jan Havenga, Alfie de Groot, Tineke Kampen
Koffiedrinken na de dienst

Orgelspel

Welkom

Aanvangslied 27: 1 en 4, Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn Here mijn God

Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here!
Waar is het duister dat mij onheil baart?
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren,
in zijn bescherming ben ik wel bewaard!
Of zich de boosheid tegen mij verbindt
en op mij loert opdat zij mij verslindt,
ik ken geen angst voor nood en overval:
het is de Heer die mij behouden zal!

Zoals Gij eenmaal mijn geroep verhoorde,
zo spreek weer tot uw knecht en geef hem licht.
Mijn hart zegt stil de liefelijke woorden
die Gij eens zeide: 'Zoek mijn aangezicht'.
Uw aangezicht, ik wil het zoeken, Heer!
Verberg het niet, beproef mij niet te zeer!
Ik hoop geen heil dan Gij voor mij bewaart,
ik smacht naar 't uur dat Gij u openbaart!

Votum en Groet

In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
Amen.

Onze hulp is in de Naam van de Heer
Die hemel en aarde gemaakt heeft.
Die trouw houdt tot in eeuwigheid
En niet laat varen het werk van zijn handen.

Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer.

Ontsteken van de kaars van verbondenheid

Zingen Kom, as it tsjuster is / Als alles duister is
(Liedboek 598, Frysk solo en Ned.
samen)

Kom, as it tsjuster is, mei fjoer dat ús nacht ferljochtet en dat
bliuwt, fjoer dat altyd bliuwt. 2 x

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit
meer dooft, vuur dat nooit meer dooft. 2 x

Kyriegebed Liet 300c, Untfermke jo oer de ierde
(Tekst voorlezen en samen
zingen we Kyrie-eleison)

Untfermje jo oer de ierde,
Kyrie eleison
oer de bisten, oer de planten,
oer de see, it lân en de loft...
Lit jo hert sprekke,
Kyrie eleison.
Kyrie eleison.

Untfermje jo oer de minsken,
Kyrie eleison.
oer har leafde, oer har soargen,
oer fertriet fan grut en fan lyts...
Lit jo hert sprekke,
Kyrie eleison.
Kyrie eleison.

Untfermje jo oer de wrâld,
Kyrie eleison.
oer de folken, oer har winsken,
oer in bern dat siket en net fynt...
Lit jo hert sprekke,
Kyrie eleison.
Kyrie eleison.

Lit jo wurd hearre. Kyrie eleison.
Wol ús ferjaan. Kyrie eleison.
Bliuw hjir oanwêzich. Kyrie eleison.

Gloria

Lied 655, Zing voor de Heer een nieuw gezang

Zing voor de Heer een nieuw gezang!
Hij laaft u heel uw leven lang
met water uit de harde steen.
Het is vol wonderen om u heen.

Hij gaat u voor in wolk en vuur,
gunt aan uw leven rust en duur
en geeft het zin en samenhang.
Zing dan de Heer een nieuw gezang!

Een lied van uw verwondering
dat nóg uw naam niet onderging,
maar weer opnieuw geboren is
uit water en uit duisternis.

De hand van God doet in de tijd
tekenen van gerechtigheid.
De Geest des Heren vuurt ons aan
de heilige tekens te verstaan.

Wij zullen naar zijn land geleid
doorleven tot in eeuwigheid
en zingen bij zijn wederkeer
een nieuw gezang voor God de Heer.

Gebed bij de Schriften

Eerste lezing

Exodus 19: 1-11

Lied

Lied 943, 1, 2 en 3, God gaat zijn ongekende gang

God gaat zijn ongekende gang
vol donkere majesteit;
die in de zee zijn voetstap plant
en op de wolken rijdt.

Uit grondeloze diepten put
Hij licht, en vreugde uit pijn.
Hij voert volmaakt zijn plannen uit,
zijn wil is soeverein.

Geliefden Gods, schep nieuwe moed,
de wolken die gij vreest,
zijn zwaar van regen, overvloed
van zegen die geneest.

Tweede lezing

Johannes 17: 14-26

Lied

Lied 943, 4, 5 en 6, God gaat zijn ongekende gang

Zou gij verstaan, waar Hij u leidt?
Vertrouw Hem waar Hij gaat.
Zijn duistere voorzienigheid
verhult zijn mild gelaat.

Wat Hij bedoelt dat rijpt tot zin,
wordt klaar van uur tot uur.
De knop is bitter, is begin,
de bloem wordt licht en puur.

Hoe blind vanuit zichzelf is
het menselijk gezicht.
Godzelf vertaalt de duisternis
in eindelijk eeuwig licht.

Preek

Orgelspel

Pastoralia

Dienst van de Gebeden:

Dankgebed & Voorbeden

Stil Gebed

Liet 1006

Jo dy't wenje yn 'e himel

Jo dy't wenje yn 'e himel,
as in Heit mei ús begien,
jou dat minsken ûnderfine:
lykas Jo is der mar ien.

Lear ús altyd te fertrouwen
op in wrâld net spikerhurd,
op jo ryk dêr't wy yn leauwe
en dat soms al sichtber wurdt.

Help ús om inoar te sykjen
en te libjen nei jo wil.
Jou ús dei oan dei te iten,
jou dat elk it goed ha sil.

En ferjou ús wat ferkeard wie,
bliuw net by ús fouten stean,
sa't ek wy mei wa't ús kwea die
wer yn frede fierder gean.

Bring ús by it goede_en wize,
en net op 't ferkearde spoar.
Jou dat wy it bêste kieze
yn ús noed stean foar elkoar.

Leave Heit, wy meie witte
dat jo krêft de ierde stjoert.
Mei jo ljocht kinn' minsken fierder.
Hjir en no en aanst. Foargoed.
Amen. Amen.

Collecteaankondiging

Slotlied

Lied ELB 203, Genade zo oneindig groot

Genade, zo oneindig groot,
dat ik, die't niet verdien,
het leven vond, want ik was dood
en blind, maar nu kan 'k zien.

Genade, die mij heeft geleerd
te vrezen voor het kwaad.
Maar ook, als ik mij tot Hem keer,
dat God mij nooit verlaat.

Want Jezus droeg mijn zondelast
en tranen aan het kruis.
Hij houdt mij door genade vast
en brengt mij veilig thuis.
Als ik daar in zijn

heerlijkheid
mag stralen als de zon,
dan prijs ik Hem in
eeuwigheid
dat ik genade vond.

Wegzending & Zegen afgesloten met gezongen Amen

Orgelspel

Zieken in ziekenhuizen en revalidatiecentra:

Noorderbreedte Revalidatie, Borniastraat 32, 8934 AD Leeuwarden;

Mw. J.W. Glazenborg-Hopman, Froomackerflat 72, **Afd. 3 k A66**

Mw. A. Bouma-Joukema, Froomackerflat 10, **Afd. 6 k A12**

Activiteiten:

Vanavond is er in de Martinikerk in Franeker om 19.30 uur een Fryske Fesper

m.m.v. de Cantorij

o.l.v. ds. Sytze Ypma

Gemeenteavond 15 mei 2024

Op woensdag 15 mei 2024 om 19.30 uur houden we onze jaarlijkse

gemeenteavond in De Rank. Voor de pauze zal de penningmeester van het College van Kerkrentmeesters de Jaarrekening van 2023 toelichten, daarna is het de beurt aan de Diaconie om de Jaarrekening te presenteren.

U/jij bent van harte uitgenodigd voor deze gemeenteavond.

Na de pauze gaat ds. Sytze Ypma het thema Ziekenzalving bespreken en dieper ingaan op de betekenis ervan.



QR code voor de collecte, hartelijk dank voor uw gift.