

**KERKBLAD VOOR DE PROTESTANTSE
GEMEENTE TE FRANEKER**

31ste jaargang, nummer 7 & 8

Vrijdag 7 juli 2024

**De kopij voor de volgende nummers
inleveren uiterlijk donderdag 29 augustus (nr. 9)
en donderdag 26 september (nr. 10)**

Wat is it eins bysûnder
eltse dei mar wer
wekker wurde en
betinke, hoe kostber en wat it is
om te libjen
dy goed fiele meie
yn tank wekker wurde..
Here ús God, tank Jo wol.

sa folle minsken
dy t oars fiele, erfarre
en belibje..
yn dat wat harren oerkomt,
angst, gemis, fertriet,
sykte of pine
harren dagen troch matte..
Here ús God, erbarmje Jo.

Alline al dêrom,
is it sa goed te beseffen
dat... wat we oan goedens krije

lit ús der foaral by stilstean
it libben is net fanselssprekkend
mar bysûnder en seker ek kwetsber
eltse dei op nij.
Jou ús de kreft, jou ús insicht
jou ús Jo genede
jou ús Jo ljocht
in spoar om fierder te gean..

dan wurdt eltse dei
bysûnder
it libben in wûnder
de leafde ferbynt
de dei begjint fol glory
de sinne dy skynt.

Jan vd Meer
bewerkt troch Siemie

Het kerkelijk bureau is gesloten van 30 juli tot en met 16 augustus.

MEDITATIE DOOR: DS. ROGER WIND

Hoop, een krachtige accu

In tijden van onzekerheid en tegenslag is hoop een sterk anker dat ons vasthoudt en voorkomt dat we op drift raken. Hoop is meer dan oppervlakkig optimisme en is diep geworteld in ons geloof en vertrouwen in een betere toekomst. In onze christelijke traditie is hoop een essentieel onderdeel van het geloof, dat ons helpt om vol te houden en te blijven streven naar het goede, zelfs wanneer de omstandigheden somber zijn.

Tijdens mijn studie theologie maakte ik kennis met twee prominente Duitse denkers over het thema "hoop": de onlangs (3 juni 2024) overleden Lutherse theoloog Jürgen Moltmann en de neomarxistische filosoof Ernst Bloch (overleden in 1977). Ze bieden inzichten die ons ook vandaag nog kunnen inspireren en bemoedigen.

Moltmann stelt dat hoop centraal staat in het christelijk geloof. In zijn bekende werk "Theologie van de Hoop" betoogt hij dat christelijke hoop gebaseerd is op het geloof in de opstanding van Jezus Christus. Of zoals in de brief aan de Hebreëën staat: "Het geloof legt de grondslag voor alles waarop wij hopen." Voor Moltmann is de opstanding niet alleen een gebeurtenis uit het verleden, maar een belofte voor de toekomst die ons oproept om actief deel te nemen aan de verandering van de wereld. Hoop is niet een passief wachten op betere tijden, maar een dynamische kracht die ons aanspoort om te werken aan rechtvaardigheid, vrede en verzoening.

Hij benadrukt dat christelijke hoop niet naïef is; de hoop erkent de realiteit van lijden en onrecht. Echter, door het perspectief van Christus' opstanding, zien we dat lijden en dood niet het laatste woord hebben. Deze toekomstgerichte (eschatologische) hoop geeft ons de moed om te blijven strijden voor een betere wereld, in de wetenschap dat Gods koninkrijk uiteindelijk zal zegevieren. Moltmann schrijft: "Hoop houdt de toekomst open en maakt van het heden een weg naar nieuwe mogelijkheden."

Een andere belangrijke denker over het thema hoop is Ernst Bloch. Hoewel Bloch een atheïstisch theoloog wordt genoemd, heeft zijn filosofie van hoop veel raakvlakken met het christelijk denken. In zijn bekendste werk "Das Prinzip Hoffnung" (Het Principe Hoop) beschrijft Bloch de hoop als een wezenlijke drijfveer in het menselijk bestaan. Hoop is niet alleen een persoonlijke, subjectieve verwachting, maar een zelfstandige, objectieve kracht die de geschiedenis voortdrijft. Hij zag hoop als een utopische impuls die ons motiveert om te streven naar een meer rechtvaardige en menselijker wereld.

Bloch benadrukt dat hoop altijd gericht is op het "nog-niet-zijnde," op dat wat nog gerealiseerd moet worden. Dit vooruitkijken is essentieel voor het menselijk bestaan, omdat het ons in staat stelt om te dromen, te plannen en te handelen.

Net als Moltmann ziet Bloch hoop als een actieve kracht. Hij geloofde dat echte hoop leidt tot concrete actie en verandering. In zijn woorden: "Utopieën zijn realistisch, omdat ze het principe van hoop vertegenwoordigen en een motor zijn voor verandering."

Hoewel Bloch een seculiere denker was, heeft zijn visie op hoop veel gemeen met het christelijk geloof. Beide benaderingen erkennen dat hoop een kracht is die de huidige realiteit overstijgt en ons verbindt met een betere toekomst. Voor Moltmann is deze hoop geworteld in Gods belofte en de opstanding van Christus, terwijl Bloch hoop baseert op het menselijke verlangen naar, en de mogelijkheid tot verandering. Beide perspectieven roepen ons op om hoop te zien als een bron van kracht en inspiratie om de wereld actief te verbeteren.

Wij kunnen putten uit deze tradities van hoop om ons geloof te versterken en onze gemeenschap te inspireren. We leven in een tijd waarin veel mensen te maken hebben met onzekerheid, angst en dreiging. Of het nu gaat om onze persoonlijke omstandigheden, sociale onrechtvaardigheid of mondiale crises, het belang van hoop is groot. Van mensen als Moltmann en Bloch kunnen we leren om hoop niet alleen te zien als een troost, maar ook als een accu, een stuwende kracht voor actie. Hoop kan leiden tot verandering en verbeteringen in ons eigen leven en wereldwijd.

Wij mogen ons laten inspireren door de opstanding van Christus en de belofte van Gods koninkrijk, in de wetenschap dat onze hoop geworteld is in iets dat veel groter is dan wijzelf. En laten we, net als Bloch, de kracht van menselijke creativiteit en verlangen naar een betere wereld omarmen. Samen kunnen we werken aan een toekomst waarin rechtvaardigheid, vrede en liefde overwinnen.

In de woorden van de apostel Paulus: "Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die over ons in de toekomst zal worden geopenbaard. (...) In deze hoop zijn wij gered (...) Als wij hopen op wat nog niet zichtbaar is blijven wij in afwachting daarvan volharden." (Rom.8, 18, 24 en 25). Moge deze hoop ons leiden en versterken, vandaag en altijd.

Hopen

*Hopen is toch blijven leven
in de vertwijfeling,
en toch blijven zingen
in het duister.*

*Hopen is weten dat er liefde is,
is vertrouwen in het morgen,
is in slaap vallen
en wakker worden
als de zon weer opgaat.*

*Is bij de storm op zee
land ontdekken.
Is in de ogen van de ander
lezen dat hij je heeft verstaan.*

*Zolang er nog hoop is,
zolang is er ook bidden,
en zolang zal God je
in zijn handen houden.*

(Henri Nouwen)

KERKDIENSTEN

Zondag 7 juli

10.00 uur Martinikerk: ds. S. Ypma

Zondag 14 juli

10.00 uur Martinikerk: ds. E.P. van der Veen, Oldemarkt

9.30 oere Niklaas Tsjerke Hjerbeam: dhr. H. Giliam, Penjum

Zondag 21 juli

10.00 uur Martinikerk: ds. R.P. Wind

Zondag 28 juli

10.00 uur Martinikerk: da. M. Hulzebos, Britsum

9.30 oere Niklaas Tsjerke Hjerbeam: ds. D. de Boer, Ljouwert

Zondag 4 augustus

10.00 uur Martinikerk: ds. T.T. Osinga

Zondag 11 augustus

10.00 uur Martinikerk: ds. H. Vlasman, Aldtsjerk

9.30 oere Niklaas Tsjerke Hjerbeam: fr. N. Kanis, Lelystêd

Zondag 18 augustus

10.00 uur Martinikerk: ds. S. Ypma

Zondag 25 augustus

10.00 uur Martinikerk: ds. R.P. Wind

9.30 oere Niklaas Tsjerke Hjerbeam: dhr. H. Giliam, Penjum

Zondag 1 september

10.00 uur Martinikerk: ds. S. Ypma

Zondag 8 september

10.00 uur Martinikerk: ds. H. van den Bosch, Haren

9.30 oere Niklaas Tsjerke Hjerbeam: fr. A.M. Dijkstra, Itens

BIJ DE DIENSTEN

Zondag 7 juli

Martinikerk 10.00 uur

Afscheid kinderen kindernevendienst

Voorganger: ds. Sytze Ypma

Ouderling van Dienst: Nynke Aly Miedema

Diaken: Wessel Veenstra, Carla van der Kooi

Lector: Hessel Yntema

Organist: Jochem Schuurman

1^e Rondgangscollecte: kerk

2^e Rondgangscollecte: diaconie

Kindernevendienst/Oppas:

Koster: Appie Reitsma

Beeldpresentatie: Sybe Swart

Geluid en camera: Jan Eising en Bram Boekema

Klokluider: Onno de Vegt

Koffieschenken: Frits en Anneke van der Veen, Jeanet Veenstra

Koffiedrinken na de dienst

Tijdens deze dienst is er het overstapmoment van één van de kinderen van de nevendienst, het is Tirza Douma. Zij gaat volgend jaar naar de middelbare school, en dan is een lange tijd van basisschool en kindernevendienst voorbij. We wensen Tirza alvast een mooie tijd op haar nieuwe school toe. Deze zondag lezen we twee verhalen. Het eerste verhaal komt uit de boekrol Ruth, hoofdstuk 1: 6-22. Het thema is een bijzondere stap zetten die durf vraagt, die iets over moed en trouw vertelt. Ruth is een rolmodel. Daarnaast lezen we verder uit Marcus, deze zondag staat hoofdstuk 6: 1-6 op het rooster. Daarin komt Jezus terug in zijn geboortedorp waar hij zoon van de timmerman is in plaats van Messias.

ds. Sytze Ypma en Aafke Stegeman

Zondag 14 juli

Martinikerk 10.00 uur:

Voorganger: ds. Evert Pieter van der Veen, Oldemarkt

Ouderling van Dienst: Gerard de Raaf

Diaken: Hiele Walinga, Bettie Vlieger

Lector: Hanneke Vlietstra

Organist: Jochem Schuurman

1^e Rondgangscollecte: kerk

2^e Rondgangscollecte: diaconie

Koster: Arjen de Boer
Beeldpresentatie: Pieter Oosterhof
Geluid en camera: Dick Tolsma en Sybe Swart
Klokluider: Hayo Bartlema
Koffieschenken: Klaas Tijtsma en Leny Verheul, Rikert Nijkamp
Koffiedrinken na de dienst

Zondag 21 juli

Martinikerk 10.00 uur:

Voorganger: ds. Roger Wind
Ouderling van Dienst: Piety Sieperda
Diaken: Annet Walinga, Djoke de Boer
Lector: Liepie van der Wal
Organist: Jochem Schuurman
1^e Rondgangscollecte: kerk
2^e Rondgangscollecte: diaconie
Koster: Arjen de Boer
Beeldpresentatie: Tjalling de Jong
Geluid en camera: Jan Roorda en Jan Eising
Klokluider: Derk Boddeüs
Koffieschenken: Matty Tasma, Sietske Meesters, Alfie de Groot
Koffiedrinken na de dienst

Vandaag is de zomervakantie begonnen. En voor hen die er op uit trekken naar nabije of verre bestemmingen is dat een periode van nieuwe ontmoetingen en vergezichten. Ook voor Jezus die in onze lezing uit Matteüs15 in het buitenland vertoeft. Maar niet geheel vrijwillig, zo lijkt het. Hij "week uit", staat er. En daar, over de grens, ontmoet Hij een moeder die hem uitdaagt een andere, innerlijke grens over te gaan: Het heil is niet alleen voor de Joden. De vrouw laat zich niet door Jezus uit het veld slaan, haar geloof doet haar koppig volhouden. Ze neemt geen genoegen met minder dan "de kruimkes van 's Heren tafel". Over geloven tegen alles in gaat het vanmorgen, geloven met de moed der hoop! (Zie ook de meditatie in deze Binding)
Eveneens een hoopvolle tekst uit Jesaja 56: "Mijn tempel zal heten 'huis van gebed voor alle volkeren', zo spreekt God, de Heer."

ds. Roger Wind

Zondag 28 juli

Martinikerk 10.00 uur:

Voorganger: da. Mirjam Hulzebos, Britsum
Ouderling van Dienst: Rolf Bremmer
Diaken: Bettie Vlieger, Hiele Walinga
Lector: Hiele Walinga
Organist: Jochem Schuurman
1^e Rondgangscollecte: kerk
2^e Rondgangscollecte: diaconie
Koster: Arjen de Boer
Beeldpresentatie: Tjalling de Jong
Geluid en camera: Jan Eising en Bram Boekema
Klokluider: Rikert Nijkamp
Koffieschenken: Djoke Travaille, Matty Tasma, Tineke Kampen

Koffiedrinken na de dienst

Zondag 4 augustus

Martinikerk 10.00 uur:

Voorganger: ds. Teije T. Osinga

Ouderling van Dienst: Hinke Dijkstra

Diaken: Wessel Veenstra, Carla van der Kooi

Lector: Sophie Bartlema

Organist: Fred Veenstra

1^e Rondgangscollecte: kerk

2^e Rondgangscollecte: diaconie

Koster: Appie Reitsma

Beeldpresentatie: Berend Bosgra

Geluid en camera: Arjo Osinga, Jan Eising

Klokluider: Onno de Vegt

Koffieschenken: Jan Havenga, Willem Koopmans, Martha Burggraaff

Koffiedrinken na de dienst

Zondag 11 augustus

Martinikerk 10.00 uur:

Voorganger: ds. Hille Vlasman, Aldtsjerk

Ouderling van Dienst: Tjerk Fokkema

Diaken: Jellie Banga, Djoke de Boer

Lector: Djoke de Boer

Organist: Jochem Schuurman

1^e Rondgangscollecte: kerk

2^e Rondgangscollecte: diaconie

Koster: Arjen de Boer

Beeldpresentatie: Tjalling de Jong

Geluid en camera: Dick Tolsma en Jan Roorda

Klokluider: Klaas Kooistra

Koffieschenken: Sjoerdje Stellingwerf, Elly van den Bos, Trijntje Stellingwerf

Koffiedrinken na de dienst

Zondag 18 augustus

Martinikerk 10.00 uur:

Voorganger: ds. Sytze Ypma

Ouderling van Dienst: Seerp Broersma

Diaken: Annet Walinga, Wessel Veenstra

Lector: Bernice de Raaf

Organist: Jochem Schuurman

1^e Rondgangscollecte: kerk

2^e Rondgangscollecte: diaconie

Koster: Sikke Dijkstra

Beeldpresentatie: Sybe Swart

Geluid en camera: Dick Tolsma en Jan Eising

Klokluider: Hayo Bartlema

Koffieschenken: Jaap en Annie Osinga, Aukje van Nimwegen

Koffiedrinken na de dienst

Martinikerk 10.00 uur

En de kunst van Jopie Huisman

Deze zondag lezen we uit Marcus 7: 31-37 het verhaal van Jezus' genezing van een doofstomme. Zoals alle ziektes die Jezus 'behandelt', gaat het hier niet om een medisch wonder, maar om een goddelijke verbinding met mensen die hen weer menswaardig doet leven. En de sleutel van dit genezen zit in mededogen. Het is dat heilig woord dat ook voor het werk van Jopie Huisman geldt. Hij wordt wel de schilder van het mededogen genoemd. Waar zit hem dat in? In deze dienst vieren we het mededogen.



ds. Sytze Ypma

Zondag 25 augustus

Martinikerk 10.00 uur:

Voorganger: ds. Roger Wind

Ouderling van Dienst: Hieke Joustra

Diaken: Carla van der Kooi, Bettie Vlieger

Lector: Margje Bijlsma

Organist: Bauke de Haas

1^e Rondgangscollecte: kerk

2^e Rondgangscollecte: diaconie

Koster: Arjen de Boer

Beeldpresentatie: Bram Boekema

Geluid en camera: Jan Eising en Sybe Swart

Klokluider: Femme Nauta

Koffieschenken: Klaas en Maaïke Elting – van Dijk, Rikert Nijkamp

Koffiedrinken na de dienst

De geschiedenis van de broodvermenigvuldiging komt bij Marcus twee keer voor, in de hoofdstukken 6 en 8. We lezen vandaag de tweede versie die op een paar punten verschilt van het eerste verhaal. De aantallen broden en vissen en mensen bijvoorbeeld.

Interessanter is misschien de reactie van de discipelen. Voor de tweede keer geloven ze niet dat dit mogelijk is. "Zijn jullie dan zo hardleers?", zegt Jezus. En wij? geloven wij nog wel in het ondenkbare? Hoe sterk is ons geloof? houdt het stand tegen de stroom van negativiteit?

Dit verhaal is een echo van het verhaal uit II Kon. 4 over Elisa en de 100 profeten die hij onverwacht te eten geeft.

De discipelen van Jezus, ze hadden beter moeten weten! En wij ook.

Van de te zingen liederen noem ik nu alvast Psalm 103 en lied 904, over vertrouwen op: "God zien in de nacht; dan doet Hij u aanschouwen, wat gij het minst verwacht."

ds. Roger Wind

Zondag 1 september

Martinikerk 10.00 uur:

Voorganger: ds. Sytze Ypma

Ouderling van Dienst: Marije Miedema

Diaken: Djoke de Boer, Jellie Banga

Lector: Annie Mulder

Organist: Bauke van der Meer

1^e Rondgangscollecte: kerk

2^e Rondgangscollecte: diaconie

Kindernevendienst/Oppas

Koster: Arjen de Boer

Beeldpresentatie: Pieter Oosterhof

Geluid en camera: Jan Roorda en Bram Boekema

Klokluider: Derk Boddeüs

Koffieschenken: Matty Tasma, Jan en Roaske Doevendans

Koffiedrinken na de dienst

Martinikerk 10.00 uur

Een brief en een doek van Vincent van Gogh

Deze zondag lezen we naast een brieffragment van Vincent van Gogh ook Marcus 8: 22-26. In dit partje tekst geneest Jezus een blinde. Vincent van Gogh werd op het laatst van zijn leven ook ziek, geestesziek. Ook de blinde mens in Marcus lijdt aan geestesziek-zijn. Vincent hield van Jezus en Jezus van hem, net als van de blinde, zo blijkt uit de intieme wijze waarop Jezus hem geneest. Waar doet deze achterkant van de kerk van Arles me toch aan denken?



ds. Sytze Ypma

De diensten worden uitgezonden via www.kerkomroep.nl en via www.youtube.com

Vanuit het Pastoraal Overleg:

Met ingang van 1 januari 2024 komt de wijkindeling te vervallen, de overgang naar het categoriaal pastoraat gaat van start. De wijkouderlingen en pastoraal bezoekers horen nu niet meer bij een bepaalde wijk, maar zijn ingedeeld bij de verschillende doelgroepen.

Pastoraal bezoekwerk

Indien u graag pastoraal bezoek wilt ontvangen, dan vragen wij u zelf het initiatief te nemen door een bezoekje aan te vragen bij de predikant of bij één van de ouderlingen.

Neem gerust contact op, want zo kunnen wij aandacht blijven geven aan het pastorale bezoekwerk in onze gemeente en blijven we met elkaar verbonden.

De predikant is het aanspreekpunt bij crisispastoraat.

In het colofon geven wij een overzicht van de groepen met de daarbij behorende namen.

Colofon:

- **Groep Groeiers 0-18 jaar:**
Nynke Aly Miedema- Kamstra

- **Groep Starters 18-30 jaar:**
Titia de Boer
Marije Miedema-Epema
ds. Sytze Ypma

- **Groep Bouwers 30-50 jaar:**
Hinke Dijkstra-van der Zee
Hayo Bartlema

- **Groep Plussers 50-70 jaar:**
Gerard de Raaf
Hieke Joustra
Piety Sieperda-Breidenbach

- **Groep Nestors 70 jaar en ouder:**
Tjerk Fokkema
Seerp Broersma
Hiltsje Oosterhof-Bekker
Henk Bron

Coördinatoren contactpersonen:

Akke Douma

Jeugdwerker

Aafke Stegeman-van Dijk

Ouderenpastoraat:

Saxenoord en Saxenstate:

Pastor Ilse Douma-Schaap

Jan Huisman

Froonacker:

Pastor Ilse Douma-Schaap

Theresia:

Sietske Oosting

Lies Benders

Botniahuis:

Liesje Visser-Attema

Parkstate:

Piety Sieperda

Roordastate:

Ds. Sytze Ypma

Kening State:

Hinke Dijkstra-van der Zee

Westerpoort:

Ds. Sytze Ypma

Martenahiem, Tzum:

Seerp Broersma

Ouderenpastoraat

Onderweg

De dichtregels van psalm 121:1-2 klinken u vast bekend in de oren: “Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft.” Het is een lied dat vele pelgrims zingen tijdens hun reis. Daarmee is deze psalm een kompas geworden voor iedereen op pad gaat, onderweg is of zijn bestemming al heeft bereikt. Ook in de kerk horen we deze woorden iedere zondag want wij zijn mensen immers met elkaar onderweg, gezegend met de hulp van de Heer die alles gemaakt heeft. Zonder Zijn hulp en bescherming komen we niet op onze bestemming. Ik wens u gezegende zomerdagen!

Ik ben afwezig van 5 augustus tot 1 september. In deze periode is scriba Piety Sieperda het aanspreekpunt bij overlijden, ziekenhuis- of crisispastoraat. Elders in deze Binding treft u de vakantieregeling en praktische gegevens.

Ontvang een hartelijke groet van Ilse Douma



Bericht van de Coördinatoren Contactpersonen Pastoraat

Op 20 juni heeft een eerste overleg over het werk van de coördinatoren contactpersonen Pastoraat plaats gevonden. Er werd gesproken over de inhoud van de taakomschrijving van de coördinatoren en het organiseren van activiteiten voor de contactpersonen Pastoraat.

De Coördinatoren Contactpersonen Pastoraat zijn: Hieke Joustra en Akke Douma (links en rechts op de foto)

Wat doen zij?

- Aanspreekpunt zijn voor de contactpersonen m.b.t. het pastoraat. De contactpersonen geven vragen of opmerkingen m.b.t. verzoeken tot pastorale aandacht van/voor gemeenteleden door aan één van de coördinatoren, Akke Douma of Hieke Joustra. De coördinatoren geven op hun beurt de gegevens omtrent de verzoeken door aan de predikant of aan het pastorale team. In het laatste geval wordt het betreffende doelgroep team van ouderlingen (indien nodig) door de coördinatoren geïnformeerd.
- De contactpersonen geven aan de coördinatoren door wanneer zij willen stoppen. Zij kunnen ook een naam van een nieuwe contactpersoon voordragen. De coördinator meldt dit vervolgens bij het pastorale team en bij het Kerkelijk Bureau. De coördinator draagt zorg voor het bedankje aan de contactpersoon die is gestopt en verzorgt een oproep in het kerkblad De Binding ter invulling van de vacature van de contactpersoon.
- De coördinatoren hebben overzicht van de straten zonder contactpersoon. Zij zijn attent op verjaardagen en jubilea van gemeenteleden in deze straten (eventueel in overleg met het Kerkelijk Bureau).
- Er wordt tweemaal per jaar een bijeenkomst georganiseerd voor zowel de contactpersonen, ouderlingen, ouderenpastoraat, predikant, ziekdienst en coördinatoren om ervaringen te delen.

NB. De eerste bijeenkomst is gepland op 10 oktober 2024 in de Rank. Er zijn twee mogelijkheden om deel te nemen: 's middags van 15-16.30 uur of 's avonds van 19.30-21.30 uur. Er zal in september een uitnodiging voor deze bijeenkomst worden verstuurd.

In het Colofon Categorieel Pastoraat in dit kerkblad staan de diverse doelgroepen en de bijbehorende namen van ouderlingen of pastoraal bezoekers met contactgegevens vermeld.

Akke Douma en Hieke Joustra

Groepspastoraat + enquête

Graag willen wij vanuit het Pastoraal Overleg u informeren over het Categorieel Pastoraat. Zoals u hebt kunnen lezen, werken de ouderlingen en pastoraal bezoekers niet meer wijkgericht, maar in leeftijdsgroepen. Alle namen per groep staan in de Binding vermeld.

In de voormalige wijken zijn de contactpersonen actief, zij zijn oor en oog in de straten. Mocht u bijstand willen in het pastoraat bij ziekte of in andere omstandigheden, geef het door aan de contactpersonen en op hun beurt melden zij de vraag bij de coördinatoren, dit zijn Hieke Joustra en Akke Douma. (zij stellen zich aan u voor in deze Binding). Vervolgens komt uw vraag terecht bij de predikant of de betreffende pastorale groep. Het is de bedoeling dat u, als u graag pastoraal bezoek wilt hebben, dit zelf aanvraagt via de contactpersonen, dan komt het goed.

Voor crisispastoraat kunt u altijd contact opnemen met onze predikant ds. Sytze Ypma.

Voor Saxenoord, Saxenstate, Froonackerflat: pastor Ilse Douma.

Enquête

Vanuit de groep Plussers is een enquête rondgestuurd aan de leeftijdsgroep 50-70 jaar met vragen, zoals: aan welke activiteiten wilt u meedoen: lezingen, gespreksavonden, filmavonden e.a. Welke thema's hebben uw belangstelling en de vraag om mee te helpen bij de organisatie of uitvoering van de activiteit.

We kregen mooie reacties retour en gaan de genoemde items verwerken in onze activiteiten gids. De enquête riep ook een aantal vragen op, bijvoorbeeld als een gemeentelid onder de 70 jaar wel de vragenlijst krijgt en de partner boven de 70 niet. Er kwamen reacties binnen dat mensen zich buitengesloten voelden. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Deze enquête was bedoeld om mensen van deze leeftijdscategorie te peilen welke onderwerpen aanspreken en wat we voor elkaar kunnen betekenen. **Let wel:** bij alle activiteiten die georganiseerd worden vanuit de Protestantse Gemeente bent u allen van harte welkom, daar is geen leeftijdsgrens aan verbonden.

We hopen op een mooi seizoen met zinvolle activiteiten en hopen u graag te ontmoeten.

Namens het pastorale team,
ds. Sytze Ypma
Piety Sieperda

Kennismaking met Maria Stremmer-Visser: stagiair in 'leiden van uitvaartdiensten van gemeenteleden'

Beste mensen,

Bijzonder geraakt werd ik door de opleiding "Leiden van uitvaartdiensten door gemeenteleden." Mijn naam is Maria Stremmer-Visser en ik ben 59 jaar. Samen met mijn echtgenoot Ulbe woon ik in het mooie dorpje Easterlittens, midden in de "Greidhoeke". Een prachtige plek om te wandelen en te tuinieren; de schoonheid van de natuur maakt je stil en doet je verwonderen...

Ik maak graag verbinding met mensen en heb mij altijd bijzonder geïnteresseerd in geloof, zingeving en spiritualiteit, maar ook in rouw en stervensbegeleiding. Ik lees veel over deze onderwerpen. Verder ben ik graag bezig met taal en het maken van mooie teksten. In het verleden heb ik de opleiding "Theologische Vorming" gedaan.

Tijdens mijn dagelijkse wandeling, bij voorkeur 's ochtends vroeg, overpeinsde ik hoe ik dit alles bij elkaar zou kunnen brengen en hiermee ook van betekenis zou kunnen zijn. Al denkende en zoekende kwam ik bij deze opleiding terecht.

"Leiden van uitvaartdiensten door gemeenteleden" is door de PKN-kerken in het leven geroepen, omdat er een tekort aan predikanten ontstaat. Maar ook om predikanten te ontlasten in kerkelijke gemeenten, waar veel behoefte is aan pastoraal werk en waar veel uitvaarten plaatsvinden.

In Dalfsen leerden we over het rouwen en het rouwproces, het goede luisteren, gesprekken en presentatie. Maar ook over rituelen en symbolen, het vormgeven van de uitvaartdienst (de liturgie) met liederen, gebeden en muziek. En natuurlijk het zoeken naar de rode draad in het leven van de overledene en daarbij, met een Bijbeltekst als basis, een meditatie te schrijven.

De opleiding was intensief, maar ik kreeg er veel energie van; ik werd enthousiast!

Graag wil ik aan de slag als pastoraal werker. Een luisterend oor voor mensen in vreugde en verdriet. En bij het verlies van een naaste met de familie overdenken, het afscheid uitzetten; een afscheidsdienst die warm, liefdevol en troostrijk is met mooie woorden, gebeden en muziek. Een dienst die de overledene tot zijn of haar recht laat komen....

Om het geleerde in praktijk te brengen heb ik uw predikant ds. Sytze Ypma benaderd met de vraag of hij mij in eerste instantie zou willen begeleiden. En wellicht dat ik in de toekomst dan ook voor uw gemeente van betekenis zou kunnen zijn.

Hartelijke groet van Maria Stremmer-Visser



Vakantieregeling in de zomermaanden juli en augustus

Tijdens de zomermaanden zullen ds. Ypma en Ilse Douma een aantal weken vakantie hebben. Om hun afwezigheid goed op te vangen zijn een aantal regelingen getroffen.

1. In de zomermaanden juli en augustus is onze scriba Piety Sieperda het aanspreekpunt. Zij coördineert de afspraken in verband met een overlijden, ziekenhuis- of crisispastoraat.
2. In geval van overlijden en crisispastoraat zijn ds. Roger Wind en ds. Teije Osinga beschikbaar voor vervanging.

Ds. Sytze Ypma heeft vakantie van zaterdag 13 juli t/m woensdag 14 augustus.

Pastor Ilse Douma heeft van maandag 5 augustus t/m zondag 1 september vakantie.

Contactgegevens:

Piety Sieperda, 06-37434717, scriba@pkn-franeker.nl

ds. Roger Wind

ds. Teije Osinga

Een fijne zomertijd toegewenst,
met hartelijke groet,
ds. Sytze Ypma

UIT DE KERKENRAAD

Voorzitter: Rolf Bremmer

Secretaris: Piety Sieperda-Breidenbach

e-mail: scriba@pkn-franeker.nl

Van de voorzitter

Een jaar lang hebben we nu als kerkenraad in de nieuwe stijl gewerkt: tien keer als kleine en drie keer als voltallige raad. Na de zomer gaan we als raad evalueren hoe dat bevalen is. Ook gaan we kijken hoe de nieuwe indeling van de gemeente loopt: niet langer meer onderverdeeld in wijken, maar in leeftijdscategorieën.

We hopen van harte dat de zoektocht naar een nieuwe predikant uiteindelijk beloond wordt. De lege plek die ds. Veen achtergelaten heeft moet nodig weer ingevuld worden. In januari ging de beroepingscommissie van start. Helaas heeft de commissie nog geen nieuwe predikant kunnen voordragen. Wel is er in Aafke Stegeman-van Dijk uit Leeuwarden een enthousiast kerkelijk jongerenwerker gevonden. Zij zal ds. Sytze Ypma bijstaan in diverse taken, waaronder het jeugd- en jongerenwerk. Maar zolang de predikantsvacature niet vervuld is, blijft er een zware werklast op ds.

Ypma's schouders rusten. Hopelijk blijken die schouders sterk genoeg, maar dat tillen moet niet te lang gaan duren.

Martinikerk

De Martinikerk heeft zo zijn kleine geheimpjes, wist u dat? Loop eens door de rechterbeuk naar voren en kijk dan bij de tiende zuil naar boven. Op de witgekalkte ronding zie je dan een vierkant plekje waar de schilders omheen gewerkt hebben. Daar staat een boodschap op geschreven, nog van voor de tijd dat de kerk in 1580 overging naar de gereformeerde eredienst. Er staat: 'ihs'. Dat is de afkorting van 'Ihesus', zoals Jezus' naam toen in het Latijn geschreven werd. Achter die drie letters zit een mooi verhaal.

In het jaar 312 moest keizer Constantijn een beslissende slag leveren met een rivaal. Hij kneep hem behoorlijk, maar de nacht voor de slag zag hij in een droom een groot kruis aan de hemel staan en hoorde hij een stem die zei: "in hoc signo vinces", dat is "In dit teken zul je overwinnen". Constantijn snapte er niks van en vroeg de volgende dag of iemand wist wat die droom betekende. Niemand kon het hem vertellen of, als ze stiekem christen waren, durfden dat niet. Constantijn had de christenen immers altijd fel onderdrukt. Maar een oude officier had het lef. Hij stapte naar voren en legde de keizer de betekenis van het kruis uit. Constantijn liet daarop een kruis maken en voor de troepen uitdragen naar het slagveld. En zowaar, hij overwon. Vanaf toen mochten christenen voor hun geloof uitkomen.

Dat verhaal hadden ze misschien in hun achterhoofd, toen vele eeuwen geleden schilders 'ihs' op de zuilronding schilderden. Zit je in de piepzak, kijk dan eens naar boven, dan zie je 'ihs' staan, Jezus. Hij helpt je in nood. Net zoals de pelgrim van psalm 121, die zong: "Ik sla mijn ogen naar boven, naar het gebergte. Waar komt mijn hulp vandaan?". En hij wist het antwoord: "Mijn hulp is van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft". We horen die psalmregels vaak aan het begin van de dienst als bemoediging. We gaan nu de zomertijd tegemoet. Het gemeentewerk gaat op een zacht pitje. Maar in september beginnen we weer met frisse moed. En dan weten we: 'ihs'!

Rolf Bremmer



COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Voorzitter: Sebastiaan Douma
Secretaris : Janny de Vries-Fokkema
e-mail: secretaris.cvk@pkn-franeker.nl
Penningmeester: Douwe Wijnalda

Het is komkommertijd....

Zo richting de vakantie proberen we natuurlijk de zaken zoveel mogelijk af te handelen, dit geeft rust. De jaarrekening is gereed en ingediend bij het CCBB (de toezichthouder). De onderhoudsfase van De Rank is gereed, en voor de rest zijn het de lopende zaken die altijd doorgang blijven vinden.

Binnen het college heeft iedereen een taak en daarbij behorende bevoegdheden, met de bevoegdheden zijn ook de verantwoordingen verdeeld. Met de nieuwe structuur binnen onze gemeente, een kleine kerkenraad die meer beslissingen zelfstandig mag nemen, hebben we gekeken of de taken en verantwoordingen nog kloppen bij de huidige structuur van ons college, dit is aan gepast aan de nieuwe structuur zodat alles weer up-to-date is.

Al met al is er niet veel nieuws te melden, en maken we ons op voor de vakantie.

Namens het College van Kerkrentmeester wens ik u dan ook een prettige vakantie, en mocht u op reis gaan een behouden thuiskomst.

Sebastiaan Douma (voorzitter CvK)

INCASSOKALENDER

FONDS:

INCASSODATUM:

Actie Kerkbalans	29 juli
Zending	29 juli
Actie Kerkbalans	27 augustus
Zending	27 augustus

COLLECTEN EN GIFTEN

Voor alle ontvangen giften via de bank en via de QR codes en via de ponkjes en schalen in de kerk, héél hartelijk dank!

14 april	Kerk	
	Zangdienst Johannes de Heer	€ 336,20
2 juni	H.A. Maf Mission Aviation Fellowship````	€ 624,50
9 juni	Kerk	€ 288,00
9 juni	Diaconie	€ 314,13
16 juni	Kerk	€ 265,56
16 juni	Diaconie	€ 267,86

Collectebonnenverkoop: Kerkelijk Bureau, Zilverstraat 36 (tijdens kantooruren tussen 09.00 uur en 12.00 uur). Er zijn drie soorten bonnen (€ 0,50; € 1,00; € 2,00 per bon); op een kaart zitten 20 bonnen. Betaling bij voorkeur per bank NL37 RABO 0320 4020 29 o.v.v. het aantal bonnen.

DIACONIE

Voorzitter: Wessel Veenstra
Secretaris: Djoke de Boer-Boutsma

Nog steeds staan we met een groepje vrijwilligers rond het Libische vluchtelingengezin dat woont op `Bloemketerp` in Franeker. Een jong gezin met een tweeling jongetjes van 7 jaar jong. Alle vier kampen ze met veel gezondheidsklachten en moeder Sara vooral met groot trauma. Zowel de ouders van Sara, alsook de ouders van haar man Fares woonden boven hen in een woning. De woning werd getroffen door explosieven en allen werden gedood. Toen het jonge gezin terugkwam met de tweeling bij de woning, stelden ze deze grote ramp vast. Vervolgens een vlucht door het land, waarbij ze werden mishandeld. Sara kwam aan met een gebroken rib en zenuwbeschadiging door het slaan. Op de Middellandse Zee raakten vader Fares en de jongetjes overboord en werden gered. Hoeveel kan een mens hebben. Ze zijn in onze Protestantse Gemeente in goede handen. De vrijwilligers helpen ook op school met lezen voor de jongens (Kabas basisschool) en meer. De procedures bij de IND/COA duren lang. Na ruim anderhalf jaar is nog niet duidelijk of ze mogen blijven of niet.

Inmiddels hebben zich 13 nieuwe vrijwilligers opgegeven en het eerste groepje van hen is op 17 juni jl. op onze uitnodiging bij een voorlichting geweest in `de Skûle`, bij de vrijwilligerscentrale. Met de centrale werkten we ook al samen met de andere groep vrijwilligers. Binnenkort het tweede groepje. Want met ingang van september 2024 hebben we weer een huisje gehuurd om wederom een gezin te ontvangen namens Protestantse Gemeente Franeker. Er is nog grote behoefte aan opvang, zoals ook bijna dagelijks in de media is te lezen. We werken nog steeds nauw samen met de christelijke vluchtelingen stichting INLIA. Zij hebben al voor tienduizenden nachten onderdak gezorgd bij kerken in Nederland. Nog steeds kost het de Protestantse Gemeente Franeker als gemeente geen geld. We krijgen genoeg vergoeding van het COA.

Sterker nog, we krijgen meer geld dan nodig. Daarover vertelden we eerder in `De Binding` en tijdens de gemeenteavond, dat we zelfs geld overhouden. Dat mogen we weer besteden aan goede doelen in onze gemeente en ook internationaal. Daarin zijn tijdens de laatste Kleine Kerkenraad weer enkele mooie beslissingen genomen:

- Ds. Roger Wind vroeg na zijn reis naar Malawi financiële ondersteuning voor de opleiding van 4 jonge mensen, die op zijn pad kwamen. Er is voor 4 jaar iets meer dan 7000 euro nodig. We hebben vanuit het fonds `Vluchtelingen` 1000 euro gedoneerd voor dit mooie doel, de ZWO 500 euro voor dit jaar en de Diaconie voor de komende vier jaar 640 euro per jaar. Voorwaarde is, zoals bij alle projecten, verantwoording en controle en dat bekijken we per jaar. We hebben ds. Wind gevraagd om te overwegen het misschien wel breder te trekken naar een hele school daar. En met een klein comité van betrokken mensen er een langjarig project van te maken, waar nog meer jeugd kan profiteren van goede educatie. Educatie: de enige kans het beter te maken in de toekomst!
- Ook kwam er een verzoek van de heer Sallo Polak van Philanthropy Connections in Chiang Mai (Thailand) om aanvullende hulp te bieden in een vluchtelingenkamp in Myanmar (Birma) waar een hevige burgeroorlog aan de gang is. We gaven uit dit fonds eerder 3500 kilogram rijst en een keer leermiddelen etc. Hoewel er zo'n 4500 euro nodig was, hebben we ook uit het fonds 1000 euro gedoneerd als Protestantse Gemeente Franeker.
- Van het bestuur van Stichting Nikki`s Friends Nederland, werd een verzoek ontvangen voor een bijdrage aan schooluniformen, schoenen en educatiemiddelen en betaling opleidingen. Daarvoor was ook zo'n 7000 euro nodig. Ook aan deze stichting is 1000 euro gedoneerd namens de Protestantse Gemeente, dus aan kinderkamp Agape Home Nikki`s Place in Chiang Mai, Thailand.
- We zijn alweer aan het vooruit denken over de `Eindejaars Maaltijd` die we tussen Kerst en Oud- en Nieuw organiseren. Voor mensen die thuis geen kerstdiner hebben, die eenzaam zijn, die beperkingen ondervinden, die alleen-gaand zijn en zo meer. Er komen steeds meer deelnemers. De laatste keer 124 mensen aan een gezellig diner in de Martinikerk. De Diaconie deed ook een

verzoek aan de Kleine Kerkenraad, uit het fonds Vluchtelingen ook 1000 euro te mogen ontvangen. Dat is gehonoreerd.

- Ook werd op verzoek van de Diaconie gehonoreerd de betaling van Paas- en Kerstbroden ten behoeve van Oekraïense en andere vluchtelingen.
- Op verzoek van de liturgiecommissie zal ook een bijdrage van 1000 euro worden gegeven aan muzikale invulling/concert van de eredienst op Goede Vrijdag 2025. Ja, ja, we denken ver vooruit!
- In november is er de grote collecte en actie van Kerk In Actie (KIA) voor de kinderen in Oekraïne. We hebben als diaconie beslist om niet mee te doen aan de huis aan huis collecte, maar wel een collecte in de kerk te doen en het binnengekomen bedrag te verdubbelen uit het fonds `Vluchtelingen`. Ook dat was akkoord voor de Kleine Kerkenraad.

Inmiddels zijn de financiële jaarcijfers van de Diaconie over 2023 goedgekeurd. We vertelden al tijdens de Gemeenteavond, dat zo'n 80.000 euro geweldig rendeert in Oiko-kredieten. Dat zijn micro (mini) kredieten, die in ontwikkelingslanden worden uitgeleend aan mensen die iets willen ondernemen. Dat is een groot succes. Ze starten met het geld een toekomst op en het is niet vrijblijvend. Het geld dient terugbetaald te worden. Dat lukt in 99% van de gevallen. We kunnen het geld dan weer uitlenen via Oiko (christelijke organisatie die het coördineert). Een groot deel van dit geld ontvingen we destijds van de Vrij Evangelische Gemeente, toen deze officieel werd ontbonden. De idee was om dit geld op die manier te gebruiken. Prachtige resultaten!

In voorbereiding hebben we ook de vakantie van een jong gezin in Franeker, (moeder met 2 kinderen) die nooit op vakantie kunnen gaan en nu wel via het vakantiebureau van de Protestantse Kerk Nederland en RCN recreatieparken. We brengen hen in de vakantie naar Chaam voor vast en zeker een onvergetelijke vakantie.

Een kleine greep uit de activiteiten van de Diaconie en natuurlijk is er meer. We zijn mooi in gesprek met de Stichting Diaconaal Beheer over nieuwe statuten en de toekomst. Denk dan aan de Botniastins (waarin nu o.a. de Franeker Academie) gefinancierd uit pachtobbrengsten e.d.

En ook het Tamminga-Sangersfonds, een stichting die bijdraagt aan aanschaf van middelen of doelen voor ouderen in verzorgingshuizen in Franeker. Ook met hen gaan we in gesprek over de toekomst van deze Stichting.

En ja, we zoeken nog steeds twee diakenen om samen met ons mee te doen en te beslissen. Geef jij je op, kijk dan eerst maar eens een half jaar mee zonder verplichtingen en schat in of het bij je past. We hebben een leuk en enthousiast team en wil je ons beleidsplan voor de komende jaren zien, stuur een mail aan wesselveenstra@home.nl en ik stuur het je op.

Wessel Veenstra

ZIEKMELDINGEN / ZIEKENDIENST

Voor **ziekmeldingen** en **ziekenbrief**, de **ziekendienst** contacten. Zij zorgen voor een attentie thuis, informeren de predikanten en verzorgen de ziekenbrief:

mw. L. de Beer-Dijkstra

mw. N. Ferwerda-Dotinga

mw. A. van Nimwegen-Vlietstra

mw. T. Palma-de Vries

MUTATIES:

Doorgeven aan:

Kerkelijk Bureau, Zilverstraat 36, 8801 KC

's morgens van 9.00-11.30 uur

0517-393200

kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl

Wilt u liever niet dat uw jubileum of verjaardag vermeld wordt, geef dat dan even door aan het kerkelijk bureau.

Wanneer uw naam niet wordt genoemd dan staat uw huwelijksdatum niet in ons bestand en is bij ons niet bekend. Neem ook in dat geval contact op met het kerkelijk bureau. Telefoon: 0517-393200 of email:

kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl

BERICHTEN VAN ACTIVITEITEN

Orgelconcerten

Woensdag 10 juli 2024, 15.00 uur, Marktconcert door Maarten Wilmink

Entree vrij, collecte na afloop

Zaterdag 20 juli 2024, 20.00 uur, Avondconcert door Jochem Schuurman

Entree 10 euro

Dinsdag 30 juli 2024, 15.00 uur, Marktconcert door Annemiek Zeldenrust

Entree vrij, collecte na afloop

Zaterdag 10 augustus 2024, 20.00 uur, Avondconcert door Theo Jellema

Entree 10 euro

Woensdag 21 augustus 2024, 15.00 uur, Marktconcert door Jochem Schuurman

Entree vrij, collecte na afloop

Zaterdag 31 augustus 2024, 20.00 uur, Slotconcert (Bachconcert) door Jochem Schuurman

Entree 10 euro

Nadere gegevens zijn te vinden op de website: www.orgelfraneker.nl

Met vriendelijke groet,
Mars van 't Veer
namens de Orgelstichting Franeker



ZWO

Voorzitter: Jeanet Veenstra
Penningmeester: Pieter Walinga

Bankrekeningnummer: **NL07 RABO 0313 2032 29**

oud papier

In het weekend van **5 & 6 juli, 2 & 3 augustus en 6 & 7 september** staat de oud papiercontainer op de P.J. Troelstrastraat 24 (C.B.S. De Toermalijn).

Het oud papier graag **zaterdags voor 12.00 uur** bij de container brengen, deze wordt kort na 12.00 uur opgehaald. Bent u een keer te laat, neem uw oud papier dan s.v.p. weer mee.

Opbrengst oud papier mei: € 53,10

afb. N.B.G.

VANDAAG LEZEN WIJ... LEESROOSTER

Juli

4	donderdag	Alles voor de Heer	Romeinen 14:1-12	
5	vrijdag	Onnodige struikelblokken	Romeinen 14:13-23	
6	zaterdag	Krachtige bescherming	Psalm 28	
7	zondag	Verlammend ongelooft	Marcus 6:1-6a	
8	maandag	Kort, maar krachtig	Psalm 117	
9	dinsdag	Eensgezind, eendrachtig, eenstemmig	Romeinen 15:1-13	

10	woensdag	Toegewijd	Romeinen 15:14-24	
11	donderdag	Twee soorten rijkdom	Romeinen 15:25-33	
12	vrijdag	Aanbeveling en groeten	Romeinen 16:1-16	
13	zaterdag	Aansporingen en nog meer groeten	Romeinen 16:17-27	
14	zondag	Licht bepakt	Marcus 6:6b-13	
15	maandag	Monddood gemaakt	Marcus 6:14-29	
16	dinsdag	Voorschot	Efeziërs 1:1-14	
17	woensdag	Hoofd en hart	Efeziërs 1:15-23	
18	donderdag	Inzicht	Zacharia 1:1-6	
19	vrijdag	Hemelse ruiters	Zacharia 1:7-17	
20	zaterdag	Onbegrensd	Zacharia 2:1-9	
21	zondag	Gezegende maaltijd	Marcus 6:30-44	
22	maandag	Op het juiste pad	Efeziërs 2:1-10	
23	dinsdag	Thuis bij God	Efeziërs 2:11-22	
24	woensdag	Thuis bij de mensen	Zacharia 2:10-17	
25	donderdag	Schoonmaak	Zacharia 3:1-10	
26	vrijdag	Niet door kracht of macht	Zacharia 4:1-14	
27	zaterdag	Vloek	Zacharia 5:1-11	
28	zondag	Geen paniek	Marcus 6:45-52	

29	maandag	Houd moed	Efeziërs 3:1-13	
30	dinsdag	Geworteld en gegrondvest	Efeziërs 3:14-21	
31	woensdag	Beteugelde woede	Zacharia 6:1-8	

Augustus

1	donderdag	Een man met de naam Telg	Zacharia 6:9-15	
2	vrijdag	Eén zijn	Efeziërs 4:1-6	
3	zaterdag	Samenhang en opbouw	Efeziërs 4:7-16	
4	zondag	Traditie	Marcus 7:1-13	
5	maandag	Beerput	Marcus 7:14-23	
6	dinsdag	Schepping in beroering	Psalm 29	
7	woensdag	De weg van de liefde	Efeziërs 4:17-5:2	
8	donderdag	De weg van het licht	Efeziërs 5:3-20	
9	vrijdag	Op de proef	Deuteronomium 8:1- 6	
10	zaterdag	Onverdiende welvaart	Deuteronomium 8:7- 20	
11	zondag	Overtuigend	Marcus 7:24-30	
12	maandag	Niet de minste?	1 Korintiërs 15:1-11	
13	dinsdag	Zinloos?	1 Korintiërs 15:12-19	
14	woensdag	Op leven en dood	1 Korintiërs 15:20-34	
15	donderdag	Schitterend	1 Korintiërs 15:35-49	Ontslapen van de heilige Maagd

16	vrijdag	De dood voorbij	1 Korintiërs 15:50-58	
17	zaterdag	Grenzeloos	Psalm 119:89-96	
18	zondag	Geheim	Marcus 7:31-37	
19	maandag	Verstandig	Psalm 119:97-104	
20	dinsdag	Het voorbeeld van Christus	Efeziërs 5:21-33	
21	woensdag	Wederzijds respect	Efeziërs 6:1-9	
22	donderdag	Goed gewapend	Efeziërs 6:10-24	
23	vrijdag	Goed verlicht	Psalm 119:105-112	
24	zaterdag	Zucht...	Marcus 8:1-13	
25	zondag	Zuurdesem	Marcus 8:14-21	
26	maandag	Tweestapsgenezing	Marcus 8:22-26	
27	dinsdag	Onverdiend	Deuteronomium 9:1-14	
28	woensdag	Denk terug	Deuteronomium 9:15-29	
29	donderdag	Tweede kans	Deuteronomium 10:1-11	
30	vrijdag	Besnijd uw hart	Deuteronomium 10:12-21	
31	zaterdag	Verstopte oren	Zacharia 7:1-14	

September

1	zondag	Vurige liefde	Zacharia 8:1-8	
2	maandag	Gezegend en vruchtbaar	Zacharia 8:9-17	

3	dinsdag	Vasten en feesten	Zacharia 8:18-23	
4	woensdag	Tabita koem	Handelingen 9:32-43	
5	donderdag	Smakelijke droom	Handelingen 10:1-23a	
6	vrijdag	Zonder aanzien des persoons	Handelingen 10:23b-48	
7	zaterdag	Navolging	Marcus 8:27-9:1	
8	zondag	Ga je gang!	Handelingen 11:1-18	

ALLERLEI

Vanuit de Frisia pastorie

Zaterdagochtend 29 juni om 5.30 uur ging de wekker. Tijd om op te staan, want Wadlopen stond op het programma voor deze dag. Met meer dan 32 gemeenteleden, jong en ouder, zouden we van Lauwersoog naar Schiermonnikoog gaan lopen, over het Wad. We verzamelden ons bij het huis van Sikke en Hinke Dijkstra, waar koffie, thee en koek klaar stond. Even wakker worden en energie verzamelen! Daarna met meerdere auto's naar Lauwersoog, waar de MS Silverwind op ons wachtte. Om 8.15 uur voeren we uit naar de zandplaat Brakzand voor een 3,5 uur durende wadlooptocht. Weergoden bestaan niet voor zover wij weten, maar anders zouden ze ons welgezind blijken te zijn. Het was prachtig weer, met wind uit zuidelijke richting, bijna zonder windkracht. En zonneschijn volop. Vanaf de Silverwind daalden we via een ladder af het kniehoge water in. Een paar slimme mannen rolden hun korte broeken extra op, zodat die niet nat werden. Intussen lieten ze wel benen zien die nog weinig zonuren hadden gehad. Er heerste eensgezindheid en plezier, regelmatig grepen we elkaar vast terwijl onze voeten onder water de weg zochten door het gladde slijk. Ook wandelden we hele stukken over drooggefallen banken, pratend met de een, pratend met de ander, genietend van de weidsheid. We werden vergezeld door drie gidsen. Ze wezen ons de weg, twee voorop en een als groepsbewaker achteraan. Hun ervarenheid gaf ons een veilig gevoel. Af en toe stopten we en dan vertelden zij ons interessante dingen over krabben, Japanse oesters en de getijden. Ook stonden we bij resten van een scheepswrak. Bij de laatste slenk konden we zwemmen. Hessel Yntema hoefde het woord zwemmen maar te horen of hij ontdeed zich van shirt en rugzak en rende het water in, en weldra volgden er meer. Het water was heerlijk van temperatuur. Zo waren er vele hoogtepunten, één ervan was nog het moment waarop de hoofdgids ons vroeg om een minuut helemaal stil te zijn en te luisteren naar de vogels en de stilte. Dat deden we. Bijzonder mooi.

Na een laatste stuk steeds rechtdoor lopen met de dijk van Schiermonnikoog in zicht klommen we rond 13.15 uur het eiland op, waar een eindje verder de voetenspoelbakken op ons wachtten. De klei-schoenen uit en de voeten vrij! Een bus vervoerde ons vervolgens naar het dorp, waar we ons verdeelden over verschillende terrassen om het goede leven te genieten. De jeugd zocht het vertrouwde pannenkoek restaurant op waar we eerder hadden gezeten (een traditie geboren?) en rond 16 uur bracht de bus ons weer naar de haven, naar de vertrouwde Silverwind, alwaar boven op het dek koster Arjen de Boer ons zat op te wachten, met telelens. Vanwege zijn heup had hij niet meegelopen. In plaats daarvan voer hij de hele dag op de

Silverwind mee heen- en weer, en schopte het in die uren algauw tot stuurman. Van zijn hand is de prachtige groepsfoto in Lauwersoog, waar we weer aan land zijn teruggekeerd. Een woord van dank aan Hinke Dijkstra die deze tocht heel goed georganiseerd heeft, met Sikke aan haar zij. In de komende activiteitengids kunt u ontdekken of er volgend jaar een vervolg komt.

ds. Sytze Ypma

Foto's van Hinke Dijkstra, Arjen de Boer en ds. Roger Wind



 **Victory 4 All** Nieuws

In de vorige Binding kon u het trieste nieuws lezen over Thulisa die met haar dochter getroffen was door een heftige brand. Ondertussen is tijdelijke opvang geregeld en is men druk bezig met het vinden van een andere woning. Victory 4 All was voor haar een inzameling gestart wat een geweldig bedrag van ongeveer € 40.000 heeft opgeleverd. (vanuit Franeker is €1000 gedoneerd) Door deze geweldige opbrengst is het mogelijk een paar andere

zaken op te pakken. Zo kan een leerling van het Rainbow Centra een operatie ondergaan in een privé kliniek waar de zorg beter is. Zij heeft al meerder operaties gehad in een ziekenhuis van de overheid maar door de geringe kwaliteit was dit mislukt. In juni waren wij, Sieds en Saskia, te zien in het programma Hea van Omrop Fryslan waarin we vertelden over onze motivatie om ons in te zetten voor een ander. Dat heeft veel leuke reacties opgeleverd en oud ijzer! Deze maand is er met inleveren van oud ijzer € 500 opgehaald en is er via marktplaats voor € 75 verkocht. Van een echtpaar kregen we een gift van € 10. Hartelijk dank hiervoor.

De sponsortocht van zaterdag 22 juni met als thema: Zet een streep door armoede heeft ruim € 25.000 opgebracht. Door Franeker is € 1250 bijgedragen aan deze actie. Op 20 juli hopen wij in Bakkenveen op de rommelmarkt te staan voor Victory4All.

Met vriendelijke groeten,
Sieds en Saskia de Jong
06 10 23 21 77 (voor oud ijzer)
saskiaensieds@gmail.com

Oproepje

*Heeft u nog mepal drinkbekers of andere bekers met een draaidop en kunt u die missen?
Wij willen ze graag voor de kleuters op De Toverbal
(Asielzoekersschool in Sint Annaparochie)
Heeft u misschien een (IKEA) keukentje over?
Ook daar is belangstelling voor.*

Graag reacties naar Saskia de Jong tel 06-28910485

Herhaling uitzendingen Omrop Fryslân

Omrop Fryslân gaat vanaf 14 juli 2024 t/m 25 augustus 2024 op zondag weer uitzendingen verzorgen van erediensten en maakt gebruik van erediensten die al eerder werden uitgezonden. **Herhalingen dus.** Een uitzending van 5 november 2023, geleid door ds. Sytze Ypma, zal op 25 augustus 2024 worden uitgezonden. Het is goed, dat alle betrokken mensen die wel- of niet in beeld kwamen dit even weten en bovendien is het goed om te vertellen, dat u ook in de zomer in die periode kan kijken naar diensten uitgezonden door Omrop!



Ut namme fan de Wurkgroep Tsjerketsjinsten Fryslân diel ik jimme mei, dat op sân sneinen yn de kommende simmermoannen (fan 14 july oant 25 augustus) hieltyd in werhelling útstjoerd wurde sil fan in eardere tsjerketsjinst dy't op in sneintemoarn útstjoerd is troch Omrop Fryslân. De reden is, dat Omrop Fryslân yn de simmerfakânsje aardich drok besteld is mei ferskate sportaktiviteiten. By in gewoane útstjoering binne acht minsken fan de Omrop yn it spier – dy wolle ek ris mei fakânsje!

Foar de werhellings hawwe wy sjoen nei it ferskaat fan plakken yn Fryslân, ferskaat oan foargongers en oargelisten en muzyk. De list fan de werhellings is yn de taheakke (bijlage).

De tsjinsten sille folslein útstjoerd wurde; der kin net 'knipt' wurde yn de opnames, dat der sil wolris in sintsje mei 'âld nijs' yn foarkomme. Hooplik komme jimme gjin ferfelende ferrassings tsjin. De kollekte-oankundiging sil net altyd like aktueel wêze; faaks dat jim dat yn it eigen tsjerkeblêd noch efkes fermelde kinne. De tsjinsten binne noch werom te sjen op Omrop Fryslân (wol efkes weromsykje!): [Tsjerketsjinst & Prelude - Omrop Fryslân \(omropfryslan.nl\)](https://www.omropfryslan.nl)

Mei freonlike groetenisse,
Alex Riemersma, skriuwer
Wurkgroep Tsjerketsjinsten Fryslân
e: tsjerketsjinstenfrl@gmail.com

AGENDA

vrijdag en zaterdag 5 & 6 juli
oud papier

zondag 7 juli
Omroep Zilt 9.30 uur: L. de Vries, Dronryp

zondag 14 juli
Omroep Zilt 9.30 uur: ds. Kl. van Marrum, Spannum/Winsum

zondag 21 juli
Omroep Zilt 9.30 uur: ds. A. de Braak, Meppel/Franeker

zondag 28 juli
Omroep Zilt 9.30 uur: ds. J. Lindeboom, Leeuwarden

vrijdag en zaterdag 2 & 3 augustus
oud papier

zondag 4 augustus

Omroep Zilt 9.30 uur: ds. A. de Braak, Meppel/Franeker

zondag 11 augustus

Omroep Zilt 9.30 uur: Pastor J. Helfferich, Oudebildtzijl

zondag 18 augustus

Omroep Zilt 9.30 uur: ds. T.T. Osinga, Franeker

zondag 25 augustus

Omroep Zilt 9.30 uur: ds. H. Wiersma, Sneek

zondag 1 september

Omroep Zilt 9.30 uur: evangelist D. Wolbers, Franeker

vrijdag en zaterdag 6 & 7 september

oud papier



Jeugdouderlingen: Nynke-Aly Miedema-Kamstra
Marije Miedema-Epema

Beste kinderen en ouders,

Op **zondag 7 juli** is er het overstapmoment & start zomerperiode.

Tijdens deze dienst (10.00 uur Martinikerk) hebben we aandacht voor de tieners die overstappen van de kindernevendienst naar het jeugdwerk & geven we jullie graag bagage mee voor in deze zomerperiode.

In de maand augustus is er **geen** kindernevendienst of oppas.

We starten weer met de kindernevendienst op **zondag 1 september** en hopen jullie dan allemaal weer te zien.

We willen jullie een hele mooie zomer toewensen!



Namens de jeugdraad,
Aafke Stegeman

Gebed voor Gaza en Israël

Barmhartige God,

*Uw Zoon Jezus heeft ons geleerd
onze vijanden lief te hebben,
geen kwaad met kwaad te vergelden,
en de weg van vergeving te gaan.*

*Wij bidden voor het Midden-Oosten:
smelt de harten van leiders en strijders,
zodat haat plaatsmaakt voor vertrouwen,
en wraak voor samenwerking en zorg.*

*Wij bidden voor onschuldige slachtoffers:
om troost voor wie geliefden verloren,
heling en kracht voor wie gewond raakte,
voedsel en beschutting voor de ontheemden.*

*Wij bidden: maak uw beloften van vrede waar,
zodat een nieuw hoofdstuk kan beginnen,
waarin ruimte is voor de verhalen van allen
en allen uw gaven delen in eenvoud en vreugde.*

(door ds. Wilbert van Saane, Beiroet)

